



HH. Michaël en Laurens



Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025
Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – www.katholiekekerkdebilt.nl

Mededelingen

Nr. 34 – 16 september 2022

IN DE HEER OVERLEDEN:

Vrijdag 09 september: Jo Kemp-Soeterbroek, 93 jaar.



Collecte eigen kerk

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 18 september 2022

10.00 u: Eucharistieviering

Celebrant: pastor F. Zwarts

Intenties: Maria Catharina La Poutré; Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen en voor Joop Dekkers-van Santen; Toos van Kesteren-Vergouw; Koos op de Coul en Joke Leeman-Bottema van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 25 september 2022

10.00 u: Woord- en Communieviering

Voorgangster: pastor Wies Sarot

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma en voor Joke Leeman-Bottema en Jo Kemp-Soeterbroek van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, 02 oktober 2022

10.00 u: Woord- en Communieviering – MALAWI (extra collecte)

Voorgangers: Irene Elsevier en Jacqueline van Gaans
Ecclesiakoor

Intenties: voor Joke Leeman-Bottema en Jo Kemp-Soeterbroek van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

OPBRENGST COLLECTE:

Zondag 11 september: € 125,35 Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap

Zondag 2 oktober staan we in de viering stil bij ons **Malawiproject.**

Bij het schrijven van deze tekst heb ik net contact gehad met zuster Bernadette; de eerste zuster uit Malawi die hier in 2005 op bezoek was. Ja, zei ze, veel gaat goed in Malawi, maar de overstromingen van de laatste jaren laten hun sporen na. Heel veel oogst is verloren gegaan en mais op de markt is voor velen onbetaalbaar.

Ja, kunnen wij beamen, het landbouwproject en de school doen het goed. Maar honger in ons land is, ondanks alle crises nauwelijks bestaanbaar. Dat we als gemeenschap daar de schouders onder durven zetten; zou dat de boodschap van de lezingen van deze zondag kunnen zijn?

We verwachten een goed gevulde kerk. U kunt er voor zorgen.

Hartelijk welkom en ZIKOMO KWAMBIRI.

Wergroep Malawi.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De Gerarduskalender 2023 kost **€ 9,00**

Op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur te koop op het secretariaat.



Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik door handoplegging en gebed tot diaken zal wijden

Wilhelmus Dionysius Jozef (Wim) Kremer

Van harte nodig ik u uit bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2022 om 10:30 uur in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk (Nicolaaskerkhof 8, op loopafstand van de kathedraal).

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Voorafgaand aan de Eucharistieviering is het tussen 09:30 uur en 10:15 uur mogelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in de Vredeskapel van de kathedraal (rechts vooraan in de kerk).

Correspondentieadres:

W.D.J. Kremer
Park Arenberg 13a
3731 EN De Bilt

Achterin de kerk ligt de nieuwsbrief van september.



VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEVRAAGD:

Bij Het Meldpunt zorgen vrijwillige chauffeurs tegen een minimale vergoeding voor vervoer van inwoners van gemeente De Bilt, die geen eigen vervoer hebben en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Wij zoek met spoed nieuwe chauffeurs. Heb je af en toe (of vaak) vrije tijd en wil je graag je medemens helpen met een ritje naar ziekenhuis, opticien etc. en bijv. kapper, meld je dan aan bij Het Meldpunt. Van te voren kun je doorgeven welke dagen je niet kan en indien je gebeld wordt voor een ritje, kun je zelf beslissen of dit mogelijk is of niet.

Heb je interesse en wil je meer weten, neem dan contact op met mij. Ik hoor graag van je!

Djouke Reitsma

Coördinator van het Meldpunt Mens De Bilt

E: d.reitsma@mensdebilt.nl T: 06 1700 74 62