



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
November 2022



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 13 november**, 33^e zondag door het jaar, **09:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 15 november**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 20 november**, 34^e zondag door het jaar, **Christus, Koning van het Heelal**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
 - **Dinsdag 22 november**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 27 november**, **1^e zondag van de Advent**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom
 - **Dinsdag 29 november**, **10:00** gebedsviering

 - **Zondag 4 december**, **2^e zondag van de Advent**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 6 december**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 11 december**, **3^e zondag van de Advent**, **9:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Memento
- Kerstconcert Ecclesiakoor: 16:00**
- **Dinsdag 13 december**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 18 december**, **4^e zondag van de Advent**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Voyelles
- Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een Eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
 - Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
 - Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
 - De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Wie is wie in Michaël-Laurens land?

Het komt regelmatig voor dat één van u met een vraag of opmerking zit en niet goed weet wie je nu aan moet spreken en zo ja, wie dat dan is.

Om u hierbij te helpen, geef ik hier wat informatie over de belangrijkste werkgroepen, namelijk de pastoraatgroep, de locatieraad en de koster.

De pastoraatgroep (PG) is medeverantwoordelijk voor, zoals de naam al zegt, het pastoraat binnen onze gemeenschap. Het pastoraat valt natuurlijk in eerste instantie onder ons pastorale team, maar de lokale invulling wordt gedaan door de PG. U kunt dit vergelijken met de 'software' op een computer. U gaat naar de PG met vragen bijvoorbeeld op het gebied van liturgie, van vieringen, maar ook met vragen op persoonlijk pastoraal gebied.

De Locatieraad (LR) is verantwoordelijk voor o.a. de financiën, het gebouw, onderhoud, zeg maar de 'hardware'. Naar één van hen gaat u toe met vragen over giften aan de kerk, hoe u kunt helpen bij het onderhoud, etc.

De koster is verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in de kerk rondom vieringen: zij zorgen dat we erin kunnen, dat er verlichting is, zorgen voor het geluid, dat alles voor de Eucharistie en voor de Communievieringen klaar staat, kortom zij maken de wekelijkse viering praktisch mogelijk. U benadert hen indien u problemen heeft met het geluid tijdens de viering, met het licht, of andere praktische zaken rond de vieringen of andere momenten in de kerk.

Zodra u weet bij welke werkgroep u moet zijn, wilt u natuurlijk weten wie er in die werkgroep zitten. Daarom heb ik van alle drie de werkgroepen een overzichtje gemaakt, mét foto's, van (bijna) alle leden van die werkgroep. Deze overzichten hangen in de ontmoetingsruimte, op het prikbord met de titel 'Organisatie'. Zo kunt u eenvoudig zien wie u moet hebben en kunt u desgewenst één van de leden van bovengenoemde werkgroepen na de viering aan spreken of op een andere manier benaderen.

Irene Elsevier

EVENSONG

De Adventsperiode wordt in Maartensdijk weer geopend met een **Evensong** op **zaterdag 26 november om 17:00 uur** in de St. Maartenskerk, Nachtegaallaan 40 in Maartensdijk.

De Evensong is voor iedereen toegankelijk, als een open deur naar alle kerken.

Kom deze zaterdag naar Maartensdijk, word stil met de stille intocht, luister naar het Rorate Caeli, kijk naar het kaarslicht, geniet van het speciale koor onder leiding van Peter Steijlen, voel dat Christus bijna geboren wordt als iedereen zingt 'Christ be our Light'. Jubel mee in de samenzang en sla de geborgenheid van het licht op in je hart. De kerk is open vanaf 16:30 uur. Na afloop is er koffie of thee voor iedere bezoeker.

Zie ook M&M nr. 6, 2022, pag. 20.

**Kerstconcert
Ecclesiakoor**



Om alvast in de kerststemming te komen bent u van harte welkom op zondag 11 december om 16.00 uur bij het kerstconcert van het Ecclesiakoor o.l.v. Peter Steijlen in de Michaelkerk!

Het belooft een sfeervol en gevarieerd concert te worden met kerstliederen uit verschillende landen. Ook worden er bekende liederen gezongen waarbij u uitgenodigd wordt mee te zingen en een mooi kerstverhaal maakt het geheel compleet. Kortom, een samenzijn voor jong en oud, waarbij iedereen van harte welkom is.

De Michaelkerk, Kerklaan 31 De Bilt, is open vanaf 15.30 uur en staat er koffie en thee voor u klaar.

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd.

De toegang is gratis. Voor de gemaakte kosten, zoals het verwarmen van de kerk, is er een deurcollecte.

Het Ecclesiakoor hoopt u te zien op 11 december!

Voedselbank

Gezien de stijgende kosten van vrijwel alles wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Er wordt dan ook door meer mensen een beroep gedaan op de voedselbank (in onze gemeente al zo'n 450) en waarschijnlijk blijft het daar niet bij.

In de Michaëlkerk verzamelen we tijdens de vastentijd altijd producten voor de voedselbank.

We willen u nu het hele jaar de mogelijkheid bieden om in de kerk houdbare etenswaren te doneren. Die zullen dan bij de voedselbank worden afgeleverd. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf die producten daar naartoe te brengen.

Het gaat om de volgende producten:

**fruit in blik of glas,
groente in blik of glas,
koffiepads voor Senseo,
mayonaise,
maaltijdsaus,
pastasaus,
koffiemelk in fles,
margarine,**

**vlees in blik of glas,
blikjes vis (tonijn, kabeljauw e.d.),
jam,
olie,
Chicken tonight,
vruchtensap in fles,
drinkyoghurt,
wasmiddel.**

Een overzicht van de gewenste producten kun u ook achter in de kerk vinden en meenemen.

Veel dank voor uw gaven.



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

STA OP! SLOT TOUR WJD-KRUIS OPMAAT VOOR LISSABON 2023

In de Utrechtse St. Rafaëlkerk werd zondag 6 november de tour afgesloten die het WJD-kruis sinds 14 oktober door de Nederlandse bisdommen maakte. Er werd uitgebreid teruggeblikt op de tour met onder meer een aantal getuigenissen en een video, maar onder het motto 'Sta op!' ook vooruitgekeken naar de

Wereldjongerendagen, begin augustus 2023 in het Portugese Lissabon.

Bij de [start van de tour](#) in de Utrechtse St. Catharinakathedraal had kardinaal Eijk het kruis gezegend; daarna [reisde het WJD-kruis](#) achtereenvolgens door de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, Rotterdam en Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond, om voor de slotetappe terug te keren naar het Aartsbisdom Utrecht. Op 3 november stond het in de kathedraal voor de Bisdomdag om vervolgens door te reizen naar Wageningen en Doetinchem. Zaterdag 5 november was het kruis in Enschede, Almelo en Hengelo. Op 6 november ging het kruis 's ochtends naar Baarn, van waaruit het 's middags naar Utrecht werd gebracht voor de feestelijke slotviering. Carolien Hoogenboom, projectleider van de WJD-kruis tour, kijkt tevreden terug op de afgelopen weken. Ze noemt het "bijzonder dat we op zoveel plekken zijn geweest. Het is mooi dat het WJD-kruis niet alleen in kerken heeft gestaan, maar dat we er ook mee door steden zijn gelopen. Het is op Texel geweest maar ook bij de Neeltje Jans en in Middelburg: we hebben alle uithoeken van het land gezien." Wat er voor haar ook uitspringt is het zien van de diversiteit binnen de katholieke traditie tijdens deze tour. Zo waren er in Amsterdam drie programma's achter elkaar in dezelfde kerk: eerst in de sfeer van Taizé en met Lectio Divina, vervolgens Praise & Worship met de Portugese gemeenschap en tot slot nachtelijke aanbidding met deelnemers uit katholieke studentenhuizen. Carolien: "Die diversiteit, die volheid van wat de R.-K. Kerk is, zie je ook terug op de Wereldjongerendagen."

Ingrid van Zeeland coördineerde als jongerenwerker van het bisdom 's-Hertogenbosch de 'tussenstops' in dat bisdom. Zij vond het "heel gaaf om met zo'n symbool op pad te gaan. Elke locatie waar we waren heeft zijn eigen charme. Soms waren er vooral oudere parochianen, op andere plekken waren veel kinderen, zoals in Helmond bij de KISI Kids – waar de komst van het WJD-kruis ook nog eens samenviel met de herfstvakantie. De



Wereldjongerendagen kwamen echt dichtbij huis met het WJD-kruis: samenkomen rond zo'n symbool van hoop en geloof is heel mooi."

Rosemarie Nooij maakte deel uit van tourteam 1, waardoor ze bij de start van de tour in de Utrechtse kathedraal was en daarna meereisde naar onder meer het roepingenweekend van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Thuine (net over de Duitse grens), de Afsluitdijk en "heel Noord-Holland" (bisdom Haarlem-Amsterdam). De WJD-kruis tour vormde voor haar "een heel gave ervaring, ik ben op onwijs veel verschillende plekken geweest en heb veel jongeren ontmoet uit alle streken van het land. Zo samen met elkaar op weg te zijn naar de WJD in Lissabon – voor het eerst in zo'n 20 jaar met (een replica van) het WJD-kruis in Nederland: hoe vaak maak je dat nou mee?" Op een vest had zij de tekst 'WJD kruis tourteam' geschreven en vervolgens op alle plaatsen waar ze kwam, mensen gevraagd hun naam erop te zetten – met een bijzonder souvenir als resultaat.



Door wegafsluitingen had het kruis wat vertraging, maar iets later dan gepland kon Carolien Hoogenboom de bijeenkomst in de parochiezaal dan toch beginnen met gebed. Terwijl de band SuitUp speelde, werd het WJD-kruis binnengedragen. Vervolgens werd een video vertoond met een aantal hoogtepunten van de tour: in totaal is het kruis op zo'n 50 plekken geweest.

Aansluitend kon iedereen die dat wilde, zijn of haar herinneringen aan de WJD-kruis tour delen. Zo vertelde Harm Ruiter van KISI Kids en medeorganisator van deze tour onder meer dat ze in Helmond met zo'n 70-80 mensen door de stad liepen voor de processie, met fakkels en al. En dat



precies op een dag dat Helmond Sport speelde... Er was veel politie op de been maar ze mochten gewoon doorlopen: "Kennelijk zagen ze ons aan voor supporters," aldus Ruiter. Iemand van tourteam 2 vertelde over de gedenkwaardige stop in Breda waar mensen als het ware "van straat werden geplukt en met een kaarsje in de hand de kerk in gestuurd werden, waardoor daar tijdens de stille aanbidding heel veel kaarsjes stonden."

Er waren ook inhoudelijke getuigenissen. Een lid van tourteam 3 noemde het "een heel bijzondere ervaring overal te komen, de gastvrijheid die je ervaart: je krijgt te eten, mag blijven slapen. Maar het was ook echt een geloofservaring, zo wordt het bijvoorbeeld 'afkicken' van de vele vieringen die we

hebben gehad. Iemand anders noemde de teamspirit: "Je kent elkaar eerst niet, maar maakt er samen wat van. Als je dan ziet hoe je vervolgens uit elkaar gaat: daar ben ik heel dankbaar voor."

Hierna was het weer tijd voor muziek van SuitUp, uitmondend in een moment van dankzegging: terwijl de band zachtjes doorspeelde, kon iedereen die dat wilde iets noemen waar hij of zij dankbaar voor was.

Jochem Oor, de landelijk projectleider van de Nederlandse WJD-reizen, kreeg vervolgens het woord. Hij liet een kaartje uitdelen met voorop de tekst 'Sta op! en ga mee naar de Wereldjongerendagen, 1-6 augustus 2023 Lissabon' en achterop verwijzingen naar onder meer de



landelijke website www.wjd.nl en de website www.huisvoordepelgrim.nl, waar 20 november de aanmelding voor de WJD-reizen zal openen. Hij riep iedereen op om "met de kracht en de moed die we hebben ontvangen tijdens de tour van het WJD-kruis verder te gaan op de pelgrimstocht richting de WJD." Aansluitend werd het themalied van de WJD 2023 in het Nederlands gezongen, waarbij SuitUp iedereen vroeg om mee te zingen.

Op deze slotdag van de WJD-kruis tour startte een nieuwe themaweek: de [Nationale Roepingenweek](#). Daarom gaf priesterstudent Melle Punter (bisdom Haarlem-Amsterdam) een getuigenis over zijn roeping, die sterk verweven is met de Wereldjongerendagen: tijdens de WJD in Madrid kreeg hij voor het eerst het verlangen zichzelf helemaal te geven aan de Kerk, als priester. Het duurde nog een aantal jaren, maar uiteindelijk gaf Melle gehoor aan de roepstem van God. Hij zei te hopen dat zijn verhaal "iets mag laten zien van de goedheid van God en waarom ik hier sta. Ik hoop ook dat mijn verhaal jullie mag inspireren. Wees niet bang: als God een roeping voor je heeft, maakt Hij dat echt wel duidelijk." De aanwezigen kregen vervolgens het [gebedsprentje](#) uitgereikt dat voor de Nationale Roepingenweek is gemaakt.

Tot slot riep Carolien Hoogenboom de tourteams naar voren om hen te bedanken en sloot SuitUp de middag muzikaal af. Na het eten vierden de jongeren de H. Mis in de St. Rafaëlkerk, waarbij jongerenvicaris Pauw hoofdcelebrant was. Ook kregen ze een polsbandje uitgereikt met de tekst 'wjd.nl/sta-op – KOM IN BEWEGING'. Hieraan werd de oproep gekoppeld om het [formulier op deze website](#) in te vullen en zo te laten zien hoe je in beweging wilt komen.

In zijn preek gebruikte vicaris Pauw het busje waarin het WJD-kruis deze weken was vervoerd als een metafoor. Op weg naar Wageningen was de groep in de langste file van dit jaar terechtgekomen en dat nodigde uit tot mijmeren: "Door wat voor wereld dragen wij dit kruis?" Een land van omgekeerde vlaggen (onvrede), oorlog in Oekraïne en vluchtelingenproblematiek, jongeren die het moeilijk hebben, "zelfs voetbal (Qatar) brengt ons niet samen: en wij rijden rond met een kruis in een busje: gehavend, geen flitsende opdruk, de turbo werkt niet... Is dat busje niet een mooi beeld voor onze kerkelijke organisatie?" Hij stelde dat onze zending geen kwestie is van turbo maar van lange adem. "En niet van ons, maar van God. Hij heeft geduld, van Hem is tijd en eeuwigheid."



HEILIGEN

THERESIA VAN LISIEUX: DE 'KLEINE WEG' IN HET GEZIN

De R.-K. Kerk vierde op 1 oktober de gedachtenis van de heilige Theresia van het Kind Jezus, ook wel bekend als de heilige Theresia van Lisieux. Medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens wijdt daarom haar maandelijkse artikel aan deze jonge, bijzondere heilige van wie we volgens haar veel kunnen leren, ook in het gezin.



Theresia van Lisieux wordt geboren in 1873 in Frankrijk als jongste van vijf dochters. Haar ouders zijn de heilige Louis en Zélie Martin. Op 15-jarige leeftijd treedt ze in de Karmel in, waar ze op 24-jarige leeftijd overlijdt aan tuberculose. Haar leven was eenvoudig en verborgen in het klooster. En toch werd ze heilig verklaard en tot Kerklerares uitgeroepen. Dit heeft veel te maken met haar geschriften waarin de diepte van haar verbondenheid met God tot uitdrukking komt. Ze openbaarde een eenvoudige, kinderlijke relatie met God. Dit wordt ook wel haar 'kleine weg' genoemd. Ze liet zich hierbij inspireren door verschillende teksten uit de Bijbel, waaronder deze: "Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: 'Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen' (Matteüs 18, 2-4)."

In de 'kleine weg' gaat het eigenlijk om twee dingen: klein zijn en kleine dingen doen met veel liefde.

Heilige Theresia wilde van kinds af aan al niets liever dan heilig worden. Ze dacht in het begin dat ze dit zelf moest doen, maar ze wordt op allerlei manieren geconfronteerd met haar eigen onvermogen. In de Bijbel leest ze een vers uit Spreuken (vrij vertaald): "Als iemand heel klein is, dan kome hij tot Mij." Ze begint langzaam in te zien dat ze zelf niet heilig kan worden, maar dat alleen God een mens tot heiligheid kan brengen. Ze zegt hierover het volgende: "Ondanks mijn kleinheid mag ik toch verlangen naar heiligheid. Ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden. Ik heb een manier gevonden om naar de hemel te gaan langs een kleine rechte weg, die heel kort is, een heel nieuw weggetje... Ik ben te klein om de ruwe trap van volmaaktheid te beklimmen... De lift, die mij tot de hemel zal tillen, zijn uw armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden; integendeel, ik moet klein blijven. Ik moet steeds kleiner worden." En dit is dus precies de 'kleine

weg' die deze grote heilige voorstelt.

We worden geroepen om onszelf klein te maken, om niet te focussen op grote acties of handelingen, maar om God juist in de kleinste dingen te brengen. Zo schrijft de heilige Theresia ook over hoeveel zorg ze legt in het vouwen van servetten. Een kleine, nietszeggende taak, die ze echter met zoveel liefde en aandacht uitvoert alsof Jezus zelf komt dineren. En dit is precies wat wij in ons dagelijks leven ook kunnen doen. De 'kleine weg' zorgt ervoor dat we de focus niet op onszelf leggen, maar op anderen en op God. Als wij ons klein maken en ons nederig opstellen, kan God juist beter en meer door ons heen werken.

Zoals de heilige Theresia met grote liefde servetten vouwde, kunnen wij de was met grote liefde vouwen, het eten met liefde bereiden, het gras met liefde maaien, met liefde de boodschappen doen, luiers verschoneren, boterhammen smeren, de auto wassen et cetera. Elke kleine daad of handeling kunnen we groot maken door de liefde. En dit kunnen we ook proberen aan onze kinderen te leren. Zij kunnen juist een groot voorbeeld voor ons zijn. Ze weten vaak dat ze geen grote dingen kunnen doen, maar zijn al blij als ze met iets kleins kunnen helpen. Zo worden mijn jongens blij van het snijden van een aardappel of het inruimen van een bord in de vaatwasser.

Laten we naar onze kinderen kijken en worden zoals zij, met een kinderlijk vertrouwen in God onze Vader; de 'kleine weg' volgen van de liefde.

BEZINNING

Liefde begint met de wil om degenen van wie we houden volledig zichzelf te laten zijn, het besluit om ze niet zo te draaien dat ze in ons beeld passen. Wanneer we ze niet liefhebben om wat ze zijn, maar alleen vanwege hun mogelijke gelijkenis met onszelf, dan houden we niet van ze: we houden dan alleen van de weerspiegeling van onszelf die we in hen vinden. Kan dat liefde zijn?

Thomas Merton, *No Man is an Island*, blz. 149