

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Januari 2023



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 15 januari**, 2^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering voorgangers: J. Bosboom en I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 17 januari**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 22 januari**, 3^e zondag door het jaar, **10:00** Oecumenische viering in Oosterlichtkerk, voorgangers: ds. W. van Laar en W. Eurlings
Michaëlkerk is dicht
 - **Dinsdag 24 januari**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 29 januari**, 4^e zondag door het jaar, **10:00** Woord en Communieviering voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 31 januari**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 5 februari**, 5^e zondag door het jaar, **10:00** Woord en Communieviering voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom
 - **Dinsdag 7 februari**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 12 februari**, 6^e zondag door het jaar, **9:00** Eucharistieviering, voorganger: celebrant pastor J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 14 februari**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 19 februari**, 7^e zondag door het jaar, **10:00** Woord en Communieviering voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel
-
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
 - Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
 - De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

De werkgroep Wijkcontacten

Doelstelling: in de meest ruime zin contact onderhouden met de parochianen

Onze locatie is verdeeld in wijken en het streven is dat iedere wijk een contactpersoon heeft die nieuwe parochianen verwelkomt (als men daar prijs op stelt) en hen wegwijs maakt in de parochie. Daarnaast besteedt de contactpersoon aandacht aan de medeparochianen feestelijke gebeurtenissen als geboorte, doop, eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, jubilea en daarnaast natuurlijk bij ziekte, ziekenhuisopname, thuiskomst uit het ziekenhuis, overlijden van een partner of andere dierbare, of andere gebeurtenissen van lief en leed. Eenzaamheid kan ook een reden zijn voor extra aandacht en/of het niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen. Ook de zogenoemde kroonjaren van 80 en 90 (100) zijn een bezoekje waard.

Niet iedere contactpersoon is in de gelegenheid om (even veel) bezoekjes af te leggen, een kaart of een telefoontje is ook een goede manier om contact te onderhouden en mee te leven. Dit naar eigen invulling van de contactpersoon.

In de maanden mei en oktober, de traditionele Mariamaanden, organiseert de werkgroep, in samenwerking met een van de pastores, een viering op een doordeweekse ochtend speciaal voor de ouderen.

In december brengen de contactpersonen een kerstkaart met een attentie bij alle 80plussers van hun wijk en bij diegenen die een moeilijk jaar achter de rug hebben.

De vrouwen die dit (dankbare) werk doen zijn:

Ans Weerdenburg (voorzitterster), Diny Hardeveld, Riet Buckers, Tilly Vulto, Mimi Lemmens, Mieke Hesp, Leonie Eurlings, Corrie van Dam, Willy Verhaar, Joke Mackaay, Cathy Rijnbergen en Ineke Vernooij. Op het prikbord in de ontmoetingsruimte hangt een foto van deze groep.

Uiteraard is dit liefdewerk niet voorbehouden aan vrouwen, mannen zijn ook meer dan welkom. Want om met de eerste zin te eindigen: we streven naar een contactpersoon per wijk.

Maar momenteel zijn er contactpersonen die noodgedwongen meerdere wijken onder hun hoede hebben vanwege een tekort aan mensen. Dus: we kunnen versterking gebruiken!

En nog een oproep: wilt u ons helpen om zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van het wel en wee van onze medeparochianen? Meldt het ons als u iets hoort van uw medeparochianen waarbij extra aandacht vanuit de parochie fijn zou zijn.

Tot slot: als wijkcontactpersoon kun je je "werk" ook uitbreiden met evt. parochianen, die slecht ter been zijn, ophalen en meenemen naar de kerk. Of communie thuis brengen bij diegenen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Verder is aandacht voor de financiële situatie soms gepast met indien gewenst een verwijzing naar de PCI van onze parochie.

Nieuwsbrieven op de website: opruiming!

Zoals u vast wel weet staan de Nieuwsbrieven, die maandelijks verschijnen, ook op onze [website](#). Dat zijn er in de loop van de jaren wat veel geworden, waardoor het navigeren op de pagina met de Nieuwsbrieven niet echt handig meer gaat: je moet veel scrollen.

Om dit te verhelpen heb ik de oude Nieuwsbrieven, tot en met december 2021, eraf gehaald. Ik heb deze uiteraard wel bewaard, dus wie nog eens een oude Nieuwsbrief wil lezen en deze zelf niet meer heeft, kan contact met mij opnemen.

Irene Elsevier

Onderhoudsrooster Kerkhof 2023

Tot op heden lukt het om met een groep van vrijwilligers te zorgen voor het onderhoud van het kerkhof. Iedereen is welkom voor één uur of de hele ochtend; er zijn zowel fysieke lichte als zwaardere taken. Tijdens het kerkhofonderhoud worden de gemeenschappelijke delen zoals de paden, de heggen en het gras onderhouden.

De grafrechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van hun graf, behalve als ze een onderhoudscontract bij de kerkgemeenschap hebben afgesloten.

Neem contact op met het secretariaat voor vragen rond het onderhoud van het kerkhof.

Wil je gebruik maken van ons gereedschap voor je graf, kom dan op die zaterdag ochtenden erbij.

De vrijwilligerswerkgroep komt tussen 9 en 12 uur op de zaterdag ochtenden bij elkaar.

Hiermee het rooster voor de bijeenkomst voor 2023:

	Feb	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Kerkhof		18	1	13	17	8	26	23	28		09

18-03: Heggen snoeien / materiaal voorbereiden

09-12: Bladruimen / jaarafsluiting

Het kerkhofonderhoud zal steeds meer de verantwoordelijkheid van de gemeenschap van de grafrechthebbenden worden. Soms willen we bovendien informatie delen. Jammer genoeg wordt het steeds moeilijker om grafrechthebbende te bereiken.

Hiermee het verzoek om als grafrechthebbende je contactgegevens bij het secretariaat te actualiseren (Tel.:030-2200025/info@katholiekekerkdebilt.nl)

Werkgroep kerkhofbeheer



BILTS FILMFESTIVAL

11e editie, voorheen: Spiritueel Filmfestival



**10 & 11
februari**

**Toegang
gratis**

Locatie:

**Michaëlkerk
Kerklaan 31
3731 EE De Bilt**

www.katholiekekerkdebilt.nl
info@katholiekekerkdebilt.nl
☎ 030-2200025

Vrijdag 10 februari 2023

10:00 Mijn bijzondere rare week met Tess. De jongen Sam, die aanvankelijk doodsangsten kent, komt op vakantie op Terschelling Tess tegen. Samen zoeken zij oplossingen voor levensvragen. Familiefilm voor Biltse scholen.

14:00 The Father. Anthony Hopkins speelt op magistrale wijze een bejaarde man en de relatie met zijn dochter. Door zijn dementie ervaart hij wat anderen niet zien. Ook de kijker wordt regelmatig op het verkeerde been gezet.

19:30 Supernova. Sam en Tusker (Colin Firth en Stanley Tucci) zijn al 20 jaar elkaars partner. Nadat Tusker te horen krijgt dat hij lijdt aan een vroege vorm van dementie, komt Sam erachter dat Tusker een belangrijke beslissing heeft genomen.

Zaterdag 11 februari 2023

19:30 Nomadland. Een film over werkende armen in de VS. Fern woont in haar busje en komt rond van baantjes in distributiecentra. Kiest ze voor onafhankelijkheid wanneer ze zich kan settelen?

Mogelijk gemaakt door:

Tap DELA
www.dela.nl/voorelkaar



www.bilthovenseboekhandel.nl

Bilts Filmfestival – Elfde Editie

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari is iedereen van harte welkom op het inmiddels elfde Bilts Filmfestival (voorheen Spiritueel Filmfestival). Ook dit jaar kiezen wij films die aanzetten tot innerlijke reflectie maar tevens allemaal bekroonde films zijn. De films worden kort ingeleid en na afloop heeft u de keuze na te praten over uw indrukken. Los van de kinderfilm zijn alle films deze keer Engels gesproken, met Nederlandse ondertiteling. Als vanouds is de toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen.



Vrijdag 10 februari 10.00 uur. **Mijn bijzondere rare week met Tess.** Voor deze film worden ook diverse Biltse scholen uitgenodigd. De jongen Sam, die aanvankelijk doodsangsten kent, komt op vakantie op Terschelling Tess tegen. Samen zoeken zij oplossingen voor levensvragen. Familiefilm naar het kinderboek van Anna Woltz. (Regie: Steven Wouterlood, 2019).

Vrijdag 10 februari 14.00 uur. **The Father.** Anthony Hopkins speelt hier op magistrale wijze een bejaarde man, die door zijn dementie ervaart wat anderen niet zien. Zijn dochter (Olivia Colman) worstelt hiermee en de hulp die zij biedt accepteert haar vader maar met moeite. De film zet de kijker een paar keer op het verkeerde been over wat nu de werkelijkheid is. (Regie: Florian Zeller, 2020).





Vrijdag 10 februari 19.30 uur. **Supernova**. Sam en Tusker (Colin Firth en Stanley Tucci) zijn al 20 jaar elkaars partner en zijn op vakantie met een camper door Engeland. Tusker heeft te horen gekregen dat hij lijdt aan een vroege vorm van dementie. Sam ontdekt dat Tusker een belangrijke beslissing heeft genomen - een beslissing die de kern van de film blijkt. (Regie: Harry Macqueen, 2020).

Zaterdag 11 februari 19.30 uur. **Nomadland** gaat over de rondtrekkende zestiger Fern (Frances McDormand) in de VS die rondkomt van baantjes in distributiecentra van techbedrijven en hamburgerketens. Kiest ze voor onafhankelijkheid en waardigheid als ze een aanbod krijgt zich te vestigen? Naar het boek van Jessica Bruder, die jaren tussen de werkende armen leefde (Regie: Chloë Zhao, 2021).



Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij vragen kunt uw e-mailen naar p.terheggen57@yahoo.com. Deze 11^e editie van het Bilts Filmfestival wordt mede wederom mogelijk gemaakt door sponsoring van Tap DELA en de Bilthovense Boekhandel.

Locatie Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

JONGERENGROEP UIT TWENTE BEZOECT UTRECHT

Een groep jongeren en begeleiders van jongerengroep 'Rock Solid' van de St. Pancratiusparochie (Tubbergen e.o.) bezocht op 5 januari de stad Utrecht. Op het programma stonden onder meer het beklimmen van de Domtoren en een bezoek aan het bisschopshuis. Daar kregen de gasten uit Twente een rondleiding en tekst plus een korte (historische) toelichting van mgr. Woorts over de R.-K. Kerk en het Aartsbisdom Utrecht.



Ook gaf hij een rondleiding door het pand: wie woont hier, wie werkt hier, wie komen hier op bezoek? Zo kregen de jongeren een beeld van de verschillende afdelingen: Jongerenwerk, Communicatie, Bouwzaken, Financiën et cetera. De kapel werd eveneens bekeken, waarbij vooral de schilderijen van het leven van Willibrord aan bod kwamen plus de kernelementen van een katholieke kerk zoals het tabernakel en de Godslamp. "Ze waren hier met veel plezier," aldus mgr. Woorts.

De Utrechtse hulpbisschop schetste de jongeren en hun begeleiders ook de historie van het Aartsbisdom Utrecht en waarom Twente daartoe behoort. Hij nam als startpunt Jezus en de twaalf apostelen. De eerste apostel Petrus reisde naar Rome en stierf daar de marteldood. "De opvolger van Petrus en andere apostelen zijn de bisschoppen en die zijn het geloof verder gaan brengen. Vanuit Rome gingen missionarissen naar Engeland en Ierland, en van daaruit kwam Willibrord in 690 met 11 (of 12) andere monniken naar onze streken om Jezus en Zijn Evangelie bekend te maken en met de Kerk hier te beginnen," zo vertelde mgr. Woorts.

Het eerste kerkje bouwde Willibrord op het huidige Domplein, aldus mgr. Woorts: "Dat was zijn missiepost en zo zijn hij, zijn medewerkers en hun opvolgers verder gaan missioneren. Dus vanuit het huidige Utrecht is ons katholieke geloof en Kerk-zijn ook in Twente gekomen. De huidige aartsbisschop van Utrecht is een verre opvolger van de H. Willibrord."

Mgr. Woorts vertelde ook wat over hun volgende bestemming: de momenteel nog in bouwdoeken gewikkelde Domtoren. Aan de hand van een grote kaars van de Domtoren liet hij zien dat deze is opgebouwd uit drie delen, een verwijzing naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mgr. Woorts: "Het bovenste gedeelte is het meest open – zodat de toren niet knapt bij hevige wind, maar dit kan tevens verwijzen naar de H. Geest die als een wind, als een adem door ons heengaat om ons te bezielen. Dat bovenstuk heet een lantaarn en die is octogonaal oftewel achtkantig, zoals ook veel doopvonten. Dat verwijst naar de (symbolisch) achtste dag, ofwel de nieuwe schepping in Christus en verwijst naar het eeuwig leven."

Hij vergeleek de Domkaars met het leven: "Je moet op een goed fundament staan en zoals de Domtoren groeien wij als het goed is door de jaren heen omhoog, in die zin: naar God toe. En uiteindelijk hopen we bij God thuis te komen in het eeuwig leven. Als ons levenskaarsje op is, is er altijd nog een ander Licht."

KARDINAAL EIJK IN GELOOFSGESPREK OVER PAUS BENEDICTUS XVI

In het Geloofsgesprek van 1 januari sprak Leo Fijen met kardinaal Eijk over de daags tevoren overleden paus Benedictus XVI: ze spraken over zijn leven, zijn werk, zijn betekenis voor de Kerk en voor de samenleving. Kardinaal Eijk haalt in dit Geloofsgesprek herinneringen op aan de overleden emeritus paus, die hij persoonlijk goed heeft gekend.



Kardinaal Eijk gaat ook naar de uitvaart, die op 5 januari plaatsvindt. Hij vertegenwoordigt dan ook de Nederlandse Kerkprovincie.

Kardinaal Eijk leerde (toen nog) kardinaal Ratzinger kennen in 1997, toen hij lid werd van de Internationale Theologische Commissie. Deze commissie adviseert de paus en de Congregatie voor de Geloofsleer. Kardinaal Ratzinger was destijds voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer en kardinaal Eijk maakte hem in die periode veelvuldig mee: "Hij was uiterst vriendelijk, voorkomend, lichtelijk verlegen en een vlijmscherp dogmaticus en theoloog," zo vertelt kardinaal Eijk in het Geloofsgesprek. Ook later hadden ze geregeld contact, paus Benedictus XVI creëerde aartsbisschop Eijk kardinaal op 18 februari 2012.

Online terugkijken: [Geloofsgesprek](#)

HEILIGEN

Don Bosco, 21 januari

Don Giovanni Bosco heeft zijn heiligverklaring te danken aan zijn zorg voor de hulpbehoevende medemens, en dan vooral de verwaarloosde jeugd. Tegenwoordig zou hij partij hebben gekozen voor junks of zwerfkinderen. Bosco is op 16 augustus 1815 geboren in het Italiaanse Becchi. Hij kwam uit een arm gezin, zodat een priesterstudie er eigenlijk niet in zat. Desondanks slaagde hij er in 1841 na veel moeilijkheden in tot priester te worden gewijd.

Bosco richtte zich in het begin op de jeugd in de achterbuurten van Turijn. Om de hulp mogelijk te maken richtte hij verschillende stichtingen op en riep hij een eigen kloosterorde in het leven: de salesianen. De priester-opvoeder kreeg als ere naam Don, een titel die zowel in Italië als in Spanje voor de voornaam wordt geplaatst. Als opvoeder maakte hij in katholiek kringen naam. Daar bleef het niet bij, want Bosco kreeg ook veel navolging. Zijn voor die tijd revolutionaire pedagogische filosofie was fouten en misstappen niet te bestraffen maar te voorkomen, en goede daden opvallend te belonen. Dwang kwam in zijn vorm van opvoeding zo weinig mogelijk voor. Deze pedagogische opvatting is nog steeds modern. Zijn opvoedkundige boodschap heeft Don Bosco in talrijke geschriften uitgedragen. Vandaar dat nogal wat scholen naar hem zijn genoemd.

De belangrijkste katholieke pedagoog uit de negentiende eeuw overleed op 31 januari 1888 in Turijn. Zijn relieken worden bewaard in de kerk van de salesianen in Turijn. Zijn verering is sterk verbreid in Italië en daarbuiten. Door zijn bewonderaars wordt hij wel de 'lachende heilige' genoemd. Behalve beschermheilige van de jeugd en van de religieuze vorming onder de jeugd is hij ook patroon van de boekuitgevers. De meest gangbare afbeelding van Don Bosco is een contemporain portret van de heilige.



S. GIOVANNI BOSCO
apostolo della gioventù

BEZINNING

Religie is een relatie tot een werkelijkheid die wordt ervaren als Absoluut... Op welke manier je dit Absolute ook ervaart of je ertoe verhoudt – of het is als de Levende God (in het jodendom, christendom en islam), of als Atman, of als Grote Geest – het is de Opperste Realiteit dat het allesbepalend referentiekader is. Religie is dus niet gewoon een zaak van ritueel, of sociale of politieke activiteit; ze bestaat niet vooral uit goede menselijke verhoudingen, hoe geslaagd ook; ook houdt het niet in dat je tot een kerk behoort of kerkdiensten bijwoont of een religieus programma bekijkt op tv. Natuurlijk kan het al deze dingen ook inhouden en vaak zal dat ook het geval zijn, maar geen van deze dingen bepaalt de religieuze inzet of ervaring. Religie is ontmoeting met het Absolute, door ervaring of door geloof of door beide. Het brengt een relatie tot stand met het hoogste en transcendente Zijn.

Dom John Eudes Bamberger ocso