

Informatie bulletin
maart - april 2023



Maria Koningin gemeenschap

Baarn

Colofon

Noodsituatie:

Voor dringend geestelijke hulp

T: 035-6035518

Adres:

Geloofsgemeenschap Maria Koningin Kerk

Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn

T: 035-5413470

E: mkp@hetnet.nl Web:

www.marthamaria.nl/mariakoningin

Secretariaat

Woensdags geopend van 9.30-11.30 uur

zij-ingang kerk gelegen aan de Bremstraat

Bankrekeningnummers en kerkbijdrage:

ING: NL53 INGB 0000 20 87 80, of

Rabo: NL16 RABO 0304701599,

t.n.v. Martha & Maria-Maria Koningin, Baarn.

Reserveringen kerkruintes:

T: 0627147296

E-mail: lcmjansen51@kpnmail.nl

Pastorale Bezoekers Maria Koningin

Anneke van Kuik T: 035 - 54 17 476

Riet van Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Hebt u vervoer nodig om naar de kerk te gaan

Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans 035 - 53 82 422

Lucie Voerman 035 - 54 22 667

Gerda Vesters 035 - 54 12 177

Riet v. Wanrooij 035 - 54 17 556

Willemien Witte 035 - 54 12 800

De vieringen zijn te volgen via:

www.Kerkomroep.nl

Verzamelpunt voor inleveren kopij voor het informatie-bulletin:

anneliesvandemolen@hotmail.com

035-6020017

Afscheid MB en LR

De eerste editie van het Informatie-bulletin voor de Maria-Koningin gemeenschap ligt voor U.

Niet meer maandelijks verschijnend, maar 6 x per jaar tegelijk met het parochieblad M&M, met daarin alleen korte informatieve berichtgeving.

De gevarieerde en vaak boeiende inhoud van de Maria Boodschap, welke regelmatig kon uitnodigen tot reflectie, zullen we node moeten missen.

We zijn dan ook veel dank verschuldigd aan de redactieleden Gerda, Jan en Philip voor al die jaren, waarin zij maand na maand steeds met inzet en toewijding kans hebben gezien om er een kerkblad van niveau van te maken.

Evenzo willen we onze dankbaarheid bij deze laten merken aan de vier per 1 januari j.l. vertrokken locatieraadsleden Ben, Gerry, Honneke en Wim. Zij hebben ieder gemiddeld wel zo'n 15 jaar daarvan deel uit gemaakt.

Zij allen hebben bij voortduring hun talenten en vaardigheden met overgave al die jaren toch maar ter beschikking gesteld aan onze geloofsgemeenschap.

Overigens blijven zij allen op de achtergrond, als vrijwilliger, gelukkig nog vele belangrijke taken zo veel mogelijk vervullen, waarvoor ook onze bijzondere dank mag gelden.

De huidige locatieraad wordt gevormd door: Gerard, Lucie en Sjef.

Het is wennen voor ons allemaal.

**Vieringen Maria Koningin Kerk maart/april
2023 aanvang 10.30 uur, tenzij anders
vermeld:**

05 maart: 2^{de} zo 40dagentijd: Eucharistie;
voorganger: Frans Zwarts

12 maart: 3^{de} zo 40dagentijd:
Vriendschapsviering in Paaskerk om **10 uur**
voorgangers: Marleen Kool en Veronica Selleger

19 maart: 4^{de} zo 40dagentijd: Communieviering:
voorganger: Sjef van Dijk. Met medewerking van
het Maria-Koninginkoor

26 maart: 5^{de} zo 40dagentijd: Communieviering:
voorganger: Ria Welters

2 april: Palmzondag: Communieviering:
voorgangers: Veronica Selleger/Jeannette
Verburg

Onze tocht begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Samen met de kinderen zullen wij zwaaien met palmtakken en zingen: 'Hosanna, Red ons'. De hele stad raakt in beroering en de mensen vragen: 'Wie is die man?' Maar.....wie is Hij voor ons? Voelen wij ons ook uitgenodigd om op pad te gaan, in beweging te komen, Hem achterna, waar de weg ook heen mag gaan.

De verhalen lopen door; de bijbel blijft de hele week open liggen in onze kerk.

Voorgangers in deze familie-viering zijn Jeannette Verburg, Veronica Selleger en leden van het Familiekoor. Er is een collecte voor het Vastenproject.

Op dit moment zijn plaats en tijd van Palmpaasstokken maken nog niet bekend. Wij zullen dit later aan de ouders doorgeven.

6 april: 19.30 uur, Witte Donderdag: Door de knieën mogen gaan

Op Witte Donderdag gedenken wij het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. In 1 Kor.11 lezen we over dit Laatste Avondmaal en in het evangelie van Johannes over de voetwassing. Jezus doet ons voor hoe wij voor elkaar door de knieën mogen gaan; hoe wij voeten mogen wassen van mensen onderweg.

Aan het einde van de viering staan we er bij stil dat nu het lijden van Jezus aanbreekt. Als teken hiervan wordt het altaar 'ontbloot'. De kinderen mogen daarbij helpen. Daarna wordt het stil. Voorgangers: Jeannette Verburg en Veronica Selleger

7 april: 19.30 uur, Goede Vrijdag: Alles loslaten

In de vastentijd hebben wij ons best gedaan kleine 'geneugten' los te laten om ruimte te

scheppen voor wat werkelijk belangrijk is in ons leven.

Op Goede Vrijdag lezen wij hoe Jezus werkelijk alles moet loslaten. Zijn vrienden vallen in slaap op het moment dat hij hen het hardste nodig heeft en Petrus verloochent hem in de nacht. Het wordt heel eenzaam. Toch ligt in dit droevige, eenzame verhaal ook een nieuw begin besloten. Voor de aanvang van deze gebedsviering kunt u op een kaartje een korte voorbede schrijven. Deze gebeden worden voorgelezen tijdens de viering. Na afloop kunt u weer bloemen bij het kruis leggen.

Voorgangersteam: Veronica Selleger, Jeannette Verburg en Marianne Smit

08 april: 21.00 uur: Paaswake: voorganger: Frans Overbeek. Met gelegenheidskoor.

09 april: Hoogfeest van Pasen: voorganger: Ria Welters. Met gelegenheidskoor.

Op Paasmorgen lezen we in Johannes hoe Maria Magdalena als eerste bij het graf aankomt en ziet dat de steen is weggerold.

16 april: 2^{de} zo van Pasen: Communieviering: voorganger: Sjef van Dijk

23 april: 3^{de} zo van Pasen: Eucharistie: voorganger: Joachim Skiba

30 april: 4^{de} zo van Pasen: Communieviering:
voorganger: Annelies van de Molen. Met
medewerking van het Maria-Koninginkoor.

De vieringen zijn te volgen via
www.kerkomroep.nl

**Nog meer rondom de Vastenperiode en de
Goede Week:**

Vastenmaaltijd, zondag 26 maart 2023.

Gelukkig is het ook dit jaar weer mogelijk om een vastenmaaltijd te houden. Net zoals vorig jaar wordt het een éénmalige lunch met daarbij een klein programma en wel op zondag 26 maart 2023, van 12:30 – 14:30. U bent allen van harte welkom!

Anders dan vorig jaar is de locatie in Lokaal-O, Kerkstraat 28, Baarn (tegenover de Nicolaaskerk).

Er is een gevarieerd programma met ruimte voor gebed en bezinning, mooie muziek en uitleg over het vastenproject.

Stilstaan bij wat is 'Vasten' precies en wat doet dit met mij? Op welke manier kan ik deelnemen aan delen met de ander? De ander die het minder heeft dan ikzelf. Dit jaar gaat de Vastenactie over 'Mensen onderweg'. Geen gezellig vakantietripje

of weekendje weg, maar pure noodzaak om je vege lijf en dat van jouw dierbaren, te redden.

Zie de informatie over de Vastenactie hieronder in dit bulletin.

Tijdens een eenvoudige lunch, vegetarische soep met brood, wordt geld ingezameld voor de Vastenactie. Daarnaast willen wij ook dit jaar weer een boekenmarkt organiseren, waarbij we zelf boeken kunnen aanleveren en vervolgens boeken van anderen kunnen terugkopen. U kunt uw boeken inleveren in uw eigen kerk. Deze zullen vóór 26 maart verzameld worden en op 26 maart te koop aangeboden worden in Lokaal O. We hopen veel boeken te ontvangen én vooral ook dat u ruimhartig koopt.

Tevens kunt u weer de voortreffelijke geitenkaas van de familie Breij kopen. En er is honing, chocolade en gembersiroop.

Dit alles ten bate van het goede doel. Neemt u vooral veel cash mee. Mogelijkheden om te kunnen pinnen worden onderzocht.

Wij hopen op een grote opkomst en een aanzienlijk geldbedrag om te kunnen overmaken aan de Vastenactie.

Vespers in de Goede Week in de Pauluskerk

In de Goede Week voorafgaand aan Pasen biedt de Raad van Kerken op maandag- dinsdag- en

woensdagavond een oecumenische vespers aan. Een korte viering met gebeden, een lezing, stilte, gedichten of muziek... een moment van bezinning en inkeer op weg naar Pasen.

Dit jaar gehouden in de Pauluskerk op de Brink, aanvang 19.30 uur.

Voorgangers zijn: 3 april: ds Marleen Kool, 4 april ds Wouter Klouwen, 5 april: Cor van der Sluis.

Toelichting op de Tweede Collectes tijdens vieringen in 40 dagentijd

Op **2 april Palmzondag** t.b.v. de Bisschoppelijke Vastenactie

Vastenactie 2023, Mensen Onderweg

Jaarlijks steunt de Vastenactie projecten die zich richten op ontheemden en/of migranten. Tijdens de Veertigdagentijd 2023 zet Vastenactie een project in **Zuid-Soedan** centraal.

Het project richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van het land. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld,

de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

Meer info Vastenactie: kijk op www.vastenactie.nl/projecten/mensen-onderweg

Tijdens de Paaswake zaterdag 8 en Paaszondag 9 april is de tweede collecte bestemd voor Save the Children.

Save the Children in Syrië.

Uit de brochure: 'Sinds 2012 werken we onvermoeibaar om kinderen te bereiken die getroffen zijn door de oorlog in Syrië. Wij bieden noodhulp en levensreddende steun, gecombineerd met activiteiten voor herstel die de basisvoorzieningen voor kinderen en hun families helpen herstellen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat elk kind in Syrië overleeft, leert en wordt beschermd. Zo bieden wij voedselhulp, psychosociale ondersteuning en bescherming. Daarnaast ondersteunen we gezondheidsklinieken en onderwijsinstellingen zoals formele scholen, informele leercentra en scholen voor beroepsopleiding'.

De ellende is door de aardbeving nog schrijnender geworden. Omdat Save the Children al zolang in Syrië werkzaam is, kan de organisatie naar omstandigheden snel daar zijn waar de nood het hoogst is. Ook in de gebieden die in handen zijn van de oppositie.

En...laten we niet vergeten dat Save the Children altijd vooral werkzaam is in de 'vergeten', meest kwetsbare gebieden!

Mededelingen

Korte kopij graag uiterlijk op 12 april a.s digitaal in Word verzenden naar Annelies van de Molen anneliesvandemolen@hotmail.com 0356020017

Voorlopig houden we 4 rubrieken aan: overzicht van de vieringen, nieuws van de Locatieraad, nieuws uit de MK gemeenschap en mededelingen.

Kerkschoonmaak op woensdagen 8 maart en 12 april vanaf 9.30 uur.

Website 'Maria Koningin/Martha & Maria Parochie' is weer actueel!!

Inmiddels heeft Wim Jongmans zich weten te bekwamen om de website te onderhouden en zo nodig bij te werken. Naast het nu beperkte Informatie-bulletin wordt U daarom ook aangemoedigd om regelmatig daarop te kijken. Ook daar zal dit bulletin op te zien zijn.

Maria-Koningin gemeenschap en de toekomst: 26 februari 2023

Op 26 februari na de viering is er een tweede bijeenkomst om van gedachten te wisselen over onze MK-gemeenschap en de toekomst, onder leiding van Nico Filon.

Ook al heeft u de eerste bijeenkomst op 5 februari gemist:

De bijeenkomst is echt heel belangrijk en iedereen is welkom!



Foto: Brochure Vastenactie