



WEEKBRIEF 2 – 9 april 2023

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com
Zie ook www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT ONZE EIGEN GELOOFGEMEENSCHAP

Jubilarissen Maartenskoor

Afgelopen zondag vierde ons Maartenskoor feest, het Caeciliafeest dat eigenlijk in november wordt gevierd maar om allerlei redenen was uitgesteld. Dat feest was een heel gezellige lunch in de Mauritshoeve. Daar nam Jeanne Huiden het woord en zette vier leden in het zonnetje. Hieronder haar toespraak bij het uitreiken van de onderscheiding, de Caeciliamedaille, toegekend door de St Gregoriusvereniging van het Aartsbisdom Utrecht.

Jubilarissen koor van Sint Maarten in 2023

Het wonder van Maartensdijk is een geschenk van boven met de steun van zoveel mensen beneden. En het fundament van dat wonder wordt mede gedragen door de trouwe leden van het Maartenskoor. Ze vragen nooit om aandacht, ze doen hun vrijwilligerswerk in bescheidenheid en met grote vreugde. Die combinatie typeert de jubilarissen van ons koor: vreugde en bescheidenheid, nooit jezelf op de borst kloppen maar wel genieten van de vriendschap met elkaar. Het wonder van Maartensdijk is vooral mogelijk omdat zoveel koorleden een familiegevoel ervaren binnen de kaders van repetities en zondagse vieringen. Verjaardagen worden gevierd, verdriet wordt gedeeld, nieuwtjes worden uitgewisseld, aandacht is er altijd voor de ander. En juist dat laatste maakt dat het koor alleen maar beter is geworden. Als vrienden gunnen ze elkaar het allerbeste. Als je zo kunt zingen met elkaar, doe je er alles aan om je buurman of buurvrouw te helpen en zo het koor een hoger niveau te geven. Het wonder van Maartensdijk is in de dragende kracht van het koor een toonbeeld van onbaatzuchtigheid en

liefhebberij. En zo is het koor een voorbeeld voor iedereen in de Sint Maartenskerk: daar zie je hoe je nog mooier kunt zingen en nog meer een familie wordt als je de ander wat gunt.

Henk Kemp 40 jaar lid van kerkkoor

De jubilarissen passen precies in dit beeld. En de koploper van de jubilarissen, Henk is veertig jaar lid, is ook de koploper in bescheidenheid en nuchterheid. Maar hij is ook de koploper in precisie en zuiverheid. Hoor Henk bij de Kruisweg zingen, samen met Wim en zijn broer Ton, de tranen springen je in de ogen. Zo mooi en dienstbaar is die stem. Daarmee is je stem een spiegel van je ziel. En het is knap van je dat je niet alleen zuiver zingt maar die zuiverheid ook laat zien in de waardering die je uitsprekt naar mensen, bij hun jubileum, tijdens een uitvaart. Geen woord is geïmproviseerd, alles is tot achter de komma doordacht, maar zo beteken je als voorzitter heel veel voor het totale koor. Nooit een Popie Jopie, altijd een Pietje Precies. Steunend op je koorarchief, de kennis van het Latijn, de oprechte aandacht voor alle leden, toonbeeld daarin van ontroerende trouw. Maar juist dat maakt ons koor menselijker en beter. Henk, dank je wel voor alles wat je doet als lid, als voorzitter, als secretaris en als vraagbaak voor anderen. Met recht het fundament van ons Maartenskoor.

Ben en Leonie Drenth een bijzonder echtpaar

Dat geldt ook voor een bijzonder echtpaar. Leonie op de eerste rij, Ben op de laatste rij. Zij vaak te laat als iedereen al staat in te zingen, hij al zijn partijtje meezingend. Zij bescheiden en vriendelijk, verwonderd ook de wereld inkijkend, hij meer zichtbaar met de

oefenbestanden, de aanpassing van de partituur, de start van de digitale organist, de aanschaf van de headset. Zij met kennis van talen, hij met kennis van de computer. Zij op de achtergrond, hij meer op de voorgrond. Zij altijd vol aandacht, hij ook nog wel eens afgeleid en met andere dingen bezig. Maar samen laten ze zien dat je naar elkaar toe kunt groeien. Ook in die zin zijn zij een voorbeeld. Allebei gezegend met een mooie stem. Die stem is steeds meer één stem geworden. Zo helpen jullie elkaar, zo laten jullie zien dat je ook op hogere leeftijd van betekenis kunt zijn. Dank jullie wel voor jullie gaven aan het koor, aan onze kerk, aan elkaar.

Monique Fijen 25 jaar koorlid

Als er iemand is die nooit op de voorgrond wil maar anderen beter maakt, dan is Monique het wel. Met haar stem, die overal in de kerk te horen is en die veel andere stemmen tot een geheel maakt. Hoeksteen en steun en toeverlaat, maar altijd op de achtergrond. Zo doet ze ook haar monnikenwerk als bibliothecaris: alle koormappen zijn bij de tijd. En voor sommigen worden ze extra zorgvuldig klaargelegd. Niets ontgaat haar, want ieder moet het naar de zin hebben en samen willen we goed zingen. Tegen zeuren kan ze niet, als mensen niet goed luisteren komt ze ineens wel op de voorgrond. Maar op de achtergrond, ook voor secretariaatswerk, daar voelt ze zich goed. Zingen, dat doet ze het liefst, dan vergeet ze alles. Dank voor dat alles, Monique.



Uitvaart mevrouw Cor Nieuwenhuizen komende dinsdag 4 april om 10.30 uur in onze kerk

Afkomstig van de Mr Tripkade en daarna de Ruigenhoeksedijk en samen met zus Riek en tuinder broer Gerard het leven delend in één huis, ook na de dood van hun ouders, de laatste jaren met veel plezier doorbrengend aan het Maertensplein in Maartensdijk, dat is het leven van Cor Nieuwenhuizen, in grote trouw en dienstbaarheid aan haar hele familie. In die volharde zorg voor de ander is ze gestorven, tot op het laatst boodschappen doend voor haar broer Gerard. Die kennen we allemaal als “tuinman” rond het Maertensplein, zus Cor was de baas thuis. Ze regelde alles, ook voor de neven en nichten. Ze is altijd ongetrouwd gebleven maar werd gezien als de oma van de familie Nieuwenhuizen. Wat ooit begon aan de rand van Overvecht, dat toen nog een tuinderij was, kreeg een voltooiing in het hospice, op de zondag van 26 maart. Ze is daar maar 12 uur geweest, maar vond daar wel haar rust, deze vrouw die leefde voor anderen en niets voor haar zelf wilde. De tas met boodschappen van de Jumbo stond nog onaangeroerd, een hersenbloeding deed haar op bed belanden en gaf haar het laatste zetje naar God toe. Daar geloofde ze diep in. Televisie keek ze nooit, op zaterdag en zondag na, Nederland Zingt en de rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering. Maar in de afgelopen jaren was ze ook vaak bij ons in de kerk, nooit ver van Maria. Dan kwam ze naar voren, met handen die trilden. Dat heeft ze haar hele leven gehad, geen arts kon de oorzaak aanwijzen. Maar deze sterke vrouw liet daarmee zien dat je ook met een zekere beperking van grote waarde kunt zijn voor de ander, zeker voor haar familie. Broer Gerard blijft alleen achter, tot zijn verdriet. De dood van zijn zus doet hem meer dan hij gedacht had, want zus Cor regelde alles. Deze moeder van de hele familie Nieuwenhuizen is net geen 90 jaar geworden. We bidden voor haar zielenrust en gaan haar naar God bidden en zingen, komende dinsdag 4 april. En we

wensen broer Gerard, haar andere broers Kees en Joop, de neven en nichten veel sterkte met dit verlies.

Besloten afscheid van Mechtild Oosterling-van der Pluijm op maandag 3 april in crematorium Den en Rust

Het afscheid van Mechtild Oosterling-van der Pluijm, vorige week donderdag 23 maart overleden in hospice Demeter, zal plaatsvinden in besloten kring, op maandag 3 april in crematorium Den en Rust. Dit afscheid zal vanuit onze kerk begeleid worden door Anton Sonderman en Leo Fijen. Mechtild was naar haar levenseinde toe steeds religieuzer geworden, tot haar eigen verbazing. Maar ze wilde niet een dubbel afscheid, eerst in de kerk en daarna in Den en Rust. Daarom is gekomen voor een afscheid in het crematorium, maar wel in een religieuze context. De muziek getuigt daarvan, maar ook de gebeden en de rituelen die voltrokken zullen worden. Laten we dit weekend in gebed verbonden zijn met haar man Hans, haar dochter Isabelle en haar kleinkinderen Elena en Jan-Lucas.

Overzicht Goede Week en oproep om (graan)product mee te nemen op Witte Donderdag

Het is de meest bijzondere week van het kerkelijk jaar, de Goede Week naar Pasen toe. Alles wat een mensenleven kleurt en verdrietig maakt, dat gebeurt in de dagen naar Pasen toe. Het is niet alleen de week van de Verrijzenis van Christus, maar het is ook onze week: van wanhoop en verlatenheid naar

vreugde en perspectief, van het kruis in ons bestaan naar de hemel die weer openbreekt. Christus gaat ons daarin voor, wij mogen in zijn spoor geloven dat we niet aan ons lot worden overgelaten. Daarom zijn we blij dat we zo'n mooi aanbod hebben, een ouderwets vreugdevolle Palmpasen met de Palmpasentakjes die afgelopen zondag door pastor Jozef Wissink zijn gezegend, een verrassende Witte Donderdag waarin we delen zoals Christus het brood gedeeld heeft. We vragen of de kerkgangers op deze Witte Donderdag een (graan)product mee willen brengen voor de voedselbank en de in de viering naar voren willen meenemen. En we beleven ook het dieptepunt van deze Goede Week, de Goede Vrijdag, met dat kruis in ons midden. We willen om rouwenden van deze wereld gaan staan, daarom houden we de wacht bij de lijdende en gestorven Christus. En we vertrekken in stilte uit de kerk om op Paaszaterdag de door pastor Frans Zwarts gewijde Paaskaars naar binnen te dragen, als het licht van deze wereld. We zijn bij de Paaswake van Soesterberg. Daar wordt onze Paaskaars gewijd. Deze nieuwe Paaskaars wordt om 20.30 uur de kerk in gedragen, toegezongen door het Maartenskoor, gedragen door het Licht van Christus. Komt dus allen naar deze vieringen, laat u dragen en verrassen en kom op adem in het geloof dat het leven sterker is dan de dood. Op zondag wordt dat ook nog eens gevierd in een inspirerende viering onder leiding van pastoraal werker Wies Sarot.

Lieve mensen, wat is het fijn twee maal de collecte te mogen ontvangen voor de beleeftuin voor Thomashuis Maartensdijk. Wat waren we blij verrast toen we de opbrengst hoorden. Daar kwam nog bij dat er ook kerkgangers waren die rechtstreeks geld overmaakten. Totaal bracht u € 770,00 op. Geweldig! Van harte bedanken we iedereen voor deze mooie bijdrage. Op 10 maart, de NL-doet dag, is er door vrijwilligers begonnen met het egaliseren van de grond. Jesse, de broer van Kim, sponsort het project door met zijn bedrijf 'Buiten5' een mooi ontwerp te maken. Dat wordt vast heel mooi. Binnenkort hebben we hier overleg over. En wilt u weten hoe de beleeftuin vordert? Stuur dan een mailtje naar svbvm@live.nl. U krijgt dan drie of vier keer per jaar een nieuwsbrief, waarin in staat waar we mee bezig zijn. Nogmaals dank, namens de Stichting Vrienden Bewoners Vredestein Maartensdijk, (SVBVM) Willie van Keeken

Op weg naar Pasen; Na palmen ook het kruisje en dan het eeuwig licht

Heer, God, wij bidden U:
geef ons kracht om na palmen ook
het kruis te dragen:
het kruis van vrede, liefde, trouw,
het kruis van boete en bekering,
het kruis van grote dienstbaarheid en goedheid.

Geef ons in deze wereld de eenheid weer;
laat onderlinge twist ons niet verblinden,
laat allen onverdeeld Uw Naam belijden
op de weg die ons verrijzenis zal brengen.

Verdrijf de haat uit onze wereld
en laat ons in vrede leven.
Geef ons het inzicht en de kracht,
om allen bij te staan die onze steun verlangen
en mogen wij U herkennen in mensen zonder eten.

Houd ons verbonden, Heer,
met hen die door de dood zijn heen gegaan.
Wil heel uw volk geleiden naar ons eeuwig Pasen.
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Regina Plat, algemeen overste van de congregatie van zusters dominicanessen Voorschoten

Palmzondag 2 april	10.00 uur	Themaviering	Isabella Goossens en Gea Lenssinck	Samenzang
Witte Donderdag 6 april	19.00 uur	Gebedsviering	An Kolfshoten, Anton Sonderman en Leo Fijen	Samenzang
Goede Vrijdag 7 april	14.30 uur	Kruiswake	Anton Sonderman	
Goede Vrijdag 7 april	19.00 uur	Kruisverering	An Kolfshoten, Anton Sonderman en Leo Fijen	Voorzang
Paaszaterdag 8 april	20.30 uur	Paaswake	An Kolfshoten, Anton Sonderman en Leo Fijen	Maartenskoor
Eerste Paasdag 9 april	11.00 uur	Woord- en communieviering	Pastor Wies Sarot	Samenzang

Misintenties

Zondag 2 april mevrouw Mechtild Oosterling - van der Pluijm; ouders Bitter - van Vlerken;
mevrouw Corry Bongenaar; ouders De Groot – Gijsberts, Cor Nieuwenhuizen
Donderdag 6 april pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; pastoor Van Leur;
frater Bruno Peters; mgr. Van Straelen