

	WEEKBRIEF 16 – 23 april 2023	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	---	--

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Goede Week brengt veel mensen op de been en geeft verdieping aan ons geloof

Vanaf Palmzondag tot Paaszondag: zeven dagen om voorlopig niet meer te vergeten en om nog heel lang van te leven. Want er gebeurde zoveel op onze weg naar de verrijzenis van Jezus. En zoveel mensen uit onze kerk hebben het beste van zichzelf gegeven. Na de processie met de Palmpasestokken en de prachtige themaviering met een goed gevulde kerk was het ook mooi op Witte Donderdag. In een gebedsviering stond het delen centraal en deelden zeker 70 mensen op een doordeweekse avond hun geloof. Dat was verrassend veel, gezien het karakter van de gebedsviering, zoals dat op Goede Vrijdag ook gebeurde. En steeds was er ook de intensiteit: het lijdensverhaal werd ook in een gebedsviering verteld, maar met een overgave dat het gevoel van kruisiging door iedereen beleefd kon worden. Alleen al de stilte van de wakers bij het kruis van Christus was ontroerend, net als de kaalheid van het lege tabernakel in de nacht naar Goede Vrijdag. En wat te denken van alle mensen die in stilte de kerk verlieten op Witte Donderdag om in stilte op Goede Vrijdag weer terug te komen, soms in de middag maar in groter aantal in de avond.

In de verlatenheid rond het kruis vertelden de prachtige aankleding met bloemen en de ontroerende decoratie rond het liggende kruis op Stille Zaterdag dat Christus niet alleen gelaten werd. Ook niet door onze leden, in de avond van de Paaswake, in de vorm van een viering van woord en communie en met een Paaskaars die door oud-deken Frans Zwarts

was gezegend, besprenkeld en ontstoken aan het Paasvuur zoals het doopwater met chrisma werd gewijd. Licht van Christus, werd er gezongen, bij het binnendragen van deze kaars vanuit Soesterberg. Het koor onder leiding van Peter Steijlen zong de sterren van de hemel, zoals Ben Drenth en Wim Verheul dat onder leiding van Gijsbert van der Linden hadden gedaan op de avond van Goede Vrijdag.

Indrukwekkend was de aanblik van alle kaarsjes in de kerk, zeker 150 in getal, want zoveel mensen waren er op de Paaswake afgekomen. Dat was misschien wel de grootste verrassing: al die mensen in de kerk, meer dan met Kerstmis in de nacht, juist nu met Pasen, het belangrijkste christelijke feest. Dat voelde als een signaal van de kerkgangers: we willen weer ergens bij horen, we verlangen naar een teken van hoop, we kijken uit naar het licht van Christus in een verduisterde en gepolariseerde wereld. Misschien verklaart dat wel waarom er zoveel kerkgangers waren: omdat mensen hunkeren naar de vreugde in een cynische en bedroefde wereld. Teken van die vreugde en de hoop was het kaarsje dat iedereen mee naar huis kreeg, met de figuur van Sint Maarten op dat kaarsje. En teken van hoop was ook dat heel veel mensen na afloop kwamen koffie drinken in de Mantel.

Tekenend voor de betrokkenheid bij onze kerk was ook de grote opbrengst van de collecte in de Paaswake, maar liefst 600 euro.

Daarom past na deze mooie dagen een oprecht dankjewel, aan iedereen die heeft meegewerkt, zeker ook aan Wies Sarot die als voorganger op Paaszondag een prachtige overweging hield over de steen bij het graf: die wordt vaak weggerold, als het wonder van

het opstaan uit de dood. Maar we mogen wel een handje helpen met het weggrollen door verhalen te blijven vertellen over dierbaren die ons ontvallen zijn. Zo blijven de doden voortleven, in ons hart en bij God. Daarom heeft Pasen pas echt betekenis wanneer we verhalen blijven vertellen over allen die ons ontvallen zijn en over allen die het moeilijk hebben en beproefd worden in de dagen rond Pasen. En ook deze leden van de geloofsgemeenschap vierden mee, soms op afstand, digitaal. Maar zij droegen in familiekring hun kruis maar mochten ervaren dat velen met hen meeleeften en meeleven. Want een geloofsgemeenschap als die van Sint Maarten helpt graag bij het dragen van andermans kruis en steekt kaarsjes aan om licht aan de beproefden te geven. Want dat was het thema van de Paaswake: als je niet blij kunt zijn, wees dan bedroefd met de

bedroefden, zwak met de zwakken en steek het licht van Christus aan om de beproefden bij te staan. Dat was ook Pasen in de geloofsgemeenschap van Sint Maarten.



Werkgroep Liturgie bijeen geweest voor het rooster van de vieringen

Pasen was nog niet voorbij of de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen bogen zich alweer over het schema van de vieringen tot na de zomer. Zij zorgen ervoor dat we steeds weer goede vieringen en betrokken voorgangers hebben.

Aan tafel bij Sint Maarten op 3 mei

Als er op 3 mei gegeten gaat worden, staat die maaltijd natuurlijk in het teken van vrijheid, van oorlog en vrede. De dagen van 4 en 5 mei komen er aan. En wat is er dan mooier om ons geloof op deze manier te laten zien: door er te zijn voor elkaar, door in dienstbaarheid beschikbaar te zijn bij een maaltijd en door zo het geloof op een diaconale manier te laten zien. Er volgt binnenkort een uitnodiging via deze Weekbrief.

*Na een ongelukkige val is Hammy Hogenkamp aan het revalideren. Ze zou het leuk vinden om kaarten te ontvangen. Wilt u haar een bemoedigende kaart toesturen?
Het adres is: mevrouw Hammy Hogenkamp, Diakonessenhuis De Warande, Jagersingel 1, 3707 HL Zeist.*

Zondag 16 april 10.00 uur :
Woord- en communieviering
Leo Fijen
Samenzang

Misintenties 16 april heer Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek;
mevrouw Mechtild Oosterling - van der Pluijm, mevrouw Cor Nieuwenhuizen

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

Zondag 23 april 10.00 uur:
Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
Maartenskoor