

	<b>WEEKBRIEF</b> <b>28 mei – 4 juni 2023</b>	<b>De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar <a href="mailto:moniquefijen@hotmail.com">moniquefijen@hotmail.com</a></b> <b>Zie ook <a href="http://www.marthamaria.nl">www.marthamaria.nl</a></b>
---	---	--

## NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

### Waardig en persoonlijk afscheid van onze pastor Gerard de Wit

Met een volle kerk heeft de Sint Maartenskerk afscheid genomen van de zeer geliefde pastor Gerard de Wit. De kerkgangers kwamen overal vandaan, de zussen Wil en Rien (Philo is aan huis gebonden en luisterde thuis), de 12 neven en nichten, de andere familieleden en vrienden, de vele mensen uit onze eigen kerk, de twee koren, de bekenden uit het dorp en de andere kerken (René Alkema en Toon Moene), pastoor Joachim Skiba met Margriet Nota en Ellen Schoorl (bestuur van parochie Martha en Maria), relaties van het justitiepastoraat die helemaal uit Maastricht waren gekomen, de priesters Joachim Skiba, Jozef Wissink en Marinus van den Berg, ze waren allemaal gekomen om Gerard de Wit de laatste eer te bewijzen. In kleinere kring was dat al gebeurd op vrijdag in het Fraterhuis Sint-Jozef op de grens van De Bilt en Zeist. Daar was Jozef Wissink de celebrant in een mooie viering die in het teken stond van ruimte voor velen, ook in het huis van de Heer, en vertrouwen. Diezelfde pastor Jozef Wissink had Gerard op zondag 14 mei de ziekenzalving toegediend. In het Fraterhuis werd zo afscheid genomen door de bewoners die zo gesteld waren op de hartelijkheid en het optimisme van Gerard de Wit. Ze deden dat zaterdagochtend nog eens opnieuw met een indrukwekkend uitgeleide. Medebewoner Antoon Vernooij zette het In Paradisum in toen Gerard de Wit werd weggedragen uit het huis waar hij zo gelukkig was geweest. Op zijn

uitdrukkelijke verzoek werd zijn uitvaart geleid door lekenvoorgangers die hij zelf had toegerust voor deze taak: drie vrouwen (An Kolfschoten, Isabella Goossens en Gea Lenssinck) en twee mannen (Anton Sonderman en Leo Fijen). Zo stond de uitvaart in het teken van de kerk die onze pastor voorstond: gedragen door vrouwen en mannen die met de zegen van de geloofsgemeenschap de plaatselijke kerk een nieuwe toekomst geven. Op 7 mei had Gerard de Wit zijn laatste preek geschreven, precies over deze toekomst: met vrouwen en mannen die de kerk dragen, met een geloofsgemeenschap die omziet naar de armen en met een kerk die ook kritisch wil zijn over de geest van deze tijd. Dat was de geest van onze pastor Gerard die zo prachtig werd verwoord door zijn nicht Paula: geen toeters en bellen, maar in alle eenvoud en oprechtheid in het leven staan, zo is de familiegeest, zo was heerroom Gerard, zo is onze kerk. Johan van Stralen had daarvoor de toon gezet met een zeer persoonlijk afscheid van een zeer goede vriend die zijn leven had verrijkt. Die woorden werden gedragen door de prachtige klanken van het Maartenskoor onder leiding van Peter Steijlen en het familiekoor onder leiding van Gijsbert van der Linden. En natuurlijk past hier ook een woord van grote dank aan al onze vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het was de Sint Maartenskerk op haar best: dank, veel dank aan ieder die Gerard de Wit op deze manier een waardig afscheid heeft bezorgd.

**Mooie woorden per mail van Eduard Verhoef**

## uit Griekenland

In het weekend dat Gerard de Wit voelde dat zijn leven zou eindigen, had hij eigenlijk een afspraak met Eduard Verhoef, dominee, dorpsgenoot, vriend en lid van ons kerkkoor. Eduard zou voor zijn vertrek naar Griekenland voor een werkvakantie nog even bij Gerard langs gaan. Dat is er niet van gekomen. Vanuit Griekenland stuurde Eduard Verhoef een mooie mail om ons allemaal te condoleren, met de volgende woorden: 'Ik wil de Rooms-Katholieke Parochie zeer nadrukkelijk condoleren met dit verlies. Ik heb dertig jaar lang, vanaf 1993, meegemaakt wat er in de parochie gebeurde en wat er allemaal op poten is gezet. Dat is bewonderenswaardig. Gerard had kwaliteiten die ik absoluut niet had. Hij voorzag wat er in de toekomst zou gaan gebeuren en heeft de parochie zo geleid dat zij in staat is om zichzelf te bedruipen. Hij zei vaak tegen mij dat de parochie zo veel potentie had! Ik heb dat ook gezien. Dat alles en nog veel meer betekent wel dat zijn heengaan des te harder aankomt. Ook voor mij persoonlijk. We bespraken alle mogelijke theologische problemen, vonden het beiden fijn en namen altijd weer in goede harmonie afscheid. Ik wens de Sint Maartenskerk veel sterkte om dit verlies op een goede manier te dragen. De beste manier zal zijn om in ere te houden wat Gerard de Wit heeft nagelaten'.

## Gerard de Wit ook zichtbaar op onlinemuseumdebilt.nl

Via Anne Doedens, gerespecteerd historicus landelijk maar ook plaatselijk, is er nog eens op gewezen dat er van alles over onze pastor

Gerard is te vinden op

<https://onlinemuseumdebilt.nl/een-bijzonder-beeld-op-een-bijzondere-begraafplaats/> Het

onlinemuseum heeft de erfenis van onze pastor Gerard juist nu weer markanter op de website geplaatst als een mooie ode.

## Grafmonument op begraafplaats Maartensdijk

We willen we iedereen danken voor de geweldige opbrengst van de collecte, speciaal voor de grafsteen: het onvoorstelbaar mooie bedrag van 1238 euro. Zodra we meer weten over de plaatsing van de grafsteen zullen we dat hier op deze plek melden.

## Onze pastor Gerard de Wit ook in de regionale media

Niet alleen werd het afscheid van pastor Gerard de Wit markant gemeld door onze plaatselijke Vierklank. Op de maandag na de uitvaart publiceerde de Gooi en Eemlander een opmerkelijk groot bericht over het afscheid, met de mooie foto daarbij die al zo lang in onze kerk hangt en die ook op de baar stond. Dat artikel is in meerdere edities van de regionale krant verschenen. Zo werd het overlijden ook bekend op de plekken waar pastor Gerard voor het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft gewerkt: Nes aan de Amstel, IJmuiden, Wijk aan Zee, De Zaanstreek. Het effect daarvan was onmiddellijk zichtbaar: we kregen ook condoleances van Jules Dresmee, de pastoor van de Vituskkerk in Hilversum, en van Paul Vlaar, de priester uit Obdam die nu pastoraal werk doet bij defensie en onze kerk zo vaak heeft verblijd met zijn optimistische geloof.

**Zondag 28 mei 10.00 uur:**

**Eucharistieviering**

**Pastor Jozef Wissink**

**Samenzang**

**Misintenties 28 mei:** heer en mevrouw Theo en Boukje Andringa – Brattinga; heer Johannes van der Kaay; ouders Kemp - van de Burgwal; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; heer en mevrouw Henk en Loes Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink - Korrel

**Zondag 4 juni 10.00 uur:**

**Woord- en communieviering**

**An Kolfshoten**

**Maartenskoor**

