

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP  
**NIEUWSBRIEF**  
Mei 2023



## NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

### VIERINGENROOSTER

- **Zondag 14 mei**, 6<sup>e</sup> zondag van Pasen, **09:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- **Dinsdag 16 mei**, **10:00** gebedsviering
- **Donderdag 18 mei**, **Hemelvaart van de Heer**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en K. van Gestel
- **Zondag 21 mei**, 7<sup>e</sup> zondag van Pasen, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 23 mei**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 28 mei**, **Pinksteren**, **09:00**, Woord en Communieviering, voorganger: W. Sarot
- **Dinsdag 30 mei**, **10:30**, Eucharistieviering, Seniorenviering, celebrant pastoor J. Skiba, m.m.v. koor Memento
  
- **Zondag 4 juni**, **Feest van de H. Drie-eenheid**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorganger: I. Elsevier
- **Dinsdag 6 juni**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 11 juni**, **Sacramentsdag**, **11:00**, Woord en Communieviering, voorganger: W. Sarot, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 13 juni**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 18 juni**, 11<sup>e</sup> zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en K. van Gestel
  
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
  
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

## **Aan de leden van de pastoraatgroepen, locatieraden en andere betrokkenen**

Beste allemaal,

Zoals waarschijnlijk bekend hebben we, naar aanleiding van een teruglopend aantal communicantjes en steeds minder vrijwilligers in de werkgroepen Eerste Communie, nagedacht over een manier om parochiebreed de eerste communie voor te bereiden en te vieren.

Inmiddels hebben we daarvoor vergevorderde plannen.

Maar ook voor een parochiebrede werkgroep hebben we vrijwilligers nodig. Daarom sturen we jullie hierbij een vacature tekst.

We stellen het zeer op prijs wanneer jullie met ons mee willen zoeken naar vrijwilligers voor deze werkgroep.

Dat moet helaas met enige spoed willen we volgend jaar juni eerste communie kunnen vieren in onze parochie.

Willen jullie deze vraag delen in jullie geloofsgemeenschap met zoveel mogelijk mensen?

Misschien kunnen jullie de vraag in de mededelingen op zondag noemen en de advertentie ophangen op de mededelingenborden?

Voor 1 juni willen we graag een idee hebben met wie we volgend jaar aan de slag mogen.

Hopelijk kunnen we dan eind juni bij elkaar komen met een nieuwe werkgroep Eerste Communie.

We zijn ons ervan bewust dat dit geen makkelijke vraag is.

Toch is het met het oog op de toekomst echt noodzakelijk dat er een werkgroep eerste communie is voor onze parochie.

Met vriendelijke groeten,

Suhail Tafur en Wies Sarot

Timmer mee aan de weg

Drs. L.M. Sarot pastoraal werkster  
Steenhoffstraat 41  
3764 BJ Soest  
06-57645491



Heb jij affiniteit met kinderen?  
Vind jij het leuk om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met Jezus?  
Wil jij je eigen geloof ook verdiepen?  
Dan zoeken wij jou!

Voor de nieuwe parochiebrede werkgroep eerste communie catechese zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De leden van de werkgroep zullen zich van september tot en met juni inzetten om kinderen en ouders klaar te maken voor het grote feest.

Naast de mensen die de lessen verzorgen, zoeken we ook vrijwilligers voor de administratie, de communicatie en de catering.

We werken met de methode 'Ik ben bij je' van uitgeverij Adveniat. Deze methode bevat een werkboek voor de eerste communicantjes en een begeleidersboek voor de werkgroep leden. Sommige lessen zullen we aanvullen met de Godly Play vertelmethode.

Wat wij vragen:

- Bereidheid om voor kinderen uit de hele Martha en Mariaparochie de catechese te verzorgen;
- bereidheid om daarvoor naar de verschillende kerken te gaan;
- 14 zaterdagmiddagen (Ruim 2 uur);
- 2 ouderavonden;
- 2 zondagsvieringen (presentatie en de eerste communie);
- 8 bijeenkomsten om de lessen voor te bereiden en de evaluatie;
- bereidheid om de parochie een VOG te laten aanvragen voor het werken met kwetsbare en minderjarige mensen.

Wat wij bieden:

- Toerusting voor deze mooie taak;
- begeleiding door pastoraal werker Wies Sarot;
- de kans om verder in te groeien in de parochie;
- gezelligheid;
- geloofsverdieping;

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem contact op met pastoraal werker Wies Sarot via e-mail: [sarot@marthamaria.nl](mailto:sarot@marthamaria.nl) of per telefoon: 06 57 64 54 91.

Eind juni willen we van start met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.



## **Michaelkerk, 10 jaar rouw- en trouwkoor Memento (Herinnering).**

Dit koor is voortgekomen uit het vroegere Ceciliakoor, dat altijd al bij uitvaarten zong.

Omdat het voor het Ecclesiakoor niet mogelijk was deze taak over te nemen, is er besloten om een rouwkoor te vormen.

Op 9 april 2013 was de eerste repetitie en zo zingen wij al 10 jaar met plezier en enthousiasme onder begeleiding van Peter Steijlen.

We zijn heel blij met leden uit Maartensdijk.

Zo draagt ieder op zijn eigen manier bij aan een goede sfeer en daardoor aan kwaliteit van het koor, maar nieuwe stemmen zijn altijd welkom.

Het is voor ons als koor stimulerend dat we bij andere vieringen zingen zoals: Aswoensdag, Allerzielen en de senioren vieringen.

En eenmaal per jaar zingen de heren bij een Gregoriaanse mis.

Ons 10 jarig bestaan hebben wij gevierd en feestelijk herdacht onder het genot van een hapje en drankje, begeleid door een mooi geschreven feestlied.

Het was een gezellig samen zijn en we gaan vol goede moed door.



## ***Wat is de houding van een christen ten aanzien van oorlog?***

Al ruim een jaar duurt de oorlog in Oekraïne en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Serieuze vredesbesprekingen komen niet van de grond. Ondertussen levert het Westen steeds zwaardere wapens aan Oekraïne. Is dat onontkoombaar? Omdat het de enige manier is om Oekraïne van een gewisse ondergang te redden? Maar ten koste van wat is het Westen bereid dat te doen? Is er niet het steeds groter risico dat wat als een rechtvaardige verdedigingsoorlog is begonnen, uitmondt in een onrechtvaardige oorlog, wanneer de oorlog steeds agressiever en meedogenlozer wordt gevoerd met de inzet van steeds zwaardere wapens? Helpt het christelijk geloof ons verder in deze fundamentele vragen?

Vorig jaar is een vertaling verschenen van het boek *Vrede in het na-christelijk tijdperk*. In dit boek van Thomas Merton (1915-1968), dat weer hoogst actueel is, wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wat de houding van een christen zou moeten zijn ten aanzien van oorlog. Op **woensdagavond 14 juni** zal de vertaler van dit boek, Willy Eurlings, die als een kenner van het werk van Merton beschouwd kan worden, in de **Oosterlichtkerk** een inleiding geven op de inhoud van dit boek. Na de inleiding zullen enkele treffende tekstfragmenten uit het boek gelezen worden waar we dieper op in zullen gaan.

U wordt van harte uitgenodigd om de avond bij te wonen. De avond begint om **20.00 uur**.

## Lourdes reis 2023

Van 29 april tot en met 6 mei vond vanuit aartsbisdom Utrecht een bedevaart plaats naar Lourdes. Vanuit het bisdom en andere parochies uit het hele land gingen er totaal 1.300 bedevaartgangers naar Lourdes.

Vanuit de Martha-Maria parochie namen 70 pelgrims deel aan deze bedevaart. Daarvan waren er 8 parochianen vanuit de locatie Michael Laurens. De reis ging eerst met de bus naar Noord-Frankrijk en vandaar met de TGV naar Lourdes.

Het was een mooie en inspirerende bedevaart. Elke dag was er een Nederlandse eucharistieviering en éénmaal een internationale viering. De vieringen werden voorgedaan door kardinaal Eijk en/of bisschop Woorts en vonden plaats op verschillende locaties zoals bij de grot waar Maria in 1858 aan Bernadette is verschenen.

We hebben deelgenomen aan de sacramentsprocessie en de lichtprocessie waarin 3000 tot 5000 pelgrims meelopen vanuit de hele wereld. Enorm indrukwekkend voor ons.

Wat ook veel indruk maakte was het lopen van de grote en/of kleine kruisweg onder begeleiding van pastoor Skiba en diaken Jan Nieuwenhuis.

Daarnaast was er tijd om het heiligdom en Lourdes zelf te ontdekken.

Als pelgrims vanuit De Bilt hebben we vanuit Lourdes een kaars meegenomen, die ter plaatse is ingezegend door pastor Skiba. Tijdens de Woord- en Communieviering op 7 mei is deze kaars door de pelgrims van De Bilt bij het beeld van Maria geplaatst in de Michael Laurenskerk.



We kijken terug op een prachtige ervaring. Kardinaal Eijk maakte bekend dat er over 3 jaar wederom een bedevaart vanuit ons bisdom naar Lourdes gaat. Voor ieder een aanrader!

Vanuit de Martha en Mariaparochie en Onze Lieve Vrouw van Amersfoortparochie hebben we een kaars mee naar Lourdes genomen. De kaars is op woensdag 3 mei ter plekke gezegend en er is bij gebeden.



## NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Foto impressie van de Lourdes bedevaart, zie ook;  
<https://www.aartsbisdom.nl/home/nieuws/>







## HEILIGEN

Servatius van Maastricht      13 mei

Servatius, ook wel Servaas genoemd, heeft op afbeeldingen van hem een heel bijzonder attribuut: klompen, omdat hij met klompen zou zijn doodgeslagen, dat moet in Maastricht zijn gebeurd, want daar stierf de vermoedelijk uit Armenië afkomstige Servatius op 13 mei 384.

Naar men aanneemt was zijn oorspronkelijke naam Sarbatios. Hij leefde in de vierde eeuw, de tijd dat het Romeinse Rijk uiteen begon te vallen. Servatios was de eerste bisschop van Tongeren en deed op zowel godsdienstig als politiek gebied van zich horen. Als kerkleider bestreed hij op het concilie van 343 in Sofia de ariaanse ketterij. In Edessa bemiddelde de diplomaat Servatius tussen keizer Constantius II en de Gallische tegenkeizer Magnentius.

Op de vlucht voor de invallende Hunnen verplaatste Servatius als tiende bisschop van Tongeren de bisschopszetel naar Maastricht. Hij werd daardoor de eerste bisschop op Nederlands grondgebied. Na zijn dood deden allerlei wonderverhalen over hem de ronde, niet in de laatste plaats onder invloed van het oudste Middennederlandse gedicht van Hendrik van Veldeke. Zijn legende 'Sente Servas' was gebraseerd op een in de elfde eeuw geschreven levensverhaal van de heilige Servatius. Zijn graf, en de naar hem genoemde kerk die er bovenop gebouwd werd, ontwikkelde zich al vroeg in de Middeleeuwen tot een zeer belangrijke bedevaartplaats, die werd bezocht door keizers als Karel de Grote, Hendrik II en Karel V.

Er bestaan verscheidene legenden over deze heilige. Hij zou een draak met zijn bisschopsstaf te lijf zijn gegaan. Als pelgrim zou hij in de volle zon hebben geslapen, terwijl een arend zijn vleugels uitspreidde om Servatius van schaduw te voorzien. Volgend Gregorius van Tours ging Servatius naar Rome om daar door gebed de aanstaande inval van de Hunnen te stoppen. In een visioen verscheen Petrus, die hem mededeelde dat God zelf de inval had gewenst, als straf voor de losse moraal van het volk. De bisschop zelf werd beloofd dat hij in vrede zou sterven. Dat was volgens de schrijver de reden dat Servatius afscheid nam van Tongeren en naar Maastricht trok, om daar korte tijd later het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen.

Op afbeeldingen is Servatius gekleed als bisschop met een kromstaf en boek. De verslagen draak aan zijn voet symboliseert de ariaanse ketterij, die hij zo vurig had bestreden. Legendes op afbeeldingen verhalen van een

bloedverwantschap met Jezus en wel via de grootmoeder van Maria. Verder draagt hij de sleutel van Petrus, die de hemelpoort kan openen. Deze zou hem op een reis naar Rome door Petrus zelf zijn gegeven. In de volksdevotie riep men hem aan bij koorts, botziekten, tegen muizen en doodsangsten en voor succes. Hij behoort tot de bronnenheiligen (onder wie ook Willibrordus). In het Vlaamse Grimbergen vindt jaarlijks op of rondom 13 mei de Sint-Servatiusprocessie plaats. Servatius is de beschermheilige van varkens in Maastricht.

In de Sint-Servaaskerk, de enige kerk in Nederland die gebouwd is boven het graf van een heilige, worden zijn resten bewaard in de 'noodkist', een schrijn uit omstreeks 1165. Zijn gebeente wordt tijdens de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart door de stad rondgedragen. Het staat vast dat deze processie in 1391 voor het eerst is gehouden. De laatste in 2004. De volgende staat dus in 2011 op het programma, en daarna weer in 2018. Op 13 mei vindt een jaarlijks evenement plaats met onder meer een jaarmarkt en een kermis. In Maastricht wordt ook de sleutel bewaard die de heilige volgens de legende in Rome van Petrus zelf heeft ontvangen. Nunhem in Limburg kent een kleine Servatiusbedevaart. In het Noord-Brabantse Lieshout komt het enige in Nederland naar hem genoemde gilde voor.

Nachtvorst is de grote boosdoener tijdens de dagen van de ijsheiligen. Daarom zegt men wel: "Voor nachtvorst ben je niet beschermd, totdat Servatius zich ontfermt."

*Servatius betekent 'de geredde'. In de naam ligt het Latijnse woord 'servare' voor 'bewaken' of 'gehouden' besloten. Voornamen: Servaas, Vaas, Servé. Achternamen: Servatius, Zervaas, Servais.*

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade blz 188, 189)

## BEZINNING

De gebarsten kruik

Een waterverkoper trok elke morgen naar de rivier. Daar vulde hij zijn twee kruiken en trok dan naar de stad om het water te verkopen aan zijn cliënten.

Op zekere dag was er een barst in één van de kruiken en ze verloor water. Een grote nieuwe kruik kopen was echter veel te duur. Na een tijdje voelde de gebarsten kruik zich minderwaardig. Op een morgen besloot zij haar baas te zeggen:

'Weet je, ik moet je mijn grenzen bekennen. Het is door mij dat jij geld verliest. Want bij aankomst in de stad, ben ik reeds half leeg. Vergeef me mijn beperktheden.'

De volgende morgen, op weg naar de rivier, sprak de verkoper tot zijn gebarsten kruik: 'Kijk daar eens langs de boord van de weg'.

'Het is mooi, het staat hier vol bloemen', antwoordde ze.

'Dat is dankzij jou', antwoordde de baas.

'Jij bent het die ze elke dag water geeft. Ik had in de stad een zakje bloemenzaad gekocht en heb het langs de weg gezaaid.

En zonder het te weten of te willen heb jij ze elke dag water gegeven. Vergeet nooit: wij zijn allemaal wel wat gebarsten, wij dragen allemaal onze kwetsuren. Maar als wij het God vragen, kan Hij met onze zwakheden wonderen verrichten.'