

Informatie bulletin

mei en juni



Maria Koningin gemeenschap

Baarn

Colofon

Noodsituatie:

Voor dringend geestelijke hulp

T: 035-6035518

Adres:

Geloofsgemeenschap Maria Koningin Kerk

Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn

T: 035-5413470

E: mkp@hetnet.nl Web: www.marthamaria.nl/mariakoningin

Bankrekeningnummers en kerkbijdrage:

ING: NL53 INGB 0000 20 87 80, of

Rabo: NL16 RABO 0304701599,

t.n.v. Martha & Maria-Maria Koningin, Baarn.

Reserveringen kerkruimtes:

T: 06-27147296

E-mail: lcmjansen51@kpnmail.nl

Pastorale Bezoekers Maria Koningin

Anneke van Kuik T: 035 - 54 17 476

Riet van Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Hebt u vervoer nodig om naar de kerk te gaan

Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans 035 - 53 82 422

Gerda Vesters 035 - 54 12 177

Riet v. Wanrooij 035 - 54 17 556

Willemien Witte 035 - 54 12 800

Verzamelpunt voor inleveren kopij voor het informatiebulletin:

anneliesvandemolen@hotmail.com

035-6020017

Voor het bulletin van juli en augustus uiterlijk **14 juni** de kopij bij Annelies inleveren.

Vieringen mei / juni 2023

Alle vieringen hebben een aanvangstijd van 10.30 uur tenzij anders aangegeven.

Zondag 7 mei, 5 de zondag van Pasen, Communieviering: Cor van der Sluis.

Zondag 14 mei, 6 de zondag van Pasen-Moederdag, Communieviering: Wies Sarot.

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag: geen viering in MK.

Zondag 21 mei, 7 de zondag van Pasen, Eucharistie: Frans Zwarts.

Zondag 28 mei, Pinksteren, Communieviering: Gerard van der Heide, Maria Koningin koor o.l.v. Reeuwert Tromp.

Maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag, geen viering in de MK.

Zondag 4 juni, Heilige Drie-eenheid, Communieviering: Annelies van de Molen.

Zondag 11 juni, Sacramentsdag, Vriendschapsviering: Cor van der Sluis en Ds. Marleen Kool, projectkoor o.l.v. Kees de Bruin, in de MK.

Zondag 18 jun, 11de zondag door het jaar, Communieviering

Zondag 25 juni, 12de zondag door het jaar, Communieviering: Veronica Selleger.

Zondag 2 juli, 13 de zondag door het jaar, Communie-vakantie-familieviering: Veronica Selleger en Jeannette Verburg, familiekoor o.l.v. Hans Verbrug.

De vieringen zijn te volgen via:
www.Kerkomroep.nl

Nieuws vanuit de locatieraad

Leden Locatieraad:

- Gerard van der Heide, voorzitter, 06-12808501
- Lucie Voerman, budgethouder, 06-27147296.

Van de voorzitter:

Zoals U allen inmiddels bekend zal zijn, heeft onze secretaris Sjef van Dijk in de maand maart een tweetal acute operaties wegens respectievelijk hartproblemen alsmede een perforatie van zijn dikke darm, moeten doorstaan.

De situatie is nu stabiel en gaat zelfs elke dag heel licht vooruit, zo geeft hij aan. Gelukkig heeft de hem zo geëigende en specifieke humor hem totaal niet verlaten; hij ervaart het als een groot Godsgeschenk dat hem zo vlak voor Pasen nieuwe levenskansen zijn gegund en grijpt deze met beide handen aan om met veel goede moed en zin daar invulling aan te geven.

Het zal overigens een maandenlang vergend hersteltraject zijn welke zoals het zich laat aan zien, tot het einde van dit lopende kalenderjaar zal kunnen gaan duren. Wij wensen hem letterlijk 'van harte' heel veel geduld en kracht toe, vergezeld van de warme nabijheid en ondersteuning van zijn familie, vrienden en allen die zich op hem betrokken voelen.

Intussen hebben Lucie en ik, als overgebleven bestuursleden, verder via Sjef de 'zegen' gekregen om al die besluiten te nemen in de nabije toekomst welke ons als raadzaam zullen voorkomen.

Wij danken hem uiteraard zeer van harte voor het aan ons beiden gestelde vertrouwen.

We houden U uiteraard in de toekomst hiervan verder op de hoogte.

Gerard van der Heide.

Bericht van Sjef van Dijk

Dag broeders en zusters van de Maria Koningin gemeenschap,
Even een levensteken van mijn kant. Dat wordt tijd, vind ik.

In de maand maart heb ik twee ingrijpende operaties ondergaan, die beiden niet vrij van een aanzienlijk risico waren. Ze waren alle twee het gevolg van mijn lichaam, dat dienst weigerde. Het vertrouwen in datzelfde lichaam was verdwenen en dat doet iets met een mens. In mijn geval viel ook het vertrouwen in de mensen in mijn buitencirkel, dus buiten mijn gezin, voor een belangrijk deel weg. Dat leverde een ontevreden soort eenzaamheid op, die nog werd versterkt door de nadreun van tweemaal narcose en wat tegenslagen. Ik voelde me door de hele wereld in de steek gelaten, dus ook door jullie.

Dat is gelukkig niet het geval. Ik heb vanuit de gemeenschap de nodige steunbetuigingen mogen ontvangen, die me echt goed hebben gedaan en die me geholpen hebben, weer met vertrouwen aan mijn herstel te gaan werken. De eenzame mopperaar in mij is naar de achtergrond verdwenen.

Dank jullie wel voor de mentale opkickers, die jullie me gaven!

Zeer hartelijke groet van

Sjef van Dijk

PINKSTERBRUNCH op 28 mei!

Beste parochianen,

Vanuit het ouderenfonds hebben we een donatie ontvangen om iets voor onze ouderen te organiseren.

Omdat wij als gemeenschap allemaal wat ouder zijn, is iedereen van harte welkom.

Wij hebben gekozen 28 mei voor een gezellige Pinksterbrunch aansluitend na de dienst op 1^e Pinksterdag.

We hopen op een grote opkomst.

U kunt zich aanmelden t/m 19 mei 2023

Bij Ank van Maarseveen tel. 0624523753 of per

mail: avanmaarseveen@hotmail.com

of Lucie Voerman tel.

0627147296

lcmjansen51@kpnmail.nl

Ook op 28 mei:

Tijdens de 3de gedachtenwisseling over de toekomst van de MK op 16 april is er een groepje geformeerd. Dit zg. 'verkenners-groepje' gaat de mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken van de MK gemeenschap met het oog op de toekomst.

Tijdens of na de brunch zal het groepje hun plan van aanpak aan ons terugkoppelen.

Tweede collecte Pasen

De opbrengst van de collectes voor Save de Children is: € 386,25.

Kerkschoonmaak

Elke tweede woensdagochtend van de maand vanaf 9.30 uur!

Nieuws uit de MK Gemeenschap

Bericht van Mary Luijkx

Na vele mooie jaren op de JF Kennedylaan, is het tijd voor een volgende stap.

Ik ga naar Apeldoorn verhuizen. Per 20 maart ga ik in het Staatsliedenhuis wonen.

Bedankt voor alle hulp & aandacht die ik vanuit de kerk heb mogen ervaren.

Mary Luijkx

Het Staatsliedenhuis kamer 2

Ruys de Beerenbrouckstraat 2
7331 LM Apeldoorn

Contactpersoon: Evelyn Luijkx 06-53764137

Paaswake 2023

Pastor Frans Overbeek ging dit jaar voor in de Paaswake in onze kerk. Zijn overweging raakte mij zeer en vele anderen van onze gemeenschap die ik heb gesproken. Misschien wilt u die nog eens nalezen of kent u zijn overweging nog niet. Daarom midden in de Paastijd heb ik gevraagd om de tekst op te nemen in onze info-bulletin.

Wim Jongmans

Pasen vieren we in het donker. Verbonden met alle mensen op het slagveld, die vechten tegen onvrijheid en tirannie, die weten van duisternis. Verbonden met mensen in donkere kelders van marteling weggestopt, om ze te leren zwijgen.

Verbonden met alle mensen die op uittocht gaan, op een gammel bootje desnoods, over de zee van de dood, op zoek gaan naar een nieuw begin, weg uit de ellende zoals ooit in Egypte.

Mensen zoeken naar perspectief en toekomst – ze willen leven, bouwen aan hun eigen geluk.

Pasen vieren we in het donker, met een klein vlammetje in onze hand. Dat zegt heel veel. Vlam van hoop, vlam van liefde. Midden in de vlam zie je nog het duister. Het licht komt uit de duisternis.

In het scheppingsverhaal wordt het steeds avond en morgen, in die volgorde. De joodse sabbat begint als de avond valt. Uit de nacht ontstaat een nieuwe dag. Wij denken misschien dat de dag uitloopt in de avond en de nacht; dat het leven uitloopt in de dood!

Ons geloof vertelt een ander verhaal. Je moet door de nacht heen, tot het eerste morgenlicht komt. Het wordt avond en morgen ... er is altijd weer een nieuw begin.

We vieren vanavond de kern van ons geloof:
een kleine vlam, een teken van ons geloof, dat we niet opgaan in
duisternis. Gods eerste en laatste woord is Licht.

Het volk heeft tijdens de uittocht geleerd om door te gaan. Niet
vast blijven zitten in vroeger, maar vertrouwen in de toekomst. Ze
hebben het met elkaar moeten leren, met vallen en opstaan, net
als wij.

Jezus ook. Hij geloofde dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk
is.

Hij liet blinden zien, lammen weer lopen. Hij wist van vergeven en
gaf nieuwe ruimte. Je bent nooit verloren, nooit afgeschreven. Je
kunt altijd omkeren en een nieuwe weg inslaan.

Het leven loopt niet uit op de dood, maar de dood loopt uit in nieuw
leven.

Het leven is een uittocht, door de zee van de dood heen, op weg
naar het land van belofte. Dat verhaal van bevrijding is de
oorsprong en de kern van ons geloof in verrijzenis.

Alles wat ze zeggen over de hemel heeft met deze kern te maken.

Wij zien de dood als de laatste donkere nacht. Gelovigen
vermoeden dat je ook *dán* vertrouwen mag hebben, dat de nacht
van de dood uitloopt in het Licht van de eeuwige dag.

Vriendschap van de Eeuwige is eeuwige vriendschap.



Bevrijdingsdag 5 mei

'Over vrijheid gesproken'

wat een toeval en een voorrecht
dat ik hier geboren ben
dat ik oorlog, onderdrukking,
op de vlucht en honger lijden
enkel van verhalen ken

dat ik zonder iets te vrezen
gaan en staan kan waar ik wil
dat ik alles maar kan zeggen
dat ik ieder lief mag hebben
en mag wezen wie ik wil

het geluk en grote voorrecht
dat mijn wieg hier heeft gestaan

doet mij meer dan ooit beseffen
dat hij ook zomaar in Syrië
of Oekraïne had kunnen staan

wat is mijn benul van vrijheid
als ik hier geboren ben
en ik mensen zie verdrinken
op hun vlucht naar vrije landen
ik was misschien wel één van hen

ik zit gevangen in mijn onmacht
ik voel de schaamte door mij heen
ik word gekweld door mijn geweten
ik voel mij tomeloos gelaten
waarom laat ik ze alleen

had ik niet op alle hoeken
van de straten moeten schreeuwen
dat mijn vrijheid zo bijzonder
maar niet zonder ook de vrijheid
van de ander kan bestaan!

Gedicht van Gerard Wortel/Eemnes