



WEEKBRIEF
4 - 18 juni 2023

**De Weekbrief wordt
samengesteld door**

Leo Fijen. Info naar
moniquefijen@hotmail.com

Zie ook
www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Nieuwsbrief voortaan tweewekelijks op de even weken

Alweer bijna acht jaar is er bijna iedere week op vrijdag of zaterdag deze nieuwsbrief in ieders mail gekomen. Dat zijn tussen 375 en 400 nieuwsbrieven. Die zijn met heel veel plezier gemaakt en geschreven en hebben vooral in de jaren van corona hun grote waarde bewezen. Toen we elkaar niet meer mochten zien in de kerk, ontmoetten we elkaar via deze weekbrief. Zo hielden we elkaar op de hoogte en bleven we verbonden zonder elkaar te kunnen zien. Dat is een zegen geweest voor onze geloofsgemeenschap die op deze manier bij elkaar is gebleven. Maar deze zegen heeft ook een keerzijde: iedere donderdag en vrijdag stonden in het teken van deze weekbrief. En er is meer op de wereld dan onze kerk. Daarom willen wij als redactie graag overschakelen op een tweewekelijkse frequentie: om met iets meer adem te kunnen leven en om niet elke donderdag en vrijdag achter de tekstverwerker te kruipen. We hopen dat iedereen naar de weekbrief blijft uitzien en dat de tweewekelijkse frequentie ons blijft samenbinden. Deze zomerperiode – als tv-gidsen en andere media op een andere frequentie overschakelen – is een geschikt en natuurlijk moment voor deze wijziging in de frequentie.

Paaskaars 2022 voor Jan Lenssinck (en natuurlijk ook voor zijn vrouw Annie)

Op het Hoogfeest van Pinksteren werd het beeldje van Lazarus weer bij het Memoriale geplaatst, een beeldje dat door onze pastor Gerard de Wit steeds gekoesterd werd. Het is mooi dat na de dood van onze pastor het beeldje weer in goede staat hersteld is en daar op zijn bestemming stond. Maar er was afgelopen zondag nog een bestemming die het vermelden waard is: de Paaskaars van 2022 voor Jan Lenssinck en zijn Annie. Koster voor het leven, nooit met pensioen, altijd bij de les, nooit te beroerd om ieder te helpen met de beste raad, dat is Jan. Koster tot in de eeuwigheid, en daar worden geen Paaskaarsen meer uitgereikt. Daarom moesten we het bij leven doen. Dat gebeurde met Pinksteren. En dat moment werd bevestigd met een ovationeel applaus. Want de kerkgangers wilden daarmee zeggen: Jan, jij verdient het als geen ander. En Annie net zo goed. Ze mogen dan op grote afstand van elkaar naar de kerk komen, ze zijn samen een voorbeeld van verbondenheid en liefde. En die liefde houden ze niet voor zichzelf, want ook met kaarten willen ze de mensen om hen heen met elkaar verbinden. Hulde aan Jan en Annie, voor hun voorbeeld van liefde en verbondenheid, hulde aan Jan en Annie voor hun onbaatzuchtige beschikbaarheid en naastenliefde, hulde aan dit bijzondere echtpaar dat als geen ander de Paaskaars verdiende.

Paaskaars voortaan in onze eigen vieringen steeds weer aangestoken

Pastor Jozef Wissink heeft met Pinksteren de speciale kaars voor de lekenvoorgangers ontstoken aan het Eeuwige Licht van de Paaskaars. Dat was een mooi moment, want hij bevestigde hiermee de

lekenvoorgangers bij vieringen van woord en communie. Hij legde uit dat het Pinkstervuur je aanraakt en je draagt, zoals leiders uit een gemeenschap anderen aanraken en dragen. Voorgangers noemde hij leiders die gemeenschap stichten en een groep mensen bij elkaar houden. Normaal gesproken dooft de pastor dan de Paaskaars. Want de Geest houdt ons dan gaande. Dat gebeurde nu niet, dat doven van de Paaskaars. En dat bracht een paar kerkgangers ertoe de vraag te stellen om het hele jaar door de Paaskaars te ontsteken. Die staat dan niet meer bij het altaar, maar naast het grote tabernakel. En die moet dan iedere zondag worden aangestoken, tenminste als er lekenvoorgangers zijn. Zo blijft het Eeuwige Licht zichtbaar. En dat is toch de diepste betekenis van Pasen: dat we niet aan ons lot worden overgelaten. In de officiële richtlijnen van de katholieke kerk geven de Belgen hier meer ruimte voor plaatselijke kerken dan de Nederlanders. Laten we de ruimte van de Belgen maar blijvend opzoeken en benutten.



*Lieve medeparochianen,
Graag wil ik jullie hartelijk danken voor jullie lieve kaarten, bloemen en kaarsjes die voor me opgestoken zijn. Bedankt voor jullie medeleven in deze onzekere en moeilijke tijd.
Elly Kemp*

Mevrouw Hilde de Looze-Padt dinsdag 30 mei overleden

Ze is op latere leeftijd tot geloof gekomen, mede dankzij pastor Gerard de Wit. Hij wist bij haar een gevoelige snaar te raken. Daarom wilde zij op latere leeftijd katholiek worden en gevormd worden. Dat is allemaal gebeurd door pastor Gerard de Wit. Hilde de Looze voelde dat ze haar pastor veel dank was verschuldigd. Daarom bleef ze hem opzoeken in De Bilt en daarom was ze ook bij zijn laatste afscheid. We willen Hilde danken voor alle goede gaven en bidden dat zij mag rusten in de Eeuwige Vrede van God. Het afscheid vindt elders plaats.

(Bijna) Zomerviering op woensdagmorgen 7 juni 10.30 uur

U bent allen van harte welkom voor een eucharistieviering komende **woensdag 7 juni om 10.30 uur**. Pastoor Skiba zal voorgaan en ook aansluiten bij koffie en broodje na afloop van de viering.

Zondag 4 juni 10.00 uur:

Woord- en communieviering

An Kolfschoten

Maartenskoor

Misintenties 4 juni: mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; ouders Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; mevrouw Mechtild Oosterling - van der Puijm; pastor Gerard de Wit; heer Ben Woorts; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg

Misintenties 11 juni: de heer Pim Bolck; mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Cees Miltenburg; mevrouw Cor Nieuwenhuizen; heer en mevrouw Tom en Josje Veringa en familie; pastor Gerard de Wit

Woensdag 7 juni 10.30 uur:

Eucharistieviering

Pastoor Joachim Skiba

Samenzang

Zondag 11 juni 09.00 uur:

Eucharistieviering

Pastor Wies Sarot

Samenzang

