



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Juni 2023



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- Zondag 18 juni, 11^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en K. van Gestel
- Dinsdag 20 juni, **10:00** gebedsviering
- Zondag 25 juni, 12^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangster: I. Elsevier
- Dinsdag 27 juni, **10:00** gebedsviering

- Zondag 2 juli, 13^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorganger: W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
- Dinsdag 4 juli, **10:00** gebedsviering
- Zondag 9 juli, 14^e zondag door het jaar, **9:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- Dinsdag 11 juli, **10:00** gebedsviering
- Zondag 16 juli, 15^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangsters: I. Elsevier en J. Vroom

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

Veranderingen

Nu Betty Zumbrink per 1 juni 2023 met pensioen is gegaan zullen er een aantal zaken gaan veranderen:

- Het locatiesecretariaat is nog maar 1 dag per week geopend en telefonisch bereikbaar, op de donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur. Maria van Gestel en Jacqueline Hartman zijn dan aanwezig. U kunt dan langskomen met vragen. Verder kunt u uw vragen ook mailen naar inf@katholiekekerkdebilt.nl. De mailbox wordt op dit moment 1x per week gelezen.
- Het reserveren van een vergaderzaal kan alleen nog maar digitaal. Verderop in de nieuwsbrief leest u meer hierover.
- Voorheen bracht Betty de setjes met parochiebladen langs bij een aantal lopers in Bilthoven. Dit gaat veranderen. De setjes kunnen nu op de donderdagochtend bij het locatiesecretariaat worden opgehaald. De setjes die niet op donderdagochtend opgehaald worden, zullen op zondagochtend achter in de kerk liggen om meegenomen te worden.
- De Mariakapel is vooralsnog alleen op donderdagochtend open en soms ook op de dinsdagochtend.

Het is wellicht mogelijk dat er nog meer gaat veranderen. Hierover zullen wij u op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. Mochten er op dit moment nog vragen zijn dan kunt u deze mailen naar locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl

Betty Zumbrink onderscheiden

Zondag 11 juni 2023 werd tijdens een feestelijke communieviering afscheid genomen van Betty Zumbrink. Tot 1 juni 2023 was Betty werkzaam op het secretariaat van de locatie Michaël/Laurens.

Aan het eind van de viering had de voorzitter van de locatieraad, Eric Kuin, nog een verrassing voor haar in petto. Betty Zumbrink werd onderscheiden met de Willibrord plaquette. Betty is ruim 20 jaar werkzaam geweest op het secretariaat. Zij was niet van de bühne maar van de achtergrond. Er was altijd tijd voor een praatje met vrijwilligers, grafrechtbezitters, leveranciers. Zij stond altijd klaar voor iedereen, ook buiten haar "werkuren".

Zij is daarom terecht in het zonnetje gezet.



RESERVERINGEN PASTORIE OF KERK - vervolgd

In de Nieuwsbrief van september 2022 stond een artikel over het reserveren van een ruimte in de pastorie of de kerk.

Zoals je elders in deze Nieuwsbrief kunt lezen zullen er met het vertrek van Betty veel zaken veranderen. Eén van de dingen is het reserveren van ruimtes in kerk of pastorie. In het stukje in de Nieuwsbrief van september schreef ik al dat we door het gebruik maken van de website om ruimtes te reserveren we ons vast kunnen voorbereiden op het vertrek van Betty, en dat vertrek is dan nu realiteit geworden!

Mocht je de Nieuwsbrief van september niet meer hebben, dan volgt hieronder een herhaling van het artikel (met kleine aanpassingen):

Wist je dat je zelf eenvoudig in een aantal stappen via de website van onze Michaël-Laurens gemeenschap een ruimte kunt reserveren in de pastorie of in de kerk?

Dit gaat als volgt:

Ga naar de [website](#) van onze gemeenschap, klik op het vakje 'Extra informatie', en kies het tabje 'Verhuur'. Door op de link 'deze pagina' te klikken, kom je op de pagina waar je alle ruimtes en de reserveringen per week kunt zien. (Uit privacy overwegingen kun je hier alleen zien welke ruimte wanneer gereserveerd is, niet wie de reservering heeft gemaakt.)

Kies dag, tijdstip en ruimte waarvoor je de reservering wilt maken.

Bijvoorbeeld: De PG en de LR willen een ruimte reserveren voor hun gezamenlijk overleg. Hiervoor willen ze een kamer voor 7 personen op woensdagavond 21 juni, om 20:00 uur, voor ca. 2 uur, bij voorkeur de Michaëlkamer.

Ze gaan dan naar boven genoemde pagina, scrollen naar beneden naar het reserveringsformulier. Ze kiezen een naam voor de reservering, bijvoorbeeld LR-PG overleg.

Ze kiezen een kamer, Michaëlkamer, gevolgd door de datum, 21 juni 2023. Dan vullen ze begin- en eindtijd in, en uiteindelijk hun contactgegevens. (Voor organisatie kiezen ze ML gemeenschap.)

Eventuele bijzonderheden kun je in het vakje voor 'Bericht' zetten.

Vergeet niet het vakje voor het verlenen van toestemming aan te vinken!

Dan klik je op 'versturen' en klaar is de klus!

Wat gebeurt er nu? Je aanvraag komt als mail op het secretariaat binnen, waar wordt gekeken of de reservering niet in strijd is met het gedachtengoed van de Kerk (als jij bijvoorbeeld als organisatie opgeeft een of andere pornoclub, dan vrees ik dat dit niet goed gekeurd wordt!). Maar

voor de meeste interne werkgroepen zal dat wel loslopen. Het secretariaat stuurt de aanvraag dan door naar mij en ik zorg er dan voor dat de reservering ook werkelijk in het systeem komt te staan; vanaf dat moment is de ruimte voor je gereserveerd. Mocht je 'm toch niet nodig hebben, vergeet dan niet dit door te geven aan het secretariaat, zodat iemand anders die ruimte nog kan gebruiken.

Dus let op: je hebt de reservering pas staan als ik 'm in het systeem heb gezet; meestal gaat dit heel snel.

Het schriftje/de kalender in de hal is nu verdwenen. De website is de enige route om reserveringen te doen. Wie geen website heeft kan het best even contact opnemen met een parochiaan die dat wél heeft.

Voor vragen kun je altijd bij mij terecht; ik ben (bijna) iedere week op zondag in de kerk!

Irene Elsevier

Eerste communie

Gaat jouw kind in september naar groep vier en zijn jullie Rooms-Katholiek? Dan is dit misschien een moment om alvast na te denken over de Eerste Communie. In onze parochie vieren we ieder jaar de Eerste Communie in mei of juni. Met de voorbereiding op dit grote feest beginnen we in september.



Dat biedt de mogelijkheid om de kinderen het hele kerkelijk jaar uit te leggen en vooral ook om dat te vieren. Gaandeweg leren ze Jezus (beter) kennen door de verhalen die we vertellen uit de bijbel. En ze gaan iets begrijpen van de betekenis van het brood delen aan de tafel van de Eucharistie.

Hebben jullie belangstelling of vragen? Geef je dan op bij pastor Wies Sarot (sarot@marthamaria.nl) Eind augustus valt er dan een uitnodiging voor een informatieavond in je bus.

Gezocht een goed werkende computer of laptop

Voor een parochiaan uit onze locatie Michael/ Laurens Gemeenschap zoek ik een nog goed werkende computer of laptop voor dagelijks gebruik. Steeds meer zaken moeten digitaal geregeld worden en deze parochiaan heeft nog geen computer, dus wie heeft nog ergens wat staan wat bruikbaar is voor eenvoudige zaken.

Neem contact op met:

Ans Weerdenburg (weerdenburg28@zonnet.nl)

MALAWI: Storm Freddy en nieuwe plannen in Mwanza

In de nieuwsbrief van februari gaven we een kort overzicht van onze activiteiten in Malawi. In de viering van halfvasten op 19 maart is hiervan een samenvatting gegeven.

Tropische storm Freddy

Half maart raasde de tropische storm Freddy over het zuidelijke deel van Malawi. Er viel veel regen met als gevolg grote overstromingen, met een enorme vernietigende kracht. Huizen, mensen, bomen en vee werden meegesleurd met de grote water- en modderstromen.

U zult begrijpen dat er slachtoffers zijn gevallen, oogsten verloren zijn gegaan, infrastructuur beschadigd, velen dakloos zijn geworden, er honger wordt geleden en er ziektes uitbreken. En dat op een moment dat er al grote problemen waren door de nasleep van de storm Ana van het jaar daarvoor en een grote cholera epidemie die er heerste. Na deze zorgelijke berichten heeft de werkgroep alle reserves overgemaakt naar Malawi om de eerste nood te lenigen.



In de viering van halfvasten deden we ook weer een beroep op u om de mensen in Malawi te helpen. U heeft daar ruimschoots gehoor aan gegeven. Binnen enkele weken werd er € 5000,- gedoneerd, waardoor het mogelijk was om ook andere verzoeken te honoreren. Zoals het aanschaffen van voedsel, kleding, tenten, schoolmaterialen, bouwmaterialen en brandstof, afhankelijk van de behoefte op dat moment.



Mwanza

Gelukkig is het noordelijker gelegen Mwanza minder erg getroffen door de storm. Onlangs hadden we een gesprek met "onze man" in Malawi, Tim van der Linden. Het is echt fantastisch om te zien hoe aQysta daar de werkzaamheden mee aanstuurt.



Er worden plannen gemaakt om de landbouwgrond anders in te richten. Er wordt gedacht aan het aanplanten van bomen, zoals mango, maringa (wonderboom) en nieuwe mandarijnenbomen. Deze zorgen voor schaduw, vruchten en in sommige gevallen verbetering van de grond. Door een diversiteit aan bomen te kiezen kunnen deze op verschillende manieren bijdragen aan betere groeiomstandigheden voor vele gewassen. Het streven is om groeilagen te realiseren met bomen, struiken, lage gewassen en bodembedekkers. Deze vormen tezamen de beste kans op succes. Malawizondag, 15 oktober (3^e zondag van oktober), verwachten we meer informatie te hebben over de uitgewerkte plannen.

Andere kleine projecten

We blijven studenten ondersteunen via het studiefonds. Ook het ziekenhuis van Zr. Rose helpen we bij de aanschaf van medicijnen en andere materialen.

Dankbaarheid

Van allen die we hebben geholpen ontvangen we grote dankbaarheid. In hun woorden:

"Really I cannot find words to express my gratitude towards you. Only God knows to thank you on behalf of me. MAY THE GOOD LORD BLESS YOU ABUNDANTLY".

Mooier kunnen we het niet zeggen. Dus dank voor alle gulle ondersteuning; er wordt op ons gerekend en uw giften blijven van harte welkom op rekeningnummer NL03 INGB 0006 5254 47 t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie, Baarn

Heel veel dank namens allen.
Werkgroep Malawi.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

TABERNAKEL VAN GERESTAUREERD ALTAAR BEGRAAFPLAATS GEZEGEND

Tijdens de maandelijkse Eucharistieviering in de kapel van de R.-K. Begraafplaats St. Barbara (Prinsesselaan 2 te Utrecht) heeft mgr. Hoogenboom op 5 juni het tabernakel van het gerestaureerde hoogaltaar gezegend. Dit altaar werd in 1876 vervaardigd door Friedrich Wilhelm Mengelberg en bevindt zich sinds 1995 in de kapel op de begraafplaats. Van juli 2022 tot april 2023 heeft het een grondige restauratie ondergaan. Na afloop van de viering, waarin pastoor Boogers van de Utrechtse St. Martinusparochie concelebreerde, konden de aanwezigen het gerestaureerde altaar van dichtbij bewonderen. Miko Vasques Dias (rijksgediplomeerd restaurator) gaf daarbij uitleg op de door hem verrichte werkzaamheden. Pia Verhoeven (Erfgoedexpert Museum Catharijneconvent/Consulent Kunstzaken Aartsbisdom Utrecht) lichtte vanuit kunsthistorisch perspectief de waarde van het gerestaureerde altaar toe.



Mgr. Hoogenboom zegent het tabernakel met wijwater en wierook

In zijn preek stond mgr. Hoogenboom stil bij de H. Bonifatius wiens gedachtenis deze dag werd gevierd. "Er is veel geschreven over de betekenis van zijn leven en werken voor Europa," aldus de Utrechtse hulpbisschop, die stelde dat Bonifatius ijverde voor "eenheidsscheppende structuren." Mgr. Hoogenboom: "Aldus heeft hij zowel in godsdienstig als in politiek opzicht veel bijgedragen aan eenheid op het Europese continent in een tijdsgewricht waarin de 'Europese Unie' nog lang niet bestond."

"Voor het hedendaagse Europa is Bonifatius 'Apostel van de hoop', als degene die ons voorhoudt dat de mens niet kan leven zonder de goddelijke deugd van de hoop, die beantwoordt aan het verlangen naar geluk dat God heeft gelegd in het hart van iedere mens. In een tijd waarin zoveel mensen op het Europese continent, ook christenen, in verwarring zijn, op drift zijn, geestelijk en fysiek ontheemd, spoort Bonifatius ons aan om getuigen te zijn van het Evangelie van de hoop," zo vervolgde mgr. Hoogenboom.

Toelichting door Pia Verhoeven

Mgr. Hoogenboom: "Kern van ons katholieke geloof dat ook de heilige Bonifatius heeft verkondigd, is dat God de Vader [...] ons over de grens van ons aardse leven, de dood, in zijn reddende liefde vasthoudt. Het is hierom dat de Kerk ons vraagt om het lichaam van de overledenen met respect en

liefde te behandelen vanuit het geloof in en de hoop op de verrijzenis." De Eucharistie "geeft ons de voorsmaak van het hemelse gastmaal, waaraan wij eens verhopend te mogen aanzitten," zo zei de Utrechtse hulpbisschop. "Het is dan ook zeer betekenisvol dat zich op deze begraafplaats een kapel bevindt waarin geregeld de heilige Eucharistie wordt gevierd."

Het altaar is het middelpunt van de kerk, waarop in de Eucharistieviering het kruisoffer en de verrijzenis van Jezus Christus tegenwoordig worden. Mgr. Hoogenboom: "Omdat God onder de geconsacreerde gedaantes van brood en wijn werkelijk aanwezig is, vraagt de Kerk dat wij de heilige Eucharistie met grote eerbied bewaren in het tabernakel. Dit woord is afgeleid van tabernaculum (= hut, tent)."

Als kerkjurist had de Utrechtse hulpbisschop voor deze gelegenheid opgezocht wat het kerkelijk wetboek over het tabernakel schrijft: "Het

tabernakel waarin de allerheiligste Eucharistie bewaard wordt, dient in de kerk of kapel op een voorname plaats te staan, die zichtbaar is, smaakvol versierd en geschikt voor gebed" (canon 938, § 2 CIC/1983). Mgr.

Hoogenboom: "Het is daarom passend om vandaag het gerestaureerde altaar te bewonderen en het inderdaad zeer smaakvol versierde tabernakel te zegenen op de gedachtenis van de heilige Bonifatius."



HEILIGEN

Petrus 29 juni

De meest vooraanstaande van de twaalf apostelen was Petrus. Hij is geboren in Bethsaïda, Galilea, maar verhuisde later met zijn broer Andreas naar Kafarnaüm. Eigenlijk heette hij Simon. Maar Jezus gaf hem in het Aramees, de taal die Hij sprak, de naam 'rots' (*kefas*). Er bestaan twee lezingen over de kennismaking van Petrus met Jezus. Volgens de eerste drie evangelisten (de synoptici) wandelde Jezus langs het water toen Petrus en zijn broer Andreas aan het vissen waren. Een andere lezing vertelt dat broer Andreas tegen Petrus (toen nog Simon geheten) zei dat hij de Messias had gevonden.

Petrus is bijgenaamd Apostel en Prins van de Apostelen. Na hem zijn talrijke heiligen naar hem genoemd. Op de kalender staan 141 heiligen met deze naam. Er is geen heiligennaam die meer voorkomt dan Petrus. Van zeer belangrijke momenten in het leven van Christus was Petrus getuige, zoals bij de gedaanteverandering van Christus op de berg Tabor en van de doodsangsten die Hij uitstond in de Hof van Olijven. Jezus stelde hem het primaat over de katholieke Kerk in het vooruitzicht. De Kerk gaat ervan uit dat dit ook geldt voor de opvolgers van Petrus, de pausen. Hoe belangrijk Petrus voor Jezus was, blijkt wel uit het feit dat hij de sleutels kreeg van het Koninkrijk der Hemelen. Vandaar dat hij sindsdien met de sleutels voor de hemelpoort staat.



Blijkens de evangeliën werd de in de Hof van Olijven gevangengenomen Christus door Petrus verloochend, precies zoals Jezus het voorspeld had: 'Eer de haan vandaag kraait, zult ge me driemaal verloochend hebben' Al bij het verlaten van het hof van de hogepriester, waar de bange Petrus drie keer had tegengesproken dat hij Jezus kende, herinnerde hij zich de voorspelling en 'schreide bittere tranen'. Na de dood van zijn leermeester plaatste Petrus zich aan het hoofd van de apostelen. In 42 belandde hij in een kerker van koning Herodes. Een engel zou hem hebben bevrijd. In Rome moest een engel hem opnieuw te hulp schieten. Tijdens een van de vervolgingen nam Petrus volgens een legende de benen. Hij kwam Jezus tegen en op de vraag van Petrus: '*Quo vadis?*' ('Waarheen ga je?'), antwoordde Hij: 'Naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden.' Petrus keerde op zijn schreden terug, werd gevangen gezet en liet in zijn cel een bron ontspringen. Met het water doopte hij zijn bewakers. Een engel maakte zijn ketenen (Petrus' Banden) los en hielp Petrus zich een weg naar de vrijheid te zoeken. Op 1 augustus werd

tot 1960 het feest van Petrus' Banden gevierd. De oudste kerken van Noord-Brabant zijn "Petrus' Banden" genoemd. De boeien, ijzeren kettingen, werden felbegeerde relikwieën waarvan stukken over heel Europa verspreid raakten.

Alle wonderbaarlijke reddenen ten spijt, tijdens de vervolging onder keizer Nero van 64 tot 67 zou Petrus zijn gedood. Volgens de legende is hij ondersteboven gekruisigd. Op afbeeldingen is deze stervensscène vaak te zien. De heilige Petrus wordt doorgaans zeer kenmerkend afgebeeld met een rond gezicht, een korte, krullende baard en een kale plek op de kruin (*tonsura Petri*). Vaak is hij te zien in het gezelschap van een haan. Een vis verwijst naar zijn oorspronkelijke beroep. Allerlei episodien uit zijn leven komen voor, zoals de engel die hem bevrijdt van zijn ketenen. Zijn meest typische attribuut zijn de sleutels van de hemelpoort. De oudste afbeeldingen van de sleutels dateren van de vijfde eeuw. Tijdens het pontificaat van paus Silvester I (314-335) ontstond het gebruik resten van de boeien van Petrus verpakt in metalen sleutels aan de bisschoppen ten geschenke te geven. Zo'n sleutel wordt nog altijd bewaard in Maastricht. In de Middeleeuwen werden aan de twee sleutels afzonderlijk betekenissen toegekend:

Twee sleutels ontving Petrus.

Met de ene weegt hij de verdiensten van de mensen af,
de andere geeft hem de macht de schuldigen te binden,
en de overigen onbelemmerd te laten opstijgen naar de hemel.

De katholieke Kerk vereert de heilige Petrus als de eerste paus. Hij heeft vier feestdagen. De belangrijkste is Petrus en Paulus op 29 juni. Volgens de overlevering zijn beide apostelen op dezelfde dag en binnen hetzelfde uur gestorven. In het zuiden van Nederland werden op deze dag worteltjes en peultjes samen gegeten. De bevrijding van Petrus wordt gevierd op 1 augustus, Sint Petrus' Banden. Minder bekend zijn Petrus' Stoel (18 januari) en het Opperherderschap van Sint Petrus (22 februari). Petrus' Stoel duidt op zijn vestiging als paus in de eeuwige stad. Omstreeks 22 februari ontstonden in onder meer de Achterhoek en Friesland allerlei gebruiken, die inmiddels stuk voor stuk verdwenen zijn. In Wieringen zongen jongens onder het ophalen van brandstof voor het Sint-Pietervuur:

Heb je geen turf, heb je geen hout?

Stine Pieter is zo koud.

Heb je geen glaasje rooie wijn?

Dan zullen we vanavond vrolijk zijn.

Petrus heeft talrijke patroonschappen. Een greep: van bewakers, mensen die gaan biechten, vissers en vishandelaren, pausen, de verschillende beroepen die iets met steen te maken hebben zoals steenbakkers, ruiters, schippers,

horlogemakers (de haan). Hij kan worden aangeroepen tegen zaken als: onvruchtbaarheid, slangenbeten, bezetenheid en hondsdelheid. Tot twee eeuwen geleden werd in de Meierij van 's-Hertogenbosch de wond van een hondenbeet met een sleutel uitgebrand. Petrus waakt ervoor dat je bezoek van dieven krijgt en zorgt ervoor dat je lang leeft; ook dat je geen ruzie krijgt.

Wat aan de weerspreuken van vandaag opvalt, is dat in geen enkele ervan wordt gesproken over onweer, afkoeling of koude. De zomer is van start gegaan: "Als het op Sint Pieter schoon mag zijn dan drinken alle molenaars wijn. Maar valt er regen, 't valt hun en de bakkers tegen." Vandaag wil het nogal eens regenen en daarom werd wel gezegd: "Wanneer het Sint Pieter is, zorg dan dat de hooitijd ten einde is, want pissen doet hij zonder genâ: ofwel ervoor of erna."

De eigenlijke naam van Petrus was Simon. Nadat hij zich bij Jezus had aangesloten werd hij omgedoopt in Kefas, een Aramees woord met de betekenis 'steenrots'. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, heeft Petrus dezelfde betekenis. De metaforische betekenis 'symbool van betrouwbaarheid'. Voornamen: Piet, Piete, Pieter, Peet, Pete, Peter, Peer, Piek, Pierre, Pedro, Pjotr, Per, Piere, Pietro, Perez, Petra, Pierette, Pernette. Achternamen Coppieter, Jongepier, Perderson, Petersen, Peters, Peet, Pereclaes, Piek, Pieterhans, Serpieters, Speers.

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade blz 240, 241,242)

BEZINNING

De Heer zij vóór u,
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u,
om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zal in u zijn om u te troosten
als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag,
morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

(Zegenbede van St. Patrick)