

2 maart 2025
achtste zondag door het jaar



Jezus zegt: "Wees oprecht."

Je hebt vast wel eens iemand gezien die blind is.
Wat zal er gebeuren als de blinde aan de wandel gaat?
Misschien heb jij wel eens het spel 'blindemannetje' gedaan.
Weet je nog hoe dat voelde?

Heb jij wel eens een appel in de fruitschaal gezien die rot was?
Als je die appel laat liggen, wat gebeurt er dan met het andere fruit?

Heb jij wel eens nare dingen over je vriendje of vriendinnetje gezegd?
Werd je hier blij van of voelde jij je naderhand daar een beetje naar over.
Hoe vind jij het als iemand anders iets lelijks over jou zegt?

Jezus vertelt vaak gelijkenissen aan zijn leerlingen. Hij geeft voorbeelden in zijn verhalen.

Dit doet Hij om ze beter te laten begrijpen wat Hij vertelt .

In het Evangelie van vandaag lees je één van die gelijkenissen.

Wil je beginnen?

Omdat we in Gods Woord gaan lezen, steken we het kaarsje aan.



*"In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen."*

Verteller: *Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. (Lc. 6,39-45)*

Jezus: Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen deze gelijkenis:
"Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Dan vallen ze allebei in de kuil!
De leerling is niet meer dan zijn meester: pas als hij volleerd is,
is hij gelijk aan zijn meester.

Waarom kijken jullie naar de splinter in het oog van je broeder
en merk je niet dat er een balk zit in je eigen oog?

Hoe kunnen jullie tegen een ander zeggen:

"Vriend, laat mij de splinter uit je oog halen,
terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?"

Huichelaar, haal eerst die balk uit je eigen oog;

dan kun je scherp genoeg zien om de splinter weg te halen,
die in het oog van de ander zit.

Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten draagt.

Net zo min bestaat er een zieke boom, die goede vruchten voortbrengt.

Elke boom kun je herkennen aan zijn vruchten.

Je kunt geen vijgen plukken van een doornstruik en ook geen druiven oogsten
van een braamstruik.

Een goed mens brengt het goede te voorschijn uit zijn goed hart
als uit een voorraadkamer.

Maar een slecht mens, brengt uit zijn slecht hart het slechte te voorschijn.
Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over."



Verteller: *Woord van de Heer.*

Gesprekje:

Jezus vertelt een gelijkenis. Wat bedoelt Jezus met dit verhaal?

Wat vind jij een belangrijke zin in het verhaal?

Wat zijn verkeerde dingen om te doen?

Wat zijn juiste goede dingen om te doen?



Bidden:



Lieve Jezus,

U bent vandaag heel duidelijk.

U geeft aan wat goed en slecht is.

Lieve Jezus, U vraagt van mij om oprecht, eerlijk, te zijn.

Dat is niet altijd makkelijk, maar met Uw hulp zal het steeds beter gaan.

Amen.



Om te zingen:

Jezus zegt: Wees oprecht.

(Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuidervelt)

<https://youtu.be/N1W7R4G6hFI>

Refrein:

Jezus zegt: wees oprecht, wanneer je mij je hart geeft,
als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft.



Dan zal ik vergeven wat je hebt misdaan.
Ik wil in jouw leven altijd naast je staan.

Refrein

Ik zal jou begrijpen, waar je ook mee tobt,
Maar ik kan niet bij je als je iets verstopt.

Refrein

Tip voor de week:

Een leuke uitdaging:



Help elkaar deze week eens door het goede voorbeeld te geven:

Als iemand iets naars over een ander zegt,
vraag dan om iets goeds van die ander te zeggen.

Als jij iets lelijks doet of zegt en iemand zegt er iets van, antwoord dan:

Dank je wel dat je dit zegt.

Op die manier corrigeren en helpen jullie elkaar.

De stemming zal veel beter worden en daar worden we allemaal blij van!

Succes. Het zal je zeker lukken!

Je zal merken hoe fijn dat is als je het opneemt voor een ander.



Extra TIP:

Woensdag 5 maart is het Aswoensdag. Dat is al over 3 dagen.

Het is het begin van de 40-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd.

Een periode, waarin jij je voorbereidt op het lijden en sterven en de verrijzenis van Jezus.

In die 40 dagen wordt er van je gevraagd lief en zorgzaam te zijn voor een ander.

Dingen minder te doen, die je heel graag doet.

De priester en diaken dragen gedurende deze periode paars.

Op Aswoensdag kan je tijdens de H. Mis van 11.00 uur het askruisje ontvangen.

Met de as van de verbrande palmtakjes van afgelopen jaar,

maakt de priester/ diaken een zichtbaar kruisje op jouw voorhoofd

met de woorden: *''Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren!''*

Of: Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap''