

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Juli 2023



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- Zondag 16 juli, 15^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier
- Dinsdag 18 juli, **10:00** gebedsviering
- Zondag 23 juli, 16^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings
- Zondag 30 juli, 17^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings

- Zondag 6 augustus, 18^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings
- Dinsdag 8 augustus, **10:00** gebedsviering
- Zondag 13 augustus, 19^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel
- Dinsdag 15 augustus, **10:00** gebedsviering
- Zondag 20 augustus, 20^e zondag door het jaar, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

Communie 2023

Het is eind 2022 als de eerste bijeenkomst wordt gepland voor de 1^e communie. Het is een informatieavond met uitleg en een planning voor de bijeenkomsten. Omdat de 15 1^e communiekantjes van 3 kerken bij elkaar zitten rouleren de bijeenkomsten tussen Eemnes, Soest en Soesterberg. Tijdens de



bijeenkomsten voor de kinderen wordt er een boek gebruikt. Hierin zit ook huiswerk voor de kinderen dat weer gebruikt wordt in de volgende bijeenkomst. Naast de bijeenkomsten is er ook een speurtocht door de kerk in Eemnes en zamelen de kinderen geld in voor de Amerpoort in Baarn. Daarvoor zijn de kinderen ook naar een mis in de Amerpoort geweest welke vol stond van vrolijkheid en muziek. Waar de eerste keren sommige kinderen nog iets hadden van 'het is spannend', veranderde dat tijdens de duur van de voorbereiding in 'wat leuk' en 'doen we het volgend jaar nog een keer'? De echte communie is gevierd in de kerken van Soest en Eemnes, waarbij ook een deel van de versiering die is gemaakt voor Soest weer is gebruikt in de kerk van Eemnes. Afgelopen zondag 2 juli werd het hele project afgesloten met het voor de 2^e keer ter communie gaan in Soesterberg.

We willen dan ook de onze dank uitspreken naar de begeleiders: Wies, Mieke en Gabriëlle

In september beginnen we met de voorbereiding van de Eerste communie op 9 juni 2024. Wil je graag een uitnodiging voor de ouderavond, stuur dan een berichtje naar pastor Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl





Oog en oor hebben voor elkaar en helpen waar nodig

De Parochiële Caritas Instelling van de parochie HH. Martha & Maria zet zich in voor mensen met kleine financiële en persoonlijke noden. Ook bieden we een luisterend oor en helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Bekijk het filmpje op de nieuwe website van de PCI! Ga naar:

caritasmarthamaria.nl

Kies daar voor een persoonlijke hulpvraag of voor hulp voor een ander en vul de gevraagde informatie in. Wij gaan ermee aan de slag!

Wij bemiddelen en verwijzen door als het nodig is. Onze werkgroepen zijn actief in Soest, Soesterberg, Baarn, Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk/Groenekan en Eemnes.

Namens het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling van de HH. MarthaMaria Parochie,

Ruud van 't Pad Bosch
Secretaris.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

PODCAST MET MGR. WOORTS: WAT BETEKENT MARIA VOOR JOU?

Deze zomer vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon met als thema: Maria stond op en ging met spoed (Lucas 1, 39). In de aanloop naar de WJD gaat katholiekleven.nl in gesprek met een aantal bijzondere gasten over de vraag: Wat betekent Maria voor jou? In deze aflevering is mgr. Woorts te gast, bisschop-referent voor de bedevaarten.



Wanneer bidt mgr. Woorts tot Maria? Wat is zijn mooiste Marialied, Mariafeest, mooiste Maria bedevaartplaats? Hij vertelt ook over Maria in de bijbel. "Zij staat bij het kruis van Jezus. En daar, vlak voor Zijn sterven, geeft Jezus Maria als moeder aan de leerling die Hij liefheeft. We weten dat die leerling Johannes was. Maar in het Johannes evangelie staat er niet de naam van die leerling bij. We mogen dat zien als: wij zijn allemaal door de Heer geroepen, gekozen om Zijn geliefde leerling te zijn. Jezus geeft dus Maria aan ons allemaal als moeder. En dan staat er in het Evangelie volgens Johannes: vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Dat gaat dieper dan dat Maria op dat moment bij Johannes introk of dat hij zich over haar ontfermde. Nee, wij mogen haar opnemen in het huis van ons geloofsleven, in het huis van ons gebed. Daar heeft zij een plaats. Daar mag zij wonen. We mogen haar daar verwelkomen."

Hoe mooi is het dat de WJD dit jaar een Mariathema hebben? "Ik merk bij mezelf en bij vele mensen, waaronder ook jongeren, dat Maria ons heel veel kan zeggen. Op de eerste plaats vanwege haar gelovig vertrouwen. Maria heeft heel veel dingen in haar leven meegemaakt, die ze niet begreep en die op haar weg kwamen. Maar ze bleef vertrouwen op God. Ze vertrouwde zich aan Hem toe. We kunnen onzeker zijn en eenzaam: Wie ben ik? Wat is mijn plek in de wereld? Wat is mijn plek In het leven? In de Kerk? Noem maar op. Maria kan helpen om rust te krijgen en vertrouwen."

"Ik herinner mij een oude mevrouw die ik toen ik jong was ontmoette bij de grot in Lourdes. Die mevrouw had veel meegemaakt. Ze wees mij naar het beeld van Maria in de grot en zei toen heel nadrukkelijk: haar hoeft ik niets uit te leggen, zij begrijpt mij. En dat heeft mij doen verstaan wat Maria voor mensen betekent. Zij begrijpt mij. Ik hoop dat Maria door deze WJD dichterbij komt voor de jongeren, en dat we met haar ons leven aan God kunnen toevertrouwen, met alle vragen en worstelingen die er kunnen zijn."

[Luister hier](#) naar de podcast met mgr. Woorts

R.K. AARTSBISDOM UTRECHT

THUIS IN JE GELOOF

Kom gezellig met heel het gezin!



Programma

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert een diocesane Gezinsdag in Nijverdal. De voorbereiding van de bijeenkomst is in handen van Elise Bangma (medewerker Huwelijk en Gezin) en Sarah Mijhad (diocesaan jongerenwerker).

De kinderen van 5-11 jaar gaan (onder begeleiding) het Kompasmysterie lopen. Een mooie wandeltocht door het Doktersbos waarbij de kinderen a.d.h.v. een kompas de juiste route moeten zoeken. Tijdens deze wandeling wordt er ook catechese aangeboden.

De tieners van 12-16 jaar doen de moeilijkere Navigatie Challenge. Een wandeling van ongeveer 2,5 uur waarbij ze ook met behulp van een kompas en een GPS een route moeten lopen. Ook bij de tieners zal er onderweg catechese gegeven worden.

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar is er opvang in een zaal op locatie. Zo hebben de ouders alle rust om hun eigen programma te volgen. Met de ouders gaan we samen nadenken over het liturgisch leven thuis, hoe we ons thuis kunnen voelen in de Kerk, maar ook hoe we het geloof in ons eigen thuis een plekje kunnen geven. Er is een inleiding en een creatieve workshop waarin praktische tips meteen uitgewerkt kunnen worden voor gebruik in het gezin.

Rond 16.00 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met een drankje.



Diocesane Gezinsdag

Zondag 24 september 2023
NIJVERDAL

Aanvang: 10.30 uur
Eucharistieviering in de
St. Antonius van Padua kerk
GROTESTRAAT 148

Lunch en de rest van het
programma vindt plaats bij
De Wilgenwaard
SPORTLAAN 6

De kosten voor deze dag zijn
€ 25 per gezin.
Dit bedrag kunt u overmaken op
IBAN NL03 ABNA 0812 0067 12
t.n.v.
RK AARTSBISDOM UTRECHT
o.v.v.
Gezinsdag 2023 + naam.

Met vragen en/of voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met Elise Bangma
bangma@artsbisdom.nl

AANMELDEN VÓÓR 8 SEPTEMBER VIA WWW.AARTSBISDOM.NL/DIOCESANE-GETINSDAG

Diocesane Gezinsdag 24 september 2023 'Thuis in je geloof'

Op zondag 24 september organiseert het Aartsbisdom Utrecht een diocesane Gezinsdag in Nijverdal. Het thema voor deze dag is 'Thuis in je geloof'. De voorbereiding van de bijeenkomst is in handen van Elise Bangma (medewerker Huwelijk en Gezin) en Sarah Mijhad (diocesaan jongerenwerker).

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met de Eucharistieviering in de St. Antonius van Padua kerk te Nijverdal (Grotestraat 148). Mgr. Woorts zal hoofdcelebrant zijn. Daarna gaan we door naar De Wilgenweerd (Sportlaan 6, Nijverdal) waar de rest van het programma zal plaatsvinden. Om 12.00 uur hebben we daar een gezamenlijke verzorgde lunch, waarna iedereen rond 13.00 uur aan zijn/haar eigen activiteit begint.

De kinderen van 5-11 jaar gaan (onder begeleiding) het Kompasmysterie lopen. Een mooie wandeltocht door het Doktersbos waarbij de kinderen aan de hand van een kompas de juiste route moeten zoeken. Tijdens deze wandeling wordt er ook catechese aangeboden.

De tieners van 12-16 jaar zullen de moeilijkere Navigatie Challenge gaan doen. Een wandeling van ongeveer 2,5 uur waarbij ze ook met behulp van een kompas en een GPS een route moeten lopen. Er worden onderweg vragen beantwoord die bepalen welke kant ze op moeten lopen. Ook bij de tieners zal er onderweg catechese gegeven worden.

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar is er opvang in een zaal op locatie. Zo hebben de ouders alle rust om hun eigen programma te volgen. Met de ouders gaan we samen nadenken over hoe we ons thuis kunnen voelen in de Kerk, maar ook hoe we het geloof in ons eigen thuis een plekje kunnen geven. Er zal een inleiding zijn en een creatieve workshop waarin praktische tips meteen uitgewerkt kunnen worden voor gebruik in het gezin.

Rond 16.00 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met een drankje.

Aanmelden graag vóór 8 september via <https://forms.gle/ZvRZvXhPTPp24afEA>

De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Deze kunt u overmaken op NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2023 + naam.

Overzicht programma

10.30 uur	Eucharistieviering St. Antonius van Padua (Grotestraat 148, 7443 NB Nijverdal)
12.00 uur	Verzorgde lunch (De Wilgenweerd, Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal)
13.00 uur	0-4 jaar crèche
	5-11 jaar Kompasmysterie
	12-16 jaar Navigatie Challenge
	Ouders inleiding + workshop
16.00 uur	Gezamenlijke afsluiting met drankje

HEILIGEN

Christoffel 25 juli

De zeer bekende Christoffel of Christophorus is een der heiligen die van de officiële heiligenkalender is afgevoerd omdat inmiddels wel vaststaat dat zijn persoon puur op legenden is gebaseerd. Desondanks is hij een heilige die vandaag de dag nog een der grootste rollen speelt in de volksdevotie. Talloze automobilisten, ook als zij nergens in meer geloven, hebben een Christoffelpenning aan boord. Hier en daar in Nederland kan men op of omstreeks zijn feestdag auto, motor, scooter of fiets laten zegenen. Duizenden maken van deze mogelijkheid gebruik.



Volgens de verzonnen geschiedschrijving zou Christophorus een reus uit Kanaän zijn geweest en oorspronkelijk geluisterd hebben naar de naam Reprobus. Hij predikte het christendom en verrichtte wonderen. Zo liet hij zijn staf, die op een altaar lag, in bloei schieten. Omwille van zijn geloof zou hij door keizer Decius ter dood zijn gebracht. Tijdens zijn leven had Christoffel slechts één wens: dienaar zijn van de machtigste persoon. Na de koning en de duivel (in die volgorde!) zijn diensten te hebben aangeboden, gaat hij op aanraden van een kluizenaar op zoek naar Christus. Hij doet dat door reizigers over een kolkende rivier te dragen. Ten slotte verschijnt Christus hem als een kind, dat gezeten op zijn schouder steeds zwaarder wordt.

Dit oude verhaal is een verchristelijkte versie van een nog veel ouder verhaal. Het blijkt dat de legende van Christoffel, in de twaalfde eeuw voor het eerst opgetekend in de Donaustreek, een getrouwe omzetting is van het verhaal van de Egyptische god Anubis. Anubis droeg Horus, de zoon van de zonnegod Ra, over de Nijl. Anubis wordt altijd met de kop van een hond afgebeeld. Op de oudste afbeeldingen heeft Christoffel ook een hondenkop.

Christoffel wordt steevast afgebeeld als een grote, baardige man. Met een staf in de hand en met het kind Jezus op de schouder steekt hij een rivier over. De staf van de reus is vaak een jonge boom. De gebeurtenis speelt zich meestal af in de nachtelijke uren. De gebroeders Van Eyck gaven de legendarische reus een plaats op hun polyptiek in Gent. Ook Hiëronymus Bosch (Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam), Dirk Bouts (Alte Pinakothek, München) en Quinten Matsijs (Koninklijk Museum Schone Kunsten, Antwerpen) hebben dit motief uitgebeeld. Omdat hij in het middeleeuwse volksgeloof de patroon was tegen een plotselinge dood, plaatste men hem groot en opvallend bij de ingang van een kerk. Het

bekijken van het beeld moest voorkomen dat men die dag door de dood werd verrast. Een prachtig voorbeeld van een dergelijk bezwerend Christoffelbeeld, afkomstig uit de kerk van Oud-Zevenaar, is te zien in rijksmuseum Catharijneconvent in Utrecht. Maar ook het zien van een kleinere Christoffel is voldoende voor bovennatuurlijke bescherming, dit indachtig het schietgebedje: 'Als je elke dag Sint Christoffels gelaat beziet, tref je die dag het boze sterven niet.'

Dit alles maakt Christoffel bij uitstek de beschermheilige van de reizigers, in het bijzonder van hen die zich per auto verplaatsen. Mensen die niet meer op de hoogte zijn van de achtergrond noemen de Christoffelpenning ook wel 'autoheilige'. In elke automaterialenwinkel zijn ze te koop. In 2001 is in het Noord-Brabantse Alphen een nieuw wegkapel ingezegend door bisschop Muskens van Breda. De kapel staat langs een levensgevaarlijke weg en is om deze reden toegewijd aan Christoffel. Tegelijkertijd hebben de initiatiefnemers het zegenen van auto's ingevoerd. Op 25 juli worden op verschillende plaatsen autozegeningen verricht, waarbij ook andere weggebruikers worden uitgenodigd. Automuseum Autotron in Rosmalen blies deze traditie nieuw leven in. Een van de bekendste is die in het Noord-Brabantse Hoeven. In 1969 dreigde deze typische vorm van devotie te verdwijnen, nadat Christoffel van de officiële heiligenlijst was geschrapt. Het Vaticaan gaf echter toestemming ermee door te gaan. Een andere plaats in Noord-Brabant waar nog elk jaar aan tientallen auto's en inzittenden een Christoffelzegen wordt gegeven is Diessen. De pastoor spreekt over elke auto het volgende gebed uit:

Onze hulp is in de naam des Heren,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer God, ga goedgunstig op onze smeekbede in,
En zegen dit voertuig en zijn gebruikers met Uw heilige kracht.
Moge Uw zegen hen behoeden tegen alle gevaren van het drukke verkeer,
En hen altijd hun verantwoordelijkheid tegenover anderen doen inzien.

Christoffel is ook een van de noodhelpers die kan worden aangeropen tegen hagel en acuut doodsgevaar. Dat laatste dankt hij aan zijn gebed tot God om Zijn vereerders tegen een plotselinge dood te beschermen. Zijn populariteit heeft gezorgd voor een lange lijst ongemakken en problemen waarbij hij zou kunnen helpen, zoals droogte, onweer, oogproblemen, tandpijn, pest en andere epidemieën, open wonden. In verband met zijn specialisatie als reisheilige is hij ook de patroon van verkeer, vervoer en luchtvaart. Wie moe is, kan ook een beroep op hem doen. Deze specialisatie hangt samen met zijn gestalte. De gedachte was dat hij nooit moe was en altijd zoveel energie over had dat hij wel een beetje daarvan aan de vermoeide mens af kon staan. Christoffelkruid is naar hem vernoemd. In het Vlaamse Sint-Niklaas vindt in

het vierde weekeinde van juni een Christoffelbedevaart plats. Roermond heeft een Sint-Christoffelgilde.

*Christoffel komt van het Griekse woord 'christoforos'. De letterlijke vertaling is: 'hij die Christus draagt' of 'Christusdrager'.
Voornamen: Chistof en Stoffel. Achternamen: Christoffers, Christoffels, Christoffersen, Christofori, Christopf.*

Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade (blz 272, 273)

BEZINNING

God,
Geef me een lach
Die nooit stopt met lachen
Geef me een oor
Dat altijd kan blijven luisteren naar de mensen
Geef me handen
Die blijven helpen
Geef me voeten
Die me naar alle plaatsen brengen
Waar ik moet zijn om te kunnen helpen
Geef me een mond
Die altijd opkomt voor de zwakken
Geef me...
Ik vraag en blijf maar vragen
Misschien is dit net iets te veel
Laat me gewoon beginnen
Met je te bedanken voor
Wat ik al heb
En nu ik dat gedaan heb
Voel ik dat de rest
Stapje voor stapje komt
Bedankt God voor het feit dat ik danken kan!

Griet Schellekens