

*Geloofsgemeenschap Soest en Soesterberg
onderdeel van de HH. Martha en Maria parochie*

*Jaargang 5 Nr. 3
juli-augustus 2023*



HH Petrus en Pauluskerk



St Carolus Borromeuskerk



Op de Hoogte

Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad

Hier voor u ligt alweer het zomernummer van ons blad "Op de Hoogte". Misschien bent u al op vakantie geweest, maar velen zullen nog gaan de komende maanden met kinderen en/of kleinkinderen. Door de spreiding van de schoolvakanties is er ieder opeenvolgend weekend weer een andere regio van ons land aan de beurt. Onze regio is dit keer het eerst vanaf 8 juli. Op de vrijdagmiddag kan je dan aan de hand van de verkeersberichten nagaan, waar men naar toe trekt. Het begrip "vakantie" is een vast begrip in ons dagelijks leven. Het woord vakantie komt van het Latijnse woord "vacare" en dat betekent "leeg maken" of "leeg zijn". Op die manier kunnen we ook aan het begrip "vakantie" een spirituele betekenis geven. Je komt even los van de dagelijkse sleur van werk en school. Door naar een ander land of provincie te reizen zie je andere dingen en kom je even op andere gedachten. Je maakt letterlijk je hoofd leeg. Tijdens de vakantie kom je even op adem en doe je tevens nieuwe energie op. Zo werkt dat bij mij in



ieder geval. Door even de boel de boel te laten neem je tijd om tot jezelf te komen. Daarom zou ik iedereen een prettige en inspirerende vakantie toewensen. Ook zeker voor degenen die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

GESLAAGDE VRIJWILLIGER MIDDAG IN SOEST



Op een hele hete zaterdagmiddag 10 juni was er dan eindelijk weer een vrijwilliger middag van de locatie H Willibrord, Soest. Ondanks de warmte waren er maar liefst 90 vrijwilligers aanwezig. Om de gastvrouwen ook echt te laten genieten van de middag waren er 2 hulpen van Antonio van den Hengel door hem gratis beschikbaar gesteld. Antonio, nog onze dank daarvoor. Men werd ontvangen met koffie of thee en een gebakje met een opdruk "vrijwilli-

gers bedankt". Toen iedereen aanwezig was kwam pastoor Skiba langs om een dankwoord te doen, en de middag in te leiden. Daarna kwamen 2 oudere dames op een solex aangereden. Het bleken Turbo Toos en Super Stien zijn uit de buurt van Nijmegen, die een komisch optreden verzorgden. In de pauze kon iedereen wat te drinken nemen, en werd er rondgegaan met hapjes. Daarna kwam er een vervolg optreden van de dames. Na afloop kon men nog gezellig napraten onder het genot van drankjes en hapjes. Om 17.30 uur was het afgelopen en gingen ook de meesten huiswaarts.

Hartelijk dank aan de Pastoraatgroep en de Locatieraad!

Berichten vanuit Soest en Soesterberg

SPELLENMIDDAG IN DE SLEUTEL



Elke 1e dinsdagmiddag van de maand kunt u bij ons in De Sleutel gezellig een spelletje spelen, een praatje maken,

of gewoon even rusten en wat drinken.

U kunt kaarten, rummikub spelen, of neem zelf een spel mee, wat u leuk vindt, en het graag aan anderen wil leren. Er zijn gastvrouwen aanwezig, die zorgen voor drankjes en hapjes.

De volgende keer is dat op dinsdag 4 juli en op dinsdag 1 augustus.

Iedereen is van harte welkom vanaf 13.30 uur.

KOOR CANTO NUOVO UIT SOEST ZOEKT NIEUWE LEDEN

Het gemengd koor Canto Nuovo dat bij de locatie Petrus &

Paulus te Soest hoort zoekt zangeressen en zangers. Het koor zingt ongeveer tweemaal per maand in de Petrus & Pauluskerk en soms in een andere locatie van de Martha & Mariaparochie. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandstalige missen en meerstemmige liederen in verschillende talen. We repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Mocht je het wat lijken om ons koor te versterken dan ben je van harte welkom een repetitie bij te wonen.

Voor informatie kun je mailen naar cantonuovosoest@gmail.com

Jan Schuring dirigent/organist

ZOMERACTIE VOOR KINDEREN !

U kent waarschijnlijk de kerstpakket-tenactie die we, met de gezamenlijke Soester kerken, organiseren voor plaatsgenoten die het financieel niet makkelijk hebben. U weet misschien niet dat aan deze actie ook een zomeractie gekoppeld is. Omdat er bij de ontvangers van een kerstpakket niet veel financiële ruimte is om vakantie te vieren, bieden we hun kinderen onder de 16 jaar naar keuze kaartjes aan voor bioscoop, dierenpark, speeltuin, klimbos of een cadeau-bon . We bezoeken daarvoor de gezinnen, inventariseren hun wensen en bezorgen de kaartjes in de week vóór de zomervakantie. U zult begrijpen dat dit door de ontvangers zeer gewaardeerd wordt. Als u wilt kunt u deze actie financieel ondersteunen via een bijdrage op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v college van diakenen met vermelding "zomeractie 2023".

Bij voorbaat dank namens de werkgroep kerstpakketten, H van Hees



2 JULI TERUGKOMVIJERING EERSTE COMMUNIE CAROLUSKERK 10.30 UUR

Het geloof is een cadeautje!

De veertien kinderen die afgelopen maand de eerste communie hebben gedaan in Soest en Eemnes verzamelen zich voor de laatste keer in dit project in Soesterberg voor een feestelijke viering waarin we onze dankbaarheid willen uiten voor alles wat we van God gekregen hebben. Natuurlijk nemen ze hun broertjes en zusjes mee, en misschien zelfs een vriendje of vriendinnetje. Kom dus vooral ook, zodat we er een gezellig feest van kunnen maken.



KLEUTERKERK CAROLUSKERK 12.00 UUR

Ruth krijgt een kindje

Deze laatste kleuterkerk van dit schooljaar is echt een kleuterkerk met een happy ending. We vertellen het verhaal van Ruth en Naomi die een nieuw bestaan moeten opbouwen in Bethlehem. Maar alles komt goed. Ze vinden een manier om te werken en er wordt zelfs iemand verliefd op Ruth.

Alle kindjes die nog te onrustig zijn voor de ochtendviering zijn van harte welkom in deze kleuterkerk, die begint als de klok twaalf slaat.



WIL JE OOK ZINGEN? ZING DAN MEE !

Bij het Caroluskoor in Soesterberg is nog plaats M/V.

En het is erg gezellig samen. Niet alleen zingen en koffiedrinken, maar ook een spelletjesavond en een uitje! (we oefenen op donderdagavond)

Bel / mail Kees of Marian voor meer informatie
0346 353 706
baarshuisman@ziggo.nl



Beste mensen,

Enkele zondagen geleden zag en hoorde ik dat de linker klok niet luidde. Ronny zei dat hij wel alle 3 de klokken aangezet had. Onderste schakelaar aangezet en de klok ging luiden. (verkeerde schakelaar, moest de middelste zijn). Vandaag opnieuw getest en hoorde niets. Ter plaatse zag ik wat er aan de hand was:

Een vogel had afgelopen week goed zijn best gedaan, geen eieren, vogel niet meer gezien. Ook niet gek als de andere klokken gaan luiden. Nest maar weg gehaald en de motor weer in de ketting gehangen. De volgende zaterdagavond luidden er weer 3 klokken.

Hans van Laar, koster St Carolus Borromeuskerk

GILDEMIS IN DE HH PETRUS EN PAULUSKERK

Viering met gilde-eer zondag 27 augustus om 9.30 uur

Op zondagmorgen 27 augustus is het voor veel gildebroeders en dit jaar ook gildezusters een spannende dag. De strijd om het Koningschap barst los. Maar voordat de strijd begint wordt de dag geopend met een speciale viering met gilde-eer en wel om 9.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk.



De korpsleden verzamelen zich even na 9 uur bij het Gildehuis om tijdig naar de kerk te trekken met in hun midden nog het Koningspaar Eric en Rian Borgts-Kok. Vergezeld door hun hofdames laten ze zich begeleiden naar de viering. Met slaande trom, bazuingeschal en wapperende vendels wordt even voor half toen de kerk ingetrokken. Voor vele bezoekers van de viering een moment dat er een soort rilling door het lichaam trekt. Altijd indrukwekkend!

Deze zondag is pastor Wies Sarot de celebrant/voorganger tijdens een woord- en communieviering met als centraal thema "Bouwen op een fundament". Na de corona is ieder nog meer op zoekend dan voorheen. Wat kan het geloof mensen houvast geven en welke rol vervuld de christelijke boodschap voor onze normen en waarden.



Teksten, liederen en een overweging geven hopelijk wat houvast.

De gezangen worden ondersteund door leden van het koor Canto Nuovo onder leiding van dirigent/organist Jan Schuring. Aan het eind van de viering zal met het overvendelen van pastor Wies Sarot de band tussen het Soester gilde en de plaatselijke katholieke gemeenschap worden bevestigd.

Na afloop van de viering vertrekken de gildeleden en gildenvrienden naar het Gildeterrein De Blaak, waar vanaf 12.30 uur het Koningsschieten zal plaats vinden. De viering is niet slechts bedoeld voor gildeleden en parochianen maar staat open voor alle belangstellenden die zich met het gilde verbonden voelen.

LANDELIJKE MISDIENAARS DAG

Op 13 mei hebben de misdienaars van de parochie deelgenomen aan de landelijke misdienaar dag in Kevelaar.



Deze landelijke dag was georganiseerd om vanuit de bisdommen de misdienaars en acolieten in Nederland te bedanken voor hun toewijding en inzet. Al vroeg vertrokken de misdienaars met de bus vanuit Utrecht naar Kevelaar. Tijdens de busreis werd de geschiedenis over de bedevaartsplaats Kevelaar verteld en hoe vroeger tijdens de 80-jarige oorlog op 13 mei Maria op 13 mei in Kevelaar was verschenen. op de plek waar nu het 6 hoekige kapel (genadekapel) staat. Nadat misdienaars en acolieten uit alle delen van Nederland tezamen waren gekomen werd de dag in de Pax Christi Kapelle geopend om vervolgens in een processie van meer dan 300 misdienaars en acolieten naar de Basiliek te gaan voor de eucharistieviering. Waarna voor de Basiliek de groepsfoto samen met de bisschoppen gemaakt werd. Tijdens de lunch werd er volop genoten van het prachtige weer in de tuin achter de Basiliek om in de middag een speurtocht te lopen rondom de boodschap van Kevelaar verder te kunnen ontdekken. Binnen de speurtocht kwamen naast de direct zichtbare plekken



ook de niet direct zichtbare symbolieken, afbeeldingen en beelden van Kevelaar voorbij, waar je anders al snel voorbij zou lopen. Uiteraard werd er door de misdienaars volop tijd genomen om van het prachtige weer te genieten maar ook om kennis te maken met de andere misdienaars. Deze mooie en bijzondere dag werd in gezamenlijkheid afgesloten met een processie langs de genadekapel om daarna een bedevaartkaars van de landelijke misdienaars dag in de kaarsenkerk aan te steken, met de intentie om er een vervolg aan te gaan geven.



DE VORMELINGEN STELLEN ZICH VOOR

We zijn onlangs weer gestart met de voorbereidingen op het sacrament van het vormsel. We hebben een gezellige groep jongeren bij elkaar met wie we op de eerste avond gesproken hebben over het thema: **Wie ben ik? De jongeren spraken over hun goede en slechte eigenschappen en over de levenslessen die ze van hun ouders meegekregen hebben.**

Hier onder stellen ze zich aan u voor. Wilt u nog meer van hen weten of hen in levenden lijve zien? Kom dan naar de presentatieviering op zondag 18 juni in de Petrus en Pauluskerk in Soest! *Werkgroep vormsel*



Ik ben Sophie van Riet en ik doe mijn vormsel. Ik ben 12 jaar oud en ik heb er zin in!



Ik ben Anna Gijsbers en ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Soesterberg en heb twee zusjes. Ik zit op de St. Carolusschool en ik hou van voetbal.



Hoi, ik ben Sheila Cornelissen en ik ben 12 jaar oud. Ik zit op musical en scouting en daar heb ik veel leuke vrienden. Op mijn school Het Nieuwe Eemland gaat het erg goed en is het ook erg gezellig!



Hoi, ik ben Roos Verweij en ik ben 12 jaar. Ik doe mee aan het vormsel en ik woon in Eemnes.



Ik ben Quinten Helmink. Ik ben 12 jaar oud. Ik zit op het Groenhorst College in Maartensdijk. Ik zit op dansen en korfbal en ik heb een hond.



Hoi, ik ben Hugo van Wijk. Ik ben elf jaar kom uit Soest. Ik ben ook misdienaar voor de locaties Soest en Soesterberg. Ik zit op skiën, duiken en scouting. Dat vind ik superleuk. Ik heb zin in het vormsel en de voorbereiding daarvan.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Gaat jouw kind in september naar groep vier en zijn jullie Rooms-Katholiek?

Dan is dit misschien een moment om alvast na te denken over de Eerste communie. In onze parochie vieren we ieder jaar de Eerste communie in mei of juni. Met de voorbereiding op dit grote feest beginnen we in september. Dat biedt de mogelijkheid om de kinderen het hele kerkelijk jaar uit te leggen en vooral ook om dat te vieren. Gaandeweg leren ze Jezus (beter) kennen door de verhalen die we vertellen uit de bijbel. En ze gaan iets begrijpen van de betekenis van het brood delen aan de tafel van de eucharistie.

Hebben jullie belangstelling of vragen?

Geef je dan op bij pastor Wies Sarot

(sarot@marthamaria.nl)

Eind augustus valt er dan een uitnodiging voor een informatieavond in je bus.



WIJ ZOEKEN UITBREIDING VAN DE WERKGROEP EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Heb jij affiniteit met kinderen? Vind jij het leuk om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met Jezus? Wil jij je eigen geloof ook verdiepen? DAN ZOEKEN WIJ JOU!

Voor de nieuwe parochie brede werkgroep eerste communie catechese zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De leden van de werkgroep zullen zich van september tot en met juni inzetten om kinderen en ouders klaar te maken voor het grote feest. Naast de mensen die de lessen verzorgen, zoeken we ook vrijwilligers voor de administratie, de communicatie en de catering.

We werken met de methode 'Ik ben bij je' van uitgeverij Adveniat. Deze methode bevat een werkboek voor de eerste communicantjes en een begeleidersboek voor de werkgroep leden. Sommige lessen zullen we aanvullen met de Godly Play vertelmethode.

Wat wij vragen:

- Bereidheid om voor kinderen uit de hele Martha en Mariaparochie de catechese te verzorgen;
- bereidheid om daarvoor naar de verschillende kerken te gaan;
- 14 zaterdagmiddagen (Ruim 2 uur);
- 2 ouderavonden;
- 2 zondagsvieringen (presentatie en de eerste communie);
- 8 bijeenkomsten om de lessen voor te bereiden en de evaluatie;
- bereidheid om de parochie een VOG te laten aanvragen voor het werken met kwetsbare en minderjarige mensen.

Wat wij bieden:

- Toerusting voor deze mooie taak;
- begeleiding door pastoraal werker Wies Sarot;
- de kans om verder in te groeien in de parochie;
- gezelligheid;
- geloofsverdieping;



Heb je belangstelling of wil je meer informatie?

Neem contact op met pastoraal werker Wies Sarot via e-mail: sarot@marthamaria.nl of per telefoon: 06 57 64 54 91.

Eind juni willen we van start met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.

VOORTGANG HERINRICHTING PETRUS EN PAULUSKERK

Het lijkt wellicht wat stil rondom de herinrichting van de Petrus en Pauluskerk. De werkgroep is nog steeds druk bezig. Alleen sommige afspraken in het kader van de inventarisatie laten soms wat langer op zich wachten.

In de afgelopen periode hebben we met een architect nog eens nagegaan hoe we de kerkruimte zouden kunnen verkleinen, maar toch flexibel zijn om bij drukke gelegenheden meer ruimte te kunnen bieden. Uit die verkenning zijn meer scenario's gekomen. De vraag is echter hoe je eenvoudig de ruimte kunt verkleinen. Daarbij lijkt de mogelijkheid van een geluiddicht gordijn een mogelijkheid zijn. Een mogelijkheid die ook elders

al is toegepast. In de maand juni gaan de leden van de werkgroep op excursie om zich over deze mogelijkheid te laten voorlichten en er een gevoel bij te krijgen.

Daarna zal het bestaande concept worden aangevuld en besproken met locatieraad, pastoraatsgroep waarna weer een informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd.

Dus nog even geduld.....

MARIA DIE DE KNOPEN ONTWART

Maria, die de knopen ontwart (Duits: Maria Knotenlöserin) is een genadebeeld in de bedevaartkerk van Sint-Petrus aan de Perlach in Augsburg.

Het afgelopen jaar heeft de gespreksgroep op maandagavond een nieuwe werkwijze ontdekt. Eens in de maand beginnen we met luisteren. Op tafel staat een klein boxje en daaruit klinken de stemmen van de Dolle Maria's. Laetitia en Celine zijn twee RK vrouwen, die in de podcast in gesprek gaan met een deskundige gast over een onderwerp, dat ons gewone leven raakt, maar ook vragen oproept, mede vanuit je geloof. Onderwerpen die je soms een knoop in je maag bezorgen. Denk aan het klimaat, omgaan met negatief nieuws, de overgang, de jeugd in de kerk enz. Na het beluisteren van de podcast ontstaat vanzelf een gesprek. Omdat de podcast zelf niet op discussie maar op 'kennismaken met' gericht is, zijn ook onze gesprekken

open en verkennend. Het gaat niet om leerstellingen, maar om het leven met de vragen die er zijn. Misschien vind je het leuk om aan te schuiven. Dat kan.

Als je je opgeeft krijg je ieder weekend voor de bijeenkomst een mailtje met een vermelding van de podcast die we gaan beluisteren. (sarot@marthamaria.nl)

Maandag 4 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november van 20.00-22.00 uur in De Sleutel in Soest.



Berichten algemeen

ONZE LOURDESREIS 2023

Doordat er onverwacht 2 parochianen uitgevallen waren konden wij alsnog mee naar Lourdes. Mijn vrouw was al eerder in Lourdes geweest maar ik zelf nog nooit en ik wilde altijd eens naar Bernadette in Lourdes. Nou beste mensen we hebben genoten en het heeft voor ons veel betekent. Donderdagmorgen vroeg ingestapt in Hoogland bij de Martines kerk. Na twee overnachtingen en een mooie Eucharistieviering met als hoofdcelebrant J Skiba, kwamen we zaterdag in Lourdes aan. Van dag tot dag was er weliswaar een druk programma waar je uiteraard niet aan mee hoefde te doen als de conditie het niet toeliet. Maar er waren voldoende helpende handjes om bij te springen indien nodig. Wat ons persoonlijk het meeste aansprak was de grote kruisweg, en als je dan bij de elfde statie het woord mag voeren, erg indrukwekkend! Ja, zullen mensen denken en zeggen wat een commercieel gebeuren... ja, dat is natuurlijk zo, maar die mensen zitten daar voor hun brood en als je links kijkt zie je rechts niets. Ik wil daarmee zeggen je hoeft je er niet aan te storen. Veel dank gaat uit naar de begeleiders Bernadette en Hans en Coriene

Ossendrijver die er vele uren in hebben zitten niet alleen tijdens de reis maar ook al maanden ervoor en erna.

En allemaal onder toezien van J. Skiba hij was her en der maar was een goede herder. Hulde aan deze mensen en we gaan nog een keer hopelijk met bussen vol.

Rijk en Ida van Doorn



NIEUWE CURSUS RK VOOR BEGINNERS

“Ciborie, Synodaal Proces, Goede (?) Vrijdag, Sociale Leer,” als je spreekt met een doorgewinterde Katholiek dan tuiten je oren misschien en vraag je je af waarom het allemaal zo moeilijk moet. En dan heb je gelijk, het hoeft niet allemaal zo moeilijk. Maar tegelijk is het zo dat we in de kerk met dingen bezig zijn die buiten de kerk steeds verder uit beeld raken. En dat vraagt dus om toerusting.

Gelukkig is daar ook een mogelijkheid voor. In oktober start er opnieuw een cursus RK voor beginners. Deze cursus is bedoeld voor mensen die Rooms-Katholiek willen worden, voor hen die alsnog hun vormsel willen doen, voor Katholieken van huis uit die hun kennis willen opfrissen en voor belangstellenden die meer willen weten van de RK Kerk. Tot Pasen komen we gemiddeld eens in de twee weken op woensdagavond bij elkaar om nader kennis te maken met het geloof van onze kerk. Veel aandacht is er voor wat we vieren in de loop van het kerkelijk jaar, maar

we zullen ook aandacht besteden aan het Synodaal Proces en de Sociale Leer van de kerk. De cursus wordt gegeven in De pastorie in Hoogland door bekwame vrijwilligers en pastores uit onze parochies. Er komen dus verschillende stemmen aan het woord.

Vraag je je af of deze cursus misschien iets voor jou is? Neem dan contact op met Ivonne Stronks, de cursusleidster of met pastor Wies Sarot.

Ivonne Stronks: ivonnestronks@gmail.com

Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG

Door René van Hal

Bijzondere begrafenis met landelijke aandacht

Op 15 november 1961 was er een uitvaartdienst in de Petrus en Pauluskerk met aansluitend een teraardebestelling op het Katholieke Kerkhof aan de Dalweg die veel nationale aandacht heeft gekregen. Op die dag was het afscheid van de 15-jarige Theo Mastwijk.

Zijn lichaam was op 27 oktober gevonden in Baarn tijdens graafwerkzaamheden aan een put op het terrein van een villa aan de Javalaan. Na forensisch onderzoek op het lichaam door de toen bekende dr. Zeldenrust werden diverse scenario's onderzocht. Binnen een week werden 3 jongens van 17/18 jaar gearresteerd die bekenden een jaar eerder de toen 14-jarige Theo Mastwijk te hebben vermoord en in de put te hebben achter gelaten. Als reden werd opgegeven dat ze toen bang waren dat Theo hen zou verraden voor kleine vergrijpen die ze met hun vieren hadden begaan. Theo was doordat hij met een door hen gestolen bromfiets op de Van Weedestraat onder een bus van Tensen terecht gekomen en daardoor in aanraking gekomen met de politie die hem kort had verhoord maar had aangegeven dat ze hem uitgebreider wilden spreken. Om dat verhoor te ontlopen was hij van huis weggevloden en ondergedoken in Baarn. Ondanks dat zijn ouders een vermissing hadden doorgegeven, was hij onvindbaar gebleven en was het onderzoek op enig moment gestaakt. Voor de familie moet de vondst enerzijds een enorme schok zijn geweest maar betekende tevens dat er aan de onzekerheid rondom het verblijf van Theo een einde was gekomen. Onder grote belangstelling was er op 15 november een gezongen mis van requiem in de Petrus en Pauluskerk gecelebreerd door zijn heerom pater Mastwijk uit Nijmegen. Het afscheid op het RK Kerkhof aan de Dalweg werd verricht door pastoor Th. Visser. Het graf is nog steeds op deze inmiddels RK Begraafplaats aanwezig.



Verantwoording:

Berichten in de plaatselijke en landelijke pers
Foto's uit de beeldbank van het Geheugen van Nederland
(Nationaal Archief)



OPEN MONUMENTEN WEEKEND SOEST EN SOESTERBERG 9 EN 10 SEPTEMBER 2023 PROGRAMMA HH. PETRUS EN PAULUSKERK

9 en 10 september a.s. is weer het landelijke Open Monumentenweekend. Aan het programma in Soest en Soesterberg neemt ook de HH. Petrus- en Pauluskerk deel.

Een werkgroep van onze kerkgemeenschap heeft een aantrekkelijk programma ontwikkeld. De werkgroep bestaat geheel uit vrijwilligers. In het bijzonder hebben Wies Sarot en John van Kempen bijgedragen om het programma inhoudelijk vorm te geven. Het ontwikkelde programma richt zich op een brede doelgroep, die een keer wil kennis maken met wat zich nu eigenlijk afspeelt achter die monumentale voorgevel van ons kerkgebouw. Ook onze eigen parochianen zijn natuurlijk van harte welkom! Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die bereid zijn zaterdagmiddag en vooral zondagmiddag bezoekers te ontvangen. *Belangstellenden voor de rol van host(ess) (tijdsblok: 1.5 uur) kunnen zich melden bij Richard van de Loo.*

ZATERDAG 9 SEPTEMBER Programma Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 1, 3764 AW Soest

14.00 – 17.00 uur

De kerk is open voor bezoekers. Expositie van hongerdoeken en van kleding bij kerkelijke vieringen en rituelen. Uitleg hierover en over het mooie interieur is beschikbaar. Er zijn hostess aanwezig om bezoekers weg wijs te maken en vragen te beantwoorden. Mogelijkheid om zelf een kaarsje op te steken. Regelmatig orgelmuziek. Voor kinderen is een speciaal programma ontwikkeld.

ZONDAG 10 SEPTEMBER Programma Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 1, 3764 AW Soest

Na de viering van 10.00 uur, vanaf 11.30 uur bezichtiging van de expositie voor de deelnemers aan de viering.

13.30 – 16.00 uur

Vrije inloop. Expositie van hongerdoeken en van kleding bij kerkelijke vieringen en rituelen. Uitleg hierover en over het mooie interieur is beschikbaar. Twee lezingen (zie onder).

Regelmatig live-muziek, piano/orgel en fluit, door Sylvia Schijve en Helma van der Heijden, twee bevlogen musici. Er zijn hostess aanwezig om bezoekers weg wijs te maken en vragen te beantwoorden. Mogelijkheid om zelf een kaarsje op te steken. Voor kinderen is een speciaal programma ontwikkeld.

13.30 uur live-muziek

14.00 – 14.30 uur lezing

door Marijke Egelie-Smulders over de historie en betekenis van hongerdoeken. *Al vanaf de middeleeuwen worden hongerdoeken gebruikt om in de vastentijd het altaar af te schermen. Ze zijn vaak versierd met kleurrijke voorstellingen van het lijden van Christus en in de wereld. Marijke Egelie is oud-pastoraal werker en bij uitstek deskundig op dit terrein van kerkelijk erfgoed en de rituelen daarom heen. Er is alle ruimte om vragen te stellen.*

Al vanaf de middeleeuwen worden hongerdoeken gebruikt om in de vastentijd het altaar af te schermen. Ze zijn vaak versierd met kleurrijke voorstellingen van het lijden van Christus en in de wereld. Marijke Egelie is oud-pastoraal werker en bij uitstek deskundig op dit terrein van kerkelijk erfgoed en de rituelen daarom heen. Er is alle ruimte om vragen te stellen.

14.45 uur live muziek

15.15 – 15.45 uur lezing door

Wies Sarot over kerkelijke rituelen, in het bijzonder over het gebruik van water. *Water wordt onder meer gebruikt bij de doop, bij een uitvaart, bij de voetwassing op Witte Donderdag en bij zegeningen. Zij zal onder meer putten uit haar rijke ervaring als pastoraal werker in het vicariaat Utrecht. Er is alle ruimte om vragen te stellen.*

16.00 uur einde programma

Namens de vrijwilligersgroep Open Monumenten Dag Soest en Soesterberg, Richard van de Loo

035 – 60 259 51 richard.vandeloo@planet.nl



Hongerdoek uit
Ethiopië 1978



Doopritueel met water

ZANGERS GEZOCHT VOOR PROJECTKOOR 'RONDON HUB OOSTERHUIS'

"Nooit werd iemand weggetild uit de tijd. Maar soms even wordt lijden opgeschort of dragen mensen het samen. Zo zouden wij moeten leven". Uit: 'Het lied van alle dagen'. Tekst: Huub Oosterhuis. Muziek: Antoine Oomen.

Op Eerste Paasdag van dit jaar overleed Huub Oosterhuis, theoloog, dichter en uitgetreden priester. Het grote aantal teksten en gedichten dat hij publiceerde werd gekenmerkt door imponerend en betekenisvol taalgebruik. Antoine Oomen, Tom Lowenthal en Bernard Huijbers componeerden op basis van de teksten van Huub Oosterhuis vele muzikale creaties. In 1997 kwam Huub Oosterhuis in het kader van de Boekenweek met als thema: 'Mijn God' naar de Oude Kerk in Soest. Hij was uitgenodigd door de Stichting Literaire Activiteiten Soest (SLAS) om een aantal, door de koorgroep van het Oecumenisch Avondgebed gezongen liederen van zijn hand toe te lichten. Het was een inspirerende en onvergetelijke avond. Op zondagavond 1 oktober wordt, terugdenkend aan die avond in 1997, in de Emmakerk te Soest om 20.00 uur. Een avond georganiseerd rondom

teksten, gedichten en liederen van Huub Oosterhuis. Een projectkoor zal deze liederen uitvoeren, soms samen met de bezoekers van de avond. Bent u sopraan, alt, tenor of bas? Dan kunt u meedoen! Samen vormen we het projectkoor! Alle partijen van de liederen worden ingezongen en zijn te beluisteren via een website om thuis te oefenen. Daarnaast repeteert het projectkoor 4 keer (steeds op dinsdagavond 20.00 u. in de Emmakerk): 5, 12, 19 en 26 september. Koorrepetitor is Gerrit van Vembde. Graag aanmelden bij Gerrit op vembde@xs4all.nl onder vermelding van de stemgroep (sopraan, alt, tenor of bas).



Gerrit van Vembde



BIBLIODRAMA BIJEENKOMSTEN

Afgelopen maanden is er een oecumenische bibliodrama groep geweest, 1 x p.m. op zondagavonden in de Emmakerk. In het najaar vindt er een vervolg plaats, maar deze groep zit al vol. Daarom start er - bij voldoende belangstelling - een tweede oefengroep 1 x per maand op de dinsdagavond van 19.15 uur tot ca. 21.30 uur. Eenmalig vroeger op de avond, inclusief dan soep met brood. De groep staat open voor alle kerkelijke gezindten en deelname is gratis. Het heet nog oefengroep omdat ik nog in opleiding ben voor docent bibliodrama en nog niet volleerd (maar wel onder supervisie). Dit wordt mijn tweede leerjaar. Ook heb ik een breed kerkelijke HBO-theologie-opleiding gedaan. In mijn dagelijkse leven ben ik leerkracht voor asielzoekerskinderen.

Wat is bibliodrama?

Bibliodrama ontstond zo'n 40 jaar geleden als werkvorm in diverse katholieke en protestantse kerken. Doch het heeft al oudere papieren. Denk bv. aan de Passiespelen van de katholieke kerk. En The Passion op tv is feitelijk ook een soort van bibliodrama. Wat wij echter gaan doen is in een kleinere kring en minder 'voorbereid' waardoor spontaner. Op een creatieve drama-achtige manier gaan we aan de slag met 1 verhaal per avond of onderdelen daaruit.

Er zijn diverse 'methodes' van bibliodrama. Waaronder de lijfelijk spelmatige en de pastoraal-existentiële. Bij de eerste speel je onderdelen uit een verhaal, bij de tweede speel je een verhaal van begin tot einde uit. Beide vormen moet ik leren en worden evenredig aangeboden.

Je hoeft totaal geen spelervaring te hebben, zelfs niet perse gelovig te zijn. Algemene interesse in de bijbel en de verhalen daarin, evenals een zekere nieuwsgierigheid naar deze werkvorm en naar de spontane inbreng van andere deelnemers, zijn wel belangrijk. Geschikt voor deelnemers vanaf de leeftijd 18+ (jonger in overleg). Voor deelname aan deze dinsdagavondgroep moet men wel een trap kunnen lopen, want hij vindt ditmaal meestal plaats in de mooie kelder van de Emmakerk. De groep staat open voor alle kerkelijke gezindten, dus zegt het voort. Voor meer info kunt u onderstaand adres mailen met uw telefoonnummer. Dan neem ik contact met u op. Als u concrete interesse heeft, wordt u verzocht zich nu al aan te melden i.v.m. mijn beeldvorming of de groep vol gaat komen. Er moeten minimaal 8 a 9 deelnemers zijn. Maximum is 10 deelnemers. Vervoer is in overleg mogelijk.

De beoogde data zijn

- dinsdagavond 26 september van 17.15 - 20.00 (iets langer) inclusief kennismaking en gratis soep met brood
- dinsdagavond 31 oktober van 19.15 uur tot ca. 21.30 uur.
- dinsdagavond 21 november van 19.15 uur tot ca. 21.30 uur.
- dinsdagavond 23 januari van 19.15 uur tot ca. 21.30 uur.

Gezamenlijk kiezen we nog een reservedatum i.g.v. ziekte van de spelleider. Uiterlijk in de 3e week van september wordt de knoop doorgehakt, mits al eerder duidelijk is dat er voldoende deelnemers zijn. Dan wordt u daarover bericht.

Deelname is gratis. Wel wordt van de deelnemers de intentie verwacht er alle avonden te zijn, tenzij bij ziekte. Dit vanwege de groepsdynamiek en ook omdat ik mijn opleiding goed wil voltooien. Ook moet men er vooraf mee instemmen dat af en toe een capabele coach/dominee wordt ingevlogen die evalueert en evt. ook meespeelt, evenals met het feit dat ik een groeps-emaillijst aanmaak voor praktische info vooraf aan elke avond. Voor de coach gelden uiteraard dezelfde vertrouwelijkheidsregels rondom het spel. Aan het eind van de serie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het energie gebruik van de avonden.

Voor meer info en/of aanmelding: b.m.h.brinkel@xmsnet.nl of 06 23197971 (buiten schooltijden).

Lief en leed

SOEST

Overleden

Sjaan Verlaan	* 13 januari 1939	† 17 april 2023
Roos Schrandt-Janssen	* 11 december 1937	† 19 april 2023
Corrie Wantenaar-Verhoef	* 14 augustus 1927	† 4 mei 2023
Wim Hilhorst	* 16 mei 1949	† 10 mei 2023
Ben Batenburg	* 9 januari 1937	† 20 mei 2023
Thea Monsee-Blokker	* 31 mei 1935	† 23 mei 2023
Antoon Hartman	* 2 juli 1941	† 4 juni 2023
Antoon van der Leen	* 22 juli 1939	† 4 juni 2023
Paul Schneider	* 17 juli 1939	† 5 juni 2023
Wim Geels	* 17 februari 1933	† 12 juni 2023
Ivo Lanphen	* 19 mei 1945	† 15 juni 2023



Op 28 mei is gedoopt in de HH Petrus en Pauluskerk Wiep van Dijk.
Hij woont met zijn ouders op de Peter van den Breemerweg.



SOESTERBERG

Overleden

Linda van Amelsvoort-Volkerijk	* 4 februari 1949	† 2 mei 2023
Martha Kabalt	* 5 februari 1954	† 4 mei 2023
Arie Smorenburg	* 12 april 1930	† 11 mei 2023
Nelly Westerveld-Gijtenbeek	* 13 juli 1943	† 18 mei 2023
Cor van Eijden	* 18 september 1936	† 20 mei 2023
Pauline Rohof-van den Berg	* 30 augustus 1929	† 10 juni 2023

Gedoopt

In Soesterberg zijn de afgelopen maanden geen kinderen gedoopt.

Lief en Leed

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum etc. en ook als u weet dat iemand iets te vieren heeft. Wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat of leden van de pastoraatgroep? Wij kunnen hier dan aandacht aan schenken.

IN MEMORIAM LINDA VAN AMELSVOORT, 10 MEI 2023.

Lieve Linda, je mocht de strijd niet winnen!

En bent veel te vroeg 2 mei ingeslapen. En bent te snel van ons heen gegaan.

In 1988 kwam je op het gemengde koor St Carolus Borromeus.

Je kwam de alten versterken.

In 1998 werd je voor de eerste keer als bestuurslid gekozen tot 2004

In 2012 werd je weer gekozen en zat daarin tot heden.

Je was een doener en we konden altijd op je rekenen als er iets gedaan

Of georganiseerd moest worden.

We zullen je erg missen.

Rust zacht !



Bestuur St Carolus Borromeus koor Soesterberg.

CHRISTOFFEL, DE MAN DIE ALLES AANKAN

Groot en sterk is Christoffel al zijn hele leven: hem krijgen ze niet klein. Toen hij jong was, hoorde hij bij de ruige jongens. Ja, hij was er zo één die je liever niet wil tegenkomen in het donker. Als hij zin had, kon deze Christoffel met gemak drie jongens optillen en tegen de muur duwen. En dat deed hij ook, gewoon voor de lol. Maar zomaar mensen tegen de muur duwen gaat vervelen.

Als hij wat ouder wordt, besluit Christoffel dat hij iets nuttigs wil gaan doen. Een oude wijze man zegt tegen hem: "Ga bij de rivier wonen en zet je kracht en je lengte in om mensen te helpen die over de rivier heen moeten. Zo zul je doen waar mensen wat aan hebben."

En hij doet zoals de oude monnik hem heeft gezegd. Christoffel gaat wonen bij de rivier. Er is geen brug op die plek, dus de mensen die naar de overkant moeten, vragen aan Christoffel of hij ze kan dragen. Op zijn grote brede schouders draagt hij de mensen naar de overkant. Hij stapt de rivier in, s' winters bij ijs en sneeuw en in de lente als het water hoog staat en snel stroomt. In de zomer als het water zachtjes kabbelt en in de herfst als het stormt. Hij brengt mensen naar de overkant en ook weer terug als het moet. Met koffers voor familiebezoek, met hun rugzakken, wanneer ze op avontuur gaan, met de koopwaar die ze verderop willen verkopen, alles wat ze bij zich hebben. Dat is zijn werk. En zo sterk als hij is, draagt hij alles in zijn eentje.

Op een dag ziet Christoffel een kind op de oever staan; zo klein dat het maar net tot zijn knieën komt. "Kun jij mij naar de overkant dragen?" vraagt het jongentje. "Geen probleem, zegt Christoffel en met een grote zwaai zet hij het kind op zijn brede schouders en stapt met zijn staf de rivier in, zoals hij altijd doet. Maar wat vreemd: iedere stap die Christoffel verder de rivier inloopt wordt het water woeliger. Christoffel vindt het maar niets. Het water is toch altijd wel woelig, maar dit is anders... En sinds wanneer is een kleuter te zwaar voor hem? Toch weegt het kind bij iedere stap zwaarder op zijn schouder. Christoffel zakt steeds dieper en dieper weg in het water. Hij raakt de grond onder zijn voeten kwijt en het water dreigt hem te verzwelgen. Voor het eerst in zijn leven is Christoffel bang. Kan hij, die altijd sterk was, toch niet alles dragen? En hij vraagt aan het kind: "wie ben je eigenlijk? Hoe komt het dat je zo zwaar bent? Het lijkt wel alsof ik de last van de wereld op mijn schouders draag." "Nu, dat zal ik je vertellen," zegt het kind. Ik ben het Christuskind. Ik draag de lasten van alle mensen met mij mee. Zolang jij denkt dat je de sterkste bent en dat jij alles aan kunt, zul je mijn last blijven dragen. Pas als jij stopt met de sterkste te zijn, als je mij mijn last laat dragen, zal jouw last een stuk lichter worden."



Nu begrijpt Christoffel dat hij niet moet denken dat hij alles in zijn eentje aankan. Hij mag zijn zware last met Christus delen. Als hij verder loopt, lijkt het of de rollen omgekeerd zijn. Het kind op zijn schouder wordt met iedere stap lichter; de rivier kalmeert. Als het kind hem vleugels geeft, gaat hij voort. Aan de oever gekomen zet hij het kind neer. Hij voelt de last van zijn schouders verdwijnen. "Kijk," zegt het kind tegen hem: "Weet je dat dit de betekenis is van jouw naam: Christoffel, dat komt van Christophorus. En dat betekent: jij hebt Christus gedragen."

Zo begrijpt de reus dat hij niet altijd de sterkste hoeft te zijn. Als de last te zwaar wordt, laat hij Christus de zwaarste last dragen. Vanaf dat moment is de rivier nooit meer te diep geweest voor Christoffel en is hij nooit meer bang geweest.

Christoffel is de beschermheilige en geluksbrenger van mensen onderweg. Daarom hangt bij menig mens aan de sleutelbos. Degenen die zijn medaille dragen, respecteren en hopen op zijn zegen op hun reizen.

EXTRA VIERINGEN DOOR DE WEEK

Stiltecentrum (bij de Petrus en Pauluskerk) woensdag/vrijdag 9.00 uur, behalve 1e vrijdag v/d maand om 10.00 uur.

De St. Carolus Borromeuskerk is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 10-12 uur voor een gebed, het aansteken van een kaarsje, of om rustig te zitten.

1e Woensdag van de maand om 19.00 uur rozenkrans bidden in het Stiltecentrum. In de meimaand is er iedere woensdag om 19.00 uur gelegenheid om de rozenkrans te bidden.

Vieringen in tehuizen

Molenschot/Daelhoven: Iedere 1e woensdagmiddag van de maand om 15.00 uur in het Grand Café.

De volgende viering zal dan weer zijn op 5 juli as.

Mariëburg: 1x in de maand een viering op zaterdag om 16.00 uur. De eerst volgende is op 15 juli.

Kerken	Tijd	Viering	Voorganger	Koor
PP-za 2 jul	19.00 uur	C	W. Kremer	Inspiratie
CBS-zo 2 jul	10.30 uur	C	W. Sarot	Dames CN
CBS-zo 2 jul	12.00 uur	KK	W. Sarot	
PP-zo 9 jul	10.00 uur	C	PGV	Cantores
CBS-zo 9 jul	10.30 uur	C	PGV	Caroluskoor
PP-zo 16 jul	09.00 uur	E	J. Skiba	Cantores
CBS zo 16 jul	10.30 uur	C	PGV	Caroluskoor
PP-za 22 jul	19.00 uur	E	J. Skiba	Cantores
CBS-zo 23 jul	10.30 uur	E	F. Zwarts	Caroluskoor
CBS-za 29 jul	19.00 uur	E	G. Nijland	Caroluskoor
PP-zo 30 jul	09.00 uur	E	J. Skiba	Cantores
PP-za 5 aug	19.00 uur	E	J. Skiba	Cantores
CBS zo 6 aug	10.30 uur	C	W. Kremer	Caroluskoor
PP za 12 aug	19.00 uur	C	PGV	Cantores
CBS zo 13 aug	10.30 uur	C	PGV	Caroluskoor
15-8-2023 Maria Hemelvaart	geen		geen	geen
PP-zo 20 aug	10.00 uur	C	AvGaans	Cantores
CBS-zo 20 aug	10.30 uur	C	PGV	Caroluskoor
CBS za 26 aug	19.00 uur	C	W Kremer	Gregoriaans
PP-zo 27 aug	09.30 uur	C (gilde)	W Sarot	Canto Nuovo
PP-zo 3 sep	09.00 uur	E	J Skiba	Cantores
CBS-zo 3 sep	10.30 uur	C	W Sarot	Caroluskoor
CBS zo 3 sep	12.00 uur	KK	W Sarot	

Petrus en Pauluskerk

1-2 juli

Ivo Lanphen; Wim Geels; Antoon van der Leen; Paul Schneider; Antoon Hartman; Ben Batenburg; overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Hans de Beer; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst; Cees en Elly Gräffner-Stalenhoef

8-9 juli

Ivo Lanphen; Wim Geels; Antoon van der Leen; Paul Schneider; Antoon Hartman; Ben Batenburg; Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Pastoor Gerard van de Beek; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst

15-16 juli

Ivo Lanphen; Wim Geels; Antoon van der Leen; Paul Schneider; Antoon Hartman; Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; overleden ouders Spijker-Wigtman; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst; Bets Elferink

22-23 juli

Ivo Lanphen; Wim Geels; Herman Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst

29-30 juli

Ivo Lanphen; Wim Geels; Overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst

5-6 aug

Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Hans de Beer; Janny Nuijsink-Versteegen; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst

12-13 aug

Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Dini Backelandt-Hazelhoff (jgt); Kees Kuijer; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst; Wim van Roomen

19-20 aug

Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; overleden ouders Spijker-Wigtman; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst; Bets Elferink

26-27 aug

Voor de leden en overleden leden van het Groot Gaesbeeker Gilde; Harry Rademaker en Riek Rademaker-Beuken; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst

2-3 sept

Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Hans de Beer; overleden ouders Peter Kuijer en Mies Kuijer-Hilhorst

St Carolus Borromeuskerk

1-2 juli

Pauline Rohof-van den Berg; Cor van Eijden; Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

8-9 juli

Pauline Rohof-van den Berg; Cor van Eijden; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos

15-16 juli

Pauline Rohof-van den Berg; Henri Bosch van Drakestein; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

22-23 juli

Pauline Rohof-van den Berg; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos

29-30 juli

Pauline Rohof-van den Berg; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

5-6 aug

Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

12-13 aug

Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

19-20 aug

Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

26-27 aug

Henri Bosch van Drakestein; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

2-3 sept

Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

'ZO ZIET INNERLIJKE VREDE ERUIT'

Alleen op reis, het is uit pure nieuwsgierigheid. En omdat mijn omgeving meldt dat men er niet aan moet denken, neemt mijn reikhalzen toe. Vooral het solo nuttigen van het avondeten in het openbaar schrikt letterlijk iedereen af. Maar wat is het verschil tussen in je eentje lunchen of alleen dineren? Is het ene hip en het andere zielig?

Een andere rondgaande overtuiging is dat je tijdens een solo-reis 'jezelf tegenkomt'. Nu lijkt me dat niet erg en ook bezijden de werkelijkheid. Volgens mij ontmoet je veel meer mensen, dieren, plaatselijke gewoontes en natuurschoon als je ongestoord om je heen kunt kijken, in plaats van te moeten keuvelen met je reisgezelschap.

'Je zou jou toch helemaal voor jezelf hebben'

Met de trein reis ik onder de Noordzee, dwars door Engeland, naar de westkust van Wales. Ik geniet met volle teugen van het uitzicht. Een goede vriend appt: 'Je zou jou toch helemaal voor jezelf hebben.' Inderdaad, m'n eigen gezelschap valt me ook niks tegen. Is er verband tussen innerlijke rust en liefde voelen voor de omgeving?



Op een tussenstation vergeet ik m'n rugzakje. Pas een half uur later heb ik dat in de gaten en haast me terug naar mijn vorige wachtplek. Een jongeman blijkt al die tijd over mijn bagage gewaakt te hebben. Kalm en gewoon overhandigt hij mijn vrachtje. Zo ziet innerlijke vrede er kennelijk uit. Een zegen voor de wereld.

Annemiek Schrijver



Secretariaat, Steenhoffstraat 41 | 3764 BJ Soest, tel.

035 6011320 | secretariaat@marthamaria.nl

www.marthamaria.nl | www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden op dit moment:

Secretariaat: maandag, woensdag t/m vrijdag
van 9.00 – 13.00 uur

De Sleutel: maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 16.00 uur

Als het centrale secretariaat op dinsdag gesloten is,
is het parochiecentrum bereikbaar onder
telefoonnummer 035-7400005 / e-mail:
secretariaatWS@marthamaria.nl

Het secretariaat is gevestigd in parochiecentrum
De Sleutel (bij de HH Petrus en Pauluskerk,
ingang aan de Steenhoffstraat).

In het parochiecentrum kunt u ook terecht
voor een kopje koffie of een praatje.

Reserveringen en verhuur van zalen
via het secretariaat.

Kerken:

HH. Petrus en Pauluskerk

Kerkplein 2

3764 AW Soest

(035-6011320)

Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

St. Carolus Borromeuskerk

Rademakerstraat 159

3769 LB Soesterberg

(0346-351521)

Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

Naast de weekend vieringen zijn er:

Op woensdag en op vrijdag een viering om
9.00 uur in Het Stiltecentrum behorende bij de
HH Petrus en Pauluskerk.

Eerste woensdag van de maand is hier om
19.00 uur rozenkrans bidden.

In de maanden mei en oktober alle woensdagen.

Bankrekeningen

Rekeningnummer algemeen Soest

IBAN NL 90 RABO 0379913194

Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest

IBAN NL 61 RABO 0315996536

Rekeningnummers misintenties en
kerkbijdrage Soesterberg

IBAN NL05 INGB 0000553800

Bereikbaarheidstelefoon voor ziekenzalvingen en uitvaarten 035-6035518

Pastoraatgroep Soest-Soesterberg

Aanspreekpunt en coördinatie van pastoraat, liturgie,
diaconie en catechese

- Soest Rijk van Doorn 0645866594

Locatieraad Soest-Soesterberg

Aanspreekpunt betr. organisatie, financiën,
beheer en onderhoud gebouwen

- Jan Roest voorzitter

035 6018355 jan.rita.roest@ziggo.nl

Aanlevering kopij

Berichten voor 'Op de Hoogte' kunnen gestuurd
worden naar het e-mailadres
redactieWS@marthamaria.nl
of

redactieCB@marthamaria.nl

uiterlijk op **14 augustus 2023**.

Het volgende nummer verschijnt

op **29 augustus 2023**.

Aanmelding 'Op de Hoogte'

Voor toezending kunt u contact opnemen
met ons secretariaat 035 6011320
of secretariaat@marthamaria.nl

