

	<b>WEEKBRIEF</b> <b>27 augustus –</b> <b>10 september 2023</b>	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar <a href="mailto:moniquefijen@hotmail.com">moniquefijen@hotmail.com</a> Zie ook <a href="http://www.marthamaria.nl">www.marthamaria.nl</a>
---	--	--

#### NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

##### **Karin Visser komt Pastoraatgroep en Locatieraad versterken, opvolger van Joop Kemp**

Na het afscheid van Joop Kemp is er in de Pastoraatgroep en Locatieraad ruimte voor nieuwe mensen. Die hebben we gevonden in Karin Visser. Ze woont in de Gruttolaan, samen met haar man Jan en haar zoons Andree en Wilko. Karin werkt bij het Leger des Heils en doet de planning van een verpleeghuis van het Leger in Maarssen. Daarnaast maakt ze graag een ommetje met haar man Jan door de paden en lanen van Maartensdijk. Sinds enige tijd wonen ze daar nadat ze jaren geboerd hebben, eerst aan de Gageldijk en na de herinrichting van het Noorderpark aan de Kooydijk. Het was een grote stap om het agrarische leven los te laten. En ten diepste doen ze dat nog steeds niet. Want echtgenoot Jan werkt nog steeds drie dagen in het groen en zoon Wilko is het liefst rond de boerderij actief. Hij maakt er zelfs zijn beroep van en verblijft daarom nu meer dan twee maanden voor een stage in het boerenleven van Frankrijk. In die zin blijft de opvolging van Joop Kemp door Karin Visser daardoor in agrarische handen. Het spreekt dan ook voor zich dat Karin zich in eerste instantie met de verfraaiing van de tuinen gaat bezighouden. Dat heeft even stilgelegen door het vertrek van Joop Kemp, maar krijgt na de zomer een nieuwe impuls door Karin Visser. Ze schreeuwt haar geloof niet van de daken maar is samen met haar man Jan een regelmatige kerkganger. En ze hebben hun vaste plek, ergens achterin, niet ver van Wim Verheul en de familie Thijs. Daar hebben ze hun eigen stek. En voor Karin blijft dat best bijzonder, want zij heeft door haar huwelijk met Jan de overstap van de protestantse naar de katholieke kerk gemaakt. Daar voelt ze zich thuis, ook omdat ze haar geloof kan beleven in verbondenheid met haar man en haar kinderen. We zijn blij met de komst van Karin in ons midden en wensen haar alle goeds, in onze bestuursorganen maar ook in het geheel van onze geloofsgemeenschap. En we voelen ons rijk en bevoorrecht dat er steeds weer nieuwe mensen opstaan om verantwoordelijkheid te dragen voor de voortgang van onze dorpskerk. Dat is nooit vanzelfsprekend, zeker niet in deze tijd. En daarom zeggen we bij voorbaat tegen Karin: dankjewel voor je bereidheid je in te zetten voor onze geloofsgemeenschap en zegen over je activiteiten voor onze kerk. En het is tekenend voor Karin dat ze Joop Kemp natuurlijk wel graag blijft betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden in en rond de tuin.

---

##### **Komt allen naar komende zondag 27 augustus om 10.00 uur naar de kerk voor de Startzondag**

Je kunt niet vroeg genoeg van start gaan. Dat is de gedachte achter de startzondag reeds eind augustus. Er zijn kerken die pas eind september of begin oktober de startzondag hebben, maar dan is het alweer bijna Allerzielen en zijn de voorbereidingen voor Allerzielen en Advent met Kerstmis in volle gang. Dat vinden we veel te laat en daarmee sluiten we ook niet aan bij de traditie in de Sint Maartenskerk. Want bij pastor Gerard de Wit was het juist gewoonte om altijd op de laatste zondag van augustus het weerzien te vieren na de vakantietijd. Die traditie volgen we graag. En daarom pakken we komende zondag 27 augustus uit: met koffie en gebak, met een opmerkelijk praatje van Jos van Cleef die op een rijtje zet hoe het gaat met onze geloofsgemeenschap, met een verrassende traktatie voor iedereen aan het begin van de middag. We zullen smullen van het lekkers, maar we gaan ook genieten van de ontmoeting met elkaar en van de eucharistieviering met pastor Jozef Wissink als voorganger. Komt allen naar de kerk van Sint Maarten, zondag 27 augustus om 10.00: om

het geloof te vieren, de geloofsgemeenschap te bevestigen en bemoedigen, maar ook om ervan te genieten dat we een vitale kerk zijn in deze tijd van krimp.

---

### **We zoeken naar een meer actieve betrokkenheid van 30'ers en 40'ers in onze gemeenschap**

Op de open avond na het sterven van pastor Gerard de Wit waren Anouk Dijkkamp en Frank Mulder aanwezig. En ze waren daar niet zonder reden. Ze wilden op hun eigen manier nog eens aangeven wat de overleden pastor voor hen had betekend. Niet met beleidsplannen en ingewikkelde projecten, maar door tot op het laatst van zijn leven naar jonge mensen te luisteren. Hij nodigde hen uit om hun verhaal te doen, hij gaf hun in het fraterhuis van Zeist/De Bilt ruimte om elkaar te ontmoeten en hij gaf betekenis in gelovige zin aan hun verhalen. Ook dat is kerk zoals Christus dat ooit bedoeld heeft: als kleine huiskringen samenkomen om te luisteren naar elkaar en te bidden met elkaar. Anouk Dijkkamp en Frank Mulder vertelden nog geen 24 uur na het sterven over die gedrevenheid van pastor Gerard de Wit om verbonden te willen zijn met jonge mensen en jonge gezinnen. Zelfs op zijn laatste avond – hij was al terminaal – zijn er nog berichten over en weer gegaan tussen Frank Mulder en pastor Gerard de Wit. Deze verbondenheid en deze verhalen hebben we vanuit Locatieraad en Pastoraatgroep ervaren als een oproep door de dood heen om zijn werk voort te zetten. Daarom zoeken we naar wegen om de stem van jonge mensen te laten horen en de verbondenheid zichtbaar te maken zonder dat we verwachten dat jonge gezinnen elke week in de kerk zijn. Maar het is wel onze opdracht – in het spoor van pastor Gerard de Wit – om verder te gaan met zijn werk onder en met jonge mensen.

---

### **Themaviering op 3 september, met de schermen om hardop mee te zingen**

Steeds meer mensen geven aan dat ze de schermen in onze kerk een grote verrijking vinden. Om mee te zingen en zo hardop hun betrokkenheid te tonen, maar ook om eigentijdse verhalen en liederen per video mee te krijgen. Want dat doen we met de themavieringen. We vieren echt de liturgie maar nemen de kerkgangers aan de hand van video's mee langs het thema. Na de vreugde van het weerzien op 27 augustus is er ook de realiteitszin van begin september: hoe ga je om met pech en tegenslag, wat doe je als het leven niet gaat zoals je gehoopt had? Want ook dat is de werkelijkheid van velen in de vakantietijd: mensen krijgen ook slechte berichten en zoeken steun. Wat betekent dan je geloof? En waar vind je nog meer steun? Met eigentijdse video's en verhalen gaan we de diepte in tijdens deze themaviering. Wees welkom en laat u troosten door mooie verhalen, video's en liederen.

---

***Donderdag 7 september bent u weer welkom aan de Tafel van Sint Maarten.  
Deur open om 17.45 uur, om 18.00 uur gaan we eten. Opgeven via 06-83076407 vòòr 5 september.***

<b>Zondag 27 augustus 10.00:</b> <b>Eucharistieviering</b> <b>Pastor Jozef Wissink</b> <b>Samenzang</b>	<b>Zondag 3 september 10.00:</b> <b>Themaviering</b> <b>Gea Lenssinck en Leo Fijen</b> <b>Samenzang</b>	<b>Zondag 10 september 10.00:</b> <b>Woord- en communieviering</b> <b>Anton Sonderman</b> <b>Maartenskoor</b>
--	--	--

**Misintenties 27 augustus:** heer en mevrouw Theo en Boukje Andringa – Brattinga; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; heer; Wim van Rijkom; heer en mevrouw Henk en Loes Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink – Korrel  
**Misintenties 3 september:** heer Etwald Goes; ouders De Groot – Gijsberts; heer en mevrouw Gerard en Willy van der Horst - van Eijk; heer Pierre Römers; pastor Gerard de Wit; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg

