



HH. Michaël en Laurens



Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025
Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – www.katholiekekerkdebilt.nl

Mededelingen

Nr. 36 – 17 september 2023



Collecte eigen kerk

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 17 september 2023

11:00 u: Eucharistieviering

Voorganger: G. Nijland,
Ecclesiakoor

Intenties:

Maria Catharina La-Poutré, Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven en Anne Kappen en Francisca Maria Ang van wie we kort geleden afscheid hebben genomen

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 24 september 2023

10:00 u: Communieviering

Voorgangers: Irene Elsevier en Jacqueline van Gaans

Intenties: Overleden ouders Van den Brink-Ruizendaal,

Dirk en Susanna Teunis-Sowma en Francisca Maria Ang van wie we kort geleden afscheid hebben genomen.

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, Zondag 1 oktober 2023

10:00 u: Communieviering

Voorgangers: Irene Elsevier en Joke Vroom

OPBRENGST COLLECTE:

Zondag 3 september: € 128,80 voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap

'Genees de aarde en alles wat ademt en leeft.' dat is de uitnodiging van paus Franciscus aan ons tijdens de **Scheppingsperiode**. De Scheppingsperiode omspannt de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het initiatief om extra aandacht voor de schepping te hebben is ontstaan binnen de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken, en uitgegroeid tot een oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken.

'Wie verspillingvrij eet zorgt voor de planeet', zo luidde één van de slogans afgelopen week waarin het voorkomen van voedselverspilling veel aandacht kreeg. Bewust omgaan met voedsel past helemaal bij het derde Laudato Si' doel:



3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, *ethische consumptie*, ethische investeringen, divesteren uit fossiele brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet en de mensen, investering in hernieuwbare energie, enz.

Op de website van samen tegen voedselverspilling (<https://samentegenvoedselverspilling.nl/tips-voor-thuis/>) worden tips gegeven om zorgvuldiger met ons eten om te gaan. Enne...samen tegen voedselverspilling mag natuurlijk het hele jaar door!

De Gerardus kalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittum, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!' Op de achterkant staan afwisselend gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittum worden georganiseerd

(zie ook op internet: www.kloosterwittum.nl)

De Gerarduskalender 2024 kost € 9,75

Op donderdag van 9:00-12:00 uur te koop op het secretariaat.

Op woensdag 4 oktober gaat in Hoogland opnieuw de cursus RK voor beginners van start.

In deze cursus maak je kennis met ons mooie geloof aan de hand van het kerkelijk jaar.

Heb je het gevoel dat je geloofskennis wat verouderd of verwaterd is, wil je alsnog je vormsel doen of gedoopt worden,

meld je dan aan bij pastor Wies Sarot of Ivonne Stronks.

Je kan je natuurlijk ook opgeven via het secretariaat.

Met vriendelijke groet, Wies Sarot

Timmer mee aan de weg

06-57645491

l.m.sarot@hetnet.nl

