



HH. Michaël en Laurens



Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025
Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – www.katholiekekerkdebilt.nl

Mededelingen
Nr. 38 – 1 oktober 2023



Collecte eigen kerk

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,

Zondag 1 oktober 2023

10:00 u: Communieviering

Voorgangers: Irene Elsevier en Joke Vroom

Intenties: Reaven Tobia, Francisca Maria Ang van wie we kort geleden afscheid hebben genomen.

WOENSDAG 4 oktober 2023

10:00 u: Eucharistieviering

Voorganger: J. Skiba

Intenties: Reaven Tobia, Francisca Maria Ang van wie we kort geleden afscheid hebben genomen.

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,

Zondag 8 oktober 2023

11:00 u: Eucharistieviering

Voorganger: J. Skiba

Intenties: Reaven Tobia, Francisca Maria Ang van wie we kort geleden afscheid hebben genomen.

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,

Zondag 15 oktober 2023

10:00 u: Communieviering

Voorgangers: Jacqueline van Gaans en Kees van Gestel
Ecclesiakoor

OPBRENGST COLLECTE:

Zondag 24 september:

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap. € 111,40

Wereldmissiedag: . € 147,88

'Genees de aarde en alles wat ademt en leeft.' dat is de uitnodiging van paus Franciscus aan ons tijdens de Scheppingsperiode. De Scheppingsperiode omspannt de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het initiatief om extra aandacht voor de schepping te hebben is ontstaan binnen de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken, en uitgegroeid tot een oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken.



7. Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak:

bevordering van belangenbehartiging en van campagnes die mensen opzetten, vanuit de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke ecosystemen, enz...

We horen vandaag in het Evangelie over 'Ja' zeggen en 'Nee' doen. Is dat ook niet vaak onze houding tegenover de schepping? Dat we wel mooie woorden hebben, zelfs vol goede voornemens zijn, en dat er dan toch zo weinig van terecht komt omdat, vult u maar in.

Wat kan helpen, is het samen te doen. Samen kunnen we meer dan ieder alleen. Laten we klein beginnen, bij onze eigen geloofsgemeenschap hier in De Bilt. En laten we eens kijken naar wat we, op heel kleine schaal, kunnen veranderen aan onze manier van leven hier.

Vorige winter hebben we al – noodgedwongen – een start gemaakt door de kerk niet meer zo warm te stoken, en gebruik te maken van fleece dekentjes. Hier kunnen we mee doorgaan.

Is er misschien een groepje vrijwilligers met groene vingers die van de binnentuin van de pastorie een bloementuin willen maken? Dit stukje

grond is niet in gebruik en zo kunnen we van dit ongebruikte stukje grond onze eigen bloemen kwekerij maken en hier snijbloemen van het seizoen kweken.

En het is goed als aandacht voor de schepping gepaard gaat met een antwoord op de Schreeuw van de Armen, zoals het in het tweede Laudato Si' doel beschreven staat: aandacht voor kwetsbare groepen. Dit kan o.a. door het kopen van Fairtrade producten, bijvoorbeeld de koffie en thee die we hier schenken. Hier hangt wel een prijskaartje aan, maar dat moeten we met elkaar toch kunnen betalen?

Zomaar wat ideeën van zaken die we samen op kunnen pakken.

MALAWIZONDAG: 15 OKTOBER 2023

In tegenstelling tot andere jaren vieren we MALAWIZONDAG dit keer halverwege de maand en wel op 15 oktober.

In die viering willen we graag **EEN BOOMPJE OPZETTEN**.

U kent die uitdrukking wel: we willen graag met u bijpraten over ons Malawiproject van onze Michael- en Laurens geloofsgemeenschap. Maar we willen graag meer.

In de NIEUWSBRIEF van augustus hebben we verteld over de plannen met het landbouwproject in Mwanza, namelijk het planten van bomen om bodemverbetering tot stand te brengen en voor fruitproductie. Dat plan gaan we verder laten uitvoeren en daarvoor hebben we uw hulp nodig. We willen met uw hulp daar **EEN BOOMPJE LATEN OPZETTEN**. Niet één boom, maar 5000 bomen. Hoe we dat samen met u willen gaan doen leggen we graag op 15 oktober aan u uit. Bent u al nieuwsgiering geworden? Kom dan op 15 oktober naar de viering in de Michaelkerk om 10.00u, zodat u niets hoeft te missen. Daarom zeggen we graag: Tot dan!



De Gerardus kalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittum, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!' Op de achterkant staan afwisselend gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittum worden georganiseerd

(zie ook op internet: www.kloosterwittum.nl)

De Gerarduskalender 2024 kost € 9,75

Op donderdag van 9:00-12:00 uur te koop op het secretariaat.