

	WEEKBRIEF 22 oktober – 5 november 2023	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	---	--

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
MEDEPAROCHIAAN ROY von ENDE OVERLEDEN

Op vrijdag 20 oktober vond in onze kerk de kerkelijke uitvaart plaats van Roy von Ende, tientallen jaren woonachtig in de Spechtlaan, altijd lid van onze geloofsgemeenschap en zichtbaar in onze kerk op de christelijke feestdagen. Hij stierf toch nog onverwacht in een verpleeghuis in Bussum op 78-jarige leeftijd. Zijn drie kinderen, Ron, Roger en Jessy, hebben de uitvaart voorbereid. En vooral zijn dochter uit zijn tweede huwelijk, Jessy, is bij velen van ons bekend. Zij was misdienaar, is gedoopt, deed eerste communie en kreeg het vormsel, zij deed echt mee aan het gelovig leven van onze kerk. Ze woont tegenwoordig in Bilthoven en vond het fijn om in de kerk die zoveel voor haar betekende een laatste groet aan haar vader te brengen. Dat gebeurde in een viering die een combinatie was van katholieke rituelen, waar Roy aan hechtte, en moderne en Indische liederen. Die werden via de schermen ten gehore gebracht. Roy was een van de 300.000 mensen die niet meer geduld werden in Indonesië en hun toevlucht moesten zoeken in Nederland. De eerste jaren bracht hij met vader en moeder in barakken door. Die tijden, niet meer welkom in het land van je geboorte en ook nog niet thuis in Nederland, hebben hem bepaald. Dat waren de wonden die hij met zich meedroeg en waar hij niet vaak over sprak. Zoals hij het sindsdien moeilijk vond om over zijn gevoelens te spreken. Hij was meer een doener die steeds de vreugde van gezelligheid en familie zocht, hij was ook een mens die steeds weer nieuwe uitdagingen aanging en hij was de vader die liever goed deed dan er over sprak. Dat kwam allemaal terug in het uur van afscheid, vrijdag 20 oktober, in de kerk van Sint Maarten. En natuurlijk gebeurde dat onder de bezielende regie van Anton Sonderman die deze vieringen coördineert.

AFSCHEID RIEN DIEKER – DE WIT IN WEESP

Als iemand veel heeft betekend voor de familie van onze pastor Gerard de Wit, dan is dit wel Johan van Stralen, samen met zijn vrouw Joke. Ze lopen in alle hoogtepunten en diepe dalen op met de familie. Bij het sterven van zus Philo, deze zomer, een paar maanden na het overlijden van pastor Gerard de Wit. Toen stond Johan dicht bij de familie en zorgde hij ervoor dat de paaskaars van onze pastor centraal stond bij het afscheid van zus Philo. Zo was broer Gerard toch aanwezig bij het laatste afscheid van zijn zus. Nog geen twee maanden later stond die paaskaars er weer, nu in Weesp, bij de uitvaart van een jongere zus, Rien. En Johan was er ook weer bij om de voorbeden te lezen en zo onze kerk te vertegenwoordigen. Op een ontroerend afscheid in de kerk van Laurentius en Maria Magdalena die helemaal vol zat en waar mooie woorden werden gesproken. Zo troost hij de familie die in korte tijd zeer beproefd wordt: Gerard, Philo en Rien, binnen een half jaar gestorven. En daarbij ook nog eens het drama van neef Jurgen Damen, de huisarts die in Rotterdam werd doodgeschoten. Dat zal allemaal meewegen bij de nabestaanden als we op 19 november de grafsteen van pastor Gerard de Wit gaan inzegenen, na de viering in onze kerk op zondagochtend. Op de geboortedag van onze pastor staan we dan nog eens stil bij zijn leven.

EVA SKUSA EN HET HEENGAAN VAN HAAR ZOON KOERT

Donderdag 12 oktober kreeg Eva Skusa, trouwe kerkganger en zeer betrokken lid van onze geloofsgemeenschap, het droeve nieuws dat haar zoon Koert op 56-jarige leeftijd plotseling is overleden. Dat was een grote schok voor Eva, temeer omdat zij deelnemer was aan de reis van 38 Maartensdijkers naar Twente en Kevelaar. Van het ene op het andere moment moest zij de reis afbreken. Zij werd goed opgevangen door haar familie in Hilversum. Op donderdag 19 oktober was het laatste afscheid van Koert. We wensen Eva heel veel sterkte en vragen om gebed, voor Koert en voor moeder Eva.

REIS MAARTENSKERK NAAR MARIAKAPellen EN LANDKRUISEN

Om de paar jaar trekken we als gemeenschap van Sint Maarten erop uit: om de gemeenschap te versterken en het geloof te verdiepen. Zo hebben van 9 tot en met 12 oktober 38 mensen van onze kerk een reis gemaakt naar kapellen en kruisen in Twente. Maria stond daar centraal, in Borne, Tilligte en andere plekken, vaak in oude traditionele kapellen, soms ook in heel nieuwe rustplekken. Er komen nog steeds Mariakapellen bij: noem het een plek voor iedereen, kerk buiten de kerk. Als mensen minder naar de kerk gaan, dan trekt Maria naar de mensen. Zo is ook Kevelaar in Duitsland ontstaan, als een plek waar Maria de mensen riep. Daar hebben we ook het geloof gevierd, net als in ons kloosterhotel bij de Franciscanessen van Denekamp. De zusters daar hebben ons hart gestolen, met hun blijheid, hartelijkheid en geloof. Ze vierden hun geloof zingend en dansend, wij deden graag mee. Maar ze kunnen ook stil zijn, zoals op woensdagmorgen vroeg. In stilte en met mooie beelden werden we verbonden met Christus. Dat gebeurde maandagmiddag ook in Lattrop. Daar vertelde diaken Jan Kerkhof Jonkman over kinderen die doodgeboren werden en niet in gewijde aarde begraven mochten worden. Dat heeft veel verdriet gegeven. Ook bij deelnemers aan onze reis. Dat was een pijnlijk maar ook onvergetelijk moment. De katholieke kerk vaart nu een andere koers, gelukkig maar. Voor de kinderen en hun vader en moeders, hun broers en zusters zijn er nu overal monumenten. Omdat het niet vergeten mag worden en omdat ieder mens een beeld van God is en een naam heeft. Tenslotte was er nog een dagje Ootmarsum, met als verrassing de komst van burgemeester Arjen Gerritsen die ons altijd een goed hart heeft toegedragen en begin november commissaris van de koning wordt in Flevoland. Over deze reis heeft **Thea van Breukelen** het volgende gedicht gemaakt dat ze afgelopen zondag heeft voorgedragen, na de viering in onze kerk.

*Door Tiny Alberts omgepraat
Ga toch mee, het kan geen kwaad,
je zult eens zien hoe leuk het is
Zo af en toe een H. Mis
In een kerk of kapel
maar dat zien jullie dan wel
En in het mooie Twente daar
Staat de koffietafel klaar
Vertrek vanaf St. Maartenskerk
Dat was nog maar het halve werk
Bij Deventer koffie met gebak
Zaten wij op ons gemak
Maar snel weer door naar Twenteland
Anders liep het uit de hand
Mooie kapelletjes op de route
Daar konden wij Maria groeten
En bij begraafplaats Lattrop*

*Maakten wij een lange stop
Wij hebben allen daar getreurd
Om wat er vroeger is gebeurd
Wat een vreselijk verhaal
In tranen bijna allemaal
Bij aankomst in 't Franciscushuis
Voelde iedereen zich thuis
Wat 'n welkom kregen we daar
En het eten stond al klaar
In de mooie Clarazaal
Aten wij ons avondmaal
In "Huis Singraven" rondgeleid
Wat een rijkdom in die tijd
Lopend naar het restaurant
"De Watermolen" aan d' overkant
Ootmarsum in de mooie kerk
Was 't geluid niet al te sterk*

Maar Leo heeft toen toegezegd
En later alles uitgelegd
Vervolgens een terrasje pikken
Of lekker aan een ijsje likken
Ook tekst en uitleg werd gegeven
Over het Franciscanessenleven
Met mooie beelden op de wand
Was het erg interessant
Daarna werd het dolle pret
En konden we nog niet naar bed
3 zusters kwamen ten tonele
Het leken wel professionelen
Met hun leuke Indo-dans
Kregen w'allemaal de kans
Om mee te dansen en te zwaaien
En 'n paar maal rond te draaien
Ook moeder overste, heel stoer
Ging met de beentjes van de vloer
Van links naar rechts, naar achter, voor
Ze schuifelde overal tussendoor
Eenmaal angsten uitgestaan
Toen de bus op smalle laan
Achteruit reed langs een geul
Dat werd voor sommigen haast te veul
Op woensdag allen stipt op tijd
Met z'n allen aan 't ontbijt
We gingen nu naar Kevelaer
Lunch in het priesterhuis aldaar
De kleine Kruisweg liepen wij
En iedereen was daar weer bij
Pastoor Wissink, onze held

Waar iedereen op is gesteld
Ging in de Kaarsenkapel voor
We zaten daar met luisterend oor
Weer een pelgrimage dag
Vol devotie, traan en lach
Toen we in de bus weer zaten
En gezellig konden praten
Kwam er plots' een grote schaal
Met snoepjes voor ons allemaal
En was 't soms een lange toer
Dan werden we ook voorzien van voer
Met een zak vol krentenbollen
Kwam Ineke de bus door hollen
Koffie, limonade, thee
Van alles reisde met ons mee
Een lange rit achter de rug
Iedereen kwam voldaan weer terug
De laatste ochtend ging de bel
Voor de Mis in de kapel
Prachtig werd er daar gezongen
Tranen heb ik toen verdrongen
't afscheid deed een beetje pijn
Graag zouden wij er langer zijn
Na 4 waardevolle dagen
Stapten wij weer in de wagen
En werden we met volle kracht
Naar Maartensdijk weer teruggebracht
Het was gezellig en heel fijn
Om samen, met elkaar te zijn
Het heeft ons heel erg goed gedaan
Om toch maar mee op reis te gaan.

29 OKTOBER 09.30 UUR OECUMENISCHE VIERING IN ONTMOETINGSKERK

Deze oecumenische viering is iets anders dan gewoonlijk: het Maartenskoor zingt in de Ontmoetingskerk. Dit idee is ontstaan vanwege het feit dat sinds enkele jaren drie leden van deze kerk, Marianne Boorsma, Eduard Verhoef en Piet Groen, met veel enthousiasme meezingen in het Maartenskoor. Allen welkom in deze viering!

WERELDMISSIEMAAND

Dit jaar is de opbrengst van de collecte op 22 oktober bestemd voor de christenen in Libanon. Voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw.
Dankjewel!



Aan alle parochianen van de Sint Maartenskerk,

Zoals velen van u inmiddels weten zijn de voorbereidingen voor het opknappen van de **parochietuin**, m.n. het gedeelte voor de Mantel, in volle gang.

Er is inmiddels gesproken met een hovenier over de eventuele werkzaamheden en er is een plan gemaakt.

Dit plan zal in het begin van de maand november ten uitvoer worden gebracht.

In dit plan wordt er zeker ook ruimte gemaakt en gehouden voor het planten van bomen, struiken e.d.

Nu komt onze vraag aan u: heeft u misschien stekjes/plantjes/struiken over die wij een mooie plaats in de tuin mogen geven?

Als u iets voor de tuin wilt geven, zou u dit dan willen doen in de week van 6 tot en met 11 november?

U mag dit afgeven/neerzetten bij Kees van Rooijen, Gruttolaan 25.

Wij kijken uit naar uw bijdrage en willen u hiervoor hartelijk dankzeggen.

Namens de Tuincommissie, Joop Kemp, Kees van Rooijen en Karin Visser

Zondag 22 oktober 10.00 uur: Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink Collecte MISSIO	Zondag 29 oktober 09.30 uur: Oecumenische viering In Ontmoetingskerk Corrie van Es en Isabella Goosens Maartenskoor	Donderdag 2 november 19.00 uur: Allerzielenviering Uitvaartgroep
--	--	---

Misintenties 22 oktober: de heer Roy von Ende; mevrouw Laura Jansen – van den Heuvel; mevrouw Johanna Bitter - van Vlerken; mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer Johannes van der Kaay; ouders Kemp - van de Burgwal; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; ouders Stornebrink - Korrel

Misintentie 29 oktober: de heer Roy von Ende; mevrouw Laura Jansen – van den Heuvel; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg

