

	WEEKBRIEF 5 – 19 november 2023	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	---	--

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Namen noemen met Allerzielen donderdag 2 november om 19.00 uur in Maartenskerk

De Sint Maartenskerk in Maartensdijk heeft een bijzondere gedenkplek die centraal staat in de viering van Allerzielen, donderdag 2 november om 19.00 uur. Alle overledenen sinds 1966 hebben een tastbare plaats in de kerk. Daar zijn ze altijd aanwezig, als dierbaren die niet vergeten mogen worden. Meer dan 300 namen zijn te vinden bij het Memoriale. En zij staan centraal bij de herdenking van de doden met Allerzielen. Want de overleden dierbare is nooit vergeten, ook niet 20 of 25 jaar na het sterven. Misschien is dat ook wel de urgentie van Allerzielen jaarlijks: het is nooit voorbij. En steeds vaker missen nabestaanden een plek om even een kaarsje op te steken. Want ook in onze kerk maken we mee dat nabestaanden voor een afscheid in het crematorium kiezen. Juist tegen deze achtergrond is het dan belangrijk dat de naam van je vader of moeder, van je man of broer, van je dochter of zoon ergens terug te vinden is. Bij ons is dat het Memoriale.

We zijn in al die namen een geloofsgemeenschap van levenden en doden. We geloven dat onze overleden dierbaren nooit ver weg zijn en altijd met ons verbonden blijven in God. Dat drukken wij het hele jaar uit met alle namen in de hoek van het Memoriale. En met Allerzielen staan deze namen van overleden naasten centraal. Natuurlijk hebben we dan aandacht voor de mensen die afgelopen jaar gestorven zijn, maar we vergeten niet de andere overledenen. Meer dan 15 jaar geleden kan voor de nabestaanden als één dag of één uur voelen. In de dood is geen tijd, het verdriet en

de rouw kunnen na verloop van tijd juist sterker worden.

In veel kerken blijven de namen van de overledenen korte tijd zichtbaar, in onze eigen Maartenskerk is dat voor altijd. Dat heeft een reden die iedereen kent en hier nog eens herhaald wordt. Omdat we heel lang geen eigen begraafplaats hadden, hebben we er toen voor gekozen om de namen in de kerk een tastbare plaats te geven. Zo zijn de overleden dierbaren altijd bij ons. En dat zie je terug op zondag als nabestaanden een kaarsje opsteken bij het Memoriale. Met Allerzielen, op 2 november, kan iedereen dat doen. Dan gaan we met een kaarsje allemaal naar deze bijzondere plek toe: om het licht te ontsteken voor onze naasten, kort of veel langer geleden overleden. En we kunnen op deze manier extra troost bieden. Want ook als er geen graf is, dan is er deze wand met alle namen en dan blijft er toch een tastbare plek om te rouwen. Donderdag 2 november – onze Allerzielenviering - is in handen van de uitvaartgroep van de Sint Maartenskerk. Die bestaat uit Mieke Burgers, Ineke Geurtsen, Johan van Stralen en Edith Boekhout. Zij zijn op deze avond samen met de voorgangers Anton Sonderman en Leo Fijen een luisterend oor voor iedere nabestaande, maar zeker voor hen die kort geleden een dierbare hebben verloren. Voor hen is er voorafgaande aan de viering van Allerzielen een speciale maaltijd in De Mantel. Zo krijgt de viering in de kerk een intieme voorbereiding. Na afloop is er in diezelfde Mantel koffie of thee voor iedere aanwezige. Want kort of langer geleden, de dood is nooit voorbij, het verlangen naar troost blijft, bij iedere nabestaande.

Troostende tekst – Lucht zo blauw, hemelsblauw

*Ik zoek naar jou in die mooie blauwe lucht
wanneer de ochtend een nieuw begin wil maken
ik wacht op jou, weet het soms ook niet meer en zucht
zeker als mijn stem maar niet op niveau wil raken.
Ik luister nog steeds naar jouw woorden
of ze nu flauw zijn dan wel getuigen van wijsheid
het maakt allemaal niet uit: als ik jou maar hoor
mooier kan een geschenk niet zijn
daarom geeft het niet als ik je niet zie in onze favoriete oorden
met ogen dicht ben je altijd in mijn hart, mijn liefdesdomein.
Nu de herfst op haar laatste benen loopt
met kleuren van rood, bruin en geel
betekent het voor mij meer dan ik had gehoopt
dat ik jou altijd kan roepen, want ik ben jou nooit teveel
Rouwen is hard werken, het blijft daarom moeilijk vooruit te kijken
met lange en soms verdrietige dagen zonder jou
maar ondanks alles begint het er steeds meer op te lijken
dat jij er bent, altijd, voor mij in het hemelsblauw.*

**Originele tekst, Sky so blue, bron This England, Autumn 2023
vertaling Henny van Breukelen en Leo Fijen**

Harde werkers op de achtergrond

Juist in deze dagen van Allerzielen is het goed om stil te staan bij de vrijwilligers die - buiten het zicht van kerk en Mantel - onze speciale begraafplaats op orde houden. Nog laatst hebben deze vrijwilligers op zaterdagochtend in de regen het noodzakelijke onderhoud gepleegd. In deze maand dat protestanten en katholieken hun doden gedenken brengen we een ode aan deze vrijwilligers die ook nog eens op het idee zijn gekomen om een prachtig veld met wilde bloemen te scheppen. Ieder die bij een begrafenis is betrokken, loopt langs dat veld terug naar het dorp. Dat veld met bloemen is een teken: dat de dood niet het laatste woord heeft en dat de overledenen altijd met ons verbonden blijven en in onze harten en bij God voortleven. Dank aan: Peter Lanz, Marcel van Rhee, Johan de Waal, Geert Boorsma, Argo Burger, Corrie van Es, Wouter van de Kamp, Stephan Burgers, Ton Thijs, Joop Kemp, Arie Kemp, Barend Huiden, Wim Verheul.

Themaviering 5 november in het teken van delen van vrede

Aan de vooravond van Sint Maarten staat de themaviering natuurlijk in het teken van delen van vrede. Als er ooit een tijd is geweest die hunkert en verlangt naar het delen van vrede, dan is het deze tijd. In het spoor van Sint Willibrord (7 november) en onze patroon Sint Maarten (11 november) laten we concrete en inspirerende voorbeelden zien van mensen die anders met geweld en oorlog omgaan, die anders met armoede en honger omgaan en die anders met polarisatie en tegenstellingen omgaan. Zo willen we recht doen aan onze opdracht als kerk, het voorbeeld van Sint Maarten volgen en alle kerkgangers een boodschap van hoop en perspectief geven. Kom dus naar deze themaviering en laat u bemoedigen, want er zijn andere wegen dan oorlog en geweld.

Donderdag 9 november weer Open Tafel van Maarten

Het is een jaar geleden dat we gestart zijn om één keer per twee maanden samen te eten in De Mantel. Het kookteam (Yvonne, Diana, Ida, Mieke, Gea en Isabella) hebben er altijd zin in om de gasten van heerlijk eten te voorzien. We proberen er steeds een klein feestje van te maken. De gasten zorgen altijd voor de gezelligheid. Ons thema deze keer is **winterkost**. De zaal gaat om kwart voor 6 open. Om 6 uur start het samen eten. Er zijn

nog een paar plaatsen vrij. Bel uiterlijk komende zaterdag met: 06-83076407.



Verkrijgbaar bij Monique Fijen-Mulder, 06-20962840

Donderdag 2 november 19.00:
Allerzielenviering
Anton Sonderman en
Leo Fijen

Zondag 5 november 10.00:
Themaviering
Leo Fijen
Samenzang

Zondag 12 november 09.00:
Woord- en communieviering
Diaken Antoon van Gaans
Samenzang

Misintenties Allerzielen: heer en mevrouw Theo en Boukje Andringa – Brattinga;
de heer Pim Bolck; mevrouw Corrie Bongenaar; heer Roy von Ende; heer Etwald Goes;
heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; mevrouw Mieke van Lijden - ter Heerd;
heer Cees Miltenburg; mevrouw Nely Mulder - van der Peet; mevrouw Cor Nieuwenhuizen;
mevrouw Mechtild Oosterling - van der Pluijm; ouders Stornebrink – Korrel; pastor Gerard de Wit

Misintenties 5 november: heer Pim Bolck; heer Roy von Ende; ouders De Groot – Gijsberts;
ouders Lenssinck; Van den Brink en Vendrig; heer Frans Cornelus Smet; heer Joop Uppelschoten

Misintenties 12 november: pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; pastoor Van Leur;
frater Bruno Peters; mgr. Van Straelen ; heer Roy von Ende; mevrouw Ria Kemp – Berntzen;
mevrouw Mechtild Oosterling - van der Pluijm