

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
November 2023



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 19 november**, 33^e zondag door het jaar, **10:00** Eucharistieviering , celebrant: J. Oude Vrielink ofm en diaken A. van Gaans
 - **Dinsdag 21 november**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 26 november, Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel
 - **Dinsdag 28 november**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 3 december**, 1^e zondag van de Advent, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 5 december**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 10 december**, 2^e zondag van de Advent, **11:00** Eucharistieviering , celebrant: pastoor J. Skiba
 - **Woensdag 13 december**, **10:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
 - **Zondag 17 december**, 3^e zondag van de Advent, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en J. van Gaans, m.m.v. Memento
 - **Dinsdag 19 december**, **10:00** gebedsviering,
-
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
 - Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/> De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

Eucharistieviering op woensdag

Op woensdag 13 december is er weer een Eucharistieviering op een weekdag. Meer informatie hierover kon u lezen in de Nieuwsbrief van September.

Deze Eucharistieviering begint om 10:00 uur. In verband hiermee is er die week, op dinsdag 12 december, **geen** gebedsviering.

Pastor Nijland is de celebrant in deze viering, die ongetwijfeld in het teken van de Advent zal staan.

Uiteraard bent u allen weer van harte welkom in deze Eucharistieviering!

Inleiding op Marcus

Op zondag 3 december begint er een nieuw kerkelijk jaar. We stappen dan over van het A-rooster naar het B-rooster, een rooster waarin het evangelie van Marcus het leidende evangelie is. Daarnaast zullen we veel uit het evangelie van Johannes lezen, immers het evangelie van Marcus is vrij kort.



Het evangelie van Marcus heeft een heel eigen kleur. Met die eigen kleur laat ik jullie graag kennismaken op **zaterdag 25 november** (deze datum is veranderd!) om 14.00-16.00 uur in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 te Soest. Je bent van harte welkom.

Het is makkelijk wanneer je je even opgeeft voor deze middag, dan weten we hoeveel koffie en thee er gezet moet worden. (sarot@marthamaria.nl)

Stuur deze mail gerust door aan andere voorgangers, lectoren of andere belangstellenden. Graag zelfs.

Tenslotte, als je je voor wilt bereiden, lees dan een keer het hele evangelie van Marcus achter elkaar door. Het kost je ongeveer twee uurtjes tijd.

Met een hartelijke groet, Wies Sarot.

Lief & Leed

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een revalidatiecentrum, verpleeghuis of iets dergelijks wilt u dit dan doorgeven aan de wijkcontactpersonen of het secretariaat?

We zijn dan in de gelegenheid om aan deze personen aandacht te schenken.

Secretariaat: info@katholiekekerkdebilt.nl (030-2200025 alleen op donderdagmorgen)

Of Mieke Hesp: pietenmieke@live.nl (2202417)

Of Ans Weerdenburg: weerdenburg28@zonnet.nl (2281690)

Vacature:

Mevrouw van Zonneveld komt de groep wijkcontacten versterken. Heel fijn! Maar we hebben nog wat wijken die vacant zijn. Met name in De Bilt rondom het KNMI en de bloemenbuurt.

Wie heeft er een paar uurtjes per maand over om dit bezoekwerk te doen, een kaartje bij verjaardagen te brengen e.d.

Belangstelling bel naar Mieke Hesp, zij kan u er alles over vertellen.

MALAWI: Bomenproject

Nieuwsbrief november 2023

MALAWI – ONS LOCATIEPROJECT

Via deze Nieuwsbrief laten we u de huidige stand van zaken van ons project weten. En als we *ons* zeggen, bedoelen we er onze locatie mee. En we melden alvast dat het project volgend jaar 40 jaar bestaat. Let wel: dankzij ons allen.

Het jaar is al bijna om en u ontvangt traditiegetrouw in het nieuwe jaar weer een overzicht met verantwoording. Maar er is nog genoeg te vertellen over dit jaar en dat doen we graag.



We merken dat het project locatiebreed gedragen wordt en daar zijn we heel dankbaar voor.

Zo kregen we begin dit jaar een noodkreet uit Malawi vanwege overstromingen door storm Freddy. Gelukkig beschikten we nog over reserves en met de extra donaties naar aanleiding van de viering met halfvasten hebben we direct geld overgemaakt om de eerste nood te lenigen.

Mwanza, bomenproject

In juni hadden we contact met "onze man in Malawi", Tim v.d. Linden. Hij gaf aan dat de grond in het landbouwproject eigenlijk te arm was voor een goede opbrengst. Deskundig advies gaf aan dat verrijking van de bodem vereist was en dat het planten van goede bomen niet alleen de bodem zou versterken, maar ook grotere mogelijkheden opleverden om meer gewassen aan te planten. We raakten meteen enthousiast en wilden deze plannen graag aan onze parochianen overbrengen.

In de viering van 15 oktober is aan de hand van een duidelijke presentatie "een boompje met u opgezet". Het terrein zal worden omzoomd met bomen die voeding in de grond brengen en deels ook producten leveren. In het midden zullen fruitbomen worden geplant en onder de bomen lage gewassen.



Het zal nog 3 tot 4 jaar duren voor het eerste fruit kan worden geoogst. Dus nog even geduld.

Het infobord achter in de kerk is vernieuwd en de plannen zijn helder. We hebben een thermometer achter in de kerk om de donaties bij te houden. De eerste € 2500.- is aangedragen vanuit de nalatenschap van Theo en Boukje Andringa.



Kortom, de eerste 1250 bomen zijn al gedoneerd. We stellen voor de komende periode aan te geven hoeveel bomen we nog hebben te gaan. Iedere nieuwe boom kost € 2.- en er zijn 5000 bomen nodig.

U begrijpt het: we willen graag boompjes met u opzetten. Die worden in november geplant, vlak voor het regenseizoen, met de meeste kans op succes. De collecte na de Malawiviering van 15 oktober was goed voor 135 bomen (!) en dat is exclusief wat is overgemaakt via de QR-code.

School in Mangochi

Vanaf 2018 is geld gedoneerd voor de bouw en inrichting van de Martha Clara basisschool in Mangochi. In juni ontvingen we een verantwoording van de bestedingen, en in oktober een mooi overzicht van de klassen en het aantal kinderen.

Er zat zelfs een mooi toekomstplan bij voor uitbreiding met nog 2 gebouwen. Dat is te groot voor ons, maar we willen kijken op welke wijze we toch kunnen bijdragen.





Op dit moment wordt er met vier klassen gewerkt en behalve twee zusters zijn er ook twee leerkrachten aangenomen. Dat geeft een positief gevoel en we hopen dat er voldoende steun van de overheid zal zijn om de plannen voor de uitbreiding van de school verder te realiseren. Om hen te stimuleren hebben we wel alvast een donatie aan de school gedaan.

Bezoek

En tot slot werden we verrast door een bezoek van Tim aan Nederland. Zo konden we zijn enthousiasme delen en de toekomstplannen met elkaar in Breda bespreken.

Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Naast het bomenplan vertelde Tim van ontwikkelingen om producten te drogen, waardoor ze langer houdbaar zijn en een mogelijkheid bieden om niet alleen de inlandse markt te voorzien. Er zijn ook contacten met Duitsland om te kijken naar eventuele afzet daar. Steeds weer worden we blij als we zien wat Tim (aQysta) voor de ontwikkeling van Malawi kan betekenen en dat we mee kunnen liften om onze bijdrage zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.



Zo werken we naar het eind van het jaar toe en zullen u op de hoogte houden van wat er van alle plannen tot dan toe terecht is gekomen.

De presentatie eindigde met ZIKOMO, ZIKOMO KWAMBIRI (Bedankt, hartelijk dank).

Weet dat uw bijdrage er in Malawi echt toe doet! Dank daarvoor.

De Malawiwergroep.

Eveline, Leonie, Jacqueline, Frank

Uw donaties blijven van harte welkom op rekening:

NL03INGB0006525447

t.n.v. H.H. Martha en Maria Parochie

o.v.v. Kerkfonds Malawi

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM



GEPENSIONEERD PASTORAAL WERKSTER C.M. APPELBOOM-HARTE OVERLEDEN

Het Aartsbisdom Utrecht ontving het bericht dat op 7 november 2023 te Harderwijk is overleden Cornelia Maria (Cor) Appelboom-Harte. Zij werd geboren te Amsterdam op 28 oktober 1934. Wij zijn haar dankbaar voor het goede werk dat zij in de zielzorg van het Aartsbisdom Utrecht heeft verricht. Met ingang van 1 oktober 1994 werd zij benoemd als pastoraal werkster in de St. Michaëlparchie te De Bilt, de St. Laurensparochie te Bilthoven en de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven, speciaal voor het seniorenpastoraat. Met ingang van 1 oktober 1999 ging zij met pensioen.

De uitvaart vond plaats op zaterdag 11 november in de Heilige Catharinakerk, Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk.

Moge zij rusten in vrede.

OPROEP PAUS: CONCRETE DADEN OP WERELDDAG VAN DE ARMEN

De Rooms-Katholieke Kerk viert de Werelddag van de Armen op zondag 19 november. Eerder dit jaar verscheen de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. De paus neemt hierin als inspiratie het boek Tobit: "Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen."

De paus neemt in zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen 2023 deze woorden uit het boek Tobit als uitgangspunt: "Wendt je gezicht niet af van wie arm is" (Tobit 4, 7). Het boek Tobit vertelt de lotgevallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een rechtvaardige in de Assyrische diaspora en wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid.

Zijn rechtvaardigheid uit zich in concrete daden. Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn tafel uit. Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient op de Werelddag van de Armen. En hij benadrukt: "Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen."



In zijn boodschap vraagt de paus zich af waar Tobit de kracht vandaan haalt om God te dienen te midden van een heidens volk, ook in tijden van beproeving. Het antwoord ligt er volgens hem in dat Tobit in moeilijke periodes van zijn leven ontdekte wat het betekende arm te zijn. Daardoor herkent hij armoede bij anderen. Hij adviseert dan ook zijn zoon Tobias zijn gezicht niet van armen af te keren. "Ook wij kunnen niet wegkijken wanneer we een arme persoon ontmoeten, want dat belet ons het gelaat van de Heer te zien," zo stelt paus Franciscus.

De paus signaleert dat de virtuele realiteit en het echte leven steeds meer versmelten. De arme wordt op deze manier een onderdeel van een korte 'videoclip' die ons een ogenblik bezighoudt. Wanneer we de arme op straat tegenkomen, kijken we de andere kant op. De parabel van de Barmhartige Samaritaan daagt ons nog steeds uit, benadrukt paus Franciscus. Het gaat er daarbij om dat we de zorg voor anderen niet delegeren maar dat we onszelf engageren.

Armoede in oorlogssituaties

In zijn boodschap vraagt de paus ook aandacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren. Zij geloven door de illusies die de hedendaagse cultuur schept dat zij verliezers zijn die nergens toe dienen. De paus roept op deze kwade invloeden te bestrijden en de jongeren te helpen op te groeien tot zelfverzekerde en edelmoedige mannen en vrouwen. De paus herinnert eraan dat armen geen nummer zijn maar personen met hun goede en slechte eigenschappen, met gezichten en verhalen. Zij zijn onze broeders en zusters.

De Werelddag van de Armen is een initiatief van paus Franciscus. Hij stelde deze dag in 2016 in bij het afsluiten van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Jaarlijks viert de Kerk deze op de 33ste zondag door het jaar. De boodschap voor deze Werelddag van de Armen publiceerde de paus op 13 juni 2023, de gedachtenis van de heilige Antonius van Padua (de patroon van de armen).

HEILIGEN

Caecilia van Rome 22 november

Vandaag hebben de katholieke kerkoren hun feestdag. Veel muziekgezelschappen vieren de dag van de heilige Caecilia van Rom met zang en muziek. Menig koor is naar haar genoemd. De vieringen zijn voorbeelden van levende volksdevotie. De heiligenkalender kent nog een Caecilia.

Met Caecilia speelt hetzelfde probleem als met zoveel andere martelaren uit de Romeinse tijd: van haar is weinig met zekerheid bekend. Het zou zelfs kunnen dat er twee Caecilia's zijn geweest, wier daden in één persoon zijn samengevoegd. Een van hen schonk haar woning aan de Kerk. De andere is doodgemarteld, althans volgens haar passie, die het lijdensverhaal van deze martelares beschrijft en uit omstreeks 500 dateert. De marteldood zou in de eerste helft van de derde eeuw hebben plaatsgevonden.



Caecilia was een adellijke jongedame. Als kind al zou zij zich met Jezus hebben verloofd en hem haar maagdelijkheid hebben opgedragen. Geheel tegen haar zin werd ze uitgehuwelijkt aan de heidense jongeman Valerianus. Ze gruwde van de heidense muziek tijdens het bruiloftsfeest. Daar ligt alvast een relatie met kerkelijke zangkoren.

Caecilia overreedde haar kersverse echtgenoot en haar zwager Tiburtius zich te bekeren en zich door paus Urbanus I te laten dopen. Toen dat prefect Turcius Almachius ter ore kwam, liet hij de drie arresteren. Valerianus en Tiburtius werden onthoofd. Het schijnt dat Caecilia, althans volgens de legende, vooral werd gemarteld om achter de plaats te komen waar Valerianus zijn bezittingen had verborgen. Dagenlang werd het meisje gefolterd en ten slotte besliste men haar ter dood te brengen.

Eerst werd geprobeerd Caecilia te laten stikken. Dat mislukte, waarop ook zij moest worden onthoofd. De maagd overleefde drie slagen met het zwaard, maar overleed niettemin drie dagen later aan de gevolgen van deze mishandeling. Spoedig daarna werden Caecilia en de twee mannelijke martelaren vereerd in de catacomben van Calixtus, waar ze begraven werden. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de resten van deze drie heiligen zich bevinden in de basiliek van de heilige Caecilia in Trastevere. Vanaf 545 wordt hun feestdag gevierd op deze 22^{ste} november.

In 821 werd het stoffelijk overschot van Caecilia opgegraven. Het bleek nog grotendeels onaangetast. Naar verluidt zou ze een diepe wonde in haar hals hebben gehad. Haar voorname kledij was doordrenkt met bloed. De relieken werden overgebracht naar de kerk van Sint Caecilia in Trastevere. De overlevering wil dat deze kerk gebouwd is boven het ouderlijk huis van Caecilia. Bij een restauratie van de kerk, in 1599, werd het gebeente teruggevonden. De heilige werd liggend op de rechterzij aangetroffen. Zo is zij als beeldhouwwerk op haar sarcofaag in 1600 door Maderno weergegeven. De kunstenaar voorzag haar ene hand van één uitgestrekte vinger, de andere van drie. Hiermee werd haar geloof in de Heilige Drie-Eenheid gesymboliseerd. Zo zou ze ook in haar graf zijn aangetroffen.

Behalve de meer algemene attributen als palm, boek, kroon en zwaard, draagt Caecilia op latere afbeeldingen een orgel. In de barok werd ze gewoonlijk orgelspelend afgebeeld. De aanwezigheid van dit muziekinstrument berustte op een passage uit haar legende: "Terwijl het orgel klonk, zong Caecilia in haar hart voor haar enige Heer." Het rijksmuseum Catharijneconvent in Utrecht bezit een beeldje van omstreeks 1500 waarop het orgeltje aan de voeten van de heilige door een engel bespeeld wordt. Lucas van Leyden en Rubens hebben haar vereeuwigd met een valk, een typisch Nederlands attribuut dat naar haar adellijke afkomst verwijst. Op afbeeldingen verkeert ze ook vaak in het gezelschap van Valerianus en Tiburtius. Het Caeciliabeeld kan overigens in veel katholieke kerken worden aangetroffen.

Caecilia is de patrones van muzikanten en beschermheilige van de muziek, in het bijzonder van de kerkelijke muziek. De bescherming strekt zich ook uit tot de bouwers van instrumenten. In de Noord-Brabantse Veldhoven is een gilde dat haar naam draagt. Als dichtster kan men de maagd ook aanroepen. Fanfares weten zich eveneens door haar beschermd.

De weerspreuk zegt: "De dag aan Caecilia gewijd, tekent ons de wintertijd." Het weer vandaag is tekenend voor de komende winter.

De naam Caecilia komt van het Latijnse 'caecus' (blind), een van oorsprong Grieks woord. Daarvan is het Latijnse zelfstandige naamwoord 'caecilia' afgeleid, dat 'de kortzichtige', 'de blinde' betekent. Geen echt aardige naam dus voor een Latijn sprekend meisje.

Voornamen: Ciel, Cieltje, Celia, Sheila, Sissie, Cecile.

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)

BEZINNING

Die zachte fluistering

Die zachte fluistering

was jij god?

Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?

Zó dat k het eerst niet hoorde?

Luisterde ik niet goed?

Sprak jij te stil?

Of hoorde ik je niet

omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt

en jou fluistering er altijd is?

Net al de wind,

die door de bomen ruist,

die mijn gezicht streelt,

en die pas opvalt als hij zwijgt.

Zoals de lucht

die ik in- en uitadem

er altijd is.

Ongemerkt.

Gewoon.

Onmisbaar.

Ik mocht Je gaan ervaren, God,

in de warmte van mens tot mens,

in een blik, een handdruk, een gebaar.

En gaandeweg de rit,

langzamerhand, op kousenvoeten,

ben ik het gaan horen:

jouw roep naar mensen,

en naar mij.

Blijf ons toch roepen, God.

(Uit woorden en verhalen die ons dragen.
Annemiek Wijker-Hoedjes, Kees Maas SVD)