

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
December 2023



*Beste medegelovigen,
wij wensen u fijne dagen
met liefdevolle mensen
om u heen.*

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 17 december, 3^e zondag van de Advent, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en J. van Gaans, m.m.v. Memento
- **Dinsdag 19 december, 10:00**, gebedsviering
- **Zondag 24 december, 4^e zondag van de Advent, 10:00**, Woord en Communieviering, voorganger: W. Eurlings
- **Zondag 24 december, Gezinskerstviering, 17:00**, Gebedsviering, voorgangers: J. Vroom en Werkgroep KWD
- **Zondag 24 december, Kerstavond, 22:00**, Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Maandag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel
- **Zondag 31 december, Heilige Familie, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings

- **Woensdag 3 januari 2024, 10:00**, Eucharistieviering
- **Zondag 7 januari, Openbaring des Heren, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
- **Dinsdag 9 januari, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 14 januari, 2^e zondag door het jaar, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier
- **Dinsdag 16 januari, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 21 januari, 3^e zondag door het jaar, 10:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- **Dinsdag 23 januari, 10:00** gebedsviering

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

Eucharistievieringen door de week

Vanaf januari 2024 wil pastoor Skiba of pastor Nijland iedere eerste woensdag van de maand bij ons in De Bilt de Eucharistie komen vieren. Met dit aanbod zijn we uiteraard heel blij! De eerste keer zal zijn op woensdag 3 januari 2024. In de weken dat er een Eucharistieviering is op woensdag vervalt de gebedsviering op dinsdagochtend. De vieringen beginnen iedere week om 10:00 uur en uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze vieringen. We zullen de vieringen ook aankondigen in de weekmededelingen in de weekenden voorafgaand aan de vieringen.

De pastoraatgroep en Irene Elsevier



Kerststallenroute

Rondom de kerstdagen van 18 dec. t/m 6 januari 2024 wordt in Baarn weer de kerststallenroute georganiseerd. In 342 tuinen staan kerststallen, allemaal zichtbaar vanaf de openbare weg. De route kan te voet of per fiets worden afgelegd, maar per auto is ook mogelijk. In de avond zijn de kerststallen verlicht. Op de website: <https://parochienet.nl/kerststallenroute> is de route te downloaden.



Poppentheater De Arme Pelgrim

Op tweede kerstdag om 15.00 uur speelt Broeder Alex, poppenspeler en pelgrim voor kinderen vanaf 6 jaar en hun mama, papa en volwassenen het poppentheaterstuk:

De Arme Pelgrim

Er wordt gespeeld met zelfgemaakte poppen, met sterke karakters met zeer uiteenlopende opvattingen over het leven en geloof.

Broeder Alex is een pelgrim, broeder in de geest van Franciscus van Assisi.

Plaats : Rafaëlkerk , Lichtenbergdreef Overvecht / Utrecht

Toegang : Gratis

Na afloop chocolademelk en andere consumpties tegen betaling.

Kraanvogels vouwen voor vrede

In de Japanse cultuur staat de kraanvogel voor geluk, een lang leven en loyaliteit. De kraanvogel wordt ook beschouwd als een symbool van vrede. Rond 1700 ontstond de origami-vouwkunst. Een Japanse legende zegt dat er vrede komt als iemand duizend kraanvogels vouwt met de origami vouwtechniek.

Met Kerst vieren we dat zo'n 2000 jaar geleden, het kindje Jezus is geboren in Bethlehem.

Een bijzondere geboorte, de Zoon van God, geboren onder mensen, voorspeld door profeten lang daarvoor. Als Jezus groot is, vertelt hij aan de mensen hoe ze goed met elkaar kunnen samen leven. Hij wordt daarom ook wel Koning van de Vrede genoemd.



Vrede is het sleutelwoord in deze verhalen, vrede is ook wat de wereld meer dan ooit nodig heeft.

Op zaterdagmiddag 9 december zijn we bij elkaar gekomen in de pastorie naast de Michaëlkerk om kraanvogels te vouwen. En of het gelukt is om er 1000 te vouwen?

Vanaf de gezinskerstviering op zondag 24 december om 17:00 uur zijn de kraanvogels tot begin januari te bewonderen in de kerk.



HM Marthamaria parochie

WIJ ZOEKEN VERSTERKING VOOR HET PAROCHIEBESTUUR !

Onze Marthamaria parochie is verspreid over een gebied van Eemnes tot Maartensdijk. Bij elkaar 8 geloofsgemeenschappen die door het parochiebestuur ondersteund worden. Denk hierbij aan contacten met de budgethouders, de voorzitters en de gebouwenbeheerders van de verschillende locaties, zorgen voor de werknemers, financiële verantwoordelijkheden, contact met het aartsbisdom en overheden. Allemaal taken ten dienste van de hele parochie.

Het parochiebestuur zorgt o.a. voor het financieel beleid en werkt samen met het pastoraal team aan het pastoraal beleid. Pastoor Joachim Skiba is voorzitter van het pastoraal team én het parochiebestuur. Nu de vicevoorzitter vertrekt, bestaat het parochiebestuur, naast de voorzitter, uit nog maar drie leden en één adviseur. Om onze parochie verantwoord te kunnen blijven besturen hebben we echt meer mensen nodig. Daarom zoeken we minstens twee bestuursleden die ons team kunnen versterken.

Voel jij je aangesproken en/of wil je hierover meer informatie? Neem dan contact op met: pastoor Skiba via pastoorSkiba@marthamaria.nl of Ellen Schoorl secretaris@marthamaria.nl. Uiteraard mag je ook bellen.

Wij horen graag van je!



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

AANDACHT VOOR 800 JAAR KERSTSTAL OP VIER.NU KERSTMIS

Op zondag 3 december is de Advent, de voorbereidingstijd naar het hoogfeest van Kerstmis begonnen. Op de website over de christelijke hoogfeesten, Vier.nu, staat dan Kerstmis centraal met speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht.

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de bossen van Greccio creëerde hij een stal met een kribbe, een ezel en een os. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.



Foto: Wim Koopman, kerststal in Greccio

Welkom bij de viering

Vier.nu roept mensen ook op het hoogfeest mee te vieren in de eigen plaatselijke kerk. De site helpt om de website van de dichtstbijzijnde parochie te vinden. In het vieringenrooster van de parochies is te zien waar en wanneer men Kerstmis mee kan vieren. Daarnaast biedt Vier.nu andere inspirerende en informatieve links en downloads voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel meer.



Kijk voor meer informatie op [Vier.nu](https://vier.nu) en doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

HEILIGEN

Anastasia van Sirmium, 25 december.

De afgelopen nacht is menigeeen naar de nachtmis geweest. Terwijl het kerkbezoek drastisch is teruggelopen, blijven mensen in groten getale naar de nachtmis komen. Dat geldt in het bijzonder voor Kerstmis; nachtmissen met Pasen trekken minder klanten. Officieel is de nachtmis (*missa in nocte*) de eerste van de drie missen met Kerstmis, die bij uitzondering om middernacht gecelebreerd mag worden. Op deze uitzondering bestond ook weer een bijzondere uitzondering in de vorm van de dubbele nachtmis. In de vijfde eeuw ontstond in Rome het gebruik om na de kerstnachtsmis in de kerk van Anastasia ter ere van deze heilige een tweede mis te lezen. Daaruit is de meervoudige nachtmis op 25 december ontstaan.

De Anastasia met wie dit gebruik samenhangt heeft een huiveringwekkende marteldood gehad. Haar bloederige stervensverhaal is een schoolvoorbeeld van de manier waarop het lijden van iemand tot legendarisch voorbeeld moest strekken. Waarheid en verduistering zijn in haar levensverhaal, en met name voor wat betreft haar einde, onontwarbaar door elkaar gehaald. Haar volledige naam is Anastasia van Sirminum, naar haar sterfplaats. Dit moet haar onderscheiden van nog vijf heilige vrouwen met deze voornaam.

Anastasia werd in de derde eeuw geboren in Rome. Ze had rijke ouders. Omstreeks 304 vond ze haar einde tijdens de vervolgingen onder Keizer Diocletianus. Ze werd verraden en in de boeien geslagen. De legende vertelt hoe men eerst probeerde haar met zachte dwang het geloof te laten verzaken. Toen dat niet werkte, werd ze naakt aan het toegestroomde publiek getoond. Anastasia was nog maagd. Ze accepteerde de schande, de folteringen begonnen. Ze zei daarnaar te verlangen. De marteldood betekende immers een rechtstreekse reis naar de hemel.

Om te beginnen werd onder haar buik een vuurtje gestookt. Haar rug werd tegelijkertijd met zweepen bewerkt. Vervolgens werd ze op een pijnbank gelegd, een ingenieus apparaat waarmee haar botten werden gekraakt en spieren en pezen werden vernield. Toen ze van de pijnbank was gehaald bleken haar wonden genezen, iets dat bij martelaren wel vaker voorkomt. De beulen kregen opdracht door te gaan. Ze moesten met ijzeren haken het vlees van haar lichaam scheuren. De martelingen gingen door totdat de beulen uitgeput waren. Weer heelden de wonden van Anastasia. Vervolgens werden haar borsten afgesneden. Anastasia bleef bidden. Dat wekte de woede van een zekere Probus, die haar tong liet uitsnijden en de tanden uit de mond liet breken. Ten slotte werd zo onthoofd.

Het stoffelijk overschot van Anastasia werd in 465 naar Constantinopel overgebracht en daar in een speciaal naar haar genoemde kerk bewaard. De cultus breidde zich van Constantinopel uit naar het Westen, waar eerst in Rome een kerk werd gesticht die naar de maagd was genoemd, en naar Rusland. Een van de dochters van de laatste tsaar heette Anastasia. De heilige Anastasia heeft op de afbeeldingen een schaar als attribuut. Dat instrument komt echter nergens in haar levensverhaal voor. De schaar heeft wel alles te maken met haar uitverkiezing tot patrones van de perscensuur. Katholieke schrijvers werden geacht zelfcensuur toe te passen, dat wil zeggen de schaar in hun stukjes te zetten. Wie moeite had de waarheid geweld aan te doen, kon om haar bijstand vragen. In relatie tot de perscensuur, een gruwel voor iedereen, is het hoogst merkwaardig dat ze ook de patrones is tegen liegen en voor oprechtheid. Anastasia werd ook aangeroepen tegen hoofdpijn en borstpijn. In de basiliek van Benediktbeuern nabij Augsburg worden relikwieën van haar bewaard in een zilveren buste.

Van de heilige Anastasia bestaan geen weerspreuken, van Kerstmis des te meer. Veel van deze gezegden leggen een verband tussen het weer met Kerstmis en met Pasen. Een bekende zegswijze is: "Witte Kerstmis, groene Pasen, groene Kerstmis, Witte Pasen." Op deze spreuk bestaat een groot aantal variaties: "Vliegen op kerstdag de muggen rond, dan dekt Pasen ijs de grond" of "Een warme kerstnacht maakt een koude Pasen." Andere spreuken beloven: "Is het met Kerstmis nog niet koud, dan gebruikt de winter weinig hout" en "Kerstmis winderig, Lichtmis (2 februari) stil, een massa hooi beloven wil." In ieder geval gaan nu de dagen lengen: "Met Kerstmis lengt de dag zo veel een mus geeuwen mag."

Anastasia komt van het Griekse woord 'anastasias' dat 'opstanding' (door de doop) betekent. Voornamen: Staas, Anastasie.

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)

BEZINNING

Gebed in December

Nu het jaar ouder wordt
en de schemering de dagen binnenkruipt
zoek ik dieper Uw nabijheid,
schuil ik dieper in de kring,
besef ik helderder door Uw straling,
voel ik sterker hoe U mij draagt,
Aanwezige....

Wat in de wereld is gebeurd
en wat mij is overkomen
in dit harde jaar vol geweld
-het is voor U niet verborgen gebleven.
Alles wat mij heeft gemaakt, ontroerd,
alles wat mij nog steeds verbijstert:
Ik leg het voor U neer,
in Uw licht wordt alles anders.
Door Uw liefde vind ik moed om te leven,
door Uw inspiratie vind ik kracht om te werken.

Leeg geworden, voel ik mij stromen
met de veerkracht van de nieuwe mens.
Als een jonge kiem uit gestorven zaad,
zo groeit er vrijheid in mij,
voltrekt zich inzicht en ommekeer.

Leer mij voortgaan in eenvoud,
leer mij oog hebben voor de ander,
geef mij vertrouwen in Uw trouw,
laat Uw sporen oplichten als de nacht valt. Amen

(Uit woorden en verhalen die ons dragen.
Annemiek Wijker-Hoedjes, Kees Maas SVD)