

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Februari 2024



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Woensdag 14 februari, Aswoensdag 11:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland, m.m.v. Memento
 - **Zondag 18 februari, 1^e zondag van de Veertigdagentijd, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 20 februari, 10:00**, gebedsviering
 - **Zondag 25 februari 2^e zondag van de Veertigdagentijd, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings
 - **Dinsdag 27 februari, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 3 maart, 3^e zondag van de Veertigdagentijd, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom
 - **Woensdag 6 maart, 10:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
 - **Zondag 10 maart, 4^e zondag van de Veertigdagentijd, 11:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 12 maart, 10:00** gebedsviering
-
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
 - Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

† Om te gedenken, overledenen in januari:

9 januari	dhr. J.C.J.M. van Rossum	De Bilt
9 januari	dhr. A.J. Bos	De Bilt
10 januari	dhr. C.J.J de Groot	Bilthoven
17 januari	mw. M.J. Beemer- Rake	De Bilt
20-januari	mw. H.M. van Rossum	Bilthoven
21 januari	mw. M.J.A.A. Heeren- Paanakker	De Bilt
22 januari	dhr. P.F. van der Bruggen	Bilthoven
28 januari	mw. J.M.G.H. Philips	Bilthoven
30 januari	mw. L.M. van de Geer- Sontrop	Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



Vorbereiding Eerste Heilige Communie.

Op 27 januari zijn 12 kinderen uit verschillende locaties van de Martha en Mariaparochie in de Michaelkerk in De Bilt bij elkaar gekomen om zich samen voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie.

Deze bijeenkomst had als thema het sacrament van de Doop.

De vrijwilligers uit de locaties Baarn, Maartensdijk en De Bilt, ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen hebben gewerkt aan een leerzame en geslaagde catechese. De volgende bijeenkomst in de Michaelkerk is 6 april. Andere bijeenkomsten zijn op andere locaties van de Martha en Mariaparochie.



Timmer mee aan de weg!



Vervolg Synodale gesprekken over het onderwerp Vrouwen in de kerk

Het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft opnieuw een raadpleging georganiseerd in het kader van het Synodaal Proces. Deze keer staat de positie van vrouwen in de kerk op de agenda. Dit is namelijk één van de centrale thema's in het slotdocument "Een synodale kerk op zending" van de wereldwijde synode bijeenkomst in oktober vorig jaar.

Op de agenda staan vragen als: 'Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk? Wat betekent een veilige kerk voor jou?'

We willen deze vragen bespreken in onze parochies met allen die graag willen meepraten en luisteren naar wat er leeft. We zullen van onze bevindingen verslag uitbrengen bij het Netwerk Katholieke Vrouwen, die dit weer zullen bundelen en doorsturen naar de Synode.

Kom je ook? Je bent welkom op:

Zaterdag 17 februari om 14.00 uur in De Sleutel in Soest. (Steenhoffstraat 41)

Maandag 19 februari om 20.00 uur in de Pastorie in Hoogland (Kerklaan 22)

In verband met de catering gaarne even opgeven bij Sarot@marthamaria.nl

Uitnodiging en cadeau bij het afscheid van Wies Sarot-Erkens

Uitnodiging

Kardinaal Eijk heeft pastoraal werker Wies Sarot-Erkens per 1 maart 2024 benoemd tot lid van het pastoraal team voor samenwerkende parochies Paus Johannes XXIII te Houten en St. Suitbertus te Culemborg.

Het pastoraal team en de besturen van beide parochies nodigen u uit voor het afscheid van Wies Sarot-Erkens. Hoewel het een gemis zal zijn voor de beide parochies wensen we Wies op haar nieuwe plek veel inspiratie en werkplezier.

Het afscheid vindt plaats op vrijdag 23 februari 2024 in de H. Nicolaaskerk te Eemnes om 19.00 u. Er wordt een gebedsviering ter afscheid gehouden waarin Wies zelf voor zal gaan.

Adres: Wakkerendijk 60, 3755DD Eemnes

Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van Wies te nemen in De Wel

Adres: Rutgers van Rozenburglaan 1, 3755CA Eemnes

Wij hopen u te mogen begroeten bij dit afscheid.

Pastoor Joachim Skiba
Angélique Liebens, vicevoorzitter
parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Ellen Schoorl, secretaris
parochie HH. Martha en Maria

Contactpersoon: Ellen Schoorl- van de Wateringen
E: secretaris@marthamaria.nl, T: 06 17598798

Cadeautip

Helemaal afscheid nemen wil ik eigenlijk niet. Daarom heb ik bedacht dat ik de digitale Vastenkaler en de Adventskalender net zo goed kan rondsturen in vier parochies. Maar, daar hangt een prijskaartje aan. Daarom zou je me heel blij maken met een bijdrage die het mogelijk maakt om de kalender breed rond te sturen.

Je kan deze bijdrage storten op **NL22 RABO 0128 8971 39**
t.n.v. HH. Martha en Mariaparochie, ovv cadeau Wies Sarot

10 jaar MEMENTOKOOR

Op zondag 4 februari 2024 heeft het Mementokoor, het rouwkoor van onze locatie, gezongen tijdens de viering van 10.00 uur.

Het Mementokoor gaf op deze manier speciale aandacht aan haar tienjarig bestaan.

Alle 17 koorleden waren aanwezig en verzorgden, onder leiding van onze dirigent Peter Steijlen een feestelijke viering.

De taak van dit koor, de naam zegt het al, is het muzikaal ondersteunen van uitvaartdiensten.

Dat doen we nu al ruim 10 jaar met liefde en aandacht, maar het geeft ons ook voldoening.

We hopen dit nog lange tijd te kunnen doen en daarmee ook troost te bieden aan de nabestaanden.

Als u geïnteresseerd bent en een keer mee wilt repeteren, bent u van harte welkom.

Het koor repeteert eenmaal in de maand op woensdag van 11.30 uur tot 13.15 uur in de Michaëlkerk.

U kunt contact opnemen met het secretariaat, op donderdagmorgen of via een koorlid een afspraak maken.

Namens het koor,
Yvonne Diepstraten



Huispaaskaarsen 2024

Zoals gewoonlijk kunt u een of meer huispaaskaars(en) bestellen. Uw bestelling kunt u vanaf heden tot uiterlijk zondag 25 februari opgeven bij koster Kees Elsevier (op zondagen in de kerk) of bij het secretariaat, Maria van Gestel (in principe op donderdag ochtend) o.v.v. uw naam en adres en het aantal en aanduiding van de gewenste kaars(en).

De huispaaskaarsen zijn in diverse formaten beschikbaar, zie hiervoor de website: <https://www.hoogeland-kristen.nl/huispaaskaarsen/>



A4



A3



B3

Bijgaande afbeeldingen betreffen de kleinste kaarsen. Kaars A4 (met Kruis en Lam Gods) wordt het meest gekocht. Deze kost 18 euro (prijzen op de website zijn exclusief BTW), bij ontvangst van de kaars te voldoen bij koster of secretariaat. De overige paaskaarsen zijn groter en zijn veel duurder. Als voorbeeld zijn hier ook kaars A3 en B3 afgebeeld, die zijn wat langer maar dunner en kosten al 36 euro per stuk. Indien u (nog) een andere kaars wilt bestellen, neem dan even contact op met de koster.

De huispaaskaarsen zijn onmiddellijk na de Paaswake van 30 maart, op 1^e Paasdag 31 maart en op de zondagen in de Paastijd beschikbaar.

MALAWIPROJECT 10 MAART 2024, halfvasten

Nieuwsbrief februari 2024

Horen we u zeggen dat de tijd razendsnel gaat? Dat kunnen we alleen maar beamen.

Zo presenteer je de plannen voor het nieuwe jaar met het accent op ons bomenproject en zo staat het volgende moment van informatieverstrekking al weer voor de deur. Dat is via deze Nieuwsbrief en zoals gebruikelijk met halfvasten, na de viering van 10 maart.

We kunnen zeggen dat ons project springlevend is. Dat is ook geen wonder! De communicatie met onze vrienden in Malawi verloopt uitstekend en intens. We worden goed op de hoogte gehouden van de situatie en hebben per maand meerdere keren contact.

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat onze bijdragen aan de lopende projecten er wezenlijk toe doen. Of het nu gaat om bijdragen aan de school, de studiefondsen, de kliniek, de gewone basisvoorzieningen of het bomenproject. In alle gevallen kunnen de mensen er enorm veel mee en zijn ze ons zo dankbaar. Hieronder enkele projecten uitgelicht.

Father James

In november 2023 ontvingen we een bericht van Father James. Hij bedankt voor de financiering van een pompsysteem en schrijft het volgende:

Ik wil jullie laten weten dat ik besloten heb om het geld te gebruiken om een pompsysteem te kopen. Ik zal het gebruiken voor de productie van gewassen en dieren. Ik wil een ondiepe put installeren. Ik verwacht water te krijgen voor groenten en dieren.

Op dit moment heb ik de pomp, het zonnepaneel, tanks van 1000 liter en leidingen aangeschaft. Ik wacht alleen nog op de technicus van het bedrijf waar ik de pomp en zonnepanelen heb gekocht om ze te installeren. Ik zal een uitgebreid verslag geven na de voltooiing van het project. Bedankt voor jullie steun. Moge jullie bidden dat ik het goed zal doen in mijn ondernemingen.



Op de foto links wordt er gewerkt aan de pompput.

Op de foto rechts worden de watertanks geplaatst.

Voor de energievoorziening van de pomp zijn zonnepanelen geïnstalleerd.



Zr Rose

Zr Rose heeft in een gebied langs de rivier Shire mensen geholpen die enorme voedselproblemen hebben, omdat het een heel warm gebied is en de grond weinig vruchtbaar. Zij heeft voedsel uit kunnen delen aan wezen, bejaarden, armen en behoeftigen. Het waren er erg veel, ongeveer 100 mensen.



Ze heeft een gezin geholpen dat zwaar getroffen is door storm Freddy (2023), schoolgeld betaald voor zes kinderen en 2 studenten en drie families geholpen die in zeer slechte omstandigheden leven.

Als je dan een lijst met bonnen krijgt ter verantwoording en foto's waarop te zien is dat er voedsel of kleding wordt uitgedeeld, dan ontcom je niet aan een gevoel dat het goed is wat wij doen; hoe bescheiden ook.

Zr Bernadette

Zr. Bernadette komt met een vraag voor een bijdrage aan studiegelden voor drie studenten en schrijft het volgende:

De reden dat ik jullie dit bericht stuur, is dat ik wilde vragen of jullie me kunnen helpen om het collegegeld te betalen voor het tweede semester van George Manyumba aan de Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend Malawi kwacha (Mk 251.000-00). En dan zijn er nog Blessings Balala en Harris Likwinji die een aantal lokale opleidingen hebben gevonden voor vaardigheidstraining, maar er is geen geld om hun collegegeld te betalen en ze hebben elk Mk200.000-00 nodig.

Soms is het even schrikken als je die grote getallen zie, maar 1000 Malawiaanse kwacha is ongeveer €0,55. Samen vraagt zij om een bijdrage van ongeveer € 360,-. Een bedrag dat we gelukkig makkelijk uit alle donaties kunnen bijdragen.

Mwanza bomenproject

Inmiddels is er een groot deel van de bomen in Mwanza gearriveerd. De zusters schrokken even van de hoeveelheid. Nu het regenseizoen is aangebroken worden de bomen geplant.

Helaas hebben we daar nog geen beeldmateriaal van. Over een paar jaar zullen de eerste vruchten geoogst worden. Dus nog even geduld. Ondertussen blijven de boeren hun gewassen telen, zoals ze dat de afgelopen 3 jaar ook gedaan hebben.



Zo zien we steeds weer hoe indrukwekkend het is om te zien hoeveel kracht deze mensen uitstralen om iedere kleine mogelijkheid optimaal te benutten. Hoe ze bij tegenslag niet bij de pakken neerzitten of beginnen te mopperen, maar aanpakken en er telkens weer bovenop komen.

Dat gaat niet zonder "kleerscheuren", om het plastisch te zeggen. Honger en ziektes eisen wel degelijk hun tol. Onderwijs staat echt nog in de

kinderschoenen en veel meisjes hebben nog steeds geen mogelijkheid om door te leren. Er is nog een lange weg te gaan. En toch stralen ze moed en blijdschap uit en kunnen ze uitbundig plezier hebben. Kom daar maar om in ons welvaartsland! Dat is voor ons de reden om vol te houden; om aandacht te blijven vragen voor hun situatie. Om nogmaals, hoe bescheiden ook, hun situatie voor het voetlicht te brengen en elkaar op te roepen aan dit project te blijven bijdragen.

Tot slot

Zoals u weet komt de naam Tim van der Linden, onze contactpersoon bij aQysta, regelmatig voor in onze Nieuwsbrieven. Eind oktober 2023 kregen we het zorgelijke bericht dat hij ernstig ziek was. Inmiddels is hij geopereerd en herstelt goed. Een veel blijer bericht is dat Tim op 29 december vader is geworden van hun dochter Nala.



Met hartelijke groet van de Werkgroep
Malawi,
Leonie Eurlings,
Eveline Meijer
Jacqueline van Gaans
Frank Diepstraten.

Uw giften blijven welkom op:
H.H. Martha en Mariaparochie Baarn
Rekening: NL03INGB0006525447
o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie.



PASEN

Pasen wordt jaarlijks gevierd tussen 22 maart en 25 april, op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente én de maandag erna. Vanaf Aswoensdag, wordt er veertigdagen lang naar Pasen toegeleefd in de zogenoemde Veertigdagentijd. In ruime zin valt onder het Paasfeest ook de Goede Week: de zeven dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag voorafgaand aan Pasen. In enge zin is er sprake van een Driedaags Paasfeest, het zogeheten Paastriduüm. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is verrezen en ons van onze zonden heeft bevrijd. Nadat Hij werd gekruisigd, verrees Jezus op de derde dag en overwon daarmee de dood. (<https://www.vier.nu/feestdagen/pasen>)

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

RELIEK H. BERNADETTE KOMT IN APRIL NAAR NEDERLAND

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Van 17 t/m 20 april is de schrijn in het Aartsbisdom Utrecht.



De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.



Bernadette Soubirous

De heilige Bernadette Soubirous (1844-1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoornden ter wereld, dat elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan

bisdommen over de hele wereld. De relik is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de relik van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.



Rondgang

In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de relik te vereren. Het programma van de rondgang ziet er vooralsnog als volgt uit:

- Bisdom Roermond: 1 t/m 4 april
- Bisdom Haarlem-Amsterdam: 5 t/m 8 april
- Bisdom Rotterdam: 9 t/m 12 april
- Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april
- Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april
- Bisdom Breda: 21 t/m 24 april
- Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april

Een nadere invulling van het programma per bisdom volgt.

HEILIGEN

Oswald van York

29 februari

Ook de schrikkel dag heeft zijn heilige. Op 29 februari 922 stierf Oswald van Worcester, de bisschop van York. Hij overleed geknield, omdat hij, zoals zijn gewoonte was, gedurende de vastentijd iedere dag bij twaalf armen de voeten waste. De vrome bisschop deed dit om nederig te blijven. Omdat hij vanwege zijn plaats op de heiligenkalender maar eenmaal in de vier jaar vereerd zou kunnen worden, kan men zijn feest de andere drie jaren verplaatsen naar 28 februari. Er is een tweede heilige Oswald, Oswald van Northumbrië. Hij heeft zijn feestdag op 5 augustus.

Oswald was een telg uit een vikingengeslacht, van Deense afkomst. Veel zeevaarders hadden zich in Engeland gevestigd en daar het christelijke geloof overgenomen. Hij werd geboren in het begin van de tiende eeuw. Zijn vroegste vorming ontving Oswald van zijn oom Odo van Canterbury. Hij werd naar Winchester gestuurd, maar vond de kloosterlingen veel te werelds. De jongeman koos voor de benedictijner levenswijze en ging studeren aan het klooster van Fleury.

In 961 werd Oswald benoemd tot bisschop van Worcester. De jonge bisschop ging zich bijzonder inzetten voor een herleving van het kloosterideaal volgens de regel van Benedictus. Hij stichtte een abdij in zijn eigen bisschopsstad en een in Ramsey. Zijn energie viel op en zo volgde in 972 de benoeming tot aartsbisschop van York. Oswald behield ook zijn zetel in Worcester en was daardoor een van de invloedrijkste kerkelijke figuren van zijn tijd. Hij overleed in York, maar zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in Worcester. Prins Jan werd naast de heilige Oswald begraven. Dat geeft het belang van deze heilige aan.

Op schilderijen is veelal een bezigheid afgebeeld waarin Oswald van York uitblonk: het uitdrijven van duivels. Ook komen schilderijen en devotieprentjes voor waarop hij een schip veilig een haven binnenloodst. Dit slaat op een legende waarin bootslieden in nood de heilige Oswald aanriepen.

De naam Oswald betekent 'heersen door de kracht van God'. Oswald en Osewout zijn Nederlandse voornamen.

(Uit: 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)

BEZINNING

Het schip van de Hoop

Het schip van hoop is gebouwd op mooie woorden.

Hecht doortimmerd met liefde.

De tuigage bestaat uit goed geluk en
wederzijds vertrouwen.

Uitgerust met ankers van vriendschap en
begrip.

Eerlijkheid is haar kompas.

Zwevend, zeilend, zwervend,
gaan wij op vleugels van bezieling.

De bestemming volledig onbekend.

De koers bepalend door 't lot,
aangevuld met intuïtie en verstand.

Gezamenlijk reizend op karakter.

Dromend tussen maan en sterren.

Durend worden de ruimten geladen:
met souvenirs van het leven.

Hans Grootswagers