

# Paasfeest met bloemen

Het Paasfeest is een groot feest dat over de hele wereld gevierd wordt. Mensen komen samen in kerken en op allerlei andere plekken. Om het Paasfeest thuis extra feestelijk te vieren geef ik jullie een paar ideeën hoe je met verse bloemen de feestvreugde kan verhogen.

Ga je met Pasen ontbijten, brunchen, lunchen of dineren zet dan een bloemstuk of levendig lente boeket op een feestelijk gedekte tafel met kleurrijke bloemen zoals bijvoorbeeld Tulpen, Ranonkels, Anemonen, Seringen, Irissen en takken en gekleurde eieren.

Het is ook leuk om in plaats daarvan heel veel kleine glazen vaasjes te vullen met één of enkele mooie bloemen zoals bijvoorbeeld Narcissen, Roosjes of wat takjes Gypskruid. Verspreid ze gelijkmatig over het midden van de tafel of zet er één bij ieder bord.

Eierschalen gevuld met een beetje water met kleine bloemetjes zoals Madeliefjes, Blauwe druifjes, Violtjes of Vergeet-mij-nietjes zijn ook erg schattig en feestelijk op tafel.

Ontvang je gasten? Verwelkom ze dan met een prachtige krans op de voordeur en gebruik daarvoor bijvoorbeeld Ruscus of Eucalyptus die je om een ring of strokrans bindt met wikkeldraad. Of maak zelf een krans met takken. Met paasdecoratie zoals veren en eitjes en een mooi lint maak je het helemaal af.

Op de vensterbank of op een andere mooie lichte plek kan je takken van de kronkelhazelaar zetten waar je paaseieren in hangt. Er zijn ook kleine bolvaasjes verkrijgbaar die je er in kan hangen met daarin één mooie bloem. Een mono boeket met Forsythia of bloesem takken is natuurlijk ook altijd prachtig.

Wit en geel zijn de kleuren die vaak worden gekozen voor Paasversieringen maar zachte pastel tinten, roze, lila en blauw zullen het ook zeker goed doen.

Vier het nieuwe leven en geniet van de lente, vrienden, familie & gezelligheid!