



Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes- april 2024

Elke dag kan het Pasen zijn!

Met Pasen vieren we de verrijzenis of opstanding van Christus, dat is moeilijk uit te leggen, hebben we daar wel woorden voor? Wie heeft zijn geliefde overledene ooit terug gezien? Gelovige mensen zeggen en zingen dat de dood het laatste woord niet heeft, het einde niet is en niet kán zijn. Er volgt na de dood toch nog een leven? Al lijkt het voor veel nabestaanden stil te staan. We zeggen als cliché tegen elkaar: 'we moeten nu eenmaal verder, voor de kinderen, de achtergebleven ouder, ja het leven gaat verder'. Anderen zeggen dan weer: 'dood is dood en daarmee is het uit'. Is dat wel zo? Komen de herinneringen en verhalen niet spontaan bovendrijven als je met elkaar over je dierbare overledene spreekt? En juist dat samenkomen en aanvullen op wat je elkaar vertelt, geeft een traan én een glimlach om wat was. Bram Vermeulen zong: 'dood ben ik pas, als jij me bent vergeten' of zoals Huub Oosterhuis schreef in dat mooie lange gebed: Gij die geroepen hebt Licht!' 'laat niet de tweede dood over ons komen'. Laten wij onze doden niet doodzwijgen, niet doorstrepen op de kalender, maar laten wij hen in onze verhalen voortleven, vertel het je kinderen of kleinkinderen hoeveel je van je dierbare overledenen houdt/hield, zo houd je hen bij de levenden.

Na Jezus' dood en verrijzenis waren zijn leerlingen verdrietig en vertelden elkaar wat ze met Jezus hadden meegemaakt, wat ze met hem beleefd hadden en gelukkig maar! Want dat is doorverteld, opgeschreven en wij lezen het en horen het voorlezen én we proberen het ook voor te leven en vertellen die blijde boodschap door, al eeuwen lang.

Pasen, verrijzenis, het oude achter je laten, het nieuwe kunnen beginnen. Dat kan met alles, ook al kost dat veel moeite en pijn: onenigheid uitpraten lucht op; uit een vervelende baan stappen en op zoek naar een nieuwe geeft kansen; een relatie verbreken kan ruimte geven; verkeerd aangeleerd gedrag omzetten maakt nieuwe contacten. Verdrietig geworden? Bij de pakken neergezeten? Iedereen heeft tijd nodig om te rouwen, elke dag kunnen we een stukje opstaan en proberen verder te gaan, onze pijn en verdriet kan slijten. Elke dag kan het Pasen zijn, elke dag kunnen we het oude iets achterlaten en een stapje vooruit gaan, want daar ligt het leven, de toekomst, daar is het Licht!

*Toontje van 't Pad Bosch
Pastoraatgroep*

Dopen

In goed overleg met pastoor Skiba en de Locatieraad hebben wij besloten de werkgroep doopgesprekken te beëindigen. De redenen daarvoor zijn onder andere de terugloop van aanmeldingen van dopelingen maar ook de steeds veranderende regels rondom de doop.

Natuurlijk kunnen er in onze kerk nog steeds kinderen gedoopt worden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat op telefoonnummer: 035 5312789 of via mail: nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Wij willen het pastorale team en alle ouders bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen 22 jaar.

*Gonnie Petterson en Loes Wiggerts,
Werkgroep Doopgesprekken*

Jeugdactiviteiten

Op dinsdagavond 5 maart 2024 waren we met een groep van acht bijeen in de Waker. Ouders waren afgekomen op de oproep voor een brainstormavond over de jeugdactiviteiten. Een aantal ouders had zich afgemeld, met de boodschap wel betrokken te willen blijven en mee te willen denken met de toekomstplannen van de Jeugdactiviteiten.

Het was voor ons als organisatie fijn dat er zo positief werd gereageerd en te weten dat we er niet alleen voor staan.

Na een uitgebreide kennismaking met elkaar, hebben we onder andere het volgende besproken:

- Wat is een belangrijk onderdeel binnen de jeugdactiviteiten? Wat moet blijven?
- Gaan we door in deze vorm of moet het anders?
- Hoe en wie gaat dit allemaal (blijven) organiseren?

Hieruit kwam naar voren dat de activiteiten gewaardeerd worden. De vorm is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de kinderen elkaar ontmoeten. Zien dat er ook andere kinderen zijn die naar de kerk gaan. Het gevoel hebben dat je ergens bij hoort of dat nu een catechesebijeenkomst is, een viering in de kerk of gezamenlijk eten.

Conclusie: We gaan door!

Hoe en wie gaat dit allemaal (blijven) organiseren? Als eerst maken we een groepsapp met betrokken ouders om snel te kunnen communiceren en aan- en afmelden voor activiteiten.

Alle gezinnen hebben een drukke agenda. Om ook nog in een werkgroep mee te gaan draaien is voor de meeste ouders dan ook geen optie. Feit is wel dat Annemarie (de familie Klarenbeek) er alleen voor staat bij de Kidskerk en Mieke en Toontje hebben naast de Jeugdactiviteiten nog andere taken binnen onze geloofsgemeenschap. Geen ideale situatie. Hulp is daarom echt hard nodig. Daarom hebben we een alternatief bedacht op de klassieke werkgroep zoals we die tot nu toe kennen.

Bij de Kidskerk gaat per maand één ouder meehelpen.

Bij de andere jeugdactiviteiten krijgen de ouders de keuze om per duo een activiteit te 'adopter'. Mieke en Toontje zorgen voor een jaarrooster, het liefst met input en hulp van één of meerdere ouders. Daarnaast zullen zij

zo nodig zorgen voor het reserveren van Schoter of Waker. Ouders gaan per duo de door hun geadopteerde activiteit praktisch regelen. Uitnodigingen, inkopen, begeleiding op de activiteit zelf (eventueel met ondersteuning van Mieke en/of Toontje).

De jeugdactiviteiten rusten daardoor niet meer alleen op de schouders van mensen van de werkgroep, een mooie ontwikkeling!

*Mieke van Schaik
Toontje van 't Pad Bosch
Annemarie Klarenbeek*



Voor in de agenda:

Kidskerk	zondag 14 april 11:30 uur
Kidskerk	zondag 12 mei 11:30 uur
Kidskerk	zondag 9 juni 11.30 uur
Gezinsviering en slotfeest	zondag 7 juli 10.00 uur

Verslag Openbare Vergadering

Op zondag 25 februari, na de viering van 10.00 uur was er in de Schoter een goed bezochte jaarlijkse openbare vergadering. De aanwezige parochianen zijn bijgepraat door de mensen van de locatieraad en de pastoraatgroep. Besproken zijn onder andere het gebouwenbeheer, de financiën, de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de actuele ontwikkelingen in onze locatie.



Betsie Seure en Jan Hilhorst zijn in het zonnetje gezet omdat zij al tientallen jaren het organiserend en uitvoerend hart zijn van de jaarlijkse kerkbalansactie. Hiervoor ontvingen zij beide een erepenning.

Hoewel de trend van vergrijzing doorzet is onze locatie zeker nog vitaal. Er zijn nieuwe activiteiten gestart om de jeugd betrokken te krijgen en te houden bij het geloof en de kerk, de financiën zijn gezond en nog altijd zijn er veel vrijwilligers actief in de diverse commissies en bij de vele werkzaamheden en activiteiten. Zorgen zijn er ook. Het centraal parochiebestuur heeft versterking nodig. Voor een goed functionerende parochie is het van belang dat er mensen gevonden worden voor de vacante posities. Dat is ook van belang voor de toekomst en vitaliteit van onze eigen locatie.

Verslag Seniorencatechese maart

De doden begraven



Aangekomen bij het 7^e Werk van Barmhartigheid: de doden begraven. Deze keer maakten we gebruik van gesprekskaarten met vragen die te maken hebben met de herfst van je leven. Vooruitkijken én terugkijken op je leven, dat mag als je de 80 jaar voorbij bent.

We stelden ons onder meer de volgende vragen:

Is je leven van betekenis geweest? Wat laat je na, wat gaf je je (klein-) kinderen tot nu toe mee?

Geld is geen groot goed; bied eens hulp aan uit jezelf, zonder er iets voor terug te willen krijgen; wees tevreden met wat je hebt; wees blij dat je geboren bent.

Waar ben je bang voor?

Voor inbrekers, dat is al eens gebeurd.

Wat ons opviel was, dat niemand zei bang te zijn voor eenzaamheid of de dood.

Heb je een rijk leven?

Ik kan me goed redden, financieel dan en ik hoef niet zo nodig dingen aan te schaffen, die mijn kinderen aanraden, ik ben tevreden. Ook werd gezegd dat gezond zijn en nog mobiel, ook rijkdom is. En dat er veel lieve mensen zijn op wie een beroep gedaan kan worden.

Wat betekent ouder worden voor je?

Niks dan ongemak! Je levert veel in. Je wordt milder. Maar ook kwam als antwoord: vraag om hulp als je zelf iets niet meer kunt, dat is ook kracht!

Hoe wilt u uw afscheid vormgeven?

Loes die in de Uitvaartgroep zit, komt bij mensen over de vloer die met haar willen nadenken over: Hoe zou mijn uitvaart eruit moeten zien. Het gebeurt nog al eens dat nabestaanden niet weten wat hun dierbare zou willen. Wij hebben daar een formulier voor gemaakt, dat met elkaar ingevuld kan worden. Het is niet zo dat iemand aangeeft hoe zijn/haar uitvaart precies moet gaan verlopen, maar het gaat er meer om dat je bepaalde wensen kan opgeven, zoals een lied, gedicht of lezing. Deze gegevens helpen de nabestaanden om een afscheid vorm te geven in de geest van de overledene.

We vullen het formulier in tweevoud in; één exemplaar blijft bij de parochiaan en het tweede exemplaar gaat in een enveloppe in de kluis van de kerk en wordt bij overlijden geopend. Wanneer u hier interesse in heeft kunt u dat aangeven bij het secretariaat, daarna zal Loes een afspraak met u maken.

Naar de kerk, maar hoe?

Er zijn in onze parochie een flink aantal parochianen op hoge leeftijd, voor hen is het misschien niet altijd even makkelijk om naar de kerk te komen. Wij willen nog eens aangeven dat de mogelijkheid er is om gehaald en weer thuisgebracht te worden. Wilt u van deze service gebruik maken, op zondag of voor de donderdagviering, dan kunt u zich bij het secretariaat aanmelden, ook wanneer dit incidenteel is.

Toontje en Loes

Voorjaarsconcert

Op zondag **7 april** geeft het Goylants Kamerkoor samen met de Clarionetten Capel uit Bilthoven een voorjaarsconcert in de **Sint Vituskerk in Blaricum**.

Het overkoepelende thema van de muziek is de lente, waarin vrolijkheid en liefde de boventoon voeren.

Aanvang 15.30 uur
toegang is gratis

**Geertruida Johanna Fokken-
Gouverneur**



Truus werd geboren op 26 juli 1938 in Tilburg, als oudste meisje in een gezin met 11 kinderen. Na de lagere school bleef ze thuis om haar moeder te helpen in het gezin en ging ze ook bij andere gezinnen helpen.

Door het beroep van haar vader, politieagent, verhuisde het gezin regelmatig, als laatste naar Eemnes. Haar moeder stierf op jonge leeftijd en daardoor kwam het huishouden op Truus neer. Haar vader hertrouwde en Truus trouwde met Herman Fokken in begin jaren 1960. Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van zoon Bas, daar waren ze dolgelukkig mee.

In haar vrije tijd ging Truus graag naar Deo et Arti, de toneelvereniging, om zelf te spelen met haar geweldige gevoel voor humor of hand- en spandiensten te verlenen. Daar heeft ze een gezellige tijd beleefd. Thuis had ze ook een grote hobby: kaarten maken en op tv naar sport, tenminste schaatsen, ijshockey en EK en WK voetbal kijken. Ze leefde helemaal mee en gaf ook luidkeels commentaar.

Samen met Herman heeft ze ook heel wat afgiefst in de buurt en met vakanties. Nadat Herman in 2015 is overleden, werd het voor haar moeilijk in het grote huis op de Rietgors en verhuisde ze naar Johanneshove in Laren. Toen ze meer afhankelijk werd van zorg, is ze in de Torenhof in Blaricum terechtgekomen, waar ze met veel liefde en aandacht is verzorgd.

Zaterdag 2 maart was het haar tijd en is ze overleden in het vertrouwen dat ze weer herenigd zou worden met haar Herman. Vrijdag 8 maart hebben wij hier in de kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof bij haar Herman.

De lente is begonnen en de struiken en bomen lopen uit. Het is dus weer de tijd van kleine klusjes en voorjaars schoonmaak. Dat geldt dus ook voor de kerk en hebben we een klusdag gepland op 13 april.

Er zijn weer veel schoonmaak klussen maar ook enkele technische- en schilderklusjes. Zo kan De Waker wel hier een daar een opknapbeurtje gebruiken en willen we de muren van de keuken en het trappenhuis opnieuw sauzen. Ook in de sacristie hebben we een schilderklusje gepland.

Wat betreft het schoonmaakwerk moeten natuurlijk de gewone huishoudelijke dingen gebeuren zoals de ramen zemen en het houtwerk schoonmaken. Maar we hebben ook wel wat meer ingewikkeld schoonmaakwerk.

Zo heeft Monumentenwacht aangegeven dat het balkon van de pastorie wel een extra schoonmaakbeurt kan gebruiken. Om de ramen van De Waker een keer goed schoon te maken willen we de voorzetrampen verwijderen en daarna weer monteren.

Qua techniek is er ook nog wel het een en ander te doen. We willen kijken of we zelf de verlichting achter de kerk kunnen verbeteren. Ook willen we voorbereidingen treffen voor het verbeteren van de geluidsinstallatie in de kerk.

In De Schoter willen we de CV-leidingen naar het schuurtje verwijderen.

Over het algemeen is er genoeg te doen en hopen we er weer een gezellige morgen van te maken.

Om 9 uur beginnen we, om ongeveer 10.30 uur hebben we wat lekkers bij de koffie en we sluiten omstreeks het middaguur af met belegde broodjes.

Als jullie zelf iets zien dat verbetering behoeft en door een handig iemand opgelost kan worden dan horen we dat ook graag natuurlijk. Dan zetten we dat op de lijst.

*Jos Willink,
locatieraad*

46e Eemnesser Polderloop Zondag 7 april

Op zondag 7 april organiseert de KPJ-Eemnes de 46e Eemnesser Polderloop. Pater Wijnand van Wegen zal om 13.00 uur het startschot lossen. Hardlopers van 13 jaar en ouder kunnen kiezen uit 5 km, 10 km en 15 km. Kinderen t/m 12 jaar kunnen alleen 5 km hardlopen. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om 5 km te wandelen. Inschrijven is mogelijk tussen 12.00 en 12.45 uur op De Deel, Wakkerendijk 162 in Eemnes. Het inschrijfgeld voor iedereen van 13 jaar en ouder is € 12,50. Kinderen betalen € 5,--



De prijsuitreiking op De Deel is rond 15.00 uur. Er zijn niet alleen prijzen voor de snelste lopers maar er is ook een Superprijs voor de meest opvallende deelnemer(s). De organisatie nodigt ook mensen uit die het niet zien zitten om te gaan lopen. Zij kunnen de lopers aanmoedigen en iets lekkers drinken op De Deel. Zo helpen ze om de baromzet van die dag te verhogen en een deel van die baromzet gaat ook naar het goede doel! De opbrengst van deze Polderloop is namelijk bestemd voor het zonnepanelenproject in Friersdale (Zuid-Afrika).

Pater Wijnand van Wegen 90 jaar

Op 11 mei a.s. hoopt pater Wijnand van Wegen 90 jaar te worden. Voor wie hem op die dag wil verrassen met een kaartje of een andere attentie volgt hier zijn adres:
Naardingerland 51, 1273 NG Huizen.

Henk van Hees

Aan de Parochianen van de H. Nicolaas te Eemnes

Bij deze een reactie van Frans Overbeek naar aanleiding van de warme belangstelling van uit onze parochiegemeenschap bij de ziekte van zijn vrouw Ineke.

We hebben van de dokters goed nieuws gekregen. De pil die Ineke slikt om de celdeling van de tumor stil te leggen, werkt goed. Dat is te zien op de MRI van de hersenen en de CT-scan. Actieve plekken in november zijn nu inactief en kleiner. Dus 'ga zo door'. Over twee maanden weer controles.

Dank je wel voor alle blikken van meeleven, alle kaarten, bloemen, kaarsjes, appjes en het bezoek. Dat helpt echt mee. Alles wordt natuurlijk weer 'gewoon'. Het is wat het is. Maar fijn om te merken hoeveel mensen met ons meeleven.

Ineke en Frans Overbeek

***De locatieraad, de Pastoraat-
groep en de redactie wensen u
een Zalig Pasen***



Liturgierooster

tum	Viering	Aanvang	Voorganger	Bijzonderheden
Za 30 mrt	Eucharistieviering	20.30 uur	J. Skiba	Paaswake
Zo 31 mrt	Communieviering	10.00 uur	B. v. Wilgenburg	Paaszondag
Ma 1 april	Geén viering			2 ^e Paasdag
Do 4 april	Eucharistieviering	10.00 uur	G. Nijland	
Zo 7 april	Communieviering	10.00 uur	B. v. Wilgenburg	
Do 11 april	Communieviering	10.00 uur	Loes en Toontje	Seniorencatechese
Zo 14 april	Communieviering	10.00 uur	PGV	
	Kidskerk	11.30 uur		Kidskerk
Do 18 april	Eucharistieviering	10.00 uur	J. Skiba	
Zo 21 april	Eucharistieviering	10.00 uur	K. Jongeneelen	
Do 25 april	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Zo 28 april	Eucharistieviering	10.00 uur	F. Zwarts	
Do 2 mei	Eucharistieviering	10.00 uur	J. Skiba	
Zo 5 mei	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Do 9 mei	Communieviering	10.00 uur	C. Lavaleije	Hemelvaart



Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven. Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. Kijk daarvoor onder 'alle vieringen' bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

Website
marthamaria.nl

Parochiesecretariaat
secretariaat@marthamaria.nl

Locatiesecretariaat
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes
Telefoon: 035-5312789
Alléén bij overlijden: 035-6035518
nicolaaskerkeemnes@gmail.com
Het locatiesecretariaat is geopend op
Maandag van 9.00 - 12.00 uur
Donderdag van 9.00 - 13.00 uur
IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35
Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Redactie: kerkeemzeem@gmail.com

Ledenadministratie
Gea van der Heiden
kerkeemleden@gmail.com
Vierkante Bosje 53, Eemnes

De Schoter
Wakkerendijk 66a, Eemnes
Telefoon 035-5310995

Pastoraatgroep
Carel Jungerling 035-5387601
Hans Albers 06-26744574
Toontje van 't Pad Bosch 06-23314233

Kerkhofbeheer
Nico Seure 06-10157979
rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Locatieraad
secretaris: Mascha van Oosterhout
kerkeemsecr@gmail.com
budgethouder: John van der Kolk
kerkeempenn@gmail.com (financiën)
gebouwenbeheer: Jos Willink
kerkeembeheer@gmail.com
diaconie: Henk Hendriks
kerkeemdiaconie@gmail.com
communicatie: Eerhard Huiden
kerkeemcomm@gmail.com

Jeugdactiviteiten
kerkeemjeugd@gmail.com

Vertrouwenspersoon
Loes Wiggerts: 06-40415684