



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
April 2024



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Nieuwsbrief 2 over de toekomst van onze geloofsgemeenschap in De Bilt, zie blz 3

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 21 april, vierde zondag van Pasen, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom
 - **Dinsdag 23 april, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 28 april, vijfde zondag van Pasen, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel

 - **Woensdag 1 mei, Seniorenviering met ziekenzalving, 10:30 Eucharistieviering**, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Memento
 - **Zondag 5 mei, zesde zondag van Pasen, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans
 - **Dinsdag 7 mei, 10:00** gebedsviering
 - **Donderdag 9 mei, Hemelvaart van de Heer, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier
 - **Zondag 12 mei, zevende zondag van Pasen, 11:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 14 mei, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 19 mei, Pinksteren, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier

 - Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
 - Voorafgaand is er elke zondag om 9.45 uur het Geloofsgesprek bij KRO-NCRV op NPO 2.
 - Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)



om te gedenken, overledenen in maart:

10 maart mw. M.K. Mulder- van Beek Bilthoven
25 maart dhr. G.F. Maarschalkerweerd De Bilt

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

In heel kleine dingen hebben wij Je ontmoet Heer,
in het groen van de bomen in vogelgezing,
in adem en aarde, in zonsondergang.

In heel kleine schoonheid hebben wij Je ontmoet:
in een lelie op het water,
in een schelp op het strand,
in bloemen op tafel, in een ring aan een hand.

In heel kleine vreugde hebben wij Je ontmoet:
in een heldere maan,
in een tedere moeder,
in een trouwe vriend.

In eenvoudige mensen hebben wij Je ontmoet:
in spelende kinderen,
in jeugd die zich geeft,
in een man die kan knielen,
in een vrouw die vergeeft.

In al deze gaven kwam Jij ons tegemoet Heer,
wees Jij nu de brug waardoor wij anderen ontmoeten.

Nieuwsbrief 2 over de toekomst van onze geloofsgemeenschap in De Bilt

In februari hebben wij een speciale nieuwsbrief rondgestuurd over de toekomst van onze kerkgemeenschap in De Bilt¹. Op 2 april hebben de locatieraad en de pastoraatsgroep zich gebogen over de reacties die zijn binnengekomen op die nieuwsbrief. In die reacties zijn allerlei bruikbare suggesties gedaan waar we dankbaar gebruik van willen maken. Ook heeft een aantal mensen aangeboden te willen meedenken.

Wij hebben besloten om ons te richten op twee sporen.

We weten dat wij ons huidige kerkgebouw niet lang meer kunnen behouden. Onderhoud is veel te kostbaar en eigenlijk is de kerk – hoe mooi deze ook is – te groot voor onze geloofsgemeenschap. We zullen dus gaan zoeken naar een alternatief. In ieder geval willen wij graag een gewijde ruimte en daarnaast enkele ruimtes om te kunnen vergaderen of waar kleine groepen bij elkaar kunnen komen. Dat zou een apart gebouw kunnen zijn, maar we denken ook aan een ruimte in een ander gebouw, liefst op of rond de plek van de huidige kerk. Dit proces heeft enige haast, omdat wij nog voldoende reserves willen houden om iets nieuws te kunnen realiseren. Enkele mensen, m.n. uit de locatieraad, gaan oriënterende gesprekken voeren, o.a. met andere kerken waar zo'n verandering al succesvol is doorgevoerd.

Het tweede spoor dat we willen bewandelen is dat we gaan proberen om onze kerkgemeenschap weer wat nieuw leven in te blazen. Veel dingen gaan goed, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Enkele mensen hebben in hun reactie aangegeven dat ze daarin willen meedenken. Met hen willen we om de tafel gaan zitten om initiatieven te bespreken.

Graag willen wij u uitnodigen om mee te blijven denken en, als het kan, ook mee te helpen om deze twee sporen mee te ontwikkelen. Suggesties van uw kant blijven van harte welkom. Het zou fijn zijn wanneer het dan gaat over concrete ideeën en het zou het mooist zijn wanneer u daar dan ook actief aan wil meewerken.

Voorlopig is dit de stand van zaken. Wij zullen u zeker op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen. Mocht u willen reageren – met ideeën of met het aanbod om mee de schouders eronder te zetten – kan dat door te reageren op het volgende e-mailadres: robluijsterburg@outlook.com of door een brief af te leveren op het parochiesecretariaat.

Denkt u a.u.b. mee, maar vooral ook, doe mee! Zonder nieuwe mensen houdt onze geloofsgemeenschap het niet lang meer vol.

Met vriendelijke groet,

De locatieraad en pastoraatsgroep van de Michaël/Laurens geloofsgemeenschap

1 Op onze website <https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/> kunt u de eerste Nieuwsbrief vinden door onderaan klikken op de rode enveloppe

Uitnodiging voor de seniorenviering op

woensdagmorgen 1 mei om 10.30 uur.



Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de (Maria) maand mei in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt op 1 mei a.s.

We zullen om **10.30 uur** eerst samen de Eucharistie vieren, pastoor J. Skiba gaat voor in de viering. Het koor Memento zal zingen.

Tijdens de viering is er gelegenheid voor wie dat wil het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Het kan u troost en bemoediging geven. **Wilt u hieraan deelnemen geeft u zich dan op via het secretariaat; zie onder.**

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij de koffie/thee in de ontmoetingsruimte.

Voor opgave voor de ziekenzalving of voor vervoer kunt u het secretariaat bellen op donderdag van 9-12 uur, tel.: 030-2200025 of u regelt voor vervoer zelf de regiotaxi of belt Ans Weerdenburg, 06-47061430.

Wij hopen U allen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten:

Wijkcontactgroep Michael-Laurens gemeenschap De Bilt/Bilthoven.



Vormsel voorbereiding

We zien er naar uit te beginnen met de voorbereiding op het Vormsel, dat in februari 2025 zal plaatsvinden. Alle jongeren uit de parochie die momenteel in groep 8 zitten of al wat ouder zijn, worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan het voorbereidingstraject voor dit belangrijke sacrament. In zeven



bijeenkomsten gaan we dieper in op wat het Vormsel voor jou kan betekenen op jouw levenspad. Aan het einde beslis je zelf of je het sacrament van het Vormsel wilt ontvangen.

Op woensdag 15 mei organiseren we om 20.00 uur een informatieavond voor ouders in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 in Soest (achter de HH. Petrus en Pauluskerk). De eerste twee bijeenkomsten daarna (voor jongeren en ouders) zijn gepland op 21 mei en 12 juni. Afwisselend komen we samen in Soest en Eemnes. De avonden zijn van 19.15 tot 20.45 uur.

Meld je aan voor de informatieavond via het formulier op onze website of bij Marga van Kleinwee via kleinwee@xs4all.nl of telefonisch op 035-5389849. We ontvangen graag jouw aanmelding uiterlijk op 8 mei, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen!

Wat zeggen ouders na afloop?

"Ook als je zelf een dolend schaap bent, zullen jij en je kind zich weer meer verbonden voelen met de Rk-kerk en met God."

"Het is niet alleen dat wij haar met de kerk en geloof in aanraking hebben gebracht, ze heeft er nu zelf voor gekozen. Maar het is geen zwaar proces. Wel bewust en op een levendige manier die bij onze tijd hoort."

En vormelingen?

"Gewoon meedoen! Het is heel leuk en je leert er ook wel wat".

"Ik ben zelf uiteindelijk niet gevormd omdat ik niet helemaal wist waarvoor ik het zou doen maar de voorbereiding is eigenlijk een stapje dichterbij God en dat voelt voor veel kinderen denk ik als een fijn gevoel." (een vormeling)

HH. Martha en Maria parochie

Vorbereiding Eerste H. Communie 2024-2025

De eerste heilige Communie is een groot feest. Jezus die voor ons zijn Lichaam en Bloed gegeven heeft, komt dan voor de eerste keer in je hart. Een groot feest willen we graag goed voorbereiden. Daarom is er nu al nieuws voor het komende seizoen.

De eerste heilige Communie is voor kinderen van 7-8 jaar of zij die ouder zijn.

De voorbereidingsbijeenkomsten zullen vanaf september 2024 bij het Eucharistisch centrum, de H. Nicolaaskerk in Baarn, gaan plaatsvinden.

Waarom alleen bij de Nicolaas en niet ook nog op andere plaatsen?
Dit komt omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn om de kinderen voor te bereiden.

We starten het nieuwe seizoen op woensdagavond 18 september met een ouderavond in het Trefpunt bij de Nicolaaskerk.

De eerste heilige Communie 2025 zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden.

Er is besloten dat men na de derde bijeenkomst niet meer kan gaan deelnemen. Men zal dan tot het volgende seizoen moeten wachten.

Voor aanmelding, vragen, kunt u contact opnemen met Gabriëlle Nieuwenhuis.

Tel. 06-159 07 918 of 035-5420208 en janengabrielle@planet.nl



14 april 2024 - Viering met een feestelijk tintje door het Ecclesiakoor

Afgelopen zondag 14 april mochten wij de eucharistieviering muzikaal opluisteren. Deze viering was voor ons extra bijzonder omdat ons Ecclesiakoor alweer 35 jaar bestaat!

Daarom vierden we met velen van u, na het luiden van de bel, in de ontmoetingsruimte nog even muzikaal verder. Onder het genot van een kopje koffie of thee mét door enkele leden zelfgebakken baksels, zongen we nog enkele liederen.

Dit drietal liederen werd kort toegelicht door onze dirigent Peter Steijlen. We begonnen met het 'Ave Verum', in een bewerking van Wolfgang Amadeus Mozart. Een graag gehoord en gezongen lied dat al lange tijd op onze repertoirelijst staat.

Daarna zongen we twee liederen die nog niet zo lang in het repertoire zitten: 'A flower remembered' van John Rutter. Dit lied is gecomponeerd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in het Tohoku-gebied in Japan, maart 2011.

En tot slot zongen we het lied 'I will sing with the spirit', ook van de hand van componist John Rutter. De tekst van het lied is ontleend aan de Bijbeltekst 1 Korintiërs 14:15 en brengt ons al in Pinkster-sferen.

Inkijkje 35 jaar koor:

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen en wellicht horen, klinkt naast het muzikaal omljsten van vieringen ook de gezelligheid en vriendschap al 35 jaar in ons koor. Achter de schermen, voor, tijdens en na een viering of repetitie leeft en bruist er van alles.

Binnen het Ecclesiakoor is een enthousiaste feestcommissie actief, die jaarlijks zorgt voor gezellige activiteiten, zoals het bowlingtoernooi, een slotfeest vlak voor de zomervakantie, een Sinter-Kerst-feest en andere activiteiten door het jaar heen. Tijdens het bowlingtoernooi (niet alleen voor koorleden, ook voor hun Buiten-Koorse-Relaties, beter bekend als BKR) wilde het toeval dit jaar dat de prijzen bij twee huishoudens terecht zijn gekomen: de beide eerste prijzen bij het ene huishouden en de poedelprijzen bij het andere huishouden! Na wat geruil (zonder gehuil) deelden uiteindelijk alle koorleden in de heerlijke paaseitjes die onderdeel waren van de prijzen.

En dan nog een aardig weetje over het koor: Het Foutje; ons koorkrantje jawel. In de beginjaren van ons koor werden alle vrolijkheid en belevenissen opgetekend in ons koorkrantje dat zo'n 4 a 5 keer per jaar verscheen. De redactie bestond toen nog uit een aantal scholieren/studenten - waarvan enkelen nog steeds lid zijn van ons koor! De naam van het blad was ontleend aan een reclamespot uit de jaren '90 waar de leuze 'Foutje, bedankt!' werd geroepen. En dat werd in de beginjaren ook vaak door de koorleden geroepen wanneer we tijdens de repetitie enthousiast een foute noot zongen. Dan riepen we FOUTJE!!! en kon de dirigent snel verder met het instuderen van de koorpartij zonder de hele stem-groep op te houden. De naam van het blad doet al vermoeden dat de serieuze artikelen met een knipoog gelezen moeten worden. Het Foutje verschijnt tegenwoordig 1 keer per 5 jaar, als we een lustrum mogen vieren 😊

Wij hopen nog een tijd voor u te mogen blijven zingen!!



scoutingbenlabre
Scouting Ben Labre



Boeken gezocht

Scoutinggroep Ben Labre zamelt boeken in voor een boekenmarkt (5 oktober 2024) om geld in te zamelen voor verduurzaming van het gebouw

Inzameling:

- zaterdag 9 maart 10.00-13.00 uur
- zaterdag 13 april 10.00-13.00 uur
- zaterdag 11 mei 10.00-13.00 uur
- zaterdag 8 juni 10.00-13.00 uur



Locatie:

Scoutinggebouw Ben Labre, Kerklaan 33a
Achter de Michaelkerk (volg het pad links naast de kerk)

Meer info:

boekenmarkt@benlabre.nl



Scouting vereniging
Ben Labre

Scouting Ben Labre



SCOUTING
BEN LABRE

Heeft u een klus waar u ijverige en betrouwbare scouts voor nodig heeft?

**Stuur ons dan een mail naar:
roverscouts@benlabre.nl**

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

BISDOMBEDEVAART LANGS FRANSE KATHEDRALEN EN KLOOSTERS

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m 14 september 2024 een zevendaagse rondreis langs kathedralen en kloosters in Noord-Frankrijk. [De inschrijving](#) voor deze bedevaart is sinds kort geopend. Elke dag vierten de deelnemers de Eucharistie, er is ook ruimte voor vrije tijd. Mgr. Woorts en vicaris Cornelissen verzorgen de begeleiding.

Dag 1: Reims De gotische Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal van Reims is gebouwd in de 13de eeuw. Eeuwenlang werden hier de koningen van Frankrijk gekroond. Vooral het beeld van de 'Engel met de glimlach' is beroemd. Er is er ook nog veel glas-in-lood uit de 13de eeuw in deze kerk, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.

Dag 2: Vézelay en Nevers Vézelay is bekend als bedevaartsoord en om zijn abdijkerk, de basiliek Sainte-Marie-Madeleine uit de 11de eeuw (UNESCO erfgoed). Vézelay is gebouwd tegen een heuvel, waarop de abdijkerk staat.

Dag 3: Nevers en Bourges In Nevers staat het klooster waar Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes verscheen, van 1866 tot 1879 woonde. In dit klooster Saint-Gildard ligt Bernadette opgebaard in een glazen reliekschrijn. De gotische kathedraal van Bourges staat ook op de erfgoedlijst van UNESCO en werd gebouwd tussen 1195 en 1255.

Dag 4: Tours De Basiliek van St. Martin in de Middeleeuwse stad Tours is een basiliek gewijd aan Sint Maarten van Tours, over wiens graf deze kerk werd gebouwd. Sint Maarten is ook beschermheilige van de stad Utrecht.

Dag 5: Chartres De vroeg-gotische kathedraal Notre-Dame de Chartres staat op een heuvel met uitzicht over de stad. De kathedraal werd gebouwd tussen 1194 en 1220 en is beroemd vanwege de gebrandschilderde ramen. Met name hun diepblauwe kleur – het 'Chartres blauw' – is beroemd.

Dag 6: Lisieux Lisieux is na Lourdes het grootste bedevaartsoord van Frankrijk. Pelgrims reizen erheen vanwege Theresia van Lisieux (1873-1897), kloosterzuster in de Orde van de ongeschoeide Karmelietessen te Lisieux. Aan de rand van de stad staat een aan Theresia gewijde basiliek, die tussen 1929 en 1937 werd gebouwd en qua bouwstijl is geïnspireerd door de Sacré-Coeur in Parijs.

Dag 7: Amiens Op de terugweg naar Nederland staat de kathedraal van Amiens op het programma. Deze Notre-Dame kathedraal (UNESCO erfgoed) is de grootste gotische kathedraal van Europa. De bouw startte in 1220, in 1269 werd de kathedraal voltooid.

Prijzen: € 1275 p.p., € 275 eenpersoonkamertoeslag. De reissom is inclusief vervoer per touringcar met ervaren chauffeur, zes overnachtingen in prettige verblijven op basis van halfpension, lunches op dag 1 t/m 7 met uitzondering van dag 4 in Tours, excursies en entrees volgens het programma, uitgebreide reisbescheiden.

Neem voor meer informatie contact op met de Diocesane Werkgroep Bedevaarten, e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl

[Inschrijven voor deze bedevaart](#) kan op de website van het Huis voor de Pelgrim.

Reliekschrijn Bernadette in Utrecht

Kardinaal Eijk kijkt in groet vooruit op komst reliekschrijn

In deze reliekschrijn bevindt zich een stuk van het gebeente van de heilige Bernadette Soubirous (1844-1879). In april zal deze schrijn in alle zeven bisdommen van Nederland aanwezig zijn, in het Aartsbisdom Utrecht in de Broederenkerk te Deventer en vervolgens in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. "De vieringen en andere gebedsmomenten die in aanwezigheid van deze reliekschrijn zullen worden gehouden, willen in het bijzonder de boodschap van de verschijningen van Maria aan Bernadette onder de aandacht brengen," zo schrijft kardinaal Eijk. "Deze boodschap is direct verbonden met de Blijde Boodschap die onze Heer Jezus Christus heeft verkondigd, in woord en daad: Gods barmhartige liefde voor alle mensen. Die liefde heeft God ons in het bijzonder getoond door het kruis van Zijn Zoon en onze Heer. Het is door Zijn lijden en kruis dat wij met God verzoend mogen leven en gesterkt worden om het eigen lijden – naar lichaam en geest – met Hem verenigd te dragen en aan Hem op te dragen."



Bernadette is voor ons daarin een krachtig voorbeeld, aldus kardinaal Eijk. Ze had een zwakke gezondheid en kende vele tegenslagen in haar leven. "Toen ze later was ingetreden bij de Zusters in Nevers bleef het kruis haar op haar levenspad evenmin bespaard. Uiteindelijk heeft tuberculose, waardoor een van haar knieën was aangetast in de vorm van een zeer pijnlijke ontsteking, zijn tol geëist. Als gevolg daarvan is zij op jonge leeftijd gestorven, in een intense en diepe vereniging met het lijden en sterven van haar en onze Heer Jezus Christus."

Kardinaal Eijk: "Wij zien bij Bernadette en vele anderen dat de Heer kracht naar kruis geeft. Veel mensen dragen een kruis, in veel gevallen onzichtbaar voor het oog van anderen. Dit geldt in onze tijd onder meer voor veel medechristenen die op talrijke plaatsen in de wereld worden achtergesteld, onderdrukt, vervolgd en zelfs vermoord omdat ze in Jezus geloven en lid zijn van onze Kerk."

In zijn groet aan de gelovigen spreekt kardinaal Eijk ook de hoop uit dat het Paasfeest en de aanwezigheid van de reliekschrijn van de heilige Bernadette gedurende de Paastijd in ons land "in ons allen de liefde voor onze Heer Jezus doen toenemen. Dat Hij ons bezielt met Zijn kracht om ons eigen lijden naar geest of lichaam met Hem te kunnen dragen. Dat Hij ons – zoals Bernadette – een groot en edelmoedig hart geeft, om vooral bedacht te zijn op wat de ander nodig heeft en diens lijden te helpen verlichten. Van harte wens ik u mede namens de andere leden van de bisdomstaf een Zalig Pasen!"

Het reliekschrijn is van 18-20 april in Utrecht.
Hieronder het programma, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

18-20 april: St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht

Donderdag 18 april

17:30 uur Aankomst Reliekschrijn St. Catherinakathedraal Utrecht
19:00-20:30 uur Eucharistieviering met kleine plechtigheid
ontvangst van het
Reliekschrijn met hoofdcelebrant rector
P. Kuipers

Vrijdag 19 april

08:00 uur Lezingendienst/Lauden rondom Reliekschrijn
11:00 uur Rozenkransgebed
15:00 uur Kruisweg
17.00 uur Vespers met aansluitend mogelijkheid voor
stille aanbidding en biecht
19:00 uur Eucharistieviering - Liturgie van het water
(mogelijkheid Lourdeswater te ontvangen en stukje rots aan
te raken/bezichtigen) met hoofdcelebrant Willem Jacobus
kardinaal Eijk
20:15-21:30 uur Voordracht eerste deel brief Bernadette met aansluitend
lichtprocessie door de kerk en mogelijkheid tot nabidden in
stilte



Zaterdag 20 april

08:00 uur Lezingendienst/Lauden rondom Reliekschrijn
09:30 uur Rozenkransgebed
12:00-13:00 uur Verering/stille aanbidding Reliekschrijn met
biechtgelegenheid
13:30 uur Pontificale Eucharistieviering van het vertrek van het
Reliekschrijn met hoofdcelebrant mgr. H.W. Woorts
16:00 uur Vertrek Reliekschrijn St. Catherinakathedraal Utrecht

Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 beschikbaar

Jubeljaar 2025 22 maart 2024

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een 'jaar van gebed'. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel daarbij een gebedskaart uitgegeven met het speciale themagebed voor volgend jaar, aangevuld met het Onze Vader. Ook is de internationale hymne voor het Jubeljaar in het Nederlands vertaald.



Een Jubeljaar is een oude traditie in de R.-K. Kerk, die in de Middeleeuwen is ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt. Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema 'Pelgrims van hoop'. Voor 2024 vraagt hij extra aandacht voor het Onze Vader als een 'school van gebed', omdat in dit gebed de kernpunten van het christelijk geloof worden samengevat. De gebedskaart wordt binnenkort in een gedrukte versie naar de parochies gestuurd, ook wordt deze via de KNR met de kloosters gedeeld.

Hymne

Het is gebruikelijk dat voor grote evenementen als een Heilig Jaar ook een speciaal lied wordt gecomponeerd dat over de hele wereld in allerlei talen kan worden gezongen. Ook voor het Jubeljaar 2025 is zo'n hymne gemaakt. De oorspronkelijke Italiaanse tekst is op verzoek van de Bisschoppenconferenties van Nederland en België vertaald. Parochies, zangkoren en alle andere belangstellenden kunnen de hymne instuderen om bij passende gelegenheden te laten horen. Binnenkort komt ook de bladmuziek beschikbaar.

Er is in Nederland een speciale website gelanceerd, waarop alle berichten over het Heilig Jaar 2025 worden gepubliceerd. Deze site wordt de komende maanden verder uitgebreid. De website is te vinden via [jubeljaar2025.nl](https://www.jubeljaar2025.nl) en via [pelgrimsvanhoop.nl](https://www.pelgrimsvanhoop.nl).

Download gebedskaart: <https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2024/03/SRKK-Gebedskrt-HeiligJaar-Enkel.pdf>

Download Nederlandse tekst van de hymne: <https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2024/03/Hymne-Jubeljaar-2025-nl-def.pdf>

Beluister de Hymne in het Italiaans:

<https://www.iubilaeum2025.va/it/giubileo-2025/inno-giubileo-2025.html>