



WEEKBRIEF 2 – 16 juni 2024

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com
Zie ook www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT ONZE EIGEN GELOFSGEMEENSCHAP

Pinksteren brengt het beste van Sint Maarten naar boven

Maar liefst 126 kerkgangers op het Hoogfeest van Pinksteren, in een viering die ook nog eens liet zien dat onze geloofsgemeenschap goed is in improviseren. Omdat de snelweg dicht was, kon het koor nauwelijks repeteren en was pastor Jozef Wissink meer dan een half uur te laat. Maar liefst 72 kilometer omgereden, zo vertelde pastor Jozef bij binnenkomst. Toen waren we al gevorderd tot de preek die door Jozef Wissink werd overgenomen. En alsof alles gerepeteerd was, werden daarna de lectoren en lekenvoorgangers opnieuw bevestigd voor het oog van de gehele gemeenschap. En op het einde werd Johan van Stralen uitgezwaaid als vrijwilliger in meerdere rollen. Maar de belangrijkste rol, naast die van bestuurder, was dat Johan ons allemaal heeft meegegeven dat vanuit de wonden van je eigen leven je de wonden in levens van anderen kunt genezen. Johan van Stralen is een zegen voor onze geloofsgemeenschap en ontving daarom bij zijn afscheid als vrijwilliger een mooie bos bloemen. Die waren er een week later ook voor Mieke en Fred Gerritsen bij hun 60-jarig huwelijk. Deze twee trouwe kerkgangers hadden voor iedereen een traktatie verzorgd. En zo was het na het Hoogfeest van Pinksteren weer feest, nu rondom het feest van de

generaties. Want het was mooi om te zien hoe Fred en Mieke in de kerk omgeven werden door kinderen, kleinkinderen en andere naaste familie. Een boodschap van liefde kregen meer dan 100 kerkgangers mee, op de zondag van de Drie-Eenheid. **Vormelingengroep van start!**

De vormelingengroep die begin 2025 het sacrament van het vormsel mogelijk zal ontvangen is van start. Zij stellen zich graag aan u voor! Een grote parochie is misschien niet altijd wat men wenst maar hoe fijn is het dat jongeren uit verschillende geloofsgemeenschappen elkaar leren kennen! Drie van de zes vormelingen van dit jaar komen uit onze Maartenskerk: Olivia Burke, Lotta van Dijk en Amélie Mulder. De drie andere vormelingen komen uit Bilthoven en Eemnes. Zij stellen zich graag aan u voor in de **presentatieviering op 16 juni in de Nicolaaskerk in Eemnes**. U bent van harte welkom in de viering die **om 10 uur** begint.



In het traject dat de vormelingen volgen organiseren we diverse bijeenkomsten rond thema's die én in de katholieke kerk én in je persoonlijke weg belangrijk zijn. Zo praten we over vuur (de Heilige Geest), de geloofsbelijdenis, barmhartigheid en bidden. We houden u op de hoogte van de activiteiten, maar nog belangrijker vragen we uw gebed en betrokkenheid bij deze jongeren die deze stap mogelijk gaan zetten.

Nieuw adres Fanny Woorts

Maandag 27 mei is Fanny Woorts-Kaagman verhuisd naar Zorgvilla Marijke Elisabeth kamer 2, Oranjelaan 1 1217 LT Hilversum. Vanaf maandag 3 juni is zij weer bereikbaar op haar vertrouwde telefoonnummer: 035 5771237.

Wij wensen Fanny toe dat zij zich thuis gaat voelen op haar nieuwe woonplek en wij hopen haar nog vaak in onze kerk te mogen begroeten.

Viering op woensdagmorgen

Woensdag 19 juni is er om 10.30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Joachim Skiba zal voorgaan.

Iedereen is van harte welkom, ook voor de gezellige nazit met koffie, thee en een broodje.

Sacramentszondag 2 juni met themaviering in het teken van communie

Geen eucharistieviering zondag 2 juni en toch staat alles in het teken van de communie. Want het is de zondag van het sacrament. Isabella Goossens en Gea Lenssinck nemen ons in verhalen en video's mee langs alle aspecten van de communie. En zo belooft dit thema weer een aansprekende viering te worden. Want het Lichaam van Christus geeft ons nieuw leven, steeds weer. Dat is het wonder van zijn geschenk aan ons.

Zondag 2 juni 10.00 uur:

Themaviering
Isabella Goossens
Gea Lenssinck

Zondag 9 juni 09.00 uur:

Eucharistieviering
Pastoor Joachim Skiba

Zondag 16 juni 10.00 uur:

Woord- en communieviering
An Kolfschoten

Misintenties 2 juni: ouders De Groot – Gijsberts; Pietsje Huitenga – Bijlsma; Max en Trees Joosten – Thomas; ouders Lenssinck, Van den Brink en Vendrig; Joop Uppelschoten; pastor Gerard de Wit

Zondag 9 juni: Roy von Ende; Ria Kemp – Berntzen; Cor Nieuwenhuizen en familie; Ank Stornebrink en ouders

