



WEEKBRIEF 11 – 25 augustus 2024

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com
Zie ook www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP Saskia van der Linden loopt eerste stuk van pelgrimstocht naar Santiago de Compostela

Wat begon met een wandeling van huis naar Utrecht, werd al gauw een droom om de weg naar Santiago de Compostela te lopen. 'Toen ik in oktober vorig jaar van huis naar Utrecht had gelopen, dacht ik al gauw: waarom niet verder? En al snel daarna kwam het idee van de Camino, zoals de pelgrimage naar Santiago de Compostela ook wel wordt genoemd. Vervolgens ben ik op vrije dagen en weekends de Jacobsweg in Nederland gaan lopen en zo in Maastricht aangekomen', vertelt Saskia van der Linden. In het dagelijks leven is ze lerares op de Martin Luther Kingschool, de moeder van Daan en Lotte, de partner van Jos van Cleef. En in onze geloofsgemeenschap draait ze mee in de huiskerk van zes vrouwen en in de werkgroep van de vieringen van woord en communie. Ook is ze alweer enige tijd te zien en te horen als lector tijdens de vieringen. Ze wil haar pelgrimage nog niet te groot maken, maar heeft in de afgelopen vakantie ook weer 175 kilometer gewandeld op de pelgrimsweg naar Santiago, getuige de volgende woorden: 'In Vezelay heb ik twee weken geleden de pelgrimsweg weer opgepakt. Na de Laudens in de kathedraal heb ik samen met andere pelgrims de zegen gekregen om mijn weg te vervolgen. Onderweg vele kilometers gelopen over paadjes en op asfalt, vooral in de zon en de nodige hitte. Ik kwam langs kanalen, liep velden met zonnebloemen, wandelde door verschillende bossen, ontdekte steeds weer de mooiste oude kerkjes, liep door pittoreske dorpjes waar alles, tot en met de bakker toe, gesloten was, en keek mijn ogen uit in het

mooie Nevers. Maar wat me het meeste is bijgebleven, dat zijn de ontmoetingen en mooie gesprekken. Er zijn zoveel lieve mensen in de pelgrimsherbergen. Zo zal ik ook niet vergeten al die mensen die je zomaar thuis uitnodigen om wat te komen drinken in die warmte. Inmiddels ben ik weer thuis na 175 kilometer en nog lang niet in Santiago de Compostela. Ik weet niet wanneer ik verder ga, maar dat ik verder zal lopen weet ik wel'.



Startzondag 25 augustus om 10.00 uur met pastor Jozef Wissink en Maartenskoor

Over twee weken is het al weer zover: dan beginnen we als geloofsgemeenschap met een nieuw seizoen. Dat vieren we met de startzondag, op 25 augustus. Dat wordt een feestelijke viering om 10.00 uur, met als voorganger pastor Jozef Wissink en met de zang van het Maartenskoor onder leiding van Peter Steijlen. Na afloop is er koffie met gebak. Komt allen en neem wat extra geld mee. Want de Locatieraad en Pastoraatgroep hebben de afgelopen maanden de balans opgemaakt van onze geloofsgemeenschap. Waar staan we nou? Hoe gaat het alweer bijna vijftien jaar zonder pastor Gerard de Wit als

vaste voorganger? Locatieraad en Pastoraatgroep hebben dat vastgelegd in een rapport met pluspunten en alles wat nog beter kan. Daar zijn verhalen bij geschreven, onder hun verantwoordelijkheid. Die verhalen zijn gebundeld in een boekje met de titel: "Geloven in een kleine gemeenschap". En dat boekje met levendige verhalen over ons allemaal is na de koffie en het gebak te koop voor 15 euro.



Beste mensen,
Vlak voor onze zomervakantie in Frankrijk hebben wij ons ingeschreven bij de Maartenskerk. Graag stellen wij ons hierbij even voor. Wij zijn Burt Lamaker en Inge-Britt Koren-Lamaker samen met onze dochter Marianne en ons teckelhondje Mini. In 2018

zijn we vanuit Hilversum verhuisd naar de Prins Bernhardlaan in Maartensdijk. Burt is opgegroeid in Hilversum op een kwekerij en ik ben geboren en getogen in Nieuwersluis, Loenen a/d Vecht. Maartensdijk kende ik echter al uit mijn jeugd omdat hier van familie van mij woont. In het begin hebben we moeten wennen aan onze nieuwe woonplek en het duurde even voordat we wat mensen leerden kennen. Onze dochter ging met haar vierde verjaardag naar de Martin Luther King school maar al gauw daarna brak de eenzame coronaperiode aan. Nadat onze dochter vorig jaar in de Vituskerk in Hilversum eerste communie deed, besloten we eens een kijkje te nemen in de Maartenskerk waar we onder andere van de zusters Augustinessen van Sint Monica uit Utrecht goede verhalen over hadden gehoord.

Daarna is het snel gegaan want inmiddels zijn we betrokken geraakt bij de viering van Sint Maarten, het kerstspel en de pastoraatgroeplocatieraad. Maar ja, dat kan natuurlijk niet anders begreep ik uit het boek dat ik mocht lezen op de camping en niet voor niets heet: 'Het wonder van Maartensdijk'. We kijken ernaar uit jullie te leren kennen.

Hartelijke groet,

Burt, Inge-Britt, Marianne & Mini.

Komende zondag, 11 augustus, begint de viering om 09.00 uur!

Woensdag 21 augustus 10.30 uur eucharistievering met pastoor Joachim Skiba.
Na afloop koffie, thee en broodjes. Iedereen is welkom!

Zondag 11 augustus 09.00 uur:	Zondag 18 augustus 10.00 uur:	Zondag 25 augustus 10.00 uur:
Woord- en communieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
Diaken Wim Kremer	Pastor Jozef Wissink	Pastor Jozef Wissink
Samenzang	Samenzang	Maartenskoor
		MIVA-collecte

Misintenties 11 augustus: Johanna Bitter - van Vlerken; Roy von Ende; Ria Kemp – Berntzen; overleden familie Nieuwenhuizen

Misintenties 18 augustus: Theo en Boukje Andringa – Brattinga; Wim Bosman; Emma Bruin – Aigner; Max en Trees Joosten – Thomas; Dirk Klaarenbeek; ouders Lenssinck en Van den Brink; Ank Stornebrink en ouders