

MALAWI: Een band van 40 jaar

Beste mensen

Wat is het bijzonder dat we in oktober vieren dat we al 40 jaar contact hebben met onze vrienden in Malawi.

Daarom in vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. En dan blijft de vraag of je überhaupt kunt vaststellen wat het belangrijkste is geweest, want in wezen is iedere gebeurtenis belangrijk!

1983

Het is eind 1983 als in het parochiebestuur het idee wordt geopperd om een eigen missieproject te zoeken, dat kleinschalig is en daardoor nabij. Kort daarop treffen we dokter Elly Holtrust in de kerk, tijdens haar vakantie in Nederland. Zij is net terug uit Malawi en verneemt het idee.



Heel concreet beveelt ze een kleine missiepost in Neno in de rimboe van Malawi aan. En zo start een briefwisseling met zuster Ernestina Kamalo en is onze vriendschapsband geboren. Het toenmalige Laurensparochiebestuur wil dat er ieder jaar f 2500.- beschikbaar komt voor dit project. Een werkgroep gaat ermee aan de slag en zal



fondsen daartoe gaan werven.

Wat daarna gebeurt is eigenlijk onvoorstelbaar: de Laurensparochie omarmt het project en via allerlei acties (o.a. tombola, fietstocht, steentjesdag) bouwt de gemeenschap de vriendschapsband uit.

2002-2009-2019

Wanneer in 2002 een bezoek gebracht wordt aan Malawi en de kennismaking in levende lijve plaatsvindt, geeft dat het project opnieuw een boost. Dat wordt nog eens versterkt na het bezoek van zuster Bernadette aan onze parochie in 2005. Als in 2009 de zusters van het eerste uur, zuster Ernestina en zuster Margaret, bij het 25-jarig bestaan van het project 14 dagen op bezoek komen, is dat wel de bekroning van onze band met Malawi. Na een bezoek in 2019 krijgt het project weer een nieuwe impuls met de ondersteuning van een school en een landbouwproject.



2024

Terugkijkend zien we dan ook dat het toegezegde bedrag van f 2.500,- vele malen is overschreden en dat we in de afgelopen 40 jaar meer dan € 500.000.- bijeen hebben gebracht. Uw hulp blijft nodig, want we krijgen regelmatig bericht dat de snelle klimaatverandering een grote invloed heeft op hun leven.

Uiteindelijk is de grootste waarde van ons project dat we door onze vriendschapsband we elkaar zoveel hebben geboden, dat we onze vrienden heel dankbaar mogen zijn voor wat zij ons in al die jaren gaven.

Daarom gaan we onze 40-jarige band terecht vieren op zondag 6 oktober aanstaande in de Michaëlkerk. Daar kijken we nu al naar uit. Daarover zullen we u in de Nieuwsbrief van september verder bijpraten.

Voor nu een hartelijke groet en graag tot 6 oktober in de Michaëlkerk.

Werkgroep Malawi

H.H.Martha en Maria Parochie

NL03INGB006525447

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie