



Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes- oktober 2024

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Deze tekst stond te lezen op de taart die gewonnen kon worden als prijs voor de puzzeltocht op de startzondag. Het was niet toevallig dat deze tekst op de taart stond want TOEKOMST is ons nieuwe thema van dit jaar. Hoe kun je vandaag de dag als R.K. Kerk de jeugd nog bereiken? Hoe laten zij zich nog inspireren door de bijbel en het leven van Jezus?

Op de achterkant van de M&M nr. 4 staat het verhaal over de heiligverklaring van een moderne influencer. Carlo Acutis stierf op vijftienjarige leeftijd aan leukemie en hij ontwierp websites om het katholieke geloof te verspreiden. Ik besloot me eens te verdiepen in dit fenomeen en ontdekte dat er veel meer influencers zijn zoals hij. In Venezuela leeft pater Salazar, een kapucijner broeder van 34 jaar. Hij is evangelist op Instagram. Iedere week bereikt hij duizenden gelovigen met zijn filmpjes 'Vivir el Evangelico' oftewel 'Het Evangelie Leve'. In vijf jaar tijd heeft hij 120.000 volgers verzameld op Instagram.

Ook in Nederland zijn er gelovige influencers, zoals Romy Kersten van 19 jaar oud. Zij nam deel aan het eerste Catholic influencer Festival in Lissabon tijdens de Wereld Jongeren Dagen in 2023. Toen Romy een moeilijke tijd doormaakte in haar leven is ze tot God gaan bidden en ontdekte dat zij daar veel inspiratie en hulp van kreeg. Inmiddels studeert ze theologie aan de universiteit van Leuven en heeft inmiddels 10.000 volgers in Nederland.

Zo zijn er nog meer influencers actief die zich door de bijbel laten inspireren. Het is dus te eenvoudig om te stellen dat de jeugd geen

interesse meer heeft in het Katholieke geloof, zij maken alleen vaker gebruik van andere middelen dan een regelmatig kerkbezoek. Laten we deze jeugd koesteren en hen helpen in hun zoektocht naar God.

*Hans Albers
pastoraatgroep*

Taizé viering

13 oktober staat er een speciale viering op het programma. Een Taizé viering, bekend van de internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het Franse plaatsje Taizé. Bij dit type viering is stilte en gebed van groot belang, afgewisseld met liederen die makkelijk mee te zingen zijn en veelvuldig herhaald wordt om een soort meditatieve melodie te creëren. Enkele klassieke Taizé liederen zingen we al heel lang in de kerk, zoals 'Als alles duister is' of 'Ubi caritas'.

Het samen kerk vormen staat bij de Taizé centraal. Daarom vragen wij u om de kerk met elkaar aan te kleden door een of meerdere iconen van huis mee te nemen en voorin de kerk te plaatsen. Dat kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen van Jezus, Maria of een andere heilige zijn.

Nicoza zingt de liederen bij de viering en deze zijn zoals gezegd goed mee te zingen, veelal bekend en anders snel te leren. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te zingen in een gelegenheidskoor. Daarvoor vragen we om een half uur voor de mis aanwezig te zijn.

*Kasper Jungerling
koor Nicoza*

Digitale presentatie in de kerk

Wij lopen nog wel eens een andere kerk in en zien dat op het gebied van digitale presentatie veel kerken een ontwikkeling doormaken. Je ziet dat er vooral in kerken van de protestantse PKN veel gedaan wordt met digitale presentaties. Daar gaat het vaak zelfs zover dat er met een complete bedieningsdesk met meerdere beeldschermen, camera's en beamer gewerkt wordt. Zover willen wij zeker niet gaan maar we overwegen wel om een kleine stap te zetten.

Tot op heden maken we voor het presenteren van foto's en video's gebruik van een beamer en opklapbaar projectiescherm. Deze dingen zijn aan vervanging toe en dus beraden wij ons over wat we nieuw zouden willen aanschaffen.

Als we een stap zouden willen zetten naar een meer professionele presentatie dan hoort daarbij dat we vrijwilligers nodig hebben die de installatie zouden willen bedienen. We denken daarbij vooral aan jongeren die ook mee zouden willen denken over wat handig werkt.

Wij zijn al een tijdje met dit onderwerp bezig en hebben moeten concluderen dat het nog niet zo makkelijk is om een goede oplossing te vinden voor een presentatiemogelijkheid waarbij we het karakter van de kerk niet al te zeer aantasten.

Hierbij een oproep voor vrijwilligers die mee willen denken over de aanschaf van een installatie die kan bestaan uit een beamer met scherm of een LED-scherm (of schermen) en die later ook de installatie willen beheren en bedienen. Wil je hier meer over weten neem dan even contact op met ondergetekende via 0612406029 of kerkeembeheer@gmail.com

*Jos Willink
Locatieraad*

Gerardus Bedevaart in Overdinkel

Op zondag 20 oktober 2024 vindt de 112e Gerardus Bedevaart plaats. Het thema is 'verbondenheid in liefde'. Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park, waar de plechtige Eucharistieviering is. Aansluitend is de processie door het park. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk.

Friersdalezondag met Afrikaans bezoek



Op 6 oktober zal in onze kerk een heel bijzondere Friersdalezondag gevierd worden. We ontvangen dan zes gasten uit Zuid-Afrika, die verbonden zijn met de school of de gemeenschap in Friersdale. Ze willen heel graag actief meedoen aan deze viering met muziek, zang en eigen teksten. Op deze wijze willen ze onder andere hun dankbaarheid uiten voor alles wat vanuit Eemnes en wijde omgeving gedurende vele jaren is gedaan voor Friersdale. Met dit bezoek wordt ook nog even stilgestaan bij de 90e verjaardag van pater Wijnand van Wegen op 11 mei jongstleden.

De viering begint om 10.00 uur. Pater Wijnand van Wegen gaat voor, geassisteerd door bestuursleden van de Stichting Friersdale-Eemnes. Het thema van de viering is: 'We groeien naar elkaar toe!' Muzikale medewerking wordt verzorgd door Nicoza onder leiding van Edwin Klarenbeek en de Djembégroep van Mwajuma Kitano.

Tijdens de viering wordt er geld ingezameld voor het zonnepanelenproject in Friersdale. Wanneer u op 6 oktober niet aanwezig kunt zijn, kunt u ook geld overmaken naar rekeningnr. NL50 RABO 0315 9021 59 t.n.v. Stichting Friersdale.

De Afrikaanse gasten verblijven in Eemnes van 4 t/m 9 oktober. Na de viering van 6 oktober is het mogelijk om persoonlijk met ze in contact te komen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijzondere viering en we hopen met velen onze Afrikaanse gasten te ontvangen!

*Henk van Hees
Stichting Friersdale-Eemnes*

Aandacht-voor-elkaar ochtenden

Op donderdag 19 september was de 2e AVE-ochtend. AVE staat voor Aandacht Voor Elkaar.

En dat was er, aandacht voor elkaar. Er was koffie, zelfgebakken koekjes van Corrie, een kistje met teksten erin en een aantal bezoekers. Elke aanwezige kan een tekstje in het kistje doen, bijvoorbeeld een gedicht, een tekstregel die je aanspreekt, een lied, iets uit de krant. Alles is goed, en we kunnen er met elkaar over praten. Tekst is niet altijd nodig om met elkaar in gesprek te komen, het kan ook iets uit de actualiteit of iets persoonlijks zijn wat je wilt delen. Wat we met elkaar bespreken blijft binnen de muren van de Waker.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar, we willen rond 11.30 uur weer afsluiten, dus loop gerust eens binnen op deze inloopochtend.

Wees welkom neem gerust een vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee, het breekt de week op donderdag!

Toontje en Loes

2 november: allerzielen

Graflichten zijn verkrijgbaar
voor EUR 2,- per stuk.
(contante betaling)

Verantwoording 40-dagenactie '24

Bij de Interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes is € 15.855 ingezameld voor een veilige schoolbus in Indonesië en uitbreiding van het duurzame landbouwverbeteringsproject in Nepal onder het motto 'Op Weg naar Beter'.

Een veilige schoolbus voor gehandicapte kinderen in Indonesië.

Pierre Pourchez, oud-onderwijzer van de OBS-Bijvanck in Blaricum en oprichter van de Stichting Blaricum-Sumatra-Medan (stichting BSM) hebben wij met een gift van € 15.000,-- immens blij kunnen maken. Met uw bijdrage komt de aanschaf van een veilige schoolbus voor de (veelal gehandicapte of verweesde) straatkinderen in Medan heel dichtbij. Inmiddels is de gedachte wel gerezen om, in plaats van een nieuwe bus met een besteltijd

van 6-9 maanden, een goede degelijke tweedehands bus te bestellen. Dat scheelt niet alleen geld maar ook veel tijd.

Uitbreiding van het duurzame landbouwverbeteringsproject in Nepal

Ook de uit Blaricum afkomstige Jan Post dankt u namens de stichting Ton Memorial School Sailung zeer hartelijk voor uw steun. Na de bouw van de school en het medisch steunpunt en geboortecentrum, spant de stichting zich nu volop in voor het verbeteren van de lokale landbouw.

Met uw hulp is steun gegeven bij de training en aanschaf van opstartmateriaal voor het houden van honingbijen en het telen van kiwi's. Hierdoor zal niet alleen het inkomensniveau van zo'n 70 families stijgen, maar een toename in de diversiteit van groenten en fruit zal ook van grote invloed zijn op de gezondheid van de lokale bevolking. Wij ontvingen van enkele kinderen een leuke tekening als dank.

Ook ontvingen we een foto van een van de families die meedoen aan de verbetering van de bijenteelt. Momenteel gebeurt dat nog in een groot blok hout in de muur van de woning, dat aan de binnenkant van de woning met wat oude kleding wordt afgeschermd.



Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website:

www.40-dagenactie.nl



Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93
of scan de QR-code voor uw bijdrage

Naar Rome in het heilig jaar 2025

Reeds in het Oude Testament wordt het volk van God uitgenodigd om een jubeljaar te houden, bedoeld om scheef getrokken verhoudingen recht te trekken, een jaar van verzoening.

Ook in onze tijd roept de paus ons op om eens in de 25 jaar een bijzonder geloofsjaar te houden, een heilig jaar, waarin het teken van verzoening centraal staat. Hij nodigt ons uit om naar Rome te komen en via de heilige deuren een nieuw begin te maken. Als thema heeft hij gegeven: 'Pelgrims van Hoop'.



De meivakantie is aangewezen om dan gezamenlijk naar Rome te gaan. De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. De organisatie van deze bedevaart, is in handen gelegd van 'Het Huis voor de Pelgrim', waarmee vorig jaar ook de bisdomreis naar Lourdes werd gemaakt. Op hun website www.huisvoordepelgrim.nl is alle informatie te vinden. Kijkt u daar maar eens rustig naar. Ook de inschrijving gebeurt via die website. Vanuit onze parochies wordt de mogelijkheid geboden om als groep deel te nemen. Dat betekent dan, dat de deelnemers een eigen gids hebben en een eigen verblijfplaats. In het geval dat u hier gebruik van wilt maken, wordt u uitgenodigd twee dingen aan te geven: u vult in dat u met het vliegtuig wilt reizen en u vult de volgende groepsnaam in: OLVA-M&M.

Als u nog wat verdere informatie wilt hebben over deze reis, dan kunt u contact opnemen met Corien en Hans Ossendrijver.
(tel. 06-417 887 34 of 06-531 474 18)

Ook in Nederland wordt aandacht geschonken aan het heilig jaar. Zeker als we denken aan degenen voor wie de reis te duur is, of die niet meer in staat zijn om te reizen. Informatie daarover volgt in het najaar.

In dankbare herinnering

Geertruida Johanna Wolters-van den Hoven



Truus werd geboren in Hoogland op 6 augustus 1939 in een gezin met acht kinderen. Na de lagere school heeft ze de huishoudschool doorlopen en heeft haar talenten om te helpen, ingezet bij verschillende gezinnen, zowel thuis als bij haar zus Leidje Koot in Eemnes.

Dit had de prettige bijkomstigheid dat ze daar haar toekomstige man Nico Wolters leerde kennen, met wie ze in 1966 is getrouwd. Het stel ging aan de Laarderweg wonen, waar hun beide zonen zijn geboren.

Na een aantal jaren verhuisden ze naar de Veldweg. Omdat zoon John steeds meer zorg nodig had, bleef Truus thuis en heeft ze samen met Nico altijd voor een fijn thuis voor hem gezorgd, samen met veel hulp van thuiszorg en familie. Heel mooi is, dat zowel Truus als Nico een Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen voor alle zorg die ze aan John besteed hebben.

Ondanks de vele zorg vond ze toch tijd om wekelijks te gaan zwemmen en ook in bloemschikken had ze veel plezier. Acht jaar geleden overleed John helaas. Ondanks het grote verdriet kwam er ook weer ruimte voor andere activiteiten, totdat Truus zelf getroffen werd door ziekte. De laatste maanden ging haar lichamelijke gesteldheid steeds verder achteruit en had ze nu zelf veel zorg nodig, die haar in de Stichtse Hof werd gegeven.

Op zondag 25 augustus is zij, na gesterkt te zijn door het sacrament van de zieken, overleden. Zaterdag 31 augustus hebben wij in de kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof bij haar zoon John.

Liturgierooster

Datum	Viering	Aanvang	Voorganger	Bijzonderheden
Do 3 okt	Eucharistieviering	10.00 uur	J. Skiba	
Zo 6 okt	Eucharistieviering	10.00 uur	W. van Wegen	Friersdale-zondag
Do 10 okt	Communieviering	10.00 uur	Loes en Toontje	Seniorencatechese
Zo 13 okt	Gebedsviering	10.00 uur	Nicoza	Taizéviering
	Kidskerk	11.30 uur		Kidskerk
Do 17 okt	Communieviering	10.00 uur	B. v. Wilgenburg	
Zo 20 okt	Eucharistieviering	10.00 uur	F. Zwarts	
Do 24 okt	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Zo 27 okt	Communieviering	10.00 uur	PGV	Oogstdankdag
Do 31 okt		10.00 uur		Koffieochtend Waker
Za 2 nov	Gebedsviering	19.00 uur	Werkgroep Uitvaart	Allerzielen
Zo 3 nov	Eucharistieviering	9.00 uur	G. Nijland	
Do 7 nov	Eucharistieviering	10.00 uur	G. Nijland	



Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven. Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. Kijk daarvoor onder 'alle vieringen' bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

Website

marthamaria.nl

Parochiesecretariaat

secretariaat@marthamaria.nl

Locatiesecretariaat

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes
 Telefoon: 035-5312789
 Alléén bij overlijden: 035-6035518
nicolaaskerkeemnes@gmail.com
 Het locatiesecretariaat is geopend op
 Maandag van 9.00 – 12.00 uur
 Donderdag van 9.00 – 13.00 uur
 IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35
 Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Redactie: kerkeemzeem@gmail.com

Ledenadministratie

Gea van der Heiden
kerkeemleden@gmail.com
 Vierkante Bosje 53, Eemnes

De Schoter

Wakkerendijk 66a, Eemnes
 Telefoon 035-5310995

Pastoraatgroep

Carel Jungerling 035-5387601
 Hans Albers 06-26744574
 Toontje van 't Pad Bosch 06-23314233

Kerkhofbeheer

Nico Seure 06-10157979
rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout
kerkeemsecr@gmail.com
 budgethouder: John van der Kolk
kerkeempenn@gmail.com (financiën)
 gebouwenbeheer: Jos Willink
kerkeembeheer@gmail.com
 diaconie: Henk Hendriks
kerkeemdiaconie@gmail.com
 communicatie: Eerhard Huiden
kerkeemcomm@gmail.com

Jeugdactiviteiten

kerkeemjeugd@gmail.com

Vertrouwenspersoon

Loes Wiggerts: 06-40415684