

MALAWI: Een band van 40 jaar (2)

Nieuwsbrief september 2024

Beste mensen.

In de Nieuwsbrief van augustus hebben we verteld over het 40-jarig Malawiproject van onze Michael-Laurens geloofsgemeenschap en beloofden er deze Nieuwsbrief verder over te vertellen. Daar lag het accent op het historisch verloop; in deze brief gaan we wat meer in op de actualiteit. Zeker als we kijken naar de ontwikkeling van de laatste jaren, is het er niet gemakkelijker op geworden voor onze vrienden in Malawi.



Strijd tegen het water

Zo troffen we bij ons bezoek in 2019 de verwoesting vanwege de overstroming in dat voorjaar. Als Nederland kennen we de strijd tegen het water. Maar wanneer zo een ramp hier gebeurt, dan hebben we alle mogelijkheden van financiën, techniek, materialen en menskracht om de situatie te boven te komen. Maar als we ons proberen in te denken wat het voor Malawi betekent, dan gaat dat ons voorstellingsvermogen te boven. Een volkomen agrarisch land, een land met een beperkte infrastructuur en één van de armste landen van het Afrikaanse continent. Huizen en landbouwgrond verwoest. Voedsel tekort, echt honger en geen geld om snel het probleem op te lossen.

40 Jaar verbondenheid

En dan.....gebeurt het ongelofelijke. De mensen staan op en gaan aan de slag. Gedragen door een groot vertrouwen in God. Zij delen het weinige met elkaar.

We weten niet anders dan dat dat gebeurt al zo lang als ons contact duurt: 40 jaar. Onze verbondenheid met hen willen we ook hier vorm geven. Want al 40 jaar lang ontvangen we van hen een vorm van optimisme, een doorzettingsvermogen, een vasthouden van elkaar. Waarden die we hier mogen koesteren. Dus gaan we feest vieren; hier en daar. En zo nodigen we u uit dat mee te komen vieren.



Malawiviering

In de viering van 6 oktober, om 10.00 uur in de Michaëlkerk, zullen we aandacht besteden aan ons project door informatie, overweging, gebed en zang. Maar zeker ook door onze onderlinge verbondenheid vorm te geven. Hoe voelt u zich verbonden met Malawi. Waar denkt u aan, waar zou u voor willen bidden en wat zou u de mensen in Malawi toewensen?

Wilt u iets lekkers meebrengen?!

Na afloop van de viering willen we het bij de thee en de koffie extra feestelijk maken door u te vragen wat lekkers mee te brengen. Een koekje, cake of een taartje? Natuurlijk moet dat wat beperkt blijven, maar toch. Als u wat mee wilt nemen, vragen we u ons dat te laten weten. Dat kan door het te melden bij het parochiesecretariaat per e-mail info@katholiekekerkdebilt.nl of telefonisch op donderdagmorgen 030-2200025 of telefonisch aan Jacqueline van Gaans 06 25178844 (lid van de werkgroep).

40 Jaar verbondenheid vieren we vaker!

We gaan feest vieren en niet alleen deze zondag. We zullen als werkgroep regelmatig van ons laten horen en in de viering van halfvasten op 30 maart 2025 het feest besluiten.

En ja, we gaan met de collecteschaal rond. Want ook voor onze vrienden in Malawi mag het feest worden en willen we hen een extra hart onder de riem steken. Het onmogelijke mogelijk maken.

Zo hopen we op een goed gevulde kerk op 6 oktober maar ook op trouw van onze gemeenschap zolang dat mogelijk is. U kent hun uitdrukking.

May God bless you. ZIKOMO, ZIKOMO KWAMBIRI.

Een hartelijke groet van onze werkgroep.

Werkgroep Malawi

NL03INGB0006525447

t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie, Baarn

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie