

Uitnodiging, toekomst van onze Michaëlkerk

Beste parochianen,

Van harte nodigen we u uit om samen met ons na te denken over de toekomst van onze Michaël/Laurens geloofsgemeenschap.

De situatie van onze locatie in De Bilt is steeds minder goed, door toenemende kosten, dalende inkomsten en een teruglopend kerkbezoek. Tegelijkertijd zijn we een actieve gemeenschap, met veel vrijwilligers op allerlei terreinen.

In 2023 hebben de locatieraad en de pastoraatsgroep van de Michaël/Laurens gemeenschap zich gebogen over de vraag hoe we samen kerk willen (blijven) zijn. In november 2023 zijn de parochianen uitgenodigd en is er een bijeenkomst geweest om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

Uit de gesprekken die we afgelopen jaar hebben gevoerd zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een beeldverhaal/visiestuk moet komen waarin wij aangeven wie en wat we willen zijn. Het resultaat hiervan zal het startpunt zijn voor de fysieke vorm van een gebouw/ruimte in de komende 5-10 jaar. Daarvoor vragen we de wederom de inbreng van alle parochianen. Immers, uitsluitend samen kunnen de gemeenschap vitaal houden.

Wij nodigen wij u daarom uit om samen in gesprek te gaan over onze toekomst op:

**zaterdag 23 november van 14.00 tot 16.00uur  
in de ontmoetingsruimte van de Michaëlkerk**

Tijdens deze bijeenkomst willen we uw ideeën en wensen horen over hoe onze gemeenschap zou moeten functioneren in de toekomst. Al uw opmerkingen en ideeën zijn welkom. We geven een korte terugblik over wat we tot nog toe gedaan hebben. Daarna gaan we interactief met elkaar aan de slag. Uw stem en inbreng zijn van groot belang en medebepalend voor de toekomst. We hopen dat zoveel mogelijk parochianen deze kans aangrijpen om hun mening te delen.

Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren, vragen wij u zich vooraf aan te melden. Dit kan eenvoudig via een mail aan [robluijsterburg@outlook.com](mailto:robluijsterburg@outlook.com) of door u in te schrijven op de lijst achterin de kerk.

Laten we samenwerken om een toekomstbestendige geloofsgemeenschap te zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de Michael/Laurens geloofsgemeenschap De Bilt,  
Wim Kremer, Remco Rademaker, Willy Eurlings en Rob Luijsterburg