

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

## NIEUWSBRIEF December 2024



*Beste medegelovigen,  
wij wensen u fijne dagen met  
liefdevolle mensen die u omringen.*

### NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

#### VIERINGENROOSTER

- **Zondag 22 december, Vierde zondag van de Advent, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel, m.m.v. Memento
- **Dinsdag 24 december: geen** gebedsviering
- **Dinsdag 24 december, Gezinskerstviering, 17:00** Gebedsviering, voorgangers: Werkgroep Kinderwoord-Dienst
- **Dinsdag 24 december, Kerstavond, 19:30** Woord en Communieviering, voorganger: diaken A. van Gaans, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en J. Bosboom
- **Zondag 29 december, H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: K. van Gestel
- **Dinsdag 31 december, 10:00 gebedsviering**
  
- **Woensdag 1 januari 2025, 12:00** Vredesbijeenkomst
- **Zondag 5 januari, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans,
- **Dinsdag 7 januari, 10:00 gebedsviering**
- **Zondag 12 januari, 9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- **Dinsdag 14 januari, 10:00 gebedsviering**
- **Zondag 19 januari, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en I. Elsevier

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>  
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)  
<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



## om te gedenken, overledenen in november

|             |                         |           |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 8 november  | mw. H.M.P. van de Linde | Bilthoven |
| 18 november | dhr. P. Pols            | Bilthoven |



Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



## Kerstcollecte

Ook dit jaar wordt in onze Michaël-Laurens gemeenschap met Kerst een tweede collecte gehouden. Het doel is hetzelfde als dat van de Bisschoppelijke Adventsactie, namelijk Voedzame gewassen voor gezonde families.

Met de opbrengst worden partners gesteund die gezinnen willen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Zoveel mogelijk wordt dan gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zelfgemaakte compost en wormen in plaats van kunstmest en worden bijvoorbeeld knoflook en peper ingezet in plaats van chemicaliën om insecten te bestrijden. Tevens zorgt het aanplanten van bomen voor een verbeterde bodem en voor meer biodiversiteit.

Kortom, uw gaven worden goed besteed en deze tweede collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

Voor meer informatie zie de website van [Vastenactie](#).



## Kerstviering in de Michael kerk in De Bilt

Op 24 december om 17.00 uur vindt in de Michael kerk in De Bilt de gezinskerstviering plaats.

Met Kerst vieren we de geboorte van het kindje Jezus. Toen Jezus geboren werd, waren het engelen die dit vertelden aan de mensen. Veel mensen vonden het leven best moeilijk in die tijd, ze waren vaak arm en moesten heel hard werken om te kunnen overleven. Daarom zagen de mensen wel uit naar de komst van Jezus, de Koning van de Vrede. De mensen werden blij van het goede nieuws dat de engelen brachten.



Bestaan ze nog, engelen? Kunnen wij nog wel eens een engel tegenkomen? En wat zeggen of doen die engelen dan? Of heb je misschien wel eens gedacht dat je een engeltje op je schouder had toen je veel geluk had?

Kom met ons luisteren en kijken naar het verhaal van de geboorte van Jezus, zing mee met de bekende kerstliedjes en bewonder de Kerststal en de engelenboom.

Natuurlijk zijn alle broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's van harte welkom om samen een mooie kerstviering te beleven.



### Opening Heilig Jaar

U heeft vast en zeker al gehoord over het Jubeljaar: in 2025 viert de RK Kerk weer een Heilig Jaar, met als thema *Pelgrims van Hoop*. In alle bisdommen wereldwijd wordt in de kathedralen het Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus de Heilige Deuren van de vier hoofdbasilieken heeft ontsloten.

In ons Aartsbisdom Utrecht start het Heilig Jaar op zondag 29 december. Zie ook het bericht op de [website](#) van onze parochie.

In onze gemeenschap zijn we ons ook al aan het voorbereiden op dit Heilig Jaar. Zo hebben we tijdens de viering van de Tweede Advent al vast de hymne van het Jubeljaar gezongen. Wie dit nog eens wil oefenen kan dit doen met behulp van deze [opname](#)!



## **24 DECEMBER: KERSTVIERING IN DE MICHAËLKERK IN DE BILT MET ZEGENING KERSTKINDJES**

Op 24 december is er om 19:30 de kerstnachtviering. Voorganger is diaken Antoon van Gaans. Het Ecclesiakoor o.l.v. Peter Steijlen luistert de viering op met traditionele kerstliedjes, klassieke muziek van Mozart en Händel en Engelse Christmas Carols.

Nieuw dit jaar is de zegening van kerstkindjes. Een mooi gebruik dat is ingesteld door Paus Paulus VI en waar de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap zich dit jaar bij aansluit. U wordt van harte uitgenodigd om het kerstkindje en kribbetje uit de eigen kerststal van huis mee naar de kerk te nemen (kleine kerststalletjes uit één stuk mogen natuurlijk ook). U kunt deze bij de grote kerststal plaatsen. Tijdens de viering zullen deze worden gezegend.

De engelenboom is inmiddels (bijna) helemaal gevuld met engelen die aangeleverd of gemaakt zijn door parochianen. Ook de bevers (jongste groep) van scouting Ben Labre hebben prachtige engeltjes voor in de boom gemaakt. Er is nog plek dus mocht u nog een engeltje in de boom willen hangen, graag! Zo zingt in de kerstnacht een heel engelenkoor een lied van vrede over iedereen uit.

Kerst is het feest van vrede en gerechtigheid voor ons allemaal. Daarom kunt u, net als de Drie Koningen, geschenken brengen aan het kerstkind in de stal. Geen goud, wierook of mirre, maar gezonde en houdbare producten voor de Voedselbank. Er staan manden naast de kerststal om de donaties in ontvangst te nemen. Hartelijk dank daarvoor!



## Vredesbijeenkomst 1 januari 2025

Op 1 januari aanstaande, Wereldgebedsdag voor de Vrede, willen we in de Michaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt een oude traditie herstellen, namelijk een vredesbijeenkomst op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Vóór onze kerk staat een houten paal, met daarop vier keer – in het Nederlands, Engels, Hebreeuws en Arabisch – dezelfde tekst: “Moge vrede heersen op aarde”. In deze tijd waarin op bijna alle continenten oorlog wordt gevoerd en honderdduizenden mensen lijden aan de gevolgen daarvan, willen wij bij elkaar komen om ons te bezinnen en elkaar te bemoedigen.

We nodigen u uit om tussen 12.00 en 13.00 uur in de kerk met elkaar te komen luisteren naar inspirerende teksten rondom het thema vrede en verzoening uit allerlei tradities, afgewisseld met stilte en muziek. De bijeenkomst wordt verzorgd door leden van de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap en de Oosterlichtkerk in De Bilt.

U bent van harte uitgenodigd, ongeacht uw eigen religieuze of niet religieuze achtergrond. De toegang is gratis.

Samen in verbondenheid, samen voor vrede en gerechtigheid, vrede voor iedereen.





Met dankbaarheid kijken we terug op een jaar vol betekenisvolle momenten binnen onze gemeenschap. Veel van deze ervaringen waren mogelijk dankzij uw bijdrage aan de kerkbalans.

Dit jaar staat in het teken van ons thema "Geef vandaag voor de Kerk van morgen".

Uw bijdrage vandaag helpt ons om de activiteiten, diensten en het onderhoud van de kerk voort te zetten.

Samen bouwen we niet alleen aan een kerk voor vandaag, maar ook voor de toekomst.

Mocht u nog niet de gelegenheid hebben gehad om bij te dragen aan de kerkbalans, dan willen we u vriendelijk herinneren aan het belang hiervan. Uw steun, hoe groot of klein ook, helpt ons om een toekomstbestendige kerk te realiseren waar generaties na ons van kunnen genieten.

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en betrokkenheid. Samen bouwen we aan een duurzame gemeenschap.

### **Bericht vanuit de Parochiële Caritas Instelling**

#### **Heb jij de vraag 'Red je het wel?' weleens gesteld?**

Een op de vijf huishoudens kampt met geldzorgen. En dat aantal groeit ook in onze parochies. Uit onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen soms wel tot 5 jaar wachten voordat ze hulp inschakelen. De opgebouwde schuld van het eerste jaar is dan inmiddels vertienvoudigd. Het is daarom belangrijk om naar elkaar om te zien en geldzorgen zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Hoe lastig het misschien ook lijkt, de kerk zou dé plek moeten zijn waar in alle betrokkenheid en veiligheid de vraag 'Red je het wel?' kan worden gesteld.

Financiële zorgen ontstaan vaak na ingrijpende levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld als mensen uit elkaar gaan, langdurig ziek zijn of hun inkomen verliezen. Iemand vragen hoe het gaat en of hij/zij het financieel wel redt, is dan een belangrijke stap. Toch vinden veel mensen dit lastig. Zit deze persoon er wel op te wachten? Wie ben ik om dat te vragen? De ervaring leert echter dat de vraag 'Red je het wel?' voor veel mensen met geldzorgen de eerste stap is naar het inschakelen van hulp!

Als kerk willen we daar graag aandacht voor vragen. En daarom doet de PCI van de HH. MarthaMaria Parochie mee met de campagne 'Red je het wel?' van SchuldHulpMaatje en HipHelpt in samenwerking met de landelijke kerken.

Zo willen we parochianen bewust maken van en een goed gesprek op gang brengen over financiën en de risico's en oplossingen rond dit thema. We helpen zo om met iemand in gesprek te gaan en te vragen hoe het gaat. Het komend jaar en daarna gaan we hier aandacht aan besteden!

## **Dertiende editie Bilts Filmfestival 7 en 8 februari.**

Voor de dertiende editie van het Bilts Filmfestival kozen wij 4 bijzondere en bekroonde films. Voorstellingen die iets laten zien over onze innerlijke wereld, onze motivaties, de onzichtbare wereld in ons hoofd. Vier films die verhalen over veerkracht en verantwoordelijkheid. Ze worden kort ingeleid en na afloop is de bar open. Als vanouds is de toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen. Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.

**Vrijdag 7 februari: 10 uur.** *Letters to God* (reg. David Nixon, 2010). Kinderen uit basisscholen in onze gemeente zullen gaan kijken naar deze film waarin de 8-jarige Tyler Doherty worstelt met zijn ziekte en zijn omgeving. Een even mooi als aangrijpend verhaal voor alle leeftijden. Iedereen is welkom.

De trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=zWR55eWQMbc>

**Vrijdag 7 februari: 14 uur.** *One Life* (reg. James Hawes, 2023). De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Londense beurshandelaar Nicholas Winton, die net voor de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen uit Tsjechoslowakije redde van de Holocaust. Het drama toont zijn enorme inspanningen, de risico's wanneer zaken mis gaan. Winton ervaart de gevolgen van zijn acties pas vele jaren later. De trailer: <https://youtu.be/1EVPjV7Toho?feature=shared>

**Vrijdag 7 februari: 19:30 uur.** *The Quiet Girl* (reg. Colm Bairéad, 2022). Door omstandigheden gedwongen, moet het Ierse meisje Cáit tijdens de zomer bij een pleegfamilie verblijven. In hun liefdevolle zorg bloeit ze op, maar lang verborgen familiegeheimen dreigen alles te veranderen. Het verhaal verkent thema's van stilte en de (veer)kracht van menselijke relaties. De trailer: <https://youtu.be/LGWyqty2m-A?feature=shared>

**Zaterdag 8 februari: 19:30 uur.** *Shoplifters* (reg. Hirokazu Koreeda, 2018). Een Japans gezin leeft van kleine criminaliteit. Wanneer ze een verwaarloosd meisje opnemen, groeit hun band, maar gaandeweg komt een aantal geheimen aan het licht. Dit confronteert hen met de ware aard van de relaties binnen dit gezin, en de prijs van hun keuzes. Een film met vele lagen; een echter topper voor de zaterdagavond. Kijk ook: <https://youtu.be/9382rwoMiRc?feature=shared>

Voor vragen, stuur een e-mail naar [info@biltsfilmfestival.nl](mailto:info@biltsfilmfestival.nl) of [p.terheggen57@yahoo.com](mailto:p.terheggen57@yahoo.com). Bezoek ook onze website: [www.biltsfilmfestival.nl](http://www.biltsfilmfestival.nl).



## Werk aan de kerk

In de oktober en november is het dak van het priesterkoor gerepareerd.



Parochianen zijn bezig in de tuin van de pastorie,



en op het kerkhof zijn elke maand parochianen bezig met het onderhoud hiervan. Tussen het werk door gezamenlijk genieten van koffie, thee met wat lekkers erbij.





## NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

### DIOCESANE OPENING HEILIG JAAR IN UTRECHT OP 29 DECEMBER



In 2025 viert de R.-K. Kerk een 'Heilig Jaar', met als thema 'Pelgrims van Hoop'. In alle bisdommen ter wereld wordt in de kathedralen het Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus de Heilige Deuren van de vier hoofdbasilieken heeft ontsloten. In het Aartsbisdom Utrecht start deze plechtigheid op zondag 29 december om 15.00 uur met een korte gebedsdienst in de Sint Augustinuskerk (Oudegracht 69, Utrecht). Vervolgens lopen de aanwezigen in processie door de binnenstad naar de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 15.45 uur de Eucharistieviering start. Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant, deze Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben. Iedereen is van harte welkom.

Gelovigen kunnen ook rechtstreeks naar de Sint Catharinakathedraal gaan. In de Sint Augustinuskerk zal vanaf 14.00 uur biechtgelegenheid zijn tot de aanvang van de plechtigheid om 15.00 uur. In de kathedraal is vanaf 15.00 uur biechtgelegenheid tot de start van de Eucharistieviering.

Priesters die wensen te concelebreren, dienen zich op te geven bij ceremoniaris M. van Mourik, e-mail: [ceremoniaris@aartsbisdom.nl](mailto:ceremoniaris@aartsbisdom.nl). Zij worden verzocht een eigen albe en witte stola mee te nemen. Ook diakens zijn uitgenodigd om in albe en witte stola (zelf meenemen) aanwezig te zijn. Pastoraal werk(st)ers kunnen zich eveneens aanmelden als zij wensen deel te nemen in hun liturgische kleding (ook hier geldt: zelf meenemen). De priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die zich opgeven, ontvangen op een later tijdstip nadere informatie.

Misdienaars en acolieten uit de parochies zijn eveneens van harte welkom. Graag wel vooraf eveneens aanmelden bij de heer Van Mourik in verband met het reserveren van zitplaatsen, geef daarbij aan met hoeveel personen u komt.

Na afloop van de Eucharistieviering is er in het Bonifaciushuis (de voormalige pastorie achter de kathedraal) koffie/thee en een drankje met een hapje.

## MELD JE DEZE MAAND NOG AAN VOOR DE WJD@HOME IN JANUARI!

Van 24 tot en met 26 januari wordt in Helvoirt de [WJD@Home](#) gehouden, een evenement voor katholieke jongeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de tradities van de Kerk, ethiek, de Joodse wortels van het christelijke geloof, en de sacramenten. Verder zijn er sportieve en creatieve activiteiten en er is ruimte voor stilte en gebed. Het is aanbevolen om al in december aan te melden om er in januari bij te kunnen zijn, zo meldt de organisatie.



De [WJD@Home](#) is sinds enkele jaren een evenement voor rooms-katholieke jongeren om elkaar te leren kennen en om het geloof samen te vieren en te ontdekken. Voorheen werden deze dagen gehouden op Ameland maar voor 2025 is gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt (in de buurt van 's-Hertogenbosch).

"We kiezen voor deze nieuwe locatie omdat Helvoirt centraal in het land ligt en dus goed bereikbaar is voor jongeren uit alle windstreken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het een plek is waar gelijktijdig meerdere workshops kunnen worden gegeven. Bovendien beschikt Emmaus over een kapel waar we de Eucharistie kunnen vieren en waar de jongeren zich kunnen terugtrekken om in stilte en gebed na te denken over wat hen geraakt heeft," legt Žaklina Melis, projectleider JongKatholiek uit.

### Katholiek zijn in de wereld van nu

Ook in Helvoirt zal het accent liggen op het geloof samen vieren, kennis opdoen, nieuwe mensen leren kennen en ervaringen uitwisselen over katholiek zijn in de wereld van nu.

"Of je nu veel of weinig doet met je geloof, je bent welkom! Na dit weekend ben je hopelijk verder geworteld en nog enthousiaster over je geloof. We zorgen voor tools die je helpen om geïnspireerd te raken en om je geloof en de hoop die daaruit voortkomt de wereld in te dragen. We hopen dat je God en de Kerk beter leert kennen samen met veel andere jonge mensen die net als jij het verschil willen maken," zo moedigt Melis de jongeren aan om zich aan te melden.

De WJD@Home vindt plaats van 24-26 januari 2025 in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt, in de buurt van 's-Hertogenbosch. Meer informatie, zoals de prijs en de manier van aanmelden, is te vinden op de speciale [webpagina](#) over dit evenement.

- Aanmelden kan via <https://www.eventsforchrist.nl/event/wjd-home> (doorklikken op 'bestel kaarten')



Foto: WJD-spreker Gaudia Skass

## HEILIGEN

**Johannes de Evangelist,** 27 december.

Van Johannes de Evangelist wordt weleens gezegd dat Christus van alle twaalf apostelen het meest op hem was gesteld. Op schilderijen van het Laatste Avondmaal is dat dikwijls ook verbeeld. Hij verdiende de kost als visser op het meer van Galilea. Johannes was de zoon van Salome en Zebedeus, de broer van Jacobus de Meerdere (13 juli) en een van de eerste volgelingen van Jezus. Hij was de jongste van de apostelen.

Heel bekend is Johannes geworden uit het lijdensverhaal van Christus. In het evangelie van Johannes staat dat hij samen met Maria onder het kruis stond. Tegen zijn moeder zei Jezus: 'Vrouw, zie daar uw zoon.' Tegen Johannes zei Hij: 'Zie, uw moeder.' Na deze opwekking voor zijn moeder te zorgen, nam Johannes Maria bij zich in huis. Na de dood van Christus droeg hij het nieuwe geloof uit in onder meer Jeruzalem. In die stad zou hij samen met Petrus een lamme hebben genezen. Zijn missietochten voerden hem naar Klein-Azië (Efeze en Smyrna) en Rome, waar hij in kokende olie zou zijn gemarteld. Bekende leerlingen van hem waren de heiligen Polycarpus (26 januari) en Ignatius van Antiochië.

Na de martelingen in Rome werd Johannes verbannen naar Patmos. Op dit eiland zou hij de 'Apocalyps' hebben geschreven. In dat boek zijn de afschuwelijke visioenen die de apostel had over het einde van de wereld neergeschreven. De 'Openbaringen van Johannes' zijn van groot historisch en literair belang gebleven. Volgens de traditie schreef Johannes in Efeze zijn evangelie, het vierde, in het Grieks. Er is nooit aangetoond dat dit inderdaad van zijn hand is, maar diverse feiten wijzen wel in die richting. Het verhaal geeft bijvoorbeeld gebeurtenissen uit het leven van Christus die alleen bekend kunnen zijn geweest aan intimi. De evangelist overleed hoogbejaard omstreeks het jaar 100. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood gestorven is, maar is toch een martelaar omdat hij vervolging heeft moeten verduren.

Johannes is de beschermheilige tegen vergiftiging en brandwonden, tegen epilepsie, onweer, storm en tovenarij. Hij zou ook helpen bij problemen met de voeten. Boeren kunnen hem aanroepen tegen hagel en voor een goede oogst. Hij beschermt vriendschappen en ziekenhuizen. Een groot aantal beroepen ziet hem als patroon, waaronder slaggers, zadelmakers, glasblazers, spiegelmakers en wielrenners. In de volksdevotie werd hij gezien als een kribbeheilige en reisheilige.

In de westerse kunst wordt Johannes, in tegenstelling tot in de oosterse, meestal jeugdige en zonder baard afgebeeld. Wanneer de nadruk wordt gelegd op zijn werk als evangelist komt hij wel als grijsaard voor. Fra Angelico heeft hem zo in de kapel van Nicolaas V in het Vaticaan vereeuwigd.

De attributen van Johannes de Evangelist zijn potlood en papier of perkament en de Heilige Geest die hem in de gedaante van een duif inspirerende woorden in de oren fluistert. Evenals de drie andere evangelisten heeft Johannes een eigen symbool: de adelaar. Met de vogel wordt de op de mensheid neerdalende genade van God uitgebeeld. De gebroeders Van Eyck, Rogier van der Weyden en tal van andere kunstenaars laten hem zien met een kelk waaruit een slang omhoog kronkelt. Volgens een legende beloofde een heidense priester zich te bekeren als Johannes een giftige drank zou drinken zonder daar schade van te ondervinden. De drank werd eerst te drinken gegeven aan twee ter dood veroordeelden. Ze stierven onmiddellijk. Johannes maakte een kruisteken over de beker, dronk en bleef gezond. Veel kunstuitingen hebben betrekking op zijn apocalyptische visioenen. Jeroen Bosch en Albrecht Dürer hebben hem zo uitgebeeld.

(Uit 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)





## TUSSEN OUD EN NIEUW

### **Gebed in December**

Nu het jaar ouder wordt  
en de schemering de dagen binnenkruipt  
zoek ik dieper uw nabijheid,  
schuil ik dieper in de kring,  
besef ik helderder uw straling,  
voel ik sterker hoe u mij draagt,  
Aanwezige.....

Wat in de wereld is gebeurd  
en wat mij is overkomen  
in dat harde jaar vol geweld  
-het is voor u niet verborgen gebleven.  
Alles wat mij heeft gemaakt, ontroerd,  
alles wat mij nog steeds verbijsterd:  
Ik leg het voor u neer,  
in uw licht wordt alles anders.  
Door uw liefde vind ik moed om te leven,  
door uw inspiratie vind ik kracht om te werken.

Leeg geworden, voel ik mij vol stromen  
met de veerkracht van de nieuwe mens.  
Als een jonge kiem uit gestorven zaad,  
zo groeit er vrijheid in mij,  
voltrekt zich inzicht en ommekeer.

Leer mij voortgaan in eenvoud,  
leer mij oog hebben voor de ander,  
geef mij vertrouwen in uw trouw,  
laat uw sporen oplichten als de nacht valt. Amen.

(uit Woorden en Verhalen die ons dragen  
Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas SVD)



Illustratie: Merel van Lamoen