

	WEEKBRIEF 5 – 12 januari 2025	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	--	--

2025

Actie 
Kerkbalans

ACTIE KERKBALANS 2025

Het nieuwe jaar is weer begonnen en velen hebben elkaar al de goede wensen voor het nieuwe jaar gegeven. Dit zal ongetwijfeld tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst ook weer gebeuren.

Zoals ieder jaar vindt begin januari de actie Kerkbalans plaats.

En zoals ieder jaar hebben wij de grote wens dat de actie Kerkbalans in de Sint Maartenskerk weer succesvol zal zijn.

Wij zijn heel blij dat onze kerk de afgelopen jaren altijd een heel mooi resultaat heeft geboekt. Hierdoor zijn wij in staat om een bijzondere geloofsgemeenschap te zijn en veel te organiseren.

Te denken valt aan bijzondere vieringen zoals Evensong, Taizeviering, Sint Maarten, Goylants Kamerkoor, maar ook het Open Tafel project. *Wij willen graag een kerk zijn waar iedereen welkom is en zich welkom voelt.*

Dit jaar zal de actie Kerkbalans van zondag 12 tot en met maandag 20 januari 2025 worden gehouden. In die week krijgt u - als u in een van de vier dorpskernen woont - de envelop met gegevens over de Kerkbalans 2025 door een vrijwilliger van onze kerk bij u thuis overhandigd. Parochianen buiten de dorpskernen krijgen deze informatie per post. Wij vertrouwen erop dat u evenals alle

voorgaande jaren allemaal weer mee zult doen.

Wij hopen dat er voor de Sint Maartenskerk weer een prima resultaat van Kerkbalans zal komen, zodat we ook dit jaar weer mooie activiteiten kunnen blijven organiseren.

Alvast onze hartelijke dank!

Namen de werkgroep Kerkbalans,
 Jos van Cleef

Voor ieders agenda: Evensong op zaterdag 18 januari om 17.00 uur in onze Maartenskerk

De mooie woorden om gul te geven voor de actie Kerkbalans hebben alles te maken met ons ideaal om gastvrij te zijn als kerk en veel mensen bij onze evenementen te betrekken.

Zaterdag 18 januari komt er weer zo'n inspirerend evenement aan: de Evensong. Dat is een viering, overgewaaid uit de Anglicaanse Kerk in Engeland en aansluitend bij de kloostertraditie om aan het eind van de middag te bidden en te zingen, met klassiekers die uitnodigen om mee te doen. Alleen het openingslied, Breath on me, zegt al genoeg. In Nederlandse vertaling: Geef me adem. Juist in deze donkere maand januari en in een wereld die ons zorgen baart willen we dat toch allemaal: Geef me adem. Nou, een projectkoor, samengesteld door dirigent Peter Steijlen, neemt ons bij de hand en zorgt

ervoor dat we weer adem krijgen om het vol te houden. Alle andere liederen doen de rest, onderbroken door lezingen en een korte meditatie. Noteer alvast in de agenda, zegt het voort: zaterdag 18 januari gaan de deuren van onze kerk open voor iedereen die wil zingen en geïnspireerd wil worden.

Nieuwjaarsreceptie zondag 5 januari, ook voor ieders agenda

We hebben een onvergetelijke kersttijd achter de rug, we hebben na oud en nieuw een beetje kunnen uitblazen. Dan is zondag 5 januari hét moment om dankbaar terug te blikken, iedereen te danken en te proosten op het nieuwe jaar. Kom 5 januari om 10.00 uur naar onze kerk, laat je dragen door de liturgie

en de gezangen van het Maartenskoor en ga open voor de inspirerende woorden van voorganger Anton Sonderman en lector Saskia van der Linden. We zien elkaar op zondag 5 januari in onze vertrouwde kerk.

De Tafel van Sint Maarten staat klaar donderdag 9 januari: geef je nu op!

De tafel staat weer gedekt op donderdag 9 januari. Om 17.45 gaat de deur open. U kunt zich nog aanmelden op nummer 06 83076407.

De **woensdagmorgenvieringen** met pastoor Skiba in het eerste half jaar van 2025 zijn op 19 februari en 21 mei.



Heilig jaar is begonnen, ook voor ons in Maartensdijk, Pelgrims van Hoop is het thema: voorstel om in je eigen tuin een kerststal te plaatsen eind november, voor het begin van de Advent

Met Nieuwjaar is tijdens de eerste viering van dit jaar een begin gemaakt met het Heilig Jaar, ook voor ons in Maartensdijk. Pelgrims van Hoop is het wereldwijde thema, in ieder bisdom kun je door een heilige deur om een nieuwe start in je leven te maken. De jubileumkerk van onze parochie is de Nicolaaskerk te Baarn. En samen met andere kerken van onze parochie maken we een programma om dit jaar drie keer met alle kerken samen te komen. Die hoop hebben we hard nodig, in een tijd die ons soms moedeloos maakt. Ons antwoord kan zijn om met kleine tekens van hoop uit onze eigen omgeving te komen, kleine voorbeelden dat er ook veel goedheid en hartelijkheid is, precies zoals Maria ons voorleefde. Laten we elkaar dit jaar bemoedigen met kleine tekens van hoop zodat we pelgrims van hoop zijn voor anderen. Zo'n teken van hoop kan een kerststal in je eigen tuin zijn. Dan wordt je voordeur de deur naar Jezus, dan kun je een engel zijn voor je eigen straat en je eigen buurt. Dan ben je als een ster voor iedereen die langskomt. We komen daar later uitgebreid op terug: kerststallen buiten zodat we in het heilig jaar zelf ook pelgrims van hoop worden die durven dromen. Toon Hermans schreef ooit onderstaande tekst die tijdens de Nieuwjaarsviering werd voorgelezen en hier voor iedereen beschikbaar komt:

Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.

Er moeten mensen zijn
die op hun stoelen gaan staan
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren
en van gevallen schaduwen licht.

Er moeten mensen zijn
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog.
Ze springen touwtje
langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:
kom maar in m'n armen.
Bij dat soort mensen wil ik horen.

Die op het tuinfeest in de regen **BLIJVEN**
dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn
gegaan.

Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven.

Mensen die namen kerven
in een boom vol rijpe vruchten
omdat er al zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten

en stenen gooien
naar het laatste lenteblaauw
omdat ze bang zijn
voor de bloemen
en bang zijn voor: Ik hou van jou.

Ja, er moeten mensen zijn
met tranen als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten.

Weet je, er moeten mensen zijn
die bellen blazen
en weten van geen tijd,
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst van mooiigheid.

Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder.
Als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin,
dan blijven zij roepen:
nee, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin.

Zij zijn een beetje clown
eerst het hart
en dan het verstand.
En zij schrijven met hun paraplu
'I love you' in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan.
En vallen. En vallen. En vallen.
En toch weer **OPSTAAN**.

Bij dat soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen **BLIJVEN**
dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn
gegaan.

De muziek gaat **DOOR**
De muziek gaat **DOOR**
en **DOOR**.

Zondag 5 januari 10.00 uur:
Woord- en communieviering
Anton Sonderman
Maartenskoor
o.l.v. Peter Steijlen

Zondag 12 januari 11.00 uur:
Eucharistieviering
Pastor Gé Nijland
orgel Gijsbert van der Linden

Zaterdag 18 januari 17.00 uur:
Evensong
Leo Fijen
Gelegenheidskoor
o.l.v. Peter Steijlen

Misintenties 5 januari: Frans Cornelus Smet; ouders De Groot – Gijsberts;
Max en Trees Joosten – Thomas; Elly Kemp – Sangers; overleden familie Nieuwenhuizen;
pastor Gerard de Wit; Ben Woorts; Joop Zuiderwijk

Misintenties 12 januari: Emma Bruin – Aigner; Johannes van der Kaay; Ria Kemp – Berntzen;
Dirk Klaarenbeek; Mieke de Kruijf; Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt; Cees Miltenburg;
Ank Stornebrink en ouders