



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Januari 2022



Lieve mensen,

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.

Maria en Stephan

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 23 januari**, 3^e zondag door het jaar, **10:00** Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en J. van Gaans
- **Dinsdag 25 januari**, **10:00** gebedsviering

- **Zondag 30 januari**, 4^e zondag door het jaar, **9:00 Eucharistieviering**
Celebrant: M. Meneses, m.m.v.: Ecclesiakoor
- **Dinsdag 1 februari**, **10:00** gebedsviering

- **Zondag 6 februari**, 5^e zondag door het jaar, **10:00**
Gezinsviering/Communieviering, voorgangers: A. van der Putte en I. Elsevier
- **Dinsdag 8 februari**, **10:00** gebedsviering

- **Zondag 13 februari**, 6^e zondag door het jaar, **11:00 Eucharistieviering**
Celebrant: M. Meneses, m.m.v.: Ecclesiakoor
- **Dinsdag 15 februari**, **10:00** gebedsviering

- **Zondag 20 februari**, 7^e zondag door het jaar, **10.00** communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
- **Dinsdag 22 februari**, **10:00** gebedsviering

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

In verband met de huidige Corona maatregelen is het nog steeds (of weer) nodig dat u zich voor een viering aanmeldt.

Dit kunt u doen via de Martha&Maria website, op de [homepage](#) van onze gemeenschap. U klikt op de knop *Aanmelden viering* en vervolgens komt u op de pagina waar u zich kunt opgeven.

Opgeven kan vanaf de woensdag voorafgaand aan de desbetreffende viering en kan tot **uiterlijk zaterdagavond 20:00 uur**.

Mensen zonder toegang tot internet kunnen zich via het secretariaat aanmelden, te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur op 030-2200025.

Indien u onverhoopt toch niet naar een viering kunt komen, **vergeet u dan niet zich af te melden**? Dit kan met behulp van de link die in uw bevestigingsmail staat. Dan kan iemand anders, die mogelijk nu op de wachtlijst staat, in uw plaats!

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Gezinsvieringen Nieuwe Stijl

Onze kerk is er voor grote en kleine mensen. In de afgelopen jaren zien we steeds minder kinderen met hun ouders in de vieringen. De beperkingen in de kerk vanwege corona hielpen uiteraard niet. Met Gezinsvieringen Nieuwe Stijl willen we de kerk weer een uitnodigende plaats maken waarin iedereen, van klein tot groot, zich welkom mag voelen.

De toevoeging 'Nieuwe Stijl' betekent dat in gewone (in eerste instantie) Woord- en Communievieringen, een aantal elementen op kinderen worden afgestemd. Dit kan door te kiezen voor één van de lezingen uit de Bijbel in Gewone Taal, een speciaal lied voor/door de kinderen, één of meerdere voorbeden voor/door de kinderen gemaakt en/of gedaan.

Het is goed als de kinderen wennen aan de taal en de sfeer van de vieringen in de kerk, zodat de stap naar gewone vieringen en de Eucharistievieringen gemakkelijker te maken is. Uiteraard willen we de volwassen parochianen blijven aanspreken. Daarom een vertrouwde opzet van de viering met bekende gezichten; het is beslist niet de bedoeling de hele viering in een kinderlijke stijl te houden.

We willen deze vieringen ca. eens per twee maanden houden, een beetje afhankelijk van het liturgisch rooster en de capaciteit bij zowel leken voorgangers als medewerkers werkgroep Kinderwoorddienst.

De eerste Gezinsviering Nieuwe Stijl zal zijn op 6 februari a.s. Voorgangers zullen dan zijn Anita van der Putte en Irene Elsevier.

Kerkhof

Eerder werd vermeld dat er in 2022 graven zouden worden geruimd. Binnenkort zal hier een begin mee worden gemaakt en zullen er 26 graven worden geruimd.

In maart beginnen we weer met het onderhoud van het kerkhof.



Het dak van de kerk

Delen van het dak van de kerk zijn niet meer waterdicht, dit vraagt om een serieuze reparatie. Wij zijn op zoek naar een bedrijf dat dit goed en grondig aanpakt. Wie iemand weet kan dit melden bij de locatieraad: locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl .

† **In de Heer overleden:** Adriana Verkerk-van der Kammen

Ter Nagedachtenis: Jaan Verkerk-van der Kammen

(05-03-1925* 19-12-2021†)

Zij was een trouw kerkgangster, zowel op dinsdagmorgen als op de zondag. Ook het rozenkrans gebed in de maanden mei en oktober sloeg ze niet vaak over.

Ze bracht dan een mooie bos bloemen voor "Marietje" mee, zoals ze vaak zei.



*Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!*

Adriana Verkerk-van der Kammen

~ Jaan ~

weduwe van Geani Verkerk

Zij overleed in de leeftijd van 96 jaar.

☆ Kerkdriel, 5 maart 1925

† IJsselstein, 19 december 2021

In liefdevolle herinnering: Toos Burgwal - Verkerk
George Burgwal

Marcelle en Charissa Burgwal
Amber

Josée - Desirée Burgwal
Gina en Yuri 🐾

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

AANSTELLING TOT LECTOR VAN TWEE DIAKENKANDIDATEN

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht zijn op 18 december diakenkandidaten Wim Kremer (De Bilt) en Jos Ramaker (Dalfsen) door mgr. Th. Hoogenboom tot lector aangesteld. Deze liturgische aanstelling is een bijzondere stap op weg naar de diakenwijding.



NEDERLANDSE PAUS ADRIANUS VI 500 JAAR GELEDEN GEKOZEN

Het was op 9 januari 500 jaar geleden dat er een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht.

Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523, zijn kroning had pas op 31 augustus dat jaar plaatsgevonden.

Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent.

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk is bovendien toegetreden tot het beschermcomité van het symposium over paus Adrianus VI dat op 22 april 2022 in Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor gevraagd door de Nederlandse en de Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel.

Het symposium, dat het vijfde eeuwfeest van het pontificaat van deze 'Paus van de Lage Landen' feestelijk zal herdenken, is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek en zal verschillende periodes van Adrianus' leven in meer detail presenteren. Het symposium heeft Engels als voertaal en wordt aan 150 genodigden aangeboden door de Nederlandse en Belgische ambassades bij de Heilige Stoel. Het vindt plaats op de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel.

Het programma is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de theologische faculteiten van de KU Leuven, Radboud Universiteit en Universiteit van Tilburg, alsook van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en Stichting Thomas More.

Het is verder de bedoeling dat beide ambassades later dit jaar in de Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling organiseren over de enige paus uit de Lage Landen.



Nieuwe datum WJD@Home: 29 april t/m 1mei



Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland. Het weekend voor jongeren (15-30 jaar) zou eerst plaatsvinden van 14 tot en met 16 januari 2022, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Het weekend vindt nu plaats van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei.

Op vrijdagmiddag 29 april wordt de overtocht gemaakt naar Ameland met de veerboot die vertrekt van Holwerd. 's Middags al afreizen kan omdat de WJD@Home nu in de voorjaarsvakantie vallen.

De deelnemers overnachten in Nes in twee grote gebouwen. Nes is het grootste van de vier dorpen op Ameland. Daar staat ook de Sint Clemenskerk waar de jongeren te gast zullen zijn en samen de Eucharistie zullen vieren.

Ook de bisschoppen die al hadden aangegeven bij de WJD@Home te zijn, kunnen op deze nieuwe data.

In het programma is een avond van barmhartigheid voorzien. Er is ruimte voor ontmoetingen en ontspanning, voor workshops, discussie in een college tour en tijd om samen na te denken over wat het katholieke geloof betekent voor je leven. Een van de bisschoppen geeft de WJD-catechese.

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema's op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): *'Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.'* Het zijn woorden van de verrezen Jezus aan Paulus (Handelingen 26, 16).

Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.

Er rijden twee bussen naar de boot

De bisschoppen nodigen jongeren van harte uit voor deze WJD@Home 2022. Er rijden twee bussen. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdag op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom 's-Hertogenbosch en het Aartsbisdom Utrecht naar het noorden.

De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen.

De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek.

Aanmelden

Iedereen die zich al in had geschreven voor de WJD@Home heeft bericht gekregen over de nieuwe data.

- Wie zich nog niet had aangemeld voor de WJD@Home kan dat nu tot vrijdag 15 april doen via jongkatholiek.nl (rechtstreeks naar het [inschrijfformulier](#)).
- Nog vragen? Mail dan naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Katholiekleven.nl maakte [deze video](#) van de WJD@Home 2019 op Ameland.

Kinderkamp en tienerkamp 2022: aanmelding geopend



Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2022 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding voor beide kampen is inmiddels geopend.

KINDERKAMP Beestenbende

In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten.

We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen.

Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben in een gezellige Beestenbende? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

- Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus
- Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

- Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
- Aantal deelnemers: Maximaal 30
- Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
- Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
- Aanmelden: via het [formulier](#) op jongaartsbisdom.nl.

TIENERKAMP Reis door de tijd

Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema 'Reis door de tijd'.

We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma.

Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!

- Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus
- Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
- Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
- Aantal deelnemers: Maximaal 30
- Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en Gauthier de Bekker, pr
- Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
- Aanmelden: via het [formulier](#) op jongaartsbisdom.nl.

Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolfschoten, e-mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com, tel.: 06 29015399



HEILIGEN

Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis); Feest 2 februari

Betekenis 'Maria Lichtmis'

- 1 '-mis' is een verkorting van het woord 'missa'; daarmee sloot in het Latijnse formulier de eucharistieviering "Ite, missa est" (= 'Gaat heen, de mis is uit'). 'Mis' is dus het oude woord voor eucharistieviering.
- 2 'Lichtmis' duidt erop dat deze mis vooral gekenmerkt werd door veel (kaars)licht.
- 3 'Maria-Lichtmis' geeft aan dat het een mis betrof met veel (kaars)licht ter ere van Maria.



Het feest sluit aan op het relaas van Lukas 02,21-40:

Vandaar dat het gevierd wordt veertig dagen na Jezus' geboorte. Gegeven het feit dat men deze dag vanaf halverwege de vierde eeuw had geplaatst op 25 december, vond dit feest dus plaats veertig dagen later: op 2 februari.

-1) In het oosten bestond het feest al halverwege de 4e eeuw. De nadruk lag niet op Maria, maar op Jezus. Het feest heette er 'Ypapanti' = 'Ontmoeting'. Bedoeld werd de ontmoeting van Jezus met Zijn volk in de personen van Simeon en Anna, als sluitstuk van een drietal ontmoetingen:

- 1 met de herders;
- 2 met de drie wijzen uit het oosten;
- 3 met Simeon en Anna.

'Ontmoeting' kon ook nog slaan op Jezus' ontmoeting met de God van zijn volk; immers Hij wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen in de tempel; als eerstgeborene behoorde Hij op bijzondere wijze aan God toe, zoals het evangeliieverhaal van Lukas vertelt.

De kerkelijke viering ging gepaard met een lichtprocessie, waarschijnlijk in aansluiting op de woorden van de oude Simeon: "Een licht dat voor de heidenen straalt" (Lukas 02,32).

Er bestaan theorieën die zeggen dat die lichtjes eigenlijk een kerstening zijn van oude heidense feesten uit de Romeinse tijd.

Tot op de dag van vandaag heet het feest in de oosterse kerk Ypapanti ('Ontmoeting').

-2) In het westen is het feest pas later doorgedrongen; in Rome en Milaan viert men het al in de 7e eeuw; in Frankrijk, Duitsland en Engeland in de 8e eeuw, maar in Spanje pas in de 11e eeuw.

De wijding van de kaarsen - 'ietwat bijkomstig in de viering van dit geheim' aldus het Liturgisch Woordenboek' - duikt pas op in de 10e eeuw: in Frankrijk en Duitsland, en bereikt Rome eerst in de 12e eeuw.

Tegelijk komt de nadruk hier meer op Maria te liggen: het feest gaat dan ook heten Purificatio (= 'reiniging' en wel 'van Maria').

In de Joodse cultuur was de reiniging van de moeder na de geboorte van een baby een religieuze verplichting, zoals Lukas in zijn vertelling aangeeft. In het Oudtestamentische boek Leviticus (hoofdstuk 12) wordt deze reiniging voorgeschreven. De gevoelswaarde die tot dit gebruik heeft geleid is diep religieus.

De gelovige jood uit het Oude Testament beschouwde iedere geboorte als een groot wonder; je had ermee deel aan de scheppingskracht van God zelf. Dat werd concreet beleefd in het bloed.

Bloed was het leven van de mens; het hield op geheimzinnige wijze de mens in leven, en behoorde dus aan God, omdat alle leven aan God toebehoort. Bij aanraking met bloed (en met name bij de geboorte van een kind) was de gelovige doordrongen van het diepe besef dat hij voor een groot wonder stond dat hem met ontzag en huiver vervulde; dat hij in aanraking kwam met mysteries die te groot en te 'schoon' voor hem waren; hij werd zich daarbij bewust van zijn eigen geringheid, zijn onwaardigheid, zijn behoefte aan reinheid (niet omdat hij iets verkeerd gedaan had, maar juist zoals je je onwaardig kunt voelen wanneer je iets heel moois bijwoont...

De mens voelt zich (terecht!) bij Gods overweldigende aanwezigheid onwaardig. Het is niet toevallig dat in de oosterse liturgie aan de vooravond (vigilie) van dit feest - om in de goede gesteltenis te komen - het verhaal wordt gelezen van de engel die met een gloeiende kool Jesaja's lippen komt

reinigen opdat zij waardig worden Gods woorden te spreken (Jesaja 6,1-10; vooral 6, 5-7).

-3) Maria's tempelgang om zich te reinigen na de geboorte van haar eerste kind doet in onze streken haast onmiddellijk denken aan de zogenoemde kerkgang. Wanneer een moeder na de geboorte van haar kind voor het eerst weer naar de kerk ging, werd zij bij de ingang door de priester welkom geheten met een zegen, zij nam de stola van de priester vast en zo liepen ze getweeën naar voren tot bij het altaar; daar ontving zij een kaars en nogmaals een zegen met een gebed van dank voor het goede verloop van de geboorte.

Hoewel het dus een dankritueel was, hebben vele moeders dit gebruik als onaangenaam ervaren; in sommige streken heette het ook 'reiniging', en dacht men daarbij dus aan het gebruik zoals dat bij Lukas over Maria wordt verteld; maar omdat men in een andere religieuze cultuur leefde, voelde men de inhoud er niet meer van aan; elders dachten moeders dat zij op die manier hun kerkverzuim van de afgelopen tijd goedmaakten. Het was echter bedoeld als dankritueel.

Petrus Damiani osb, Faenza, Italië; bisschop; † **1072**.
Feest 21 & † 22 (of 23?) februari.

Hij werd in 1006 of 1007 geboren in de Italiaanse stad Ravenna. Zijn naam Damiani dankt hij waarschijnlijk aan een weldoener ('geestelijke broeder') Damianus die hem in staat stelde te studeren.

In 1035 trad hij in bij de benedictijner eremieten te Fonte Avellana. Daar werd hij in 1043 tot prior benoemd. In die functie ijverde hij voor een waardig kloosterleven. Daarnaast schreef hij boeken om kerkelijke misstanden te bestrijden. Vooral de morele losbandigheid van geestelijken en de **simonie** bij priesters en bisschoppen.

De paus vroeg hem naast zich als zijn persoonlijk raadsman en benoemde hem tot bisschop van Ostia.

Hij stierf te Faenza op de terugweg van een pauselijke missie naar zijn geboortestad Ravenna. Hij ligt begraven in de dom van Faenza.

Hij is nooit officieel heilig verklaard. Desondanks werd hij in 1828 door paus Leo XII († 1829) uitgeroepen tot kerkleraar.

Patronaten

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen hoofdpijn en slapeloosheid.



BEZINNING

Geloof is geen keuze, het is een innerlijke overtuiging – weliswaar één die (gelukkig) niet zonder de nodige onzekerheid en twijfels is, maar toch: een overtuiging. En een overtuiging kies je niet. Dit is ook weer iets anders dan dwang: je kan niet gedwongen worden een bepaalde overtuiging te hebben dan wel hier afstand van te doen.

In verband met dit laatste trof mij een verhaal dat mijn promotor onlangs vertelde over de geestelijke Mehdi. Hij was in 1979 fanatiek achter de revolutie van de Iraanse ayatollah Khomeini gaan staan, maar raakte meer en meer gedesillusioneerd. Dezelfde moskee die eerst eerbied opriep, vervulde hem ineens met angst en vrees: vrees voor de geheime politie. Die vrees paste niet bij zijn religie. Met dat inzicht bevatten zijn preken politieke springstof: "Vrijheid is de voorwaarde voor religie. Geloof kan niet worden afgedwongen. Niemand bidt waarachtig met het mes op de keel."

Dit lijkt ook mij cruciaal: dat religie gevrijwaard dient te zijn van dwang. Voor religieus fundamentalisme is geen plaats als vrijheid de grondslag van religie is. Die vrijheid heeft dan dus niet zozeer te maken met het hebben van een keuze tussen verschillende mogelijkheden, maar met innerlijkheid en oprechtheid. "Hier sta ik, ik kan niet anders." En is dat ook eigenlijk niet waar het uiteindelijk om gaat: te weten waar je werkelijk door bewogen wordt, het brandpunt te herkennen waar alle middellijnen samenkomen?

Welmoed Vlieger in Trouw, 3 juli 2018



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Februari 2022



Veel leesplezier,

Maria en Stephan

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 20 februari**, 7^e zondag door het jaar, **10:00** Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
 - **Dinsdag 22 februari**, **10:00** Gebedsviering
 - **Zondag 27 februari**, 8^e zondag door het jaar, **10:00** Eucharistieviering, celebrant pastor: F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 1 maart**, **10:00** Gebedsviering
 - **Woensdag 2 maart, Aswoensdag**, **19:30**, Gebedsviering, voorganger diaken: J. Nieuwenhuis, m.m.v. Memento
 - **Zondag 6 maart, 1^e Zondag van de Vasten**, **10:00** Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier
 - **Dinsdag 8 maart**, **10:00** Gebedsviering
 - **Zondag 13 maart, 2^e Zondag van de Vasten**, **11:00** Eucharistieviering, celebrant pastoor: J. Skiba
 - **Dinsdag 15 maart**, **10:00** Gebedsviering
 - **Zondag 20 maart**, 3^e zondag van de 40-dagentijd, **10:00**, Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en J. Bosboom, m.m.v. Ecclesiakoor
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Presentatie pastor Gé Nijland

Op 28 januari was in de H. Nicolaaskerk in Baarn een vesperviering waarin de presentatie van pastor Gé Nijland plaats vond. Deze viering is terug te zien op de Martha en Maria [website](#) bij vrijdag 28 januari, tijdstip 14:48 uur. Pastor Nijland zal in een later stadium persoonlijk kennis maken met alle geloofsgemeenschappen van de beide parochies Martha en Maria en OLV van Amersfoort. De eerste keer dat hij bij ons in De Bilt zal voorgaan is zondag 3 april.

Delen met elkaar: inzameling van producten voor de Voedselbank

In de Vastenperiode van 2 maart t/m 17/18 april (Pasen) willen we als geloofsgemeenschap levensmiddelen verzamelen voor de Voedselbank in onze gemeente De Bilt.

Iedere week maken 125 huishoudens/ gezinnen gebruik van de Voedselbank en halen er de noodzakelijke levensmiddelen op omdat ze zelf te weinig geld wekelijks hebben om boodschappen te doen.



Wij willen ons steentje bijdragen speciaal in de Vastenperiode met de actie: **we delen met elkaar!**

U kunt houdbare levensmiddelen zoals rijst, pasta, soepen, blikken groente, bonen of shampoo, douchegel etc. meenemen naar de Michaelkerk en achterin op het bankje neerzetten.

Wij zorgen dan dat het bij de Voedselbank komt.

U kunt ook geld doneren want er zijn natuurlijk ook rekeningen te betalen zoals energie, water etc. Dit kan op rekening :

NL81RABO 0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank De Bilt.

Kijk voor meer informatie op de website van de voedselbankdebilt.nl

Hartelijk dank voor uw gaven!

Diaconie Michael/Laurens geloofsgemeenschap.



WERKGROEP MALAWI

Michaël – Laurenslocatie De Bilt

van de Martha-Mariaparochie

IBAN: NL03 INGB 0006 5254 47

t.n.v. H. H. Martha-Mariaparochie

Baarn

MALAWI

De Bilt, februari 2022.

Wat had het fijn geweest, als we hadden kunnen beginnen met het goede nieuws. Maar helaas; na de overstromingen in 2019 is Malawi opnieuw door een cycloon getroffen. De eerste berichten spreken van grote schade in vooral het zuidelijke deel. De precieze omvang is nog onvoldoende duidelijk, maar veel gebieden staan onder water en de infrastructuur is beschadigd.



Het landbouwproject in Mwanza en de school in Mangochi lijken gespaard, maar op andere plaatsen wordt geroepen om hulp. We zullen de komende tijd de informatie verzamelen en de berichten met u delen.

Na dit verdrietige nieuws willen we verslag doen van het afgelopen jaar. Want wat leven we in een bijzondere tijd. "Dat is het altijd geweest!", zullen we als antwoord krijgen. "Het is maar net van welke kant je kijkt". Ondanks dat Corona ons doen en laten de afgelopen 2 jaar behoorlijk heeft bepaald, en niet alleen hier, maar zeker ook in Malawi, is men er in geslaagd de school in Mangochi af te bouwen en een landbouwproject in Mwanza uitstekend vorm

te geven. En dat alles is tot stand gekomen, mede dankzij de steun vanuit ons project en mede dankzij de bijdrage van zovelen van u, die hierin geloof en vertrouwen hebben. Maar het zegt ook iets over de veerkracht van de mensen daar.



Zo is de eerste opbrengst van het land gekomen door de oogst van o.a. watermeloenen, bonen, tomaten en bladgroenten en wordt er druk gewerkt aan het verder in productie nemen van de grond.

De gember is geplant en binnenkort zal er ook gestart worden met het planten van knoflooktenen. Het is mooi om te zien, dat er echt wordt uitprobeerd wat het beste gewas is voor de verschillende bodemsoorten.

Steeds meer mensen zijn nodig om het land te bewerken, zeker in het regenseizoen, en zo wordt dit project ook een werkgelegenheidsproject.

Dat vergt nog wel de nodige inspanning en organisatie en daarom zijn we blij dat aQysta heeft aangegeven de komende tijd ondersteunend aanwezig te zijn. Men maakt nu plannen om het gebied uit te breiden, wat de aanwezigheid van aQysta nog langer garandeert en de begeleiding intensiveert.

Dankzij de huidige techniek kunnen we nu bijna meekijken met de ontwikkelingen in Mwanza. Nog niet op alle plaatsen is de internetverbinding van een zodanig goede kwaliteit dat communiceren gemakkelijk is, maar met Tim van der Linden van aQysta hebben we regelmatig online bijeenkomsten met toelichting over de ontwikkelingen van het landbouwproject.



Het contact met de school in Mangochi verliep wat lastiger. Maar gelukkig is de school in januari gestart; nog wel wat gehinderd door de Corona. Zo was het wachten op toestemming van de autoriteiten. Men is met een kleiner aantal gestart, maar er wordt snel groei verwacht. De inrichting is aangeschaft, evenals spelmateriaal, terwijl ook toiletten zijn aangebracht. Er zijn ook drie leerkrachten aangesteld. Hoe mooi kan het zijn?

Het afgelopen jaar hebben we ook kunnen bijdragen aan de opleiding van verschillende studenten. Zij zullen t.z.t. het kader moeten vormen waar Malawi zo een enorme behoefte aan heeft. Onlangs kregen we het goede nieuws dat zuster Gloria (zij was hoofd van de kliniek in Neno in 2009, waar het project in 1984 startte!) haar studie in Oeganda voor verpleging en verloskunde succesvol heeft afgerond en zo een stuk deskundigheid toevoegt aan de Servants of the Blessed Virgin Mary.

Onze werkgroep is heel enthousiast over de bereikte resultaten en wij zullen nieuws uit Malawi met u blijven delen via de weekmededelingen, de Nieuwsbrief, het infobulletin, het prikbord achter in de kerk en via de website: <https://marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk/malawi>

Een hartelijk dank uit Malawi; een hartelijk dank van de werkgroep.

Een vriendelijke groet,

Eveline Meijer,
Jacqueline van Gaans,
Leonie Eurlings,
Frank Diepstraten

† In de Heer overleden: Johannes Penning

Ter Nagedachtenis: Joop Penning (29-05-1936* 31-01-2022†)



Joop was een echte Martha en Maria parochiaan.

Een Martha, omdat Joop er plezier in had om achter de schermen dienstbaar te zijn voor anderen. Op zondag was hij al meer dan een uur voor aanvang van de viering in de kerk om de boekjes klaar te leggen, de wijwaterbakjes te vullen, de kaarsen bij de offerstandaards aan te vullen, et cetera. Zodra de eerste parochianen binnen kwamen stond hij klaar om met een glimlach iedereen te ontvangen en een boekje te overhandigen.

Ook was hij actief bij het schoonmaken van de kerk. "Hé jochie, ben je d'r ook al!" was vaak zijn begroeting als Francois aankwam, direct

gevolgd door de instructies voor die dag. Het schema dat Francois gemaakt had kon dan vaak de prullenbak in.

Op het kerkhof, zeker in de eerste jaren, was Joop onze expert in het snoeien, kantjes afsnijden en buxussen aanplanten. Een koord spannen om de kantjes recht af te steken was een verplichting. En gras op de composthoop een zonde: "Daar komt onkruid van later ..."

Joop heeft lang voor het gereedschap gezorgd. Daartoe had hij een slijptol in het baarhuisje gemonteerd. *Schoffels moeten namelijk scherp zijn.* Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen weet Francois nog steeds niet: de slijptol draait volgens hem namelijk de verkeerde kant op. Joop zou eens langskomen voor een les. Zover is het nooit meer gekomen.

Als we dan op de zaterdagochtenden klaar waren, zette Joop z'n hoedje op en liep hij naar huis.

Joop was ook een Maria.

Hij was heel devoot, met een grote devotie voor Maria, met name voor Onze Lieve Vrouwe van Lourdes. Iedere avond bad hij tot haar en vroeg haar



voorspraak voor zijn kinderen, zijn vrienden, de mensen in de kerk, en voor wie er maar plaats was in dat grote hart van Joop.



Toen in 2009 de eerste bisdombedevaart naar Lourdes gehouden zou worden, was Joop één van de eersten om zich aan te melden. Hij wilde nog wel een aantal zaken leren, want de Rozenkrans: die wil je toch mee kunnen bidden? Zo heeft Irene hem de Rozenkrans leren bidden. Met een grote groep uit de Michaël-Laurens gemeenschap zijn we toen naar Lourdes geweest en Joop heeft genoten! En iedere volgende bedevaart weer was hij een van de eersten om zich aan te melden. Groot was dan ook zijn teleurstelling toen het vanwege de Corona crisis steeds uitgesteld werd.

In de Michaëlkerk heeft Joop z'n 'eigen' Lourdeskaars. Bij het beeld van Maria, naast de offerstandaards, staat een kaars met een afbeelding van Maria van Lourdes. Als we het vriendelijk vroegen, mochten we 'm ook wel aansteken als hij er niet was. Bij de uitvaart van Joop stond deze kaars bij z'n kist, alsof daarmee Maria over hem waakte

Zijn passie voor kaarsen kwam ook tot uiting in het feit dat hij dit jaar, kort na Kerst, al begon over de huispaaskaarsen: wanneer konden we die nu eens bestellen ...? *Joop, het is net Kerst geweest; dat duurt nog even!* Ja, het woordje 'wachten' kwam niet in zijn vocabulaire voor ...

Bijzonder was hoe Joop z'n uitvaart al helemaal zelf geregisseerd had: de lezingen en de liederen, met als slotlied natuurlijk *Te Lourdes op de bergen*.

Naast z'n liefde voor Maria was er nóg een vrouw voor wie hij een grote liefde had: z'n al eerder overleden vrouw Agatha. Hij miste haar nog dagelijks. Nu mogen ze weer samen zijn, daarboven. Wat zal Joop gelukkig zijn!

Een eenvoudig maar goed mens is van ons heen gegaan. Met groene vingers en een hart van goud!

Joop: Adieu!



Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Johannes Penning

Joop

☆ De Bilt, 29 mei 1936

† Utrecht, 31 januari 2022

weduwnaar van
Agatha Penning - Verweij

Johan en Ria

Nel en Ton
Jurrian en Jasper

Ben
Terrence en Michelle
Sharmaine

Marianne en Hans
Samantha en Martijn
Elena, Noëlle
Martijn en Maddie
Maeve

Ruud en Patricia

Corina en Sjaak
Britt
Bo en Mark

Joop is overgebracht naar uitvaartcentrum Tap DELA, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De Eucharistieviering wordt gehouden op dinsdag 8 februari om 13.00 uur in de H. Michaëlkerk, Kerklaan 31 te De Bilt.

Aansluitend vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.

*Als u de Eucharistieviering wenst bij te wonen is het in de kerk,
als u loopt, verplicht een mondkapje te dragen.*

Correspondentieadres:
Familie Penning, p/a Molenkamp 24, 3732 EV De Bilt

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Religieuzendag Aartsbisdom Utrecht in Denekamp



De aartsdiocesane ontmoetingsdag voor religieuzen vond dit jaar op 11 februari plaats in het Franciscushuis van de Zusters Franciscanessen te Denekamp. Na de Eucharistieviering en de lunch stond het inhoudelijke middagprogramma in het teken van het synodaal proces. Deze raadpleging van religieuzen is onderdeel van de diocesane voorbereidingsfase van de Bisschoppensynode die op initiatief

van paus Franciscus in 2023 zal worden gehouden.

Met de aanwezige religieuzen werd in Denekamp uitgebreid gesproken over de drie thema's en richtvragen die de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft geselecteerd.

Deze drie thema's zijn: vieren; medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in Kerk en samenleving.

In zijn [preek](#) verbond kardinaal Eijk de Evangelielezing van die dag met zijn studententijd op het seminarie. In deze lezing geneest Jezus een doofstomme man. Kardinaal Eijk:

"Jezus verricht enkele rituele handelingen en brengt dan de eigenlijke genezing tot stand, doordat Hij zijn ogen ten hemel slaat, dat wil zeggen bidt, en het verlossende woord 'effeta' uitspreekt, 'Ga open.'



Daardoor worden de oren van de doofstomme man geopend en zijn tong losgemaakt, zodat hij ogenblikkelijk kan horen en normaal spreken. Jezus' zucht is een uiting van zijn medelijden met de doofstomme."

Dit deed de Utrechtse aartsbisschop denken aan de logopediste op het seminarie die de priesterstudenten moest leren om in het openbaar duidelijk

en verstaanbaar te praten – nog een hele kunst aldus kardinaal Eijk. “U kunt waarschijnlijk al wel raden welke bijnaam deze logopediste binnen de kortste keren van de seminaristen kreeg: ‘zuster Effeta’.”

Kardinaal Eijk vergeleek doofheid met een kaasstolp: een doof mens ziet hoe mensen met elkaar praten en communiceren zonder dat hij er deel aan heeft. Hij voelt zich daardoor buitengesloten. Over de huidige Westerse wereld staat een “geestelijke kaasstolp,” aldus de Utrechtse aartsbisschop. “Mensen zien en weten van alles en krijgen een massa informatie over zich heen, die ze nauwelijks kunnen verwerken. Maar hun leven is leeg en ze kunnen de uiteindelijke zin van het leven niet ontdekken. Want doordat ze onder een geestelijke kaasstolp leven, dringt het Woord van God niet tot hen door. Daarvoor zijn ze massaal doof. Maar alleen het mens geworden Woord van God, Christus, kan richting en doel geven aan ons leven. En tevens zijn veel mensen op geestelijk gebied met stomheid geslagen. Doordat de meesten van de inhoud van de Bijbel en het christelijk geloof geen flauw idee hebben, zijn ze op geloofsgebied letterlijk met stomheid geslagen. Ze kunnen er niet over spreken en zeker katholieken kunnen hun geloof amper onder woorden brengen.”



Kardinaal Eijk benadrukte dat Maria (op 11 februari is de Gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes) in haar overgrote liefde voor ons door haar verschijningen – vooral in de laatste eeuwen – meerdere malen te hulp is geschoten om ons van onze doofheid voor Gods Woord te genezen.

“Dat geldt ook voor haar verschijningen te Lourdes aan Bernadette Soubirous van 11 februari tot 16 juli 1858.” De meerderheid van de pelgrims wordt niet genezen, maar iedereen keert geestelijk gesterkt huiswaarts. Kardinaal Eijk: “Dat is exact wat Jezus met het verrichten van de tekenen wil bereiken, namelijk dat mensen iets van zijn goddelijke binnenkant ontdekken en deel krijgen aan het Rijk Gods. Hij wil in Lourdes die figuurlijke kaasstolp van ons afnemen, opdat we zijn Woord horen en leren verstaan.”

Boodschap paus Franciscus voor Wereldziekendag 2022



Dertig jaar geleden stelde de heilige paus Johannes Paulus II de Wereldziekendag in (11 februari). Doel was om met deze dag bij het volk van God, de katholieke gezondheidsinstellingen en de burgermaatschappij aandacht te vragen voor de zieken en allen die met de ziekenzorg belast zijn.

Paus Franciscus is dankbaar voor wat er in de afgelopen dertig jaar op dit gebied is bereikt. Hij schrijft dit in zijn boodschap voor de Wereldziekendag van 2022, waarin hij waardering uit voor de stappen die al zijn gezet. De paus ziet echter ook de lange weg die nog te gaan is om voor alle zieken, ook op plaatsen en in situaties van de grootste armoede en marginalisering, een goede gezondheidszorg te garanderen.

Weest barmhartig

Het thema in de boodschap van de paus is: 'Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is' (Luc. 6, 36). Daarmee richt hij de blik voor inspiratie op God, "die rijk is aan erbarming" (Ef. 2, 4) en die altijd naar Zijn kinderen kijkt met de liefde van een vader, ook wanneer zij zich van Hem verwijderen.

"God is kracht en tederheid samen. Daarom kunnen wij met verwondering en dankbaarheid zeggen dat de barmhartigheid van God zowel de dimensie van vaderschap als die van moederschap omvat (vgl. Jes. 49, 15), omdat Hij de zorg voor ons op zich neemt met de kracht van een vader en de tederheid van een moeder, er steeds naar verlangend ons nieuw leven te geven in de Heilige Geest," aldus paus Franciscus.

Wachten op bezoek

De paus herinnert er verder aan dat het nabij zijn van de zieken en de pastorale zorg voor hen niet alleen de taak is van professionele hulpverleners: "... de zieken bezoeken is een uitnodiging die door Christus gericht wordt tot al Zijn leerlingen. Hoeveel zieken en hoeveel ouderen leven thuis en wachten op bezoek! Het ambt van de troost is de taak van iedere gedoopte, die het woord van Jezus gedachtig is: 'Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht' (Mat. 25, 36)."

YAD VASHEM-ONDERSCHIEDING VOOR KARDINAAL DE JONG



Het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem te Jeruzalem heeft op 31 januari bekend gemaakt dat het aan kardinaal De Jong de eretitel van 'Rechtvaardige onder de volkeren' heeft toegekend. Kardinaal De Jong, tijdens de Tweede Wereldoorlog aartsbisschop van

Utrecht, krijgt deze onderscheiding postuum vanwege onder meer zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging.

"Het Aartsbisdom Utrecht is blij met en dankbaar voor deze erkenning voor kardinaal De Jong," aldus kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal De Jong heeft persoonlijk risico gelopen, onder meer omdat in de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis de versleutelde onderduiknamen van Joodse kinderen werden bewaard.



In april 2018 werd de aanvraag voor de Yad Vashem-onderscheiding door kardinaal Eijk stilgezet, omdat er vermoedens waren geuit dat officiaal Felix van de Loo, een naaste medewerker van kardinaal De Jong, de rechtsgang tegen zijn neef Wilhelm van de Loo, een beruchte SS'er die in juni 1949 de doodstraf had gekregen, wilde beïnvloeden door zijn netwerk aan te wenden om hem te redden van het vuurpeloton. In dit verband kwam ook de cruciale vraag op of De Jong hierbij betrokken was. Archiefonderzoek door Joep van Gennip wees uit dat De Jong geen gratieverzoek wilde doen. Daarna werd de aanvraag [heropend](#).

De uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding zal later dit jaar geschieden door de ambassadeur van Israël in Nederland aan een familielid van kardinaal De Jong. Nadere details zijn nog niet bekend.

HEILIGEN

Casimir van Wilna (ook **van Grodno, de Grote** of **van Polen**), Litauwen; vorst; † **1484**.

Feest 4 maart.

Casimir werd als derde kind en tweede zoon van Koning Casimir IV († 1492) en koningin Elisabeth van Oostenrijk te Kraków geboren op 5 oktober 1458. Van jongs af aan gaf hij blijk van godsdienstzin. Daarbij onderging hij grote invloed van zijn leermeester Johannes Dugloss, genaamd Longinus, die [kanunnik](#) was te Krakow. Hij besteedde veel tijd aan gebed en andere geestelijke oefeningen.

Op zijn dertiende werd hij geroepen om de troon over te nemen van koning Matthias van Hongarije, omdat deze het volk tegen zich in het harnas had gejaagd. Met tegenzin voegde hij zich naar de wil van zijn vader en trok aan het hoofd van een leger op naar de Hongaarse grens (1471).

Daar aangekomen vernam hij dat het Hongaarse volk zich met zijn vorst had verzoend. Onverrichterzake keerde hij naar huis terug; blij dat hij geen gevecht had hoeven te leveren, en dat hij geen regeringsverantwoordelijk hoefde te dragen. Bij terugkomst sloot hij zich maanden op in een kasteel om er te bidden en boete te doen.

Ook op de aandrang van zijn dokters en wetenschappers om te huwen met de dochter van de Duitse keizer Frederik III (1481) ging hij niet in. Hij gaf er de voorkeur aan om celibatair te blijven en een godgewijd leven te leiden. Hij had grote devotie voor het altaarsacrament en voor de Heilige Maagd.

Op reis naar Litauwen werd hij ziek, en hij overleed in Wilna aan tuberculose, vijfentwintig jaar oud. Na zijn dood gebeurden er rond zijn graf zoveel wonderen dat een [kanunnik](#) er in 1604 een compleet boekdeel mee kon vullen. Intussen was hij in 1521 heilig verklaard.



ca 1895, glasschilderkunst.
Frankrijk, Bretagne, Plouvorn,
St-Pierre

Patronaten

Hij is patroon van Polen en sinds 1602 van Litouwen, omdat op zijn voorspraak de Russen werden tegengehouden; van de jeugd en van de Maltezer ridders. Zijn voorspraak wordt ingeroepen in de strijd tegen vijanden van het geloof en van het vaderland; tegen de pest en andere besmettelijke ziekten.

Afgebeeld

Hij wordt afgebeeld als prins (met scepter en kroon) of ridder met poolse insignes; met lelie of kruisbeeld. Aan kinderen werd hij voorgehouden als een kind dat aalmoezen gaf aan andere kinderen.

Mirakel van Amsterdam (of Mirakel van het Heilig Sarament); **1345**.
Feest zondag na 12 maart & **15 maart**.



1518. Gravure door Cornelis van Oostsanen. Nederland, Amsterdam, [BiN-collectie]

Het mirakel

De oudste tekst die ons is overgeleverd rondom het Mirakel van Amsterdam (of Mirakel van het Heilig Sacrament) stamt uit 1378 en is te vinden in een oorkonde van de Hollandse graaf Albrecht:

'In Amsterdam, gelegen binnen het bisdom Utrecht, was een man zwaar ziek en vreesde te sterven. Om hem de laatste sacramenten toe te dienen werd een priester geroepen. Deze gaf hem na de biecht het heilig sacrament van de eucharistie. Echter na het eten van de geconsecreerde hostie kon de zieke een braakneiging niet onderdrukken. Hij ging naar de brandende haard van zijn kamer en braakte daarin het sacrament uit. Daarop bleek dat de zieke niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het brood niet door het hoog opvlammende vuur werd aangetast.'

Deze versie van het verhaal doet waarschijnlijk het meest recht aan de feiten. Later zullen allerlei toevoegingen het relaas steeds mooier maken.

Toevoegingen

Uit andere later bronnen weten wij dat de vrouw van de patiënt de hostie met de nodige eerbied boven het vuur heeft weggehaald en in een kostbaar kistje weggeborgen. De volgende morgen kwam een priester, verbonden aan de Oude Kerk, de hostie ophalen. Maar de dag daarop zweefde de hostie op miraculeuze wijze weer boven het vuur in de haard van de zieke man. Dit wonder herhaalde zich meerdere malen. Daarmee gaf het sacrament zelf te kennen dat er op die plek een kapel moest worden gebouwd ter nagedachtenis aan het wonder.

Heilige Stede

Reeds het volgende jaar stroomden pelgrims toe naar de Heilige Haardstede, ook verkort tot Heilige Stede. Er verrees een kapel, die middelpunt werd van een bloeiende devotie. Dat alles verdween met de Reformatie die in Amsterdam formeel in 1578 een feit was. Katholieke eredienst in het openbaar was verboden, dus ook elke vorm van processie. De devotie verhuisde naar de kapel op het Begijnhof, een katholieke enclave in het Calvinistische Amsterdam.

De kapel van de Heilige Stede ging over in Calvinistische handen. In 1899 was zij zozeer verwaarloosd en onderkomen dat men besloot tot afbraak. Enige jaren na 1988 heeft er op het Rokin nog een zuil gestaan uit de authentieke kapel bij wijze van gedachtenismonument.

Stille Omgang

Intussen hadden in de jaren tachtig van de 19e eeuw enkele katholieke vrienden uitgezocht welke route destijds de priester met het heilig sacrament had gelopen tussen de Oude Kerk en de Heilige Stede.

Zij besloten die route na te lopen en verkozen dat te doen in de vroege ochtend. Katholiek vertoon was immers nog altijd verboden in het openbare leven, maar mensen die in stilte een bepaalde route liepen door de stad konden niets verbieden. Dit gebruik kreeg de naam van Stille Omgang en groeide in de loop van de 20e eeuw uit tot een ware massagebeurtenis.

In 1920 telde men twintigduizend deelnemers. Het hoogtepunt lag waarschijnlijk in 1957, toen plaatselijke kranten meldden dat er zo'n negentigduizend mannen hadden meegedaan aan de Stille Omgang. Na een flinke daling in de zestiger en zeventiger jaren van de 20e eeuw ligt het getal thans rond de tienduizend.

Digitale vastenkalender

Timmer je mee aan de weg

Over het synodaal proces

Dit jaar gaat de digitale Vastenkalender in onze parochie over het Synodaal Proces. Gedurende onze voorbereiding op Pasen stellen we onszelf iedere dag een vraag uit de lange lijst van vragen die we vanuit Rome toegestuurd kregen. Allemaal vragen die over onze toekomst gaan en over hoe wij die voor ons zien voor het derde millennium. De vragen worden voorzien van achtergronden en er is ruimte om te reageren. De reacties worden verzameld en zullen verwerkt worden in het antwoord van de parochie aan het bisdom.

Wil je ook elke dag een mailtje in je mailbox ontvangen en mee denken en praten en luisteren? Geef je dan op. Sarot@marthamaria.nl



BEZINNING

Telkens als je deze stilte vindt, ervaar je dat je een gift ontvangen hebt die in de ware zin van het woord 'beloften' inhoudt. Want het is in deze stilte dat nieuwe leven geboren kan worden. Het is deze stilte die de stilte is van vrede en gebed, omdat je weer teruggebracht wordt in het spoor van de ander die je leidt. In deze stilte verlies je je krampachtigheid en ontdek je jezelf als iemand die er ook mag zijn.

Dan ervaar je dat veel kan, maar veel niet hoeft. Het is de stilte van de armen van geest waarin je je eigen bestaan in de juiste proporties leert zien. In deze stilte worden je valse pretenties weggenomen en kun je de wereld om je heen weer met een zekere afstand zien.

Henri Nouwen *Met open handen* blz.18-19.



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Maart 2022



Veel leesplezier!

Maria en Stephan

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 20 maart, 3^e Zondag van de Vasten, 10:00** Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 22 maart, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 27 maart, Zondag Laetare, 10:00** Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en J. Vroom
 - **Dinsdag 29 maart, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 3 april, 5^e zondag van de vasten, 10:00** Eucharistieviering, celebrant: G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 5 april, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 10 april, Palmzondag, 11:00** Gezinsviering (Communieviering), voorganger: W. Sarot
 - **Dinsdag 12 april, 10:00** gebedsviering
-
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
 - De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Eerste Heilige Communie



Na twee jaar van ernstige beperkingen in de mogelijkheid om naar de kerk te gaan door corona, waren wij verrast en verheugd door het feit dat 7 kinderen zich willen voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Zo zien we dat mensen, ouders en hun kinderen blijven zoeken en groeien in geloof.

Ons traject zijn we gestart op 16 januari wat loopt tot 13 mei met op zondag 15 mei de grote dag voor iedereen. In het project worden we ondersteund door Wies Sarot en de methode "Ik ben bij je".

Tijdens de viering op zondag zijn de kinderen in de pastorie bezig met hun voorbereiding

Elke keer gaan we een stapje verder in de kennis over God zoeken en God ontmoeten in de schepping , in de woorden van de bijbel, in de gemeenschap van de kerk en uiteindelijk de ontmoeting met Jezus in het sacrament van de eucharistie.

Teresa Valdez-Lazo en Marijke Hemmerlin



Voor aankondiging openluchtviering Eerste Pinksterdag

Het duurt nog even, maar misschien goed om alvast in de agenda te zetten: **zondag 5 juni** is er weer een regionale oecumenische openluchtviering. Net als in 2018, mogen we het terrein bij het gemeentehuis in Bilthoven gebruiken. Er doen negen of tien kerken mee: protestants en katholiek. Het Nederlands Brandweeorkest gaat spelen, er komt een gelegenheidskoor en ... de rest houden we nog even geheim. Wordt vervolgd!

Wat geen geheim is, is het feit dat er op de dag van zo'n evenement vrijwilligers nodig zijn: verkeersregelaars, koffieschenkers en sjouwers. De Woudkapel kan voor zes of acht koffieschenkers zorgen. Het verzoek aan de andere kerken is daarom om voor verkeersregelaars en sjouwers te zorgen. Het zou fijn zijn als er van onze locatie ook vrijwilligers zijn om mee te helpen.

Dus draagt u de oecumene een warm hart toe en kunt u meehelpen dan graag opgeven bij het parochiesecretariaat:

E-mail: info@katholiekekerkdebilt.nl of telefoon: 030 - 2200025



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

UITNODIGING VOOR CHRISMAMIS VERSTUURD

De Chrismamis op de woensdag in de Goede Week (dit jaar: 13 april) is een viering voor heel het Aartsbisdom Utrecht.

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.



Kardinaal Eijk heeft op 7 maart een uitnodigingsbrief gestuurd naar de parochies, waarin hij schrijft: "Vanwege de coronaviruspandemie moest deze viering vorig jaar helaas in kleine kring plaatsvinden, terwijl de Chrismamis het jaar daarvóór helemaal moest vervallen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik u – gezien de actuele stand van zaken rond de coronaviruspandemie – dit jaar weer voor het bijwonen van de Chrismamis kan uitnodigen (Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang 19 uur).

De Chrismamis is immers een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor de Oekraïne en in heel de wereld."

Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd, aldus kardinaal Eijk. "Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen. Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven."

Kardinaal Eijk nodigt in zijn brief de mensen die naar de Chrismamis komen uit om (houdbaar) voedsel en kleding voor de kledingbank mee te nemen. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA GROOTS MOMENT VOOR NEDERLANDSE R.-K. KERK

Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van kardinaal Eijk, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout.



Titus Brandsma's vele activiteiten voor Kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard.

Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de Kerkprovincie. Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. De Korte, de bisschop van 's-Hertogenbosch, vertegenwoordigen respectievelijk de bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, Friesland) en tijdens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bisdommen worden in samenwerking met de orde van de Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende gedenkactiviteiten voorbereid in het kader van de heiligverklaring.

Dankviering

Op zondag 6 maart, kort na de vooraankondiging in Rome van de heiligverklaring, is er om 19.00 uur in Titus' geboorteplaats Bolsward een oecumenische vesperviering in de R.-K. Franciscusbasiliek.

Met medewerking van mgr. Van den Hout en het Convent Karmel Noord van leken-Karmelieten. Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Daar zijn behalve Nederlandse bisschoppen ook vertegenwoordigers van de Karmel Orde, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) en andere genodigden bij aanwezig.

Verder is de publicatie van een speciaal publieksmagazine in gang gezet, gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor huidige generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bisdommen in Nederland en zal ook als download beschikbaar komen. Bisdom Roermond maakt daarnaast een bidprentje beschikbaar bij gelegenheid van de heiligverklaring.

Op initiatief van de bisdommen 's-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een Rome-programma aan voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Informatie hierover is te vinden op de site: www.heiligetitusbrandsma.nl.

Reacties van de bisschoppen:

Kardinaal Eijk: "De heiligverklaring van pater Titus Brandsma is een bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Titus Brandsma was geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. Als zodanig zette hij mgr. (later kardinaal) Jan de Jong, de aartsbisschop van Utrecht, ertoe aan katholieke dagbladen te verbieden om N.S.B.-advertenties te plaatsen. De nazi-ideologie durfde hij openlijk te bestrijden. Dit kostte hem uiteindelijk zijn leven. Voor zijn trouw aan Christus had hij alles over. Hij is voor journalisten, universiteitsdocenten, religieuzen en vele anderen een lichtend voorbeeld, niet alleen in ons land, maar wereldwijd."

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: "Titus Brandsma heeft getuigd van de waarheid van Gods liefde en duidelijk gemaakt dat een mens door haat en geweld ten diepste ontrouw is aan zijn of haar menselijke waardigheid. De heiligverklaring door paus Franciscus laat onder meer zien hoe belangrijk de boodschap van pater Titus Brandsma is en blijft. Ik hoop dat het getuigenis van pater Titus ook nu inspireert en bemoedigt om trouw te blijven in liefde en geloof aan de waardigheid die wij als mens van God hebben gekregen."

Mgr. De Korte: "Wij kijken uit naar de bijzondere plechtigheid bij de heiligverklaring van pater Titus. Jarenlang leefde hij binnen ons bisdom. Eerst in Megen, Boxmeer en Oss en later als hoogleraar en rector magnificus aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Wij zullen ook in ons eigen land met velen de heiligverklaring vieren onder meer met een feestelijke viering in de Sint-Jan."

Mgr. Van den Hout: "Titus verbond als geen ander liefde voor culturele eigenheid met de universele betekenis van Kerk en geloof. In het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn we dankbaar dat een geloofsheld als hij veel betekend heeft voor de Friese taalemancipatie en katholieke traditie in het noorden. De manier waarop hij tijdens de Tweede Wereldoorlog onverschrokken de waarheid verkondigde en dat uiteindelijk met de dood moest bekopen, is een oproep aan ons vandaag om te kiezen voor het goede en het heilige."

Kijk ook op: www.heiligetitusbrandsma.nl en www.karmel.nl/titus-brandsma

MEELEEFDAGEN PRIESTEROPLEIDING AARTSBISDOM UTRECHT

Priester worden in deze tijd is niet langer vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen.

De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: je wordt door Hem geroepen.

Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil jonge mannen tussen de 17 en 40 jaar de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer hen misschien roept om priester te worden.

Daarom worden tijdens de Goede Week meeleefdagen georganiseerd. Rector Kuipers: "Samen met de priesterstudenten bereid je je voor op het feest van Pasen door de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.

Je neemt deel aan het bezinningsprogramma tijdens deze dagen en aan de liturgische plechtigheden met kardinaal Eijk in de St. Catharinakathedraal te Utrecht."

Vanzelfsprekend krijgen de deelnemers ook gelegenheid om met de studenten en met de rector te spreken over de vragen die ze wellicht hebben. De meeleefdagen beginnen op Witte Donderdag (14 april) vóór de avondmis en worden afgesloten na de Hoogmis van Pasen (17 april).



Neem voor meer informatie over het programma of aanmelding contact op met:

Rector P. Kuipers

Keistraat 9

3512 HV Utrecht

Tel.: 030 2310490

E-mail: rector@ariensinstituut.nl

HEILIGEN

Maria Boodschap (ook **Annonciatie** of **Annunciatie**)

Feest 25 maart.

Uit het evangelie volgens Lukas:

'In de zesde maand (dat de oude Elisabeth zwanger was) werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van die maagd was Maria.

Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheug U, begenadigde, de Heer is met U." Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet te betekenen had.

Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, want Ge hebt genade gevonden



ca 1500. Schilderij door Lorenzo di Credi.
Detail van 'Annunciation'.

bij God. Zie, Ge zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, die Ge de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen."

Maria echter sprak tot de engel: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?"

Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal U overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en

ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk."

Nu zei Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord." En de engel ging van haar heen.'

Verering & Cultuur

Dit verhaal is in de geschiedenis van de christenheid ontelbare keren afgebeeld. Vooral in de Renaissance, toen de cultuur steeds meer aandacht kreeg voor de menselijke kant van het evangelieverhaal, was het gegeven bij gelovigen en kunstenaars bijzonder populair. In de katholieke traditie is van dit verhaal ook een gebed gemaakt.

Het wordt naar het eerste (Latijnse!) woord het 'Angelus' genoemd:
De voorbidder zegt: 'De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.'
de overigen antwoorden met: 'En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.'
Hierna wordt een Wees Gegroet gebeden.

Voorbidder: 'Zie de dienstmaagd des heren.'
Antwoord: 'Mij geschiede naar uw woord.'
Wees Gegroet.

Voorbidder: 'En het Woord is vlees geworden.'
Antwoord: 'En het heeft onder ons gewoond.'

Voorbidder: 'Bid voor ons Heilige Moeder van God.'
Antwoord: 'Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.'
Wees Gegroet.

Afsluitend gebed: 'Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de Menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.'
Antwoord: 'Amen.'

Omdat het feest van Jezus' geboorte (Kerstmis) sinds 366 op 25 december is geplaatst, moest dit feest natuurlijk negen maanden eerder vallen. In het Engels taalgebied staat deze dag bekend als 'Lady's Day'.

Weerspreuk(en)

'Met Ons Lief Vrouw Boodschap keren
steeds de zwaluwen bij ons were.'

Naar dit feest zijn de zusters Annunciaden genoemd.

Franciscus a Paola, Plessis, Frankrijk; ordestichter; † **1508**.

Feest 2 april.

Franciscus is genoemd naar Franciscus van Assisi. Zijn ouders waren zeer arme mensen. Ze woonden in Paola, een klein plaatsje aan de Calabrische kust ten zuiden van Napels.

Geruime tijd bleef hun huwelijk kinderloos. Vandaar, dat ze de inspraak van Franciscus van Assisi inriepen en God om een kind vroegen. Toen dan ook enige tijd daarna een kind geboren werd, beschouwden ze dat als een regelrechte gebedsverhoring, en noemden het naar Franciscus van Assisi.

Van jongs af aan bleek het kind gevoelig voor de dingen van God. Het vastte veel en leidde een zeer sober leven. Het werd voor een religieuze opvoeding toevertrouwd aan de franciscaner monniken van een klooster uit de buurt.

Op 15-jarige leeftijd trok hij zich in de eenzaamheid terug in een grot om het leven van een kluizenaar te leiden. Hij sloep op de rotsgrond, at de planten en kruiden die hij in het naburig bos vond, of soms van wat zijn vrienden hem brachten. Veel was het in ieder geval niet.

Nog voor zijn 20e sloten zich twee andere jongemannen bij hem aan. Deze harde leefgemeenschap groeide uit tot een heuse religieuze orde, welke in 1436 werd gesticht en in 1474 officieel goedgekeurd: de Minimi of Miniemen; zo genoemd, omdat zij werkelijk de minsten wilden zijn naar het voorbeeld van Jezus.

Er werd een huis gebouwd, en een grote kerk; en er ontstond steeds meer toeloop. Maar de levenswijze bleef streng: men sloep op een matje op de rotsgrond; een blok hout of grote steen diende als hoofdkussen; men sloep niet meer dan strikt noodzakelijk was; men gebruikte één maaltijd per dag, en deze bestond meestal alleen uit water en brood.

Bereidde men zich voor op een feestdag, dan at men de twee dagen tevoren meestal helemaal niets. Franciscus betreurde het, dat de regels voor de vasten in de Kerk telkens weer verslapten; hij was ervan overtuigd, dat de gelovigen de weldaad van consequent vasten en het zich onzeggen van allerlei levensbehoeften niet beseften.

Over Franciscus worden wonderlijke verhalen verteld. In de jaren 1447, 1448 en 1449 zou hij bij herhaling de verovering van Constantinopel door de Turken hebben voorspeld: deze vond inderdaad plaats in 1453. Er zijn zelfs



heel wat officiële documenten bewaard gebleven, waarin met bijna wetenschappelijke bewijzen wordt gestaafd hoe vaak hij allerlei kerkelijke en maatschappelijke gebeurtenissen had voorspeld. Daarnaast zijn er ook genezingen en andere wonderen bekend.

Eens kwam een hoge ambtenaar naar hem toe om hem duidelijk te maken, dat al te grote gestrengheid in het geestelijk leven tot misgroei en zelfs hoogmoed kon leiden. Franciscus hoorde hem geduldig en vriendelijk aan, en ging zeer liefdevol in op de opmerkingen van de man. Maar deze was zichtbaar niet overtuigd. Daarop nam Franciscus een vurige kool uit het brandende vuur en hield deze geruime tijd in zijn hand voor de ogen van de ambtenaar, en hij zei: "Alle schepselen gehoorzamen aan mensen die God met een zuiver hart dienen."

Koning Lodewijk XI van Frankrijk (+ 1483) lag doodziek in zijn verblijf te Plessis. Maar de zucht naar het leven was zo sterk, dat hij niet alleen koning Ferdinand van Napels, maar ook de Paus de opdracht gaf de beroemde Franciscus naar hem toe te sturen; met de bedoeling dat deze hem zou genezen, en hem zou redden van een vroegtijdige dood.

Hij loofde een hoge beloning uit voor de eerste die hem zou komen berichten, dat Franciscus voet op Franse bodem had gezet, en stuurde vervolgens de kroonprins op hem af bij wijze van geleide. Op 24 april 1482 kwam de man Gods in Plessis aan.

De koning kwam zelf naar buiten om hem te begroeten. Hij viel hem te voet en smeekte, dat hij God zou vragen om een langer leven voor hem, de koning van Frankrijk. Maar Franciscus antwoordde ter plekke, dat hij zoiets nooit zou beloven; en bracht hem vervolgens onder ogen, dat het leven van een koning evenzeer aan een bepaalde grens gebonden was als dat van de allerlaagst geplaatste mens. Het zag er naar uit, dat Gods besluit met hem, Lodewijk, vaststond. De koning deed er beter aan zich bij de feiten neer te leggen en de resterende tijd te gebruiken om zich op gepaste wijze voor te bereiden op zijn dood. Dat deed de koning, zodat deze in vrede afscheid kon nemen van zijn vrouw en kinderen: hij stierf in de armen van Franciscus op 30 augustus van hetzelfde jaar.

Zijn zoon en opvolger, Karel VIII, vatte een grote bewondering voor hem op, en overlaadde hem met gunsten. Hij bouwde overal kloosters voor hem, en zorgde aldus voor een geweldige verbreiding van zijn orde. Franciscus bleef in Plessis. In die tijd was hij onder meer geestelijk leidsman van de zalige Margaretha van Lotharingen (+ 1521; feest 2 november). Tenslotte stierf hij te Plessis op 2 april 1508, ruim 91 jaar oud.

Verering & Cultuur

Reeds in 1519 werd hij officieel heilig verklaard.

Zijn relieken werden tijdens de woelingen van de Reformatie op een 13e april door ketters verbrand.

BEZINNING

Een oude non zei ooit iets tegen mij dat ik toen niet begreep. 'Nu ik ouder word, lijkt God voor mij tegelijkertijd dichterbij en verder weg'. Soms realiseren mensen zich pas na vele jaren van geestelijk leven en pas na minimaal drie serieuze geloofscrisis dat het geloof geen onveranderlijke statische zekerheid is, maar een weg waarop licht en duisternis elkaar afwisselen. Als het mogelijk is een glimp van God op te vangen – zoals Mozes op de berg een glimp opving – dan gebeurt dit waarschijnlijk op het moment dat licht en duisternis elkaar doordringen.

Thomás Halík, *In het geheim geloven*, blz. 274-75



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

Nieuwsbrief

April 2022



Beste allemaal, voor U ligt weer een nieuwe nieuwsbrief hierin alle vieringen tijdens het Paastriduüm overzichtelijk bij elkaar.



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 10 april, Palmzondag, 11:00** Communieviering tevens Gezinsviering, voorgangers W. Sarot en werkgroep Kinderwoorddienst
- **Dinsdag 12 april, 10:00** gebedsviering
- **Donderdag 14 april, Witte Donderdag, 19:30** Eucharistieviering, celebrant: G. Nijland
- **Vrijdag 15 april, Kruisweg, 15:00** Gebedsviering, voorgangers: I. Elsevier en K. Elsevier
- **Vrijdag 15 april, Herdenking lijden en sterven van de Heer, 19:30** voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Zaterdag 16 april, Paaswake, 23:00** Eucharistieviering, celebrant: M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Zondag 17 april, Paaszondag, 10:00** Communieviering, voorgangers: K van Gestel en A. van Gaans
- **Dinsdag 19 april, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 24 april, 2^e zondag van Pasen, 10:00**, Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Kremer
- **Dinsdag 26 april, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 1 mei, 3e zondag van Pasen, 10:00**, Communieviering, voorgangers: K van Gestel en W. Eurlings
- **Dinsdag 3 mei, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 8 mei, 4e zondag van Pasen, 10:00**, Communieviering voorgangers: PGV-ers
- **Dinsdag 10 mei, 10:00** gebedsviering

- **Zondag 15 mei, Eerste H. Communieviering**, 5e zondag van Pasen, **11:00**, celebrant: M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 17 mei, 10:00** gebedsviering
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Paastriduüm

Vanaf donderdag 14 april viert de kerk weer het Paastriduüm: de drie heilige dagen van Pasen vanaf de avondmis op Witte Donderdag tot en met Paaszondag. We volgen gedurende die drie dagen de laatste ogenblikken uit het leven van Jezus, Zijn lijden en sterven én Zijn verrijzenis.

Ook bij ons in de Michaëlkerk in De Bilt komen we samen op die drie dagen om dit mysterie te herdenken en te overdenken. Het hele Paastriduüm is in feite één lange viering, die uit verschillende delen op verschillende dagen bestaat. Deze delen zijn als volgt:

De viering wordt geopend op Witte Donderdag, 19:30 uur, Eucharistieviering met pastor Gé Nijland als celebrant. We herdenken de instelling van de Eucharistie, van het priesterschap én het gebod van naastenliefde dat Jezus aan Zijn leerlingen gaf. Nadat het Allerheiligste naar het rustaltaar is gebracht is er nog gelegenheid om in stilte bij de Heer te waken bij het Allerheiligste.

De viering wordt dan voortgezet met een meditatieve viering bij de veertien Kruiswegstaties. We komen hiervoor samen op Goede Vrijdag om 15:00 uur.

's Avonds om 19:30 uur gaan we weer verder met de viering en vereren het kruis: het kruis dat voor Jezus de dood bracht en voor ons daarmee de verlossing. Deze viering is iets anders dan veel andere jaren, omdat we het dit maal zonder priester vieren. Maar we willen niet minder intensief stilstaan bij de episode van de kruisiging uit het lijdensverhaal van Jezus en het kruis hulde brengen. Het kruis zal vóór het begin van dit deel van het Paastriduüm al voor in de kerk staan. We vereren het kruis door het plaatsen van lichtjes of bloemen die u zelf mee mag brengen. (U kunt deze ook 's middags al meenemen en achterin de kerk neerleggen bij het kruis, dat daar dan al ligt.

Ze worden dan 's avonds vóór het begin van de Kruisverering naar voren gebracht en aldaar vast neergelegd bij het kruis.)

De zaterdag brengen we door in stilte en 's avonds komen we om 23:00 uur weer samen om het grote mysterie van Pasen te vieren: de verrijzenis van Christus. Een Eucharistieviering die zonder meer het hoogtepunt van ons kerkelijk jaar is: het Licht van Christus wordt de kerk binnen gebracht en we geven het aan elkaar door, waarna we door middel van een serie lezingen uit de Bijbel met zevenmijslaarzen door de heilsgeschiedenis lopen, eindigend met het Paasevangelie volgens Lucas. Deze viering wordt dan wel afgesloten en vol vreugde gaan we naar huis!

Op Paaszondag 's morgens om 10:00 uur komen we weer samen en luisteren nogmaals naar het Paasevangelie, nu volgens Johannes: het prachtige verhaal van de ontmoeting van de verrezen Heer met Maria Magdalena.

Met deze viering op Paasmorgen sluiten wij in de Michaëlkerk het Paastriduüm af.

We hopen velen van u tijdens het Paastriduüm in de Michaëlkerk te mogen begroeten!

Maar natuurlijk kunt u ook thuis Pasen vieren. Zie hiervoor onder andere op de [website](#) hierover van de Rooms Katholieke Kerk Nederland:



Delen met elkaar: inzameling van producten voor de Voedselbank

In de Vastenperiode van 2 maart t/m 17/18 april (Pasen) willen we als geloofsgemeenschap levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank in onze Gemeente De Bilt.

Iedere week maken 125 huishoudens/ gezinnen gebruik van de Voedselbank en halen er de noodzakelijke levensmiddelen op omdat ze zelf te weinig geld wekelijks hebben om boodschappen te doen.

Wij willen ons steentje bijdragen speciaal in de Vastenperiode met de actie: **we delen met elkaar!**

U kunt houdbare levensmiddelen zoals rijst, pasta, soepen, blikken groente, bonen of shampoo, douchegel etc. meenemen naar de Michaelkerk en achterin op het bankje neerzetten.

Wij zorgen dan dat het bij de Voedselbank komt.

U kunt ook geld doneren want er zijn natuurlijk ook rekeningen te betalen zoals energie, water etc. Dit kan op rekening :

NL81RABO 0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank de Bilt.

Kijk voor meer informatie op de [website](#) van de voedselbank De Bilt.

Hartelijk dank voor uw gaven!

Diaconie Michael/Laurens geloofsgemeenschap.



De symboliek van de palmpaasstok

De symboliek van de palmpaasstok

Een palmpaasstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, Palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpaasstokken in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken weggegeven aan zieken of ouderen. Maar wat is nu precies de betekenis van de palmpaasstok?

Buxustakjes: deze staan symbool voor de palmtakken, waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok.

Houten kruis: dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

Versiering: (crêpepapier) deze benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.

Broodhaantje: dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet.

Slingers van rozijnen of krenten: deze verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen naar de twaalf apostelen.

Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

Citroen of sinasappel: deze verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

Eieren: deze zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de verrijzenis.



Wil je zelf een palmpaasstok maken? Scan dan de QR-code voor een filmpje hoe je dit doet.



Stiltecentrum in Oosterlichtkerk weer open!

Al vele jaren is de Oosterlichtkerk op vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 13.00 uur open voor gebed, meditatie, een kaarsje aansteken en koffie/ thee en een luisterend oor.

Door corona is het een hele tijd niet doorgedaan maar nu willen de vrijwilligers van diverse kerken u weer hartelijk welkom heten.

Dus als u gelegenheid hebt kom naar de Oosterlichtkerk op vrijdagmorgen, waar vrijwillige parochianen en gemeenteleden u van harte welkom heten.

Het Stiltecentrum is ooit gestart in de kapel van de Laurenskerk, zo direct op vrijdagmorgen naast de markt maar vanwege sluiting van de Laurenskerk heeft de Oosterlichtkerk gezegd wij willen met dit initiatief verder gaan.

Het is een samenwerkingsproject vanuit de PKN en de RK kerk in de Bilt.



Nieuws uit Malawi

Wij zijn al op weg naar Pasen, maar toch willen we even terugblikken naar halfvasten op 27 maart j.l.. Direct na de viering van die zondag heeft de werkgroep Malawi u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de projecten die we in Malawi met elkaar ondersteunen. Graag zetten we dit verhaal in deze Nieuwsbrief voor u op (digitaal) papier.

Mother Clara basisschool in Mangochi

Toevallig kregen we juist op de zondagavond van halfvasten een berichtje van zr. Edina (moeder overste) over de Mother Clara basisschool in Mangochi. Op dit moment draait de school al volop en zitten er totaal 30 kinderen op school, waarvan 13 kinderen op de kleuterschool. De zuster heeft



aangegeven dat de laatste bouwwerkzaamheden zijn afgerond en dat er van de donaties onder andere boeken, meubels, speelgoed en benodigdheden voor de onderwijzers zijn gekocht. Helaas hebben we nog geen foto's ontvangen van de inrichting van de klassen of van de kinderen in de klas of spelend tijdens de pauze.

Landbouwproject met Marshapomp in Mwanza

Op het land van het landbouwproject van de zusters in Mwanza wordt hard gewerkt. Met behulp van de Marshapompen is er genoeg water uit de rivier gehaald om de planten te kunnen irrigeren. Er is in het afgelopen jaar van alles gekweekt en geoogst, zoals tomaten, bladgroenten, bonen, mais. Inmiddels is de geplante gember (zie foto rechts) goed gegroeid. Het nieuwe seizoen is weer begonnen en er wordt alweer volop geplant en gezaaid.



vergelijkbaar stuk land bij de zusters huren. Het gaat in eerste instantie om een periode van bijna 3 jaar. Daarna wordt er bekeken of deze periode wordt verlengd. Op de luchtfoto hierboven ziet u nog een deel ingetekend met witte kaders. Om dit stuk grond gaat het. Het ligt vlakbij het deel dat al wordt gebruikt en dat biedt vele extra mogelijkheden. aQysta wil daar ter plekke permanente huisvesting bieden aan een manager en een landbouwkundige, zodat er altijd iemand met kennis aanwezig is. Zij kunnen ook makkelijk een oogje in het zeil houden op het gedeelte dat al in gebruik is (dit deel wordt door onze Laurens- en Michaelgeloofsgemeenschap financieel ondersteund) en bijsturen waar nodig. De ondersteuning door aQysta zorgt voor continuïteit en borging van kennis.

Landbouwproject voorziet in werk voor mensen uit eigen omgeving

Door deze uitbreiding worden er meer mensen uit de omgeving in dienst genomen. Nu bij aQysta zelf, maar dit geeft wel weer ongeveer 50 gezinnen de kans om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bij ons is het gebruikelijk om een advertentie in de krant te zetten als we op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. In Malawi gaat dat toch een beetje anders. De zusters



hebben aan de "Chiefs", soort dorpsoudsten of burgemeester, laten weten dat er gezocht wordt naar nieuwe medewerkers op het land. Deze Chiefs laten dat aan hun bewoners weten. Zij geven aan wanneer en waar de gesprekken voor een nieuwe baan gehouden gaan worden. Alle geïnteresseerden verzamelen zich het op hetzelfde moment op de aangegeven plek. Op de foto

ziet u alle sollicitanten die zich hebben verzameld in de schaduw van een gebouw. De personen in hun groene shirt op de stoel nemen de gesprekken af en zullen kandidaten selecteren die zij geschikt vinden om te komen werken. Wij genieten van zo'n bijzonder verhaal, waarbij alle sollicitanten tegelijkertijd op gesprek komen en elkaar ook ontmoeten. Iets dat bij ons niet gauw zal gebeuren.

Hartelijk dank

Graag willen wij u bedanken voor uw gulle bijdragen van ruim € 1800,- die de werkgroep na de viering van 27 maart mocht ontvangen voor bovenstaande projecten en voor andere noden in Malawi.

Overstromingen in een ander deel van Malawi



Onlangs kregen wij nog verdrietige berichten over overstromingen in het zuidwesten van Malawi die veroorzaakt werd door de tropische storm Ana. De infrastructuur is beschadigd door vernieling van wegen en bruggen. Hele gebieden staan daar onder water waardoor oogsten verloren zijn gegaan, vele woningen onder water staan en onbewoonbaar zijn geworden. De Werkgroep

Malawi heeft nog wat extra geld kunnen sturen om de eerste noden op te vangen. Gelukkig is het landbouwproject in Mwanza voor de overstromingen bespaard gebleven.

Veerkracht, vertrouwen en dankbaarheid blijft!

We zien dat de mensen in Malawi, ondanks alles, enorme veerkracht hebben en vertrouwen er altijd op dat het weer beter wordt. We bidden voor hen en denken met hen mee om hen te ondersteunen waar dat mogelijk is. Mede dankzij uw bijdragen kunnen we anderen blijven helpen.

Met hartelijke groet van de Werkgroep Malawi,
Leonie Eurlings,
Eveline Meijer
Jacqueline van Gaans
Frank Diepstraten.

Uw giften blijven welkom op:

Rekening: NL03INGB0006525447

H.H. Martha en Mariaparochie

Baarn

O.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie.



Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik door handoplegging en gebed tot diaken zal wijden

Antonius Martinus Maria van Gaans en Henderikus Richard Meijer

Van harte nodig ik u uit bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op zaterdag 7 mei 2022 om 10.30 uur in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.

Na de wijdingsplechtigheid is er (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen) gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaikerkerk (Nicolaaskerkhof 8, op loopafstand van de kathedraal).

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdelingen.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Voorafgaand aan de Eucharistieviering is het tussen 09.30 uur en 10.15 uur mogelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in de Vredeskapel van de kathedraal (rechts voorin de kerk).

Priesters die willen concelebreren en diakens die willen assisteren, wordt verzocht zich vóór de viering met albe en witte stola bij de pastorie te melden.

Correspondentieadressen:

A.M.M. van Gaans
Wilhelminalaan 36
3732 GL De Bilt

H.R. Meijer
Esakkers 10
7722 MK Hoonhorst

NB De viering is ook te volgen via de livestream van de kathedraal:

<https://tinyurl.com/2p986c86>

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

AKTE VAN TOEWIJDING GEBEDEN IN AARTSBISDOM

Paus Franciscus wijdde op 25 maart Rusland en Oekraïne toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Hij bad de [Akte van Toewijding](#) in de Sint Pieter. Op verzoek van de paus vond deze toewijding diezelfde avond eveneens plaats in bisdommen wereldwijd. Zo ook in het Aartsbisdom Utrecht, waar kardinaal Eijk om 19 uur hoofdcelebrant was tijdens de Eucharistieviering die tevens de Nederlandse etappe vormde in de Europese gebedsestafette om vrede. Mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts, plebaan Boogers, pastor Smits en pastor Swijnenberg concelebreerden.



Tijdens deze Europese gebedsestafette wordt gebeden voor vrede in Oekraïne en voor de slachtoffers van de coronaviruspandemie. Dit initiatief van de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) startte op 2 maart (Aswoensdag) in Albanië en wordt op 14 april afgesloten in Hongarije. Aan het eind van de viering op het Hoogfeest van de Aankondiging des Heren bad kardinaal Eijk de door de paus naar de bisdommen gestuurde Akte van Toewijding. Deze was door de Nationale Raad voor Liturgie in het Nederlands vertaald.

In zijn preek verwees kardinaal Eijk naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, "op ons continent, Europa, van waaruit het christendom verspreid is over de hele wereld. En dat is bepaald niet de eerste keer in de geschiedenis van het christendom. Wij christenen hebben onze handtekening gezet onder het Evangelie, het vredesverdrag tussen God en de mens, dat ook vrede brengt tussen ons mensen onderling. Er zijn vele vredesverdragen door mensen getekend in deze wereld. Vaak echter schonden zij hun handtekening door er niet trouw aan te blijven."



Zo is het helaas ook met ons christenen, aldus kardinaal Eijk. "Onze handtekening die we onder het Evangelie gezet hebben, vergeten we dikwijls uit nalatigheid of bewust uit egoïsme, omdat het naleven ervan ons niet zo uitkomt. Een fundamentele katholieke overtuiging is dat we moeten meewerken met de genade die we ontvangen. Doen we dat niet en blijven we niet trouw aan onze handtekening onder het Evangelie, dan kan Gods genade in ons geen vrede bewerken." Het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad in het aards paradijs staat symbool voor het streven van de eerste mensen om aan God gelijk te worden en Hem aan de kant te schuiven, zo benadrukte de Utrechtse

aartsbisschop. "Het gevolg was onvrede, lijden, geweld, uitbuiting, dood en verderf. Maar die boom van het paradijs is weer tot bloei gekomen, toen Jezus aan het kruis werd genageld en drie dagen later uit de dood verrees, waardoor het kruis de levensboom werd. In zijn lijden en dood sprak de Zoon van God het onvoorwaardelijk ja uit tegen de Eeuwige Vader, waardoor het nee tegen God van de eerste mensen en de keren dat wij nee tegen Hem zeggen ongedaan zijn gemaakt. De vrede tussen God en de mensen is in Hem getekend en vernieuwd."

Kardinaal Eijk: "Dit ja wordt het sterkst weerspiegeld in het ja van Maria, wanneer zij zich bereid verklaart om de moeder te worden van Gods Zoon: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' Maria zette haar handtekening onder de Blijde Boodschap die de aartsengel Gabriël bracht. En zij is daar steeds trouw aan gebleven, wat die handtekening ook van haar vroeg. Daardoor is Maria ook beeld van de Kerk. Zoals zij zouden wij als christenen allemaal moeten zijn. Dan zouden we blijvende vrede kennen, met God en met elkaar."

"In de laatste eeuwen, toen steeds meer mensen van het christelijk geloof afvielen en ontrouw werden aan hun handtekening onder het Evangelie, is Maria meerdere keren verschenen. Zij waarschuwde ons daarbij voor oorlogen, rampen en verwarring ook binnen de Kerk. Steeds riep zij ons daarbij op om ons te bekeren tot Christus en als het ware onze handtekening onder zijn Evangelie te vernieuwen en er trouw aan te blijven."

"Het voorbeeld van Maria moge ons ertoe brengen onze handtekening te vernieuwen onder het Evangelie, het vredesverdrag tussen God en ons, dat ook blijvende vrede garandeert onder ons mensen."

De viering was ook de start voor '24 uur voor de Heer' in de St. Catharinakathedraal. Deze zijn sinds 2015 elk jaar wereldwijd onderdeel van de Veertigdagentijd. De '24 uur voor de Heer' nodigen ertoe uit het sacrament van boete en verzoening te vieren in een context van Eucharistische aanbidding. Ook in diverse andere parochies van het Aartsbisdom Utrecht was er een programma rond '24 uur voor de Heer' georganiseerd met gebed, aanbidding en muziek.



Pastor Oostendorp (94) overleden

In de ochtend van 23 maart is thuis overleden pastor H.T. Oostendorp. Hij werd 94 jaar. Prof. dr. Oostendorp was priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden maar al jaren actief in de St. Martinusparochie te Utrecht.

Oostendorp was aanvankelijk hoogleraar Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat zijn vrouw in 1982 was overleden, koos hij voor het priesterschap. Op 8 februari 1986 werd Oostendorp in Groningen tot priester gewijd. Hij was onder meer pastoor in Roden/Zuid-Laren en werkte tien jaar als rector bij de Zusters van Liefde in Raalte.

In de St. Martinusparochie vierde Oostendorp de Eucharistie door de week en in het weekend afwisselend in de Aloysiuskerk, de H. Apostel Pauluskerk, de St. Rafaëlkerk en de H. Nicolaas-Monica-Jacobuskerk (Spaanstalig), en de Johannes-Bernarduskerk. "Een wijze man, die je kon boeien in zijn voorgaan en verkondiging. Daarnaast prettig in de omgang en hij deelde van harte zijn rijke levenservaringen met ons," zo meldt de website van de parochie.

EMERITUS PASTOOR A.M.J. HULLEMAN OVERLEDEN

Te Vaassen is op 1 april in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Antonius Martinus Johannes Hulleman, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Apeldoorn op 6 juni 1934. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 was hij achtereenvolgens assistent te Haarle en Gendt. Met ingang van 13 september 1980 volgde zijn benoeming tot pastor in het samenwerkingsverband van de drie parochies te Haaksbergen (H. Pancratius, HH. Bonifatius en Gezellen en Onze Lieve Vrouw van Lourdes).

Op 1 maart 1984 werd Hulleman tevens benoemd tot deservitor van de HH. Bonifatius en Gezellenparochie te Haaksbergen. Per 1 oktober 1994 werd hij benoemd tot pastoor van de St. Martinusparochie te Wehl en de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl binnen het samenwerkingsverband van de parochies te Wehl, Nieuw Wehl, Kilder en Beek. Met ingang van 1 januari 1999 ging hij met emeritaat.

"Anton groeide als oudste op in een groot gezin waarmee hij altijd nauw verbonden is gebleven," schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. "Na de lagere school koos hij voor het ambacht van timmerman en kreeg hij werk bij de gemeente Apeldoorn. Na enkele jaren groeide zijn verlangen om priester te worden. Daarom ging hij eerst naar de Latijnse School in Gemert en sloot zich daarna (in 1958) aan bij de seminaristen van het Philosophicum Dijnselburg en daarna bij die van het Grootseminarie Rijsenburg."

"Hij was geliefd bij zijn parochianen en een toegewijde goede herder, vooral voor zieken en kwetsbaren. Hij kwam graag op scholen bij de kinderen: voor lessen en voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Hij was een oprechte, vriendelijke, goedlachse en eenvoudige pastor; concreet, met beide benen op de grond. Hij stond voor Jezus en zijn Evangelie. Na zijn emeritaat keerde hij terug naar Gendt. Hij bleef in de ruime omgeving pastorale assistentie verlenen," aldus kardinaal Eijk.

HEILIGEN

Bernadette (kloosternaam **Marie-Bernard**) **Soubirous**, Nevers, Frankrijk; maagd, kloosterlinge & mystica; † **1879**.

Feest 18 februari & **16 april**.

Zij werd in 1844 geboren in een arm molenaarsgezin. Naar school ging ze niet; dat kwam er niet van. Bovendien leed ze aan astma.

Op 11 februari van het jaar 1858 - ze was dus veertien jaar oud - was ze samen met haar zusje en een vriendinnetje bezig hout te sprokkelen, toen haar in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk) een Vrouwe verscheen. Ze stond rechtop in een uitholling van de rots, was gekleed in een lang wit gewaad met een blauwe ceintuur om haar middel en een witte sluier op het hoofd; zij had een gouden roos op haar blote voeten, en ze leek op een jonge vrouw van zo'n zestien, zeventien jaar oud. De andere twee die erbij waren, zagen wel, hoe Bernadette iemand meende te zien en er mee sprak, maar zelf namen ze niets bijzonders waar.



Schilderij door Du Roure.
Frankrijk, Lourdes, Musée Notre
Dame de Lourdes.

Tussen 11 februari en 16 juli liet de verschijning zich achttien keer zien. Zij vroeg om te bidden voor de bekering van de zondaars; zij drukte Bernadette op het hart dat men berouw moest hebben en boete doen; en zij wilde graag een kapelletje op de plaats van haar verschijning. "Ik beloof je gelukkig te maken, voegde zij eraan toe, niet in deze wereld, maar in de toekomstige wereld." Op 25 maart durfde Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heette. Daarop antwoordde de verschijning: "Ik ben 'de [Onbevleete Ontvangenis](#)'".

Een van de volgende keren gaf zij te kennen, dat Bernadette in de grond moest graven. Er ontsprong een bron. Vanaf dat moment vloeide er water in overvloed tot op de huidige dag.

In 1866 trad zij in bij de Soeurs de la Charité van Nevers, die een huis hadden in Lourdes. Zij leerden haar lezen en schrijven, droegen zorg voor haar religieuze vorming en gaven haar eenvoudige werkjes te doen, zoals het schrappen van worteltjes in dienst van de keukenzuster. Op 22-jarige leeftijd deed zij haar gelofte, kreeg als kloosternaam Soeur Marie-Bernard en werd overgeplaatst naar het moederhuis van de Congregatie in Nevers. Daar leefde zij nog dertien jaar. Net als zij zelf waren de meeste medezusters van

eenvoudige komaf. Ook de oversten. Dezen meenden er goed aan te doen bijzonder streng tegenover haar te zijn. Waarschijnlijk omdat zij vreesden, dat zij anders verwaand zou worden. Ook temidden van de andere zusters was zij vaak het middelpunt van pesterijtjes. Daar kwam bij dat haar lichamelijke gezondheid steeds meer achteruit ging. Zij probeerde dat alles welgemoed te verdragen. Na een slepende ziekte overleed zij, vijf-en-dertig jaar oud. Volgens omstanders waren haar laatste verzuchtingen: *"Heilige Maria, moeder van God, bid voor mij, arme zondares, arme zondares..."*

Haar lichaam is nog altijd niet vergaan en rust volkomen gaaf in de kapel bij de zusters van St.-Gildard te Nevers.

In 1933 werd zij officieel heilig verklaard.

Sinds de verschijningen aan Bernadette is Lourdes de beroemdste en drukstbezochte Maria-bedevoortplaats van de wereld geworden. Het kapelletje waar Maria om had gevraagd, is intussen een gigantische kerk geworden van drie verdiepingen. Tot op de dag van vandaag trekken er elke dag duizenden pelgrims naar de geneeskrachtige bron en langs de heilige plaatsen. Onder hen zijn vele zieken. Zelden vinden zij er genezing naar het lichaam. Tot nu toe zijn er 60 wonderbaarlijke genezingen kerkelijk erkend. Maar bijna altijd keren ze door de gezamenlijke ervaring van geloof en vertrouwen, bemoedigd en gesterkt terug. Vele bedevaartgangers nemen een hoeveelheid Lourdeswater mee voor thuis, als dierbare herinnering en ter ondersteuning van hun gebeds- en geloofsleven.

Het zal je maar gebeuren. Het is winter: 11 februari. Je bent een meisje van veertien jaar, en samen met je broertje en een vriendinnetje zoek je brandhout in de omgeving van je dorp, Lourdes, Zuid-Frankrijk. Daar zie je plotseling in een grot een stralende Vrouwe staan, gekleed in een lang wit gewaad met een blauwe ceintuur om haar middel en een witte sluier op het hoofd; een gouden roos op haar blote voeten; ze lijkt op een jonge vrouw van zo'n zestien, zeventien jaar oud. De andere twee zien haar niet.

Tussen 11 februari en 16 juli laat de verschijning zich achttien keer zien. Zij vraagt om te bidden voor de bekering van de zondaars. Zij drukt Bernadette op het hart dat men berouw moet hebben en boete doen. En zij wil graag een kapelletje op de plaats van haar verschijning. Er ontspringt een bron. "Ik beloof je gelukkig te maken, voegt zij eraan toe, niet in deze wereld, maar in de toekomstige wereld." Op 25 maart durft Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heet. Daarop antwoordt de verschijning: "Ik ben 'de Onbevleete Ontvangenis'".

Dat antwoord zal straks meneer pastoor ervan overtuigen dat het een echte verschijning is. Immers Bernadette kon moeilijk leren. Ze kon niet eens de eenvoudigste antwoorden onthouden op de catechismusvragen. Enkele jaren

tevoren had de paus Maria uitgeroepen tot 'Onbevleete Ontvangenis': zonder erfzonde geboren. Veel te moeilijke begrippen voor zo'n dommig kind als Bernadette. Eindeloos wordt ze ondervraagd. Door onderzoekscommissies, nieuwsgierige bedevaartgangers, argwanende dorpsgenoten en familieleden, bisschoppen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. En telkens als ze het verhaal mooier willen maken, of het arme kind opzettelijk in de war willen brengen, zegt ze vastberaden: "Zo was het niet. Ik heb u toch verteld hoe het wel was."

Ze treedt in bij Zusters van Liefde in Lourdes. Maar ook die zusters zijn nieuwsgierig. Maken het verhaal sensationeler. Telkens weer herhaalt zij: "Zo was het niet." Zij leren haar lezen en schrijven, dragen zorg voor haar religieuze vorming en geven haar eenvoudige werkjes te doen, zoals het schrappen van worteltjes in dienst van de keukenzuster. Op haar 22e spreekt ze haar kloostergeloften uit. Ze neemt de naam aan van Soeur Marie-Bernard. Om uit de drukte te zijn wordt ze overgeplaatst naar Nevers. Moeder overste verbiedt de anderen met Soeur Bernard te spreken over de verschijningen. Eén keer vraagt een medezuster: "Mis je de verschijningen niet?" Dikke tranen rollen over haar wangen. Dat is haar veelzeggend antwoord. Nooit heeft ze zich laten voorstaan op wat haar als kind is overkomen. Ver weg, in haar geboortedorp stromen duizenden en duizenden pelgrims toe; drinken uit de bron of baden erin. Soms vindt er een wonderbaarlijke genezing plaats. Maar Soeur Marie-Bernard leidt in het verborgene een eenvoudig leven van gebed. Na een slepende ziekte overlijdt zij, vijfendertig jaar oud. Haar lichaam is nog altijd niet vergaan en rust volkomen gaaf in de kapel bij de zusters te Nevers.

In 1933 werd zij officieel heilig verklaard.

BEZINNING

Als we de hoeveelheid bezoldigde arbeid uitdrukken in het getal één, dan is de hoeveelheid onbezoldigde arbeid anderhalf. Die wordt in de economie niet meegerekend en ook in de politiek wordt te vaak geredeneerd alsof die factor anderhalf geen belang heeft. Maar hij is van vitaal belang. Ik moet mijn 'bevel van de hemel' kunnen uitvoeren. Het is veel beter en zinvoller op een boeiende wijze je tijd te verliezen dan hem op een vervelende wijze nuttig door te brengen.

Ulrich Libbrecht



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Mei 2022



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 15 mei, Eerste H. Communieviering**, 5e zondag van Pasen, **11:00**, celebrant pastor M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 17 mei, 10:30** Seniorenviering, Eucharistieviering, celebrant pastor G. Nijland, m.m.v. Memento
 - **Zondag 22 mei**, 6^e zondag van Pasen, **10:00** Woord- en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 24 mei, 10:00** gebedsviering
 - **Donderdag 26 mei, Hemelvaart van de Heer, 10:00** Woord- en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings
 - **Zondag 29 mei**, 7^e zondag van Pasen, **10:00** Eucharistieviering, celebrant pastoor J. Skiba
 - **Dinsdag 31 mei, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 5 juni, Hoogfeest van Pinksteren, 10:30**, Oecumenische openlucht viering op het terrein voor het gemeentehuis, bij slecht weer wordt uitgeweken naar de OLV kerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven.
De H. Michaëlkerk is deze dag gesloten.
 - **Dinsdag 7 juni, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 12 juni, Feest van de Heilige Drie-Eenheid, 11:00**, Eucharistieviering, celebrant pastor G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 14 juni, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 19 juni, Sacramentsdag, 10:00**, Woord- en Communieviering, voorgangster W. Sarot, pastoraal werkster
-
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
 - De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Bijzonder Feest in de kerk!

Zondag 15 mei om 11.00 uur vieren we de Eerste H. Communie in de Michaelkerk.

Pastor Mauricio Meneses gaat voor in de viering en het Ecclesiakoor zingt.



Er zijn 7 kinderen die zich een aantal weken op zondagmorgen hebben voorbereid op deze belangrijke stap in hun leven. Een bijzonder moment voor de kinderen met hun ouders/dierbaren, maar ook voor onze lokale gemeenschap.

Met deze communie voorbereiding zijn we gestart op 16 januari; het loopt tot 13 mei met op zondag 15 mei de grote dag voor iedereen. In het project worden we ondersteund door Wies Sarot en de methode: "Ik ben bij je".

Iedereen is welkom om te komen en dat is voor de kinderen natuurlijk fijn, een volle kerk.

Hartelijk dank!

Voor alle levensmiddelen en gelden die voor de Voedselbank in De Bilt binnen zijn gekomen gedurende de Vastenperiode.

Namens alle gezinnen/alleenstaanden en de vrijwillige medewerkers veel dank daarvoor.

Vijf stappen voor een missionaire parochie

Wat is een missionaire parochie? Waar gaat het om ?

Aan de hand van vijf inhoudelijke punten kunnen parochies concrete stappen zetten en meer missionair worden.

In maart vond er een conferentie over de missionaire parochie plaats in het Bisdom Breda. Ook leden van de Martha en Mariaparochie hebben deelgenomen. Er waren rond de 1000 aanwezigen en samen met James Mallon, die vanuit Canada was overgekomen, is gesproken over diverse onderwerpen om een parochie weer bloeiend te krijgen.

U kunt de lezingen beluisteren op : <https://www.katholiekleven.nl/podcasts>

Ook in het laatste nummer van Op Tocht dat achter in de kerk ligt kunt u een verslag lezen.

**Uitnodiging voor de seniorenviering op
dinsdagmorgen 17 mei om 10.30 uur.**



Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de (Maria) maand mei in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt.

We zullen om 10.30 uur eerst samen de Eucharistie vieren (het koor zal zingen) en daarna is er ruim tijd voor koffie/thee met iets lekkers en uiteraard ontmoeting met elkaar.

Onze nieuwe pastor G. Nijland gaat voor in de viering en daarna kunt u kennis met hem maken.

Indien u vervoer wenst graag even een telefoontje naar het secretariaat (ma, di, wo, vr. mo van 9-12 uur) Telefoon: 030-2200025 of u belt de regiotaxi.

Wij hopen U allen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten :

Wijkcontactgroep Michael-Laurenslocatie De Bilt/ Bilthoven.



ROUWBEGELEIDINGSGROEP



DE BILT-BILTHOVEN-MAARTENSDIJK

H.H.Michaël/Laurens
O.L.V. van Altijddurende Bijstand
Sint Maarten

Bilthoven, 15 april 2022

Enige tijd geleden bent u geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Met u en met andere parochianen uit De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk, die ook een dergelijk groot verlies hebben geleden, willen wij een herdenkingsbijeenkomst houden met als thema:

DRAADLOOS

Wij nodigen u van harte uit op: **Woensdagmorgen 1 juni 2022.**

Zoals u misschien weet staan in de viering van Allerzielen op 2 november de overledenen in het centrum; in deze herdenkingsviering zijn de herinneringen aan hen dichtbij ons, maar u, als degene die achterbleef, staat nu centraal.

We komen samen in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Gregoriuslaan 6, te Bilthoven.

We ontvangen u met koffie/thee vanaf **half elf.**

Om **elf uur** gaat Annelies van den Boogaard, pastor van de werkgroep rouwbegeleiding, voor in gebed en overweging.

Daarna is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan bij een lichte lunch. Of misschien wilt u graag iets van uw gedachten in ons midden leggen. Circa 13.00 uur ronden we de bijeenkomst af.

Als u het prettig vindt om iemand (of meerdere) mee te nemen, dan zijn deze mensen van harte welkom. De deur staat voor iedereen open.

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden; wij kunnen indien nodig voor vervoer zorgen. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.

Wilt u ons uiterlijk 15 mei a.s. laten weten of wij op uw komst mogen rekenen?

U kunt zich aanmelden bij

Hélène de Bakker tel. 030 – 878 91 34 (Kerk van Onze Lieve Vrouw),

Mieke Bonouvrier, tel. 030-228 41 50 (Kerk van H.H.Michaël/Laurens)

Ineke Geurtsen, tel.0346-28.14.28 (Kerk van St.Maarten).

Zij kunnen u ook helpen wanneer u meer informatie wenst.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Rouwbegeleiding

OECUMENISCHE OPENLUCHTVIERING

m.m.v. het Nederlands Brandweerorkest

Eerste Pinksterdag, 5 juni 2022



Pinksteren 
'n lopend vuurtje!

10.30 uur, terrein voor het gemeentehuis,
Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt.

Iedereen is welkom!

**Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar
de Onze Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven.**

Georganiseerd vanuit protestantse en katholieke kerken in de gemeente De Bilt:
de Adventkapel (Hollandse Rading), de Ontmoetingskerk en de Sint Maartenskerk (Maartensdijk),
de Michael Laurenskerk, de Nieuwstraatgemeente en de Oosterlichtkerk (de Bilt),
de Woudkapel, de Centrumkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk (Bilthoven).

Tiende Spiritueel Filmfestival De Bilt

Nadat het Filmfestival 2 jaar moest worden uitgesteld, is iedereen op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei van harte welkom op het inmiddels Tiende Spiritueel Filmfestival in De Bilt. Voor dit feestelijke tweede lustrumjaar kozen wij 4 films die aanzetten tot innerlijke reflectie, onze interpretatie voor spiritualiteit benaderen, en die alle bekroonde films zijn. De films worden kort ingeleid en na afloop kunt u na praten over uw indrukken. Als vanouds is de toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen.

Locatie Michaëlkerk, [Kerklaan 31, De Bilt](#).

Vrijdag 20 mei, 10.00 uur.

Kapsalon Romy. Deze film verhaalt over de band van de tienjarige Romy (Vita Hijmen) en haar oma Stine (Beppie Melissen), die kapster is. Doordat Romy's moeder gaat scheiden moet Stine vaak op Romy oppassen, wat ze eigenlijk niet zo ziet zitten.

Er ontwikkelt zich een speciale band tussen deze twee generaties. Stine neemt Romy in vertrouwen dat ze tegenwoordig wat vergeetachtig is. Wie zorgt nu eigenlijk voor wie? Hoe om te gaan met iemand met alzheimer? *Regie:* Mischa Kamp, 2019.



Vrijdag 20 mei, 14.00 uur.

The Children Act. Dit verhaal gaat over de 17-jarige Adam Henry (Fionn Whitehead) met leukemie, die als Jehova getuige geen bloedtransfusie wil. De rechter, Fiona Maye (Emma Thompson), moet uitspraak doen over de al dan niet gedwongen behandeling van Adam. Ze wil Adam goed leren kennen om dit enorme dilemma op te lossen. Uiteindelijk besluit ze tot gedwongen behandeling en Adam geneest.

Er ontstaat een genegenheid tussen hen, waarbij Fiona Adam later overtuigt afstand tot haar te houden. Adam's leukemie keert echter terug en Fiona worstelt met haar huwelijk en haar gevoelens. Wat gaat ze doen? Kent ze Adam voldoende? *Regie:* Richard Eyre, 2017.



Vrijdag 20 mei, 19.30 uur.



Roma. De hoofdpersoon in deze prachtige film, die zich afspeelt in de Mexicaanse wijk 'Roma', is Cleo Gutiérrez (Yalitza Aparticio). Cleo is hulp in de huishouding bij een welgesteld gezin met vier jonge kinderen. Het huwelijk van het echtpaar Sofia (Marina de Tavira) en Antonio (Fernando Grediaga) staat onder spanning tot Antonio niet meer terugkomt van een congres. Cleo wordt daarentegen steeds meer onderdeel van het gezin op een mooie intieme wijze, maar kent haar eigen relatieproblemen.

Het gezin raakt verweven met Cleo's zwangerschap. Welke betekenis heeft de wonderlijke redding aan de zee? Welke onzichtbare banden bestaan er tussen dit gezin en Cleo? Een film waarvan de prachtige beelden en het verhaal je niet snel verlaten. *Regie*: Alfonso Cuarón, 2018.

Zaterdag 21 mei, 19.30 uur.

Greenbook. *Greenbook* vertelt het (op waarheid gebaseerde) verhaal van een beroemde pianist Don Shirley (Mahershala Ali), die een gids nodig heeft voor zijn tournee door het zuiden van de Verenigde Staten van 1962. Een tijd nog vol strenge wetten om Afro-Amerikanen van witte mensen te scheiden. De kunstzinnige Don huurt de ruwe Tony Vallelonga (Viggo Mortensen) in, een tegenpool van hemzelf.

Hoe kunnen zulke compleet verschillende mensen het met elkaar vinden – en welke rol heeft de racistische omgeving hierop? Een sterke film vol Hollywoodnominaties. *Regie*: Peter Farrelly, 2018.



SPIRITUEEL FILMFESTIVAL

H.H. MICHAËL-LAURENSGEMEENSCHAP DE BILT/BILTHOVEN | PAROCHIE MARTHA EN MARIA



**20 & 21
mei**

**Toegang
gratis**

Locatie

Michaëlkerk,
Kerklaan 31,
3731 EE De Bilt

[www.marthamaria.nl/
gemeenschappen/michaelkerk](http://www.marthamaria.nl/gemeenschappen/michaelkerk)

info@katholiekekerkdebilt.nl

030-2200025

Vrijdag 20 mei 2022

10:00 Kapsalon Romy. De 10-jarige Romy ontwikkelt een speciale band met haar oma, die vergeetachtig wordt. Nederlands gesproken jeugdfilm. (Mischa Kamp, 2019).

14:00 The Children Act. Fiona moet uitspraak doen in een zaak met de jonge Adam, die een bloedtransfusie weigert. Ze leert Adam goed kennen - maar hoe goed? (Richard Eyre, 2017).

19:30 Roma. Cleo is hulp in de huishouding bij een welgesteld gezin in Mexico. Welke banden ontstaan tussen haar en het gezin? (Alfonso Cuarón, 2018).

Zaterdag 21 mei 2022

19:30 Greenbook. Voor zijn tournee huurt de Afro-Amerikaanse pianist Don de ruwe Tony in, een tegenpool van hemzelf. Hoe gaan ze het met elkaar vinden in het racistische Amerika van 1962? (Peter Farrelly, 2018).

Mede mogelijk gemaakt door:

Tap DELA
www.dela.nl/voorelkaar



[www.bilthovense
boekhandel.nl](http://www.bilthovenseboekhandel.nl)

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

MGR. DE KOK VIERT 40-JARIG BISSCHOPSJUBILEUM

Emeritus-hulpbisschop mgr. J. de Kok o.f.m. van het Aartsbisdom Utrecht bracht op 25 april een bezoek aan het bisschopshuis aan de Maliebaan. Aanleiding was het 40-jarig bisschopsjubileum van mgr. De Kok (91), een mijlpaal die hij in januari van dit jaar bereikte. Hij had eerst een persoonlijke ontmoeting met kardinaal Eijk, daarna sloten de andere leden van de bisdomstaf zich bij hen aan.



Het was een inhoudelijk en gezellig gesprek, aldus hulpbisschop mgr. Woorts. Er werd onder meer teruggeblikt op de tijd dat mgr. De Kok hulpbisschop van het aartsbisdom was en vicaris voor de religieuzen. Voor mgr. De Kok waren de contacten in de parochies met onder meer de leden van de pastorale teams het belangrijkste, zo vertelde hij.

Hij kijkt niet alleen met veel genoegen terug op zijn tijd als hulpbisschop, maar heeft ook een duidelijke visie over de toekomst van de Kerk. Zo benadrukt hij het belang van het leerhuis in de parochie en daarnaast de Alphacursus: dat we als katholieken leren van ons geloof is essentieel voor de toekomst van de Kerk, aldus mgr. De Kok.

Mgr. De Kok sprak ook met enkele medewerkers die hij nog kende uit zijn actieve tijd als hulpbisschop. Hij kreeg bovendien een korte rondleiding door het gerestaureerde bisschopshuis. Met een gezamenlijke maaltijd met de bisdomstaf werd zijn bezoek afgesloten.



DUBBELE DIAKENWIJDING IN UTRECHTSE KATHEDRAAL

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Antoon van Gaans en Richard Meijer tot diaken gewijd. "In september 2018 startte het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe opleiding voor permanente diakens," zo riep kardinaal Eijk tijdens zijn welkomstwoord in herinnering. "We zijn verheugd dat vandaag de eerste kandidaten van deze opleiding de diakenwijding gaan ontvangen."

Kardinaal Eijk noemde als bijzonder detail dat beide wijdelingen vlakbij een parochiekerk of in een geloofsgemeenschap wonen, waar zij ook actief zijn en waarvan bovendien een permanent diaken de patroonheilige is.

"Voor Antoon betreft dit de parochiekerk in De Bilt, onder andere toegewijd aan de H. Laurentius, en voor Richard de parochiekerk in Hoonhorst, die is toegewijd aan de H. Cyriacus. Laurentius en Cyriacus waren diakens in het Rome van de derde/vierde eeuw die voor hun geloof in Christus en dienstbaarheid aan de Kerk de marteldood gestorven zijn.



Op voorspraak van deze twee heilige diakens bidden we dat Antoon en Richard naar hun voorbeeld en op hun voorspraak als permanente diakens vruchtbare en moedige getuigen van Christus mogen zijn."

Ook rector Kuipers van de priester- en diakenopleiding het Ariënsinstituut benadrukte dat 7 mei "een vreugdevolle dag" voor het Aartsbisdom Utrecht was. Hij zei bij het moment in de liturgie van de uitverkiezing van de kandidaten dat de wijdelingen twee mannen met twee totaal verschillende levensgeschiedenissen zijn, "maar beiden hebben de Heer in hun leven ontmoet en zijn op Zijn uitnodiging tot navolging ingegaan."

Antoon van Gaans werd geboren in een belijdend katholiek Brabants gezin en van jongs af aan vertrouwd met het geloof heeft hij altijd de band met de Kerk behouden. Kuipers: "Hij is lange tijd actief in de Kerk, met name in de geloofsgemeenschap St. Michaël en Laurens in De Bilt (parochie HH. Martha en Maria) heeft hij vele functies vervuld. In 2015 is hij gestart met de deeltijdstudie theologie omdat hij van mening was dat hij als voorzitter van de pastoraatsgroep meer theologische achtergrond moest hebben. Die studie wakkerde zijn interesse in de theologie en het pastoraat aan en geleidelijk ontstond het verlangen om diaken te worden."

Richard Meijer is geboren in een Nederlands Hervormd gezin in het Groningse Bedum. "In zijn jeugd werd naar eigen zeggen de kiem gelegd voor zijn verdere geloofsontwikkeling," aldus Kuipers. "Zoals vaker werd zijn betrokkenheid bij kerk en geloof tijdens zijn tienerjaren minder en nam hij afstand van de kerk. Toen hij begin twintig was, bezocht hij voor het eerst een katholieke viering, hij voelde zich er thuis en na enkele gesprekken en geloofsverdieping werd hij opgenomen in de katholieke Kerk.



Verschillende ervaringen maar vooral een bedevaart naar Lourdes hebben hem een verlangen naar meer doen ervaren. Hij heeft de pastorale school van het aartsbisdom gevolgd en kwam tot de conclusie dat de opleiding en vorming tot permanent diaken een passende weg voor hem zou kunnen zijn." Op de tweede plaats doet de diaken welswaar voor een deel dezelfde dingen als ook andere parochianen, maar hij doet dat op een essentieel andere manier, aldus kardinaal Eijk.

"Door de diakenwijding wordt de kandidaat in zijn zijn veranderd. Dit is een zijnsverandering die hij voor de rest van zijn leven, maar ook in eeuwigheid als een merkteken zal behouden. En deze zijnsverandering komt hierop neer dat hij door de wijding een zodanig intense verbondenheid met Christus krijgt, dat hij zijn dienstbaarheid op sacramentele wijze tegenwoordig stelt onder de mensen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd.

De taken die hij verricht, kunnen voor een deel wellicht door anderen worden uitgevoerd, maar krijgen door de sacramentele tegenwoordig stelling van de dienstbaarheid van de verrezen Heer via de diaken een zeer bijzondere werking en betekenis.”



Na afloop van de wijdingsplechtigheid was er een receptie in de nabijgelegen Nicolaïkerk, waar velen de gelegenheid namen om de wijdelingen te feliciteren.

HEILIGEN

Gregorius Paus VII (Hildebrand) osb, Salerno, Italië; † **1085**.
Feest 25 mei.

Hildebrand was afkomstig uit de Noord-Italiaanse landstreek Toscane, waar hij rond 1020/25 geboren moet zijn. In Rome was hij ingetreden bij de benedictijnen op de Aventijn. Paus Leo IX benoemde hem tot overste van het St-Paulusklooster te Rome. Hij bekleedde allerlei kerkelijke functies en werd zonder formele stemming door de aanwezige kardinalen op 22 april 1073 tot paus gekozen; hij nam de naam aan van Gregorius VII.

Hij vocht tegen allerlei misstanden in de kerk en trok de macht steeds meer aan zich. Hij haalde zich de vijandschap van de Duitse keizer Heinrich IV († 1106) op de hals, die plechtig verklaarde dat de paus verstoten was. Daarop deed Gregorius Heinrich in de ban.

De andere vorsten namen het niet voor hem op, integendeel; ze lieten Heinrich weten dat ze hem zouden laten vallen, als de ban binnen drie jaar niet zou zijn opgeheven.

Heinrich trok - letterlijk - het boetekleed aan en trok naar Canossa, waar Gregorius zich op dat moment bevond, en beled schuld. Dit was de beruchte 'Tocht naar Canossa'. Maar drie jaar later was het weer mis. Gregorius zette Heinrich af. Deze riep in de Zuid-Tirolse stad Brixen (Bressanone) een bisschoppenvergadering bijeen, waar aartsbisschop Wibert van Ravenna tot tegenpaus werd gekozen. Hij nam de naam aan van Clemens III. Gezamenlijk verjoegen zij Gregorius, die in ballingschap overleed.



Linksboven, gekleed als abt, paus Gregorius. Aan zijn voeten ligt koning Heinrich IV geknield. Markgravin Mathilde bemiddelt. Het onderschrift luidt: 'De koning legt een verzoek voor aan de paus ('abbas' = 'vader'; dat is ook de oorspronkelijke betekenis van 'paus', vgl. het Italiaanse 'papa' en het Duitse 'Papst'); ook Mathilde richt een smeekbede.' ca 1150, handschriftverluchting. Italië, Canossa, abdij.

Odulfus van Utrecht, Nederland; priester; † ca 855.

Feest 12 juni.

Odulfus was afkomstig uit Best bij Oirschot in Noord-Brabant. De naam van zijn vader is nog bekend: Ludgis. Zijn ouders stuurden hem naar Utrecht om hem daar te laten studeren: dat betekende in die tijd automatisch, dat je geestelijke werd. Volgens de verhalen zou hij het liefst monnik geworden zijn in het klooster van Utrecht.

Maar zijn ouders hadden hem graag dichtbij zich in de buurt, op hun eigen landgoed. Daar bediende hij dan ook een klein kerkje. Na hun dood trok hij zich echter inderdaad terug in een Utrechts klooster.

Hij was daar onder meer één van de adviseurs van de toenmalige bisschop, de heilige Frederik. Deze stuurde hem op een goed moment naar de Friezen, die - aldus de kroniekschrijver - indertijd nog zeer wreed waren. De geloofsverkondigers waren nog lang niet vergeten, dat daar bij Dokkum honderd jaar eerder Sint Bonifatius het leven had gelaten. Odulfus' werkterrein lag vooral in de buurt van Stavoren.

Hij voorspelde aan de Friezen hoe zij door heidense invallen van hun geloof zouden worden beroofd. Dat zou gebeuren op het moment, dat de zware steen, die vlak voor kerk van Stavoren lag, eigener beweging in zee zou rollen... Maar zodra die steen op dezelfde manier weer op zijn plaats terug zou komen - dat kon zelfs wel na Odulfus' dood zijn - dan zou het geloof hun weer opnieuw geschonken worden. Deze voorspelling ging in vervulling met de invallen van de Noormannen.

Als raadsman van de bisschop in Utrecht was hij ook betrokken bij het zoeken naar een waardige opvolger van Frederik, nadat deze gestorven was. Ze vonden Hunger, eveneens een bisschop die als heilige wordt vereerd.

In de Middel-Eeuwen genoot Odulfus in de Nederlanden een geweldige verering. In het bisdom Utrecht was zijn feestdag een officiële vrije dag. In de steden werd dan markt en kermis gehouden.

In Amsterdam herinnert de Sint-Olofspoort nog aan hem (of is dat toch de patroon van de zeevaarders Olaf van Noorwegen?).



>1900. Glasschilder-kunst. België, Borgloon, kerk St-Odulfus. Scenes uit het leven van Odulfus.

In Delft de Olofstraat en de Odulfusstraat. Het was op zijn feestdag dat in het jaar 1327 de blinde Mechteld uit de Den Haag tijdens de opheffing van de hostie door de priester aan het altaar van Maria van Jesse in de Oude Kerk, plotseling kon zien. Sindsdien werd in Delft op zijn feestdag of op de zondag erna de ommegang van Maria van Jesse gehouden.

In Best is hij te vinden in het wapen van de gemeente; vroeger bestond daar een kapelletje dat aan Odulfus was toegewijd: 'Capelle van synte Tolof tot Best'.

BEZINNING

Over God praten is niet de beste manier waarop we onze energie kunnen aanwenden. Als we de Heilige Geest ervaren, ervaren we God niet als een idee, maar als een levende werkelijkheid.

Thich Nhat Hanh, *Boeddha leeft, Christus leeft*, blz.39



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Juni 2022



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 19 juni, Feest van het H. Sacrament, 10:00**, Woord- en Communieviering, voorgangster W. Sarot,
 - **Dinsdag 21 juni, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 26 juni**, 13^e zondag door het jaar, **10:00** Woord- en Communieviering, voorgangsters I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Voyelles
 - **Dinsdag 28 juni, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 3 juli**, 14^e zondag door het jaar, **9:00**, Eucharistieviering, celebrant pastor M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 5 juli, 10:00** gebedsviering
 - **Zondag 10 juli**, 15^e zondag door het jaar, **11:00** Eucharistieviering, celebrant pastor G. Nijland
 - **Dinsdag 12 juli, 10:00** gebedsviering
-
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
 - De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Een viering van de **Eerste Heilige communie**, dat was lang geleden in de Michaelkerk, 4 jaar geleden om precies te zijn. Op een stralende zondag 15 mei waren er 7 mooie kinderen die hun Eerste heilige communie mochten ontvangen.

Teresa en ik hebben met veel plezier de kinderen een stukje voorbereiding gegeven naar dit moment waar de kinderen heel bewust deel gaan uitmaken van onze kerkgemeenschap.

In de viering werd nog een benadrukt hoe iedereen verschillend is en ook mag zijn en dan toch volledig tot zijn of haar recht kan komen.

Het hele traject van voorbereiding tot het mooie hoogste punt op 15 mei was niet mogelijk geweest zonder de hulp van Wies Sarot, Pastor Mauricio Meneses, maar ook vooral het Ecclesiakoer en de muzikanten.

Marijke



Vormselproject is mooi voorbeeld van samenwerking in onze Martha Maria Parochie.

Jongeren uit de lokaties Eemnes, Soest, Soesterberg en De Bilt hebben samen met hun ouders deelgenomen aan de Vormsel voorbereiding. In September zijn we begonnen onder uitstekende begeleiding van onder meer Marga van Kleinwee en Pastores Wies Sarot. Iedere keer op een andere lokatie hebben we een onderdeel van het programma gedaan. Het mooie was dat het thema voor de Vormelingen ook apart behandeld werd door de ouders en dat daarmee ook na afloop de ervaringen met elkaar gedeeld konden worden.



Er zijn heel gevarieerde thema's en activiteiten geweest en ook een gezellige filmavond voor alleen de jongeren. In Soesterberg was er zelfs een heuse jongerenband met vele trommels voor de Vormelingen tijdens de voorstellingsviering.

Op 10 juni is er kennismaking met de Vormheer bij de OLV en op 12 juni de vormselviering. Zo zijn we ook in samenwerking met de lokatie Bilthoven, waar ze een eigen vormselgroep hebben.

Het leuke was dat we regelmatig samen konden rijden en zo nog verder konden napraten over de avond. Het is ook een goede ervaring voor de ouders geweest om weer eens wat meer actief rond geloofsthema's met elkaar te delen. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd waarom het goed is om de geloofsbelydenis samen uit te spreken. Een reden te meer om naar de kerk te gaan, waar samen vieren en dankzeggen centraal staat.

Op zondag 12 juni zijn er in de OLV 2 jongeren uit de Michael/Laurengeloofsgemeenschap gevormd samen met nog 19 andere jongeren uit de Martha& Mariaparochie.



In de viering ging Mgr. H. Woorts voor samen met Wies Sarot.
Het was een mooie en feestelijke viering.

Kom, Heilige Geest, help mij
Laat mij het goede zien,
het goede denken, het goede zeggen
Geef mij de liefde van Jezus
Help mij bij mijn geloof
Help mij om een goed christen te zijn.

Kleuterkerk op zondag 19 juni in Oosterlichtkerk.

Jezus en zijn vrienden is het thema dit keer en er zal weer een mooi verhaal verteld worden. We hebben ook een leuke doe activiteit en we sluiten het kleuterkerk jaar af met een kleine lunch. Ook zal het de laatste kleuterkerk zijn!



Na 8 jaar deze oecumenische vieringen voor de allerkleinsten te hebben georganiseerd in diverse kerken in de Bilt hebben we als werkgroepsleden (Hanneke, Esther, Linda en Ans) helaas geen opvolgers kunnen vinden. Wies Sarot en de dominees van de protestantse kerken hebben hun aandeel gehad in de kleuterkerkvieringen.

Dus wil je nog een keer komen, kinderen van 0-6 jaar met begeleiders zijn welkom op 19 juni om 11.30 uur in de Oosterlichtkerk.

Geef even een berichtje per mail als je wilt komen en met hoeveel personen: Kleuterkerkdebilt@gmail.com

Zegen

*♪ Zeg maar dag met je handjes ♪
(op de melodie van 'Tante uit Marokko')*

*Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag*

*Want wij waren samen
En zeggen: Amen*

*En dag met je handje, zeg maar dag
DAG*



Dit was de laatste keer. We fladderen uit en blijven vrienden.

Giro Parroquial: De Bilt

Carolus Borromeüs, Soesterberg; H. Nicolaas, Baarn; H. Nicolaas, Eemnes; H. Willibrord, Soest; Maria Koningin, Baarn; Michaël-Laurens, De Bilt; Onze Lieve Vrouw, Bilthoven; Sint Maarten, Maartensdijk
3 juli 2022 15:00 t/m 19:00

Locatie: H. Michaëlkerk De Bilt, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
Op zondag 3 juli hebben we de laatste Giro Parroquial van dit seizoen.
Dit keer gaan we samen kanoën voordat we de mis vieren in de tuin van de Michaëlkerk. Na de viering sluiten we af met soep en een broodje.

Let op! We starten bij de Rijnstroom, Weg naar Rhijnauwen 2, Utrecht.

15:00 Kanoën

16:15 Vertrek naar de kerk

16:30 mis in de tuin

17:30 Avondeten

Na het kanoën gaan we naar de Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.

Alle tieners (12-15 jaar) en jongeren (16+) zijn van harte welkom!
Vrienden en vriendinnen mogen ook mee komen.
Wel horen we graag van tevoren of je komt en met hoeveel personen je komt.

Aanmelden

Aanmelden kan door een bericht te sturen aan jongerenwerker Suhail Tafur: via e-mail suhailtafur@katholiekamersfoort.nl of mobiel 06 22 99 69 37.

PS: We zoeken nog ouders die willen meehelpen met carpoolen of catering.
Wil jij je voor onze tieners en jongeren inzetten dan hoor ik het graag!



Zondag 29 mei hebben we in onze kerk een bijzondere viering meegemaakt. In deze viering ging de onlangs gewijde Diaken Antoon van Gaans mee voor met Pastoor Joachim Skiba. Het was voor ons als gemeenschap speciaal om Antoon in zijn nieuwe functie mee te maken in onze eigen kerk. Zijn inzet voor ons als gemeenschap in verscheidene rollen door de jaren heen kennen wij natuurlijk bijvoorbeeld als voorzitter van de Pastoraatgroep en als lekenvoorganger. Nu konden wij hem ervaren in zijn toewijding tijdens deze mooie viering.

Na afloop hebben Willy Eurlings en ondergetekende dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om Antoon namens de gemeenschap toe te spreken en te feliciteren. Willy vanuit de Pastoraatgroep en ik vanuit de Locatieraad. Willy sprak over Antoons inzet in onze gemeenschap en decoreerde Antoon met een zilveren Diakenkruis.



We hebben ook even stilgestaan bij de indrukwekkende viering in de kathedraal van Utrecht waarbij zeer velen vanuit onze lokatie aanwezig zijn geweest. Het was een stralende dag en de viering was prachtig ondersteund door het Ecclesia koor. Misdienaren van ons hebben het ook meegemaakt.

Antoon werd bekleed door zijn eigen vrouw en zoon. Zoals Pastoor Skiba ons zei in de viering op onze locatie is deze verandering die Antoon heeft ondergaan een stap in de richting van het priesterschap. De getuigenis aan onze Priester van het Bisdom, Willem Eijk, heeft Antoon nieuwe diaconale zendingskracht gegeven. Als gemeenschap zijn wij hierop bijzonder trots en daarom hebben wij na afloop ook een gezellige samenkomst gehad, waarin parochianen ook de gelegenheid kregen om Antoon en Jacqueline van harte te feliciteren.

Eric Kuin



Impressie van de oecumenische viering op 1e Pinksterdag bij het Gemeentehuis





De HH. Martelaren van Gorcum

Bedevaart naar Brielle **op zaterdag 9 juli 2022** vanuit onze parochies.

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de HH.

Martelaren van Gorcum zijn vermoord omwille van hun katholieke geloof, in het bijzonder vanwege de Eucharistie en hun trouw aan de paus.

Eén van de martelaren is afkomstig uit Amersfoort: de Heilige Theodorus (Dirk) van der Eem. In de St. Franciscus Xaverius kerk staat een beeld van hem. Dit is een bijzondere aanleiding voor de parochianen van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort om mee te gaan. Ook voor de parochianen van HH. Martha en Maria is deze martelaar misschien niet onbekend. Daarom willen we graag een bedevaart organiseren voor beide parochies. Bij voldoende aanmelding zullen we een busreis organiseren: een bedevaart vanuit Amersfoort en omstreken naar Brielle is dan een dag die verdieping geeft in geloof en verbinding tussen (mede)pelgrims.



Klik [hier](#) voor de video over het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle

(of typ het adres over: <https://youtu.be/8HoWuVyLA1A>)

U kunt zich aanmelden bij diaken Jan Nieuwenhuis via de mail:

diakennieuwenhuis@gmail.com

U kunt hem eventueel ook telefonisch benaderen voor een toelichting, zijn telefoonnummer: 035-5420208.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

SLOTDAG IN IERLAND: UNIVERSITEIT EN PATER KAREL

De zevendaagse bisdombedevaart naar Ierland eindigde op 2 juni waar deze op 27 mei was begonnen: in Dublin. De pelgrims bezochten op de slotdag de universiteit Trinity College waar onder andere 'the Book of Kells' is te vinden: één van de fraaiste oude manuscripten ter wereld. Daarna gingen ze voor de slotviering naar Mount Argus, waar de Nederlandse heilige Passionist Karel Houben woonde.

De universiteit van Dublin Trinity College werd in de 16de eeuw gesticht. Veel van de gebouwen uit die beginperiode zijn goed bewaard gebleven. Bij deze universiteit hoort ook één van de grootste bibliotheken van de wereld. Daar bevindt zich 'the Book of Kells', een manuscript met fraaie afbeeldingen vervaardigd door monniken rond het jaar 800. De Latijnse tekst omvat de vier Evangelies plus diverse inleidende teksten. De identiteit van de auteurs en kunstenaars die het boek creëerden is onbekend, maar hun verschillende persoonlijkheden komen tot uitdrukking in de kleurrijke illustraties.

Het boek zelf ligt in een 'privé-zaal' in een vitrine opengeslagen ("No pictures please!"), in enkele andere ruimtes is een aantal illustraties uitvergroot te bekijken, voorzien van tekst en uitleg.

Eveneens zeer indrukwekkend is 'de lange kamer', de hoofdkamer van de bibliotheek die werd gebouwd tussen 1712 en 1732. In deze ruimte van 65 meter lengte liggen zo'n 200.000 boeken. Langs het middenpad staan marmeren bustes van schrijvers en filosofen.



Na het bezoek aan de universiteit gingen de pelgrims naar Mount Argus, voor de slotviering in de kerk van pater Karel Houben. Hij werd in 1821 geboren in Munstergeleen (Limburg). In zijn jeugd groeide het verlangen om priester te worden en in 1845 meldde hij zich in België bij de passionisten. Daar werd hij op 21 december 1850 priester gewijd. De Congregatie der Passionisten werd in 1720 door Paulus van het Kruis opgericht in Ovada (Italië). De officiële naam is Congregatie van het Lijden van Jezus Christus – in hun spiritualiteit staat het lijden ('passio') van Jezus Christus centraal. Pater Karel ging twee jaar na zijn priesterwijding naar Engeland, waar hij werkte onder de arme Ierse immigranten. In 1857 vestigde hij zich Mount in Argus, een arme buitenwijk in Dublin. Daar bleef hij tot zijn dood in 1893.



In zijn preek wees vicaris Cornelissen erop dat Karel Houben dus nooit meer terugkeerde naar zijn Limburgse geboortegrond. "Dat doet denken aan de heilige Willibrord, die nooit terugging naar Engeland. Pater Karel had een groot Godsvertrouwen en liet zich door Christus op weg zenden." Eenmaal werkzaam in Mount Argus stroomden de mensen al snel naar hem toe, aldus Cornelissen. "Zijn gebedsleven was gefocust op de lijdende Christus. De arme Ieren kwamen met hun nood, met de zwaarte van het kruis dat ze voelden naar pater Karel toe. Hij zag in hen het gelaat van Christus en werd geraakt door hun verhalen. De mensen voelden zich in de biecht door hem gehoord

en ervaren echt dat God hen vergeving schonk. Hij luisterde en zegende hen. Pater Karel was al bij leven een heilige en na zijn dood bleven de mensen komen om bij zijn graf gesterkt te worden en te bidden op zijn voorspraak. Uiteindelijk werd hij in 2007 heilig verklaard. Pater Karel zag in de lijdende mens het lijden van Christus, hij wilde hun lijden verzachten. Dit is voor ons een aansporing om meer te leven in navolging van pater Karel.”



Aan het eind van de Eucharistieviering zegende vicaris Cornelissen de pelgrims met een relik van de heilige pater Karel. Aansluitend gingen ze naar het graf van pater Karel, waar ze met een gebed en een lied deze bedevaart afsloten.

Mgr. Hoogenboom bij vesperviering 900 jaar stadsrechten Utrecht

In de Utrechtse Domkerk vond woensdag 1 juni [oecumenische vesperviering](#) plaats bij gelegenheid van de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten (terugkijken of -luisteren: [klik hier](#)). De viering was een initiatief van de Domkerk en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, was hierbij aanwezig. Hij droeg een stola die kardinaal Willebrands destijds heeft nagelaten aan het aartsbisdom. Mgr. Hoogenboom: "Gelet op de inzet van kardinaal Willebrands voor de oecumene leek het mij wel mooi om deze stola bij deze gelegenheid te gebruiken."



Foto: mgr. Hoogenboom met mgr. Wallet, de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht en (in het midden) de Grieks-Orthodoxe priester Alexandros Pitsikakis die werkt in de Parochie van de Verkondiging aan de Moeder Gods aan de Springweg te Utrecht.

HEILIGEN

MARIA (ook **Zoete Moeder**) van **Den-Bosch**, Nederland; **1380**.

Feest 7 juli.

Rond 1380 kwam er in de kerk van St-Jan te Den Bosch een verering op gang voor een Mariabeeld dat aanvankelijk als oud en lelijk werd beoordeeld. Maar het jaar daarna vonden er reeds wonderen plaats bij pelgrims die naar het beeld waren toegekomen. De verslagen ervan werden zorgvuldig door een notaris opgetekend in een Mirakelboek. De Bossche St-Jan groeide uit tot een van de drukst bezochte Mariabedevaartplaatsen van de Nederlanden.

Dat werd abrupt afgebroken door Den Bosch in 1629 in handen viel van de protestantse prins Hendrik. Het beeld werd door trouwe gelovigen verborgen en dook vervolgens in Brussel weer op. Daar ging de devotie onverminderd voort. In 1853 zorgde bisschop Zwijsen ervoor dat het terug kon keren naar de plaats van herkomst. Intussen was de St-Jan kathedraal, bisschopskerk, geworden. Maria kreeg een toegankelijke kapel vlakbij de ingang. Daar wordt ze elke dag vereerd door vele bidders te midden van een zee van kaarsen en verse bloemen.



ca 1380(?) Mirakelbeeld Zoete Moeder.
Nederland, Den Bosch, St-Jans-kathedraal.

BEZINNING

We denken wellicht iets te vlug dat liefhebben met altruïsme te maken heeft, met 'iets doen voor de ander'. Dat is bijna nooit het geval bij de apostel Paulus, eigenaardig genoeg. Bij hem is liefde op de eerste plaats dragen, verdragen en draagkracht ontwikkelen om de ander in zijn eigenheid de volle ruimte te geven.

Benoît Standaert, *Van Allerheiligen tot Kerstmis* blz, 78-79



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Juli / Augustus 2022



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 10 juli**, 15^e zondag door het jaar, , **11:00** Eucharistieviering, celebrant pastor G. Nijland
- **Dinsdag 12 juli**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 17 juli**, 16^e zondag door het jaar, **10:00** communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Bosboom
- **Dinsdag 19 juli**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 24 juli**, 17^e zondag door het jaar, **10:00** communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings
- **Dinsdag 26 juli**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 31 juli**, , 18^e zondag door het jaar, **10:00** Eucharistieviering, celebrant pastor M. Meneses
-
- **Dinsdag 2 augustus**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 7 augustus**, 19^e zondag door het jaar, **10:00** communieviering, voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel
- **Dinsdag 9 augustus**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 14 augustus**, 20^e zondag door het jaar, **9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
- **Dinsdag 16 augustus**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 21 augustus**, 21^e zondag door het jaar, **10:00** communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Kremer
- **Dinsdag 23 augustus**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 28 augustus**, 22^e zondag door het jaar, **10:00** communieviering, voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier
- **Dinsdag 30 augustus**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 4 september**, 23^e zondag door het jaar, **9:00** Eucharistieviering celebrant: pastoor J. Skiba
- **Dinsdag 6 september**, **10:00** gebedsviering
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Kleuterkerk

Acht jaar lang konden gezinnen uit de Biltse kerken genieten van de Kleuterkerk, waarin kleuters op een speelse manier kennis maakten met kerkvieringen. Want samen zingen, bidden en delen in de kerk, is niet alleen weggelegd voor volwassenen. Dat kunnen kleuters ook. Op zondag 19 juni was de laatste Kleuterkerk die in stijl gevierd werd. De dames die de Kleuterkerk jarenlang organiseerden, geven nu graag de ruimte aan nieuwe initiatieven óf nieuwe kartrekkers.



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

OFFICIËLE LOGO JUBELJAAR 2025 'PELGRIMS VAN HOOP' ONTHULD



Het Vaticaan heeft op 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaakt. Het thema was al eerder naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Nederlandse versie beschikbaar (afbeelding links).

De voormalige Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, nu opgenomen in het nieuwe Dicasterie voor Evangelisatie, coördineert de voorbereidingen voor het Heilig Jaar 2025.

Aan het ontwerp van het logo was een wedstrijd verbonden en aartsbisschop Rino Fisichella maakte uit 294 inzendingen, ontvangen uit 213 steden en 48 verschillende landen, de winnaar bekend. De deelnemers varieerden in leeftijd van 6 tot 83 jaar.

“In feite werden veel handgetekende ontwerpen ontvangen van kinderen van over de hele wereld, en het was echt ontroerend om door deze tekeningen te gaan, de vrucht van kinderlijke verbeelding en geloof,” aldus aartsbisschop Fisichella.

Winnend logo

Uiteindelijk koos paus Franciscus uit drie genomineerde voorstellen het definitieve ontwerp, ingezonden door Giacomo Travisani. Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen.

De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

Het belang van jubeljaren voor het leven van de Kerk Paus Franciscus noemt “het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond, “Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt

door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God.”

In de Kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke religieuze gebeurtenis. Een Jubeljaar is 'gewoon' als het na de gebruikelijke periode van 25 jaar valt, en 'buitengewoon' wanneer het wordt afgekondigd voor een buitengewone gebeurtenis. Het laatste gewone Jubeljaar vond plaats in het jaar 2000 tijdens het pontificaat van paus Johannes Paulus II. In 2015 riep paus Franciscus een Buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid uit.

Na de zomer van 2022 komen de officiële Jubeljaar-website en gerelateerde app beschikbaar, twee hulpmiddelen bedoeld om gelovigen wereldwijd te helpen deel te nemen aan de activiteiten en evenementen tijdens het Jubeljaar. Er komen onder meer een kalender, een handvest, nieuwsberichten en praktische informatie beschikbaar in verschillende talen.

ERIK ROZEMAN PRIESTER GEWIJD: 'LEVENDIGE VRIENDSCHAP MET JEZUS'

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. "Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn," zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. "Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel."



Kardinaal Eijk heette in de Sint Catharinakathedraal niet alleen de ouders en zus van de wijdeling welkom, maar heel bijzonder ook zijn grootmoeder die met een wensambulance naar Utrecht was gekomen. "U heeft hier in het bijzonder naar uitgekeken, mooi dat u er inderdaad bij kunt zijn," zo zei kardinaal Eijk. Hij richtte zich ook tot de parochianen in het bijzonder van de Zalige "maar inmiddels heiligverklearde Titus Brandsmaparochie" en de leden van de geloofsgemeenschap rond de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo, "waar Erik altijd acoliet is geweest en het handwerk heeft geleerd."



Tijdens de uitverkiezing van de kandidaat in deze wijdingsplechtigheid zei rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het [Ariënsinstituut](#) over de wijdeling dat hij "zich geroepen weet zijn leven aan God te geven, om het Evangelie te verkondigen en mensen te begeleiden in hun geloof." Rector Kuipers noemde ook Rozemans grote hart voor het proces van parochievernieuwing. "Daar wil hij zich – met een team van vrijwilligers – de komende jaren voor inzetten en op deze manier vele mensen tot Christus en Zijn Kerk brengen.

... Als verantwoordelijken van het Ariënsinstituut hebben we Erik in de afgelopen jaren leren kennen als een gelovig en spiritueel mens en hebben we hem zien groeien in zijn vriendschap met de Heer en zijn geschiktheid voor het pastoraat. Dat is in de laatste maanden – waarin hij als diaken werkzaam was in de Zalige Titus Brandsmaparochie – meer dan eens bevestigd. De vele mensen die vandaag aanwezig zijn om de viering van zijn priesterwijding mee te maken, laten dat ook zien."

DIAKEN TON SIERS OVERLEDEN

Te Oldenzaal is op 27 juni 2022 in de Heer overleden de eerwaarde heer Antonius Bernardus Joseph Siers, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Losser op 30 maart 1942. Na zijn wijding tot permanent diaken op 7 oktober 1989 was hij als diaken werkzaam in het dekenaat Twente en in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-parochie te Oldenzaal. Met ingang van 7 oktober 1996 werd hij tevens benoemd als lid van de dekenale werkgroep Ouderen en Kerk. Op 6 juni 2007 ging hij met emeritaat.

Na zijn emeritaat heeft hij nog een aantal ondersteunende taken in het ouderenpastoraat uitgeoefend, met name in zijn parochie, in het verpleeghuis te Oldenzaal en binnen de Katholieke Bond van Ouderen in Overijssel.

“Ton was een aimabel mens, met oprechte interesse voor de ander. Vanuit zijn werk als maatschappelijk werker heeft hij veel betekend voor bewoners van zorgcentrum Maartens-Stede en Oldenhove te Losser,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. “Ton had een geduldig en luisterend oor voor de nood van de kwetsbare medemens. Vanuit dit liefdeswerk voelde hij de roeping om zich blijvend dienstbaar te binden aan de Kerk in het ambt van diaken, om zo Kerk en wereld met elkaar te verbinden. Op dit grensvlak, met speciale aandacht voor ouderen, lag zijn hart.”

Nog maar kort met pensioen werd hij getroffen door een TIA, die hem beperkte in zijn dienstwerk. Kardinaal Eijk: “Desondanks bleef hij zich inzetten voor de parochie en de mensen die aan hem waren toevertrouwd. Ton keek over grenzen heen en onderhield contacten met collega’s uit het buitenland. De Benedictijner spiritualiteit was hem uit het hart gegrepen. Ondanks de beperkingen die zijn gezondheid hem oplegde, bleef hij opgewekt en belangstellend en genoot hij van de contacten.

HEILIGEN

Frederik (ook **Fredericus**) **van Utrecht**, Nederland; bisschop & [martelaar](#); † **838** ?

Feest 18 juli & 8 november (met alle heilige bisschoppen van Utrecht).

Louter geschiedkundig gesproken is er over bisschop Frederik nauwelijks iets bekend. Behalve dan het feit dat hij Rixfried opvolgde als bisschop van Utrecht.

Hij zou deelgenomen hebben aan een bisschoppenvergadering in Mainz, en de beroemde Hrabanus (ook wel Rhabanus) Maurus, abt van het door Bonifatius gestichte klooster Fulda en bisschop van Mainz († 856; feest 4 februari), stuurde hem een exemplaar van zijn commentaar op het Bijbelboek Jozua. Dat is alles.

Pas tweehonderd jaar na zijn dood werd er - waarschijnlijk op basis van bestaande documenten - een levensbeschrijving van hem opgesteld. Wat aan de gegevens ontbrak werd door de monnikschrijver aangevuld met feiten uit levens van andere heiligen of met vrome fantasie. Zodat we dus meer inzage krijgen in de geloofsvoorstellingen van de schrijver dan in de werkelijke gang van zaken in Frederiks leven.

[Legende](#)

Volgens zijn levensbeschrijving was Frederik van Friese adel; ja, hij zou zelfs een kleinzoon zijn van de Friese koning Radboud. Zijn ouders zagen het liefste dat hij later geestelijke zou worden. Daarom stuurden ze hem naar de kloosterschool van Utrecht op dat moment was Rixfried daar bisschop. Frederik was een serieuze leerling en vestigde de aandacht op zich door een heilige levenswijze. De bisschop had hem al eens toevertrouwd dat hij hem het liefste als zijn opvolger zag.



ca 1900. Gips.
Frankrijk, Bretagne,
Door de waarheid te
zeggen heeft hij zich
haat op de hals
gehaald. Men kon
niet zonder woede de
waarschuwingen van
de man Gods
verdragen.

Toen Rixfried overleed, was juist keizer Lodewijk de Vrome in het land. Alle geestelijken wezen naar Frederik als de meest geschikte kandidaat om bisschop te worden. De keizer had veel over Frederik gehoord en stemde er van harte mee in. Dat zou rond 826 geweest zijn.

Lodewijk liet zelfs een luxueus banket aanrichten. Bij die gelegenheid was het Frederik opgevallen hoeveel vorken de vorst bij de maaltijd gebruikte. Aan tafel bracht de keizer een paar misstanden ter sprake die er bij de bewoners van het Zeeuwse eiland Walcheren heersten. Hij drong er bij de nieuwe bisschop op aan hen desnoods met geweld in te peperen dat ze niet mochten trouwen met naaste bloedverwanten.

De bijbel verbood het immers. Frederik antwoordde: "Majesteit, als u een vis eet, begint u dan bij de kop of bij de staart?" Verbaasd antwoordde Lodewijk: "Bij de kop natuurlijk, daar zit immers het meeste merg." "Heel juist, zei de nieuwe bisschop, en daarom begin ik ook bij de kop, dus bij uzelf. Want u maakt u zelf schuldig aan bloedschande met vrouwe Judith. Zij is immers een bloedverwante van u!" De keizer had deze reactie niet verwacht en mompelde bedremmeld dat hij er werk van zou maken.

Frederik vertrok met een aantal priesters naar Walcheren. Met veel moeite wist hij de mensen ervan te overtuigen dat huwelijken binnen de familie tegen Gods wil indruisten, en dat de bedrivers ervan riskeerden door God streng gestraft te worden. De situatie verbeterde. Maar niet bij de keizer. Bij hem was de toezegging om iets aan zijn huwelijk te doen, een loze belofte gebleken. Toen Frederik hem daar bij een banket op aansprak, zon vrouwe Judith op wraak. Ze huurde twee moordenaars in.

Toen zij de kerk betraden, was het Frederik onmiddellijk duidelijk wat ze van plan waren. Hij stond juist op het punt om de Heilige Mis op te dragen. Hij vluchtte niet, maar stuurde zijn assistent weg. Deze verborg zich achter het altaar. Vandaar was hij er getuige van hoe er twee dolken werden gestoten in het lichaam van zijn bisschop. Frederik zakte ineen, drukte zijn wonden dicht zo goed en zo kwaad als dat ging, en bezwoer zijn moordenaars een veilig heenkomen te zoeken. Vervolgens sleepte hij zich naar het graf dat hij tevoren voor zich had laten maken. Hij strekte zich er in uit en blies zijn laatste adem uit. Wat een hemelse geur verspreidde in het kerkgebouw.

Verering & Cultuur

De kerk van het Friese stadje Sloten is aan hem gewijd. Jaarlijks wordt op de derde zondag van juli in Vlierzele (Vlaanderen) een processie gehouden ter ere van hem. In de Bretonse stad Quimper geniet hij bijzondere verering, getuige verschillende afbeeldingen van hem die er in de kathedraal te zien zijn.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen doofheid.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (met tabberd, mijter en staf); twee zwaarden in de borst; twee moordenaars die hem slaan, waarbij de ingewanden uit een gapende wonde naar buiten komen.

Bernulfus (ook **Benno** of **Bernoldus**) van **Utrecht**, Nederland; bisschop; † **1054**.

Feest 19 juli & 8 november (alle heilige bisschoppen Utrecht)

Hij was pastoor te Oosterbeek op het moment dat hij tot bisschop van Utrecht werd benoemd. Volgens geschiedkundigen worden hier twee mensen die allebei Bernulfus heetten, met elkaar verward: de bisschop van Utrecht uit de 11e eeuw en de gelijknamige pastoor van Oosterbeek die tweehonderd jaar eerder geleefd zou hebben.

Hoe die bisschopsbenoeming in zijn werk ging, vertelt een mooie legende.

Legende

Als bisschop Adelbold van Utrecht in 1027 is overleden, ontstaat er onder de kapittelheren onenigheid over de vraag wie de nieuwe bisschop moet worden.

De gemoederen raken zo verhit dat keizer Koenraad II († 1039) zelf zich genoodzaakt ziet om op orde op zaken te komen stellen. Keizerin Gisela reist met hem mee. Maar zij is in verwachting en in de buurt van Oosterbeek kan zij echt niet meer verder. Het gezelschap klopt dus aan bij de plaatselijke pastoor, Bernulfus, en brengt bij hem de keizerin onder.

De keizer zet intussen zijn reis naar Utrecht voort en probeert tevergeefs de strijdende partijen tot elkaar te brengen. Midden in die beraadslagingen verschijnt de pastoor van Oosterbeek om Koenraad het blijde nieuws te brengen dat hij vader is geworden van een dochter, en dat moeder en kind het goed maken. Hij vermoedde dat de keizer dit nieuws graag zo vlug mogelijk wilde horen, en is hij daarom onmiddellijk op pad gegaan om het hem te vertellen. De dankbare keizer waardeert de vriendelijke zorg en de trouwe dienstbaarheid van de man en benoemt hem ter plekke tot opvolger van bisschop Adelbold op de zetel van Utrecht.



ca 1980 (?). Email
Nederland, Oosterbeek, St-
Bernulfuskerk
Midden: De keizer is met zijn vrouw
onderweg naar Utrecht
Onder: De keizerin bevalt van een
zoon bij Bernulfus thuis
Boven: Bernulfus brengt het blijde
nieuws aan de keizer.

Eenmaal bisschop staat Bernulfus met dezelfde trouw de keizer terzijde. In 1042 schenkt keizer Hendrik III († 1056) hem het graafschap Vollenhove 'omwille van de trouwe en ons aangename dienst van Bernulf, heer der kerk'. Bernulfus' meest opvallende kwaliteit bestaat erin dat hij vele kerken heeft gebouwd of waar nodig hersteld.

Hij staat aan de basis van de huidige St-Pieter en St-Jan in Utrecht, van de St-Lebuïnus in Deventer en van de St-Michaël in Zwolle. Naar men zegt was hij een bevorderaar van kerkelijke kunst doordat hij kunstenaars opdracht gaf de kerken op te sieren met passende kunstwerken.

Verering & Cultuur

Hij ligt begraven in de St-Pieterskerk te Utrecht. Vanwege zijn verdiensten voor de kerkelijke kunst werd hij in 1869 als patroon gekozen voor de toen opgerichte Vereniging tot Bevordering van Kerkelijke Kunst: het Bernulfusgilde.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, staf, tabberd); meestal met een kerkmodel. Zijn beeltenis is te zien aan de achterkant van het Rijksmuseum te Amsterdam.

BEZINNING

Actie en contemplatie worden twee aspecten van hetzelfde. Actie is liefde die zich naar buiten keert, naar andere mensen. Contemplatie is liefde die zich naar binnen keert, naar de goddelijke oorsprong. Actie is de stroom, contemplatie is de bron. De bron blijft belangrijker dan de stroom, want het enige wat er werkelijk toe doet is liefde die onuitputtelijk opwelt uit de oneindige afgrond van Christus en van God.

[Thomas Merton, *No Man is an Island*, blz. 61](#)



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
September 2022



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 4 september**, 23^e zondag door het jaar, **9:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
 - **Dinsdag 6 september**, **10:00**, Gebedsviering
 - **Zondag 11 september**, 24^e zondag door het jaar, **10:00**, Communieviering, **Startzondag**, voorgangers: W. Kremer en J. Bosboom, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 13 september**, **10:00**, Gebedsviering
 - **Zondag 18 september**, 25^e zondag door het jaar, **10:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastor F. Zwarts
 - **Dinsdag 20 september**, **10:00**, Gebedsviering
 - **Zondag 25 september**, 26^e zondag door het jaar, **10:00**, Communieviering, voorgangster: W. Sarot
 - **Dinsdag 27 september**, **10:00**, Gebedsviering
 - **Zondag 2 oktober**, 27^e zondag door het jaar, **10:00**, Communieviering, **Malawizondag**, voorgangers: J. van Gaans en I. Elsevier, Viering voor groot en klein, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 4 oktober**, **10:00**, Gebedsviering
 - **Zondag 9 oktober**, 28^e zondag door het jaar, **9:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
-
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
 - De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE



Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik door handoplegging en gebed tot diaken zal wijden

Wilhelmus Dionysius Jozef (Wim) Kremer

Van harte nodig ik u uit bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2022 om 10.30 uur in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk (Nicolaaskerkhof 8, op loopafstand van de kathedraal).

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Voorafgaand aan de Eucharistieviering is het tussen 09.30 uur en 10.15 uur mogelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in de Vredeskapel van de kathedraal (rechts voorin de kerk).

Priesters die willen concelebreren en diakens die willen assisteren, wordt verzocht zich vóór de viering met albe en witte stola bij de pastorie te melden.

Correspondentieadres:
W.D.J. Kremer
Park Arenberg 13a
3731 EN De Bilt

Vormselvoorbereiding

"Er komen onderwerpen aan bod waar we het thuis niet over hebben. Je leert elkaar en je kind wat beter kennen." (een ouder na afloop)

De vakantie loopt ten einde. Voor één groep in het bijzonder breekt er een spannende tijd aan: de brugklassers. Wat zal de nieuwe school hen brengen. Het wordt leuk, spannend en zelfs inspannend. Is dit nu de beste tijd



om er ook nog eens een snufje geloof overheen te strooien in de vorm van vormselvoorbereiding?

Ja, wij geloven van wel. Wij zijn van mening dat de manier waarop wij met tieners en hun ouders samen op weg gaan naar het vormsel een methode is die behulpzaam is bij het samen optrekken als gezinsleden. Geloven staat niet los van de rest van de dingen die je doet. Het is een soort reisstaf, waar je op kunt steunen als je onderweg bent en op kunt leunen als je even stil moet staan om te zien waarheen de weg leidt. En juist als je aan iets nieuws begint, kan je zo'n steuntje wel gebruiken.

Natuurlijk gaat de vormselvoorbereiding over de kerk en over het vormsel. Maar het gaat net zo goed over wie je bent en wat je wilt in deze wereld. Over dromen en idealen, vrienden, angsten en je veilige haven. Wat gaan we doen?

- We komen vanaf september tot februari ongeveer eens in de 3 weken bij elkaar, afwisselend in Soest en Eemnes.
- De avonden zijn van 19.15 uur tot 20.45 uur.
- Het is de bedoeling dat een ouder aanwezig is tijdens de avond.
- De vormselviering vindt plaats op een zondag begin februari. De laatste avond van de voorbereiding vragen we aan de jongeren of ze gevormd willen worden. Dus ook jongeren die twijfelen zijn welkom.

Meer informatie? U bent van harte welkom op onze info-avond op maandag 5 september om 20.00 uur in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 te Soest (achter de Petrus en Pauluskerk). Het is fijn als u zich opgeeft bij Marga van Kleinwee: marga@kleinwee.demon.nl of telefonisch: 035-5389849.

"Het is niet alleen dat wij haar met de kerk en geloof in aanraking hebben gebracht, ze heeft er nu zelf voor gekozen. Maar het is geen zwaar proces. Wel bewust en op een levendige manier die bij onze tijd hoort." (een ouder na afloop)

"Gewoon meedoen! Het is heel leuk en je leert er ook wel wat". (een vormeling)

RESERVERINGEN PASTORIE OF KERK

Wist je dat je zelf eenvoudig in een aantal stappen via de website van onze Michaël-Laurens gemeenschap een ruimte kunt reserveren in de pastorie of in de kerk?

Dit gaat als volgt:

Ga naar de [website](#) van onze gemeenschap, klik op het vakje 'Extra informatie', en kies het tabje 'Verhuur'. Door op de link 'deze pagina' te klikken, kom je op de pagina waar je alle ruimtes en de reserveringen per week kunt zien. (Uit privacy overwegingen kun je hier alleen zien welke ruimte wanneer gereserveerd is, niet wie de reservering heeft gemaakt.)

Kies dag, tijdstip en ruimte waarvoor je de reservering wilt maken.

Bijvoorbeeld: Ik wil een ruimte reserveren om de jaarlijkse planning van het Ecclesiakoor, in samenspraak met de gemeenschap St. Maarten. Hiervoor wil ik een kamer voor ca. 5 personen op zaterdagmorgen 2 april 2022, om 10:00 uur, voor ca. 2 uur, bij voorkeur in de Michaëlkamer.

Ik ga dan naar boven genoemde pagina, scroll naar beneden naar het reserveringsformulier. Ik kies een naam voor de reservering, bijvoorbeeld Ecclesiakoor Planning.

Ik kies een kamer, Michaëlkamer, gevolgd door de datum, 2 april 2022. Dan vul ik begin- en eindtijd in, en uiteindelijk mijn contactgegevens. (Voor organisatie kies je bijvoorbeeld ML gemeenschap.)

Eventuele bijzonderheden kun je in het vakje voor 'Bericht' zetten.

Vergeet niet het vakje voor het verlenen van toestemming aan te vinken!

Dan klik je op 'versturen' en klaar is de klus!

Wat gebeurt er nu? Je aanvraag komt als mail bij Betty binnen, zij kijkt of de reservering niet in strijd is met het gedachtengoed van de Kerk (als jij bijvoorbeeld als organisatie opgeeft een of andere pornoclub, dan vrees ik dat Betty dit niet goed keurt!). Maar voor de meeste interne werkgroepen zal dat wel los lopen. Betty zorgt er dan voor dat de reservering ook werkelijk in het systeem komt te staan; vanaf dat moment is de ruimte voor je gereserveerd. Mocht je 'm toch niet nodig hebben, vergeet dan niet dit door te geven aan Betty, zodat iemand anders die ruimte nog kan gebruiken.

Dus let op: je hebt de reservering pas staan als Betty 'm in het systeem heeft gezet; meestal gaat dit heel snel. Behalve Betty kan ik de reserveringen ook in het systeem invoeren, dus wanneer Betty op vakantie is kun je ook mij vragen dit te doen. Je moet dan wel je aanvraag even via de mail aan mij doorsturen, want de mail uit het systeem komt niet bij mij binnen.

Tot nu toe gebruikten veel mensen het schriftje in de hal van de pastorie. Toen we dit systeem via de website hebben opgezet is afgesproken dat reserveringen die op de website staan leidend zijn. Dus iemand die een kamer aanvraagt via de website terwijl iemand anders voor eenzelfde tijdstip een ruimte reserveert via het schriftje, krijgt voorrang. Een reden temeer om via de website te gaan reserveren.

Een ander voordeel van het reserveren via de website is dat je dit gewoon vanuit huis kunt doen; het enige wat je nodig hebt is een PC/laptop met internet aansluiting, en die is in bijna ieder huishouden te vinden tegenwoordig ...

Met deze manier van werken bereiden we ons ook vast voor op volgend jaar, wanneer Betty met pensioen zal gaan. Dan kunnen we niet meer 'even naar Betty bellen' en is dit de aangewezen weg.

Heel veel succes allemaal! Voor vragen kun je altijd bij Betty of mij terecht.

Irene Elsevier

Malawizondag 2 oktober

Viering voor jong en oud.

Zondag 2 oktober, om 10.00u zal er weer een viering worden gehouden die in het teken staat van ons parochieproject Malawi. Deze keer zal de werkgroep kinderwoorddienst meehelpen om er een viering van te maken voor jong en oud. Ons Ecclesiakoor zal enkele Afrikaanse liederen laten horen. Iedereen is van harte uitgenodigd en vooral met de hulp van jonge mensen willen we de viering een levendig karakter geven. Er is weer genoeg te vertellen over de projecten in Malawi die u zo trouw ondersteunt. Als u verder leest wordt er alvast een tipje van de sluier opgelicht.

LANDBOUWPROJECT MWANZA

Kijk eens wat een bijzondere foto van het landbouwproject in Mwanza. Deze vrouwen en mannen staan dagelijks om 7 uur klaar om te werken op het stuk grond dat de zusters beschikbaar hebben en waar aQysta haar waterpompen het werk laat doen.

Zien jullie die enorme zak achter de mensen. Ook dat is weer zo een geniale vondst om het land te irrigeren. Leeg kan hij overal op het land een plek krijgen waar je wilt bevoeien; dan laat je hem vollopen en vervolgens via kraantjes weer leeglopen.



Iedere keer weer worden we enthousiast van de verhalen en reportages van deze ontwikkeling. De ene keer vanwege de opbrengst van weer een oogst, de andere keer vanwege uitbreiding van het gebied, waarvoor nu zo een vijftig (!) mensen een stuk land kunnen bewerken en daarvoor krijgen betaald.

Ieder is verantwoordelijk voor het eigen stuk grond, waardoor ze gestimuleerd worden er zo goed mogelijk voor te zorgen. Door de uitbreiding van het gebied is aQysta in staat om langer aan de plaatselijke mensen begeleiding te geven en ze deskundig te ondersteunen. Uiteindelijk zal men zelfstandig verder moeten gaan en dan is het fijn dat Tim van der Linden daar het volste vertrouwen in uitspreekt.

De komende tijd willen we ons ook meer gaan richten op de school in Mangochi, die in januari van dit jaar is gestart. We vragen daarom meer informatie, maar vooral ook wat foto's, zodat we daar meer over kunnen vertellen.

En tot slot: ook dit jaar is er weer trouw financiële ondersteuning gegeven, waardoor het mogelijk is om de projecten te ondersteunen. Want naast de projecten in Mwanza en Mangochi zijn we in staat om de studie van enkele leerlingen en studenten mogelijk te maken. Ook is er om financiële ondersteuning gevraagd door Father James, een priester die Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans in 2019 hebben ontmoet. Al eerder hebben we hem ondersteund met de aankoop van een auto, waardoor het voor hem veel makkelijker werd om zijn parochianen te bezoeken, dat hij voorheen met zijn brommer deed.



Father James is ook begonnen met het telen van groenten en moet nu met de gieter zijn planten water geven. Het ziet er veelbelovend uit, maar hij wil graag een pomp aanschaffen voor een waterbron en vraagt of we hem met de aankoop daarbij kunnen helpen. Want door de overstromingen en nu ook weer door droogte is er nog steeds honger op bepaalde plaatsen en deze

initiatieven helpen om de situatie te verbeteren.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij verwelkomen u graag op zondag 2 oktober.

Met hartelijke groet van
De werkgroep Kinderwoorddienst
De Werkgroep Malawi

**Uw giften blijven welkom op:
Rekening: NL03INGB0006525447 H.H. Martha en Mariaparochie
Baarn
o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie.**

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

KERKEN KIJKEN UTRECHT 2022 BELEEF 40STE EDITIE

Deze zomer vindt de 40ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. Tot en met de herfstvakantie zijn op gezette tijden de deuren van elf binnenstadskerken (waaronder de St. Catharinakathedraal) voor het publiek geopend. De toegang is gratis, een (kleine) donatie wordt op prijs gesteld.

Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in deze periode klaar om mensen desgewenst te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschaten van de betreffende kerken. In sommige kerken zijn in deze periode extra activiteiten, zoals concerten of exposities. De toegang is traditiegetrouw gratis, maar een (kleine) donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk.



In 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Stichting Kerken Kijken Utrecht viert dit feest mee: "Kerk en stad zijn al eeuwenlang aan elkaar verbonden," aldus de organisatie. "Met de ontwikkeling van de stad nam ook het aantal kerken alsmaar toe. Sommige kerken staan hier al langer dan 900 jaar, anderen zijn in latere eeuwen gebouwd." '900 jaar kerk en stad' duikt in momenten in het verleden wanneer de geschiedenis van kerk en stad in elkaar overliep (klik hier voor meer informatie). Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de deelnemende kerken aan 'Kerken Kijken Utrecht' op: www.kerkenkijken.nl.

HEILIGEN

Moeder Teresa (gedoopt **Agnes Gonxha Bojaxhiu**), Calcutta, India; stichteres & kloosterzuster; + **1997**.

Feest 5 september.

Sloppenwijken Er dwaalt een Europese vrouw door de sloppenwijken van Calcutta. De armen kijken vreemd op. Wat heeft zo'n dame hier te zoeken? Ze gaat eenvoudig gekleed in een lang wit gewaad met blauwe lange biezen. Alles wat ze bij zich heeft, is een stuk zeep en een handvol roepies. Ze begint



gesprekjes en blijkt hun taal vloeiend te spreken. Wat wil ze? Ze zegt dat ze namens God komt om het lot van de armen te verlichten. Dan kan ze geen hindoe zijn, want die helpen de armen niet. De armen hebben hun ellende immers te danken aan hun vorige levens, en nu moeten ze zich schikken in hun lot. Deze vrouw redeneert en doet heel anders. Ze helpt de moeders bij het wassen van hun baby's; ze verzorgt en reinigt de open wonden van zieken; ze draagt mannen en vrouwen in haar armen die op de open weg liggen te creperen naar een beschutte plek zodat ze menswaardig kunnen sterven. Wie is zij dat ze dit allemaal doet?

Na enige tijd opent ze een slumschool; daar kunnen de kinderen leren lezen en schrijven. Tegelijk praat ze met hen over hygiëne; ze leert hen zich te verzorgen. Op de vraag waarom ze dit allemaal doet, begint ze te vertellen over Gods liefde: "God houdt echt van jullie" zegt ze, "Hij heeft mij gevraagd dat aan jullie te laten zien."

Roeping Hoe dat is gegaan? Dat is een lang verhaal. Moeder Teresa heette oorspronkelijk Agnes Gonxha Bojaxhiu en was afkomstig uit Skopje, de hoofdstad van Macedonië (geboren: 26 augustus 1910). Haar ouders waren Albanezen. Die vormden de minderheid in Macedonië. Bovendien behoren Albanezen meestal tot de moslims, maar Agnes' ouders waren katholiek, en dat wilden ze weten ook. Ze leerde thuis dat je moest opkomen voor je katholieke overtuiging, juist als je in de minderheid was. Toen Agnes 9 jaar oud was, overleed haar vader, totaal onverwacht. Nu stond haar moeder, Drana, alleen voor de opvoeding en verzorging van haar drie kinderen. Ze ging uit werken om aan de kost te komen, en leerde haar kinderen dat ze iets over moesten hebben voor anderen.

Omdat moeder zoveel aandacht besteedde aan de katholieke opvoeding van haar kinderen, kreeg Agnes natuurlijk boekjes te lezen over missionarissen in India. Daarin werd trots verteld hoe priesters, zusters en broeders hun eigen thuisland opgaven om in dat verre land de genade van God te verkondigen in woord en daad. Als zij dat ook eens ging doen? Die vraag liet haar niet meer los. Ze besloot erover te beginnen bij haar biechtvader. Hij antwoordde: "Als je je echt gelukkig voelt bij de gedachte dat God je misschien roept om Hem te dienen, Hem en je naaste, dan is dat het bewijs dat je een roeping hebt."

Op haar achttiende had ze haar besluit genomen: ze zou missionaris worden in India. De zusters waar ze bij wou intreden, stuurden haar eerst naar Ierland om Engels te leren. Zo begon ze aan haar kloosterleven. Toen de voorbereidingstijd voorbij was, werd ze ingekleed en koos als kloosternaam Teresa.

Calcutta In het najaar van 1928 vertrok ze definitief naar India; ze kwam er begin 1929 aan. In het kader van haar verdere opleiding werd ze om te beginnen naar Calcutta gestuurd; daar hadden de zusters een hospitaaltje. Ze verzorgde er de zieken en maakte kennis met de stinkende armoede en de afzichtelijke ellende waarin duizenden mensen verkeren. In 1937 was haar opleiding tot kloosterzuster voltooid: ze legde haar eeuwige **geloften** af en werd benoemd tot directeur van een middelbare meisjesschool in het centrum van Calcutta. Hoewel ze haar taak prima uitvoerde, was ze niet gelukkig. Ze was immers niet naar India gekomen om voor beter gesitueerde mensen te zorgen. Ze verlangde naar haar armen, voor ze te zorgen, hun te laten zien dat God er ook was voor hen; daar wilde ze bij horen, er zelfs tussen wonen en hun leven delen. Maar ze had zich met haar **geloften** nu eenmaal gebonden aan het klooster, en moest doen wat er van haar gevraagd werd. Ze sprak erover met haar biechtvader en met de oversten van het klooster: "Nee, zuster Teresa, wat u wilt, doen wij hier niet. We zouden een heel andere kloosterorde moeten worden. Dan zou u beter uit kunnen treden en zelf iets nieuws beginnen." Alleen God weet, hoe intensief die innerlijke worsteling is geweest. Maar uiteindelijk meende ze zeker toch zeker te weten dat God dat van haar vroeg. Hoe had haar biechtvader van destijds dat ook alweer gezegd: "Als je je echt gelukkig voelt bij de gedachte dat God je misschien roept om Hem te dienen, Hem en je naaste, dan is dit het bewijs dat je een roeping hebt." Zo was het.

Opnieuw beginnen Twee jaar had haar worsteling geduurd. In 1939 - ze was pas 29 - was ze uitgetreden. Ze hulde zich in haar witte gewaad met blauwe bies en volgde bij de Medische Missiezusters een verpleegstersopleiding; dat zou ze nodig hebben in haar nieuwe leven. En zo was ze tenslotte in de krottenwijken van Calcutta verschenen, en had ze de verbazing van de armen daar gewekt. Wie deed nou zoiets? Wie wilde in deze stinkende ellende wonen? Maar ze scheen het te menen en won hun vertrouwen. En het merkwaardigste was: ze straalde bij alles wat ze deed. Ze leek wel een engel van God zelf, nee ze wás een engel.

Op een dag komt er een jonge vrouw naar moeder Teresa toe, deftig gekleed, met smaakvolle sieraden aan. Wat moet zo iemand in deze omgeving? Het blijkt een van haar oud-leerlingen van de meisjesschool te zijn. Ze had van moeder Teresa gehoord en wil komen meehelpen. Moeder Teresa is er ontroerd van. Ze had wel kunnen schreeuwen van geluk. Maar ze moest reëel blijven. Besepte dit meisje wel wat dat allemaal zou betekenen; hoeveel zo'n leven van opoffering van je vroeg; je moest niet denken dat dit allernaam uit je zelf kon komen; zoiets hield je alleen vol, als God je daartoe de kracht gaf.

Dat zegt ze allemaal tegen haar oud-leerling: "Denk er eerst nog maar eens over na voor je deze stap zet".

Een nieuwe kloosterorde Op 19 maart 1949 komt het meisje terug, dit keer zonder juwelen of dure kleren. Ze heeft haar beslissing genomen, zegt ze. Ze sluit zich eenvoudig bij Moeder Teresa aan. Andere meisjes volgen: het volgende jaar zijn er al zeven. Moeder Teresa ziet hoe de groep uitgroeit tot een echte nieuwe kloosterorde. In 1950 geeft de paus er toestemming voor. Ze kiezen voor de naam "Orde van de Missionarissen van de Naastenliefde" (Missionaries of Charity). De meisjes die toe willen treden, leggen de drie kloostergeloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid; ze beloven heel hun persoon toe te wijden aan de allerarmsten van de wereld en niets, maar dan ook helemaal niets voor zichzelf te houden. "Daarin ligt je vreugde. Maar dat kun je alleen maar volhouden als je elke dag de nodige tijd besteedt aan persoonlijk en gemeenschappelijk gebed", aldus Moeder Teresa.

De orde groeit en ook het werk neemt toe. Moeder Teresa bidt voor meer roepingen en haar gebeden worden overvloedig verhoord. Ze is in staat veel meer opvanghuizen te openen, ook buiten India, ja over de hele wereld, van Afrika tot Zuid-Amerika, van de slums in de grote steden van Amerika tot in Rotterdam aan toe. En steevast kiezen ze ervoor te gaan wonen temidden van de allerarmsten. Zo willen ze laten zien dat God er ook voor hen is. De orde bloeit. Moeder Teresa reist intussen de wereld af om haar zusters in andere landen te steunen en ze wordt meer en meer gevraagd om mensen toe te spreken. Hoewel haar boodschap vaak dezelfde is en in enkele zinnen samengevat kan worden, luistert iedereen aandachtig. Dat ze daarbij vasthoudt aan de standpunten van de katholieke kerk, ook als het gaat over omstreden kwesties als abortus en geboorteregeling, nemen zelfs degenen die het daar niet mee eens zijn, op de koop toe. Het zijn immers niet alleen mooie welgemeende woorden, maar ze doet wat ze zegt, en de liefde straalt van haar gezicht.

In 1979 krijgt Moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Bij die gelegenheid is het de gewoonte dat er een overvloedig banket wordt gegeven. Ze vraagt echter of het geld dat nodig is om het banket te bekostigen, deze keer aan de armen in Calcutta gegeven kan worden. Dat gebeurt. Op 5 september 1997 overlijdt Moeder Teresa in het Moederhuis in Calcutta, toch nog onverwacht, al is ze intussen 86 jaar oud. Veel mensen over de hele wereld - of ze nu gelovig zijn of niet - zijn diep geraakt: "We hebben een echte heilige verloren. En daar heeft onze tijd juist zo'n behoefte aan."

In 2003 wordt Moeder Teresa door Paus Johannes Paulus II zalig en op 4 september 2016 door door paus Franciscus heilig verklaard.

BEZINNING

Het werkelijk conflict zit niet in de tegenstelling tussen geloof en ongelooft of verstand, maar tussen diepte en oppervlakkigheid... dialoog tegenover monoloog. Ook de gelovige kan niet zonder twijfel: aan Pasen gaat immers de wanhoop van Goede Vrijdag en de kruisdood van Jezus vooraf. Zonder crisis geen vernieuwing. Het gaat dus niet aan om je (moreel) verheven te voelen boven ongelovigen en die vurig te verketteren, want dan projecteer je alleen maar je eigen twijfels en ongelooft op de ander.

Thomás Halík



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Oktober 2022



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

Zondag 9 oktober, 28^e zondag door het jaar, **9:00**, Eucharistieviering, celebrant pastor G. Nijland

Dinsdag 11 oktober, **10:00** gebedsviering

Zondag 16 oktober, 29^e zondag door het jaar, **10:00** Communieviering, voorgangers: J. Vroom en K. van Gestel

Dinsdag 18 oktober, **10:00** gebedsviering

Zondag 23 oktober, 30^e zondag door het jaar, Missiezondag, **10:00** Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor

Dinsdag 25 oktober, **10:00** gebedsviering

Zondag 30 oktober, 31^e zondag door het jaar, **11:00** Eucharistieviering, celebrant pastor G. Nijland

Dinsdag 1 november, Allerheiligen, **10:00** gebedsviering

Woensdag 2 november, Allerzielen, **19:30** gebedsviering, W. Eurlings en J. van Gaans, m.m.v. Memento

Zondag 6 november, 32^e zondag door het jaar, **10:00** Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel

Dinsdag 8 november, **10:00** gebedsviering

Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

Kerkhofonderhoud

Op 15 oktober lassen we een extra bijeenkomst in voor een deel van de groep, dit omdat we de heg niet hebben afgekregen. Maar ook "nieuwe werkers" zijn van harte welkom,

29 oktober is de laatste groepsbijeenkomst van het jaar.

In november/december zullen we het kerkhof alleen nog bladvrij maken.

Iedereen is welkom tussen 9 en 12 uur op de zaterdag voor één uur of de hele ochtend; er zijn zowel fysieke lichte als zwaardere taken en vele handen maken licht werk. Tijdens het kerkhofonderhoud worden de gemeenschappelijke delen zoals de paden, de heggen en het grasveld onderhouden.

Voor koffie wordt gezorgd.



Dekentjes en verwarming kerk

De komende tijd zal het frisser zijn in de kerk dan u gewend bent. Het kost heel veel gas om de kerk een paar graden op te warmen. Wegens de sterk gestegen gasprijs zijn we genoodzaakt minder te stoken. De temperatuur in de kerk zal ongeveer 2 graden lager zijn dan u gewend bent in de koudere maanden van het jaar. Om het niet te koud te krijgen tijdens de viering vragen we u hiermee met uw kleding rekening te houden. Verder bieden we fleecede kentjes aan, die achterin de kerk zullen liggen en die u mee kan nemen naar uw plaats. Een dekentje op schoot en om de benen scheelt een heleboel; u houdt uw eigen warmte vast op de plek waar het altijd het koudst blijft. We vragen u om uw dekentje na afloop van de viering op te vouwen en weer achterin te leggen waar u die hebt gepakt. U kunt als u dat prettig vindt uiteraard ook van huis een eigen dekentje meebrengen.

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Pelgrimszegen voor pastoor Skiba

Op 4 september mochten we in een mooie eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw kerk in Bilthoven voor even afscheid nemen van onze pastoor. De pastoor ging hierin voor, geassisteerd door liefst twee diakens. Pastoor Skiba



heeft van de kardinaal toestemming gekregen om op pelgrimstocht te gaan naar Santiago de Compostella. Aan het eind van de viering ontving hij de pelgrimszegen en werd hem de Jacobsschelp omgehangen.

Daarna een woord van afscheid van de vicevoorzitters van de parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en

de HH. Martha en Maria. Daarbij ontving hij symbolisch een grote schoenendoos. Zijn wandelschoenen, die uiteraard al ingelopen zijn, en sandalen heeft hij van beide parochies als geschenk mee gekregen. Hij mag ons allen meenemen in zijn hart en laten wij hem dragen mede in ons gebed.

Tevens werden de stempels van beide parochies in het pelgrimsboekje gezet, we wensen dat er nog vele stempels volgen en dat de pastoor uiteindelijk aan mag komen bij de kathedraal van Santiago de Compostella. We wensen hem een goede reis en een behouden thuiskomst.



Trouwe God, zegen elke pelgrim,
zegen onze pastoor.
Wees zijn reisgezel, ga hem voor.
Wees staf en steun,
draag zijn en onze zorgen en wijs Uw spoor.
Breng hem veilig thuis, vol vrede en alle goeds.
Heilige Jacobus, apostel en patroon van alle pelgrims
ontvang uw pelgrim,
laat hem ook bij u welkom zijn. Amen.



Tijdens de afwezigheid van onze pastoor blijft de pastorie bewoond, onze pastoor is echter niet bereikbaar. We wensen hem alle rust op deze reis.

De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven."
- "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."
- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Een productie van ignatiaansbidden.org

www.ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

KERSTCONCERT DOOR ECCLESIAKOOR



Het lijkt misschien nog vroeg, maar zet het alvast in uw agenda: op 11 december verzorgt het Ecclesiakoor een kerstconcert. Het belooft een sfeervol concert te worden met bekende kerstliedjes, Christmas Carols en een kerstverhaal. Zo komt u al helemaal in de stemming voor de kerstdagen.

Het concert vindt plaats op zondagmiddag 11 december om 16:00 uur, in de Michaëlkerk. Vooraf staat de koffie en thee klaar, en na afloop is er een gezellig samenzijn. Toegang is gratis, voor de consumpties vragen we een kleine bijdrage.



VOEDSELBANK

Gezien de stijgende kosten van vrijwel alles wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Er wordt dan ook door meer mensen een beroep gedaan op de voedselbank (in onze gemeente al zo'n 450) en waarschijnlijk blijft het daar niet bij.

In de Michaëlkerk verzamelen we tijdens de vastentijd altijd producten voor de voedselbank. We willen u nu het hele jaar de mogelijkheid bieden om in de kerk houdbare etenswaren te doneren. Die zullen dan bij de voedselbank worden afgeleverd. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf die producten daar naartoe te brengen.

Het gaat om de volgende producten:

fruit in blik of glas, vlees in blik of glas, groente in blik of glas, blikjes vis (tonijn, kabeljauw e.d.), koffiepads voor Senseo, jam, mayonaise, olie, maaltijdsaus, pastasaus, vruchtensap in fles, koffiemelk in fles, drinkyoghurt, margarine, wasmiddel.

Een overzicht van de gewenste producten kunt u ook achter in de kerk vinden en meenemen.

Veel dank voor uw gaven.

Actie Kerkbalans 2022



September-oktober is altijd een belangrijk ijkmoment hoe we ervoor staan met de kerkbalans:

Dit jaar:

Toegezegd bedrag 2022	€ 39.558,00
Ontvangen bedrag t/m 2 oktober 2022	€ 41.705,81

Vergeleken vorig jaar:

Toegezegd bedrag 2021	€ 37.741,68
Ontvangen bedrag t/m 10 oktober 2021	€ 44.038,07

We lopen dus ongeveer € 2000 euro achter ten opzichte van vorig jaar.

Dan nog even de ontvangen kerkbijdragen van de afgelopen jaren:

Ontvangen bedrag 2021	€ 50.554,52
Ontvangen bedrag 2020	€ 54.785,29
Ontvangen bedrag 2019	€ 50.973,42

We liggen nu dus op schema om ongeveer op € 48.000 - €49.000 uit te komen voor dit jaar.

Toch even het vermelden waard dat er altijd meer geld binnen komt dan dat er in januari met de Actie Kerkbalans wordt toegezegd. De gemeenschap wordt dus niet vergeten ook al wordt de looper aan de deur gemist. Aan de andere kant moeten we nog een eindje gaan om het bedrag van 2021 te evenaren.

**Dus heeft U uw toezegging nog niet betaald, vergeet dit niet alsnog over te maken op rekening:
NL34INGB0001056417 o.v.v. Kerkbalans 2022.**

Uw toegezegde kerkbijdrage wordt niet automatisch door ons van Uw rekening afgeschreven. U moet dit zelf overmaken! Uw steun is onmisbaar, ook in deze barre tijden met al maar stijgende prijzen.

Tot slot natuurlijk hartelijk dank voor de al betaalde kerkbijdragen!

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

WIM KREMER IN KATHEDRAAL TOT DIAKEN GEWIJD

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 1 oktober in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Wim Kremer tot diaken gewijd. Onder de concelebranten was ook de Roermondse hulpbisschop Mgr. De Jong. Voor kardinaal Eijk was het een primeur: hij heeft al mensen uit vele beroepen gewijd tot priester of diaken "maar nog nooit een dierenarts," zo zei hij. In zijn welkomstwoord heette kardinaal Eijk de wijdeling, zijn echtgenote en drie zoons en overige familieleden van harte welkom. "Maar ook medewerkers – docenten, hoogleraren – van de faculteit diergeneeskunde hier van de Universiteit Utrecht. En ook studenten die deze wijding wilden meemaken, van harte welkom. Ik hoop dat het u allen ook mag inspireren, dat u zich mag laten aanspreken door de persoon van Christus zoals dat ook bij Wim het geval is geweest, die van Christus de roeping tot het diaconaat in zijn hart heeft waargenomen."

Tijdens de uitverkiezing van de kandidaat in de plechtigheid zei rector Kuipers van de Utrechtse priester- en diakenopleiding het Ariënsinstituut over de wijdeling dat deze "uit een optimistisch katholiek gezin" uit Venray afkomstig is. "Hij is in zijn jonge jaren misdienaar en acoliet geweest. Die verbondenheid met de



Kerk heeft hij altijd vastgehouden en vanaf zijn studententijd voelt hij zich geroepen tot een actieve bijdrage aan de Kerk. De ervaringen met jonge mensen en zijn betrokkenheid bij verschillende katholieke organisaties zorgden ervoor dat het verlangen naar het permanent diaconaat meer en meer ging groeien. De start van de nieuwe diakenopleiding in 2018 gaf hem gelegenheid aan dat verlangen invulling te geven."

Tijdens zijn vorming op het Ariënsinstituut heeft Kremer altijd blijk gegeven van een grote honger naar kennis en spiritualiteit, zo benadrukte rector Kuipers. "Het was voor hem weer een weldaad te kunnen studeren, mooie gesprekken te voeren en veel te kunnen leren en lezen. De periode van studie en vorming is voor hem een prachtige mogelijkheid geweest om meer en meer gevormd te worden in het geloof en de traditie van de Kerk om zo ook

vanuit de Kerk het zo noodzakelijke geluid te laten klinken in de grote uitdagingen van het menszijn in deze complexe en onzekere tijden." Het afgelopen parochieseizoen deed Kremer zijn pastorale stage in de St. Eusebius parochie te Arnhem en omgeving onder begeleiding van diaken Ronald Heinen, die assisteerde in deze wijdingsplechtigheid.

Kardinaal Eijk stond in zijn preek stil bij de gekozen Evangelielezing (Lc. 19,1-10). Daarin zegt Jezus dat hij te gast moet zijn bij de tollenaar Zacheüs. "Dit 'moeten' is hier een uitdrukking van Gods wil. Hij wil bij Zacheüs binnenkomen, niet alleen in zijn huis maar vooral in zijn hart. Jezus wil bovendien dat Zacheüs Hem als apostel en evangelist gaat volgen. Wij kennen hem als zodanig onder de naam Matteüs," aldus kardinaal Eijk.

"De wijdeling heeft voor dit Evangelie bij zijn diakenwijding gekozen. Dat moet natuurlijk een reden hebben. Op een of andere manier voel jij, Wim, je persoonlijk tot het roepingsverhaal van Zacheüs aangetrokken. Je herkent er iets in van je eigen roepingsgeschiedenis." Evenals Zacheüs werd ook Kremer zich onverwacht van zijn roeping bewust, "al zal het verlangen ernaar mogelijk wel ergens in je innerlijk hebben gesluimerd. Want je zet je al vele jaren in voor je geloofsgemeenschap te De Bilt als vrijwilliger en als leider van gebedsvieringen. Onverwacht werd je je ervan bewust dat Christus bij jou in huis en in jouw hart een bijzondere plek wilde hebben en je als diaken wilde." Er is voor diakens buitengewoon veel werk te verzetten, benadrukte kardinaal Eijk. "We hopen en bidden dat je als diaken iets van het diepe verlangen om Christus te volgen, dat jouw eigen innerlijk heeft geraakt, aan veel mensen zult kunnen doorgeven."



Na afloop van de plechtigheid was er een receptie in de nabijgelegen Nicolaïkerk. Daar was een lunch en hadden de gasten gelegenheid de kersverse diaken te feliciteren met zijn wijding.

Wim Kremer verleende zijn eerste assistentie op 2 oktober tijdens een Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk te Hoogland. Die dag hield de parochie OLV van Amersfoort een jaarlijkse parochie dag, daar was gelegenheid kennis te maken met diaken Kremer en werd afscheid genomen van pastoraal werker Edith Vos.

[Klik hier](#) voor de preek van kardinaal Eijk

[Klik hier](#) om de viering terug te kijken



HEILIGEN

Marguerite-Marie (ook **Margareta-Maria**) **Alacoque**, Paray-le-Monial, Frankrijk; kloosterlinge & mystica; † **1690**.

Feest 16 oktober.

Zij werd in 1647 geboren te Hautecour (tegenover Verosvres, zo'n 20 km ten oosten van Charolles aan de N79) in Bourgondië, en trad in 1671 toe tot de kloosterorde van de [Visitandinnen](#) te Paray-le-Monial.

Vanaf 1675 ontving ze verschijningen van Jezus zelf die haar de opdracht gaf de devotie tot het Heilig Hart te verspreiden. Dit zorgde voor veel opschudding, onenigheid en ruzies in het klooster.

In datzelfde jaar, 1675, werd de jezuïetenpater Claude La Colombière († 1682; feest 15 februari) naar het jezuïetencollege te Paray-le-Monial gestuurd; het behoorde onder meer tot zijn opdracht conferenties en geestelijke leiding te geven aan de zusters [Visitandinnen](#) ter plaatse. Daar komt hij dus ook in aanraking met zuster Margu rite-Marie Alacoque. Hij vernam dat zij regelmatig de stem van de Heer Jezus zou horen, welke haar te kennen gaf dat Hij zich in zijn Heilig Hart miskend voelde. Zij en haar geestelijk leidsman zouden de aangewezen personen zijn om dat aan de katholieken kenbaar te maken.

Met tact en zorgvuldigheid, maar ook vastberaden doorzettingsvermogen liet pater Claude zich in deze fijngevoelige materie leiden door Ignatius' regels van de onderscheiding der geesten; door diens advies om allereerst overal het goede in te herkennen en tenslotte door het verlangen, al evenzeer ontleend aan de Geestelijke Oefeningen, om God onze Heer met zijn liefde in alle dingen te zoeken en te vinden. Hij kwam tot de bevinding dat haar ingevingen authentiek waren en van de goede geest afkomstig. Van dat moment af was hij met haar een apostel tot Eerherstel van Jezus' Heilig Hart. Zij wisten zich opgenomen in het Hart van hun Heer, zo goed als de liefde van diens Hart brandde in het hunne. De Heer had zelfs adviezen gegeven hoe zijn Hart moest worden afgebeeld: omringd met een doornenkroon en getooid met een kruis, zinnebeelden voor de pijn die Hij leed onder de voortdurende zonden van zijn volgelingen.

Aanvankelijk stuitte deze devotie op weerstand van binnen de kerk; vervolgens kreeg ze tegenstand te verduren van de [jansenisten](#), maar uiteindelijk kwam ze tot grote bloei in de geloofsgemeenschap. Marguerite-Marie werd in 1920 officieel heilig verklaard.



ca 1920. Gipssculptuur
Frankrijk, Plailly, St-Martin.

BEZINNING

Eerlijk zijn lijkt misschien een soort morele verplichting, maar het is jezelf de vrijheid geven om jezelf te zijn.

Claudia de Brei



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
November 2022



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 13 november**, 33^e zondag door het jaar, **09:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor M. Meneses, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 15 november**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 20 november**, 34^e zondag door het jaar, **Christus, Koning van het Heelal**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
- **Dinsdag 22 november**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 27 november**, **1^e zondag van de Advent**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom
- **Dinsdag 29 november**, **10:00** gebedsviering

- **Zondag 4 december**, **2^e zondag van de Advent**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en W. Eurlings, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 6 december**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 11 december**, **3^e zondag van de Advent**, **9:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Memento
- **Kerstconcert Ecclesiakoor: 16:00**
- **Dinsdag 13 december**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 18 december**, **4^e zondag van de Advent**, **10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Voyelles

- Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een Eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Wie is wie in Michaël-Laurens land?

Het komt regelmatig voor dat één van u met een vraag of opmerking zit en niet goed weet wie je nu aan moet spreken en zo ja, wie dat dan is.

Om u hierbij te helpen, geef ik hier wat informatie over de belangrijkste werkgroepen, namelijk de pastoraatgroep, de locatieraad en de koster.

De pastoraatgroep (PG) is medeverantwoordelijk voor, zoals de naam al zegt, het pastoraat binnen onze gemeenschap. Het pastoraat valt natuurlijk in eerste instantie onder ons pastorale team, maar de lokale invulling wordt gedaan door de PG. U kunt dit vergelijken met de 'software' op een computer. U gaat naar de PG met vragen bijvoorbeeld op het gebied van liturgie, van vieringen, maar ook met vragen op persoonlijk pastoraal gebied.

De Locatieraad (LR) is verantwoordelijk voor o.a. de financiën, het gebouw, onderhoud, zeg maar de 'hardware'. Naar één van hen gaat u toe met vragen over giften aan de kerk, hoe u kunt helpen bij het onderhoud, etc.

De koster zijn verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in de kerk rondom vieringen: zij zorgen dat we erin kunnen, dat er verlichting is, zorgen voor het geluid, dat alles voor de Eucharistie en voor de Communievieringen klaar staat, kortom zij maken de wekelijkse viering praktisch mogelijk. U benadert hen indien u problemen heeft met het geluid tijdens de viering, met het licht, of andere praktische zaken rond de vieringen of andere momenten in de kerk.

Zodra u weet bij welke werkgroep u moet zijn, wilt u natuurlijk weten wie er in die werkgroep zitten. Daarom heb ik van alle drie de werkgroepen een overzichtje gemaakt, mét foto's, van (bijna) alle leden van die werkgroep. Deze overzichten hangen in de ontmoetingsruimte, op het prikbord met de titel 'Organisatie'. Zo kunt u eenvoudig zien wie u moet hebben en kunt u desgewenst één van de leden van bovengenoemde werkgroepen na de viering aan spreken of op een andere manier benaderen.

Irene Elsevier

EVENSONG

De Adventsperiode wordt in Maartensdijk weer geopend met een **Evensong** op **zaterdag 26 november om 17:00 uur** in de St. Maartenskerk, Nachtegaallaan 40 in Maartensdijk.

De Evensong is voor iedereen toegankelijk, als een open deur naar alle kerken.

Kom deze zaterdag naar Maartensdijk, word stil met de stille intocht, luister naar het Rorate Caeli, kijk naar het kaarslicht, geniet van het speciale koor onder leiding van Peter Steijlen, voel dat Christus bijna geboren wordt als iedereen zingt 'Christ be our Light'. Jubel mee in de samenzang en sla de geborgenheid van het licht op in je hart. De kerk is open vanaf 16:30 uur. Na afloop is er koffie of thee voor iedere bezoeker.

Zie ook M&M nr. 6, 2022, pag. 20.

**Kerstconcert
Ecclesiakoor**



Om alvast in de kerststemming te komen bent u van harte welkom op zondag 11 december om 16.00 uur bij het kerstconcert van het Ecclesiakoor o.l.v. Peter Steijlen in de Michaelkerk!

Het belooft een sfeervol en gevarieerd concert te worden met kerstliederen uit verschillende landen. Ook worden er bekende liederen gezongen waarbij u uitgenodigd wordt mee te zingen en een mooi kerstverhaal maakt het geheel compleet. Kortom, een samenzijn voor jong en oud, waarbij iedereen van harte welkom is.

De Michaelkerk, Kerklaan 31 De Bilt, is open vanaf 15.30 uur en staat er koffie en thee voor u klaar.

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd.

De toegang is gratis. Voor de gemaakte kosten, zoals het verwarmen van de kerk, is er een deurcollecte.

Het Ecclesiakoor hoopt u te zien op 11 december!

Voedselbank

Gezien de stijgende kosten van vrijwel alles wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Er wordt dan ook door meer mensen een beroep gedaan op de voedselbank (in onze gemeente al zo'n 450) en waarschijnlijk blijft het daar niet bij.

In de Michaëlkerk verzamelen we tijdens de vastentijd altijd producten voor de voedselbank.

We willen u nu het hele jaar de mogelijkheid bieden om in de kerk houdbare etenswaren te doneren. Die zullen dan bij de voedselbank worden afgeleverd. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf die producten daar naartoe te brengen.

Het gaat om de volgende producten:

**fruit in blik of glas,
groente in blik of glas,
koffiepads voor Senseo,
mayonaise,
maaltijdsaus,
pastasaus,
koffiemelk in fles,
margarine,**

**vlees in blik of glas,
blikjes vis (tonijn, kabeljauw e.d.),
jam,
olie,
Chicken tonight,
vruchtensap in fles,
drinkyoghurt,
wasmiddel.**

Een overzicht van de gewenste producten kun u ook achter in de kerk vinden en meenemen.

Veel dank voor uw gaven.



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

STA OP! SLOT TOUR WJD-KRUIS OPMAAT VOOR LISSABON 2023

In de Utrechtse St. Rafaëlkerk werd zondag 6 november de tour afgesloten die het WJD-kruis sinds 14 oktober door de Nederlandse bisdommen maakte. Er werd uitgebreid teruggeblikt op de tour met onder meer een aantal getuigenissen en een video, maar onder het motto 'Sta op!' ook vooruitgekeken naar de

Wereldjongerendagen, begin augustus 2023 in het Portugese Lissabon.

Bij de [start van de tour](#) in de Utrechtse St. Catharinakathedraal had kardinaal Eijk het kruis gezegend; daarna [reisde het WJD-kruis](#) achtereenvolgens door de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, Rotterdam en Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond, om voor de slotetappe terug te keren naar het Aartsbisdom Utrecht. Op 3 november stond het in de kathedraal voor de Bisdomdag om vervolgens door te reizen naar Wageningen en Doetinchem. Zaterdag 5 november was het kruis in Enschede, Almelo en Hengelo. Op 6 november ging het kruis 's ochtends naar Baarn, van waaruit het 's middags naar Utrecht werd gebracht voor de feestelijke slotviering. Carolien Hoogenboom, projectleider van de WJD-kruis tour, kijkt tevreden terug op de afgelopen weken. Ze noemt het "bijzonder dat we op zoveel plekken zijn geweest. Het is mooi dat het WJD-kruis niet alleen in kerken heeft gestaan, maar dat we er ook mee door steden zijn gelopen. Het is op Texel geweest maar ook bij de Neeltje Jans en in Middelburg: we hebben alle uithoeken van het land gezien." Wat er voor haar ook uitspringt is het zien van de diversiteit binnen de katholieke traditie tijdens deze tour. Zo waren er in Amsterdam drie programma's achter elkaar in dezelfde kerk: eerst in de sfeer van Taizé en met Lectio Divina, vervolgens Praise & Worship met de Portugese gemeenschap en tot slot nachtelijke aanbidding met deelnemers uit katholieke studentenhuizen. Carolien: "Die diversiteit, die volheid van wat de R.-K. Kerk is, zie je ook terug op de Wereldjongerendagen."

Ingrid van Zeeland coördineerde als jongerenwerker van het bisdom 's-Hertogenbosch de 'tussenstops' in dat bisdom. Zij vond het "heel gaaf om met zo'n symbool op pad te gaan. Elke locatie waar we waren heeft zijn eigen charme. Soms waren er vooral oudere parochianen, op andere plekken waren veel kinderen, zoals in Helmond bij de KISI Kids – waar de komst van het WJD-kruis ook nog eens samenviel met de herfstvakantie. De



Wereldjongerendagen kwamen echt dichtbij huis met het WJD-kruis: samenkomen rond zo'n symbool van hoop en geloof is heel mooi."

Rosemarie Nooij maakte deel uit van tourteam 1, waardoor ze bij de start van de tour in de Utrechtse kathedraal was en daarna meereisde naar onder meer het roepingenweekend van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Thuine (net over de Duitse grens), de Afsluitdijk en "heel Noord-Holland" (bisdom Haarlem-Amsterdam). De WJD-kruis tour vormde voor haar "een heel gave ervaring, ik ben op onwijs veel verschillende plekken geweest en heb veel jongeren ontmoet uit alle streken van het land. Zo samen met elkaar op weg te zijn naar de WJD in Lissabon – voor het eerst in zo'n 20 jaar met (een replica van) het WJD-kruis in Nederland: hoe vaak maak je dat nou mee?" Op een vest had zij de tekst 'WJD kruis tourteam' geschreven en vervolgens op alle plaatsen waar ze kwam, mensen gevraagd hun naam erop te zetten – met een bijzonder souvenir als resultaat.



Door wegafsluitingen had het kruis wat vertraging, maar iets later dan gepland kon Carolien Hoogenboom de bijeenkomst in de parochiezaal dan toch beginnen met gebed. Terwijl de band SuitUp speelde, werd het WJD-kruis binnengedragen. Vervolgens werd een video vertoond met een aantal hoogtepunten van de tour: in totaal is het kruis op zo'n 50 plekken geweest.

Aansluitend kon iedereen die dat wilde, zijn of haar herinneringen aan de WJD-kruis tour delen. Zo vertelde Harm Ruiter van KISI Kids en medeorganisator van deze tour onder meer dat ze in Helmond met zo'n 70-80 mensen door de stad liepen voor de processie, met fakkels en al. En dat



precies op een dag dat Helmond Sport speelde... Er was veel politie op de been maar ze mochten gewoon doorlopen: "Kennelijk zagen ze ons aan voor supporters," aldus Ruiter. Iemand van tourteam 2 vertelde over de gedenkwaardige stop in Breda waar mensen als het ware "van straat werden geplukt en met een kaarsje in de hand de kerk in gestuurd werden, waardoor daar tijdens de stille aanbidding heel veel kaarsjes stonden."

Er waren ook inhoudelijke getuigenissen. Een lid van tourteam 3 noemde het "een heel bijzondere ervaring overal te komen, de gastvrijheid die je ervaart: je krijgt te eten, mag blijven slapen. Maar het was ook echt een geloofservaring, zo wordt het bijvoorbeeld 'afkicken' van de vele vieringen die we

hebben gehad. Iemand anders noemde de teamspirit: "Je kent elkaar eerst niet, maar maakt er samen wat van. Als je dan ziet hoe je vervolgens uit elkaar gaat: daar ben ik heel dankbaar voor."

Hierna was het weer tijd voor muziek van SuitUp, uitmondend in een moment van dankzegging: terwijl de band zachtjes doorspeelde, kon iedereen die dat wilde iets noemen waar hij of zij dankbaar voor was.

Jochem Oor, de landelijk projectleider van de Nederlandse WJD-reizen, kreeg vervolgens het woord. Hij liet een kaartje uitdelen met voorop de tekst 'Sta op! en ga mee naar de Wereldjongerendagen, 1-6 augustus 2023 Lissabon' en achterop verwijzingen naar onder meer de



landelijke website www.wjd.nl en de website www.huisvoordepelgrim.nl, waar 20 november de aanmelding voor de WJD-reizen zal openen. Hij riep iedereen op om "met de kracht en de moed die we hebben ontvangen tijdens de tour van het WJD-kruis verder te gaan op de pelgrimstocht richting de WJD." Aansluitend werd het themalied van de WJD 2023 in het Nederlands gezongen, waarbij SuitUp iedereen vroeg om mee te zingen.

Op deze slotdag van de WJD-kruis tour startte een nieuwe themaweek: de [Nationale Roepingenweek](#). Daarom gaf priesterstudent Melle Punter (bisdom Haarlem-Amsterdam) een getuigenis over zijn roeping, die sterk verweven is met de Wereldjongerendagen: tijdens de WJD in Madrid kreeg hij voor het eerst het verlangen zichzelf helemaal te geven aan de Kerk, als priester. Het duurde nog een aantal jaren, maar uiteindelijk gaf Melle gehoor aan de roepstem van God. Hij zei te hopen dat zijn verhaal "iets mag laten zien van de goedheid van God en waarom ik hier sta. Ik hoop ook dat mijn verhaal jullie mag inspireren. Wees niet bang: als God een roeping voor je heeft, maakt Hij dat echt wel duidelijk." De aanwezigen kregen vervolgens het [gebedsprentje](#) uitgereikt dat voor de Nationale Roepingenweek is gemaakt.

Tot slot riep Carolien Hoogenboom de tourteams naar voren om hen te bedanken en sloot SuitUp de middag muzikaal af. Na het eten vierden de jongeren de H. Mis in de St. Rafaëlkerk, waarbij jongerenvicaris Pauw hoofdcelebrant was. Ook kregen ze een polsbandje uitgereikt met de tekst 'wjd.nl/sta-op – KOM IN BEWEGING'. Hieraan werd de oproep gekoppeld om het [formulier op deze website](#) in te vullen en zo te laten zien hoe je in beweging wilt komen.

In zijn preek gebruikte vicaris Pauw het busje waarin het WJD-kruis deze weken was vervoerd als een metafoor. Op weg naar Wageningen was de groep in de langste file van dit jaar terechtgekomen en dat nodigde uit tot mijmeren: "Door wat voor wereld dragen wij dit kruis?" Een land van omgekeerde vlaggen (onvrede), oorlog in Oekraïne en vluchtelingenproblematiek, jongeren die het moeilijk hebben, "zelfs voetbal (Qatar) brengt ons niet samen: en wij rijden rond met een kruis in een busje: gehavend, geen flitsende opdruk, de turbo werkt niet... Is dat busje niet een mooi beeld voor onze kerkelijke organisatie?" Hij stelde dat onze zending geen kwestie is van turbo maar van lange adem. "En niet van ons, maar van God. Hij heeft geduld, van Hem is tijd en eeuwigheid."



HEILIGEN

THERESIA VAN LISIEUX: DE 'KLEINE WEG' IN HET GEZIN

De R.-K. Kerk vierde op 1 oktober de gedachtenis van de heilige Theresia van het Kind Jezus, ook wel bekend als de heilige Theresia van Lisieux. Medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens wijdt daarom haar maandelijkse artikel aan deze jonge, bijzondere heilige van wie we volgens haar veel kunnen leren, ook in het gezin.



Theresia van Lisieux wordt geboren in 1873 in Frankrijk als jongste van vijf dochters. Haar ouders zijn de heilige Louis en Zélie Martin. Op 15-jarige leeftijd treedt ze in de Karmel in, waar ze op 24-jarige leeftijd overlijdt aan tuberculose. Haar leven was eenvoudig en verborgen in het klooster. En toch werd ze heilig verklaard en tot Kerklerares uitgeroepen. Dit heeft veel te maken met haar geschriften waarin de diepte van haar verbondenheid met God tot uitdrukking komt. Ze openbaarde een eenvoudige, kinderlijke relatie met God. Dit wordt ook wel haar 'kleine weg' genoemd. Ze liet zich hierbij inspireren door verschillende teksten uit de Bijbel, waaronder deze: "Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: 'Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen' (Matteüs 18, 2-4)."

In de 'kleine weg' gaat het eigenlijk om twee dingen: klein zijn en kleine dingen doen met veel liefde.

Heilige Theresia wilde van kinds af aan al niets liever dan heilig worden. Ze dacht in het begin dat ze dit zelf moest doen, maar ze wordt op allerlei manieren geconfronteerd met haar eigen onvermogen. In de Bijbel leest ze een vers uit Spreuken (vrij vertaald): "Als iemand heel klein is, dan kome hij tot Mij." Ze begint langzaam in te zien dat ze zelf niet heilig kan worden, maar dat alleen God een mens tot heiligheid kan brengen. Ze zegt hierover het volgende: "Ondanks mijn kleinheid mag ik toch verlangen naar heiligheid. Ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden. Ik heb een manier gevonden om naar de hemel te gaan langs een kleine rechte weg, die heel kort is, een heel nieuw weggetje... Ik ben te klein om de ruwe trap van volmaaktheid te beklimmen... De lift, die mij tot de hemel zal tillen, zijn uw armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden; integendeel, ik moet klein blijven. Ik moet steeds kleiner worden." En dit is dus precies de 'kleine

weg' die deze grote heilige voorstelt.

We worden geroepen om onszelf klein te maken, om niet te focussen op grote acties of handelingen, maar om God juist in de kleinste dingen te brengen. Zo schrijft de heilige Theresia ook over hoeveel zorg ze legt in het vouwen van servetten. Een kleine, nietszeggende taak, die ze echter met zoveel liefde en aandacht uitvoert alsof Jezus zelf komt dineren. En dit is precies wat wij in ons dagelijks leven ook kunnen doen. De 'kleine weg' zorgt ervoor dat we de focus niet op onszelf leggen, maar op anderen en op God. Als wij ons klein maken en ons nederig opstellen, kan God juist beter en meer door ons heen werken.

Zoals de heilige Theresia met grote liefde servetten vouwde, kunnen wij de was met grote liefde vouwen, het eten met liefde bereiden, het gras met liefde maaien, met liefde de boodschappen doen, luiers verschoneren, boterhammen smeren, de auto wassen et cetera. Elke kleine daad of handeling kunnen we groot maken door de liefde. En dit kunnen we ook proberen aan onze kinderen te leren. Zij kunnen juist een groot voorbeeld voor ons zijn. Ze weten vaak dat ze geen grote dingen kunnen doen, maar zijn al blij als ze met iets kleins kunnen helpen. Zo worden mijn jongens blij van het snijden van een aardappel of het inruimen van een bord in de vaatwasser.

Laten we naar onze kinderen kijken en worden zoals zij, met een kinderlijk vertrouwen in God onze Vader; de 'kleine weg' volgen van de liefde.

BEZINNING

Liefde begint met de wil om degenen van wie we houden volledig zichzelf te laten zijn, het besluit om ze niet zo te draaien dat ze in ons beeld passen. Wanneer we ze niet liefhebben om wat ze zijn, maar alleen vanwege hun mogelijke gelijkenis met onszelf, dan houden we niet van ze: we houden dan alleen van de weerspiegeling van onszelf die we in hen vinden. Kan dat liefde zijn?

Thomas Merton, *No Man is an Island*, blz. 149



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
December 2022



K- *Komst van het kind*
E- *Eenvoudig bemind*
R- *Rein van hart*
S- *Sterk in liefde*
T- *Trouw in smart*
M- *Mens geworden*
I- *Ik ben die ik ben*
S- *Steunpilaar aller tijden!!!*

Tineke Ebing

Beste medegelovigen, wij wensen u fijne dagen met liefdevolle mensen die u omringen.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 18 december, 4^e zondag van de Advent, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. Vroom, m.m.v. Voyelles Vocales
- **Dinsdag 20 december, 10:00** gebedsviering
- **Zaterdag 24 december, 17:00**, Gezinskerstviering, voorgangers: werkgroep Kinderwoorddienst
- **Zaterdag 24 december, Kerstavond, 19:30**, Eucharistieviering, celebrant: pastor F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Zondag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangster: W. Sarot
- **Dinsdag 27 december, 10:00** gebedsviering

- **Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel
- **Dinsdag 3 januari, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 8 januari, Openbaring des Heren, 09:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- **Dinsdag 12 januari, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 15 januari, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor

- Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

22 januari 2023 Oecumenische viering in de Oosterlichtkerk

Gelukkig kunnen we onze jarenlange traditie weer oppakken om in de Week-van-gebed-voor-de-eenheid een zondag samen te vieren met onze protestante zusterkerk. Twee jaar lang kon dit niet doorgedaan door corona. Ofschoon corona nog niet voorbij is lijkt het toch verantwoord om weer samen te gaan bidden voor de eenheid der christenen. Het thema van dit jaar is:

“Doe goed, zoek recht”, naar aanleiding van Jesaja 1:17.

Op zondag 22 januari, de slotzondag van die week van gebed, om 10:00 uur zullen we samenkomen in de Oosterlichtkerk, 1^e Brandenburgerweg 34. De Michaëlkerk zal op deze zondag gesloten blijven. Dominee Wouter van Laar en Willy Eurlings zullen de voorgangers zijn en we gaan proberen weer een koor samen te stellen vanuit beide kerken.

Wij nodigen u van harte uit voor deze viering, om samen te bidden voor de eenheid van christenen en – ook niet onbelangrijk – elkaar weer te ontmoeten na afloop van de viering.

Pastoraatgroep Michaël/Laurens Gemeenschap

Wie is wie in Michaël-Laurens land? Deel 2

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wie u van de locatieraad, de pastoraatgroep of de kosters kunt aanspreken als u met een bepaalde vraag of opmerking zit.

Ditmaal besteden we aandacht aan een belangrijke werkgroep, die veel werk achter de schermen verricht, namelijk de werkgroep wijkcontacten.

De werkgroep wijkcontacten onderhoudt, in de ruimste zin van het woord, het contact met de parochianen.

Onze locatie is verdeeld in wijken en het streven is dat er voor iedere wijk een wijkcontactpersoon is die nieuwe parochianen verwelkomt (als men daar prijs op stelt) en hen wegwijs maakt in de parochie.

Daarnaast besteedt de contactpersoon aandacht aan de medeparochianen bij feestelijke gebeurtenissen als geboorte, Doop, eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, jubilea, maar ook bij ziekte, ziekenhuisopname, thuiskomst uit het ziekenhuis, overlijden van een partner of andere dierbare, of andere gebeurtenissen van lief en leed.

De wijkcontactpersonen besteden ook aandacht aan mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen (autodienst) of zij brengen de Communie thuis. In geval van een slechte financiële situatie wordt de parochiaan, indien gewenst, doorverwezen naar de PCI van onze parochie.

Beleeft u dus zelf één van bovengenoemde gebeurtenissen, of weet u dit van een medeparochiaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de wijkcontactpersonen. Alles gebeurt uiteraard met inachtneming van de privacy van de betrokken personen.

Op het prikbord in de ontmoetingsruimte hangt een foto van de wijkcontacten met hun namen erbij.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

VIER.NU: WEBSITE R.-K. KERK OVER CHRISTELIJKE HOOGFEESTEN

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.



De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet. Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

MINI-WERELDJONGERENDAGEN' OP AMELAND: WJD@HOME

Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon (1-6 augustus 2023) organiseert Jong Katholiek van 27-29 januari 2023 WJD@Home. Een 'mini-Wereldjongerendagen' op Ameland, voor jongeren van 15-30 jaar. WJD@Home, inmiddels een beproefd concept en een event met een gevestigde naam binnen het landelijke katholieke jongerenwerk, biedt aan jongeren een mooie setting om elkaar te ontmoeten, om samen het katholieke geloof te vieren.



De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was 29 april t/m 1 mei 2022. Ruim honderd jongeren kwamen daar toen samen. Er werd onder meer gebeden voor alle jongeren die naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon willen gaan, "om gesterkt te worden door hun ontmoeting met jongeren van over de hele wereld en de ontmoeting met paus Franciscus." Van de bisschoppen waren mgr. Van den Hende van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Mutsaerts van bisdom 's Hertogenbosch aanwezig.

Omdat de deelnemende jongeren tijdens WJD@Home nieuwe vrienden maken en oude bekenden weerzien, is het de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en er staan inhoudelijke en creatieve workshops op het programma.

Reis naar en van WJD@Home

Op 27 januari vertrekt de boot om 18.00 en 20.00 uur vanuit Holwerd naar Ameland.

Op 29 januari arriveert rond 18.15 uur de boot vanuit Ameland op het vasteland, in Holwerd.

Er zal vanuit diverse plaatsen in het land busvervoer worden georganiseerd naar de vertrekplaats van de boot naar Ameland, zodat iedereen op 27 januari op tijd bij de boot is. Voor het Aartsbisdom Utrecht is de opstapplaats P+R Science Park Utrecht, Parkeerterrein P10, Upsalalaan 3, 3584 CT Utrecht. Hier kun je zowel met de auto, als de tram of de bus komen. Bus 28 of tram 22 naar eindhalte P+R Science Park. We hopen rond 17.00 uur te VERTREKKEN vanuit Utrecht, maar we zijn afhankelijk van de files. Wees op tijd aanwezig, want de boot naar Ameland wacht niet!

Aanmelding en kosten

Aanmelding is mogelijk tot 16 januari 2023 en loopt via www.wjd.nl/wjdhome.

Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar.

Kosten: € 85,- per persoon.

Kijk voor meer informatie over de WJD in Lissabon ook op www.wjd.nl

Informatie en contact

Voor vragen over deelname aan WJD@Home neem contact op met Sarah Mijhad, diocesaan jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht, e-

mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

HEILIGEN

Driekoningen, 6 januari

De heilige drie koningen zijn grotendeels het product van de fantasie van mensen, die het bijbelverhaal over de geboorte van Jezus nogal aan de magere kant vonden. Het waren in ieder geval geen echte koningen: "wijzen" is een beter benaming. Zij zijn in de loop van de tijd belangrijke heiligen geworden, met een vaste plaats op de kerkelijke kalender.



In het Nieuwe testament – alleen in het evangelie van Mattheüs – werden de drie koningen aangeduid met *magoi*, Grieks voor een speciaal soort geleerden. In het oude Perzië betrof het priesters die zich met sterrenkunde bezighielden. Nadat een ster aan het firmament was verschenen, begaven ze zich mogelijk vanuit Perzië of Arabië op weg om in Bethlehem een koningskind te bezoeken. Nog steeds volgens het Mattheüs-evangelie schonken ze de boreling goud, wierook en mirre, symbolen voor respectievelijk de opperste waardigheid, het naar God opstijgende gebed en een verwijzing naar de menselijke natuur van God.

De legende, die naast het Mattheüs-evangelie ontstond, leverde voor het eerst in de twaalfde eeuw zelfs drie namen op: Caspar, Melchior en Baltasar. Caspar zou twintig jaar zijn geweest, Melchior veertig jaar en Baltasar zestig jaar. De drie wijzen uit het Oosten brachten het tot koningen om een oudtestamentische profetie uit te laten komen. Daarin was sprake van koningen die de Verlosser geschenken kwamen brengen. Ze vertegenwoordigden de toenmalig bekende wereld: Melchior Europa, Baltasar Azië en Caspar Afrika.

Over hun verder leven raakten meer legenden in omloop. Zo zou het drietal later zijn gedoopt door de heilige Thomas. In Indië zouden ze daarna als bisschoppen werkzaam zijn geweest. Ofschoon ze alleen in de fantasie hebben bestaan, werden hun relieken in 1164 van Milaan naar Keulen overgebracht. Vanuit die plaats is de verering ook in de Lage Landen terechtgekomen.

De scène van "de aanbidding door de drie wijzen" is ontelbare keren voorgesteld in de kunst. Het zijn er zoveel dat er verzamelingen van zijn aangelegd met duizenden afbeeldingen. Gewoonlijk treden de drie wijzen uit het Oosten op als koningen in vorstelijke kledij. Baltasar is een grijsaard, Melchior een man in de kracht van zijn leven, en Caspar een jongeman. Samen zijn ze het symbool van de leeftijdfasen van de mens.

De heilige drie koningen zijn de patronen tegen hoofdpijn, vallende ziekte en - vanuit de legende meer verklaarbaar - tegen gevaren op reis.

Rond het drietal zijn allerlei gebruiken ontstaan, waarvan met name in Tilburg en omgeving, en in mindere mate in plaatsen als 's-Hertogenbosch en Eindhoven, het jaarlijks driekoningenzingen is overgebleven.

Vroeger uit eigen beweging, maar tegenwoordig op initiatief van o.a. de VVV van Tilburg en plaatselijke organisaties in de wijken en dorpen, trekken honderden kinderen verkleed als koninkjes langs de deuren. Ze zingen liedjes, dragen versjes voor en houden de hand op voor snoep of een financiële beloning; de traditie is zeer sterk gebleken. Zelfs komt het voor dat allochtone kinderen driekoningenliedjes in het dialect zingen. Sommige liedjes die nu nog gezongen worden zijn een paar honderd jaar oud. Kinderen bedenken zelf actuele teksten op bestaande melodieën. Het bekendste, van oorsprong uit 's-Hertogenbosch afkomstig lied is:

Driekoningen, Driekoningen
Geef me een nieuwe hoed
M'n oude is versleten
M'n moeder mag het niet weten
M'n vader heeft het geld
Al op de toonbank neergeteld

De gebruiken rond Driekoningen hebben een zeer oude oorsprong. Bij de Germanen gold de nacht van 6 januari als gevaarlijk omdat dan de geesten rondwaarden. De lampions waarmee de kinderen in Midden-Brabant nog langs de deuren trekken, zijn een overblijfsel van een methode om de geesten met behulp van fakkels op de vlucht te jagen. Het snoepgoed dat de kinderen uitgedeeld krijgen, vindt zijn oorsprong in voorchristelijke offermalen.

De drie koningen in Keulen werden het meest vereerd. Omdat ze de schutpatronen waren voor mensen die een verre reis ondernamen, gingen reizigers voor hun vertrek bij de dom van Keulen een zogenaamd driekoningenbriefje halen. De strookjes papier werden in de kleding genaaid en boden onderweg bescherming tegen hondsdoelheid. Wie zo'n briefje niet had, kon zich daar toch tegen beschermen. Kwam men een razende hond tegen, dan moest een cirkel in het zand worden getrokken. De reiziger ging daarin staan en sprak de bezweringsformule: "Kwaje hond sta stille, het is der Koningen wille."

De feestdag van Driekoningen is de dertiende dag na Kerstmis en werd daarom ook wel Dertiendag genoemd. Deze benaming is terug te vinden in de weerspreuk: "Als het op Dertiendag vriest, het vriest dan dertien weken lang." Dat zou dan tot in april zijn. Een stuk hoopvoller is: "Met Driekoningen lengt de dag zoveel een geitje springen mag."

Melchior komt uit het Hebreeuws en betekent "de Koning (God) is licht". De naam kan ook een Perzische oorsprong hebben. Afgeleide voornamen zijn Melchior, Melcher en Melker. Achternamen: Melcher, Melchers, Melcherts, Melchior, Melger, Melgerd, Melgers, Melgert, Melker en Melkert. Caspar wordt verklaard uit het Perzische "kandschwar" dat "schatbewaarder" betekent. Voornamen: Casper, Cas en Jasper. Achternamen: Cas, Jaspars, Jaspers, Kas, Caspari en Caspers. De betekenis van Baltasar is "God bescherm mijn leven".

(Uit: 366 Heiligendagen blz 49, 50, 51)

BEZINNING

Wie oprecht *religieus* wil leven wordt in onze cultuur voortdurend uitgedaagd om positie te bepalen. Meestal onrechtstreeks: je hoort, ziet en leest dingen die je geloof subtiel op de proef stellen. Soms ook rechtstreeks. Iemand overwint zijn schroom en vraagt je verbaasd: *Religieus leven, hoe doe je dat eigenlijk?* Waarin je duidelijk hoort meeklinken: Vertel me niet alleen hoe *jij* dat doet, maar ook hoe *ik* tot die ervaring toegang zou kunnen krijgen.

In beide gevallen moet je je religieuze aanvoelen en verlangen verantwoorden. Je merkt dan snel dat het niet volstaat om geloofsantwoorden van 50, 100 of 1000 jaar geleden op te rakelen. Die kunnen wel jouw inspiratiebron zijn. Maar de ander, persoon of cultuur, verwacht dat je zijn vraag *in zijn taal* beantwoordt.

Niet zo gemakkelijk. Vooral omdat onze seculiere cultuur door onbewuste aannames soms misverstanden in de hand werkt. Zo gaan veel mensen, gelovig of niet, bijvoorbeeld uit van de *twee-werkelijkheden-theorie*. Volgens die onbewuste theorie bestaat er een zichtbare werkelijkheid die alleen geregeerd wordt door fysische wetten, die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, met ons verstand begrijpen en met wetenschappelijke methoden dieper doorgronden. Het is een *seculiere* werkelijkheid die met geloof, gebed of God niets van doen heeft. Wie gelooft, zo gaat de twee-werkelijkheden-theorie verder, die veronderstelt dat er nog iets bij de zichtbare werkelijkheid bestaat, een aangenomen werkelijkheid van goddelijk openbaringen en bovennatuurlijke zaken, zoals God en engelen. Religie zou dan een soort van bemiddelingslaag zijn tussen die twee werelden, met rituelen, liturgie, sacramenten, heilige teksten, gebeden, enzovoort.

In mijn relatie met niet-gelovige vrienden en de wereld om mij heen ervaar ik de twee-werkelijkheden-theorie als een belemmering.

Het belet me om m'n religieuze verlangens en levenshouding uit te drukken. Want de aanname van een andere, metafysische wereld is voor de ander een onoverkomelijke drempel.

Het belet me ook om de wereld en de cultuur oprecht lief te hebben en te dienen, want daar zou ik volgens de theorie zonder God zijn, overgeleverd aan materiële wetten.

Ik zou het specifiek *religieuze* van mijn levenshouding dan ook anders willen verantwoorden.

Het religieuze gaat voor mij niet over de relatie met een andere werkelijkheid, maar wel over een andere relatie met deze werkelijkheid.

Wat maakt die relatie *anders*? Misschien kan ik het zo zeggen.

Religieus leven bestaat uit een relatie van ontzag en eerbied met de ene, ongereduceerde werkelijkheid die uiteindelijk een mysterie is.

Als je afstapt van de twee-werkelijkheden-theorie en de werkelijkheid als één bekijkt, dan moet ze behalve materiële dingen ook ruimte maken voor de psyche, emoties, wil, gedachten, verlangen, verbeelding, betekenis, vrijheid, zin, moed, oneindigheid, transcendentie, liefde... Het materiële en het geestelijke doordringen elkaar in een oneindig ingewikkelde kluwen die niet te ontrafelen is. Al onze manieren van kijken – alledaags, wetenschappelijk, economisch, politiek...– reduceren de werkelijkheid tot dit of dat. De hele werkelijkheid samen bekeken, reikt uiteindelijk aan een oneindig en onkenbaar mysterie.

Onkenbaar wil niet zeggen dat we er geen relatie mee kunnen aangaan. Alleen dat het niet in ons hoofd past. We kunnen er wel met onze menselijke ervaring tegenaan leunen, in onmacht en stilte, met smeken en loven, met verlangen en overgave. Relateren met de hele werkelijkheid leidt tot een houding van eerbied en ontzag. Reducerende manieren om de werkelijkheid te bekijken, zijn meestal gericht op iets, op gebruik, winst, macht, eer, controle, comfort... Eerbied en ontzag verwijzen naar de schroomvolle afstand die er zit in de religieuze relatie met het mysterie.

Als iemand mij dus vraagt wat het voor mij betekent om religieus te leven, dan zou ik misschien zo antwoorden.

Probeer het zelf, neem even afstand van je dagelijkse zorgen en beperkte blik, zie de hele werkelijkheid, ingewikkeld en oneindig, leun tegen het mysterie aan en laat je vervullen met ontzag en eerbied. Doe je dat elke dag, dan ben je begonnen aan het religieuze avontuur. Welkom!

Sim D'Hertefelt