



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Februari 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 16 februari**, 6^e zondag door het jaar **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en J. van Gaans
- **Dinsdag 18 februari**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 23 februari**, 7^e zondag door het jaar, **10:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor

- **Zondag 2 maart**, 8^e zondag door het jaar, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers W. Eurlings en J. Vroom
- **Woensdag 5 maart, Aswoensdag**, **11:00** Eucharistieviering celebrant: pastoor J. Skiba m.m.v. Memento
- **Zondag 9 maart**, 1^e zondag van de 40-dagentijd, **9:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken A. van Gaans, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 11 maart**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 16 maart**, 2^e zondag van de 40-dagentijd, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel
- **Dinsdag 18 maart**, **10:00** gebedsviering

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

Voor het meest actuele overzicht van vieringen in de H. Michaëlkerk, zie op onze [vieringenwebsite](#).

Terugblik oecumenische viering 26 januari 2025.

De viering werd zeer goed bezocht. De verhouding mensen van de Oosterlichtkerk en die van de Michaelkerk was ongeveer fifty-fifty. Het was een mooie, prettige en aansprekende viering. Er heerste een goede sfeer en na de viering bleven veel mensen napraten.



om te gedenken, overledenen in januari

4 januari	mw. M. Visser van Rossum	Bilthoven
9 januari	mw. I. Rademaker - Leenderts	Bilthoven
12 januari	dhr. A.C. Vernooij	De Bilt
16 januari	mw. F.M. Broekhuizen	De Bilt
23 januari	mw. J.B.M. van der Schoot	De Bilt
24 januari	dhr. H.J. Nijhuis	De Bilt



Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Zegen met uw licht onze ogen
opdat zij opengaan
en het goede zien in elke mens.
Zegen met uw licht onze monden
opdat zij woorden spreken
die goed doen en vrede brengen.
Zegen met uw licht onze handen
opdat zij zich uitstrekken
naar de mens die naar ons toekomt.
Zegen met uw licht onze voeten
opdat zij wegen gaan van gerechtigheid
en van zorg voor mensen.
Zegen met uw licht
heel ons menselijk bestaan
opdat er troost is voor de verdrietige,
hoop voor de wanhopige,
opdat bitterheid kan wijken voor mildheid,
wantrouwen vlucht voor vertrouwen.
Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn
en gewond tot in hun ziel
opdat zij bescherming vinden en heel worden.
Zo bidden wij U God.

Aswoensdag

Op 5 maart is het weer Aswoensdag. In de H. Michaëlkerk is er 's morgens om 11:00 uur een Eucharistieviering waarin mogelijkheid is om het askruisje te ontvangen. Celebrant in deze viering is pastoor J. Skiba en het koor Memento zal medewerking verlenen aan deze viering.

Ik begrijp dat dit vervelend is voor degenen die werken en die niet in de gelegenheid zijn om hun werktijden zodanig aan te passen dat ze 's morgens naar deze viering kunnen komen. Echter, de viering naar de avond verplaatsen heeft ook nadelen, namelijk:

1. dat er een extra beroep gedaan wordt op onze lekenvoorgangers;
2. dat deze waarschijnlijk toestemming moeten vragen/krijgen van pastoor Skiba om het askruisje toe te mogen dienen;
3. dat deze voorgangers eerst op Aswoensdag zelf met de as naar een Eucharistieviering moeten om de as te laten zegenen.

Al deze factoren waren voor mij een reden om het aanbod van de centrale roostergroep om 's morgens een Eucharistieviering te krijgen, te accepteren.

Voor hen die 's avonds naar een viering willen, volgt hier een lijstje van vieringen die 's avonds worden gehouden, zowel in onze parochie, in OLVvA en in Utrecht (voor zover op dit moment bekend).

Afkortingen: E=Eucharistieviering; G=gebedsviering; C=Woord- en Communieviering

Binnen onze Martha en Mariaparochie:

19:00 uur, Maartensdijk, G

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (zie ook [vieringenoverzicht](#) van OLVvA):

19:00 uur, St. Martinus, Hoogland, pastor G. Nijland, E

19:00 uur, St. Franciscus Xaverius, G

19:30 uur, St. Joseph, Hooglanderveen, pastoor J. Skiba, E

Martinus parochie Utrecht (alleen de Eucharistievieringen; zie [parochieblad](#) van de Martinus parochie):

19:00 uur, Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht, pastoor H. Boogers

19:00 uur, Catharinakathedraal, Mgr. H. Woorts en pastor G. de Bekker

19:00 uur, Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 4, Utrecht, pastor K. Smits

Irene Elsevier

40 JAAR MALAWIPROJECT, 1985-2025

Nieuwsbrief februari 2025

Malawiviering, oktober 2024

In oktober hebben we met elkaar stilgestaan bij 40 jaar Malawi in een bijzondere viering. Zelfs bleek het mogelijk om contact met zuster Bernadette te maken aan het eind van de viering, via beeldtelefoon, wat zowel voor haar als voor onze kerkgangsters heel verrassend was. (Zuster Bernadette was in 2005 de eerste zuster uit Malawi die onze locatie bezocht.) Vanaf dat moment schenken we iedere viering, via de door u zelf gemaakte voorbede, aandacht aan de projecten en de mensen in Malawi. Daarmee onderstreepsten we onze gemeenschappelijkheid. Dat laatste deden we ook tijdens een gezellig samenzijn na de viering, waarbij tevens een overzicht te zien was van de hoogtepunten van de afgelopen 40 jaar.



In het zonnetje gezet



De leden van de werkgroep werden die dag in het zonnetje gezet om te bedanken voor hun inzet en de contacten met de mensen in Malawi.



We mochten weer dankbaar zijn voor de bijdrage die u voor de mensen in Malawi gaf. Heel hartelijk dank daarvoor.

Uw geld kwam op een mooi moment, want het regenseizoen is weer begonnen en daardoor konden in Mwanza weer extra bomen worden geplant.

Halfvasten, zondag 30 maart

Op zondag 30 maart aanstaande zullen we in de viering van 10.00 uur het 40-jarig jubileum afsluiten. En net als in oktober willen we de gezamenlijkheid vorm geven na de viering. Via de mededelingen zullen we u verder op de hoogte houden.

Reis naar Malawi

Met deze brief maakt de werkgroep ook graag gebruik om mee te delen dat we opnieuw Malawi gaan bezoeken: Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten gaan namens de werkgroep een bezoek brengen aan de twee projecten die de laatste jaren centraal hebben gestaan: Het schoolgebouw in Mangochi en het landbouwproject in Mwanza. Daarnaast willen we zoveel mogelijk contact proberen te maken met de mensen met wie we gedurende die 40 jaar verbonden zijn geweest. We zullen met Tim van der Linden van aQysta optrekken en we hopen weer een bezoek te brengen aan de zusters in Mary View.



Financiën 2024

Wat de financiën van afgelopen jaar betreft geven we u heel in het kort overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2024. Er is ongeveer € 14.000,- binnengekomen. Hiervan is uitgegeven aan:

- 1.** Bomenproject Mwanza: € 7.500,-
- 2.** Bestrijding van honger: € 1.000,-
- 3.** Studiegelden: € 600,-
- 4.** School in Mangochi: € 3.000,-

Een meer gedetailleerd overzicht volgt in het Jaaroverzicht 2024.

We hopen u weer graag te ontmoeten in de viering van 30 maart om 10.00u in de Michaëlkerk.

Een hartelijke groet van de leden van de werkgroep:

Leonie Eurlings, Jacqueline van Gaans, Eveline Meijer, Désirée Streumer en Frank Diepstraten.

Uw bijdragen blijven van harte welkom op rekeningnummer:

NL03INGB0006525447

**t.n.v. H.H. Martha en Maria Parochie, Baarn
onder vermelding van: Kerkfonds Malawi**

Website van de M&L

Afgelopen tijd is er weer gewerkt aan onze website.

Er is opnieuw een gedeelte uit deze nieuwsbrief over ons parochieproject in Malawi opgenomen op de Malawipagina.

De belangrijkste verandering is echter dat er (eindelijk ...) nu ook een stukje geschiedenis van de Laurenskerk op staat. Dit stuk is samengevoegd met het stuk over de geschiedenis van de Michaëlkerk, en samen vormen ze één geheel, de *Geschiedenis van onze gemeenschap en gebouwen*.

En misschien had u het al gezien: ik heb wat opruiming gehouden in de Nieuwsbrieven op onze website. Het werden er wat veel waardoor naar beneden scrollen nogal vervelend werd. Ze zijn niet weggegooid, maar samengevoegd in wat nu heet *Archief Nieuwsbrieven*. Zie subpagina met deze naam onder *Extra informatie*.

Ik wens u allen veel leesplezier met dit overzicht!

Irene Elsevier

Doorbreek het taboe!

Een op de vijf huishoudens kampt met geldzorgen. En dat aantal groeit. Uit onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen soms wel tot 5 jaar wachten voordat ze hulp inschakelen. De ervaring leert dat de vraag 'Red je het wel?' voor hen de eerste stap is naar het inschakelen van hulp!

Levenskruispunten

Financiële zorgen ontstaan vaak na ingrijpende levensgebeurtenissen. Sommige van die gebeurtenissen kunnen ook heftige financiële gevolgen hebben, zoals je baan verliezen, stoppen met werken, een ingrijpende ziekte, verlies, geboorte, samenwonen of uit elkaar gaan. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te stellen: "Red je het wel?"

De volgende stellingen en vragen helpen om na te denken als het gaat om werkeloos worden of zijn? Wilt u daar met elkaar eens van gedachten over wisselen?

1. Mensen met schulden hebben vaak geen baan.
2. Je baan verliezen heeft effect op je relaties en vriendschappen.
3. Werk jij om te leven of leef jij om te werken?
4. Ken jij mensen die werkloos zijn?
5. "Ik zal je een hoopvolle toekomst geven" (Jer. 29:11). Wat betekent deze belofte voor jou?



(Vind antwoorden op:

<https://schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel/taboedoorbrekers>)

Er zijn boekjes uit het pakket 'Redjehetwel?' beschikbaar die ingaan op die levensgebeurtenissen en die ons kunnen helpen anderen te helpen.

Ze zien er mooi uit en gaan niet alleen over geld. Er staan ook interviews en bemoedigende teksten in. Een goed handvat om met mensen in gesprek te gaan! Er kunnen zoveel problemen voorkomen worden door op tijd aandacht voor iemand te hebben en de vraag te stellen: 'Red je het wel?'

Ruud van 't Pad Bosch,
secretaris Parochiële Caritas Instelling (PCI) HH. MarthaMaria Parochie.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Altaarwijding markeert heropening St. Augustinuskerk

De St. Martinusparochie in Utrecht vierde op zondag 2 februari de plechtige heropening van de Sint Augustinuskerk. Na de jarenlange restauratie was de kerk al wel in gebruik, maar de altaarwijding op 2 februari (Opdracht van de Heer in de tempel – Maria Lichtmis) door kardinaal Eijk vormde de officiële heropening. Om de restauratie van het kerkinterieur te 'vervolmaken' had kunstenaar Pim van Dijk op verzoek van de parochie een nieuw consecratie-altaar en een ambo (lezenaar) ontworpen, in stijl met het hoofdaltaar.



Foto: Ramon Mangold

Secretaris Joosten van het parochiebestuur zei in zijn welkomstwoord van de viering dat bij het nieuwe altaar "traditie en vernieuwing hand in hand gaan, het altaar sluit aan bij de vormen en kleuren van het kerkinterieur." Tijdens de pontificale hoogmis goot kardinaal Eijk onder meer chrisma uit over het altaar en plaatste er een schrijntje in met een reliek (een botsplinter) van de heilige Augustinus. Concelebranten in de viering waren pastoor Boogers, pastor De Bekker en pater Schrama o.s.a. die als Augustijn al jaren aan de Augustinuskerk is verbonden. Na de viering was er een receptie met koffie/thee en broodjes, gevolgd door een videopresentatie en rondleidingen door de kerk en naar het gerestaureerde orgel.

In zijn preek riep kardinaal Eijk in herinnering dat 2 februari precies 40 dagen na Kerstmis valt: "Daarom gedenken we vandaag hoe Maria en Jozef samen met Jezus naar de tempel in Jeruzalem optrokken om Hem daar aan God op te dragen. Joden waren verplicht om hun eerstgeboren zoon 40 dagen na zijn geboorte in de tempel aan God op te dragen, ter herinnering aan het feit dat Hij bij de uittocht van het volk uit Egypte de eerstgeborenen van de Joden spaarde."

Wij christenen kennen niet de Joodse ritus van de opdracht in de tempel, aldus kardinaal Eijk. "Maar wij worden ook door onze ouders aan God opgedragen. En dat doen zij niet alleen bij de eerstgeboren zoon, maar bij al hun kinderen. Dat gebeurt in het sacrament van het doopsel. Wie als volwassene wordt gedoopt, draagt uiteraard zichzelf op aan God. In het

doopsel ontvangen wij de heiligmakende genade, ... daardoor behoren we geheel aan God toe." Ieder kind behoort toe aan God, "waarom is dan nog die toeheilgende ritus van het doopsel noodzakelijk? Door de erfzonde is er een scheiding tussen God en mens, die door de mens zelf veroorzaakt is. Bij de erfzonde gaat het niet om een persoonlijke daad, maar om een toestand. ... Door de toeheilingsritus van het doopsel wordt deze breuk ongedaan gemaakt en gaat de gedoopte zonder enige belemmering aan God toebehoren."



Een ander bijzonder moment waarop we onszelf aan God opdragen is het moment waarop we aan de Eucharistie deelnemen, zo memoreerde kardinaal Eijk. Door de Eucharistie wordt onze opdracht aan God volledig: "Het offer van de Eucharistie, de onbloedige tegenwoordigstelling van Christus' kruisoffer, vindt plaats op het altaar. Het is daarom een bijzonder moment dat we juist op het feest van de opdracht van de Heer dit altaar aan God toeheiligen."

De Utrechtse aartsbisschop schetste de symboliek en betekenis van de wijding: in tegenstelling tot een zegening brengt een wijding in strikte zin een innerlijke verandering in het wezen van het object teweeg. Daarom kan een wijding niet worden herhaald, aldus kardinaal Eijk. "Het altaar wordt door de wijding een symbool van Christus. Als teken hiervan kust de priester aan het begin van de Eucharistieviering het altaar. Feitelijk gaat het hier om een kus om Christus te begroeten. De wijding vindt plaats door gebed, door het uitgieten van chrisma over het altaar en door het bewieroken ervan. In het woord chrisma herkennen we de naam van Christus. Christus oftewel Messias betekent de Gezalfde. Chrisma is olijfolie gemengd met een geurend balsem. De aangename geur van deze olie is een verwijzing naar de verrijzenis van Christus. Zijn lichaam wordt niet door bederf aangetast, maar verrijst op de derde dag uit het graf. Ook de bewieroking van het altaar is een verwijzing naar de verrijzenis. De aangename geur van de wierook die opstijgt, is ook beeld van onze gebeden die naar God opstijgen."

"We dragen met Christus onszelf op als gave aan God. Wij bidden dat velen dat aan dit altaar in de St. Augustinuskerk mogen doen. En dat wij allemaal hier de kracht ontvangen om Hem trouw na te volgen en ons leven daardoor

ook in de goede reuk mag komen te staan van liefde jegens God en jegens de mensen.”

De bouw van de St. Augustinuskerk (een Waterstaatskerk naar een ontwerp van de architect Karel Georg Zocher) startte in 1839. Deze kerk in neoclassicistische stijl is door de jaren heen zo goed als intact gebleven. Het interieur heeft een barokke stijl; zeker het hoogaltaar, de zijaltaren en de preekstoel zijn hiervan uitingen.

Pim van Dijk voelde zich vereerd toen hij in september 2023 het verzoek kreeg een altaar te ontwerpen voor de Augustinuskerk: “Zo een mooie inspirerende kerk. Alhoewel mijn bedrijf al een aantal jaren gestopt is, kon deze opdracht niet voorbij gaan, een prachtig laatste ontwerp. Het moest het stralende middelpunt worden in de mooie gerenoveerde kerk, en ook passen bij de bestaande inrichting. Een kunstwerk, eigentijds, met respect voor het klassieke interieur.” Met pastoor Hans Boogers sprak hij veel over de symboliek van het altaar. “Van belang is dat deze tijdloze symboliek ook in dit eigentijds ontwerp herkenbaar is. Het altaar en de ambo zijn ontworpen met een digitaal tekenprogramma en hebben de glooiende vormen passend bij de vormen van het grote tabernakelaltaar dat op de achtergrond staat. Het is gemaakt van eigentijdse materialen, geschilderd als carrara marmer. De vier zijden hebben een kruisvormige opening die naar het absolute middelpunt leidt. Het middelpunt van het altaar én van de kerk. Dit benadrukt de sacraliteit en waardigheid van het altaar.”

HEILIGEN

Bernadette Soubirous 18 februari

Officiële kerkelijke feestdag 16 april

De naam van Bernadette Soubirous is onlosmakelijk verbonden met Lourdes, het stadje waar ze op 7 januari 1844 als dochter van arme ouders ter wereld kwam. Op veertienjarige leeftijd, tussen 11 februari en 16 juli 1858, kreeg ze achttien keer een visioen van een in het wit geklede dame. De verschijning maakte zich – in de taal van de dialect sprekende Bernadette – bekend als *Immaculada Coucepcious* (Onbevleete Ontvangenis), en dat kon niemand anders zijn dan Maria, de moeder van Jezus. Op de naam van Bernadette staan inmiddels 66 wonderbaarlijke genezingen. Het allerlaatste medisch onverklaarbare geval is in 1999 door de Kerk erkend als mirakel. Het betrof het herstel van een 51-jarige patiënt met de ziekte multiple sclerose. De meeste wonderen vielen gelovigen in de fleur van hun leven ten deel. Ook opvallend: de lijst van aandoeningen herbergt een vrij hoog aantal beenderziekten en tuberculose-gevallen. Verder een flink aantal van kanker, koudvuur, hartkwalen, multiple sclerose en verlamming.



Met haar beweringen dat ze Maria had gezien, stuitte Bernadette Soubirous op scepsis. Emile Zola schreef kritisch over haar. Aan de andere kant inspireerde zij Franz Werfel tot zijn ook in het Nederlands vertaalde en in 1941 gepubliceerde 'Das Lied von Bernadette'. In 1862 kregen haar verschijnselen kerkelijke erkenning van de bisschop van Tarbes. Vanaf dat moment groeide Lourdes uit tot de grootste bedevaartplaats ter wereld. Alleen Mekka, voor de islam de heiligste plek op aarde, evenaart Lourdes in aantallen bezoekers per jaar. Op talloze plaatsen, ook in Nederland en België, is de grot nagebouwd waarin Maria aan Bernadette is verschenen. Jaarlijks trekken nog verschillende grote bedevaarten naar deze pelgrimsplaats.

In 1866 trad Bernadette onder de kloosternaam Marie-Bernadette in bij de zusters van Saint-Gildard in Nevers. Ze leefde teruggetrokken als ziekenverzorgster en hulpkosteres tot haar dood op 16 april 1879. Haar verering kreeg een grote stimulans nadat in verband met haar zaligverklaring haar stoffelijke resten werden opgegraven. Die bleken niet te zijn vergaan. De twee doktoren die bij de identificatie van het lichaam aanwezig waren, verklaarden onder ede: 'Wij hebben geen enkele geur bemerkt. Het lichaam

was bedekt met het ordegewaad, dat vochtig was. Het hoofd was naar links gekeerd. Het gezicht was matwit, de neus perkamentachtig en mager. De mond stond licht open en liet haar gebit zien: de tanden zaten nog vast. De handen, die gekruist over de borst lagen, waren met hun nagels volkomen geconserveerd en hielden nog een verroeste rozenkrans vast.' Het stoffelijk overschot van de heilige ligt in het klooster in Nevers opgebaard. In 1933 is ze heiligverklaard.

In het Noord-Brabantse dorp Spoordijk (gem. Oirschot) bestond een tijdlang een bedevaart naar de heilige Bernadette. Zij werd daar vereerd als beschermheilige tegen tuberculose. Op veel plaatsen in Nederland werden in de tijd van het Rijke Roomse Leven Lourdesgroten gemetseld, met een beeld van de geknielde heilige op enige afstand. Deze grotten stonden langs de openbare weg, in kloostertuinen, maar ook in tuinen van particulieren. Sommige van deze grotten, onder meer in Baarle-Nassau, zijn bewaard gebleven. In een aantal zijn stukken steen, meegebracht van de originele rots in Lourdes, ingemetseld. Een van de beroemdste Lourdesmirakels had betrekking op de Vlaming Pierre de Rudder uit Jabbeke. Een omvallende boom verbrijzelde in 1867 zijn linkerbeen. De man zocht genezing bij Bernadette. Hij ging niet naar Lourdes, maar naar een Lourdesgrot in Oostakker. Op 7 april 1875 keerde hij zonder krukken uit dit bedevaartsoord terug.

De afbeeldingen van Bernadette Soubirous zijn onder te verdelen in twee uitvoeringen. De bekendste en meest voorkomende is de heilige als jong meisje. Ze ligt geknield voor de rots waar de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes haar is verschenen als een dame in het wit. Op andere afbeeldingen staat Bernadette als een eenvoudige kloosterzuster. Een bijzonderheid is dat zij de eerste heilige is geweest wier foto op devotieprentjes is afgedrukt.

Bernadette Soubirous is genoemd naar de heilige Bernadus. Diens Germaanse naam betekent 'als een beer' en laat zich vertalen als 'heldhaftig' of 'onverzettelijk'. Ofschoon altijd al populair geweest, herleefde de naam Bernadette strek na het verschijnen van een door Franz Werfel in 1941 gepubliceerd boek over haar. Ook de naar dit boek gemaakte film was daarop van invloed.

Nederlandse meisjesnamen die van Bernadette zijn afgeleid zijn Bernarda en Bernadetta. Deze laatste naam is afkomstig uit het Italiaans. Spaanse meisjes heten Bernardita. Jongensnamen die van Bernadette zijn afgeleid zijn Berend, Beert, Bern, Barend en Bernke.

(Uit 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)