



HH. Michaël en Laurens



Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025

Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – www.katholiekekerkdebilt.nl

Mededelingen

Nr. 8 – 2 maart 2025



Collecte eigen kerk

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, ZONDAG 2 MAART 2025

10:00 u: Woord en communieviering

Voorgangers : J. Vroom en W. Eurlings

Intenties: Irene Rademaker- Leenderts, Aukjen Uit Oude Groeneveld, Ton van den Akker en Emmy Hoevelaken- Rutten van wie kort geleden afscheid hebben genomen.

ASWOENSDAG, 5 MAART 2025

11:00 u: Eucharistieviering

Celebrant: pastoor J. Skiba

Memento

EERSTE ZONDAG IN DE 40-DAGENTIJD, ZONDAG 9 MAART 2025

9:00 u: Woord en communieviering

Voorganger: diaken A. van Gaans

Ecclesiakoor

Intenties: Aukjen Uit Oude Groeneveld, Ton van den Akker en Emmy Hoevelaken- Rutten van wie kort geleden afscheid hebben genomen.

TWEEDE ZONDAG IN DE 40-DAGENTIJD, ZONDAG 16 MAART 2025

10:00 u: Woord en communieviering

Voorganger: J. Bosboom en K. van Gestel

OPBRENGST COLLECTE:

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap 23 februari: € 226,17

In verband met de Eucharistieviering op Aswoensdag 5 maart, is er op dinsdag 4 maart geen gebedsviering. De eerstvolgende gebedsviering zal zijn op dinsdag 11 maart om 10:00 uur.

Twee lezingen in de Vastentijd door Leo Fijen

In de Vastentijd willen we ruimte maken voor bezinning. Vanuit het seniorenpastoraat verzorgen we twee ochtenden:

- 12 maart van 14.00 tot 15.30 uur: uitgangspunt voor deze ochtend is het boekje "Van Vasten tot Verrijzenis" met het thema daarbij is: "Wat betekent sterven in jouw leven?" *(het boekje wordt u op deze ochtend gratis aangereikt)*
- 2 april van 10.30-12.00 uur: hierbij is het uitgangspunt het boekje voor het Heilig Jaar. Thema daarbij is: "Wat betekent hoop nog in jouw leven?" *(ook dit boekje wordt u gratis aangereikt)*

Plaats: De Mantel

Nachtegaallaan 40-42

Maartensdijk

Voor vragen kunt u terecht bij Annelies van den Boogaard (tel.06 – 44 20 78 78)

Iedereen is welkom. De toegang is gratis

Annelies van den Boogaard

FINANCIËEL JAAROVERZICHT MALAWIPROJECT 2024

Met veel voldoening kijkt de Werkgroep Malawi terug op 2024. Dankzij uw bijdragen waren we in staat om de € 10.000.- aan het bomenproject in Mwanza over te maken en konden we ook nog voldoen aan een verzoek voor studiekosten en bestrijding van de honger. Waar mogelijk hebben we de donateurs persoonlijk een overzicht gestuurd met een hartelijke dank voor hun bijdrage. Voor wie we niet hebben bereikt: achter in de kerk ligt het financiële overzicht.

En ook voor onze gemeenschap als geheel geldt: een grote dank voor alle gulheid waarmee de mensen in Malawi in staat waren de schouders onder de opbouw van hun gemeenschap te zetten.

En dat wordt stevast bevestigd door hun:

May God bless you all. Zikomo! Zikomo kwambiri.