



Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes-april 2025

Vasten?

Een tijd van bezinning

In februari vroeg iemand mij, wat ga je doen aan vasten? Ik had mij er nog niet echt mee bezig gehouden maar bedacht: ik kan wel een stuk bewuster met het eten omgaan en zeker na achten niet meer snacken. Ook een bijdrage aan de 40-dagen actie zou een goede invulling zijn, zeker omdat deze actie vorig jaar t.o.v. de andere Bel Kerken maar weinig had opgebracht. Dat zijn goede voornemens maar denk ook eens aan wat gas terugnemen en wat bedachtzamer omgaan met je tijdsinvulling. Tijd voor jezelf, god en je medemensen.

Tijdens het Aswoensdag kwam dit gesprek weer terug op mijn netvlies en ik nam mij voor om het vasten eer aan te doen. Wij hadden die zondag een bezoek aan kamp Vught gepland. Wij hadden er veel over gehoord maar het nog nooit bezocht. In het kamp werden verzetsmensen, politieke gevangenen en joden opgesloten. Via de verhalen van overlevenden werd op indringende wijze duidelijk waartoe mensen in staat zijn: De gevangenen moesten bij aankomst alles inleveren wat hen mens maakt: kleding, bezittingen, zelfs hun naam. Groepen werden tegen elkaar opgezet en gevangenen bewaakten gevangenen in een door prikkeldraad ommuurd terrein.

Veel indruk maakte een handgeschreven gedicht van verzetsman Joop Westerweel, die op het punt stond om te worden gefusilleerd. Nu het christelijke en joodse vasten samenvalt met de Ramadan, is de kans groter dat al deze mensen wellicht de waanzin van oorlogen om macht en land inzien.

Carel Jungerling, Pastoraatgroep

Avond in de cel

*Het is het uur van zinnen
Nu, nu de avond daalt,
Wanneer het licht van binnen
Ons wezen overstraalt.*

*Een cel, vier witte muren
De deur wel stevig dicht;
In deze late uren
Schijnt een gematigd licht.*

*Ik vouw mijn hete handen
Ik sluit mijn ogen dicht;
Ik voel de pijn zo branden
Ik zoek het eeuwig licht.*

*Mijn ziel tracht naar de reden
Van haar verlatenheid;
Ik hunker naar de vrede
In deze eenzaamheid.*

*Het zonlicht gaat nu dalen;
Het is het laatste uur:
Ik zie de zwakke stralen
Tegen de blinde muur.*

*De muur, dat is de orde
Rondom ons eenzaam oord
En van de wet der horde
Het allerlaatste woord.*

*Het is het uur van zinnen
Nu de avond is gedaald
En nu het licht van binnen
Mijn wezen overstraalt.*

Jeugdactiviteiten

Pasen is in aantocht, voor de kinderen een feest van vrij, eieren zoeken en hopelijk weer lekker veel buiten spelen. In maart zijn we al verrast met heerlijk voorjaarsweer, dat doet na de donkere en kille winterperiode verlangen naar (nog meer) licht in ons leven.

Bij de werkgroep jeugdactiviteiten willen we de kinderen graag meegeven dat Pasen meer is dan extra vrije dagen en eieren zoeken.

Op zondag 2 maart 2025 hebben we dankzij de PGV kunnen genieten van de (inmiddels) traditionele carnavalsviering, waarin ons onder andere verteld werd waarom we carnaval vieren in de kerk en wat het te maken heeft met de periode die volgt.

Aan het einde van deze viering, ging Prins Carnaval met zijn Prinses en Adjudant voorop in de polonaise, waarna iedereen nog even een paar dagen de bloemetjes buiten kon zetten voor de Vastentijd startte, een tijd van bezinning.

Graag zien we alle gezinnen de komende periode weer, bij al die bijeenkomsten die onlosmakelijk verbonden zijn met Pasen en ons het verhaal vertellen van zijn leven, lijden en opstanding. Voor data en tijden, check onderstaande agenda. Bij een aantal bijeenkomsten kunnen we de hulp van kinderen goed gebruiken. Stuur ons een berichtje als je van plan bent om te komen, dan kijken we welke taak nog beschikbaar is.

Graag tot gauw!

Werkgroep Jeugdactiviteiten
Mieke van Schaik
Annemarie Klarenbeek

Voor in de agenda:

Zo 13 april 10:00	Gezinsviering & kidskerk (bijeenkomst kidskerk 11:30 uur verval)
Vrij 18 april 15:00	Goede vrijdag Kruisweg (voor gezinnen)
Zo 20 april 10.00	Paaszondag met kindernevendienst
Zo 11 mei 11.30	Kidskerk

Doe mee met het Vormselproject

Zit jij in groep 8 of ben je al wat ouder en wil je ontdekken wat het Vormsel voor jou kan betekenen? Dan nodigen we jou en je ouders van harte uit om deel te nemen aan ons voorbereidingstraject voor alle jongeren uit de parochie.

In februari 2026 vindt de feestelijke Vormselviering plaats. Om je daar op voor te bereiden gaan we in zeven bijeenkomsten samen in op vragen als: *Wat geloof ik? Wat betekent het Vormsel voor mijn leven? Wat is bidden?* En het belangrijkste: jij beslist zelf aan het einde van deze bijeenkomsten of je het sacrament wilt ontvangen.

Op woensdag 14 mei is er in de Schoter een informatieavond voor ouders over dit traject. De avond begint om 20.00 uur.

Daarna starten we samen met de eerste twee bijeenkomsten op 19 mei en 4 juni, afwisselend in Soest en Eemnes. De avonden duren van 19.15 tot 20.45 uur.

Wat zeggen ouders?

"Ook als je zelf een dolend schaap bent, zullen jij en je kind zich weer meer verbonden voelen met de RK-kerk en met God."

"Deze avonden zijn een verrijking en een ervaring voor de rest van je leven, dus het zou elk kind goed doen."

En de vormelingen?

"Gewoon meedoen! Het is heel leuk en je leert er ook wel wat."

"Wanneer de vormselviering klaar is, voel je je net nieuw en gezegend."

Aanmelden

Meld je aan voor de informatieavond bij Marga van Kleinwee via kleinwee@xs4all.nl of telefonisch op 035-5389849. We ontvangen graag jouw aanmelding uiterlijk op 8 mei, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

We kijken ernaar uit om samen op weg te gaan!

Werkgroep Vormsel

Voor in de agenda:

10 mei klusdag

Geslaagd bezoek uit Friersdale



Het is al weer even geleden maar van 21 t/m 27 januari hadden we in Eemnes bezoek van zes personen uit het Zuid-Afrikaanse Friersdale. Sielie Afrikaner, Sylvia April, Laurencia Jaar-Papier, Fanty de Klerk, Doreen Kortom en Rebecca Mouton waren naar Nederland gekomen om de banden te versterken met de mensen, die zich verbonden voelen met Friersdale. Ook kwamen ze namens de gemeenschap van Friersdale bedanken voor de hulp, die zo vele jaren lang vanuit Nederland is geboden.

De bestuursleden van de Stichting Friersdale-Eemnes hadden een gevarieerd program voor de gasten samengesteld. Zo leerden ze Eemnes beter kennen met bezoeken aan de Mariaschool en de Zuidwend-school, aan het Huis van Eemnes en aan het geboortehuis van pater Wijnand van Wegen. Daarnaast waren er uitstapjes naar Amsterdam, Utrecht en het kasteel van Haarzuilens.

Eén van de hoogtepunten was de viering in onze kerk op zondag 26 januari. Bijna 200 mensen maakten mee hoe de gasten met hun liederen en dans de sfeer van Afrika in onze kerk brachten. De levendigheid werd nog versterkt door de medewerking van de djembégroep van Mwajuma Kitano en het koor Nicoza o.l.v. Edwin Klarenbeek.



Pater Wijnand van Wegen ging voor ondersteund door Loes Wiggerts, Marga van Kleinwee en Henk van Hees van de PGV-groep. Fanty de Klerk vertelde over de situatie in Friersdale en over de stand van zaken met het zonnepanelenproject. Er was een collecte voor het kinderkuis in Friersdale, die € 2448,50 heeft opgebracht.

Het was een onvergetelijke ervaring voor de gasten uit Friersdale maar ook voor alle mensen, waarmee ze tijdens hun bezoek in contact zijn gekomen. De onderlinge banden zijn versterkt en dat geeft nieuwe perspectieven voor de toekomst.



42e Koningsdagactie voor Friersdale

Op zaterdag 26 april vieren we Koningsdag. De vrijwilligers van de Stichting Friersdale-Eemnes helpen mee om de feestvreugde te verhogen. Op die dag zijn er vanaf 8.00 uur weer allerlei lekkernijen te koop in de kramen naast het Oude Raadhuis en ter hoogte van Kerkstraat 15.

Er kan gekozen worden tussen oliebollen, appelflappen, appelbeignets, oranje slagroomsoezen, oranje Tom Poucen, oranje donuts, chocolade donuts, gevulde koeken, roombroodjes, kaasbroodjes, worstenbroodjes en saucijzenbroodjes.

De opbrengst is bestemd voor het zonnepanelenproject in Friersdale. Dit jaar zal een start gemaakt worden met de laatste fase van dit project. De medewerkers aan deze actie hopen veel mensen te ontmoeten in de kramen om zo met elkaar het oranjegevoel te beleven!

Uitnodiging van uw PCI

Een op de vijf huishoudens kampt met geldzorgen. En dat aantal groeit. Dit betekent concreet dat er in onze omgeving mensen zijn die hiermee te maken hebben, mogelijk ook in en rond onze geloofsgemeenschap!

In het vorige Zeemnieuws benoemde ik een aantal 'levenskruispunten' die financiële gevolgen kunnen hebben waardoor er problemen kunnen ontstaan. Het blijkt dat mensen gemiddeld 3 tot 5 jaar wachten voordat ze hulp inschakelen. Het is daarom belangrijk dat iemand anders hen de vraag durft te stellen: 'Red je het wel?'



Om de aarzeling deze vraag te stellen te overwinnen en onze voelhorens aan te scherpen voor problemen die er misschien zijn, willen we een avond rond dit thema organiseren. **Op 16 juni om 18:00 in de Schoter** beginnen we gezellig met soep en brood. Daarna zal er tijdens de koffie een inleiding zijn over dit onderwerp en gaan we samen aan de slag met de materialen die SchuldHulpMaatje heeft ontwikkeld nl:

- **Taboedoorbrekers:** Dit spel helpt om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met elkaar over geld/schulden, eenzaamheid & hulp en werk & perspectief.
- **Het kansenbordspel:** Door het spelen van dit spel ervaren wij de impact van levenskruispunten en raken we hierover met elkaar in gesprek.

Op deze avond leer je om signalen te herkennen, waarom het belangrijk is deze vraag te stellen en hoe je dat doet.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te komen doen. Aanmelden kan door te bellen of mailen naar:

- Ruud van 't Pad Bosch: 06-16051809 of pcimarthamaria@gmail.com
- Marian Huiden: 06-12615395 of marian.huiden@kpnplanet.nl

Als maandagavond 16 juni voor jou niet mogelijk is maar je wel geïnteresseerd bent, laat ons dat dan toch weten svp. We kunnen dan nog, bij voldoende belangstelling, een extra datum plannen.

Met de campagne 'Red je het wel' van SchuldHulpMaatje, HipHelpt en de landelijke kerken proberen we invulling te geven aan het thema 'Pelgrims van Hoop' dat Paus Franciscus lanceerde.

Bekijk de film 'Red je het wel?'

Op schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel vind je een aangrijpend filmpje waaruit blijkt hoe belangrijk het is deze drempel te overwinnen en deze vraag te stellen.

*Ruud van 't Pad Bosch,
Secretaris Parochiële Caritas Instelling HH.
Martha Maria Parochie*



Actie Voedselbank weer gestart

De laatste inzameling rond Kerst was weer een succes! De chauffeurs van de Voedselbank waren dan ook blij verrast door zoveel ingezamelde producten.

Inmiddels gaat de Veertigdagentijd beginnen en starten we eind maart opnieuw een inzamelingsactie.

Vanaf **29 maart t/m Pasen** staan er weer kratten achterin de kerk en in de Devotiekapel.

Het is helaas nog steeds nodig om hier aandacht voor te vragen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank is weer gestegen. We hopen dat de Voedselbank na Pasen weer veel producten kan komen ophalen.

Namens de Voedselbank alvast hartelijk dank voor al uw gulle gaven.

*Henk Hendriks,
Diaconie*

**Denkt u nog aan de 40-
dagenactie?**

**Info www.40-dagenactie.nl
Bankrekening:
NL72RABO 0334 9515 93**



Wekelijkse bloemengroet vanuit de geloofsgemeenschap

De eerste bloemengroeten zijn weggebracht en ze werden goed ontvangen. Dat is fijn, want zo houden we verbinding met de parochianen van onze locatie, we willen hen niet uit het oog verliezen.

Iedere week is er een bloemengroet. Bij de mededelingen wordt een straatnaam genoemd en de vraag aan de mensen in de kerk is of iemand namens ons allemaal de groet willen bezorgen, het liefst dezelfde dag of de dag erop. Kom dus ná de viering naar voren en neem de groet mee, het adres zit tussen de bloemen.

Ook als u iemand kent die wel een bloemetje en oprechte aandacht kan gebruiken, laat het dan aan ons of het secretariaat weten, vul ons lijstje met namen maar aan.

Helpt u mee met wegbrengen? Dank u wel.

De Pastoraatgroep

In dankbare herinnering

Martinus Post

Tinus werd geboren op 9 augustus 1936 als 12e kind in een gezin dat totaal 14 kinderen telde.

In zo'n groot gezin was er altijd werk genoeg, dus na de lagere school kwam Tinus thuis werken.

Op de bruiloft van zijn broer leerde hij Riek Krijnen kennen, waarmee hij trouwde en samen gingen ze op de Wakkerendijk wonen waar hun drie kinderen geboren zijn. Met zijn broers runde hij een loonbedrijf op de Meentweg, waar zij zijn gaan wonen en waar zijn vrouw Riek veel hand- en spandiensten verrichtte voor het bedrijf.

Naast het werk op het drukke loonbedrijf was er ook ruimte voor vakanties, onder andere naar familie in Canada en ook Oostenrijk was een geliefde vakantiebestemming.

Toen het werken op het loonbedrijf gedaan was, gingen ze aan het Plantsoen wonen, waar de kinderen en kleinkinderen ook graag op bezoek kwamen. Tinus maakte dagelijks een rondje op de fiets en toen dat niet meer ging kwam je hem overal tegen in zijn scootmobile.

Na het overlijden aan het begin van de coronatijd van zijn grote liefde Riek heeft hij het Plantsoen verlaten en is op het Schoolpad gaan wonen, waar hij 3 maart is overleden.

Zondag 9 maart is er afscheid van hem genomen op het loonbedrijf en maandag 10 maart hebben zijn kinderen hem begeleid naar het crematorium.



Liturgierooster

Datum	Viering	Aanvang	Voorganger	Bijzonderheden
Do 3 april	Eucharistieviering	10.00 uur	G. Nijland	
Zo 6 april	Eucharistieviering	10.00 uur	J. Skiba	Samenzang
Do 10 april	Communieviering	10.00 uur	Loes en Toontje	
Zo 13 april	Communieviering	10.00 uur	C. Lavaleije	Palmzondag i.s.m. kidskerk
Do 17 april	Communieviering	19.00 uur	W. Vlooswijk	Witte Donderdag
Vrij 18 april	Kruisweg	15.00 uur	Werkgroep Jeugd	Goede Vrijdag i.s.m. Loes W.
	Kruisweg	19.00 uur	PGV	Goede Vrijdag
Za 19 april	Eucharistieviering	21.00 uur	K. Jongeneelen	Paaswake
Zo 20 april	Communieviering	10.00 uur	B. van Wilgenburg	Paaszondag, Gemengd koor
Ma 21 april	Géén viering			Tweede Paasdag
Do 24 april	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Zo 27 april	Communieviering	10.00 uur	W. Vlooswijk	Gemengd koor
Do 1 mei	Eucharistieviering	10.00 uur	J. Skiba	



Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven. Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. Kijk daarvoor onder 'alle vieringen' bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via de QR code doen.

Website

marthamaria.nl

Parochiesecretariaat

secretariaat@marthamaria.nl

Locatiesecretariaat

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes

Telefoon: 035-5312789

Alléén bij overlijden: 035-6035518

nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Het locatiesecretariaat is geopend op

Maandag van 9.00 – 12.00 uur

Donderdag van 9.00 – 13.00 uur

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35

Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Redactie: kerkeemzeem@gmail.com

Ledenadministratie

Gea van der Heiden

kerkeemleden@gmail.com

Vierkante Bosje 53, Eemnes

De Schoter

Wakkerendijk 66a, Eemnes

Telefoon 06-13623547

Pastoraatgroep

Carel Jungerling 035-5387601

Hans Albers 06-26744574

Toontje van 't Pad Bosch 06-23314233

Kerkhofbeheer

Nico Seure 06-10157979

keemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout

kerkeemsecr@gmail.com

budgethouder: John van der Kolk

kerkeempenn@gmail.com (financiën)

gebouwenbeheer: Jos Willink

kerkeembeheer@gmail.com

diaconie: Henk Hendriks

kerkeemdiaconie@gmail.com

communicatie: Eerhard Huiden

kerkeemcomm@gmail.com

Jeugdactiviteiten

kerkeemjeugd@gmail.com

Vertrouwenspersoon

Loes Wiggerts: 06-40415684