

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Januari 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 19 januari, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en I. Elsevier
- **Dinsdag 21 januari, 10:00 gebedsviering**
- **Zondag 26 januari, 10:00 Oecumenische viering in Oosterlichtkerk**, voorgangers: Ds. W. van Laar en W. Eurlings, m.m.v. Gemeentekoor en Ecclesiakoor. **In de Michaëlkerk zal die dag geen viering zijn.**
- **Dinsdag 28 januari, 10:00 gebedsviering**

- **Zondag 2 februari, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. Vroom
- **Woensdag 5 februari, 10:00** Eucharistieviering, celebrant pastoor J. Skiba
- **Zondag 9 februari, 9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
- **Dinsdag 11 februari, 10:00 gebedsviering**
- **Zondag 16 februari, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en J. van Gaans
- **Dinsdag 18 februari, 10:00 gebedsviering**
- **Zondag 23 februari, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10:00 uur.

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>

Om te gedenken, overledenen in december

| | | |
|-------------|--------------------------|-----------|
| 1 december | dhr. R.H.J Koopmans | Groenekan |
| 1 december | mw. J.J. Verbart- Remijn | Bilthoven |
| 22 december | dhr. K.J.J. Duijmelings | Bilthoven |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



Zondag 26 januari: Oecumenische viering

Op zondag 26 januari vieren we samen met onze protestante broeders en zusters in de Oosterlichtkerk. Voorgangers in deze viering zijn Ds. Wouter van Laar en Willy Eurlings. Een samengesteld koor met leden van zowel het Ecclesiakoor als van het gemeentekoor van de Oosterlichtkerk zal de zang ondersteunen. De viering in de Oosterlichtkerk begint om 10:00 uur. Uiteraard ben u allen van harte uitgenodigd die dag met ons in de Oosterlichtkerk te vieren!

In de Michaëlkerk zal die dag geen viering zijn.

Eucharistieviering op woensdag 5 februari

Op 5 februari is er weer een Eucharistieviering op woensdag, waarin pastoor Skiba de celebrant zal zijn. Deze Eucharistieviering begint om 10:00 uur en zal dit maal worden gehouden in de Laurenskamer van de pastorie, aangezien de kerk die dag in gereedheid wordt gebracht voor het Bilts Filmfestival. Iedereen is van harte welkom in deze Eucharistieviering.



Vredesbijeenkomst 1 januari 2025

***"Hoe mooi is vrede en hoe onmenselijk is oorlog!"
Paus Franciscus, 1 januari 2025***

Deze traditie op 1 januari was een initiatief van pastoor Henk van Doorn.

Na een paar jaar van stilte zijn we dit jaar weer begonnen en zijn ruim 40 mensen op nieuwjaarsdag in de kerk bijeengekomen.

We luisterden naar teksten vanuit verschillende religies, tradities en verhalen van mensen die het pad van liefde, vergeving en verbondenheid volgen ondanks het geweld wat hen is aangedaan.

Na een drietal teksten was er ruimte voor stilte en bezinning en piano spel.

Het was een inspirerende en mooie bijeenkomst.

Moge Vrede heersen op aarde



Evensong op zaterdag 18 januari om 17:00 uur in de Maartenskerk te Maartensdijk

Een Evensong is een viering, oorspronkelijk uit de Anglicaanse Kerk in Engeland, aansluitend bij de kloostertraditie om aan het eind van de middag te bidden en te zingen.

De gezangen zijn echte klassiekers die uitnodigen om mee te zingen. Het openingslied, *Breath on me*, zegt al genoeg. In Nederlandse vertaling: Geef me adem. Juist in deze donkere maand januari en in een wereld die ons zorgen baart willen we dat toch allemaal: Geef me adem. Het projectkoor, samengesteld door dirigent Peter Steijlen, neemt ons bij de hand en zorgt ervoor dat we weer adem krijgen om het vol te houden. Alle andere liederen doen de rest, aangevuld met lezingen en een korte meditatie. Zaterdag 18 januari gaan de deuren van de Maartenskerk open voor iedereen die wil zingen en geïnspireerd wil worden.

Koorleiders Joke Firet en Peter Steijlen: 'Kerkmuziek is de grote passie in ons leven'

Muzikale Oecumene'

Drieëndertig jaar lang was Joke Firet het muzikale fundament voor het gemeentekoor van de Immanuëlkerk en de Oosterlichtkerk. Maar nu vindt zij het tijd om het 'stokje' over te dragen aan een opvolger. Die vond zij in Peter Steijlen, koorleider en organist/pianist in onder andere de Michaëlkerk en de Maartensdijkse Maartenskerk. De vraag van Joke kwam voor hem precies op het juiste moment, want hij zag er een kans in om zijn passie voor de kerkmuziek nog meer te kunnen beleven. En met een koorleider uit een katholiek Godshuis op de planken in de Oosterlichtkerk zouden we zelfs kunnen spreken van een 'muzikale oecumene'.



Joke Firet en Peter Steijlen hebben veel gemeen. Zij groeiden beiden op in een kerkelijk milieu, hun liefde voor kerkmuziek ontstond al op jonge leeftijd en werd een onlosmakelijk deel van hun leven. Maar vóórdat Peter ervoor koos om van koorleiding zijn werk te maken, werkte hij jarenlang in de grafische industrie. En, heel frappant, Joke's echtgenoot, die ook Peter heet en zingt in het gemeentekoor van de Oosterlichtkerk, had exact hetzelfde beroep.

Muzikaal leven

Joke Firet leidde letterlijk een 'muzikaal' leven. Met een vader als kerkmusicus in de Lutherse kerk in Dordrecht werd het haar met de paplepel ingegoten. Zij studeerde Hobo en Schoolmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. In de Immanuëlkerk leidde zij eind jaren 80/begin jaren 90 een blokfluitgroepje en was in diezelfde tijd dirigent van de christelijke zangvereniging Weerklank. Daarnaast zong zij af en toe met een dubbelkwartet tijdens de kerkdiensten. 'In september 1991 waren we bezig met de voorbereidingen voor de kerstdienst in de Immanuëlkerk. Het dubbelkwartet was die keer incompleet en toen ontstond het idee om een kerstkoor van gemeenteleden te vormen om de samenzang te begeleiden. Dat leverde heel veel positieve reacties én belangstellende koorleden op. Het eerste optreden tijdens kerst 1991 was de start van het gemeentekoor, dat dit jaar dus 33 jaar bestaat. Enkele leden die nu nog meezingen, maken al vanaf dat prille begin deel uit van het koor.'

Het gemeentekoor en Joke Firet werden begrippen in de Immanuëlkerk en de Opstandingskerk, die in 2018 samengingen in de nieuwe Oosterlichtgemeente. Vele prachtige muzikale hoogtepunten tijdens diensten herinneren de kerkgangers zich. Vooral de speciale diensten zoals Pasen en Kerst, waarin het

koor onder andere graag put uit het repertoire van Rutter. Als muzikaal professional – Joke gaf decennialang les aan de Biltse Muziekschool – zette zij haar kwaliteiten ten volle in om het gemeentekoor tot een harmonieuze eenheid te maken en het zijn eigen stijl te geven. De stijl van Joke.

'Stempel'

'Drieëndertig jaar is een lange tijd', overdenkt Joke. 'En ik vind het nu wel een mooi moment om te stoppen, ook omdat ik inmiddels met pensioen ben bij de muziekschool. Bovendien wil ik niet dat mijn stempel voor altijd op het koor blijft zitten. We hebben samen een heel mooie tijd gehad en ik heb er erg van genoten, maar om meerdere redenen vind ik het een mooi moment om nu te stoppen en het stokje over te dragen. De eerste gedachten om het over te dragen zijn al ruim een jaar oud, maar ik nam mij voor pas definitief te stoppen als ik een goede opvolger had gevonden. En die is er nu. Het was best even zoeken om iemand te vinden die past bij de aard en de stijl van het gemeentekoor. Tot ik een paar maanden geleden Peter Steijlen benaderde, koorleider van het Ecclesiakoor in de Michaëlkerk. We kenden elkaar al enkele jaren, door de samenwerking van het gemeentekoor met het Ecclesiakoor van de Michaëlkerk tijdens oecumenische diensten. Ik vroeg hem of hij in zijn netwerk misschien iemand kende die interesse had. En zijn antwoord was heel verrassend: "Ik wil het zelf wel doen".'

Muziek verbindt

Op 22 november tekende Peter Steijlen het contract met de wijkkerkenraad van de Oosterlichtkerk en daarmee heeft het gemeentekoor officieel een nieuwe koorleider. Peter begint deze maand, nadat Joke in december haar werk afrondde met een serie prachtige optredens in de reeks diensten rond kerst. Een waardige afsluiting van een mooie tijd en het begin van een nieuwe era; voor het gemeentekoor, maar ook voor Peter Steijlen, die met de invulling van de vacature ook een persoonlijke wens in vervulling zag gaan.

Peter: 'Al zo lang ik in de Michaëlkerk actief ben, hoorde ik daar de naam van Joke noemen en veel koorleden van het gemeentekoor en het Ecclesiakoor kennen elkaar ook. Dat is het mooie van muziek; het verbindt mensen. Net als Joke ben ook ik opgegroeid met muziek. Als zesjarig jongetje werd ik door mijn vader, die in het kerkkoor zat, aan het begin van de dienst naast de organist op de bank gezet. Ik vond dat prachtig. Dat was in 1967 en vanaf dat moment heeft de kerkmuziek mij geraakt en gevormd. Ik volgde zang- en pianolessen en wilde eigenlijk naar het conservatorium. Maar mijn vader wilde dat ik "een vak ging leren" en dus volgde ik een grafische opleiding aan de MTS, waarna ik een baan kreeg in de grafische industrie. Ik bleef wel actief als koorleider en pianist op



vrijwillige basis voor verschillende koren en muziekverenigingen. Toen het in 2007 slecht ging in de grafische industrie en ik ook persoonlijk een moeilijk jaar had, besloot ik mijn leven om te gooien. Ik wilde verder in de muziek. Vanaf dat moment heb ik er mijn vak van gemaakt.'

Dienstbaar bezig zijn

Op het hoogtepunt van zijn carrière had Peter niet minder dan acht koren onder zijn hoede. Aan het Ecclesiakoor van de Michaëlkerk geeft hij leiding sinds 2007, waaronder ook de kerkkoren van de Michaëlkerk en aan het Maartenskoor in Maartensdijk sinds zes jaar. 'Ik ontdekte in de loop der jaren steeds meer dat de kerkmuziek mijn grote passie is, net als bij Joke. Die muziek raakt mij echt. Als koorleider en koor heb je in de kerkelijke sfeer ook een andere beleving dan in een klassiek koor; het samenspel met de predikant en de samenhang tussen de lezingen, de preek en de muziek, bepaalt sterk het karakter van een kerkdienst. En persoonlijk vind ik het ook belangrijk om "dienstbaar" bezig te zijn. Ik vind er rust en bevrediging in. Toen Joke op mijn pad kwam met de vraag of ik iemand wist om haar op te volgen bij de Oosterlichtkerk was het alsof dat voorbestemd was! In zie een mooie kans tot meer oecumenische samenwerking tussen de koren van de Michaëlkerk en de Oosterlichtkerk. Dat sprak mij aan.'

Peter en de koorleden hebben al kennis gemaakt en zien uit naar een mooie samenwerking. Een nieuwe uitdaging voor het koor én voor Peter, want na 33 jaar leiding door Joke zal het voor iedereen even wennen zijn. 'Ik zie het als een mooie nieuwe uitdaging', zegt Peter met een glimlach. 'Die heb ik nodig, ik wil uitgedaagd worden en daar horen nieuwe ervaringen bij. En we zullen elkaar ook vertrouwen moeten schenken. Ik moet dat vertrouwen van de koorleden verdienen. Wat nieuw zal zijn voor het gemeentekoor is dat ik zelf de zang zal begeleiden op piano. Verder ga ik voorlopig niet zoveel veranderen aan de "stijl van Joke". We gaan met elkaar door op de goede basis die er ligt en in de loop van de tijd zullen we met elkaar werken aan doorontwikkeling. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, verbonden door onze liefde voor kerkmuziek, samen een mooie tijd tegemoet gaan.'

En Joke? Die heeft de leiding dan wel overgedragen, maar helemaal loskomen van kerkmuziek zal ze niet, verzekert zij: 'Daarvoor zit de muziek te diep. Ik zal geen rol meer spelen in het koor, maar er is nog genoeg te doen met muziek voor de kinderen rond bijzondere momenten. En ondertussen blijf ik genieten van de mooie muziek en koor- en samenzang tijdens de kerkdiensten. Want zonder muziek is een kerkdienst niet compleet.'

Rob Jastrzebski, (redactie Magazine van van PKN De Bilt)

Dertiende editie Bilts Filmfestival 7 en 8 februari.

Voor de dertiende editie van het Bilts Filmfestival kozen wij 4 bijzondere en bekroonde films. Voorstellingen die iets laten zien over onze innerlijke wereld, onze motivaties, de onzichtbare wereld in ons hoofd. Vier films die verhalen over veerkracht en verantwoordelijkheid. Ze worden kort ingeleid en na afloop is de bar open. Als vanouds is de toegang gratis, terwijl wij voor koffie of een drankje een kleine bijdrage vragen. Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt.

Vrijdag 7 februari: 10 uur. *Letters to God* (reg. David Nixon, 2010). Kinderen uit basisscholen in onze gemeente zullen gaan kijken naar deze film waarin de 8-jarige Tyler Doherty worstelt met zijn ziekte en zijn omgeving. Een even mooi als aangrijpend verhaal voor alle leeftijden. Iedereen is welkom.

De trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=zWR55eWQMbc>

Vrijdag 7 februari: 14 uur. *One Life* (reg. James Hawes, 2023). De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Londense beurshandelaar Nicholas Winton, die net voor de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen uit Tsjecho-Slowakije redde van de Holocaust. Het drama toont zijn enorme inspanningen, de risico's wanneer zaken mis gaan. Winton ervaart de gevolgen van zijn acties pas vele jaren later. De trailer:

<https://youtu.be/1EVPjV7Toho?feature=shared>

Vrijdag 7 februari: 19:30 uur. *The Quiet Girl* (reg. Colm Bairéad, 2022). Door omstandigheden gedwongen, moet het Ierse meisje Cáit tijdens de zomer bij een pleegfamilie verblijven. In hun liefdevolle zorg bloeit ze op, maar lang verborgen familiegeheimen dreigen alles te veranderen. Het verhaal verkent thema's van stilte en de (veer)kracht van menselijke relaties. De trailer: <https://youtu.be/LGWyqty2m-A?feature=shared>

Zaterdag 8 februari: 19:30 uur. *Shoplifters* (reg. Hirokazu Koreeda, 2018). Een Japans gezin leeft van kleine criminaliteit. Wanneer ze een verwaarloosd meisje opnemen, groeit hun band, maar gaandeweg komt een aantal geheimen aan het licht. Dit confronteert hen met de ware aard van de relaties binnen dit gezin, en de prijs van hun keuzes. Een film met vele lagen; een echter topser voor de zaterdagavond. Kijk ook: <https://youtu.be/9382rwoMiRc?feature=shared>

Voor vragen, stuur een e-mail naar info@biltsfilmfestival.nl of p.terheggen57@yahoo.com. Bezoek ook onze website: www.biltsfilmfestival.nl

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

HEILIG JAAR IN UTRECHT GEOPEND MET PROCESSIE EN VIERING

Jubeljaar 2025

In de Sint Catharinakathedraal te Utrecht werd op zondag 29 december officieel het Heilig Jaar geopend. Dat gebeurde die dag in alle bisdommen wereldwijd, het thema van dit Jubeljaar is 'Pelgrims van Hoop'. De plechtigheid startte met een samenkomst in de Sint Augustinuskerk. Daarna liepen de aanwezigen in processie door de binnenstad van Utrecht naar de Sint Catharinakathedraal. Gelovigen – onder wie veel acolieten – uit heel het Aartsbisdom Utrecht waren voor deze opening naar Utrecht gekomen. Paus Franciscus had in de nachtmis het Heilig Jaar 2025 officieel geopend met het openen van de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek. Hij zei onder meer dat "deze nacht de deur van de hoop voor de wereld is geopend." Op Tweede Kerstdag opende paus Franciscus ook nog een Heilige Deur in de kapel van de Rebbibia gevangenis in Rome. De paus heeft deze gevangenis meermalen bezocht.



Foto: Wouter van Belle

Op 29 december werd in de Sint Augustinuskerk onder meer een passage uit het Evangelie volgens Johannes gelezen (Joh. 14,1-7): "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij." Ook bad kardinaal Eijk: "God en Vader, Gij die de hoop zijt die niet teleurstelt, en het begin en einde van al wat bestaat, zegen het begin van onze pelgrimstocht, waarop we het glorievolle kruis van Uw Zoon volgen."

Tevens werd een deel uit de pauselijke bul 'Spes non confundit' (de hoop wordt niet teleurgesteld) voorgelezen, met deze bul kondigde paus Franciscus eerder het Heilig Jaar af. Daarin schrijft de paus onder meer: "Moge het Jubeljaar voor allen een gelegenheid zijn om de hoop nieuw leven in te blazen."

Meer lezen: [Heilig Jaar in Utrecht geopend met processie en viering - Aartsbisdom](#)



Kinderkamp en tienerkamp 2025

Na de succesvolle editie van 2024 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2025 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 2 t/m 7 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend!



Kinderkamp 'In het begin'

"In het begin" zijn de eerste woorden uit het scheppingsverhaal. Tijdens het kinderkamp gaan de deelnemers aan de slag met dit thema. "Want waar God licht bracht in de duisternis, brengen hulpdiensten veiligheid en rust. In teams als brandweer, politie en ambulance ondernemen we deze week vele activiteiten: we gaan naar het bos, zwemmen, knutselen en nog veel meer! Dus wil je graag iets moois meemaken samen met andere kinderen? Meld je dan snel aan!" aldus de organisatie.

- Wanneer: 2 tot en met 7 augustus 2025
- Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle
- Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
- Meer informatie via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Aanmelden kan tot 30 juni 2025 via het [formulier](#) op [JongAartsbisdom](#).

Tienerkamp goes Hollywood

Het Tienerkamp staat in 2025 in het teken van het witte doek. "Een week vol glitter, glamour, geloof en popcorn wacht op jou," zo zegt de organisatie in de uitnodiging. "Van actie tot komedie, van drama tot avontuur: we gaan het allemaal beleven tijdens de vieringen, catecheses en spellen. Bewandel onze rode loper en ontdek meer over geloof, vriendschap en je eigen rol in het leven."

- **Wanneer:** 2 tot en met 7 augustus 2025
- **Waar:** Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle
- **Wie:** Tieners van 13 t/m 16 jaar
- **Meer informatie via e-mail:** zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

Meer informatie en aanmeld formulieren:

<https://www.aartsbisdom.nl/kinderkamp-en-tienerkamp-2025/>

HEILIGEN

Driekoningen 6 januari

De heilige drie koningen zijn grotendeels het product van de fantasie van mensen, die het bijbelverhaal over de geboorte van Jezus nogal aan de magere kant vonden. Het waren in ieder geval geen echte koningen: 'wijzen' is een betere benaming. Zij zijn in de loop van de tijd belangrijke heiligen geworden, met een vaste plaats op de kerkelijke kalender.

In het Nieuwe Testament - alleen in het evangelie volgens Mattheus - werden de drie koningen aangeduid met *magori*, Grieks voor een speciaal soort geleerden. In het oude Perzië betrof het priesters die zich met sterrenkunde bezighielden. Nadat een ster aan het firmament was verschenen begaven ze zich mogelijk vanuit Perzië of Arabië op weg om in Bethlehem een koningskind te bezoeken. Nog steeds volgens het Mattheus-evangelie schonken ze de boreling goud, wierook en mirre, symbolen voor respectievelijk de opperste waardigheid, het naar God opstijgende gebed en een verwijzing naar de menselijk natuur van God.

De legende, die naast het Mattheus-evangelie ontstond, leverde voor het eerst in de twaalfde eeuw zelfs drie namen op: Caspar, Melchior en Baltasar. Caspar zou twintig jaar zijn geweest, Melchior veertig jaar en Baltasar zestig jaar. De drie wijzen uit het Oosten brachten het tot koningen om een oudtestamentische profetie uit te laten komen. Daarin was sprake van koningen die de Verlosser geschenken kwamen brengen. Ze vertegenwoordigden de toenmalig bekend wereld: Melchior Europa, Baltasar Azië en Caspar Afrika.

Over hun verder leven raakten steeds meer legenden in omloop. Zo zou het drietal later zijn gedoopt door de heilige Thomas. In Indië zouden ze daarna als bisschoppen werkzaam zijn geweest. Ofschoon ze alleen in de fantasie hebben bestaan, werden hun relieken in 1164 van Milaan naar Keulen overgebracht. Vanuit die plaats is de verering ook in de Lage Landen terechtgekomen.

De scene van 'de aanbidding door de drie wijzen' is ontelbare keren voorgesteld in de kunst. Het zijn er zo veel dat er verzamelingen van zijn aangelegd met duizenden afbeeldingen. Gewoonlijk treden de drie wijzen uit het Oosten op als koningen in vorstelijke kledij. Baltasar is een grijsaard, Melchior een man in de kracht van zijn leven, en Caspar een jongeman. Samen zijn ze het symbool van de leeftijdsfasen van de mens. De heilige drie koningen zijn de patronen tegen hoofdpijn, vallende ziekten en - vanuit de legende meer verklaarbaar - tegen gevaren op reis.

Rond het drietal zijn allerlei gebruiken ontstaan, waarvan met name in Tilburg en omgeving, en in mindere mate in plaatsen als 's-Hertogenbosch en Eindhoven, het jaarlijkse driekoningen-zingen is overgebleven. Vroeger uit eigen beweging, maar tegenwoordig op initiatief van o.a. de VVV van Tilburg en plaatselijke organisaties in de wijken en dorpen, trekken honderden kinderen verkleed als koninkjes langs de deuren. Ze zingen liedjes, dragen versjes voor en houden de hand op voor

snoepgoed of een financiële beloning. De traditie is zeer sterk gebleken. Zelfs komt het voor dat allochtone kinderen driekoningen liedjes in het dialect zingen. Sommige liedjes die nu nog gezongen worden zijn een paar honderd jaar oud. Kinderen bedenken zelf actuele teksten op bestaande melodieën. Het bekendste, van oorsprong uit 's-Hertogenbosch afkomstige lied is:

Driekoningen, Driekoningen
Geef me een nieuwe hoed
M'n oude is versleten
M'n moeder mag het niet weten
M'n vader heeft het geld
Al op de toonbank neergeteld

De gebruiken rond Driekoningen hebben een zeer oude oorsprong. Bij de Germanen gold de nacht van 6 januari als gevaarlijk omdat dan de geesten rondwaarden. De lampions waarmee de kinderen in Midden-Brabant nog langs de deuren trekken, zijn een overblijfsel van een methode om de geesten met behulp van fakkels op de vlucht te jagen. Het snoepgoed dat ze uitgedeeld krijgen, vindt zijn oorsprong in voorchristelijke offermalen.

Drie koningen werden in Keulen het meest vereerd. Omdat ze de schutpatronen waren voor hen die een verre reis ondernamen, gingen reizigers voor hun vertrek bij de dom in Keulen een zogenaamd driekoningenbriefje halen. De strookjes papier werden in de kleding genaaid en boden onderweg bescherming tegen hondsdoelheid. Wie zo'n briefje niet had, kon zich daar toch tegen beschermen. Kwam men een razende hond tegen, dan moest een cirkel in het zand worden getrokken. De reiziger ging daarin staan en sprak de bezweringsformule: "Kwaje hond sta stille, het is de Koningen wille."

De feestdag van Driekoningen is de dertiende dag na Kerstmis en werd daarom ook wel Dertiendag genoemd. Deze benaming is terug te vinden in de weerspreuk: "Als het op Dertiendag vriest, het vriest dertien weken lang." Dat zou dan tot in april zijn. Een stuk hoopvoller is: "Met Driekoningen lengt de dag zo veel een geitje springen mag."

Melchior komt uit het Hebreeuws en betekent 'de Koning (God) is licht'. De naam kan ook Perzische oorsprong hebben.

Afgeleide voornamen: zijn Melchoir, Melcher en Melker.

Achternamen: Melcher, Melchers, Melchior, Melger, Melgerd, Melgers, Melker en Melkert.

Casper wordt verklaard uit de Perzische 'kandschwar' dat 'schatbewaarder' betekent.

Voornamen: Casper, Cas en Jasper.

Achternamen: Cas, Jaspars, Jaspers, Kas, Caspari en Caspers.

De betekenis van Baltasar is 'God beschermte zijn leven.'

(Uit 366 Heiligendagen van P.Spapens en K. van Kemenade)

BEZINNING

Elk jaar is een nieuw beginpunt,
een nieuwe kans om er iets van te maken.
Waar het op aan komt, dat zijn daden
niet alleen maar wensen en voornemens.
Maak vrienden.
Geef vriendschap in plaats van dure geschenken.
Hou van mensen.
Geef anderen de kans "nieuw" te zijn
prik niemand vast op "gisteren".
Zorg dat je niet in gisteren leeft
leef echt naar morgen toe.
Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is
en dat wie geeft,
meer krijgt dan hij durft verwachten.
Maak tijd om samen gelukkig te zijn.
Wees een echte christen.
Het is een heel programma,
het kost niets...



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Februari 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 16 februari**, 6^e zondag door het jaar **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en J. van Gaans
- **Dinsdag 18 februari**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 23 februari**, 7^e zondag door het jaar, **10:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor

- **Zondag 2 maart**, 8^e zondag door het jaar, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers W. Eurlings en J. Vroom
- **Woensdag 5 maart, Aswoensdag**, **11:00** Eucharistieviering celebrant: pastoor J. Skiba m.m.v. Memento
- **Zondag 9 maart**, 1^e zondag van de 40-dagentijd, **9:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken A. van Gaans, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 11 maart**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 16 maart**, 2^e zondag van de 40-dagentijd, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel
- **Dinsdag 18 maart**, **10:00** gebedsviering

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

Voor het meest actuele overzicht van vieringen in de H. Michaëlkerk, zie op onze [vieringenwebsite](#).

Terugblik oecumenische viering 26 januari 2025.

De viering werd zeer goed bezocht. De verhouding mensen van de Oosterlichtkerk en die van de Michaelkerk was ongeveer fifty-fifty. Het was een mooie, prettige en aansprekende viering. Er heerste een goede sfeer en na de viering bleven veel mensen napraten.



om te gedenken, overledenen in januari

| | | |
|------------|------------------------------|-----------|
| 4 januari | mw. M. Visser van Rossum | Bilthoven |
| 9 januari | mw. I. Rademaker - Leenderts | Bilthoven |
| 12 januari | dhr. A.C. Vernooij | De Bilt |
| 16 januari | mw. F.M. Broekhuizen | De Bilt |
| 23 januari | mw. J.B.M. van der Schoot | De Bilt |
| 24 januari | dhr. H.J. Nijhuis | De Bilt |



Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Zegen met uw licht onze ogen
opdat zij opengaan
en het goede zien in elke mens.
Zegen met uw licht onze monden
opdat zij woorden spreken
die goed doen en vrede brengen.
Zegen met uw licht onze handen
opdat zij zich uitstrekken
naar de mens die naar ons toekomt.
Zegen met uw licht onze voeten
opdat zij wegen gaan van gerechtigheid
en van zorg voor mensen.
Zegen met uw licht
heel ons menselijk bestaan
opdat er troost is voor de verdrietige,
hoop voor de wanhopige,
opdat bitterheid kan wijken voor mildheid,
wantrouwen vlucht voor vertrouwen.
Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn
en gewond tot in hun ziel
opdat zij bescherming vinden en heel worden.
Zo bidden wij U God.

Aswoensdag

Op 5 maart is het weer Aswoensdag. In de H. Michaëlkerk is er 's morgens om 11:00 uur een Eucharistieviering waarin mogelijkheid is om het askruisje te ontvangen. Celebrant in deze viering is pastoor J. Skiba en het koor Memento zal medewerking verlenen aan deze viering.

Ik begrijp dat dit vervelend is voor degenen die werken en die niet in de gelegenheid zijn om hun werktijden zodanig aan te passen dat ze 's morgens naar deze viering kunnen komen. Echter, de viering naar de avond verplaatsen heeft ook nadelen, namelijk:

1. dat er een extra beroep gedaan wordt op onze lekenvoorgangers;
2. dat deze waarschijnlijk toestemming moeten vragen/krijgen van pastoor Skiba om het askruisje toe te mogen dienen;
3. dat deze voorgangers eerst op Aswoensdag zelf met de as naar een Eucharistieviering moeten om de as te laten zegenen.

Al deze factoren waren voor mij een reden om het aanbod van de centrale roostergroep om 's morgens een Eucharistieviering te krijgen, te accepteren.

Voor hen die 's avonds naar een viering willen, volgt hier een lijstje van vieringen die 's avonds worden gehouden, zowel in onze parochie, in OLVvA en in Utrecht (voor zover op dit moment bekend).

Afkortingen: E=Eucharistieviering; G=gebedsviering; C=Woord- en Communieviering

Binnen onze Martha en Mariaparochie:

19:00 uur, Maartensdijk, G

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (zie ook [vieringenoverzicht](#) van OLVvA):

19:00 uur, St. Martinus, Hoogland, pastor G. Nijland, E

19:00 uur, St. Franciscus Xaverius, G

19:30 uur, St. Joseph, Hooglanderveen, pastoor J. Skiba, E

Martinus parochie Utrecht (alleen de Eucharistievieringen; zie [parochieblad](#) van de Martinus parochie):

19:00 uur, Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht, pastoor H. Boogers

19:00 uur, Catharinakathedraal, Mgr. H. Woorts en pastor G. de Bekker

19:00 uur, Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 4, Utrecht, pastor K. Smits

Irene Elsevier

40 JAAR MALAWIPROJECT, 1985-2025

Nieuwsbrief februari 2025

Malawiviering, oktober 2024

In oktober hebben we met elkaar stilgestaan bij 40 jaar Malawi in een bijzondere viering. Zelfs bleek het mogelijk om contact met zuster Bernadette te maken aan het eind van de viering, via beeldtelefoon, wat zowel voor haar als voor onze kerkgangers heel verrassend was. (Zuster Bernadette was in 2005 de eerste zuster uit Malawi die onze locatie bezocht.) Vanaf dat moment schenken we iedere viering, via de door u zelf gemaakte voorbede, aandacht aan de projecten en de mensen in Malawi. Daarmee onderstreepden we onze gemeenschappelijkheid. Dat laatste deden we ook tijdens een gezellig samenzijn na de viering, waarbij tevens een overzicht te zien was van de hoogtepunten van de afgelopen 40 jaar.



In het zonnetje gezet



De leden van de werkgroep werden die dag in het zonnetje gezet om te bedanken voor hun inzet en de contacten met de mensen in Malawi.



We mochten weer dankbaar zijn voor de bijdrage die u voor de mensen in Malawi gaf. Heel hartelijk dank daarvoor.

Uw geld kwam op een mooi moment, want het regenseizoen is weer begonnen en daardoor konden in Mwanza weer extra bomen worden geplant.

Halfvasten, zondag 30 maart

Op zondag 30 maart aanstaande zullen we in de viering van 10.00 uur het 40-jarig jubileum afsluiten. En net als in oktober willen we de gezamenlijkheid vorm geven na de viering. Via de mededelingen zullen we u verder op de hoogte houden.

Reis naar Malawi

Met deze brief maakt de werkgroep ook graag gebruik om mee te delen dat we opnieuw Malawi gaan bezoeken: Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten gaan namens de werkgroep een bezoek brengen aan de twee projecten die de laatste jaren centraal hebben gestaan: Het schoolgebouw in Mangochi en het landbouwproject in Mwanza. Daarnaast willen we zoveel mogelijk contact proberen te maken met de mensen met wie we gedurende die 40 jaar verbonden zijn geweest. We zullen met Tim van der Linden van aQysta optrekken en we hopen weer een bezoek te brengen aan de zusters in Mary View.



Financiën 2024

Wat de financiën van afgelopen jaar betreft geven we u heel in het kort overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2024. Er is ongeveer € 14.000,- binnengekomen. Hiervan is uitgegeven aan:

- 1.** Bomenproject Mwanza: € 7.500,-
- 2.** Bestrijding van honger: € 1.000,-
- 3.** Studiegelden: € 600,-
- 4.** School in Mangochi: € 3.000,-

Een meer gedetailleerd overzicht volgt in het Jaaroverzicht 2024.

We hopen u weer graag te ontmoeten in de viering van 30 maart om 10.00u in de Michaëlkerk.

Een hartelijke groet van de leden van de werkgroep:

Leonie Eurlings, Jacqueline van Gaans, Eveline Meijer, Désirée Streumer en Frank Diepstraten.

Uw bijdragen blijven van harte welkom op rekeningnummer:

NL03INGB0006525447

**t.n.v. H.H. Martha en Maria Parochie, Baarn
onder vermelding van: Kerkfonds Malawi**

Website van de M&L

Afgelopen tijd is er weer gewerkt aan onze website.

Er is opnieuw een gedeelte uit deze nieuwsbrief over ons parochieproject in Malawi opgenomen op de Malawipagina.

De belangrijkste verandering is echter dat er (eindelijk ...) nu ook een stukje geschiedenis van de Laurenskerk op staat. Dit stuk is samengevoegd met het stuk over de geschiedenis van de Michaëlkerk, en samen vormen ze één geheel, de *Geschiedenis van onze gemeenschap en gebouwen*.

En misschien had u het al gezien: ik heb wat opruiming gehouden in de Nieuwsbrieven op onze website. Het werden er wat veel waardoor naar beneden scrollen nogal vervelend werd. Ze zijn niet weggegooid, maar samengevoegd in wat nu heet *Archief Nieuwsbrieven*. Zie subpagina met deze naam onder *Extra informatie*.

Ik wens u allen veel leesplezier met dit overzicht!

Irene Elsevier

Doorbreek het taboe!

Een op de vijf huishoudens kampt met geldzorgen. En dat aantal groeit. Uit onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen soms wel tot 5 jaar wachten voordat ze hulp inschakelen. De ervaring leert dat de vraag 'Red je het wel?' voor hen de eerste stap is naar het inschakelen van hulp!

Levenskruispunten

Financiële zorgen ontstaan vaak na ingrijpende levensgebeurtenissen. Sommige van die gebeurtenissen kunnen ook heftige financiële gevolgen hebben, zoals je baan verliezen, stoppen met werken, een ingrijpende ziekte, verlies, geboorte, samenwonen of uit elkaar gaan. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te stellen: "Red je het wel?"

De volgende stellingen en vragen helpen om na te denken als het gaat om werkeloos worden of zijn? Wilt u daar met elkaar eens van gedachten over wisselen?

1. Mensen met schulden hebben vaak geen baan.
2. Je baan verliezen heeft effect op je relaties en vriendschappen.
3. Werk jij om te leven of leef jij om te werken?
4. Ken jij mensen die werkloos zijn?
5. "Ik zal je een hoopvolle toekomst geven" (Jer. 29:11). Wat betekent deze belofte voor jou?



(Vind antwoorden op:

<https://schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel/taboe-doorbrekers>)

Er zijn boekjes uit het pakket 'Redjehetwel?' beschikbaar die ingaan op die levensgebeurtenissen en die ons kunnen helpen anderen te helpen.

Ze zien er mooi uit en gaan niet alleen over geld. Er staan ook interviews en bemoedigende teksten in. Een goed handvat om met mensen in gesprek te gaan! Er kunnen zoveel problemen voorkomen worden door op tijd aandacht voor iemand te hebben en de vraag te stellen: 'Red je het wel?'

Ruud van 't Pad Bosch,
secretaris Parochiële Caritas Instelling (PCI) HH. MarthaMaria Parochie.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Altaarwijding markeert heropening St. Augustinuskerk

De St. Martinusparochie in Utrecht vierde op zondag 2 februari de plechtige heropening van de Sint Augustinuskerk. Na de jarenlange restauratie was de kerk al wel in gebruik, maar de altaarwijding op 2 februari (Opdracht van de Heer in de tempel – Maria Lichtmis) door kardinaal Eijk vormde de officiële heropening. Om de restauratie van het kerkinterieur te 'vervolmaken' had kunstenaar Pim van Dijk op verzoek van de parochie een nieuw consecratie-altaar en een ambo (lezenaar) ontworpen, in stijl met het hoofdaltaar.



Foto: Ramon Mangold

Secretaris Joosten van het parochiebestuur zei in zijn welkomstwoord van de viering dat bij het nieuwe altaar "traditie en vernieuwing hand in hand gaan, het altaar sluit aan bij de vormen en kleuren van het kerkinterieur." Tijdens de pontificale hoogmis goot kardinaal Eijk onder meer chrisma uit over het altaar en plaatste er een schrijntje in met een reliek (een botsplinter) van de heilige Augustinus. Concelebranten in de viering waren pastoor Boogers, pastor De Bekker en pater Schrama o.s.a. die als Augustijn al jaren aan de Augustinuskerk is verbonden. Na de viering was er een receptie met koffie/thee en broodjes, gevolgd door een videopresentatie en rondleidingen door de kerk en naar het gerestaureerde orgel.

In zijn preek riep kardinaal Eijk in herinnering dat 2 februari precies 40 dagen na Kerstmis valt: "Daarom gedenken we vandaag hoe Maria en Jozef samen met Jezus naar de tempel in Jeruzalem optrokken om Hem daar aan God op te dragen. Joden waren verplicht om hun eerstgeboren zoon 40 dagen na zijn geboorte in de tempel aan God op te dragen, ter herinnering aan het feit dat Hij bij de uittocht van het volk uit Egypte de eerstgeborenen van de Joden spaarde."

Wij christenen kennen niet de Joodse ritus van de opdracht in de tempel, aldus kardinaal Eijk. "Maar wij worden ook door onze ouders aan God opgedragen. En dat doen zij niet alleen bij de eerstgeboren zoon, maar bij al hun kinderen. Dat gebeurt in het sacrament van het doopsel. Wie als volwassene wordt gedoopt, draagt uiteraard zichzelf op aan God. In het

doopsel ontvangen wij de heiligmakende genade, ... daardoor behoren we geheel aan God toe." Ieder kind behoort toe aan God, "waarom is dan nog die toeheilgende ritus van het doopsel noodzakelijk? Door de erfzonde is er een scheiding tussen God en mens, die door de mens zelf veroorzaakt is. Bij de erfzonde gaat het niet om een persoonlijke daad, maar om een toestand. ... Door de



toeheilingsritus van het doopsel wordt deze breuk ongedaan gemaakt en gaat de gedoopte zonder enige belemmering aan God toebehoren."

Een ander bijzonder moment waarop we onszelf aan God opdragen is het moment waarop we aan de Eucharistie deelnemen, zo memoreerde kardinaal Eijk. Door de Eucharistie wordt onze opdracht aan God volledig: "Het offer van de Eucharistie, de onbloedige tegenwoordigstelling van Christus' kruisoffer, vindt plaats op het altaar. Het is daarom een bijzonder moment dat we juist op het feest van de opdracht van de Heer dit altaar aan God toeheiligen."

De Utrechtse aartsbisschop schetste de symboliek en betekenis van de wijding: in tegenstelling tot een zegening brengt een wijding in strikte zin een innerlijke verandering in het wezen van het object teweeg. Daarom kan een wijding niet worden herhaald, aldus kardinaal Eijk. "Het altaar wordt door de wijding een symbool van Christus. Als teken hiervan kust de priester aan het begin van de Eucharistieviering het altaar. Feitelijk gaat het hier om een kus om Christus te begroeten. De wijding vindt plaats door gebed, door het uitgieten van chrisma over het altaar en door het bewieroken ervan. In het woord chrisma herkennen we de naam van Christus. Christus oftewel Messias betekent de Gezalfde. Chrisma is olijfolie gemengd met een geurend balsem. De aangename geur van deze olie is een verwijzing naar de verrijzenis van Christus. Zijn lichaam wordt niet door bederf aangetast, maar verrijst op de derde dag uit het graf. Ook de bewieroking van het altaar is een verwijzing naar de verrijzenis. De aangename geur van de wierook die opstijgt, is ook beeld van onze gebeden die naar God opstijgen."

"We dragen met Christus onszelf op als gave aan God. Wij bidden dat velen dat aan dit altaar in de St. Augustinuskerk mogen doen. En dat wij allemaal hier de kracht ontvangen om Hem trouw na te volgen en ons leven daardoor

ook in de goede reuk mag komen te staan van liefde jegens God en jegens de mensen.”

De bouw van de St. Augustinuskerk (een Waterstaatskerk naar een ontwerp van de architect Karel Georg Zocher) startte in 1839. Deze kerk in neoclassicistische stijl is door de jaren heen zo goed als intact gebleven. Het interieur heeft een barokke stijl; zeker het hoogaltaar, de zijaltaren en de preekstoel zijn hiervan uitingen.

Pim van Dijk voelde zich vereerd toen hij in september 2023 het verzoek kreeg een altaar te ontwerpen voor de Augustinuskerk: “Zo een mooie inspirerende kerk. Alhoewel mijn bedrijf al een aantal jaren gestopt is, kon deze opdracht niet voorbij gaan, een prachtig laatste ontwerp. Het moest het stralende middelpunt worden in de mooie gerenoveerde kerk, en ook passen bij de bestaande inrichting. Een kunstwerk, eigentijds, met respect voor het klassieke interieur.” Met pastoor Hans Boogers sprak hij veel over de symboliek van het altaar. “Van belang is dat deze tijdloze symboliek ook in dit eigentijds ontwerp herkenbaar is. Het altaar en de ambo zijn ontworpen met een digitaal tekenprogramma en hebben de glooiende vormen passend bij de vormen van het grote tabernakelaltaar dat op de achtergrond staat. Het is gemaakt van eigentijdse materialen, geschilderd als carrara marmer. De vier zijden hebben een kruisvormige opening die naar het absolute middelpunt leidt. Het middelpunt van het altaar én van de kerk. Dit benadrukt de sacraliteit en waardigheid van het altaar.”

HEILIGEN

Bernadette Soubirous 18 februari

Officiële kerkelijke feestdag 16 april

De naam van Bernadette Soubirous is onlosmakelijk verbonden met Lourdes, het stadje waar ze op 7 januari 1844 als dochter van arme ouders ter wereld kwam. Op veertienjarige leeftijd, tussen 11 februari en 16 juli 1858, kreeg ze achttien keer een visioen van een in het wit geklede dame. De verschijning maakte zich – in de taal van de dialect sprekende Bernadette – bekend als *Immaculada Coucepcious* (Onbevleete Ontvangenis), en dat kon niemand anders zijn dan Maria, de moeder van Jezus. Op de naam van Bernadette staan inmiddels 66 wonderbaarlijke genezingen. Het allerlaatste medisch onverklaarbare geval is in 1999 door de Kerk erkend als mirakel. Het betrof het herstel van een 51-jarige patiënt met de ziekte multiple sclerose. De meeste wonderen vielen gelovigen in de fleur van hun leven ten deel. Ook opvallend: de lijst van aandoeningen herbergt een vrij hoog aantal beenderziekten en tuberculose-gevallen. Verder een flink aantal van kanker, koudvuur, hartkwalen, multiple sclerose en verlamming.



Met haar beweringen dat ze Maria had gezien, stuitte Bernadette Soubirous op scepsis. Emile Zola schreef kritisch over haar. Aan de andere kant inspireerde zij Franz Werfel tot zijn ook in het Nederlands vertaalde en in 1941 gepubliceerde 'Das Lied von Bernadette'. In 1862 kregen haar verschijnselen kerkelijke erkenning van de bisschop van Tarbes. Vanaf dat moment groeide Lourdes uit tot de grootste bedevaartplaats ter wereld. Alleen Mekka, voor de islam de heiligste plek op aarde, evenaart Lourdes in aantallen bezoekers per jaar. Op talloze plaatsen, ook in Nederland en België, is de grot nagebouwd waarin Maria aan Bernadette is verschenen. Jaarlijks trekken nog verschillende grote bedevaarten naar deze pelgrimsplaats.

In 1866 trad Bernadette onder de kloosternaam Marie-Bernadette in bij de zusters van Saint-Gildard in Nevers. Ze leefde teruggetrokken als ziekenverzorgster en hulpkosteres tot haar dood op 16 april 1879. Haar verering kreeg een grote stimulans nadat in verband met haar zaligverklaring haar stoffelijke resten werden opgegraven. Die bleken niet te zijn vergaan. De twee doktoren die bij de identificatie van het lichaam aanwezig waren, verklaarden onder ede: 'Wij hebben geen enkele geur bemerkt. Het lichaam

was bedekt met het ordegewaad, dat vochtig was. Het hoofd was naar links gekeerd. Het gezicht was matwit, de neus perkamentachtig en mager. De mond stond licht open en liet haar gebit zien: de tanden zaten nog vast. De handen, die gekruist over de borst lagen, waren met hun nagels volkomen geconserveerd en hielden nog een verroeste rozenkrans vast.' Het stoffelijk overschot van de heilige ligt in het klooster in Nevers opgebaard. In 1933 is ze heiligverklaard.

In het Noord-Brabantse dorp Spoordijk (gem. Oirschot) bestond een tijdlang een bedevaart naar de heilige Bernadette. Zij werd daar vereerd als beschermheilige tegen tuberculose. Op veel plaatsen in Nederland werden in de tijd van het Rijke Roomse Leven Lourdesgroten gemetseld, met een beeld van de geknielde heilige op enige afstand. Deze grotten stonden langs de openbare weg, in kloostertuinen, maar ook in tuinen van particulieren. Sommige van deze grotten, onder meer in Baarle-Nassau, zijn bewaard gebleven. In een aantal zijn stukken steen, meegebracht van de originele rots in Lourdes, ingemetseld. Een van de beroemdste Lourdesmirakels had betrekking op de Vlaming Pierre de Rudder uit Jabbeke. Een omvallende boom verbrijzelde in 1867 zijn linkerbeen. De man zocht genezing bij Bernadette. Hij ging niet naar Lourdes, maar naar een Lourdesgrot in Oostakker. Op 7 april 1875 keerde hij zonder krukken uit dit bedevaartsoord terug.

De afbeeldingen van Bernadette Soubirous zijn onder te verdelen in twee uitvoeringen. De bekendste en meest voorkomende is de heilige als jong meisje. Ze ligt geknield voor de rots waar de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes haar is verschenen als een dame in het wit. Op andere afbeeldingen staat Bernadette als een eenvoudige kloosterzuster. Een bijzonderheid is dat zij de eerste heilige is geweest wier foto op devotieprentjes is afgedrukt.

Bernadette Soubirous is genoemd naar de heilige Bernadus. Diens Germaanse naam betekent 'als een beer' en laat zich vertalen als 'heldhaftig' of 'onverzettelijk'. Ofschoon altijd al populair geweest, herleefde de naam Bernadette strek na het verschijnen van een door Franz Werfel in 1941 gepubliceerd boek over haar. Ook de naar dit boek gemaakte film was daarop van invloed.

Nederlandse meisjesnamen die van Bernadette zijn afgeleid zijn Bernarda en Bernadetta. Deze laatste naam is afkomstig uit het Italiaans. Spaanse meisjes heten Bernardita. Jongensnamen die van Bernadette zijn afgeleid zijn Berend, Beert, Bern, Barend en Bernke.

(Uit 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Maart 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 16 maart**, 2^e zondag van de 40-dagentijd, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel
- **Dinsdag 18 maart**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 23 maart**, 3^e zondag van de 40-dagentijd, **9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 25 maart**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 30 maart**, 4^e zondag van de 40-dagentijd, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings

- **Woensdag 2 april**, **10:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
- **Zondag 6 april**, 5^e zondag van de 40-dagentijd, **10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. Vroom
- **Dinsdag 8 april**, **10:00** gebedsviering
- **Zondag 13 april, Palmzondag**, **9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- **Dinsdag 15 april**, **10:00** gebedsviering
- **Donderdag 17 april, Witte Donderdag 19:30** Eucharistieviering, celebrant: pastor F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)
<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in februari

| | | |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| 3 februari | mw. A. Uit Oude Groeneveld | Bilthoven |
| 3 februari | dhr. J. Linnebank | Bilthoven |
| 9 februari | dhr. H.J.H. Hartevelt | Bilthoven |
| 12 februari | mw. E.M. Haan-Beerends | Bilthoven |
| 20 februari | Mw. E.H.A.M. Hoevenagel-Rutten | Bilthoven |
| 24 februari | Mw. F. Kamsteeg-van Houten | Bilthoven |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

De zon steekt iedere morgen het licht en het vuur aan over de hele wereld.

Ze maakt de lente die begint.

Ze roept het groen uit de bomen en zet bloemen in de wei.

Ze vecht tegen de wolken om ons te zien en ons een mooie dag te geven.

Ze begint altijd opnieuw en wordt nooit moe.

's Nachts gaat ze naar de andere kant van de aarde
om onze tegenvoeters in het licht te zetten.

Doof de zon en we zitten in de zwartste duisternis en de ijzigste kou,
en alle mensen en dieren en bloemen en planten sterven.

Zo is het ook met de LIEFDE !

De liefde is nog een groter wonder dan de zon.

Is de liefde opgegaan in het leven,
dan brengt ze licht en warmte.

Wanneer ze ondergaat,
worden de schaduwen steeds groter!

Twee lezingen in de Vastentijd door Leo Fijen

In de Vastentijd willen we ruimte maken voor bezinning. Vanuit het seniorenpastoraat verzorgen we twee ochtenden:

- De eerste lezing was op 12 maart van 14.00 – 15.30 uur
uitgangspunt voor deze ochtend was het boekje "Van Vasten tot Verrijzenis" met het thema daarbij was: "Wat betekent sterven in jouw leven?"
- **2 april van 10.30-12.00 uur:** *(let op deze is in de morgen)* hierbij is het uitgangspunt het boekje voor het Heilig Jaar. Thema daarbij is: "Wat betekent hoop nog in jouw leven?" *(dit boekje wordt u gratis aangereikt)*

Plaats: De Mantel
Nachtegaallaan 40-42
Maartensdijk

Voor vragen kunt u terecht bij Annelies van den Boogaard
(tel.06 – 44 20 78 78)

Iedereen is welkom. De toegang is gratis

Annelies van den Boogaard

40 JAAR MALAWIPROJECT, 1985-2025

Nieuwsbrief maart 2025

Nog één keer..... 40 jaar vriendschapsband tot slot

Allemaal hebben we de ervaring dat de tijd soms voorbij vliegt. Als we terugdenken aan de start van ons contact met de Servants of the Blessed Virgin Mary (SBVM), dan lijkt het soms wel gisteren, maar als we kijken naar de hoeveelheid contactmomenten en alle gezamenlijke ervaring, is het eigenlijk of het nooit anders is geweest. Dat maakt het project ook kostbaar en vormt het een mooie ruggengraat van onze gemeenschap.



Halfvasten, woord- en communieviering 30 maart

Elke keer wanneer de werkgroep aandacht schenkt aan Malawi, voelen we ons meer verbonden met die gemeenschap. Maar dat geldt ook andersom: de vrienden in Malawi dragen ons ook, met hun steun en warmte.

Het is werkelijk heel bijzonder dat we tegenwoordig via telefoon en computer elkaar in levenden lijve kunnen spreken en een vraag of boodschap in een paar seconden van de ene kant van de wereld naar de andere reist. Deze wonderen van communicatie maken dit contact met hen nog boeiender en waardevoller.

Op 30 maart staan we daarom bewust nog een keer stil bij 40 jaar verbondenheid. In de viering van 10.00 uur in de Michaelkerk zullen we voor hen zingen en bidden en we nodigen u uit om daarin met ons mee te doen. Maar ook na de viering hopen we elkaar te ontmoeten om verder na te praten, elkaar te inspireren en opnieuw de banden die ons verbinden met Malawi te vieren.

De een komt en de ander gaat...

We zijn erg blij dat Désirée Streumer onze werkgroep komt versterken. Wij heten haar van harte welkom en zijn nu al blij met haar inbreng en ideeën. Leonie Eurlings heeft aangegeven dat ze haar functioneren in deze werkgroep gaat beëindigen na de viering van 30 maart. Als werkgroep vinden we dit natuurlijk erg jammer, maar respecteren haar besluit. We willen haar bedanken voor haar bijdragen in de afgelopen 15 jaar. Speciale vermelding

verdient het feit dat de Barshapompen in Mwanza mede door haar oplettendheid zijn aangeschaft en ons project daardoor de afgelopen jaren een bijzondere wending heeft gekregen.

Reis naar Malawi 25 mei tot 8 juni 2025

Het volgende grote moment komt er al weer aan. Jacqueline en Frank gaan de projecten in Malawi bezoeken, de stand van zaken beoordelen en met veel plezier daar later verslag van doen.

Dat doen we niet alleen voor onze gemeenschap; onze vrienden daar ervaren het ook als een hart onder de riem. Zij genieten intens van de aandacht die zij krijgen, maar ook onze complimenten voor wat ze, ondanks alles, toch steeds weer tot stand weten te brengen.



Maar eerst willen we u graag ontmoeten op 30 maart om 10.00 uur in de Michaëlkerk.

Daarom zeggen we graag: tot dan.

Een hartelijke groet van onze werkgroep.

Goede Week

Het duurt weliswaar nog even, maar op zondag 13 april, Palmzondag, begint de Goede Week. Een week waarin we ons nog intenser dan in de rest van de Veertigdagentijd voorbereiden op het lijden en sterven van Christus.

Het is ook een week met een groot contrast: op Palmzondag vieren we eerst nog de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij door de menigte werd toegejuicht en ingehaald werd als een Koning. Maar verder in de week horen we hoe het net van verraders zich om Hem sloot en Hij werd overgeleverd en tenslotte werd gekruisigd. Deze overgang wordt al duidelijk als we op Palmzondag het lijdensverhaal lezen.

We vieren de Goede Week in onze gemeenschap als volgt:

Palmzondag 13 april, 9:00 uur, Eucharistieviering met pastor G. Nijland. Hopelijk zijn er dan ook kinderen om de intocht op te vrolijken met hun Palmpaasstokken!

Witte Donderdag, 17 april, 19:30 uur, Eucharistieviering met pastor F. Zwarts als celebrant. We vieren deze Witte Donderdag samen met de parochianen van de gemeenschap Sint Maarten uit Maartensdijk. De viering vindt plaats in de Michaëlkerk.

Goede Vrijdag, Kruisweg, 18 april, 15:00 uur, Gebedsviering, met diaken W. Kremer en Ds. W. van Laar als voorgangers. De viering vindt plaats in de Michaëlkerk.

Goede Vrijdag, Kruisverering, 18 april, 19:30 uur, Gebedsviering met diaken A. van Gaans als voorganger. De viering vindt plaats in de Michaëlkerk.

Paaszaterdag, Paaswake, 19 april, 19:00 uur, Eucharistieviering met pastor F. Zwarts als celebrant. We vieren de Paaswake samen met de parochianen van de gemeenschap Sint Maarten **in Maartensdijk** (dus **niet** in de Michaëlkerk).

Paaszondag ten slotte, 20 april, 10:00 uur, Communieviering in de Michaëlkerk. Voorgangers zijn Willy Eurlings en Irene Elsevier.

De reden waarom we ervoor gekozen hebben om samen met de gemeenschap Sint Maarten Witte Donderdag en de Paaswake te vieren is dat we op deze manier voor beide vieringen een priester konden krijgen vanuit de parochie. Ook voor Peter Steijlen, die immers ook het Maartenskoor onder zijn hoede heeft, is het op deze manier veel beter te organiseren. En tot slotte de belangrijkste reden: het is eigenlijk veel fijner om met zoveel mogelijk mensen samen deze heilige dagen te vieren!

Natuurlijk heeft deze keuze consequenties: niet voor iedereen is het makkelijk om in Maartensdijk te komen. Daarom nu al de vraag om eens om u heen te kijken of u iemand weet die geen vervoer heeft en die misschien met u wilt meerijden, of, als u zelf geen vervoer heeft: spreek eens iemand aan en vraag of u mee kunt rijden. Zo moeten we er met z'n allen toch uitkomen en samen mét de parochianen van Sint Maarten deze dagen kunnen vieren.

Irene Elsevier

SchuldHulpMaatje

GRATIS EN BETROUWBARE HULP BIJ GELDZORGEN EN SCHULDEN IN DE BILT

Maak je je zorgen omdat je niet uitkomt met je geld? Kom je geld tekort doordat je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid) is veranderd? Heb je schulden of dreig je in de schulden te komen? Je bent niet de enige. In De Bilt heeft 1 op de 4 mensen moeite om rond te komen. SchuldHulpMaatje De Bilt pakt samen met jou je geldproblemen aan: gratis en zonder oordeel.

Neem direct contact op met onze coördinator

Coördinator SchuldHulpMaatje

Kees Oudshoorn

contact@debilt.schuldhulpmaatje.nl

[0627857920](tel:0627857920) of via [Whatsapp](#)



Bezoekadres(sen)

Onze Maatjes spreken af bij jou thuis of op een andere plek naar keuze.

<https://schuldhulpmaatje.nl/de-bilt/>

Wie gaat jou helpen?

Een SchuldHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die jou helpt bij geldzorgen. We nemen jouw geldzaken niet van je over en geven ook geen geld. We luisteren naar jouw verhaal en zoeken samen naar oplossingen. We kunnen afspreken bij jou thuis of ergens anders. Onze SchuldHulpMaatjes zijn er om jou te helpen.

Past de hulp van SchuldHulpMaatje De Bilt bij jou?

Doe de online check om er achter te komen of de hulp die SchuldHulpMaatje De Bilt biedt past bij jou en je situatie.

HOE WERKT SCHULDHULPMAATJE IN DE BILT?

Neem contact op!

Heb je geldvragen, geldzorgen of schulden? Zet de eerste stap. Neem contact met ons op en vertel wat jouw situatie is.

Kennismaking

Na jouw aanmelding neemt de coördinator contact met je op om kennis te maken en zorgvuldig jouw situatie te bespreken.

Je krijgt een Maatje

Na het gesprek met de coördinator wordt een SchuldHulpMaatje aan je toegewezen die echt bij jou past om je te helpen.

Aan de slag!

Je gaat samen met je Maatje aan de slag. Jullie maken een plan op maat. Zo gaan jullie samen aan jouw schulden of geldvragen werken.

Heeft u een klus?



DE ROVERSCOUTS VAN BEN LABRE HELPEN U!

We zijn betrouwbare harde werkers, en van alle markten thuis.



Allerlei klusjes in en rond het huis:

Sjouwen, schilderen, werken in de tuin, planken ophangen: we kunnen u met van alles helpen (behalve elektra)



Schappelijke prijs: We rekenen €8,50 p.p./p.uur. Alle opbrengsten zijn bestemd voor onze trektocht in Tsjechië deze zomer. Is dit bedrag voor u te hoog? In overleg komen we er vast uit.



MEER INFORMATIE

Heeft u een klus of wilt u meer weten?
Mail ons: roverscouts@benlabre.nl

VOLG ONS

- roverscoutsbenlabre
- roverscoutsbenlabre
- Roverscouts BenLabre

WEBSITE



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM



'Voortgaan op de ingeslagen weg'

Brief voor de Veertigdagentijd 2025

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd: een tijd van bidden, vasten, boete doen en edelmoedigheid betrachten tegenover minderbedeelde medemensen. We proberen in deze periode afstand te nemen van de genoegens en verleidingen die ons afhouden van wat er echt toe doet. Dat maken we concreet door bijvoorbeeld minder te snoepen en te snacken of door minder uren turend naar het scherm van onze mobiele telefoon door te brengen. Op die manier verschaffen we onszelf de ruimte om ons meer te richten op God en op onze medemens. We gaan daarmee in op een niet mis te verstane uitnodiging van God: "Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geweent en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot Jahwe, uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde ..." (Joël 2,12-13).

Kracht van de herhaling

De Veertigdagentijd dient zich elk jaar weer aan en is één van de vier 'sterke tijden' in het kerkelijk jaar. Waarom is het zo belangrijk voor ons geloofsleven om elk jaar opnieuw gehoor te geven aan deze uitnodiging van God? Als we ons met ziel en zaligheid in de praktijk van de Veertigdagentijd storten en er veertig dagen lang goede gewoontes op nahouden, zijn we dan na afloop niet klaargestoomd voor een nieuwe start die ons de rest van ons leven op het rechte pad van het geloof houdt?

Dat is een te eenzijdige kijk op de Veertigdagentijd. Het gaat in deze periode namelijk niet primair om het aanleren van nieuwe en het afzweren van oude gewoontes (al kan dat een waardevol neveneffect zijn). Nee, de Veertigdagentijd is ten diepste de voorbereidingstijd op het Hoogfeest van Pasen, waarin we toeleven naar de viering van de overwinning op de dood die Christus voor ons behaald heeft. De kracht van de Veertigdagentijd schuilt juist in de herhaling – elk jaar weer prepareren we ons innerlijk op het Hoogfeest van Pasen.

Deze veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen is een reis, een pelgrimstocht zoals ons hele leven dat is. En het is geen reis zonder gevaren. Onderweg zijn er vele momenten waarop we van koers kunnen raken door wereldse afleidingen. Soms zijn er zelfs periodes van spirituele droogte, waarin we nog wel weten wat we geloven, maar het niet meer in ons hart ervaren. Dan is het belangrijk om toch koers te houden en standvastigheid te tonen. Op die momenten komt ook de kracht naar voren van het deel uitmaken van een geloofsgemeenschap – wie zelf tijdelijk moeite heeft met bidden, weet dat er anderen zijn die voor hem of haar bidden.

Brullende leeuw

Dat de weg niet ongevaarlijk is, laat de Evangelielezing (Lc. 4,1-13) op de eerste zondag van de Veertigdagen-tijd zien. Deze beschrijft Jezus' veertigdaagse verblijf in de woestijn. Hij at al die dagen niets en werd in die periode drie keer op de proef gesteld door de duivel. Zo daagde deze Jezus uit om stenen in brood te veranderen, hetgeen Hij weigerde: "De mens leeft niet van brood alleen," was Zijn antwoord. Daarop voerde de duivel Hem omhoog en bood Hem alle koninkrijken der wereld aan: "Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn." Toen antwoordde Jezus hem: "Er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." En ook de uitdaging om zich van de tempelpoort te storten omdat de engelen Hem toch wel voor een val zouden behoeden, wees Christus af: God mag niet op de proef gesteld worden. Christus werd uitgedaagd en verleid om van het juiste pad te gaan, maar Hij bleef trouw aan de opdracht die Hij van zijn Vader ontvangen had. Ook in ons leven dient het kwaad zich aan. De ervaring is dat wij daar vaak geen weerstand aan kunnen bieden. Daarom waarschuwt Petrus ons voor de duivel: "Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden." (1Petr. 5,8). Het beeld van de duivel als een brullende leeuw is treffend en geeft goed weer dat hij op onze ondergang uit is. Hij manifesteert zich echter niet met leeuwengebrul. Het kwaad doet zijn werk zoetgevooid, kan op het oog overkomen als juist iets goeds en dringt op kousenvoeten ons bestaan binnen, stapje voor stapje. Zo gaat kwaadspreken doorgaans op fluisterton (afgezien van sommige luide en duidelijke stemmen op sociale media die iedereen de maat nemen). Eén van de bijnamen van de duivel is daarom de verleider, zoals Matteüs hem noemt in zijn versie van het verhaal over Jezus' verblijf in de woestijn (Mt. 4,3). Het vraagt om voortdurende waakzaamheid om de verleidingen te weerstaan en ons te blijven richten op waar het werkelijk om draait: onze innige band met Christus. Schroom niet daarvan te getuigen, in de Veertigdagentijd en daarbuiten: "Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil" (Rom. 10, 9-10).

Hoop is de grondtoon

De Veertigdagentijd is in het bijzonder de periode om ons te verzoenen met de barmhartige God die ons met open armen staat op te wachten (vgl. de parabel over de verloren zoon Lc. 15,11-32). Het is de tijd bij uitstek om ons geloof te voeden en te versterken: "Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil" (2Kor. 6,2). Dit jaar valt de Veertigdagentijd bovendien in een Heilig Jaar, een Jubeljaar waaraan paus Franciscus als thema heeft gegeven: 'Pelgrims van Hoop'. Paus Franciscus benadrukt dit jaar in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd dan ook: "Laten we in deze Vastentijd samen op weg gaan in hoop, want ons is een belofte gegeven. Moge de hoop die niet teleurstelt (vgl. Rom. 5,5), de centrale boodschap van het Jubeljaar, het middelpunt zijn van onze vastenreis naar de overwinning van Pasen."

De hoop waarover de paus schrijft, is de grondtoon van ons christelijk bestaan. Soms hebben we moeite om deze toon te horen, door de omstandigheden waarin we verkeren. Dan wordt de hoop bijvoorbeeld overstemd door verdriet of angst – zoals angst om ontwikkelingen op het wereldtoneel. Al drie jaar duurt de oorlog in Oekraïne en ook op andere plekken in de wereld is vrede nog ver te zoeken. Alle zorgelijke berichten over geopolitieke kwesties kunnen als een ‘muur van negatieve geluiden’ de hoop overstemmen.

Maar ook ons persoonlijk leven kan ervoor zorgen dat we de toon van de christelijke hoop niet goed horen. In zijn boek ‘Levend geloof’ uit 1939 schrijft Romano Guardini over ons wankele bestaan onder meer: “Alles verandert en vervalt. Wij tobben over de zin van ons bestaan en begrijpen deze niet. Wij zien wel datgene wat wij zouden moeten zijn, maar brengen het niet tot stand.” Getekend door alle menselijke en wereldse tekortkomingen, versterkt door een seculiere samenleving waarin het christelijk geluid vaak niet gewaardeerd wordt, kan het moeilijk zijn om de hoop levend te houden.

Veertigdagentijd als stemvork

De christelijke hoop is van een andere orde dan hoop op een beter leven hier op aarde. De christelijke hoop is gestoeld op de definitieve overwinning op de zonde en de dood, voor ons behaald door Christus langs de weg van zijn kruisdood en verrijzenis. Guardini: “Wat de christelijke hoop karakteriseert is ‘het hopen tegen alle hoop in’. Zij doet dit omdat haar oorsprong niet in deze wereld gelegen is, maar in het geloof.” De Veertigdagentijd kan fungeren als een soort stemvork waarmee we ons angstige en door de verleiding van het kwaad vaak wankele innerlijk weer afstemmen op de christelijke hoop die we met Pasen vieren. Ook daarom is het goed om elk jaar weer de Veertigdagentijd zo intens en oprecht mogelijk te beleven. Als individu ontwikkelen we ons voortdurend en breekt er steeds een andere levensfase aan. Daardoor kan een sterke tijd als de Veertigdagentijd elk jaar een ander diepte aanboren in ons geloofsleven. De Veertigdagentijd geeft dit jaar – juist dit Jubeljaar – wederom alle kans om ons intensief voor te bereiden op het Hoogfeest van Pasen. Dit is een weg van vallen en opstaan, van falen en vergeven worden, van stilstaan en groeien. Zoals Paulus schrijft aan de Filippenzen: “Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan.” We gaan deze weg gedurende de komende veertig dagen voorafgaand aan Pasen – en heel ons leven – waarin we toelevan naar onze thuiskomst in het Hemelse Jeruzalem.

Ik wens u een gezegende Veertigdagentijd toe, onze voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van onze Heer.



+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
Aartsbisschop van Utrecht

Utrecht, Aswoensdag 5 maart 2025

EU-bisschoppen roepen op tot Europese eenheid en solidariteit met Oekraïne

In de context van toenemende complexiteit en geopolitieke onzekerheid rond vrede in Oekraïne heeft de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie ([COMECE](#)) op 4 maart 2025 een verklaring uitgebracht. Daarin wordt nadrukkelijk steun voor Oekraïne uitgesproken. COMECE: "De vredesstrijd van Oekraïne zal ook bepalend zijn voor het lot van Europa en de wereld".

De verklaring benadrukt dat "de strijd van Oekraïne voor vrede en de verdediging van zijn territoriale integriteit niet alleen een strijd voor zijn eigen toekomst is. De uitkomst ervan zal ook bepalend zijn voor het lot van het hele Europese continent en van een vrije en democratische wereld."

Verenigd blijven

In een geopolitiek landschap dat de EU-bisschoppen omschrijven als "complex" en gekenmerkt door "de onvoorspelbaarheid van de acties van sommige leden van de internationale gemeenschap," roepen de bisschoppen van COMECE de Europese Unie en haar lidstaten op om verenigd te blijven in hun inzet om Oekraïne en zijn bevolking te steunen.

"De invasie van Rusland in Oekraïne is een flagrante schending van het internationaal recht. Het gebruik van geweld om de nationale grenzen te wijzigen en de gruwelijke daden tegen de burgerbevolking zijn niet alleen niet te rechtvaardigen, maar vereisen ook een consequent streven naar gerechtigheid en verantwoording," stelt de verklaring.

Vredesonderhandelingen

De bisschoppen van de EU bevestigen dat een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne alleen kan worden bereikt door middel van onderhandelingen, die moeten worden ondersteund door sterke trans-Atlantische en wereldwijde solidariteit en waarbij Oekraïne moet worden betrokken. "Om duurzaam en rechtvaardig te zijn – stellen de EU-bisschoppen – moet een toekomstig vredesakkoord het internationaal recht volledig respecteren en worden ondersteund door effectieve veiligheidsgaranties om te voorkomen dat het conflict opnieuw uitbreekt."

De verklaring besluit met de hoop dat de Europese Unie "trouw zal blijven aan haar roeping om een belofte van vrede en een anker van stabiliteit te zijn voor haar buurlanden en voor de wereld," vooral in een tijd waarin de contouren van een nieuwe mondiale veiligheidsarchitectuur worden hertekend.

[Lees hier de complete verklaring](#) van COMECE (Nederlandse vertaling).

Foto: het presidium van COMECE (2023-2028). Fotograaf: Cristian Gennari/Siciliani/COMECE



HEILIGEN

Job 2 maart

In de Sint-Caeciliakerk van het Noord-Brabantse dorp Enschoot, gemeente Tilburg, bestaat de traditie om een keer per jaar de kruiswegstatie te verwijderen. De bekende taferelen worden tijdelijk vervangen door beelden van een ander soort lijdensweg dan in het oudtestamentische verhaal van Job. Het is ter gelegenheid van de bedevaart naar Sint Job in Enschoot dat de organisatie steeds een manier probeert te vinden bij de hedendaagse beleving van wat lijden is. In 2001 hingen er aquarellen gemaakt door een vrouw, kort voordat zij aan kanker overleed. In 2002 stelde een oorlogsfotograaf zijn werk tentoon. De exposities laten zien dat het goed mogelijk is een oude bedevaart eigentijds te houden. De eerste beschrijving van de pelgrimage naar Sint Job in Enschoot dateert van 1819, maar de verering is mogelijk veel ouder. Uiteraard is in deze kerk het verhaal van Job uit het Oude Testament uitgebeeld. Job verenigde twee tegengestelden in zich: hij was in zeer goede doen en tegelijkertijd godvrezend. Daartoe uitgedaagd door de duivel stelde God hem op de proef. Dat kwam erop neer dat hij zijn bezittingen verloor en eindigde op de mestvaalt. Het was dermate slecht met hem gesteld dat Job zijn zweren met een potscherf moest krabben.

Ondanks deze duivelse beproeving bleef Job alle vertrouwen in God behouden. Rond dit bijbelse verhaal zijn allerlei legende ontstaan. Zo zou Job een heidense tempel hebben verwoest en was de duivel daarom vertoornd tegen hem. Het verhaal kreeg een *happy end*: God herstelde hem in zijn vroegere positie en zorgde dat hij rechtstreeks naar de hemel kon.

Een Sumerisch verhaal dat omstreeks 2500 voor Christus in Mesopotamië op kleitabletten opgetekend werd, vertelt de gebeurtenissen rond een man die precies hetzelfde overkwam als Job. Ook tussen deze Sumeriër en God kwam na diepgaande beschouwingen en woordenwisselingen alles weer in orde. Veel verhalen uit de bijbel, zoals van de zondvloed, behoorden reeks in oude tijden tot de wereldliteratuur. Met andere woorden: ze waren geen exclusief bezit van het Israëlietische volk.

De afbeelding van de heilige Job zijn prachtige staaltjes van plastische kunst. Als een oude man met baard zit hij op een befaamde mesthoop. Zijn vrijwel naakte lichaam is met zweren bedekt. Op sommige afbeeldingen lijkt een hond zijn etterende wonden schoon. Zijn gezicht straalt een en al berusting uit.

Job is in de geschiedenis ingegaan als een heilige, hoewel hij dat in de strikte betekenis niet was. Hij leefde namelijk voor de komst van Jezus. Dat levert voor Job een theologisch probleem op, waarover de mensen niet al te lang nadachten. Vanwege zijn aansprekende levensverhaal werd hij als snel ontdekt als een man op wie een beroep kon worden gedaan in geval van pokken, zweren en huidziekten. Ook gold hij als een heilige die troost bood bij onheil. Door zijn gruwelijke zweren werd Job vanzelfsprekend een pestheilige. In deze functie werd hij echter overvleugeld door Rochus (17 augustus). In het Limburgse Leuken bestaat het enige Sint-Jobgilde van Nederland.

De heilige wordt speciaal vereerd in de Noord-Brabantse plaatsen Heeze (voor het eerst vermeld in 1645), Helvoirt (achttiende eeuw) en Enschoot. Deze laatste kent rond 10 mei een bedevaart die al geruime tijd bestaat. Uitbundige processies zijn er nooit gehouden, maar desondanks kwamen er wel duizenden gelovigen op af. Na het lof was het gewijde Sint-Jobswater verkrijgbaar. Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw is bij de pastorie nog om dit water gevraagd. Aan de Sint-Job bedevaart in Enschoot is traditiegetrouw het eten van gedroogde schar verboden, een goedkope vissoort die ter plaatse aan kraampjes werd verkocht. In 1991 werd de bedevaart met succes nieuw leven ingeblazen, nadat deze in de jaren zestig tot zeventig verwaterd was. Het indertijd op de heenweg gezongen bedevaartslied (overigens uit België afkomstig) wordt tegenwoordig echter niet meer gehoord:

En dan gaan we naar Sint Job, op een ezel, op een ezel,
en dan gaan de naar Sint Job, op een ezel zonder kop.

Van de heilige Job zijn geen weerspreuken, maar wel een aantal vuistregels voor boeren overgeleverd. De gezegdes staan allemaal in het teken van de planten van bonen: "Wie bonen wil eten, moet Sint Job niet vergeten" en "Wie bonen wil winnen, moet op Sint Job beginnen." En spottend: "Sint Job heeft een echte bonenkop."

De Hebreeuwse naam Job betekent 'de vervolgte'.

Voornamen: Job.

Achternamen: Jobben, Jobe, Jobs, Jobsen, Jobis, Joppe.

(Uit 366 Heiligendagen van P. Spapens en K. van Kemenade)



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
April 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 13 april, Palmzondag, 9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- **Dinsdag 15 april, 10:00** gebedsviering
- **Donderdag 17 april, Witte Donderdag, 19:30** Eucharistieviering, celebrant: pastor F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, Kruisweg, 15:00** gebedsviering, voorgangers: diaken W. Kremer en Ds. W. van Laar
- **Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, Kruisverering, 19:30** gebedsviering, voorganger: diaken A. van Gaans
- **Zaterdag 19 april, Paaswake**, Maartenskerk in Maartensdijk om **19:00 uur** Eucharistieviering, celebrant: pastor F. Zwarts, m.m.v. Ecclesiakoor en Maartenskoor **MICHAELKERK IS DICHT**
- **Zondag 20 april, Eerste Paasdag, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier
- **Dinsdag 22 april, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 27 april**, Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel
- **Zondag 4 mei, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken A, van Gaans
- **Woensdag 7 mei, 10:30** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba,
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in maart

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 1 maart | mw. E.A.M. van der Bruggen-Severijns | Bilthoven |
| 4 maart | dhr. G.J. Polman | Bilthoven |
| 14 maart | dhr. A.J.E.M.T. Muffels | De Bilt |
| 19 maart | mw. Z. van Dam-Hancz | De Bilt |
| 23 maart | dhr. H.S. Nieuwstad | De Bilt |
| 25 maart | dhr. G.H. Osseforth | Bilthoven |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

Neem even de tijd,
heel even om je naaste te zien,
te ontmoeten op je weg.

Neem even de tijd,
heel even maar, om in stilte zijn schepping
te bewonderen op je weg.

Neem even de tijd,
heel even maar, om te genieten,
dankbaar te zijn op je weg.

Neem even de tijd,
heel even maar, om te denken dat elke nieuwe dag
een gave, maar ook een opgave is op je weg.

Neem even de tijd,
heel even maar, om te kijken,
waar je kunt helpen op je weg.

Neem even de tijd,
heel even, om gelukkig te zijn en
ruimte te geven aan de ander op je weg.

Palmpasen 2025



Kom en maak je eigen Palmpasstok.

Op zondag 13 april om 9:00 uur vieren we in de Michaëlkerk Palmpasen. We willen jullie graag allemaal uitnodigen om dit met ons mee te vieren.

Bij Palmpasen hoort natuurlijk een eigengemaakte Palmpasstok. Daarom organiseren we speciaal voor de kinderen op zaterdagmiddag 12 april een creatieve middag. Kom langs en maak je eigen Palmpasstok. Je bent van 14:00 tot 16:00 uur welkom.

Wil je meedoen? Stuur zo spoedig mogelijk een berichtje naar tvaldezlazo@gmail.com

Wij zorgen voor alle materialen. We hebben een beperkt aantal stokken. Het is fijn als je jouw eigen stok meeneemt om te versieren.

Teresa, Gabriella en Monique

Namens de Pastoraatgroep Michaël Laurens

Paastriduüm

Volgende week begint de Goede Week. Deze begint op 13 april met de viering van Palmzondag: een Eucharistieviering om 9:00 uur, waarin pastor Nijland de celebrant zal zijn.

We hopen dat het wat vroege uur u er niet van zal weerhouden om in groten getale naar de kerk te komen om de intocht van Jezus in Jeruzalem te herdenken.

In diezelfde week begint het Paastriduüm. De vieringen zijn als volgt (zie ook Nieuwsbrief van Maart):

Witte Donderdag, 17 april, 19:30 uur, Eucharistieviering met pastor F. Zwarts als celebrant. We vieren deze Witte Donderdag samen met de parochianen van de gemeenschap Sint Maarten uit Maartensdijk. De viering vindt plaats in de Michaëlkerk.

Goede Vrijdag, Kruisweg, 18 april, 15:00 uur, Gebedsviering, met diaken W. Kremer en Ds. W. van Laar als voorgangers.

Goede Vrijdag, Kruisverering, 18 april, 19:30 uur, Gebedsviering met diaken A. van Gaans als voorganger.

Paaszaterdag, Paaswake, 19 april, 19:00 uur, Eucharistieviering met pastor F. Zwarts als celebrant. We vieren de Paaswake samen met de parochianen van de gemeenschap Sint Maarten **in Maartensdijk** (dus **niet** in de Michaëlkerk).

Paaszondag ten slotte, 20 april, 10:00 uur, Communieviering in de Michaëlkerk. Voorgangers zijn Willy Eurlings en Irene Elsevier.

Zoals ook al uitgelegd in de Nieuwsbrief van Maart is de reden waarom we ervoor gekozen hebben om samen met de gemeenschap Sint Maarten Witte Donderdag en de Paaswake te vieren, dat we op deze manier voor beide vieringen een priester konden krijgen vanuit de parochie. Ook voor onze dirigent Peter Steijlen is het op deze manier veel praktischer. En tot slotte de belangrijkste reden: het is eigenlijk veel fijner om met zoveel mogelijk mensen samen deze heilige dagen te vieren!

De consequentie van deze keuze is dat het niet voor iedereen het makkelijk is om in Maartensdijk te komen. Daarom nogmaals de vraag om eens om u heen te kijken of u iemand weet die geen vervoer heeft en die misschien met u wilt meerijden, of, als u zelf geen vervoer heeft: spreek eens iemand aan en vraag of u mee kunt rijden. Zo moeten we er met z'n allen toch uitkomen en samen mét de parochianen van Sint Maarten deze dagen kunnen vieren.

Irene Elsevier

Paascollecte

In de viering van Paaszondag zal er weer een tweede collecte zijn, de Paascollecte.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het project van Vastenactie: *Schoner koken, beter leven*.

Het is een project in Oeganda, waar een groep vrouwen ontdekt heeft hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken die ze vervolgens gebruiken om hun kookvuren mee te stoken. Op die manier sparen ze het oerwoud, beperken ze de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze zwerfafval én besparen ze dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien extra inkomsten genereren.

Lees meer op de website van [Vastenactie](#).

Koffie/ thee zettters gevraagd!

Na de viering blijven er veel mensen gezellig een kopje koffie of thee drinken.

Het groepje vrijwilligers die dit (klaar) zetten wordt steeds kleiner, daarom deze oproep wie wil ook eenmaal per 4 of 6 weken koffie/ thee zetten? En na afloop helpen met de afwas.

Geef u op bij het secretariaat : telefoon: 030-2200025 (do. ochtend) of per mail: info@katholiekekerkdebilt.nl



Doe mee met het Vormselproject

Zit jij in groep 8 of ben je al wat ouder en wil je ontdekken wat het Vormsel voor jou kan betekenen? Dan nodigen we jou en je ouders van harte uit om deel te nemen aan ons voorbereidingstraject voor alle jongeren uit de parochie.

In februari 2026 vindt de feestelijke Vormselviering plaats. Om je daar op voor te bereiden gaan we in zeven bijeenkomsten samen in op vragen als: *Wat geloof ik? Wat betekent het Vormsel voor mijn leven? Wat is bidden?* En het belangrijkste: jij beslist zelf aan het einde of je het sacrament wilt ontvangen.

Informatieavond voor ouders

- **Woensdag 14 mei om 20.00 uur**
- **Locatie: De Schoter, Wakkerendijk 60, Eemnes (naast de H. Nicolaaskerk)**

Daarna starten we samen met de eerste twee bijeenkomsten op **19 mei en 4 juni**, afwisselend in Soest en Eemnes. De avonden duren van 19.15 tot 20.45 uur.

Wat zeggen ouders?

"Ook als je zelf een dolend schaap bent, zullen jij en je kind zich weer meer verbonden voelen met de RK-kerk en met God."

"Deze avonden zijn een verrijking en een ervaring voor de rest van je leven, dus het zou elk kind goed doen."

En de vormelingen?

"Gewoon meedoen! Het is heel leuk en je leert er ook wel wat."

"Wanneer de vormselviering klaar is, voel je je net nieuw en gezegend."

Aanmelden

Meld je aan voor de informatieavond bij Marga van Kleinwee via **kleinwee@xs4all.nl** of telefonisch op **035-5389849**. We ontvangen graag jouw aanmelding uiterlijk op **8 mei**, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

We kijken ernaar uit om samen op weg te gaan!

Uitnodiging voor de seniorenviering op
woensdagmorgen 7 mei om 10.30 uur



Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de (Maria) maand mei in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt op **woensdag 7 mei a.s.**

We zullen om **10.30 uur** eerst samen de Eucharistie vieren, pastoor J. Skiba is de celebrant in de viering. Het koor Memento zal zingen o.a. de hymne van het Jubeljaar: "Vlam van liefde, hoop die ons doet leven "

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij de **koffie/thee in de ontmoetingsruimte.**

Voor opgave voor vervoer kunt u het secretariaat bellen op donderdag van 9-12 uur, tel.: 030-2200025 of u regelt vervoer zelf bijv. de regio-taxi of belt Ans Weerdenburg, 06-47061430.

Gebedsintenties kunt u doorgeven aan de medewerkers van het secretariaat.

Wij hopen U allen te mogen begroeten. Van harte welkom!

Met vriendelijke groeten:

Wijkcontactgroep Michael-Laurens gemeenschap De Bilt/Bilthoven.

Herstel van de stroomvoorziening op het kerkhof?

Sinds eind 2023 was er een storing in de kabel die stroom van de kerk naar het kerkhof verzorgt.

Om de kosten te minimaliseren hebben vrijwilligers een nieuwe kabel aangelegd vanuit de meterkast in de bloemensacristie langs het hek langs het schoolplein naar het baarhuisje.

De werkgroep kan vanaf nu weer efficiënt de tijd besteden aan het onderhouden van het kerkhof.

De werkgroep bestaat uit 12 vrijwilligers. Er is van alles te doen: snoeien, schoffelen, paden borstelen en vegen waarvoor we toffe machines gebruiken.

Heb je zin om lekker buiten te werken, kom eens langs.

| Kerkhof | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|-----------|-----|-------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Onderhoud | | 15 | 12 | 17 | 14 | 5 | 23 | 20 | 25 | 29 | |

29-11: Bladruimen / jaarafsluiting.



Uitnodiging 40 jarig priesterfeest van pastoor Joachim Skiba



Graag nodigen de parochiebesturen van de HH. Martha en Maria parochie en van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort u allen uit voor het 40-jarig priesterjubileum van onze pastoor Joachim Skiba.

Op 22 juni 1985 werd Joachim Skiba tot priester gewijd.

We willen dit samen vieren op zondag 22 juni 2025 in de H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 in Baarn met een feestelijke eucharistie om 11.00 uur. Na de viering is er koffie met een traktatie en de gelegenheid om de pastoor te feliciteren.

Op 29 juni 2025 is er tevens een feestelijke eucharistie ter gelegenheid van dit jubileum in de St. Martinuskerk, Kerklaan 22 in Hoogland om 9.00u. Ook hier is na de viering koffie en gelegenheid de pastoor te feliciteren.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Niels Willems
Vicevoorzitter parochie HH. Martha en Maria
Wim Meeuwessen
Secretaris parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Contactpersoon: Ellen Schoorl;
E: secretaris@marthamaria.nl; T 06 17598798

Uw aller komst is een cadeau voor onze pastoor. Wilt u toch iets geven dan ontvangt de pastoor graag een bijdrage voor de kinderrehabilitatie en revalidatiecentrum in Rusinowice (PL). U kunt dit overmaken naar bankrekeningnummer

NL22 RABO 0128 8971 39

t.n.v. parochie HH. Martha en Maria onder de vermelding: cadeau 40-jarig priesterfeest pastoor Joachim Skiba. Ook zal er een mogelijkheid zijn na de vieringen hiervoor te doneren.

ONS MALAWIPROJECT.

Graag neemt de werkgroep u mee op onze reis naar Malawi. Natuurlijk kan dat niet, maar in dit artikel vertellen we alvast wel iets over het land en het project. Dat blijven we doen tot na onze reis, waarna we verslag zullen doen van onze eigen bevindingen.

Voor we de moeizame kant van het land in beeld brengen, melden we ook dat er positieve ontwikkelingen gaande zijn. Maar daarover verderop meer.

Een stukje historie...

Toen Malawi 60 jaar geleden onafhankelijk werd en Banda de eerste president werd, had Malawi een bevolking van een kleine 4.000.000 inwoners. Nu zijn dat er meer dan 20 miljoen. Er is veel aandacht gegaan naar de gezondheidszorg en dat heeft geleid tot een daling van de kindersterfte. Maar educatie en infrastructuur hebben daar geen gelijke tred mee gehouden.

Circa een derde van de bevolking is jonger dan 10 jaar en zijn er nauwelijks ouderen boven de 80 jaar. Tel daarbij op dat het land volkomen agrarisch is en er nauwelijks bodemschatten zijn, dan is duidelijk dat het land geen inkomsten kan genereren. Klimaatverandering en overstromingen helpen ook van geen kant en daarom leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens.

En positieve tendensen?

Er wordt gelukkig steeds meer geïnvesteerd in voedseldiversiteit, onderwijs, infrastructuur, toerisme en gezondheidszorg (strijd tegen met name aids!).

Maar het is allemaal kinderschoenenwerk.

Wie onvoldoende geld heeft, kan niet studeren. Huizen worden in toenemende mate gebouwd van baksteen, maar zonder fundering. Dus bij overstromingen wordt niet alleen de landbouwgrond, maar worden ook de huizen vernield. Zo ontvangen we net bericht dat, vanwege de cycloon Jude, weer schade is toegebracht aan woningen, waardoor toiletten niet gebruikt kunnen worden.

En dan zijn er altijd lichtpuntjes te ontdekken. We lezen in het blad van De Wilde Ganzen over het succes van onderwijs aan meisjes, wat een kettingreactie van vervolgvactiteiten tot stand bracht. We zien de eerste resultaten van ons landbouwproject. De veerkracht van de bevolking. En we kijken uit naar ons bezoek aan de school in Mangochi.





En voor ons het grootste lichtpunt? De collecte van de viering van 30 maart bracht € 2400.- op. Het is onvoorstelbaar als we naar de veerkracht van onze eigen locatie kijken. We hebben zuster Bernadette geld gestuurd voor de studie van twee studenten en mais voor enkele hongergezinnen. En aan het Moyo Wathu aidspreventieproject een eerste donatie om de schade te repareren. U kunt zich de reactie uit Malawi voorstellen. Dank, nogmaals heel veel dank voor zo een gulheid.

Een hartelijke groet.

De werkgroep Malawi

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Gebedsestafette voor vrede: het belang van harmonie

Op 29 maart was Nederland aan de beurt in de gebedsestafette voor vrede die van 5 maart t/m 17 april door Europa gaat. Deze gebedsestafette tijdens de Veertigdagentijd is een initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE), alle 39 aangesloten Europese landen is gevraagd de Mis op te dragen voor de slachtoffers van oorlog en om rechtvaardige en duurzame vrede. In het Aartsbisdom Utrecht was de Eucharistieviering op 29 maart in de Sint Augustinuskerk in Utrecht, met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk.



Concelebranten waren mgr. Woorts en van de St. Martinusparochie pastoor Boogers, pastor De Bekker en pastor Smits. De dag viel deels samen met '24 uur voor de Heer' op 28 en 29 maart 2025. Op vele plekken wereldwijd waren kerken en kapellen op die dagen open voor aanbidding van het Allerheiligste en het ontvangen van het sacrament van verzoening (biecht).

In zijn preek benadrukte kardinaal Eijk het belang van harmonie: "Harmonie, dat wil zeggen overeenstemming, eensgezindheid, een goede verstandhouding met God, met onszelf en met medemensen, is zowel voor de onderlinge vrede als ons persoonlijk welbevinden van groot belang. Harmonie is op alle niveaus van de samenleving zeer gewenst," zo zei hij.

Harmonie is essentieel in het gezin en in onszelf. "Harmonie is ook een onmisbare voorwaarde voor vrede tussen volkeren. In onze samenleving is echter in de laatste 50-60 jaar massaal in vergetelheid geraakt wat de meest essentiële voorwaarde is voor de vrede in ons innerlijk en in onze verhouding met medemensen: dat is onze harmonie met God."

Jezus leert ons aan de hand van een gelijkenis hoe het gebed ons met God in harmonie kan brengen, aldus kardinaal Eijk. Deze gelijkenis gaat over twee mensen, leden van dezelfde gemeenschap die in dezelfde tempel gaan bidden: een farizeeër en een tollenaar. Kardinaal Eijk: "De farizeeër spreekt alleen over zichzelf en legt uit waarom God redenen heeft om hem dankbaar te zijn: 'Ik ben gelukkig niet zoals de rest ... ik vast, ik betaal tienden van mijn inkomsten aan de tempel.' Het is 'ik', 'ik' en nog er eens ik." De tollenaar is een belastingambtenaar die geld int voor de Romeinse bezetter en ook nog eens zijn eigen zakken vult. De tollenaar mag dan maatschappelijk gezien een bedenkelijke figuur zijn, hij bidt op een heel andere manier dan de farizeeër. Hij geeft niet op medemensen af, maar erkent daarentegen dat er veel in zijn leven moreel kwaad is. Hij is daarover heel openhartig en eerlijk en hij vraagt God om vergeving. "Na alles wat hij heeft uitgevreten, vraagt hij zich af of er voor hem bij God nog wel toekomst is. Jezus geeft daarop een geruststellend antwoord: 'Deze ging gerechtvaardigd naar huis.' Het gebed brengt hem weer in harmonie met God, omdat hij dat aan God vraagt en Deze hem dat ook geeft," zo zei kardinaal Eijk.

Disharmonie, onmin tussen medemensen, komt vaak voort uit minachting en een negatief oordeel, aldus kardinaal Eijk. "Minachting voor andere volkeren is in de geschiedenis een beproefd recept gebleken voor oorlogen en dat is het ook nu. De vraag is: wie zijn wijzelf, de farizeeër of de tollenaar? De neiging is meestal groot om onszelf als de goeierds te zien en de anderen als de slechteriken. Geweld tegen medemensen is en wordt nog steeds met die gedachte gerechtvaardigd."

"Uiteindelijke vrede in ons innerlijk, met medemensen en andere volkeren vinden we uitsluitend en alleen in de kruisdood en de verrijzenis van de mens geworden Zoon van God, Jezus Christus, waardoor we met God zijn verzoend. Hij heeft vrede gesticht tussen God en ons. Op eigen kracht zullen wij geen blijvende vrede kunnen bewerken. Willen we die ontvangen, dan moeten we aan Gods vredesplannen meewerken. We moeten daarom op de eerste plaats God bidden dat hij door Jezus blijvende vrede in ons leven tot stand brengt."

INFORMATIESTENEN ONTHULD OVER MALIEBAAN TIJDENS WO 2

31 maart 2025

De Maliebaan in Utrecht telde tijdens de Tweede Wereldoorlog veel nazi-instellingen en politiediensten. Aan diezelfde Maliebaan bevonden zich ook verschillende plekken van verzet, zoals het bisschopshuis waar aartsbisschop De Jong documenten over ondergedoken Joodse kinderen bewaarde. De



Kardinaal Eijk in gesprek met wethouder Oosters

bewogen geschiedenis van de statige Maliebaan wordt sinds 28 maart gemarkeerd met twee informatiestenen. De huidige aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk was bij de onthulling aanwezig.

De NSB van Anton Mussert had haar hoofdkwartier gevestigd aan de Maliebaan, meerdere NSB-

afdelingen betrokken naburige panden. De SS had er kantoren en de Maliebaan was regelmatig het toneel van parades van de Duitse bezetter.

Wethouder Eva Oosters verwees bij de onthulling van de informatiestenen ook naar het bloemenmonument dat



sinds kort voor Maliebaan 72bis (het woonhuis van verzetsstrijder Marie Anne Tellegen – schuilnaam dr. Max) is te vinden. Zij was één van de verzetsmensen die aan de Maliebaan woonden. Oosters: “Ad van Liempt, auteur van het boek over de Maliebaan in de Tweede Wereldoorlog heeft dit niet voor niets ‘de spannendste straat van Nederland’ genoemd.”



Van Liempt zelf sprak ook bij de onthulling van de informatiestenen. Hij verzuchtte dat lange tijd op de Maliebaan alleen een informatiebord was te vinden van ANWB dat deze straat het eerste fietspad in Nederland was. Volgens Van Liempt heeft de stad “dit stuk van het Utrechtse verleden lange tijd verdrongen, nu toont de stad deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis.” Hij vertelde ook waarom zoveel Duitse instanties in de statige panden van de Maliebaan waren gevestigd: “Ze betaalden contant. Overigens zaten de NSB en de SS elkaar voortdurend dwars en braken ze zelfs in bij elkaar.”

De auteur van het boek ‘Aan de Maliebaan’ liet ook enkele verzetsplekken aan de Maliebaan kort de revue passeren: de reeds genoemde dr. Max, grootindustriële Frits Fentener van Vlissingen wiens zoon eind 1944 wegens verzetsdaden werd gearresteerd en ter dood werd veroordeeld (het vonnis werd niet meer voltrokken), diens buurman aartsbisschop De Jong – “hij was veel dapperder dan ik ooit had gedacht, het is de hoogste tijd voor een borstbeeld van aartsbisschop De Jong vóór nr. 40” – en de inmiddels afgebroken Oosterkerk van waaruit radiografisch berichtenverkeer met Londen werd onderhouden. Van Liempt vertelde ook nog een verhaal dat niet in zijn boek over de Maliebaan tijdens de Tweede Wereldoorlog staat, hij hoorde het pas nadat het boek was gedrukt. “De Joodse violist Boris Lensky zat samen met zijn vrouw drie jaar ondergedoken op Maliebaan, recht tegenover de Sicherheitspolizei. Ze kregen in die periode op dit onderduikadres een dochttertje. Ze overleefden de oorlog maar zoals veel onderduikers werd Lensky gek van het opgesloten zijn. Daarom maakte hij één keer in de twee weken in zijn beste pak een wandeling. Aangehouden werd hij nooit – hij liet een exemplaar van het NSB-blad ‘Volk en Vaderland’ uit zijn jaszak steken.”





MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Mei 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 11 mei, vierde zondag van Pasen, 9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 13 mei, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 18 mei, vijfde zondag van Pasen, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en J. van Gaans
- **Dinsdag 20 mei, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 25 mei, zesde zondag van Pasen, 10:00**, Woord en Communieviering, voorganger: W. Eurlings
- **Dinsdag 27 mei, 10:00** gebedsviering
- **Donderdag 29 mei, Hemelvaart van de Heer, 10:00**, Woord en Communieviering: voorganger: diaken A. van Gaans

- **Zondag 1 juni, zevende zondag van Pasen, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Woensdag 4 juni, Eucharistieviering 10:00**, celebrant pastoor J. Skiba
- **Zondag 8 juni, Hoogfeest van Pinksteren, 9:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
- **Dinsdag 10 juni, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 15 juni, Hoogfeest van H. Drie-eenheid, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 17 juni, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 22 juni, Michaëlkerk IS DICHT**

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in april

| | | |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 13 april | mw. C. Temming-Zandvliet | Bilthoven |
| 15 april | mw. A.M.A. de Bie-Toonen | De Bilt |
| 20 april | mw. E.J. de Ruijter-Consten | Bilthoven |
| 23 april | mw. E.J.J. M. Koren | Bilthoven |
| 27 april | mw. J.F. Mackaaij-Scholte | Bilthoven |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



Uitnodiging 40 jarig priesterfeest van pastoor Joachim Skiba



Graag nodigen de parochiebesturen van de HH. Martha en Maria parochie en van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort u allen uit voor het 40-jarig priesterjubileum van onze pastoor Joachim Skiba.

Op 22 juni 1985 werd Joachim Skiba tot priester gewijd.

We willen dit samen vieren op zondag 22 juni 2025 in de H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 in Baarn met een feestelijke eucharistie om 11.00 uur. Na de viering is er koffie met een traktatie en de gelegenheid om de pastoor te feliciteren.

Op 29 juni 2025 is er tevens een feestelijke eucharistie ter gelegenheid van dit jubileum in de St. Martinuskerk, Kerklaan 22 in Hoogland om 9.00u. Ook hier is na de viering koffie en gelegenheid de pastoor te feliciteren.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Niels Willems
Vicevoorzitter parochie HH. Martha en Maria
Wim Meeuwessen
Secretaris parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Contactpersoon: Ellen Schoorl;
E: secretaris@marthamaria.nl; T 06 17598798

Uw aller komst is een cadeau voor onze pastoor. Wilt u toch iets geven dan ontvangt de pastoor graag een bijdrage voor de kinderrehabilitatie en revalidatiecentrum in Rusinowice (PL). U kunt dit overmaken naar bankrekeningnummer **NL22 RABO 0128 8971 39** t.n.v. parochie HH. Martha en Maria onder de vermelding: cadeau 40-jarig priesterfeest pastoor Joachim Skiba. Ook zal er een mogelijkheid zijn na de vieringen hiervoor te doneren.

Hoe laat begint de viering?

Bovenstaande vraag stelt u zich misschien wel eens, met name op de zogenaamde bijzondere dagen, zoals Aswoensdag of Witte Donderdag. Om met de laatste te beginnen: afgelopen Witte Donderdag bleek er enige verwarring over het juiste tijdstip van de viering. In het parochieblad stond nog 19:00 uur, terwijl het inmiddels al verzet was naar 19:30 uur. De reden dat het (nog) foutief in het parochieblad stond was dat ik de kopij voor het parochieblad altijd redelijk bijtijds moet aanleveren en dat ik in dit geval pas nadat ik de kopij had aangeleverd met pastor Zwarts had overlegd dat de aanvangstijd verzet kon worden naar 19:30 uur. Dit kon niet meer veranderd worden in het parochieblad (dit was toen al bij de drukker), maar is wel veranderd op de website en in de Nieuwsbrieven van Maart en April. Bovendien heeft het een aantal malen in de weekmededelingen gestaan. Kortom: voor de juiste aanvangstijd van een viering, check altijd de [website](#) van de parochie en lees de Nieuwsbrief!

Irene Elsevier

Verbinding gezocht! Oecumenische openluchtviering op Eerste Pinksterdag

Eindelijk is het dan weer zover! De driejaarlijkse oecumenische openluchtviering op het terrein voor het gemeentehuis in De Bilt. Er doen maar liefst negen kerken mee: de PKN Maartensdijk-Hollandsche Rading, de Sint Maartenskerk (Maartensdijk), de Michael Laurenskerk, de Nieuwstraatgemeente, en de Oosterlichtkerk (de Bilt), de Woudkapel, de Centrumkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk (Bilthoven).

De viering wordt muzikaal ondersteund door het Nederlands Brandweeorkest. Er is een gelegenheidskoor met zangers uit de diverse kerken en er zijn solisten.

Heel belangrijk: iedereen is welkom: jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk!

Er zijn voldoende stoelen. Na afloop is er koffie, thee en sap met een krentenbol.

U wordt vriendelijk verzocht, indien mogelijk, met de fiets te komen. Achter het gemeentehuis is beperkte parkeerruimte voor auto's.

8 juni 2025, 10.30 uur, Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt.

Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Oosterlichtkerk, 1^e Brandenburgerweg 34, Bilthoven.

Om 08:00 wordt er begonnen met het opbouwen. Wie in de gelegenheid is, fit genoeg is en wil helpen, is van harte welkom. Dat geldt ook voor het opruimen achteraf. Opgeven bij Dhr. Hozee, telnr: 06 44430188



ROUWBEGELEIDINGSGROEP DE BILT-BILTHOVEN- MAARTENSDIJK

H.H. Michaël/Laurens
O.L.V. van Altijddurende Bijstand
Sint Maarten- Maartensdijk

Enige tijd geleden bent u geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Met u en met andere parochianen uit De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk en omgeving, die ook een dergelijk groot verlies hebben geleden, willen wij een nabestaandenbijeenkomst houden met als thema:

“Een land waar je de weg niet kent”

Wij nodigen u van harte uit op: **woensdagmorgen 11 juni 2025.**

Zoals u misschien weet staan in de viering van Allerzielen op 2 november de overledenen in het centrum; in deze nabestaandenbijeenkomst zijn de herinneringen aan hen dichtbij ons, maar u, als degene die achterbleef, staat nu centraal.

We komen samen in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Gregoriuslaan 6, te Bilthoven.

We ontvangen u met koffie/thee vanaf **10:30 uur.**

Om **11:00 uur** gaat Annelies van den Boogaard, pastor van de werkgroep rouwbegeleiding, voor in gebed en overweging.

Aansluitend is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan bij een lichte lunch. Of misschien wilt u graag iets van uw gedachten in ons midden leggen. Circa 13:00 uur ronden we de bijeenkomst af.

Als u het prettig vindt om iemand (of meerdere) mee te nemen, dan zijn deze mensen van harte welkom. De deur staat voor iedereen open.

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden; als vervoer een probleem is, neemt u dan contact met ons op. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.

Wilt u uiterlijk 25 mei a.s. laten weten of wij op uw komst mogen rekenen?

U kunt zich aanmelden bij:

Mieke Bonouvrier, tel. 030-228 41 50 (Kerk van H.H. Michaël/Laurens)

Ineke Geurtsen, tel. 06-10.52.42.44 (Kerk van St. Maarten)

Annelies van den Boogaard, tel. 06-44.20.78.78. (Kerk van Onze Lieve Vrouw)

Zij kunnen u ook helpen wanneer u meer informatie wenst.

De werkgroep Rouwbegeleiding

Nationale Bedevaart Rome 2025

Van 27 april tot en met 2 mei vond de Nationale Bedevaart naar Rome plaats in het kader van het heilig jaar. Vanuit het aartsbisdom Utrecht en andere parochies uit het hele land gingen er in totaal 1.100 pelgrims naar Rome.

Vanuit de Martha-Maria parochie namen 30 pelgrims deel aan deze bedevaart. Daarvan waren er 4 parochianen vanuit de locatie Michael Laurens.



Het was een mooie, inspirerende maar ook een speciale bedevaart mede door het recente overlijden van Paus Franciscus.

Op de aankomstdag (27 april) maakten we in de middag met onze deelgroep onder begeleiding van mgr Woorts een wandeling naar het Sint Pietersplein en de wijk Trastevere. 's Avonds vond er voor de pelgrims van het Aartsbisdom (circa 200 pelgrims) een eucharistieviering plaats in de Friezenkerk waar mgr Woorts voorging.

De tweede dag (28 april) stond in het teken van een uitgebreide stadswandeling. We bezochten onder andere de kerk van Cosmas en Damianus, heilige tweelingbroers en artsen. Deze basiliek heeft in de apsis nog een prachtige mozaïek voorstelling uit de zesde eeuw, toen de kerk werd gesticht. Daarna gingen we naar de barokke Sant'Ignazio kerk van de jezuïeten vanwege onder andere het fraaie plafond. Bij alle Vaticaanse gebouwen die we passeerden, hing de vlag vanwege het overlijden van paus Franciscus halfstok. Via de route die voerde langs Romeinse overblijfselen en de Trevifontein en andere mooie kerken bereikten we de Santa Maria dell'Anima, waar de Nederlandse paus Adrianus VI ligt begraven. Hier vond een eucharistieviering plaats voor de pelgrims van het Aartsbisdom waar kardinaal Eijk voorging. Hij onderbrak hiervoor zijn werkzaamheden tijdens het preconclaf.

De derde dag (29 april) was het hoogtepunt van de bedevaart in dit Heilig Jaar, een eucharistieviering voor alle 1.100 pelgrims in de indrukwekkende Sint Pietersbasiliek waar kardinaal Eijk voorging. Voorafgaand aan de viering verzamelden alle pelgrims zich aan het begin van de Via della Conciliazione, om vanaf daar naar de Sint Pieter te lopen en door de Heilige Deur te gaan. Het kruisbeeld ging voorop, gevolgd door de kardinaal en de andere aanwezige bisschoppen en vervolgens de pelgrims uit Nederland. Tijdens de tocht werd gebeden, slechts onderbroken door een (langdurige) security check. Het binnengaan door de Heilige Deur was een indrukwekkend moment. Na afloop van de mis was er geen vast programma meer voor de rest van de dag. Sommige pelgrims bekeken nog uitgebreid de Sint Pieter basiliek, anderen doken de gezellige straatjes rondom het Sint Pieterplein in om o.a. te lunchen en/of winkeltjes te bekijken.

Dag vier (30 april) bezochten we in de ochtend onder andere de San Clemente basiliek. In het verleden was dit de titelkerk van zowel kardinaal De Jong als kardinaal Simonis. Deze kerk uit de vierde eeuw is één van de oudste kerken van Rome. Ook in deze kerk is een prachtige apsis te zien. De middag stond in het teken van de Eucharistieviering van alle Nederlandse pelgrims in de Santa Maria Maggiore, de belangrijkste Mariakerk van Rome waar Mgr Woorts voorging. Alle pelgrims gingen ook daar door de Heilige Deur om vervolgens langs het graf van paus Franciscus om vervolgens naar onze plaatsen te lopen. Een speciale ervaring om juist op deze plek de eucharistieviering te hebben.

Op de vijfde dag (1 mei) stonden er twee vieringen op het programma. In de ochtend was er voor de Utrechtse pelgrims een eucharistieviering in de Friezenkerk waar mgr Hoogenbom voorging. In de middag vond er voor alle Nederlandse pelgrims een zendingsviering plaats in de basiliek Sint Paulus buiten de Muren met de Rotterdamse bisschop Van den Ende. Ook daar gingen alle pelgrims door de Heilige Deur. Na de avondmaaltijd was er nog een gezamenlijk moment voor de Utrechtse pelgrims: het zegenen van de devotionalia. Dat gebeurde door mgr Woorts in de kapel van het hotel waar we verbleven.

Als pelgrims vanuit De Bilt hebben we vanuit Rome een kaars meegenomen, die door mgr Woorts is ingezegend. Tijdens de Woord- en Communieviering op 4 mei is deze kaars door de pelgrims van de Bilt bij een foto van paus Franciscus geplaatst in de Michael Laurenskerk.

Wij kijken terug op een prachtige ervaring!



Het graf van paus Franciscus

Een derde lezing door Leo Fijen

In de zomertijd bieden we u vanuit het seniorenpastoraat een lezing aan verzorgd door Leo Fijen:

- 16 juli 2025 van 10.00 – 11.30 uur

Deze lezing heeft als titel:

“Als je er alleen voor staat, wie draagt jou in het leven en in het geloof?”

Het belooft een boeiend lezing te worden.

Plaats: De Mantel
Nachtegaallaan 40-42
Maartensdijk

Voor vragen kunt u terecht bij Annelies van den Boogaard (tel. 06 – 44 20 78 78)

Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Annelies van den Boogaard

BEZINNING

Simpele dingen.

wat simpele dingen
een vogel, een bloem
het geluid van de golven
een aai en een zoen

een simpel gebaar
een arm om je heen
geeft het gevoel
je bent niet alleen

mooie akkoorden
wat een stilte, wat rust
een mens die je lief heeft
een mond die je kust

de geur van de lente
de smaak van de zee
lieve gedachten
draag die met je mee.

Roverscouts, flyer nu met het juiste mailadres.

Heeft u een klus?



DE ROVERSCOUTS VAN BEN LABRE HELPEN U!

We zijn betrouwbare harde werkers, en van alle markten thuis.



Allerlei klusjes in en rond het huis:

Sjouwen, schilderen, werken in de tuin, planken ophangen: we kunnen u met van alles helpen (behalve elektra)



Schappelijke prijs: We rekenen €8,50 p.p./p.uur. Alle opbrengsten zijn bestemd voor onze trektocht in Tsjechië deze zomer. Is dit bedrag voor u te hoog? In overleg komen we er vast uit.



MEER INFORMATIE

Heeft u een klus of wilt u meer weten?

Mail ons: roverscouts.social@gmail.com

VOLG ONS

- roverscoutsbenlabre
- roverscoutsbenlabre
- Roverscouts BenLabre



WEBSITE



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

[Jubeljaar 2025](#) 1 mei 2025

In de maandmeditatie voor mei in het Jubeljaar 2025 schrijft mgr. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht over deze Mariamaand. Want "mei en Maria... voor menig katholiek zijn zij al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden," aldus mgr. Woorts.

Hij verwijst in zijn meditatie naar de encycliek 'Mense maio' van paus Paulus VI over de meimaand Mariamaand. In deze encycliek brengt paus Paulus VI zijn grote zorg om de wereldvrede naar voren vanwege de destijds oplopende internationale spanningen. Dergelijke spanning is er ook in de huidige tijd.

Mgr. Woorts: "Paus Paulus VI hoopt met zijn woorden eraan bij te dragen dat wereldleiders niet doof blijven voor het grote verlangen van de mensheid naar vrede en om alles te doen om die vrede te bewaren. Ook in onze tijd zijn die spanningen er, alsmede het grote verlangen naar vrede overal op aarde. Als Nederlanders vieren wij in deze meimaand tachtig jaar bevrijding; een blijvende opdracht ook om die vrijheid en die vrede te koesteren en eraan te (blijven) werken." We mogen om die vrede bidden op voorspraak van Maria, de Koningin van de Vrede, zegt de hulpbisschop.

Maria als pelgrim

In de context van het Jubeljaar schrijft mgr. Woorts dat Maria in haar aardse leven ook getypeerd kan worden als een pelgrim: "Ze was immers gewoon om jaarlijks met Jozef en Jezus naar Jeruzalem te pelgrimeren voor het Joodse paasfeest (zie Lucas 2, 41). Het Heilig Jaar 2025 heeft als motto van paus Franciscus meegekregen 'Pelgrims van Hoop'. Met Maria pelgrimeren wij hoopvol op weg naar het hemels Jeruzalem, waar de Heer ons eens thuis zal brengen. Iedere pelgrimage, iedere bedevaart is daarvan een uitdrukking, of het nu (de Nationale Bedevaart) naar Rome is, naar Lourdes of welke bedevaartplaats ook in het bijzonder die in het eigen bisdom."





MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Juni 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 22 juni, Michaëlkerk IS DICHT**
Jubileumviering van pastoor J. Skiba, **11:00** viering in **Nicolaaskerk**, Kerkstraat 19, **Baarn**
- **Dinsdag 24 juni, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 29 juni, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken A. van Gaans

- **Dinsdag 1 juli, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 6 juli, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings,
- **Dinsdag 8 juli, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 13 juli, 9:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 15 juli, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 20 juli, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in mei

| | | |
|--------|------------------------------------|-----------|
| 7 mei | mw. A.W. Veldkamp | Bilthoven |
| 13 mei | dhr. J.W. van Hugten | De Bilt |
| 14 mei | mw. T.J.M. van Meeuwen-van Leeuwen | Bilthoven |
| 20 mei | dhr. N.J.A. de Beer | Bilthoven |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

Te groot?

Een zandkasteel begint met één korrel zand.

Een zonnebloem als een klein zaadje.

Een rivier begint slecht met één druppel.

Een spinnenweb begint als één draadje.

Een vreugdevuur begint met één klein vonkje.

Een sneeuwpop met één vlok.

Een schilderij met één klein streepje.

Een bouwwerk met één blok.

Dus als je denkt: "Dat is te groot!

Bekijk het! Ik verdwijn!

Bedenk dan maar:

Een grote droom begint nu eenmaal klein".

(God neemt de tijd, Leo Fijen en Jos Wouters)

Eerste heilige Communie

Gaat jullie kind in september a.s. naar groep vier? En staan jullie ervoor open om je kind te laten deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie? Dan is dit misschien een moment om daar alvast over na te denken

In onze HH. Martha en Mariaparochie vieren we ieder jaar de Eerste heilige Communie in mei of juni. Met de voorbereiding op dit grote feest beginnen we in september. Dat biedt de mogelijkheid om de kinderen een groot deel van het kerkelijk jaar mee te laten maken. Zo kunnen we uitleg geven en vooral ook samen vieren. Gaandeweg leren ze Jezus beter kennen door de verhalen die we vertellen uit de bijbel. En ze gaan iets begrijpen van het grote mysterie: het heilig Brood, Jezus zelf.

De tien voorbereidingsbijeenkomsten zijn op zondagmorgen, om 9.30 uur en bieden de mogelijkheid om daarna aan de Gezinsmis deel te nemen.

De ouderavond is op 12 september om 20.00 uur in het Trefpunt bij de Nicolaaskerk, Kerkstraat 17, 3741 AJ, Baarn. Ingang naast het kerkhof.

Hebben jullie belangstelling of vragen? Of willen jullie je kind alvast aanmelden? Neem dan contact op met Gabriëlle Nieuwenhuis via

communie@nicolaasbaarn.nl

035 54 20208 of 06 159 079 18.

Eind augustus valt er dan een uitnodiging voor een informatieavond in je bus.

LIEF en LEED

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum etc en ook als u weet dat iemand iets bijzonders te vieren heeft.

Wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat (donderdagmorgen 2200025 of mail info@katholiekekerkdebilt.nl) of leden van het wijkcontactwerk: Mieke Hesp of Ans Weerdenburg (06-47061430).

Wij kunnen hier dan aandacht aan besteden.

Mariakapel

Regelmatig horen we een dat mensen blij zijn dat de Mariakapel 5 ochtenden per week open is. Mensen branden er een kaarsje, komen er tot rust, praten met God in roerige en emotionele tijden, staan even stil met wat ze bezig houdt.

Lief Vrouwke

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven,
niets te vragen deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.
Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen deze dag.
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.
Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb u niets te bieden,
niets te vragen, deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde,
als ik Moeder zeggen mag.



(Uit Geen dag zonder Maria)

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Lezing: "Wie is Paus Leo XIV?"

Sint Martinusparochie, Geloofsgemeenschap St. Augustinus

Locatie: St. Augustinuskerk, Oudegracht 69, 3511 AD Utrecht

Ben jij benieuwd naar de nieuwe paus en wat hij betekent voor de Kerk van vandaag? Kom dan op donderdagavond 3 juli naar de inspirerende lezing "Wie is Paus Leo XIV?" in de zaal naast de Sint Augustinuskerk in Utrecht.

Een bijzondere avond met drie sprekers die elk hun unieke perspectief geven:

- Mgr. Woorts deelt persoonlijke herinneringen aan Paus Franciscus en blikt terug op de Nationale Bedevaart in Rome in april/mei 2025.
- Anton de Wit, hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, geeft een journalistieke kijk op Paus Leo XIV: wie is hij, wat heeft hij al betekend en wat mogen we van hem verwachten?
- Pater Gerben Zweers verdiept zich in de spiritualiteit van Augustinus en hoe deze doorklinkt in het pausschap van Paus Leo XIV.

Na afloop ben je van harte welkom om onder het genot van een drankje na te praten en ideeën uit te wisselen.

Toegang is gratis – iedereen is welkom!

3 juli inloop 19:30 uur, start 20:00 uur.

Zaal naast de Sint Augustinuskerk, Oudegracht 69, Utrecht.

Deze avond wordt georganiseerd door Pro Petri Sede Nederland. We hopen je daar te zien!



Leo P.P. XIV



Donderdag 3 juli 2025

"Wie is Paus Leo XIV?"

Sprekers:

Anton de Wit - hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad
Pater Gerben Zweers o.s.a. - Augustijn
Mgr. drs. Herman W. Woorts - beschermheer Pro Petri Sede
Nederland, bisschop-referent voor bedevaarten
en hulpbisschop van Utrecht

Locatie: Zaal St. Augustinuskerk Utrecht, Oudegracht 69
Tijd: aanvang 19.30 uur, start 20.00 uur

Vrij toegankelijk voor iedereen. Een bijdrage voor de goede werken van de Heilige Vader wordt gewaardeerd.



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Juli 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 20 juli, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: I. Elsevier en K van Gestel
- **Dinsdag 22 juli, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 27 juli, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier
- **Dinsdag 29 juli, 10:00** gebedsviering

- **Zondag 3 augustus, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en J. Bosboom
- **Dinsdag 5 augustus, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 10 augustus, 9:00**, Woord en Communieviering, voorganger: diaken A. van Gaans
- **Dinsdag 12 augustus, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 17 augustus, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: K. van Gestel en J. van Gaans

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in juni

| | | |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 3 juni | mw. E.J.B. Sijmons | Bilthoven |
| 8 juni | mw. J. van de Ven- van Groningen | Bilthoven |
| 11 juni | dhr. C. van Dooyeweert | De Bilt |
| 16 juni | dhr. G.M. Agterberg | De Bilt |
| 19 juni | dhr. C.J.M. Vlaming | De Bilt |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

Kijk eens naar mensen,
neem er de tijd eens voor;
kijk eens naar je gezinsleden, leraars,
vrienden en vriendinnen,
kleine kinderen en oude mensen.

Het is een boeiende ervaring.
Een oud gezicht als een rimpelige vijver,
zachte ogen die je aankijken.
Verwondering in de ogen van een kind.

Herken je dat?
Ook jij hebt een lichaamstaal
waardoor je soms meer uitdrukt dan je
in woorden zegt.

Met woorden kun je alle kanten uit.
Je kunt je er helemaal achter verstoppen.
Maar je lichaamstaal verraadt wie je bent.
Je houding, je handen,
je manier van gaan, je oogopslag...
ze vertellen wie je bent.

Je moet altijd met eerbied naar
mensen kijken,
anders zie je alleen het omhulsel.

Bericht vanuit uw PCI

Volgens het onderzoek dat NIBUD* deed, geeft 32% van de Nederlandse gezinnen aan moeilijk rond te komen!

80% van de mensen die moeilijk rondkomen hebben problemen met het betalen van de boodschappen.

Wist u dat 45% van bovengenoemde gezinnen minder dan €1000,= op de bankrekening heeft? En dat je eigenlijk als noodzakelijke buffer voor tegenvallers zo'n 3x het netto maandinkomen op je bankrekening zou moeten hebben?

Zo'n 60% van de Nederlanders is financieel ongezond of kwetsbaar en dat aantal groeit! Van de jongvolwassenen (tussen 18-35 jaar) heeft 70% te maken met betalingsproblemen en ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft problematische schulden.

Het gemiddelde bedrag dat mensen aan schulden hebben op het moment dat ze een beroep doen op schuldhulpverlening is zo'n €40.000 (hypotheek niet meegerekend) en mensen wachten gemiddeld 5 jaar om aan de bel te trekken.

De belangrijkste oorzaak hiervan is schaamte.

Wat zou het betekenen als die periode van gemiddeld 5 jaar drastisch zou kunnen worden ingekort door de problemen eerder te bespreken? Hoeveel mensen zouden daarmee geholpen kunnen worden en hoeveel leed zou er veel mensen bespaard kunnen worden?

Dat is de inzet van het project '**Redjehetwel**', opgezet door onder andere SchuldHulpMaatje.

Door die vraag 'Redjehetwel?' in een vroeg stadium te stellen bij vermoedens van financiële problemen, kunnen wij medeparochianen (maar ook mensen buiten onze kerk) helpen.

In Eemnes hielden wij op 16 juni een bijeenkomst met als thema, hoe die vraag te stellen.

Wil je meer weten over die vraag? Klik simpelweg naar: www.redjehetwel.nl

Het bovenstaande lezende zal het u duidelijk zijn dat mensen met financiële problemen ook in onze parochie voorkomen.

Weggeefkastje

De PCI probeert te helpen en het helpen mogelijk te maken.

Mochten er vanuit uw locatie plannen zijn om een zogenaamd 'weggeefkastje' op te zetten bij uw kerklocatie, dan steunen wij dit als PCI van ganser harte.

Waaruit kan onze steun bestaan?

Naast financiële steun voor de inhoud, het kastje zelf, de kratten die erin kunnen, zodat etenswaren veilig kunnen worden weggezet en ongedierte er niet bij kan.

Ook spullen voor persoonlijke hygiëne kunnen in zo'n kastje!

Wilt u zoiets opzetten in uw locatie?

Neem dan contact op met de PCI via telefoon of email.

Tel.: 0616051809

secretaris@pcimarthamaria.nl

*Bronnen: NIBUD Rapport Geldzaken in de praktijk (2024). SchuldHulpMaatje.

VERSLAG VAN ONZE JUBILEUMREIS NAAR MALAWI

Nieuwsbrief juli 2025

Graag doen wij, Jacqueline en Frank, hier verslag van onze bijzondere ervaringen op onze reis door Malawi. We beseffen heel goed dat het hier blijft bij woorden en afbeeldingen. Maar als het hierbij blijft, vinden we dat we de gemeenschap tekort doen. Daarom gaan we aan de slag om in september een uitgebreide presentatie te verzorgen, waarbij we samen met u, dragers van het project, kunnen kijken naar de toekomst. Daar verheugen we ons nu al op.

Toch willen we al een deel van ons enthousiasme in deze tekst kwijt.

Een goede twee weken zijn we door Malawi gereisd, daarbij begeleid door een eigen chauffeur, die werkelijk in alles ons onderweg ten dienste stond. Het heeft onze reis aanzienlijk vereenvoudigd. We willen hier ook de inzet van Tim v.d. Linden noemen. Hij woont in Lilongwe en is ons al een paar jaar behulpzaam bij het begeleiden van het landbouwproject in Mwanza. Hij bood ons onderdak aan het begin en eind van onze reis, regelde het vervoer en legde contact met alle adressen waar we op onze reis aanklopten.

De reis bracht ons achtereenvolgens bij:

NENO (*Kliniek en accommodatie tienermeisjes*)

Dit was de kliniek waar ons project in 1984 startte. Nu ontmoetten we daar zuster Rose en haar staf en bijna 50 meisjes van het voortgezet onderwijs die daar onderdak kregen.



DONEER EEN MATRAS

Momenteel slapen deze tieners op een rieten matje op de grond. Vooral voor hen zou het fijn zijn als we, met elkaar, hun verblijf iets kunnen verbeteren door de aanschaf van matrassen. Eén matras kost €34,-.

MWANZA (*Landbouwproject*)

Natuurlijk waren we heel benieuwd naar de vorderingen bij ons landbouwproject sinds we het in 2019 bezochten. Er is in de afgelopen 6 jaar veel veranderd door de aanleg van een irrigatiesysteem en het aanstellen van arbeiders op het land. Nu in 2025, zagen we tijdens ons bezoek dat het er veel groener was en dat we midden in het mandarijnenseizoen zaten. Het irrigatiesysteem werkt goed en de bomen beginnen lekker te groeien. Inmiddels weten we dat de zusters hebben besloten om zelf de regie in eigen hand te nemen.



Daardoor is aQysta voor de zusters bijna helemaal uit beeld. Wij vermoedden dat hun ambitie een beetje te hoog gegrepen was, wat later door Zr. Elizabeth werd bevestigd. Er is meer aandacht nodig voor continuïteit in het verbouwen van gewassen het hele jaar rond en de aansturing van landarbeiders. We willen met medewerking van aQysta, in de persoon van Tim van der Linden, een voorstel doen. Dit gaan we nog verder uitwerken.

MARYVIEW (*Moederhuis in Limbe*)

In 2019 was dat onze pleisterplaats: het moederhuis van de zusterorganisatie Sisters of the Blessed Virgin Mary (SBVM). We ontmoetten zuster Elizabeth, nu moeder overste, en bespraken met haar alle situatie betreffende landbouwproject en de school in Mangochi.



ZR ERNESTINA (*Zuster van het eerste uur*)

Ontroerend was de ontmoeting met zuster Ernestina, nu 86 jaar. De eerste zuster waarmee we in 1984 contact legden voor de start van hulp aan een kliniek in Neno.

Zij en haar medezuster Zr. Margaret bezochten onze geloofsgemeenschap in 2009, bij het 25-jarig bestaan van ons Malawiproject. Het was prachtig te horen dat zij in de tuin aan het spitten was!



ZR. BERNADETTE (*Studiefonds*)



We bezochten zuster Bernadette. Zij was de eerste zuster die onze gemeenschap bezocht in 2005, tijdens haar studie in Engeland. Zij is en blijft voor ons een belangrijk baken in al onze activiteiten daar en kan ons uitstekend adviseren. Zij coördineert vooral het studiefonds. Op dit moment is zij werkzaam op een middelbare school in Mulanje, waar zij zieke kinderen opvangt en verzorgt. Het was een vreugdevolle ontmoeting, vol dankbaarheid voor alles wat onze gemeenschap mogelijk heeft gemaakt.

FATHER JAMES



In 2019 kwamen we in contact met Father James. Hij bezocht zijn parochianen met een brommertje en wilde heel graag een auto aanschaffen voor dit werk. Wij hebben hem geholpen om dit te realiseren. Hij gebruikte deze auto nog steeds en deze zag er goed verzorgd uit. De afgelopen jaren was Father James gestart met het telen van groente en wij hebben hem geholpen met de aankoop van een waterpomp.

Wij zijn op die plek op bezoek geweest. De pomp werkte nog steeds, maar inmiddels is zijn groentetuin veranderd in een veehouderij van geiten, schapen en varkens. Daar moesten we even aan wennen. Van de tuin was niet veel meer over. Sinds zijn studie is veeteelt een makkelijkere manier om nog wat inkomsten te genereren, waarbij de verzorging van de dieren door anderen wordt gedaan.



Samen met Father James ontmoetten we de geloofsgemeenschap in Chikwawa, die we hebben geholpen bij de aanschaf van eten en kleding nadat zij zwaar getroffen waren door storm Freddy. De gevolgen van deze cycloon waren nog duidelijk zichtbaar in de omgeving.

PHALOMBE en CHIRINGA (Zr. Gloria en Moyo Wathu)

In het zuiden van Malawi ligt het Mulanjegebergte. We hadden daar een ontmoeting met zuster Gloria, die in 2009 hoofd was in Neno. Die kliniek had zij behoorlijk op kunnen knappen en zij was met kippen begonnen.

Tot slot brachten we een bezoek aan Moyo Wathu, het aidspreventieproject, dat door Elly Holtrust was gestart. De zonen van Clemens Chimwaza (die door Elly gevraagd was dit project uit te voeren en in 2019 overleed) zetten nu het werk voort, daarbij gesteund door een grote groep vrijwilligers.



ZR. MARGARET

We bezochten zuster Margaret die samen met zuster Ernestina in 2009 ons 25-jarig bestaan opluisterde. Met haar 87 jaar was ze nog steeds dezelfde krachtige en vrolijke zuster. In 2002 was zij hoofdzuster in de kliniek in Neno.



MANGOCHI (*Basisschool St Clara*)

En tot slot van de reis brachten we een bezoek aan de school in Mangochi. Tijdens ons bezoek in 2019 waren er twee lokalen in aanbouw.



Nu beschikt de school over vijf lokalen en is men bezig met uitbreiding om uiteindelijk tot acht lokalen te komen. En de lokalen beschikken inmiddels over schoolbanken en andere schoolbenodigdheden.

Achter al deze informatie zit natuurlijk een veel uitgebreider verhaal. Veel daarvan is bedoeld voor onze werkgroep om sturing te geven aan onze activiteiten in de toekomst. Maar dat lukt alleen als we ons gedragen weten door onze gemeenschap. Daarom nodigen wij u in september graag uit voor een vervolg en een verdere toelichting op dit verhaal.

Voor nu een hartelijke groet van ons.
Désirée, Eveline, Jacqueline en Frank

Uw bijdragen blijven van harte welkom op rekeningnummer:

NL03INGB0006525447

t.n.v. H.H. Martha en Maria Parochie, Baarn

onder vermelding van: Kerkfonds Malawi M&L locatie

Paus Leo XIV

In de avond van 8 mei 2025 is Kardinaal Robert Francis Prevost gekozen tot de nieuwe paus, paus Leo XIV, als opvolger van de op 21 april overleden paus Franciscus en daarmee tot de 267^e opvolger van Petrus.

Net als zijn voorganger is paus Leo XIV een ordepriester: hij is lid van de orde der Augustijnen. (Paus Franciscus was lid van de orde der Jezuiten.)

Paus Leo XIV werd geboren op 14 september 1955 in Chicago als Robert Francis Prevost. In 1977 trad hij in bij de orde der Augustijnen. Hij studeerde o.a. kerkelijk recht in Rome en werd op 19 juni 1982 tot priester gewijd en vervolgens als missionaris uitgezonden naar Peru. De jaren daarna werkte hij wisselend in de VS en in Peru in diverse pastorale en bestuurlijke functies. Van 2002 tot 2013 was hij generaal-overste van de Augustijnen. In 2014 werd hij benoemd tot bisschop van Chiclayo (Peru), waarna hij in diverse bisdommen in Peru werkte. In 2023 benoemde paus Franciscus hem tot prefect van het Dicasterie voor de bisschoppen in Rome, waarna hij in september van hetzelfde jaar tot kardinaal gecreëerd werd.

Met de keuze van zijn pausnaam, Leo XIV, geeft hij aan veel waarde te hechten aan de katholieke sociale leer van de Kerk. Immers, het was paus Leo XIII die eind 19^e eeuw de encycliek *Rerum Novarum* schreef, waarin hij de sociale leer van de Kerk uiteenzette als antwoord op de vele misstanden die de industriële revolutie in de westerse wereld had veroorzaakt.

Behalve theoloog (met specialiteit kerkrecht) is paus Leo XIV ook wiskundige en beheerst hij de nodige talen (o.a. Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en een beetje Duits en Latijn).

Bronnen: Katholiek Nieuwsblad Nr. 20, 16 mei 2025, diverse artikelen.

Gebedsprentje hieronder: Nederlandse Bisschoppenconferentie.



Paus Leo XIV

God, Gij hebt in Uw
voorzienigheid
Uw Kerk willen bouwen
op de heilige Petrus,
de eerste onder Uw
apostelen.
Zie genadig naar onze
paus Leo XIV
die Gij tot zijn opvolger
hebt aangesteld:
laat hem voor Uw volk
het zichtbaar beginsel en
fundament zijn
van de eenheid in geloof
en van de gemeenschap

Oproep!

De Parochiële Caritas Instelling van onze HH. MarthaMaria parochie heeft behoefte aan versterking van het bestuur!

Tot dusver zijn er vier bestuursleden uit de plaatsen Baarn, Eemnes, Soest/Soesterberg en Maartensdijk. Het zou mooi zijn als zich iemand zou melden uit De Bilt of Bilthoven.

Wij vergaderen vier tot vijf keer per jaar en steunen waardevolle activiteiten. De inbreng vanuit Bilthoven/De Bilt zou heel waardevol zijn en ons bestuur completer maken.

Wilt u reageren en meer weten?

Neem dan contact op met mij.

Ruud van 't Pad Bosch

Secretaris Parochiële Caritas Instelling van de HH. MarthaMaria parochie.

Tel: 0616051809

secretaris@caritasmarthamaria.nl

Werk aan de kerktuin

Het is u misschien al wel opgevallen. Sinds eind vorig jaar wordt er hard gewerkt in de tuin achter pastorie. Deze tuin is een aantal jaren niet onderhouden, met als gevolg dat een groot deel was overwoekerd door bramen. Ook was er sprake van veel opslag van jonge boompjes en van onkruid, zoals brandnetels, paardenstaart en zevenblad. Om de bramen te lijf te gaan, is een deel van de tuin helemaal omgespit, zodat ook de wortels van de bramen verwijderd konden worden. Door het braakleggen van de grond is het uitlopen van achtergebleven wortels van bramen direct op te merken, zodat ze alsnog verwijderd kunnen worden. Een deel van het schoongemaakte perceel is nu omgezet in een moestuin, de rest in bloementuin.

De gekozen aanpak lijkt succesvol; het onkruid en de bramen zijn onder grotendeels onder controle. En de eerste oogst is al binnen in de vorm van kapucijners en courgettes. De oogst wordt na de zondagviering uitgedeeld onder de kerkbezoekers; de overschot gaat naar de voedselbank. Van de bloemen wordt gebruik gemaakt door de bloemengroep, die elke week weer zorgt voor de versiering van de kerk.

Het onderhoud van de tuin gaat ondertussen door, want het onkruid blijft groeien, het gras moet regelmatig gemaaid en er is nog steeds een deel dat verdere opschoning behoeft. U kunt ook helpen: hebt u zin om een keer te helpen met onkruid wieden of andere klussen? Hebt u stekken van planten die mooie bloemen geven om de bloementuin verder vorm te geven? We horen graag van u.

De tuingroep



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Bedevaart Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 25 april t/m 2 mei 2026 een diocesane bedevaart naar Lourdes. Dit wordt al de zesde editie van deze bisdombedevaart naar Lourdes, de vorige keren gingen er steeds tussen de 1.000 en 1.500 mensen mee. De hoop is om wederom met pelgrims uit alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren en volwassenen. Op het programma staan uiteraard de Mis aan de Grot, deelname aan de Sacramentsprocessie en de Lichtprocessie, de Internationale Mis in de Pius X basiliek en een viering van Barmhartigheid. De organisatie is dit keer exclusief in handen gegeven van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Deelnemen kan dan ook alleen via inschrijving op de website van Huis voor de Pelgrim. Binnenkort kunnen parochies zich al aanmelden op: www.huisvoordepelgrim.nl. Huis voor de Pelgrim zal op ons verzoek evenwel eerst een inventarisatie doen bij de parochies van het Aartsbisdom.

Tijdens de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat ontmoeting centraal. In Lourdes gaat het om de ontmoeting met Maria en met haar met onze Heer Jezus.

Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is tijdens deze bisdombedevaart volop gelegenheid. Die contacten gaan vaak over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart: niet zelden ontstaat tussen pelgrims een band die levenslang stand houdt. In Lourdes ervaren en vieren wij ook dat wij deel mogen zijn van de Wereldkerk; een broeder- en zusterschap die een teken van hoop en vrede is, juist ook in onze tijd.

Namens de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht,

Vicaris Ronald G.W. Cornelissen, voorzitter

VREDE BEGINT BIJ JOU





MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Augustus 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 24 augustus, 10:00**, Woord en Communieviering, voorganger: W. Eurlings
- **Dinsdag 26 augustus, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 31 augustus, 10:00**, Eucharistieviering, celebrant: pastor F. Zwarts

- **Woensdag 3 september, 10:00**, Eucharistieviering, celebrant pastoor J. Skiba
- **Zondag 7 september, 10:00**, Woord en Communieviering, voorganger: K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 9 september, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 14 september, 10:00**, Woord en Communieviering, voorganger: I. Elsevier
- **Dinsdag 16 september, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 21 september, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
- **Dinsdag 23 september, 10:00** gebedsviering

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in juli

| | | |
|---------|----------------------------|---------|
| 12 juli | mw. J.J. van Elst- Hessing | De Bilt |
| 15 juli | dhr. P.J. van Hamersveld | De Bilt |
| 26 juli | mw. R.M. Geul- Broekhoven | De Bilt |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

Vlinder

Sierlijk danst de vlinder door de lucht
boven mooie bloemenpracht.
Alsof voortbewogen door een zucht,
strijkt de vlinder neer, heel zacht.

In vele kleuren weergegeven,
soms onzichtbaar voor het oog.
Brengt het de natuur tot leven
net als een mooie regenboog.

Soms zou ik even mee willen gaan,
omgeven door al die keuren.
Meedansen in plaats van hier te staan
en je laten opfleuren.

Heel even is het dat ik denk:
"Ik ben die vlinder in de lucht.
Ik zie de kleurenpracht in een wenk
en dans verder met een voldane zucht.

Pastoraatsgroep uitgebreid

Sinds kort is Monique Hartman lid geworden van de pastoraatsgroep, zodat deze nu weer vier leden telt. We zijn hier heel blij mee. Monique heeft zich tot nu toe onder andere al sterk gemaakt voor het vredeswerk in onze locatie, zoals het mee organiseren van de Dag van de Vrede op 1 januari en de herdenking van de verzetsstrijders uit onze gemeenschap rond 4 en 5 mei. Met haar enthousiaste inzet zal ze zeker een versterking zijn van onze groep.



Namens de Pastoraatsgroep,
Willy Eurlings

70 jaar Michaëlkerk

Zaterdag 23 augustus aanstaande is het 70 jaar geleden dat onze kerk werd geconsacreerd door Mgr. B. Alfrink, toenmalig hulpbisschop van Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht. Die plechtigheid vond plaats op 23 augustus 1955.

Een mooie dag om bij stil te staan.

Pelgrimeren in eigen land

Het Zonnelied pad

<https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad>

Deze pelgrimstocht is al sinds maart bezig en gaat na de zomerstop weer verder.

Op zaterdag 17 augustus wordt aan het eind van die dag etappe het Zonnelied in een eigentijds jasje gepresenteerd.

[Liedpresentatie en viering Zonnelied - Stads klooster San Damiano in Den Bosch | Activiteiten | Franciscaanse Beweging](#)

De Camini Utrecht, een dagwandeling in en rond Utrecht op zaterdag 27 september aanstaande.

<https://www.viajacobi.nl/posts/camini-2025-utrecht>

Kunst in de Kerk

Zaterdag 13 september aanstaande hebben we een open Kerkmiddag.

Vanwege de Kunstmarkt in het Boetzelaerpark noemen we deze open middag Kunst in de Kerk.

Vier parochianen van de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap hebben enkele van hun kunstwerken beschikbaar gesteld.

Tegelijkertijd kunnen bezoekers religieuze kunst onze kerk komen bewonderen zoals het Tabernakel uit de Laurenskerk van edelsmid Jan Noyons en het Laurensbeeld van beeldhouwer Pieter d'Hont.

De kerk is open van 12:00 tot 17:00 uur.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om te komen kijken.

RK voor Beginners: Ontdek de rijkdom van het katholieke geloof



Elk jaar besluiten mensen de stap te zetten richting de Rooms-Katholieke Kerk. Sommigen willen zich laten dopen of gevormd worden. Anderen zijn op zoek naar verdieping, omdat hun partner katholiek is, of omdat kinderen of kleinkinderen die weg bewandelen. Misschien ben je ooit katholiek gedoopt, maar heb je er daarna weinig mee gedaan, of merk je nu dat het geloof wat is weggezakt. Voor al deze mensen is er de cursus **RK voor Beginners**.

Deze cursus is een laagdrempelige en inspirerende kennismaking met het katholieke geloof. In 15 avonden,

startend op 1 oktober 2025 (ongeveer om de week, op woensdagavond) verdiepen we ons in thema's als:

- Het kerkelijk jaar: hoe we dat thuis en in de kerk vieren
- Heiligen, Allerzielen en Maria
- De zeven sacramenten en de betekenis van de Eucharistie
- Bidden: hoe en waarom
- Katholieke symbolen en begrippen (zoals ciborie, aflaat, monstrans)

We brengen ook een bezoek aan een van de kerken voor een rondleiding vol bijzondere verhalen en gebruiken. Daarnaast wonen we als groep enkele vieringen bij, zoals de Allerzielenviering, de Aswoensdagviering en de bijzondere oliewijding in Apeldoorn.

Wie zich via deze cursus wil laten dopen of vormen, kan met Pasen opgenomen worden in de Kerk. Maar ook wie vooral geïnteresseerd is in de katholieke traditie, is van harte welkom.

Begeleiding: Ivonne Stronks en leden van het pastoraal team van de RK kerk.

Locatie: De Pastorie, Hoogland

Kosten: €25 (inclusief informatiemap met alle onderwerpen).

Aanmelden of meer informatie: ivonnestronks@gmail.com

Presentatie Malwireis – Zondag 7 september

Nieuwsbrief augustus 2025

Graag nemen we u mee op reis!

In juni van dit jaar maakten Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans een indrukwekkende en hartverwarmende reis naar Malawi. Op zondag 7 september, direct na de viering van 10.00 uur, willen we u daar graag meer over vertellen.

We delen onze ervaringen, bijzondere ontmoetingen met de zusters van de Blessed Virgin Mary (SBVM) en geven een inkijkje in het lopende project in Mwanza. Ook bespreken we nieuwe ontwikkelingen die onze aandacht vragen. Daarnaast willen we graag samen met u stilstaan bij de toekomst: welke plannen zijn er, welke kansen zien we, en hoe kunnen we daarin samen verder bouwen?



Programma van de middag:

- **10.00 uur** – Woord- en communieviering
- **11.00 uur** – Koffie en thee
- **11.20 uur** – Presentatie van de Malwireis
- **12.00 uur** – Pauze met eenvoudige lunch
- **12.30 uur** – Bespreking van onze toekomstplannen
- **13.00 uur** – Afronding

Doet u mee aan de lunch?

Hoe fijn zou het zijn om samen een lekkere lunch te delen! We nodigen u uit om iets kleins en lekkers mee te nemen, zodat we samen een gevarieerd buffet kunnen samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan:

- Quiche
- Stokbrood
- Kaas
- Salades
- Wraps

Om te voorkomen dat we allemaal met hetzelfde aankomen (of te veel!), horen we graag van tevoren wat u meebrengt. U kunt dit doorgeven via:

✉ info@katholiekekerkdebilt.nl

☎ Parochiesecretariaat (donderdagochtend): 030 - 220 00 25

📱 Jacqueline van Gaans (werkgroepid): 06 - 2517 8844

We hopen u te zien op deze inspirerende en gezellige middag!

Werkgroep Malawi,

NL03INGB0006525447, t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie, Baarn

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie



EDITIE 113 - 2025

Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is "PELGRIMS VAN HOOP" Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastoor P. Kuipers. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk.

Enige achtergrondinformatie.

Gerardus Majella:

Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam. Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië, 16 oktober is zijn naamdag. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.



De Gerardus Bedevaart:

De Gerardus Bedevaart, in het leven geroepen door Pastoor Van Laak, is het feest van de patroonheilige H. Gerardus Majella, de patroonheilige van onze kerk. De processie wordt gehouden op de sterfdag van Gerardus Majella (16 oktober) of de eerste zondag erna. In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.

De processie trok altijd heel veel bedevaartgangers. In 1937 waren er tussen de 16.000 en 20.000 pelgrims. In de jaren 50 en 60 wel 30.000. De mensen kwamen met de trein die in Losser en Glane stopte en gingen vanaf daar lopend. Later kwam men met de bus. Maar ook heel veel mensen uit de omgeving kwamen op de fiets. Thans verwelkomen wij vele honderden pelgrims.

Het programma van het Triduüm.

Donderdag 16 oktober 2025, 19.00 uur:

Opening van het Triduüm met een Eucharistieviering in de kerk. We sluiten de 1^e dag van het Triduüm af met een kop koffie/thee.

Vrijdag 17 oktober 2025:

Geen viering. Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken.

Zaterdag 18 oktober 2025, 19.00 uur:

Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in het teken van Oktoberfest. Iedereen is van harte welkom. Ook voor een kop koffie/thee na de viering.

Zondag 19 oktober 2025, 11.00 uur:

Plechtige Eucharistieviering, aansluitend de processie door het Gerardus Majella Park.

Zondag 19 oktober 2025, 15.00 uur:

Sluitingslof in de kerk.



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Aloysiuskerk doet mee met Kerken Kijken Utrecht

Stichting Kerken Kijken Utrecht verzorgt elk jaar de openstelling van vele kerkgebouwen in het centrum van Utrecht tijdens het zomerseizoen. Het zomerseizoen 2025 loopt tot en met zaterdag 13 september. De toegang is gratis, een (kleine) donatie wordt op prijs gesteld. Er doen dit keer dertien binnenstadskerken mee,



waaronder de St. Catharinakathedraal en de St. Augustinuskerk. Nieuw is de deelname van de St. Aloysiuskerk (zie foto). Deze kerk werd in 1922-1924 gebouwd naar ontwerp van de Bossche architect Hendrik Willem Valk (1886-1973). Het is een bijzonder gebouw, ontworpen op het grondvlak van een regelmatige zeshoek en bekroond met een hoog oprijzende koepel.

Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in de deelnemende kerken klaar om mensen desgewenst te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschaten van de betreffende kerken. In sommige kerkgebouwen zijn in deze periode extra activiteiten, zoals concerten of exposities.

Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Meer informatie en de openingstijden: www.kerkenkijken.nl.



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
September 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 21 september, 10:00**, Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
- **Dinsdag 23 september, 10:00** gebedsviering
- **Woensdag 24 september, 19:30 Vredesvesper**, Oecumenische gebedsviering, voorganger: Ds. W. van Laar, m.m.v. gelegenheidskoor
- **Zondag 28 september, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en K. van Gestel

- **Woensdag 1 oktober, 10:30 Seniorenviering**, Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba, m.m.v. Memento
- **Zondag 5 oktober, 10:00 Malawizondag** Woord en Communieviering, voorgangers: J. van Gaans en I. Elsevier, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 7 oktober, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 12 oktober, 11:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
- **Dinsdag 14 oktober, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 19 oktober, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. Vroom

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)

marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt



om te gedenken, overledenen in augustus

6 augustus mw. E. Hardeveld Bilthoven
8 augustus Dhr. R.H. Salewski Bilthoven

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

TROOST

Ik verlang naar je
als ik verlies ervaar,
als mijn dromen sterven,
als ik rouw om afscheid.
Ik heb je nodig
als mijn wereld aan scherven ligt
als de veiligheid is verbroken
als de liefde haar schaduw werpt.

Troost,
ik zoek je in herinneringen,
in gebaren die liefde weerkaatsen,
in mijn zelf
de kwetsbaar en breekbaar woorden spreekt.

Ach troost,
laat me vinden
bij mensen die me beminnen.

Claire Vanden Abbeele

Uitnodiging voor de seniorenviering op
woensdagmorgen 1 oktober om 10.30 uur



Wij nodigen U allen van harte uit voor de seniorenviering in de maand oktober in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt op **woensdag 1 oktober a.s.** We zullen om **10.30 uur** eerst samen de Eucharistie vieren, pastoor J. Skiba is celebrant in de viering. Het koor Memento zal zingen o.a. een paar Maria liederen.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij de **koffie/thee in de ontmoetingsruimte.**

Voor opgave voor vervoer kunt u het secretariaat bellen op donderdag van 9-12 uur, tel.: 030-2200025 of u regelt vervoer zelf bijv. de regiotaxi of belt Ans Weerdenburg, 06-47061430.

Gebedsintenties kunt u doorgeven aan de medewerkers van het secretariaat.

Wij hopen U allen te mogen begroeten. Van harte welkom!

Met vriendelijke groeten:

Wijkcontactgroep Michael-Laurens gemeenschap De Bilt/Bilthoven.

Oktober: Rozenkrans

Over enkele weken is het al oktober en willen we binnen onze gemeenschap weer wat meer aandacht aan het Rozenkransgebed besteden.

Daarom zullen we in oktober op iedere dinsdag, voorafgaand aan de gebedsviering van 10:00 uur, om **9:40 uur** samenkomen in de kapel om samen het Rozenkransgebed te bidden.

Op woensdag 1 oktober is er een Seniorenviering (zie hierboven). Deze viering begint om 10:30 uur en dan willen we om **10:00 uur** het Rozenkransgebed bidden, ook in de kapel.

Irene Elsevier

MALAWIVIERING ZONDAG 5 OKTOBER

Nieuwsbrief september 2025

Op het moment van schrijven, is de presentatie over de Malawireis van mei 2025 nog niet achter de rug en kondigen we alweer aan dat op **5 oktober onze jaarlijkse Malawiviering zal zijn om 10.00 uur in de Michaëlkerk in De Bilt**. Deze woord- en communieviering wordt zoals gebruikelijk weer muzikaal ondersteund door het Ecclesiakoor dat de nodige Afrikaanse klanken zal laten horen.



Afsluiting 40-jarig Jubileum

Het afgelopen jaar hebben we ons 40-jarig Malawi jubileum gevierd. We zijn gestart met een Malawiviering in 2024 met daarna een gezellig samenzijn met koffie, thee en lekkers. We hebben wekelijks gebeden voor onze medemensen in Malawi, dat het goed met ze mag gaan. Er is door Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans een prachtige en inspirerende reis gemaakt door Malawi. Zij bezochten onze projecten en hadden ontmoetingen met de mensen waar de werkgroep de afgelopen 40 jaar mee heeft samengewerkt. Vol inspiratie en informatie zijn zij teruggekomen. Mogelijk bent u zelf op 7 september bij deze bijeenkomst geweest en heeft u hun verhalen en de nieuwe plannen van de werkgroep gehoord.

Zoals hierboven genoemd, sluiten we op zondag 5 oktober dit Jubileumjaar af met een viering in de kerk. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie, thee en een heerlijke pompoensoep uit onze eigen parochietuin. Wij nodigen u van harte uit en hopen u graag weer te ontmoeten.

Wergroep Malawi

Frank, Eveline, Désirée en Jacqueline

Uw bijdrage blijft van harte welkom:

NL03INGB0006525447

t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Feestelijke inzegening carillon Gerardus Majellakerk

5 september 2025

De Gerardus Majellakerk in Utrecht heeft na een lange restauratieperiode weer een handbespeelbaar carillon. Dit is het vierde grote carillon in de stad Utrecht. Voor zover bekend is de Majellabeiaard het enige instrument dat nog volledig onder kerkelijk beheer valt. Zondag 31 augustus werd het beiaard na een feestelijke Eucharistieviering ingezegend door mgr. Woorts.

In zijn preek noemde mgr. Woorts de vreugde dat het carillon weer klinkt, vreugde voor de parochianen, de Broeders van Sint Jan, de kinderen en kleinkinderen van de schenkers, "een vreugde ook voor menigeen in de buurt en voor allen die zullen genieten van de klanken van deze klokken. Juist in onze tijd waarin in ons land en in onze wereld zoveel aan de hand is en misschien ook in je persoonlijk leven, onze samenleving waar menig wanclank te horen is en voor wie goed luistert ook kreten van wanhoop en eenzaamheid – ook onder jongeren, juist in onze tijd helpen de klanken, de muziek van dit carillon hopelijk om blij te maken, om ons even uit te tillen boven de zorgen van het alledaagse, en – daarom hangen ze in een kerktoren – om ons op te richten naar God. God die alles en iedereen te boven gaat maar ons tegelijk zo nabij is, omdat Hij ons oneindig en onvoorwaardelijk liefheeft en onze diepste en uiteindelijke vrede is." De toren van de Gerardus Majellakerk met haar carillon verkondigt net als alle kerktorens dat "God de beste, de hoogste is. En wanneer we dat in ons hart, in ons eigen leven beleven, dan zullen we onszelf niet verheffen ten koste van anderen," aldus mgr. Woorts. Hij noemde het extra toepasselijk dat de Gerardus Majellakerk aan een kruispunt ligt en dat "haar carillon juist daar zo vaak te horen is, voor alle mensen die hun weg gaan door het leven, als baken van geloof, hoop en liefde."

Na de zegen beklommen mgr. Woorts en broeder Ignatius Maria de toren om de klokken en het klavier te besprenkelen met wijwater. De restauratie is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen de parochie, de gemeente (Initiatievenfonds), buurtbewoners, het Cultuurfonds, een crowdfunding en als grote sponsor de familie Van Seumeren. Het carillon kent een bijzondere geschiedenis. Franciscus van Seumeren schonk het carillon in





1954 aan de parochie. Hij en zijn vrouw Dorothea deden deze schenking uit dankbaarheid dat zij en hun gezin gespaard waren gebleven in de Tweede Wereldoorlog. Zelf heeft hij het carillon niet horen klinken. Er hangen 35 klokken in de toren met de namen van de kinderen en kleinkinderen daarin. De familie Van Seumeren leverde een grote bijdrage om de restauratie mogelijk te maken, veel familieleden waren dan ook aanwezig bij de inzegening van het carillon.

Na de inzegening was er een feestelijke receptie waarbij kleinzoon Frans van Seumeren (bekend van

FC Utrecht) de aanwezigen in zijn woordje meenam naar een mooi stukje familiegeschiedenis en hoe het gezin opgroeide naast de Gerardus Majellakerk. Wethouder Rachel Streefland en Erik Kerpen (voorzitter Utrechtse Klokkenspel Vereniging) spraken over de waarde van het klokkenspel in Utrecht, waar de stad om bekend staat. Ook het Utrechts Klokkenspelers Gilde was in groten getale aanwezig.

Een aantal mensen ging 's middags de toren in om het carillon van dichtbij te bekijken. Een unieke belevenis om te zien hoe kunstig alle klokken verbonden zijn met het handspel: vakmanschap en cultureel erfgoed. Arie Abbenes, oud-stadsbeiaardier en adviseur bij dit project, gaf een prachtig concert en zal hopelijk in de toekomst de beiaard nog vele malen bespelen.



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Oktober 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 19 oktober, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Vroom en J. Bosboom
- **Dinsdag 21 oktober, 10:00** Gebedsviering
- **Zondag 26 oktober, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: W. Eurlings, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 28 oktober, 10:00** Gebedsviering

- **Zondag 2 november, 10:00 Allerzielen**, Woord en Communieviering, voorganger: diaken A. van Gaans, m.m.v. Memento
- **Woensdag 5 november, 10:00** Eucharistieviering, celebrant pastoor J. Skiba
- **Zondag 9 november, 11:00 Jubileumviering kerkmusicus Peter Steijlen**, Eucharistieviering, voorgangers: celebrant - pastoor J. Skiba, diaken A. van Gaans en L. Fijen, m.m.v. project koor,
- **Dinsdag 11 november, 10:00** Gebedsviering
- **Zondag 16 november, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel
- **Dinsdag 18 november, 10:00** Gebedsviering

Rozenkransgebed

In oktober, Rozenkransmaand, willen we wekelijks samen de Rozenkrans bidden. We doen dit vooral op dinsdagmorgen: voorafgaand aan de gebedsviering willen we om 9:40 uur de Rozenkrans bidden, waarna om 10:00 uur de gebedsviering zal zijn.

Alle keren komen we samen in de kapel, bij Maria.

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkmroep](#)

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in september

| | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 6 september | dhr. B.H. Lentfert | Bilthoven |
| 8 september | dhr. P.A.R. Rijnders | De Bilt |
| 17 september | mw. M.G.G.M. van Dongen-Jansen | De Bilt |
| 17 september | mw. L.M. van Dijk-Bouma | Bilthoven |
| 19 september | mw. J.L. van den Eijnden-Meulendijks | Bilthoven |
| 28 september | Mw. A.M. Spaans-Koenen | De Bilt |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

Stilte en verder niets,
maar toch is er iets.
Heel klein diep van binnen,
zal het gevoel beginnen.....

Van openheid!

In rust wordt jouw stem geboren,
die je dan goed kunt horen.
Geniet van het moment,
omdat jij de enigste bent....

Die kan luisteren!

Luister naar wat het zegt,
of het nu goed is of slecht.
Het wil kennis overdragen,
zonder dat je het hoeft te vragen

Over jezelf!

9 november 11:00 uur: feestelijke Eucharistieviering t.g.v. het 50-jarig jubileum van Peter Steijlen als kerkmusicus

Dit jaar is dirigent en organist Peter Steijlen 50 jaar werkzaam als kerkmusicus. Dit bijzondere jubileum vieren we met een feestelijke eucharistievering op **zondag 9 november a.s. om 11.00 uur**. Voorgangers zullen zijn pastoor-celebrant Joachim Skiba, diaken Antoon van Gaans en Leo Fijen. Een speciaal projectkoor, samengesteld uit zangers van Peters huidige en voormalige koren, zingt o.a. de Missa Brevis KV65 van W.A. Mozart en twee composities van de hand van de jubilaris zelf. Organist is Peter Verhoogt en hoboïst is Joke Firet.

Het is die dag ook het feest van de inwijding van de kerk van Sint Jan van Lateranen in Rome, de oudste en belangrijkste kerk van onze geloofsgemeenschap. Op deze dag staan we stil bij wat het betekent om samen Kerk te zijn – in geloof, vriendschap en dankbaarheid. *"Want Gij wilt wonen in een huis van gebed; hier geeft Gij ons al wat wij nodig hebben, en is uw genade voortdurend werkzaam"*, zo klinkt het in de prelatie van die dag.

Een van de dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn is de muziek die klinkt in ons huis van gebed en de mensen die hun muzikale talenten inzetten voor de geloofsgemeenschap. Wat begon op 8 mei 1894, toen Pastoor Remmers acht mannen en acht jongens verzamelde om het eerste Kerkkoor St. Michaël te vormen, is in de ruim 130 jaar daarna uitgegroeid tot een rijke muzikale traditie in zowel de Michaël- als de Laurenskerk.

Kerkmuziek is meer dan klanken en noten. Het is gebed dat zingt; het is geloof dat klinkt. En als dirigent van het Ecclesiakoor (sinds 2008) en Memento (sinds 2014), én als organist bij zondagse vieringen, heeft Peter het gebed en geloof in onze gemeenschap glans gegeven. Met zijn koren is hij voortdurend op zoek naar de volgende muzikale uitdaging, maar altijd in volle dienstbaarheid aan de liturgie.

Zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus wil Peter nadrukkelijk in en met de geloofsgemeenschap vieren. U bent dan ook allen van harte uitgenodigd voor de feestelijke dankviering op **9 november, 11:00 uur**. Na afloop heffen we samen het glas op de jubilaris.

Peter ziet uw aanwezigheid als het mooiste cadeau dat hij zich kan wensen. Mocht u toch iets willen geven, dan kunt u een donatie aan Stichting het Blauwe Fonds doen. Deze organisatie zet zich in voor LHBTIQ+ emancipatie in Nederland. Voor meer informatie: www.hetblauwefonds.nl/ Bankrekening: NL67 ABNA 0620 1505 21 of www.hetblauwefonds.nl/doneer

Versterking Bloemengroep

Iedere zondag genieten de kerkgangers van de bloemen en planten op het hoofdaltaar en bij de beelden van Maria en Jozef.

Een drietal dames verzorgt deze bloemen en planten.

Het zou fijn zijn om wat versterking te krijgen, zodat men minder vaak per jaar hoeft te worden ingezet.

Lijkt u dit wat of wilt u wat meer informatie, neem dan gerust contact op met Henriëtte Duijster: 06-54354630

Santa Lucia Sing Along

Een feestelijk meezing-concert in de donkere weken voor kerstmis!

Wanneer: Zaterdag 13 december

Locatie: Michaëlkerk De Bilt

Aanvang: 17.00 uur

Dit concert wordt uitgevoerd door een gelegenhedskoor, samengesteld uit zangers van het Ecclesiakoor en zangers van het Gemeentekoor van de Oosterlichtkerk. De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Steijlen.

We laten ons bij dit concert inspireren door de legende van Santa Lucia. Zij bracht in moeilijke tijden licht, voedsel en hoop naar mensen in nood. Haar voorbeeld inspireert en nodigt ons ook vandaag uit zelf lichtdragers te zijn voor elkaar en voor de wereld.



Kom luisteren, kom meezingen!

U bent van harte uitgenodigd!

Toegang is gratis.

Er is gelegenheid om na afloop samen met een drankje na te genieten, tegen een kleine vergoeding.

Vrijwillige giften zijn welkom via deurcollecte of QR-code; hiermee kunnen we een deel van de kosten voor dit concert dekken.

Dankbaarheid!

Nieuwsbrief oktober 2025

Met veel plezier hebben Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans op 7 september over hun reis naar Malawi verteld. Zij gaven aan welke projecten de komende periode aandacht vragen.



Hun enthousiasme en de uitleg over het belang van deze projecten heeft duidelijk indruk gemaakt. In september is er namelijk ruim €2000,- op de Malawirekening gestort. Daardoor kon de werkgroep aan zuster Rose laten weten dat de 50 matrassen voor de middelbare scholieren gekocht kunnen worden. Wat is dat fantastisch!!!

Op 5 oktober vierden we Malawizondag. Na deze Woord- en Communieviering gaf de werkgroep Malawi nog een update over de nieuwste ontwikkelingen in de maand september. Na de viering was er, ter afsluiting van het 40-jarig jubileum, een gezellig samenzijn met zelfgemaakte pompoensoep van pompoenen uit de eigen parochietuin naast de Michaëlkerk.

Op deze dag werd er nogmaals ruim €2000,- gedoneerd. Daarom onze grote dankbaarheid voor uw betrokkenheid en zorg voor onze medemensen in Malawi!!!!

Hieronder leest u een samenvatting van de projecten die we op dit moment ondersteunen



Met een zacht matras zijn de meisjes in hun sas

Met het bezoek aan Neno, waar ons project 40 jaar geleden begon, bezochten we zuster Rose. Daar werden we geïnformeerd over de situatie bij de huisvesting van de meisjes die het voortgezet onderwijs volgen. Met twaalf tieners per zaaltje liggen ze op matjes. Bij het opstaan moet alles aan de kant, dus ook hun spulletjes en kleding. Maar ook het eten waar zij zelf voor moeten zorgen. We hebben hen toegezegd behulpzaam te willen zijn bij de verbetering daarvan en beloofden hen te starten met matrassen.



Ongetwijfeld herinnert u de beelden bij onze presentatie, waarop zij voor ons dansten en hun dankbaarheid toonden. In de afgelopen weken hebt u ruim bijgedragen en hebben we de zuster laten weten, dat zij voor alle meiden een matras aan kunnen schaffen. Of we in de toekomst ook kunnen helpen met stellingkasten en stapelbedden zullen we moeten afwachten. Wel kan ik vertellen dat zr. Rose het ongelooflijk vindt en intens dankbaar is dat de matrassen voor de meisjes gekocht kunnen worden. We hopen te zijner tijd een reactie van de meisjes zelf te horen en houden u op de hoogte.

Door kennis te laten bloeien, zullen gewassen beter groeien

Allereerst moeten we u vertellen dat het bomenproject van € 10.000.- door u volledig is omarmd. Ook daarvan hebben we de resultaten in de presentatie getoond. Toen we daar liepen, waren we verbaasd dat sommige boompjes al zo snel waren gegroeid. Tegelijkertijd stelden we vast dat er door de zusters best nog wat te verbeteren viel. Dat werd ons mede duidelijk door de gesprekken met Tim van der Linden en met zuster Elizabeth. Op aanwijzing van Tim bezochten we daarom

Tree of Life: een model-landbouwproject.

Tot nu toe zijn de kosten voor het landbouwproject hoger dan de opbrengsten. We hebben zuster Elizabeth voorgesteld te overwegen iemand met deskundigheid aan te stellen om het project te beheren en tevens enkele zusters namens de congregatie aan te moedigen een deskundigheidstraining bij Tree of Life te volgen. We hebben toegezegd in de kosten voor die training bij te dragen. We hopen op een positieve reactie van zr. Elizabeth en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.



Studeren kan je pas met een gevulde boekentas

Al heel lang ondersteunen wij jongeren om hun opleiding te kunnen volgen.

Onderwijs vormt een noodzakelijke schakel in de ontwikkeling van een land. We denken met dankbaarheid terug aan de jaren dat we het ontbijtprogramma van de school in Neno konden laten uitvoeren. Maar ook de bouw van huisjes voor de onderwijsgeevenden en de bouw van de school in Mangochi.

Van zusters Bernadette, Rose en Gloria kregen we verzoeken om studies voor studenten te bekostigen. Met hen hebben we een plan opgesteld, waarbij we jaarlijks kijken naar onze mogelijkheden. Daarbij is de afspraak gemaakt dat we de studenten alleen ondersteunen als we de gehele studieperiode kunnen bekostigen. In het verleden kwam het voor dat studenten hun studie moesten stoppen, omdat er onvoldoende geld was.

De nu gemaakte afspraken worden door de zusters omarmd. Van enkele studenten kunnen we al toezeggen dat wij hun studie tot het einde kunnen financieren. Zuster Gloria heeft de studenten Miracle en Matthias onder haar hoede. Na toezegging van onze bijdrage aan hun volledige studie, reageerde zij als volgt:



*Good morning Frank and Friends
Words are not enough to express my gratitude for the favor. May God continue blessing you all. This is great news and this is a great motivation to Miracle and Matthias knowing that their tuition is assured now. They don't have much to worry about their education. May the good Lord bless you all. I am very grateful because you have removed something very heavy off my shoulders. May you be blessed again and again.
Love and prayers*

*Goedemorgen Frank en vrienden
Woorden schieten tekort om mijn dankbaarheid voor deze gunst uit te drukken. Moge God jullie allen blijven zegenen. Dit is geweldig nieuws en een enorme motivatie voor Miracle en Matthias, nu ze weten dat hun schoolgeld verzekerd is. Ze hoeven zich niet veel zorgen te maken over hun opleiding. Moge de goede Heer jullie allen zegenen.
Ik ben jullie erg dankbaar omdat jullie een zware last van mijn schouders hebben gehaald. Moge jullie keer op keer gezegend worden.
Liefs en gebed*

Restauratie toilet

Bij Cyril Chimwaza, van het aidspreventieproject, is er begonnen met het herstel van het tweede toilet.

Er wordt op dit moment druk gebouwd en wij hebben enkele foto's ontvangen. Fijn dat we zo'n goede verantwoording en terugkoppeling krijgen van de activiteiten die worden gestart na onze donaties.

Helaas krijgen we ook berichten van hem over honger.

Hij schrijft:

We met last week with the volunteers and there's a complaint raised by them that in their areas people are starving with hunger especially the elders. Had it been that we had some money we should've at least afford to buy some bags of maize and help.



We hebben vorige week een ontmoeting gehad met de vrijwilligers en zij hebben geklaagd dat er in hun gebieden mensen verhongeren, vooral ouderen. Als we wat geld hadden gehad, hadden we op zijn minst een paar zakken maïs kunnen kopen om te helpen.

We gaan hen helpen!

Tot slot

We kunnen vol dankbaarheid en met een goed gevoel terugkijken op een mooi reisverslag en de start van nieuwe en ondersteuning van bestaande projecten in Malawi. In korte tijd heeft de werkgroep, mede dankzij u, velen in Malawi blij kunnen maken met ondersteuning van onderwijs, bouw en nieuwe plannen voor het landbouwproject in Mwanza. Zikomo, zikomo kwambiri!

Werkgroep Malawi.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Paus Leo XIV roept in exhortatie 'Dilexi te' op tot solidariteit met de armen

De persdienst van het Vaticaan heeft op 9 oktober de eerste apostolische exhortatie van paus Leo XIV gepresenteerd, nadat hij deze op 4 oktober (de feestdag van Sint Franciscus) had ondertekend. De titel is 'Dilexi te' ('Ik heb je liefgehad'). "De tekst vormt een aansporing om de armen lief te hebben," zegt mgr. De Korte in een eerste reactie. Hij is referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.



Al in de titel onthult deze exhortatie een connectie met 'Dilexit nos' ('Hij heeft ons liefgehad'), de laatste encycliek van paus Franciscus, en de tekst is in zekere zin de voortzetting daarvan. "Het is geen tekst over de sociale leer van de Kerk, noch analyseert het document specifieke kwesties. Integendeel, het zet de fundamenten van de Openbaring uiteen en benadrukt de krachtige band tussen de liefde van Christus en Zijn oproep aan ons om dicht bij de armen te komen," zo laat de persdienst van het Vaticaan weten.

"Liefde voor de Heer... is één met liefde voor de armen," schrijft paus Leo. "Dit is daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden: Jezus zegt: 'Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan'. Daarom is dit geen kwestie van louter menselijke vriendelijkheid, maar een openbaring: contact met hen die nederig en machteloos zijn, is een fundamentele manier om de Heer van de geschiedenis te ontmoeten."

Terug naar het Evangelie

De paus ziet ook christenen die negatief staan tegenover de focus op de armen. "Het feit dat sommigen liefdadigheidswerken afwijzen of belachelijk maken, alsof ze een obsessie zijn van enkelen en niet het brandende hart van de missie van de Kerk," zegt paus Leo, "overtuigt me van de noodzaak om terug te komen bij het Evangelie en dat opnieuw te lezen, opdat we niet het risico lopen het te vervangen door de wijsheid van deze wereld."

De paus verwijst ook naar christenen die ons voorgingen: "De woorden van de heilige Johannes Chrysostomus en de heilige Augustinus blijven de Kerk vandaag verlichten: de eerste spoort ons aan om Jezus te eren in het lichaam

van de armen, met de vraag welke zin het heeft om altaren gevuld te hebben met gouden vaten terwijl Christus uitgeput van de honger net buiten de kerk ligt; de laatste beschrijft de armen als 'de sacramentele aanwezigheid van de Heer', waarbij hij in de zorg voor de armen een tastbaar bewijs ziet van de oprechtheid van het geloof: 'Iedereen die zegt God lief te hebben en geen medelijden heeft met de behoeftigen, liegt'."

Oproep aan elke gedoopte

'Dilexi te' bevat een oproep aan elke gedoopte, waarmee iedereen wordt aangespoord zich concreet in te zetten voor de verdediging van en de bevordering van de zwaksten: "Alle leden van het volk van God hebben de plicht om hun stem te laten horen, zij het op verschillende manieren, om dergelijke structurele problemen aan de kaak te stellen."

De exhortatie 'Dilexi te' werd oorspronkelijk begonnen door Franciscus. Paus Leo XIV – die als religieus en later missionair bisschop zoveel van zijn leven met de armen heeft gedeeld en zich door hen heeft laten evangeliseren – heeft het zich eigen gemaakt, aldus de persdienst van het Vaticaan.

Helder en indrukwekkend

Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving, ontving de tekst kort voor publicatie. In zijn reactie beschrijft hij 'Dilexi te' als een heldere en indrukwekkende exhortatie: "Deze exhortatie van paus Leo kan inspireren om ons in het welvarende Nederland te blijven inzetten voor de armen in eigen land en de hele wereld. Iedere mens heeft immers een unieke waardigheid als schepsel van God. Ik hoop dat deze pauselijke aansporing velen zal bemoedigen om te streven naar meer sociale gerechtigheid en het beschermen van de aarde als Gods eigendom. Juist de armen zijn de eerste slachtoffers van de wereldwijde klimaatverandering."

Kathedraalorganist viert 40-jarig jubileum

Nieuws13 oktober 2025

De vaste organist van de St. Catharinakathedraal, Wouter van Belle, vierde op 12 oktober dat hij reeds 40 jaar verbonden is aan deze Utrechtse kerk. 's Ochtends was er een pontificale Eucharistieviering met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant; 's middags volgde een jubileumconcert. Het Kathedrale Koor zong bij beide gelegenheden, 's middags voegden ook de leden van de Kathedrale Koorschool zich bij het koor. Aan het einde van de H. Mis ontving Van Belle de [Willibrordplaquette](#) uit handen van kardinaal Eijk.



Willibrordplaquette

De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht en bestaat sinds 7 november 2001. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd voor vrijwilligers en voor niet-pastoraal personeel in dienst van parochies en bisdom met een langdurige inzet (5 jaar of meer) in belangrijke functies binnen de kerkgemeenschap.

De beargumenteerde schriftelijke voordracht door of met instemming van de pastoor dient plaats te vinden via het secretariaat van het Aartsbisdom Utrecht.



De plaquette

Op de bronzen plaquette staat St. Willibrord afgebeeld, als eerste bisschop van de Friezen. Als bisschop draagt hij een mijter en een staf. Ook is het pallium te zien, de witte band om de schouders, voorzien van zwarte kruisjes. Dit pallium drukt het pauselijk gezag en de verbondenheid van de plaatselijke Kerk met de wereldkerk uit. De paus schenkt het pallium jaarlijks aan alle aartsbisschoppen die hij in de voorafgaande twaalf maanden heeft benoemd.

Linksboven op de plaquette staat de naam St. Willibrord en rechtsboven staan de namen van twee belangrijke plaatsen in het leven van Willibrord: Utrecht, zijn eerste standplaats als bisschop van de Friezen en Echternach, de plaats waar hij gestorven is en begraven ligt.

Er staan tien medebroeders afgebeeld op het brons. Acht zitten, in twee groepjes van vier, op een rij (zoals in koorbanken in een klooster) en vooraan zijn twee monniken bezig met schrijfwerk. Dat het hier om monniken gaat, is te zien aan hun kleding: de pij.



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
November 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 16 november, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 18 november, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 23 november, Christus Koning, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
- **Dinsdag 25 november, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 30 november, Eerste zondag van de Advent, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: W. Eurlings en I. Elsevier

- **Woensdag 3 december, 10:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
- **Zondag 7 december, Tweede zondag van de Advent, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 9 december 10:00 10:00** gebedsviering
- **Zaterdag 13 december, 17:00 Kerst Sing Along, Ecclesiakoor**
- **Zondag 14 december, Derde zondag van de Advent, 11:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland, m.m.v. koor Memento
- **Dinsdag 16 december, 10:00** gebedsviering
- **Zondag 21 december, Vierde zondag van de Advent, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: I. Elsevier

- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)
<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in oktober

| | | |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 3 oktober | mw. Y.H.M. Romaniuk | Bilthoven |
| 4 oktober | mw. A.M.A Nieuwenhuis | De Bilt |
| 4 oktober | dhr. W.C. Waaijer | Bilthoven |
| 8 oktober | mw. P. Berwald- Lopez | Bilthoven |
| 14 oktober | dhr. E.J.H. van Niekerk | De Bilt |
| 16 oktober | mw. A.C.M de Jong- van den Bergh | De Bilt |
| 23 oktober | mw. Q.RM. Oomen- Strooij | De Bilt |
| 25 oktober | mw. A.M.J. Oostelbos | De Bilt |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.

BEZINNING

Als ieder mens
eens Herder wilde zijn
voor buur en vreemdeling
voor broer en kameraad.

Als ieder mens
een Engel wilde zijn
op school en werk
of zo maar in een straat.

Als ieder mens
eens Ster zou willen zijn
een lichtpunt op de weg
van liefde en van maat.

Dan werd een oud verhaal
een evangelie
weer eindelijk vertaald
naar mensen toe.

Een Herder en een Engel
een Herberg en een Ster
de stad iets meer bewoonbaar
de vrede minder ver.





Santa Lucia Sing Along

Een feestelijk meezing-concert in de donkere weken voor Kerst!

Santa Lucia bracht licht, voedsel en hoop naar mensen in nood. Haar voorbeeld inspireert en nodigt ons vandaag uit zelf lichtdragers te zijn voor elkaar en voor de wereld!

Wanneer: Zaterdag 13 december

Aanvang: 17.00 uur

Waar: Michaëlkerk De Bilt

Dit concert wordt uitgevoerd door een gelegenheidskoor van zangers van het Ecclesiakoor en het Gemeentekoor van de Oosterlichtkerk o.l.v. Peter Steijlen.

**Kom luisteren, kom meezingen!
U bent van harte uitgenodigd!!**



Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.



De toegang is gratis, een bijdrage wordt gewaardeerd.

JUBILEUMVIERING PETER STEIJLEN

Zondag 9 november hebben we in de Michaëlkerk het 50-jarig jubileum van Peter Steijlen als kerkmusicus gevierd in een feestelijke Eucharistieviering.

De kerk was gevuld met familie, vrienden, (oud) koorleden, parochianen van de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap en van de Maartenskerk en gemeenteleden van de Oosterlichtkerk, en ook belangstellenden uit de andere locaties van onze parochie.

Het speciale projectkoor, bestaande uit leden van Peter's huidige en voormalige koren, zong een prachtige uitvoering van de Missa Brevis KV65 van Mozart. In zijn preek haalde pastoor Skiba de woorden van Augustinus aan: "zingen is twee keer bidden". Muziek zet je ziel open voor God en op deze zondag ervaren we een ruimte van vieren, woorden en klanken: God in ons midden.

Vanwege zijn grote verdiensten als kerkmusicus kreeg Peter de Gregorius Penning uit handen van pastoor Skiba.

Na de Eucharistieviering kwamen we samen in de grote zaal van de Michaëlschool voor een vrolijk samen zijn. Tijd voor een dankwoord van Leo Fijen en een feestlied waarin de jubilaris uitbundig werd toegezongen door een groot gezelschap aan (oud)koorleden.

En natuurlijk was er ook ruimte voor iedereen die Peter en Mariëtte wilden feliciteren en bedanken.



We eindigden met een proostmoment: *Peter, dank voor al jouw muzikale ondersteuning van de eredienst en inspiratie. We wensen jou en Mariëtte nog vele jaren in goede gezondheid toe!*

ZING JIJ GRAAG? BEN JE VRIJ
OP DINSDAGAVOND?

KOM ZINGEN BIJ HET ECCLESIAKOOR!



ECCLESIAKOOR
De Bilt / Bilthoven



REPETITIE:
ELKE DINSDAGAVOND
VAN 19:30 TOT 21:30 UUR



MICHAELKERK, KERKLAAN 31 DE BILT



INFO@ECCLESIAKOOR.NL



KIJK OP WWW.ECCLESIAKOOR.NL

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Nuntius mgr. Speich ontmoet bisdomstaf Aartsbisdom Utrech

6 november 2025

De apostolisch nuntius in Nederland, mgr. Jean-Marie Speich, had op 6 november een ontmoeting met de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht: kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts, bisschoppelijk vicaris Meneses Santiago en econoom Zuijdwijk. Kardinaal Eijk overhandigde de nuntius bij deze gelegenheid een kaars met daarop het bisdomwapen.



Na de viering van de Eucharistie in de kapel van het bisschopshuis was er een gezamenlijke maaltijd, tijdens het gesprek kwam een breed palet aan onderwerpen aan bod.

Mgr. Speich volgde eerder dit jaar mgr. Paul Tschang In-Nam op als nuntius. Hij werd in 1955 geboren in Straatsburg en in 1982 tot priester gewijd voor dit bisdom. Na zijn afstuderen aan de Pauselijke Kerkelijke Academie in Rome trad mgr. Speich in 1986 in dienst van de Heilige Stoel. Hij werd aangesteld bij de apostolische nuntiaturen in achtereenvolgens Haïti, Nigeria, Bolivia, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Egypte, Spanje en Cuba. In 2008 keerde hij terug naar Rome om hoofd van de afdeling Franstalige landen van het Staatssecretariaat te worden. Op 24 oktober 2013 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en van 2013 tot 2019 was hij apostolisch nuntius in Ghana.





MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
December 2025



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 21 december, Vierde zondag van de Advent, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: I. Elsevier en M.A. van Zonneveld
 - **Dinsdag 23 december, 10:00** Gebedsviering
 - **Woensdag 24 december, Gezinskerstviering, 17:30** gebedsviering, voorgangers: J. Vroom en J. Bosboom
 - **Woensdag 24 december, Kerstavondviering, 22:00** Woord en Communieviering, voorganger: diaken W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Donderdag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: W. Eurlings
 - **Zondag 28 december, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans
 - **Dinsdag 30 december, 10:00** Gebedsviering
 -
 - **Zondag 4 januari 2026, 10:00** Woord en Communieviering, voorganger: K. van Gestel
 - **Woensdag 7 januari, 10:00** Eucharistieviering, celebrant: pastoor J. Skiba
 - **Zondag 11 januari, 11:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor G. Nijland
 - **Dinsdag 13 januari, 10:00** Gebedsviering
 - **Zondag 18 januari, 10:00** Woord en Communieviering, voorgangers: J. Bosboom en J. van Gaans
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#)



<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>



om te gedenken, overledenen in november

| | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 11 november | mw. A. van der Hijden-van Eijndthoven | Bilthoven |
| 14 november | mw. H.G. de Vink | Bilthoven |
| 23 november | mw. R.J. van Bentum-Bouwman | De Bilt |
| 30 november | dhr. B.F.M. van Dillen | De Bilt |

Laten we onze gestorvenen in ons gebed herdenken.



BEZINNING

Teken van Hoop

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen



Met vrede in je 



Gezinskerstviering

*Kom meevieren, luisteren, meezingen!
Je bent van harte uitgenodigd!!*

**24 december 2025 - Kerstviering in de Michaelkerk in De Bilt –
Met vrede in je hart...**

Met Kerst vieren we de geboorte van het kindje Jezus ruim 2000 jaar geleden. In de oude verhalen van de profeten werd de komst van Jezus al heel lang aangekondigd. Jezus zou de vrede brengen waar iedereen naar uit zag, naar verlangde. Hij wordt ook wel de Koning van de Vrede genoemd.

Vrede is ook wat wij vandaag overal in de wereld zouden willen en tegelijkertijd is het niet gemakkelijk om samen in vrede te leven. En toch... het begint met een kleine stap, een uitgestoken hand, een gevoel misschien? Is het misschien met het gevoel van vrede in je hart?

Kom met ons luisteren en kijken naar het verhaal van deze bijzondere geboorte van Jezus, de Koning van de Vrede, zing mee met de bekende kerstliedjes en bewonder de Kerststal.

Natuurlijk zijn alle broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's van harte welkom om samen een mooie kerstviering te beleven.

Adres: **Kerklaan 31, De Bilt.**

Aanvangstijd: **17:30 uur**

24 DECEMBER: KERSTVIERING MET ZEGENING KERSTKINDJES

Dit jaar zal er tijdens de nachtmis weer een zegening van kerstkindjes zijn. U wordt van harte uitgenodigd om het kerstkindje uit de eigen kerststal van huis mee naar de kerk te nemen (kleine kerststalletjes uit één stuk mogen natuurlijk ook). U kunt deze voorin de kerk plaatsen. De nachtmis is dit jaar om 22:00 uur, voorganger is diaken Wim Kremer en het Ecclesiakoor o.l.v. Peter Steijlen zal de viering muzikaal opluisteren.

ADVENTSACTIES: ENGELENBOOM EN VOEDSELBANK

De engelenboom is inmiddels al goed gevuld, maar er is nog plek over. Dus mocht u nog een engeltje in de boom willen hangen, graag! Zo zingt in de kerstnacht een heel engelenkoor een lied van vrede over iedereen uit.

Kerst is het feest van vrede en gerechtigheid voor ons allemaal. Daarom kunt u, net als de Drie Koningen, geschenken brengen aan het kerstkind in de stal. Geen goud, wierook of mirre, maar gezonde en houdbare producten voor de Voedselbank. Er staan manden naast de kerststal om de donaties in ontvangst te nemen. Hartelijk dank daarvoor!

HULP GEVRAAGD: KERSTSTAL BEZOEK TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

In de kerstvakantie (Eerste Kerstdag 25 december t/m zondag 4 januari) openen we iedere middag van 14:00 tot 16:00 de kerk voor iedereen die de kerststal wil komen bewonderen.

Wilt u helpen dit tot een succes te maken?

We zijn op zoek naar mensen die in de kerk aanwezig willen zijn om de bezoekers te verwelkomen.

U hoeft niet de hele middag te blijven (mag natuurlijk wel!); met een aantal mensen die een half uurtje kunnen blijven zijn we al erg blij.

Vul uw naam en contactgegevens in op het formulier achterin de kerk op het bord Actueel, zodat we contact op kunnen nemen en vervolgacties kunnen afspreken.

Hopelijk kunnen we samen zo onze gemeenschap openstellen en het kerstgevoel delen met zoveel mogelijk mensen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen helpen, bent u zelf ook van harte welkom om in de kerstvakantie langs te komen!

Nog vragen?

Neem contact op met Mirjam Hartman (mirjam.hartman@kpnmail.nl)

Napolitaanse Kerststal in de kathedraal (Lange Nieuwstraat 36 Utrecht)

Sinds afgelopen vrijdag 12 december is de Napolitaanse Kerststal, met de Heilige Familie in Utrechtse opstelling onder de Dom, met 600 figuren opengesteld voor het publiek. Een lust voor het oog en vrij toegankelijk. Dus ook gedurende de H. Missen.

(tip) Maar let op. De betaalzuil voor donaties aan de kerk en voor het opsteken van kaarsjes is tijdelijk verplaatst naar de Mariakapel.

Van dinsdag t/m vrijdag is de kerststal geopend van 10:00 tot 17:00 uur.



(Foto: Lucas Buiting)

Vormsel

Op 1 februari is het zover. Dan ontvangen de vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel tijdens de viering om 10.00 uur in de H. Nicolaaskerk in Eemnes.

Vormheer is Mgr. Herman Woorts.

De vormelingen komen dit keer uit Bilthoven (Juliette) en De Bilt

(Anna). Je kunt denken, dat zijn er niet veel! Dat klopt, maar wat een

mooie meiden om mee op weg te gaan naar deze belangrijke stap in hun leven! We hopen dan ook van harte dat je komt om deze vormelingen te feliciteren met het sacrament ter bevestiging van hun geloof!

De vormelingen zijn al geruime tijd op weg in het traject naar hun Vormsel.

Na bijeenkomsten over onder andere vuur, diaconie (een bezoek aan de woonwerkgemeenschap voor mensen die hun leven weer op de rails moeten krijgen, Emmaus Haarzuilens), een filmavond met een missie, een avond over de betekenis van de Heilige Geest en een avond over de Geloofsbelijdenis

volgt kort voor de vormselviering nog een bezoek aan de vormheer in het bisschoppelijk paleis. Wat dit traject bijzonder maakt is dat niet alleen de jongeren catechese krijgen, maar ook de ouders. Dat is een van de voordelen van een grote parochie zijn, wellicht door anderen uitgelegd als een nadeel.

Omdat ouders kinderen moeten brengen naar een bijeenkomst is er gelegenheid ook met de ouders in gesprek te gaan over onderwerpen die met de jongeren worden besproken. We zijn blij dat Bert van Wilgenburg deze taak op zich neemt.

Met ingang van het nieuwe seizoen willen we het vormseltraject anders gaan inrichten, en wel voor de hele Martha en Mariaparochie inclusief Nicolaas Baarn. We zijn begonnen de contouren daarvoor uit te zetten. Denk jij graag mee én overweeg je te participeren in de werkgroep? Van harte welkom! Heel veel tijd kost het niet, ongeveer 24 uur per JAAR. En je krijgt er echt iets voor terug. Want hoe vaak krijg je de kans om jongeren (en hun ouders) te begeleiden? Waardevolle en soms ontroerende gesprekken! En je bouwt mee aan onze parochie, zeker in een tijd waarin steeds meer jongeren op zoek gaan.

Werkgroep Vormsel



Nieuws uit Malawi

Nieuwsbrief december 2025

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug.

Wat begon in oktober 2024 als een feestelijke viering van onze 40-jarige vriendschap, kreeg een prachtig slot met de Malawiviering in oktober 2025.

Het was de reis van Jacqueline en Frank naar Malawi, dat ons echt in beweging bracht. De vooruitgang van de projecten is in een stroomversnelling geraakt na het reisverslag van 7 september j.l.. In de Nieuwsbrief van oktober 2025 heeft u al kunnen lezen op welke projecten we ons de komende tijd zullen richten. In deze Nieuwsbrief leest u wat er inmiddels in gang gezet is door zr. Rose, zr. Bernadette, zr. Elizabeth en Cyril Chimwaza, dankzij uw bijdragen.



Zuster Rose in Neno

Deze foto, links, herkent u vast. De slaapkamer van 12 tienermeisjes in Neno.

Met de actie "Met een zacht matras zijn de meisjes in hun sas" hebben we inmiddels geld overgemaakt naar zr. Rose voor de aanschaf van de matrassen. Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief kregen we bericht uit Neno. De matrassen zijn bezorgd! Wat een vreugde! Met foto's, video's en een spraakbericht hebben ze ons laten weten hoe blij en dankbaar ze zijn.



Zr. Rose heeft ook om een bijdrage gevraagd voor de studie van enkele studenten. We hebben haar hiermee kunnen helpen.



Zr. Bernadette

Van Zr Bernadette krijgen we altijd een zeer uitgebreide verantwoording over de gelden die zij heeft mogen ontvangen. Zij helpt een aantal studenten bij hun studie. Enkelen van hen volgen de middelbare school, anderen zitten op de universiteit of volgen een beroepsopleiding, zoals verpleegkundige, verloskundige of kleermaker. Op de foto een kwitantie van het betaalde schoolgeld voor een van de studenten. Zo laat Zr. Bernadette zien hoe zij het ontvangen geld besteedt.

| | |
|---|--|
| Issued by: LONJEZO PRIVATE SECONDARY SCHOOL | RECEIPT No. 016 Date: 30/4/25 |
| Received from: BRENDA BALALA | |
| P.O. Box | |
| The sum of FIFTY FIVE THOUSAND Kwacha and fambala | K 55,000-00† |
| Issued by Cheque No. — | Paid by cash ✓ |
| Issued for: SCHOOL FEES. | Received by HABAN |



Zr. Bernadette vertelt dat er nog steeds honger heerst.

Ze schrijft: *"To be frank, hunger is still there in our country just because two year have followed each other with poor harvests."* Vertaald: "Om eerlijk te zijn, is er nog steeds honger in ons land, simpelweg omdat er twee jaren achter elkaar slechte oogsten zijn geweest." Daarom koopt ze mais voor mensen die het zelf niet kunnen betalen en honger lijden. Vooral ouderen hebben het moeilijk.

Zr. Elizabeth, Mwanza landbouwproject.

Zr. Elizabeth laat weten dat ze meerdere gewassen gaan telen, zoals pinda's, een erwtensoort (pigeon peas), soja en mais en meer zullen inzetten op het telen van wintergroenten. Ze schrijft: *"De zuster die deze taak heeft gekregen, heeft kennis van zaken en ze heeft samen met de gemeenschap een project uitgevoerd op het gebied van organische bemesting..... Ze heeft zich al aangesloten bij een groep vrouwen die in een coöperatie zitten en afzetmarkten voor de gewassen hebben."* De komende twee jaar is zij verantwoordelijk voor het aansturen van het landbouwproject in Mwanza. Wij wensen haar natuurlijk heel veel succes. Onze werkgroep zou nog heel graag zien dat enkele zusters een bezoek gaan brengen aan Tree of Life in Mitongwe. Dat zij daar geïnspireerd raken over de manier van landbouw bedrijven en mogelijkheden zien om enkele technieken op hun eigen grond toe te passen. Dat zij net zo enthousiast mogen worden als wij, na ons bezoek aan Tree of Life. Over onze wens zijn we met zr. Elizabeth in gesprek.

Cyril Chimwaza, Aidspreventiefonds



Na ons bezoek aan het aidspreventiefonds bij Cyril Chimwaza was het duidelijk dat er behoefte was aan reparatie van het door storm vernielde toiletgebouw. Eenmaal terug in Nederland heeft de werkgroep geld overgemaakt voor de herstelwerkzaamheden. Ook Cyril geeft altijd een duidelijk overzicht van de kosten die gemaakt worden en voorziet ons van beeldmateriaal. De ingestorte grond is uitgegraven, een nieuwe muur opgemetseld en alles is inmiddels alles weer mooi hersteld. Nog wat opruimen en klaar voor gebruik!



Ook van Cyril krijgen we berichten over honger en wij hebben hem geholpen om mais aan te kopen. Hij heeft 12 zakken mais gekocht van elk 50 kg. Voor onze beeldvorming: 50 kilogram mais kost 67.500 kwacha. Dat is ongeveer €34,-. Voor iemand met minimumloon is dat een half maandsalaris. Cyril heeft de helft van de mais uitgedeeld aan de vrijwilligers. De andere helft zal hij aan mensen in de omgeving geven.



Hij schrijft: *"Today Thursday 6/11/25 we're having a meeting with the volunteers as for our weekly meetings and I want to take opportunity and take 6 bags of maize from that 12 bags and share to the volunteers. So, it means each volunteer will walk away with 15kilograms of maize, cause we've 20 volunteers. So, the other remaining 6 bags of maize will make an arrangement to visit the old people in the villages and share."*

Vertaald: "Vandaag, donderdag 6/11/25, hebben we een vergadering met de vrijwilligers in het kader van



onze wekelijkse bijeenkomsten en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om 6 zakken mais van die 12 zakken mee te nemen en uit te delen aan de vrijwilligers. Dat betekent dat elke vrijwilliger 15 kilo maïs mee naar huis krijgt, want we hebben 20 vrijwilligers. Voor de overige 6 zakken mais zullen we een regeling treffen om de ouderen in de dorpen te bezoeken en deze met hen te delen.”

Op de foto's is te zien dat de mais keurig wordt afgewogen, zodat iedereen evenveel krijgt.

De reis die Frank en Jacqueline in mei dit jaar hebben gemaakt heeft een nieuwe impuls gegeven.

De vooruitgang van de projecten en het enthousiasme van iedereen maakt ons duidelijk dat we als gemeenschap er echt toe doen. Het klinkt misschien wat cliché, maar “we hebben echt een steen in de rivier gelegd”. De vorderingen bij het landbouwproject in Mwanza, de uitbreiding van de school in Mangochi, de uitbreiding van studieaanvragen; het zijn stuk voor stuk bemoedigende ontwikkelingen.

De werkgroep voelt zich gedragen door onze geloofsgemeenschap en de gemeenschap draagt het Malawiproject. Daar zijn we dankbaar voor en erg blij dat we samen een basis creëren voor de toekomst. Dit jaar mogen we dan ook terecht afsluiten in grote dankbaarheid.

Kerstmis is in aantocht. Feest van hoop en nieuw leven.

We wensen ieder een Zalig Kerstmis en alle goeds is het nieuwe jaar 2026.

WERKGROEP MALAWI.

Désirée, Eveline, Frank en Jacqueline

Uw bijdrage blijft van harte welkom:

NL03INGB0006525447
t.n.v. H.H. Martha en
Mariaparochie
o.v.v. Kerkfonds
Malawi M&L locatie



Bilts Filmfestival: 6 en 7 februari in de Michaëlkerk De Bilt.

Alle parochianen zijn van harte welkom op de 14de editie van het Bilts Filmfestival (voorheen Spiritueel Filmfestival De Bilt). Wij presenteren wederom bijzondere en bekroonde films. Films die iets laten zien over de onzichtbare wereld in ons hoofd. Alle voorstellingen worden kort ingeleid en na afloop schenken wij een drankje. Als altijd vragen wij het publiek filmsuggesties voor het volgende festival. De toegang is gratis en voor koffie of een drankje vragen wij een kleine bijdrage. Locatie: Kerklaan 31, De Bilt.

Vrijdag 6 februari: 10:00 uur (Scholenfilm).

Spijt (2013) Het verhaal volgt Jochem, een jongen die steeds meer gepest wordt, terwijl klasgenoten en leraren te weinig ingrijpen. Uiteindelijk leidt dit tot een tragische gebeurtenis die iedereen confronteert met hun verantwoordelijkheid

Vrijdag 6 februari: 14:00 uur.

De Acht Bergen (2022) Gebaseerd op de roman van Paolo Cognetti, vertelt deze film het verhaal van Pietro, een jongen uit de stad, en Bruno, een jongen uit de bergen. Hun vriendschap ontstaat in de Italiaanse Alpen en blijft hen hun hele leven bij, ondanks hun totaal verschillende levenspaden. Pietro reist de wereld rond, terwijl Bruno trouw blijft aan zijn bergdorp. De film is een poëtische reflectie op vriendschap, familiebanden, eenzaamheid en de verbondenheid met de natuur

Vrijdag 6 februari: 19:30 uur.

Forgiveness (2004) Deze film volgt Tertius Coetzee, een voormalige politieagent tijdens de apartheid, die amnestie heeft gekregen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Geplaagd door schuldgevoel reist hij naar een vissersdorp aan de Westkust om vergiffenis te vragen aan de familie van een man die hij heeft gemarteld en vermoord. De film onderzoekt thema's als schuld, boetedoening en de pijnlijke zoektocht naar vergeving in een post-apartheid samenleving.

Zaterdag 7 februari: 19:30 uur

Perfect Days (2023) In deze ingetogen film van Wim Wenders volgen we Hirayama, een oudere man die openbare toiletten schoonmaakt in Tokio. Zijn leven is eenvoudig en gestructureerd: hij luistert naar oude rockmuziek op cassettebandjes, leest boeken en observeert de wereld om hem heen. Ondanks zijn routineuze bestaan straalt de film een diepe rust en tevredenheid uit. Het is een ode aan de schoonheid van het alledaagse en de kracht van kleine rituelen.

Voor vragen, stuur een e-mail naar info@biltsfilmfestival.nl of p.terheggen57@yahoo.com. Bezoek ook onze website: WWW.Biltsfilmfestival.nl

Sainte Odile

Op zaterdag 13 december vierden we in de H. Michaëlkerk het feest van Santa Lucia, met een feestelijk meezing concert. Santa Lucia is nauw verwant aan een andere heilige, namelijk Sainte Odile. Een goede reden om in deze Nieuwsbrief nu ook aandacht aan Sainte Odile te schenken.



Santa Lucia (links) en Sainte Odile (rechts).

©Musée de Cluny, Parijs.

Odile is geboren in 662 in de Elzas, in het kasteel van haar vader, de hertog van de Elzas, Etichon. Het kasteel, de Hohenbourg, lag op een berg zo'n 25 km ZO van Straatsburg. Saint Odile was blind geboren en haar vader wilde haar dood hebben, ten eerste omdat ze een meisje was (Etichon had een jongen gewild, die hem op had kunnen volgen) en ten tweede omdat ze blind was.

De moeder van Odile, Bereswinde, was een vrome vrouw die het gevaar aan zag komen en haar man smeekte het kind toch te sparen. Dat mocht, maar dan moest ze haar dochttertje naar een voedster brengen, ver weg van zijn kasteel, zodat hij het niet meer hoefde te zien.

Haar moeder herinnerde zich een vroegere bediende van hen die na haar huwelijk vertrokken was naar Beaume-les-Dames, in het departement Doubs, bijna 200 km zuidelijker. Daar groeide Odile op bij een boerenfamilie.

Toen ze 12 jaar oud was, vond ze onderdak in een klooster daar in de buurt. Daar werd ze gedoopt door bisschop Erhard van Regensburg. Deze was door een engel daarheen gestuurd en hij doopte haar met de naam Odile (*Sol Dei*, Licht van God), en zalfde haar ogen met het heilig chrisma, waarop het meisje onmiddellijk kon zien.

De zusters van het klooster bekommerden zich verder om het opgroeiende meisje; Odile was 12 toen ze het gezicht kreeg en wilde dolgraag leren lezen en schrijven. Ze las vooral de heilige Schrift en tal van religieuze werken, en besteedde haar tijd aan het dienen van God. Ze was wars van de ijdelheden van de wereld en wilde al haar tijd aan God geven.

Etichon en Bereswinde kregen meer kinderen en de oudste van hen was een zoon, Hugo. Odile had vernomen dat ze broers had en schreef een brief aan Hugo, die ze meegaf aan een pelgrim. Hugo las de brief en vroeg z'n vader toestemming om Odile terug te laten komen naar de Hohenbourg. Maar Etichon werd woedend en verbood Hugo nog met een woord te reppen over Odile.

Hugo echter was z'n vader niet gehoorzaam, maar stuurde paard en wagen om zijn zus op te laten halen.

Zodoende ziet Etichon op een dag paard en wagen verschijnen en vraagt wie dat zou kunnen zijn. Hugo antwoordt dan dat het Odile is. Hierop ontsteekt Etichon in woede en slaat z'n zoon dusdanig met een stok dat Hugo niet lang daarna sterft. Etichon beseft plotseling wat hij gedaan heeft en krijgt berouw; hij trekt zich terug in kapellen en vraagt talloze heiligen voor hem te bidden.

Uiteindelijk geeft Etichon toe en schenkt zelfs de burcht aan Odile. Odile zelf leidt een leven van eenvoud; ze ziet af van alle luxe, eet een karig rantsoen en geeft veel aalmoezen. Vele vrouwen uit de omgeving volgen haar voorbeeld en er wordt in de Hohenbourg een ziekenhuis gebouwd, waar de zieken verzorgd kunnen worden.

Etichon sterft en hij lijdt hevig in het vagevuur vanwege de vele zonden die hij met name jegens zijn kinderen heeft begaan. Odile wordt dit gewaar en bidt onophoudelijk en vol mededogen voor hem. Op de plaats waar Odile onder veel tranen heeft gebeden, is later een kapel gebouwd, de *Chapelle des Larmes*.

Op een dag, wanneer zij in gebed is, ziet zij een hemels licht en hoort ze een stem die haar zegt niet bedroefd te zijn, want ze heeft door haar gebed vergiffenis gekregen voor de zonden van haar vader. Etichon is door haar gebed verlost van zijn kwellingen en is binnengeleid in de hemel.

In de burcht die haar vader haar geschonken had, stichtte Odile een klooster. Odile en haar medezusters behoorden tot de Kanonikessen, en ze leefden volgens de regel van Augustinus. Odile zelf is de eerste abdis, en vol ijver en liefde leidt ze de gemeenschap.

In het klooster wijdt Odile zich, samen met haar zusters, aan de verzorging van zieken, o.a. in het ziekenhuis dat in de Hohenbourg gebouwd is.

Odile vraagt van de zusters uiterste gehoorzaamheid: wat ze ook aan het doen zijn, de zorg voor de armen en het gebed mogen ze nooit vergeten. Hierin gaat ze zo ver, dat ze, wanneer zij op sterven ligt, de zusters weg stuurt naar het Koorgebed. Als ze terugkomen blijkt Odile te zijn overleden, zonder de laatste sacramenten te hebben ontvangen. De zusters zijn natuurlijk helemaal van slag en daarom keert Odile tijdelijk naar het leven terug. Ze laat een priester komen die haar de Communie geeft en dan sterft ze voorgoed, op 13 december 720.

Odile werd al in de middeleeuwen vereerd en haar heiligheid werd in de 11^e eeuw erkend. Paus Pius XII heeft dit bevestigd en erkende haar officiële heiligheid in 1946, waarbij ze tevens tot officiële patrones van de Elzas werd uitgeroepen. Een exacte datum voor haar heiligverklaring is er niet. Zij wordt met name aangeroepen bij oogkwalen.

Odile wordt meestal afgebeeld met haar staf (ze was immers abdis), een opengeslagen boek met daarop twee ogen afgebeeld en gekleed in een donkerblauw habijt.

Zij is begraven in haar klooster op Mont Sainte-Odile, in de Chapelle Sainte-Odile. Het heiligdom trekt veel bezoekers, zowel pelgrims die speciaal voor Sainte Odile komen, als ook toeristen

In de Chapelle Sainte-Odile kun je rustig zitten bij haar graf en haar voorspraak vragen, bij velerlei zaken en met name bij oogkwalen.

Hoewel haar sterfdag dus 13 december is, wordt Sainte Odile meestal op 14 december vereerd, aangezien 13 december al gewijd was aan Santa Lucia, die al in het jaar 304 was overleden. Beide heiligen zijn nauw verwant aan elkaar, omdat ze beiden te maken hebben met het licht en beiden kunnen worden aangeroepen bij oogkwalen. Ook hebben beiden hun leven voor een groot deel gewijd aan de hulp aan mensen in nood en zijn op die manier dragers van het licht. Dus wereldwijd wordt Sainte Odile op de 14^e december vereerd, alleen in het bisdom Straatsburg, waar Mont Sainte Odile onder valt, is de 13^e december haar feestdag.

Om het verband tussen Santa Lucia en Sainte Odile symbolisch te benadrukken, is op zaterdag 13 december, na het meezing-concert van Santa Lucia, een Noveenkaars voor Sainte Odile ontstoken aan één van de kaarsen van Santa Lucia. Deze staat in de doopkapel, bij Maria. Het Licht wordt doorgegeven!

Laten we, op voorspraak van de heilige Lucia en de heilige Odile samen, bidden dat het Licht van Christus niet alleen in onze ogen komt, maar vooral in onze harten binnenstroomt.

Geraadpleegde bronnen:

1. Marie-Thérèse Fischer, *La vie de Sainte Odile*, 2019, Editions du Signe.
2. Marie-Thérèse Fischer, *Sainte-Odile, 720-2020*, 2018, Editions du Signe, speciale uitgave vanwege haar 1300ste sterfdag.
3. heiligen.net



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM



Afsluiting Heilig Jaar op 28 december in St. Catharinakathedraal

Op zondag 28 december – het feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef – zal in alle bisdommen ter wereld het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 worden afgesloten. Paus Franciscus had deze datum vastgesteld in de bul *Spes non confundit* (Hoop stelt niet teleur). In het Aartsbisdom Utrecht gebeurt dat met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal te Utrecht.

In het bisdom Rome wordt het Heilig Jaar evenwel afgesloten op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer ofwel Driekoningen (6 januari 2026) met de sluiting van de Heilige Deur van de Sint Pieter door paus Leo XIV. Op 28 december zullen in Rome wel de Heilige Deuren worden gesloten van de drie andere aartsbasilieken: de Sint Jan van Lateranen, de Santa Maria Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren.

Volgens de Romeinse richtlijnen van de dicasterie voor de evangelisatie gebeurt de afsluiting van het Heilig Jaar in de bisdommen met een Eucharistieviering in de kathedraal, met de diocesane bisschop als hoofdcelebrant.

Aartsbisdom Utrecht

Voor het Aartsbisdom Utrecht zal deze Eucharistieviering plaatsvinden in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht, aanvang: 10:30 uur. Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal de celebrant zijn.

De Eucharistievieringen die normaliter op zondag in de kathedraal om 9.30 uur en in de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht om 11.00 uur beginnen, komen daarmee te vervallen, beter gezegd: worden samengevoegd.

Iedereen is van harte welkom bij deze Eucharistieviering. De bisdomstaf realiseert zich terdege dat verreweg de meeste priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers en parochianen de zondagsviering in hun eigen parochie(s) zullen vieren. Priesters die evenwel kunnen en willen concelebreren, wordt verzocht een eigen albe en witte stola mee te nemen en om tijdig in de sacristie van de kathedraal aanwezig te zijn. Voorafgaand aan deze Eucharistieviering is er vanaf 9.30 uur biechtgelegenheid.

Dankbetuiging

“De bisdomstaf is iedereen dankbaar die eraan heeft bijdragen dat het Heilig Jaar in onze parochies en instellingen aandacht en vorm heeft gekregen,” zo schrijft mgr. Woorts (bisschoppelijk vicaris voor liturgie) in de uitnodiging voor deze viering die naar de parochies is gestuurd. “Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de priesters die beschikbaar waren en zijn voor de Eucharistievieringen en de biechtgelegenheid in één van de dertien jubileumkerken in het Aartsbisdom Utrecht, waarmee de jubileumaflaat ontvangen kon/kan worden. Tevens is de bisdomstaf zeer dankbaar voor de bisdombedevaart die vanwege het Heilig Jaar gehouden is in en vanuit de basiliek H. Nicolaas – de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Eiteren – te IJsselstein bij Utrecht op 25 mei jl., almede voor de Nationale Bedevaart naar Rome (eind april-begin mei jl.).

Gebed en hymne

Mgr. Woorts doet namens de bisdomstaf ook de suggestie aan de parochies om op 28 december in de vieringen het gebed dat aan het begin van het Heilig Jaar in de bisdommen van Nederland is verspreid te bidden (zie onder).

Mgr. Woorts: "We doen de suggestie om dit gebed op 28 december a.s. gezamenlijk in onze parochiekerken en kapellen te bidden, waardoor wij ook onze verbondenheid als particuliere Kerk van het Aartsbisdom Utrecht en als Nederlandse Kerkprovincie tot uitdrukking brengen. Tevens is voor 28 december a.s. de hymne voor het Heilig Jaar 2025

aanbevelenswaardig: *Pelgrims van hoop – Vlam van liefde, hoop die ons doet leven.*"

Gebed van het Jubeljaar 2025

Vader in de hemel
moge het **geloof** dat U ons gegeven hebt
in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder,
en moge de vlam van **liefde**
die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest,
in ons de zalige **hoop** doen herleven
op de komst van uw Koninkrijk.
Moge uw genade ons onvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.
Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen,
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.
Moge de genade van het Jubeljaar in ons,
Pelgrims van Hoop
een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.
Moge diezelfde genade
de vreugde en de vrede van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden.
Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,
zij glorie en lof in eeuwigheid.
Amen