



1966 60 2026

NIEUWSBRIEF 17 – 31 mei 2026

De Nieuwsbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com
Zie ook www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Stiltewandeling op Hemelvaart een intense en verdiepende beleving

Maar liefst dertien leden van onze geloofsgemeenschap hebben samen een eigen betekenis gegeven aan Hemelvaart. Om half zeven in de ochtend kwamen ze samen bij de voormalige Stad Gods, het natuurgebied in Hilversum waar de Augustinessen van Sint Monica zo lang hun moederhuis hadden. In de bossen werd gewandeld, in stilte, met soms een korte meditatie door Isabella Goossens of Inge-Britt Koren. Zo stonden we ook even stil bij de begraafplaats van de zusters waar iedereen een steen kreeg uitgereikt. Die stond symbool voor de last of de dankbaarheid in je leven. Zo werd direct duidelijk hoe verdieping en verstilling werken: de een krijgt de ruimte om de last van de afgelopen periode in het water te gooien, de ander ziet die steen als teken van dankbaarheid en geeft ook die steen daarom ook een dankbare bestemming. Op zeer diverse wijze werd deze stiltewandeling ervaren, ook heel intens. Sommigen merkten niet eens dat twee reeën even meeliepen. Maar iedereen deelde wel het gevoel dat in de stilte Christus bij zijn Hemelvaart ons niet aan ons lot overlaat op aarde maar juist in gebed verbonden is met ons allemaal. Dat is Hemelvaart: Jezus is weg, maar ook dichtbij. In de stilte van de wandeling, maar ook in korte viering daarna met uitzicht op de natuur. Zo was deze ochtend dauwtrappen een zalige stap naar de stilte, naar elkaar en naar Christus zelf. En zo

hebben de twaalf leden van Sint Maarten ook genoten van het gezamenlijk ontbijt daarna. In grote dankbaarheid voor de ruimte die Hemelvaart iedere deelnemer heeft gegeven, gingen sommigen op de fiets terug naar Maartensdijk, anderen met de auto. Want op deze ochtend werd weer eens duidelijk hoe deze initiatieven van onderop worden geboren en een geloofsgemeenschap samenbinden in geloof, vertrouwen en dankbaarheid. Die dank is er zeker voor de initiatiefnemers Isabella Goossens, Ineke Geurtsen en Inge-Britt Koren. Voor herhaling vatbaar volgend jaar. Kijk maar naar de foto's, dan kan iedereen in gedachten nog een beetje meelopen.



Eerste communie op 14 juni, presentatie komende zondag 17 mei

Het is hier al eens eerder gemeld, maar op zondag 14 juni doen drie kinderen uit ons midden de eerste communie. Het gaat om Teun Oostveen en Viviënne en Juliëtte Mulder. Saskia van der Linden gaat komende zondag 17 mei kort met hen in gesprek over de weg die ze gaan naar hun eerste communie. Die voorbereiding is in handen van de ouders, met name van Miranda Kemp. We zijn dankbaar dat ouders hierin het voortouw hebben genomen. En we zijn ook dankbaar dat onze pastoor Joachim Skiba ons die ruimte heeft gegund. In ons jubileumjaar mogen we die eerste communie in onze eigen kerk laten plaatsvinden. Dat is best bijzonder, misschien moeten we ons realiseren dat er voorlopig geen eerste communie meer zal zijn in onze kerk. Heel vaak horen we om ons heen: wat jammer dat kleine kinderen bijna niet meer in onze kerk te zien zijn. Komende zondag 17 mei zijn ze er, met een korte presentatie. En op zondag 14 juni is er dat bijzondere moment van die eerste hostie. Laten we ons jubileum extra feestelijk maken en zorgen dat we allemaal om die kinderen, hun ouders en grootouders gaan staan.

Denekamp, van 28 tot en met 30 oktober: gaat dat nog door?

Ja, dat gaat zeker door. Inmiddels hebben 18 mensen kenbaar gemaakt dat ze interesse hebben. En dat is voor de Pastoraatgroep en de Locatieraad voldoende reden om vol in te zetten op een reisprogramma. We hebben een optie genomen op 20 kamers, voor twee nachten. En we hebben al mooie ideeën voor een inspirerend programma dat in het teken staat van Allerheiligen en Allerzielen. En voor iedereen die twijfelt, we trekken er niet op uit, we blijven daar in het retraitshuis van de Franciscanessen. Daar is het goed toeven, zeker voor mensen die moeilijker ter been zijn. Zo willen we in ons jubileumjaar na de Romereis iets extra's doen, als het gaat om uitstapjes. De kosten zullen binnen de perken blijven, want we gaan er met eigen auto's naar toe. Vorig jaar kostte drie dagen Denekamp 275 euro. Waarschijnlijk ligt die prijs dit jaar wat hoger, zo rond de 300 euro. Heeft u interesse, laat het weten bij moniquefijen@hotmail.com

Kerktelevisie vanuit Maartenskerk

We zijn nu al weer een paar maanden bezig met kerk-tv. U ziet vast wel eens mensen achter de 'regie-tafel' zitten om de opnames te realiseren of om de schermen te bedienen.

Wie zijn deze mensen? Ik stel ze even aan u voor: Hennie Oostveen, Jellie Klaver, Paul Sparnaaij en Piet Geurtsen. Bij toerbeurt zorgen we ervoor dat de vieringen worden uitgezonden en opgenomen. Hoe kunt u de vieringen thuis dan volgen?

U gaat op uw computer, tablet of mobiele telefoon naar de website van kerkdienst gemist.

www.kerkdienstgemist.nl, u zoekt vervolgens op Maartensdijk en klikt op de Sint Maartenskerk.

Hier kunt u vieringen terugluisteren en/of terugkijken. Als er een viering is, dan kunt u deze live volgen. Mocht u problemen hebben met het vinden van de website of de vieringen, aarzel dan niet om een van de bovengenoemde personen om hulp te vragen. Ik wens iedereen veel kijk en/of luisterplezier!

Piet Geurtsen

Eucharistieviering op woensdag

Woensdag 20 mei om 10.30 uur zal pastoor Joachim Skiba voorgaan in een eucharistieviering in onze kerk. Iedereen is van harte welkom!

Na afloop gezellige nazit met koffie, thee en een broodje.

Nieuwe alten welkom bij het Maartenskoor! 🎵 🎵

Het Maartenskoor wil een goede balans tussen de verschillende stemgroepen behouden.

Daarom zijn alten op dit moment zeer welkom.

We zingen met plezier en passie om de vieringen (twaalf per jaar op zon- en feestdagen en soms uitvaartvieringen) onder de bezielende leiding van onze dirigent, Peter Steijlen, naar beste vermogen op te luisteren.

Het repertoire van het koor is heel divers, van gezangen voor Liturgie (GvL-bundel), Gregoriaans, Engelse liederen, Taizéliederen tot Gounod.

Het koor oefent iedere maandagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur, behoudens de schoolvakanties.

Enkele repetities vrijblijvend bijwonen kan op een maandagavond in de Maartenskerk, Nachtegaallaan 40 Maartensdijk.

Meer informatie: bel naar Henk Kemp 0346-213130 of Monique Fijen 06-20962840.

Woensdag 27 mei 2026 Nabestaandenbijeenkomst in de Onze Lieve Vrouwekerk te Bilthoven

Het thema is: "Licht in de duisternis" en voorganger zal zijn Annelies van den Boogaard.

Waar met de viering van Allerzielen de overledenen centraal staan, zijn in de nabestaandenbijeenkomst de herinneringen aan hen dichtbij maar staan de mensen die achterbleven nu centraal.

Inloop vanaf 10.30 uur met koffie en thee, de viering begint om 11.00 uur.

Aansluitend is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan bij een lichte lunch.

Iedereen is van harte welkom, er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden;

wilt u vòòr 20 mei laten weten of wij op uw komst mogen rekenen?

Adres van de kerk: Gregoriuslaan 6 te Bilthoven.

U kunt zich aanmelden bij: Ineke Geurtsen, 06-105 24 244

Zondag 17 mei 10.00 uur:
Woord- en communieviering
Leo Fijen
Samenzang

Zondag 24 mei 10.30 uur:
Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
Maartenskoor
Tweede Collecte voor
Week Ned. Missionaris

Zondag 31 mei 09.30 uur:
Oecumenische viering
Ontmoetingskerk



Misintenties 17 mei: Theo en Boukje Andringa – Brattinga; Tony Baas - de Groot; Johannes Bitter; Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt; Gerard van Maarseveen; Cees Miltenburg; ouders Kees en Lucy Thijs; Joop Uppelschoten; Ton van Vulpen

Misintenties 24 mei: Emma Bruin – Aigner; Hammy Hogenkamp; Max en Trees Joosten – Thomas; Johannes van der Kaay; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van Geijn; Rens Kersten; Richard en Georgette le Mans; Ank Stornebrink en familie

www.kerkdienstgemist.nl **Sint Maartenskerk Maartensdijk**