

HH. Michaël en Laurens



Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025
Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – www.katholiekekerkdebilt.nl

Mededelingen

Nr. 18 – 10 Mei 2026



Collecte eigen kerk

ZESDE ZONDAG VAN PASEN 10 mei 2026

11:00 u: Eucharistieviering

Celebrant: pastor G. Nijland

Intenties: Richard Bonouvrier, Theo Koppers, pastor Henk van Doorn, overleden ouders Captijn- van Krieken en Rens Kersten en Riet Pera- van Ette van wie we kortgeleden afscheid hebben genomen.

HEMELVAART VAN DE HEER, Donderdag 14 mei 2026

10:00 u: Woord en communieviering

Voorganger: W. Eurlings

Intenties: Rens Kersten en Riet Pera- van Ette van wie we kortgeleden afscheid hebben genomen.

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 17 MEI

10:00 u: Woord en communieviering

Voorgangers: J. van Gaans en K. van Gestel

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en Riet Pera- van Ette van wie we kortgeleden afscheid hebben genomen.

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN, Zondag 24 mei 2026

9:00u: Eucharistieviering

Celebrant: pastor K. Smits

Intenties: Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overl. ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen, Theo Koppers en Maria Catharina la Poutré

FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID, Zondag 31 mei 2026

10:00 u: Woord en communieviering

Voorganger: K. van Gestel

Ecclesiakoor

Intenties:

OPBRENGST COLLECTE:

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap zondag 3 mei: € 158,75

Woensdag 5 mei: € 101,15

Berichtje van koster Remco, op pelgrimstocht naar Santiago

Lieve mede parochianen en belangstellenden.

4 weken geleden, op dinsdag 7 april ben ik vertrokken uit onze Michaëlkerk na de zegen van Antoon onze diaken. Zoals ik al had verwacht was het voor mij een emotioneel moment.

Het afscheid na de koffie was hartverwarmend, dank daarvoor. Afscheid nemen is niet mijn sterkste kant, dus u kunt begrijpen dat het afscheid van mijn gezin aan het eind van het park niet minder emotioneel was.

En deze emotie van afscheid nemen en verder trekken beleef ik nu elke ochtend opnieuw. Wat een leerschool. Opstaan, ontbijten, inpakken en weer op weg. Het is nog niet echt een routine omdat elke ochtend toch net weer anders is. Het inpakken van mijn rugzak is al wel ingesleten inmiddels. Dat moet ook wel want na de eerste nacht had ik al wat zaken achtergelaten op het logeeradres. Dat gebeurt me nu niet meer, hoop ik. Na 4 weken leef je in een bubbeltje en beginnen de dagen van de week te vervagen.

Alhoewel, op zondagen probeer ik toch de eucharistie bij te wonen. Afgelopen zondag lukte dat niet. Vanwege het aantal te lopen kilometers voor die dag was ik al vroeger op pad gegaan. En dat was maar goed ook want het slechte weer plus de lastige route door het bos plus de vele modderpaden slokten al mijn tijd op.

Op deze pelgrimstocht is elke dag anders en toch ook weer niet. Na een aantal kilometers in de benen neem ik steeds een moment op te bidden. Na het kruisteken begin ik met het Onze Vader gevolgd door een Wees Gegroet. Ik vraag aan God om mij te beschermen op deze etappe en aan Maria mijn gezin te beschermen en een goed woordje bij God te doen. Dan sluit ik weer af met een Onze Vader en een Wees Gegroet. Dat is nu voor mij mijn start van de dag. Een kleine wandelroutine. Het geeft een fijn gevoel dat Hij over mij waakt op mijn tocht.

Ik vind het ook fijn om zo nu en dan wat te zien of te horen hoe het met jullie gaat. Het is natuurlijk mijn pelgrimsreis, maar wetende dat het met mijn geloofsgemeenschap ook goed gaat geeft een gerust en goed gevoel. We blijven met elkaar verbonden.

Ik ben nog maar een paar weken onderweg, met nog een lange tocht te gaan. Als ik dit schrijf (woensdag 6 mei) ben ik net aangekomen in Reims, waar ik een rustdag heb gepland. Ik ga de kathedraal bezichtigen, en er hopelijk een viering bijwonen, en natuurlijk een stempel voor in mijn pelgrimspaspoort halen. Vandaaruit weer met volle moed en zin verder op pad.

Ik hoop dat het met jullie allen goed gaat en ik wens jullie vrede en alle goeds.

Remco de pelgrim





ROUWBEGELEIDING

H.H. Michaël/Laurens
O.L.V. van Altijddurende Bijstand
Sint Maarten - Maartensdijk

Jaarlijks organiseren we in mei/juni een **nabestaandenbijeenkomst** voor diegenen, die onlangs of al even langer geleden, geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare.

In intieme kring delen we in deze bijeenkomst, met gebed en overweging, lief en leed.

Wie rouwt, doet dat op z'n eigen manier en in z'n eigen tempo.

De herkenning, erkenning en steun die wij elkaar kunnen geven, helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden.

Daarom nodigen wij u van harte uit op: **woensdag 27 mei 2026**

Zoals u misschien weet staan in de viering van Allerzielen op 2 november de overledenen in het centrum; in deze nabestaandenviering zijn de herinneringen aan hen dichtbij ons, maar u, als degene die achterbleef, staat nu centraal.

We komen samen in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Gregoriuslaan 6, te Bilthoven.

We ontvangen u met koffie/thee vanaf **10.30 uur**.

Om **11.00 uur** gaat Annelies van den Boogaard, pastor van de werkgroep rouwbegeleiding, voor in gebed en overweging. Iedereen is welkom.

Het thema is: "Licht in de duisternis".

Wilt u ons uiterlijk 20 mei a.s. laten weten of wij op uw komst mogen rekenen?

U kunt zich aanmelden bij:

Mieke Bonouvrier, tel. 030 -228 41 50 (Kerk van H.H. Michaël/Laurens)

Ellen Proost, tel. 06-29 09 26 85 (Kerk van Sint Maarten)

Annelies van den Boogaard, tel. 06- 44 20 78 78 (Kerk van Onze Lieve Vrouw)

Zij kunnen u ook helpen wanneer u meer informatie nodig heeft.

De werkgroep Rouwbegeleiding